

De Brug



Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

oktober/ november/december 2020

Parochie RK Amstelland



Locatie Sint Urbanus Ouderkerk

Adres: Rondehoep Oost 31,
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

Telefoon: 020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Openingstijden Secretariaat

woensdagochtend 09.00 - 12.00 uur
donderdagochtend 09.00 - 12.00 uur

Locatieraad

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl

Mw. Trudy de Ruiters
Dhr. Jan de Jong
Dhr. Paul Liesker
Mw. Didy Brugman
Dhr. Wanderval Santos
Pastor Eugène Brussee

Voorzitter locatieraad
Financiën, gebouwen, ledenadm.
Begraafplaats, secretariaat
Projecten en acties
Projecten en acties
Liturgie, pastorale zaken

Parochiebestuur RK Amstelland

Secretariaat
@rkamstelland.nl

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie
Bouwzaken

Deken Eugène Jongerden
Dhr. Ad Verkleij
Dhr. Hans ten Rouwelaar
Dhr. Edwin Saan
Mw. Yvette Stronkhorst
Dhr. Gert-Jan Zijp

Priester

Deken Eugène Jongerden

e.jongerden@rkamstelland.nl
06-51265724

Lokale pastor

Diaken Eugène Brussee

e.brussee@rkamstelland.nl
020-4961320

Rekeningnummers

Sint Urbanuskerk NL61 RABO 03518018 55
Kerkbijdrage NL40 RABO 03518062 10
Parochiële Caritas (PCI) NL51 RABO 03518011 62
Stichting Urbanus NL86 RABO 03518218 72
Stichting Vollebregt NL42 RABO 03005897 86



Kiezen

Pastor Eugène Brussee, diaken

Schreef ik in mijn vorige woordje nog dat er, na een lange tijd van beperkingen, vanwege het Coronavirus, voorzichtig wat meer mogelijk was, nu lijkt het de andere kant op te gaan vanwege een te verwachte tweede golf van besmetting. Dat maakt deze tijd onzeker. Welke kant gaat het op? Misschien kun je daar zelf de vraag bij stellen: hoe ga ik daar mee om? Maak je de keuze om extra voorzichtig te worden of om je juist steeds minder van alles aan te trekken omdat je het moe bent om telkens die verplichte afstand te houden tot alles en iedereen. Of maak je de keuze om je er juist niet teveel door te laten beroeren?

Kiezen was ook het thema van de jongerenviering van 20 september, voorbereid door de jongeren zelf, uit zowel de Amstelkerk als de St. Urbanuskerk.

Zij kozen voor het thema kiezen omdat ze voor schoolkeuzes staan die bepalend zijn voor hun toekomst. Maar het gaat ook om

keuzes die je maakt vanuit je geloof. En om de consequenties van je eigen keuzes.

Soms heb je het idee dat er weinig te kiezen valt, dat je leven bepaald wordt door wat je overkomt. Het kan je passief maken. Of je kan er neerslachtig van worden omdat je het idee hebt een pion te zijn in iemands anders schaakspel.

Maar kiezen heeft ook te maken met hoe je met situaties omgaat die je overkomen. Het is bijzonder om te zien hoe mensen met een bepaalde handicap of na een moeilijke periode in hun leven tot een vorm van acceptatie kunnen komen. Dat is zeker niet vanzelfsprekend maar het is een groot geluk als je zover komen kan. Misschien begint het wel met de keuze te accepteren dat je bent wie je bent, met al je goede en minder goede kanten, met al je talenten en al je beperkingen. En dan is het mooi te weten dat God je accepteert en van je houdt zoals je bent.

Dat horen we in de woorden van Jezus terug en in de verhalen die

Hij vertelt. Een mooi lied, 'You Say', dat nogal eens op de radio te horen is, zegt heel mooi dat je soms meer naar de overtuiging moet luisteren dat God je goed vindt zoals je bent dan naar je eigen onzekerheid over jezelf.

Kiezen dus. Ook om je niet mies te laten maken door alle Corona berichten. En om zelf goed te blijven nadenken over de vraag: hoe wil ik hier mee omgaan?

Maar ook: kiezen om je zelf te accepteren zoals je bent.

De mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen maakt dat we een zekere vrijheid ervaren. Ook al lijkt het dat het ons allemaal overkomt. We bepalen uiteindelijk zelf hoe we leven, door de manier waarop we omgaan met dat wat op onze levensweg komt. Die vrijheid is ons ook gegeven en daar mogen we dankbaar voor zijn, dankbaar naar de Schepper van ons leven.

Kerkbalans 2020

Bij deze Brug ontvangt u de envelop met informatie over de Kerkbalans actie. Oók als u dit jaar al heeft bijgedragen door bijvoorbeeld een incassomachtiging of periodieke overboeking. Wilt u uw bijdrage verhogen? Heel graag. Voor het aanpassen van de incassomachtiging kunt u gebruik maken van de brief. Hoeveel u geeft, bepaalt u zelf, de één kan meer missen dan de ander. Het bedrag dat u geeft is bestemd voor de locatie St. Urbanus Ouderkerk. Hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid!

Geeft u om uw kerk?
Steun ons met een financiële bijdrage.



Zangmeditaties in de St. Urbanuskerk

We zijn blij dat we u weer zangmeditaties kunnen aanbieden vanuit de meditatiegroep Vacare. We hebben gekozen voor deze vorm van meditatie omdat hier in de afgelopen jaren steeds veel belangstelling voor is geweest. De zangmeditatie wordt geleid door Susanne Brussee – van de Vosse en wordt begeleid op de vleugel door Vincent Dorenbos. We beginnen met een paar korte lichaamsoefeningen en wat eenvoudige inzingoefeningen. Daarna worden vier Taizéliederen gezongen, in een sfeer van gebed en in een samenspel van zang en muziek. Er wordt een korte tekst gelezen.

Taizéliederen zijn korte, eenvoudige en meditatieve liederen die steeds herhaald worden, zodat de tekst van het lied langzaam kan afdalen van ons hoofd naar ons hart. In ons dagelijkse drukke bestaan kost het vaak enige tijd voordat we de rust en stilte terugvinden en weer bij onszelf komen. Deze zangmeditatie en de Taizéliederen helpen ons daarbij. U bent van harte welkom om de kracht te ervaren van het samen zingen! (Ook als u geen goede zanger(es) bent).



De data zijn: 28 oktober en 25 november

Tijd: 20.00 uur tot 20.45 uur (binnenkomst vanaf 19.45 uur)

Locatie: St. Urbanuskerk Ouderkerk (Achterdijk 1)

I.v.m. Covid-19: Het zingen met een kleine groep is veilig omdat we in de Urbanuskerk genoeg ruimte hebben en met de benodigde afstand zingen. We vragen u wel bij binnenkomst uw naam te noteren.

Schubert's gitaren in de Amstelkerk

Zondag 1 november aanstaande om 15:00 u geeft de Ouderkerkse gitarist Izhar Elias een bijzonder concert in de Amstelkerk. Izhar is internationaal bekend en winnaar van de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs.

Samen met gitarist Fernando Riscado Cordas bespeelt hij twee unieke gitaren uit de tijd van Schubert, in een programma gewijd aan sonates van deze meestercomponist. Het concert is tevens de CD presentatie van hun nieuwe album “Schubert's Guitars”.



U kunt aanwezig zijn bij dit unieke concert door te reserveren via: maykevbreukelen@gmail.com, of telefonisch 020-4964938.

Vanwege de covid-19 maatregelen is er slechts een beperkt aantal beschikbare plaatsen en is reserveren verplicht.

Allerzielen

Vorig jaar, op 2 november, Allerzielen, hebben we vanuit de Amstelkerk voor de eerste keer papieren gedenkbootjes te water gelaten. Daarop de naam van een geliefde overledene en in het bootje een waxinelichtje. Veel mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op deze manier uiting te geven aan het gemis van iemand waarvan veel gehouden wordt. Er is meteen besloten om het een jaar later weer te doen, maar net als met zoveel activiteiten zorgt de coronapandemie voor onzekerheid. Momenteel wordt er nagedacht hoe we dit op maandag 2 november 2020 op een veilige manier kunnen organiseren. Gezien de verschijningsdatum van de kerkbladen alvast deze aankondiging. De details worden half/eind oktober bekendgemaakt via het Bruggetje en via de website. Ook mensen van buiten onze kerken zijn van harte welkom een gedachtenisbootje te water te laten dus aarzel niet mensen hierop attent te maken. Namens de Raad van Kerken, Adri Burger

Op 2 november om 19.30 uur is er in onze kerk een Woord & Communie viering om onze overledenen te herdenken. Pastor Brussee en pastor Broersen zullen deze viering voorgaan. Enkele leden van het Caeciliakoor verzorgen de zang. Gedenkbootjes te water laten gebeurt eerder op de avond.

Feest van de Eerste Heilige Communie

De Eerste Communie zal in Ouderkerk dit jaar door zeven kinderen worden gedaan op zondagmiddag 4 oktober 2020 om 14.00 uur. Dit zal in een aparte extra viering plaatsvinden om zoveel mogelijk familieleden de kans te geven om daar bij te zijn.

Toen we halverwege de Eerste Communievoorbereiding waren, werd vanwege Corona in korte tijd alles afgeblazen, ook het Communiefeest! Maar gelukkig hebben we na de zomervakantie de voorbereiding weer op kunnen pakken en kunnen de kinderen op 4 oktober alsnog dit grote feest vieren. De zeven kinderen die dit jaar de Eerste Communie doen zijn: Laurens Fasel, Hannah van Hirtum, Ella van Houts, Myrthe Schoop, Wesley Samuel Scott, Jurre Steur en Josine Stoelinga. De voorbereiding hebben Marita Melchers en ondergetekende mogen doen. Wij wensen de kinderen die hun Eerste Communie gaan vieren en alle familieleden om hen heen, een mooi feest toe op zondag 4 oktober. En we hopen dat ze zich thuis mogen voelen in onze kerk. Pastor Eugène Brussee



Collecteschema voor de komende maanden

Er zijn twee collectes aangekondigd op de volgende zondagen:

- 04 oktober Wereldmissiedag: 1^e collecte
- 15 november Werelddag voor de armen: 2^e collecte
- 29 november Adventsactie: 2^e collecte
- 06 december Adventsactie: 2^e collecte
- 13 december Adventsactie: 2^e collecte
- 20 december Adventsactie: 2^e collecte

Steun de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel tijdens RABO ClubSupport actie

De Stichting neemt opnieuw deel aan de Rabobank Clubkascampagne om een bijdrage te kunnen ontvangen voor een kostbare groot onderhoudsbeurt die het monumentale Vollebregtorgel binnen afzienbare tijd moet gaan krijgen. Daarnaast is het ook noodzakelijk dat er op de windmotor van het orgel een thermische beveiliging wordt geïnstalleerd waardoor het risico op (brand-)schade aanzienlijk moet worden verkleind. Na de dramatische brand in de Urbanus Bovenkerk is het van groot belang dat die werkzaamheden daadwerkelijk snel worden uitgevoerd.

De RABO Club Support actie loopt van 5 tot 25 oktober. Indien u de Stichting Vollebregt een warm hart toedraagt, dan kunt u als lid van RABO-bank maximaal 2 stemmen (van in totaal 5 beschikbare stemmen) uitbrengen op de Stichting Vollebregt.

U kunt uw stemmen uitbrengen op <https://www.rabo-clubsupport.nl/> en indien u lid bent heeft u daarvoor van RABO Amstel & Vecht een stemcode ontvangen. Indien u nog geen lid bent van de RABO-bank, maar u heeft wel een RABO-rekening dan kunt u voor 1 oktober a.s. zonder enige verdere verplichting lid worden van RABO via de link <https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/>. Het aanmelden kost u minder dan 1 minuut van uw tijd en met uw stemmen draagt u niet alleen bij aan de instandhouding van het monumentale orgel maar ook aan het behoud van de Urbanuskerk. De Stichting organiseert namelijk concerten waarmee het multifunctionele gebruik van de Urbanuskerk met zijn fantastische akoestiek wordt bevorderd.

Eerdere RABO ClubSupport acties gaven een gemiddelde opbrengst van ca. € 8,- per uitgebrachte stem dus uw bijdrage kan een serieuze financiële bijdrage opleveren voor de Stichting Vollebregt.

Het behoeft geen nadere toelichting dat door de COVID-19 pandemie vrijwel alle concerten in 2020 moesten worden geannuleerd, waardoor de inkomsten dit jaar zeer beperkt zullen zijn.

Daarentegen zijn onderhoudskosten en bepaalde andere reguliere kosten onvermijdelijk. Wij bevelen uiteraard ook de andere verenigingen en stichtingen uit Ouderkerk die meedoen aan de RABO Club Support van harte bij u aan voor de overige stemmen.

De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage om deze actie voor de Stichting succesvol te laten zijn. Namens de Stichting, Nico van Wieringen, voorzitter

Het parochieblad 'Spirit'

Zoals u ondertussen gewend bent, vindt u in Spirit het rooster van de zondagse vieringen. Maar ook op de achterzijde van Spirit kunt u lezen waar, in welke kerk, de door de weekse vieringen gehouden worden. Graag verwijzen we u dus voor het rooster naar bladzijde 16 van Spirit. Eventuele wijzigingen vindt u op de website of in het maandelijkse Bruggetje waar u zich gratis voor kunt abonneren.

Laat u kennen via:

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl.



Overige mededelingen:

- Op de 1^{ste} en de 3^e donderdag van de maand, om 11.00 uur, zal pastor Van Tillo voorgaan in de eucharistie in Theresia.
- Iedere 3^e donderdag van de maand, om 19.30 uur, is er een eucharistieviering in de kerk met aansluitend stille aanbidding.
- Iedere 1^e woensdag van de maand, om 13.00 uur is er de kerkschoonmaak. Doet u mee? Vele handen maken licht werk.
- Rozenkrans bidden: iedere woensdagavond in oktober om 19.30 uur in de kerk. Ingang via de Dagkapel.

† In Memoriam Benny Kohinor

Op 24 juli is Benny Kohinor overleden, een bijzondere man, iemand die veel heeft meegemaakt in zijn leven maar altijd is blijven vertrouwen op God met een vurig geloof. In Suriname is hij ontsnapt aan een aanslag op zijn leven en in Nederland is het ook een keer kantje boord geweest. Hij was dankbaar dat hij nog leefde, dankbaar naar God, dankbaar dat hij zo'n geluk heeft gehad. Benny was dan ook een blij mens, goedlachs en ook een hartelijk en gastvrij mens. Hij hield ook van een feestje. We hebben gelukkig zijn 85^{ste} verjaardag nog goed kunnen vieren. Eerst een kerkelijke viering bij hem thuis en daarna een hapje en een drankje. Dan zag je hem genieten. Maar helaas was er ook zijn ziekte. Daar kreeg hij steeds meer last van. De laatste periode van zijn leven was niet makkelijk. Maar gelukkig is hij rustig ingeslapen met zijn zoons naast hem. Met een houding die deed denken aan Jezus op het kruis. Zo was hij ook op dat laatste moment van zijn leven diep verbonden met de Heer. Op 30 juli hebben we afscheid genomen en hem toevertrouwd aan zijn Schepper en Heer.

† In Memoriam Gerard Zeldenthuis

Een dag na zijn 95^{ste} verjaardag, op 1 augustus, is Gerard Zeldenthuis overleden. Hij heeft het nog net gehaald, maar was al wel heel slecht. Dat was iets van de afgelopen zes weken. Daarvoor ging het hem goed af om zelf boodschappen te doen, voor zijn huis te zorgen en op pad te gaan naar allerlei bijeenkomsten, waaronder ook naar deze kerk. Want Gerard was graag onder de mensen. Een rustige man, die niet snel kwaad werd, goed kon relativeren. Een vader die altijd voor je klaar stond. Een man die alles voor je deed, heel belangstellend was en attent. Gelukkig zorgde hij ook goed voor zichzelf. Hij zag er altijd goed uit, zijn huis was op orde met mooie meubels. De tuin was goed onderhouden.

Hij kookte ook nog zelf. En Hij deed graag mee met de culturele activiteiten die georganiseerd werden door stichting 'Vier het leven', bedoeld voor ouderen die niet graag alleen weg gaan. En eigenlijk is dat ook een beetje zijn levensmotto geworden: 'Vier het leven'. Gelukkig heeft hij dat tot op hoge leeftijd mogen en kunnen doen. Tot zijn gezondheid hem in de steek liet en hij snel achteruit ging. Op 6 augustus hebben we in de St. Urbanuskerk afscheid van hem genomen, dankbaar voor alle goede momenten met hem.

† **In Memoriam Joke Jonkman**

Op 10 augustus hebben we afscheid genomen van Joke Jonkman, een lieve, bescheiden vrouw die zichzelf vaak wegcijferde, anderen wilde helpen, vrolijk was met een stralende lach. Iemand die dol was op kinderen ook. Niet voor niets is ze jarenlang kleuterjuf geweest. Joke was super sportief: fietsen, zwemmen tot op hoge leeftijd. Ook iemand die niet bang was om iets nieuws te leren. Iemand die onbezorgd kon genieten ook. Maar in de laatste fase van haar leven was het anders, maakte de dementie een ander mens van haar. Dat was moeilijk om te zien en te ervaren. Daarom is het zo belangrijk om juist de mooie herinneringen mee te dragen in onze gedachten, in ons hart. Die herinneringen uit de langste tijd van haar leven, waarin ze haar onbezorgde lieve zelf was. Maar alles, het mooie en het moeilijke van haar leven, leggen we bij God neer en we bidden dat ze echt rust mag vinden en vrede in het huis van haar hemelse Vader.



Contactpersonen locatie Sint Urbanus Ouderkerk

Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Elise Stronkhorst	020- 496 8184
Parochiële Caritas/PCI	Dhr. Paul Liesker	06- 1418 1919
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020- 496 1243
Jongerengroep	Dhr. Paul Liesker	06- 1418 1919
1�� Communiewerkgroep	Via secretariaat	020- 496 1320
Vormsel	Via secretariaat	020- 496 1320
Kerkhofbeheer	Via secretariaat	020- 496 1320
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	0297- 582258
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020- 496 4941

Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	06- 24226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Marcel v/d Velde	06- 1211 9204
Sint Caeciliakoor (di-ochtend)	Dhr. Wim Compier	020- 496 3146
Kwetternest/gezinsviering	Mw. Bets Harte	020- 496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	06-2991 3881 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020- 4965733
Interkerkelijk Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis	020- 496 1255 Interkerkelijkstencil bureau@gmail.com

Redactie 'De Brug': redactieurbanusouderkerk@gmail.com

'De Brug' is een communicatieblad van geloofsgemeenschap locatie Sint Urbanuskerk in Ouderkerk a/d Amstel welke onderdeel is van RK parochie Amstelland. 'De Brug' komt 5x per jaar uit, gelijk met het parochieblad 'Spirit' van RK parochie Amstelland. U vindt in 'De Brug' aanvullende informatie over lokale activiteiten. De redactie van de Brug geeft de voorkeur aan berichten vanuit de eigen geloofsgemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht om teksten te weigeren of te veranderen.

Volgende Brug
Kopij datum: 23 november
Verspreiding: 16 december