

De Brug



Parochieblad Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

September/ Oktober/ November 2017



Sint Urbanusparochie

Rondehoep Oost 31

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Parochiesecretariaat	dinsdagmiddag	14.30 - 16.30 uur
	woensdagochtend	09.30 - 11.30 uur
	donderdagochtend	09.00 - 11.30 uur
	vrijdagmiddag	14.30 - 16.30 uur

Parochiebestuur

Pastoor	Pastoor-deken Ambro Bakker	020-646 0683
Diaken	Pastor Eugène Brussee	020-496 1320
Vice-voorzitter	Dhr. Alfred Schwegler	020-496 5894
Secretaris	Dhr. Paul Theeuwes	020-679 0774
Penningmeester	Dhr. Edwin Saan	020-496 5310
Kerkopbouw/Regiozaken	Mw. Hélène van Huizen	020-496 1243
Regiozaken	Mw. Yvette Stronkhorst	0625 012 258
Parochiecoördinator	Vacant	

E-mailadressen	Pastoor-deken Ambro Bakker	ambro.bakker@bsg.nl
	Pastor Eugène Brussee	e.brussee@rkamstelland.nl
	Secretariaat RK Amstelland	secretariaat@rkamstelland.nl

Rekeningnummers

Sint Urbanusparochie	NL 61 RABO 0351 8018 55
Kerkbijdrage	NL 40 RABO 0351 8062 10
Parochiële Caritas (PCI)	NL 51 RABO 0351 8011 62
Stichting Vrienden Urbanus	NL 86 RABO 0351 8218 72
Stichting Vollebregt	NL 42 RABO 0300 5897 86

Jubileumactiviteiten

Tot eind november vieren we dat onze kerk 150 jaar oud is. Afgelopen zondag hebben we daar bij stil gestaan in de startviering, omdat de officiële datum 12 augustus 1867 is. Die dag is de Sint Urbanuskerk namelijk officieel gewijd door mgr. Wilmer, de bisschop van Haarlem, en kregen



de katholieken in Ouderkerk, na een periode van bijna 300 jaar schuilhouden, weer een eigen, fraai en waardig gebedshuis.

Joods-katholieke dialoog: 24 september 15.00 uur

Op 24 september is in dit kader een Joods-katholieke dialoog georganiseerd. In deze bijeenkomst is er aandacht voor de eigenheid van het jodendom, maar komt ook de relatie tussen jodendom en christendom aan bod. Daarnaast wordt er iets over de Joodse begraafplaats verteld en is er een gelegenheid voor een rondleiding op Bert Haïm (voor € 5,- p/p). Sprekers: De joodse geleerde Abraham Roosenberg en katholieke professor Marcel Poorthuis. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij.

Programma:

15.00 uur: Opening pastor Eugène Brussee

Inleiding van dagvoorzitter Hans van Veghel

15.15 uur: Inleiding Abraham Roosenberg en professor Marcel Poorthuis, onderlinge reacties op elkaars verhaal en gelegenheid tot het stellen van vragen vanuit het publiek

16.15 uur: Pauze (koffie/thee)

16.30 uur: Korte introductie van de Joodse begraafplaats en mogelijkheid tot een rondleiding op de begraafplaats Beth Haïm door Hans van Veghel (€ 5,-p/p).

17.30 uur: Afsluiting

Wijnproeverij in de Sint Urbanuskerk: 14 oktober 16.00 uur

Dat lijkt misschien vreemd, een wijnproeverij in een kerk. Maar niet als de kerk vernoemd is naar de Heilige Urbanus. Sint Urbanus is namelijk de beschermheilige van de wijnboeren. Reden om in het kader van het 150-jarig bestaan van de Sint Urbanuskerk een wijnproeverij te organiseren. Op zaterdagmiddag 14 oktober a.s. zal dit plaatsvinden. Graag verwijzen wij naar onze website voor nadere informatie. Aanvang 16.00 uur. De toegang is vrij.

Lezing over Pierre Cuypers door Pierre Cuypers: 5 november 15.00 uur

Op zondag 5 november zal Pierre Cuypers naar Ouderkerk komen om een lezing te geven in de door hem gebouwde St. Urbanuskerk. Na 150 jaar keert Pierre Cuypers dus terug naar zijn kerk.... tenminste een achterkleinzoon van hem die dezelfde naam draagt. Een unieke gelegenheid in dit jubileumjaar.

De beroemdste architect van ons land krijgt steeds meer belangstelling in binnen- en buitenland. Alle reden om een dag rond deze markante persoon te organiseren. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij, met vrijwillige bijdrage na afloop.

Programma:

15.00 uur: Welkom door pastor Eugène Brussee

15.05 uur: Lezing door Pierre Cuypers

15.50 uur: Gelegenheid om vragen te stellen

16.15 uur: Rondgang door de kerk en bezichtiging van het trapportaal in de pastorie, doorlopende presentatie van Pierre Cuypers op DVD. Achterkleinzoon Pierre Cuypers zal het een en ander toelichten. Hapje en drankje, vrijwillige bijdrage.

17.00 uur Afsluiting

Op zondag 26 november sluiten we het feestelijk jaar samen af in de viering van 10.00 uur en kijken we terug op een mooi jaar.

Pastoraal woord

We beginnen weer. Een nieuw werk- en studiejaar met nog een stuk jubileumjaar en andere activiteiten, vieringen en cursussen. Voor een deel weten we

wat we kunnen verwachten in zo'n jaar. Maar er blijven ook verrassingen. Dat veel al vastligt in een jaar is voor sommigen misschien benauwend. Elk jaar hetzelfde. Dezelfde feesten en voor een deel dezelfde activiteiten.

Maar tegelijk brengt een jaar ook altijd onverwachte dingen: positief en negatief. Daarom kan het ook goed zijn om vaste momenten te hebben in je leven waar je op kunt terugvallen.

Kijk maar naar je eigen gezin. Je hebt met elkaar vaak eigen rituelen ontwikkelt. Wanneer je samen komt op verjaardagen of bij het herdenken van een geliefd familielid. Maar ook door 's ochtends of juist 's avonds samen te eten en met elkaar je ervaringen te delen.

Zo hebben we in de Kerk ook vaste momenten met elkaar.

En daarnaast blijft God natuurlijk de vaste 'factor' van ons leven. Iemand die er altijd is en altijd zal zijn.

Al hebben we misschien een heel leven nodig om iets van God te begrijpen, het besef van zijn aanwezigheid kan ons kracht en steun geven op moeilijke momenten.

Ik zie dat ook wel terug bij mensen die gelovig zijn. Dat ze in alles wat hen overkomt een bepaalde stabiliteit en opgewektheid houden. Ze raken niet gauw van slag. De psalmen bidden: 'U bent de rots van mijn bestaan'. In alles

wat verandert en bij alles wat me kan overkomen, blijft de Eeuwige altijd aanwezig.

Mindfulness

Veel mensen doen aan mindfulness of zijn er mee bekend. Het wordt gedefinieerd als: 'aandachtstraining', 'in het hier-en-nu aanwezig zijn', 'opmerkzaamheid zonder oordelen' en 'acceptatie van dat wat er is'. Het helpt je dus om goed in het nu te leven en niet steeds bezig te zijn met je verleden of de toekomst. Dat is heel goed voor een mens.

En als gelovige kun je daarbij zeggen: 'Mijn leven en dat wat mij overkomt, is in Gods hand. Ik vertrouw het verleden en de toekomst aan Hem toe.

Dat kan veel rust geven. En als je leert om in het nu te leven, dan zijn de dingen die elk jaar terugkomen ook altijd weer nieuw. Want nu ben ik anders dan vorig jaar en ervaar ik hetgeen mij overkomt of wat ik vier ook weer anders.

Daarom ben je ook nooit klaar met het lezen van de Bijbel. Want elke keer kun je er iets nieuws in ontdekken, omdat je andere dingen hebt meegemaakt en een verhaal daardoor ook weer anders leest of begrijpt.

Een nieuw jaar: wat zou het mooi zijn om dat te beleven met die mindfulness die zegt: 'Ben in het hier en nu aanwezig. En ik geloof

dat God er ook is, nu en alle dagen.'

Pastor Eugène Brussee



Urbanus Concerten 2017

Op **vrijdag 22 september om 12.30 uur** is er weer een Lunchtijdconcert in de kerk. Gijs Boelen zal het Vollebregtorgel bespelen. Op het programma staat operettemuziek en wel de Vogelhändlersuite van de Oostenrijkse componist Carl Zeller.

Gijs Boelen voltooide het hoofdvak orgelstudie aan het Conservatorium van Amsterdam met het cijfer 10 en onderscheiding. Als uitvoerend musicus won hij prijzen tijdens diverse nationale en internationale concoursen. Hij brengt graag stukken onder de aandacht die volgens hem ten onrechte onderbelicht zijn gebleven zoals operettemuziek. Het ten gehore brengen van operettemuziek op het orgel is een zeldzaamheid. De '**Vogelhändlersuite**' is een door hemzelf samengestelde en voor orgel bewerkte reeks uit het bekende en populaire werk van Carl Zeller.

Het volgende lunchtijdconcert zal worden gegeven op **vrijdag 20 oktober om 12.30 uur** door Peter van de Kamp (piano) en Jeanine Caland (viool). Na afloop van elk concert is er een deurcollecte om de onkosten te dekken. Wij heten u van harte welkom.

Vanuit het Parochiebestuur

Beste Parochianen,

Terwijl u dit leest, hebben we zojuist onze Startviering gehad. Dit keer rondom een Kerk-proeverij, met een lage drempel en vooral de mogelijkheid voor mensen met een minder sterkere band met de Kerk, om te komen proeven. Een mooie start van het nieuwe werkjaar.

Achterop een misaaltje stond enkele weken geleden een mooie bezinningsgedachte van Mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen: "Hoe kijken we vandaag naar de Kerk? Het is sterker dan onszelf: we zien vooral wat er niet meer is. Of zoeken we wat 'nog' bestaat en proberen dat zo lang en zo goed mogelijk in stand te houden.

Doen wij daarmee recht aan de zending van de Kerk?

Misschien moeten we de vraag durven omkeren. Wat wil God ons zeggen door de veranderingen die wij meemaken in Kerk en samenleving? Welke nieuwe kansen legt Hij open, niet bij de burens maar juist bij ons? Waartoe daagt Hij ons vandaag uit, als wij zijn leerlingen willen zijn?"

Veranderingen in en ook rondom de Kerk, in ons bisdom, binnen de regio en onze parochie gemeenschap. Er gaat dit jaar veel gebeuren en we moeten de vraag durven om te keren en vooral de kansen zien die opengelegd worden.

De visie van het bisdom naar de toekomst is, om vanuit vitale kernen present en missionair actief te blijven, waarbij vanuit een intensievere samenwerking de middelen voortkomen om dit te realiseren.

Als gemeenschap in Ouderkerk willen wij in deze visie participeren door een vitale en missionaire kern te blijven.

Wellicht heeft u het al gezien ... er staat een mooi informatiebord buiten bij de kerk ter hoogte van de Mariakapel. Het bord is bedoeld om het dorp, toeristen en alle geïnteresseerden op de hoogte te brengen van activiteiten van de parochie. In deze tijd van communicatie via het internet, bleek er juist behoefte te zijn aan een informatiebord.

Zo worden er de activiteiten in het kader van het jubileumjaar aangekondigd en de laatste nieuwsberichten. Het bord is gemaakt door Herman Compier en hij heeft weer een mooi staaltje vakmanschap laten zien.

We hopen dat het bord verder bijdraagt aan de zichtbaarheid van de parochie in het dorp. Dankzij de heer Compier is dit er gekomen. Met onze dank.

Sinds 2011 is Paul Liesker aan onze parochie verbonden als parochiecoördinator. In die functie heeft hij heel wat werk verzet en is hij een bekend gezicht geworden in de parochie. Echter, per 1 oktober gaat hij ons verlaten. Zijn andere werkzaamheden laten het niet meer toe om de vele tijd die hij in de parochie steekt vol te houden. Natuurlijk zijn wij heel blij voor hem dat hij uitbreiding heeft gekregen in zijn vaste baan, maar we zullen hem node gaan missen. Hij zal echter niet helemaal uit beeld verdwijnen, het beheer van de begraafplaats blijft hij bijvoorbeeld nog doen, evenals zijn activiteiten voor de PCI en als achtervanger (zijn telefoonnummer blijft voorlopig op de voicemail staan). We wensen Paul veel succes toe in zijn verdere carrière en hopen hem nog regelmatig te zien in de pastorie en de kerk.

Met vriendelijke groet, het Parochiebestuur

Gezinsvieringen

met zang van 't Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer



Zondag 8 oktober 10.00 uur

Zondag 12 november 10.00 uur

Zondag 10 december 10.00 uur

2^e Zondag van de Advent

Pastor E. Brussee gaat in deze vieringen voor

Agenda september, oktober en november 2017



Week 37

Di	12 sept	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	13 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Uitkomen van de parochiebladen 'De Brug' en 'Spirit'
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Do	14 sept	20.00 uur	Openrepetitie St. Caeciliakoor in de kosterswoning
Zo	17 sept	10.00 uur	Eucharistieviering met gastkoor De Duif Voorganger: Pastor J. Stam

Week 38

Wo	20 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Vr	22 sept	12.30 uur	Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk
Za	23 sept	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	24 sept	10.00 uur	Oecumenische viering met St. Caeciliakoor in de Amstelkerk. Voorganger: Diaken E. Brussee
		15.00 uur	Jubileumactiviteit: Joods-katholieke dialoog in de Urbanuskerk

Week 39

Wo	27 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Do	28 sept	19.30 uur	Eucharistie/Stille aanbidding Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Zo	01 okt	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger: Pastor G. van Tillo

Week 40

Wo	04 okt	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Zo	08 okt	10.00 uur	Gezinsviering met kinderkoor 't Kwetternest Voorganger: Diaken E. Brussee

Week 41

Di	10 okt	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	11 okt	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Za	14 okt	16.00 uur	Jubileumactiviteit: Wijnproeverij in de Urbanuskerk
		18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	15 okt	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker

Week 42

Wo	18 okt	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Zo	22 okt	10.00 uur	Eucharistieviering St. Caeciliakoor Voorganger: Pastor J. Adolfs

Week 43

Wo	25 okt	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Do	26 okt	19.30 uur	Eucharistie met stille aanbidding Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Za	28 okt	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	29 okt	10.00 uur	Eucharistieviering met gastkoor De Duif Voorganger: Pastoor E. Jongerden

Week 44

Wo	01 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Do	02 nov	19.30 uur	Allerzielen Woord en communieviering met St. Caeciliakoor. Voorganger: Diaken E. Brussee
Zo	05 nov	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger: Pastor G. van Tillo
		15.00 uur	Jubileumactiviteit: Lezing Pierre Cuypers

Week 45

Wo	08 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Za	11 nov	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	12 nov	10.00 uur	Gezinsviering met kinderkoor 't Kwetternest Voorganger: Diaken E. Brussee

Week 46

Ma	13 nov	24.00 uur	Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor parochiebladen Spirit en De Brug
Di	14 nov	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	15 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Zo	19 nov	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastoor E. Jongerden

Week 47

Wo	22 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Do	23 nov	19.30 uur	Eucharistie met stille aanbidding Voorganger: Pastoor-deken A. Bakker
Za	25 nov	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	26 nov	10.00 uur	Woord&Communieviering met St. Caeciliakoор Voorganger: Diaken E. Brussee Hoogfeest Christus Koning Afsluiting van het jubileumjaar

Week 48

Wo	29 nov	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Uitkomen van de parochiebladen 'De Brug' en 'Spirit'
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Zo	03 dec	10.00 uur	Eucharistieviering koor Elckerlyc Voorganger: Pastor G. van Tillo 1 ^e zondag van de Advent

De agenda is zo veel mogelijk naar waarheid ingevuld, wijzigingen leest u op de website of in het twee wekelijk "Bruggetje".

Bijbelwerkplaats

Openbaring van Johannes: visioenen voor alle tijden?

In september gaat de bijbelwerkplaats weer van start.

We gaan ons bezighouden met het laatste boek van het Nieuwe Testament, meestal bekend onder rooms-katholieken als 'de Apokalyps van Johannes' (kortweg: de Apokalyps) en onder protestanten als 'de Openbaring van Johannes' (kortweg: Openbaring). Dit boek staat bekend om zijn kleurrijke beeldspraak en geheimzinnige taal, uitgedrukt in een aantal visioenen aan een zekere Johannes. Het is misschien wel van belang om erop te wijzen dat het boek met de volgende woorden begint: 'Openbaring van Jezus Christus'. Dat wil zeggen: Jezus Christus is de inhoud van de openbaring aan Johannes. Hoe dat precies zit gaan we met elkaar uitzoeken, evenals de relevantie van dit boek voor gelovigen vandaag.

De Bijbelwerkplaats vindt dit jaar plaats onder leiding van pastor Eugène Brussee van de St. Urbanusparochie en oud-hoogleraar Nieuwe Testament Martin de Boer van de Amstelkerkgemeente (hij vervangt het komende seizoen dominee Jos de Heer).

Opbouw van de avond:

20.00 - 20.20 Inleiding door een van de begeleiders

20.20 - 20.40 Eerste indruk en opmerkingen van de deelnemers

20.40 - 20.50 Pauze met koffie/thee

20.50 - 21.30 Gesprek over de Bijbeltekst

Data: Tweede dinsdagavond van de maand: 20.00-21.30 uur.

In 2017: 12/9, 10/10, 14/11, 12/12; in 2018: 9-1, 13-2, 13-3.

Een project van de Raad van Kerken te Ouderkerk.
Amstelstroom, Kerkstraat 12.

Christelijke meditatie

Op woensdagavond 6 september start een nieuwe seizoen van christelijke meditatie onder de noemer 'Op Adem Komen' in Ouderkerk aan de Amstel. Er zijn meditaties aan de hand van een korte inspirerende tekst, muziekmeditatie of meditaties aan de hand van een afbeelding of icoon en een enkele keer een loopmeditatie. Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. Omdat dit confronterend kan zijn, is er begeleiding. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt. Tijd: 20.00-20.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Data	Amstelkerk
6-9-2017	Lectio divina met uitleg na afloop
13-9-2017	Zangmeditatie
20-9-2017	Lectio divina
27-9-2017	Meditatie
Urbanuskerk	
4-10-2017	Loopmeditatie
11-10-2017	Zangmeditatie met nagesprek
18-10-2017	Lectio divina
25-10-2017	Meditatie
Amstelkerk	
1-11-2017	Lectio divina
8-11-2017	Zangmeditatie
15-11-2017	Lectio divina
22-11-2017	Ignatiaanse meditatie
29-11-2017	Dansmeditatie



In Memoriam Joop de Jong †

Joop is heel lang collectant geweest in onze Sint Urbanuskerk. Hij had er zijn vaste plek rechts vooraan. Je vond hem er bijna elke zondag. Tot het echt niet meer ging bleef hij collecteren, heel trouw. Hij is erom geëerd met de parochiepenning in 2015. Zijn jonge jaren waren roerig: hij heeft in Indonesië moeten vechten, iets waar hij heel boeiend over kon vertellen en waar hij contacten voor het leven heeft op gedaan. Na een eigen zaak in Amsterdam te hebben gehad, kwam hij met zijn vrouw en twee kinderen in Ouderkerk te wonen waar hij actief betrokken raakte in het dorp en de kerk.

De laatste jaren waren moeilijk voor Joop. Hij ging lichamelijk achteruit en werd dementerend. Omdat er geen plaats was in Theresia moest hij naar het Sarphati huis in Amsterdam. Toen er een paar maanden terug toch plaats was in Theresia kwam hij daar te wonen. Maar de verandering vond hij niet fijn. Het hoefde voor hem niet meer. Rond zijn 90ste verjaardag, op 28 mei, heeft hij het sacrament van de zieken ontvangen. In juli maakte hij een lelijke val en ging het snel achteruit. Op 1 augustus overleed hij. We wensen zijn vrouw en kinderen, die goed voor hem gezorgd hebben, veel sterkte en we hopen dat Joop goed ontvangen mag worden door zijn Schepper.



Spreuk van Franciscus
van Assisi

Schenk mij de kalmte
om te accepteren
wat ik niet kan
veranderen,
de moed
om te veranderen
wat ik kan veranderen
en de wijsheid
om het verschil
te kennen.

Contactpersonen Sint Urbanusparochie

Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Mw. Isabel Land-dos Santos	020-616 9393
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Jongereengroep	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097
1�� Communiewerkgroep	Mw. Isabel Land-dos Santos	020-616 9393
Kerkhofbeheer	Via secretariaat	020-496 1320
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	rkorrel@kpnmail.nl
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624 226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Marcel v/d Velde	0612 119 204
Sint Caeciliakoor (do-avond)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering (ma-middag)	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk Stencilbureau	Dhr. Mansvelder R.K. Gezellenhuis	020-496 6256 020-496 1255

Redactie 'De Brug'/'Bruggetje': redactieurbanusouderkerk@gmail.com

'De Brug' is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

De nieuwe Brug: 13 november 2017
Uiterlijke kopij datum: 29 november 2017

Opgave intenties

Intentie voor (naam)

Intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

2^e intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

Opgegeven door (naam)

Telefoonnummer 06

Emailadres

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipendium” aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, **NL61 RABO 0351 8018 55**). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Intentie**.

Laat je kennen; help onze administratie

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam

Huidig adres

Nieuw adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer:06.....

Emailadres:

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via urbanusparochie@xs4all.nl of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v) en geboorte datum. Dank u wel.