

De Brug



Parochieblad Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

September/Oktober/November 2015



Sint Urbanusparochie

Rondehoep Oost 31

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Parochiesecretariaat

maandagmiddag	14.00 - 16.00 uur
dinsdagmiddag	13.30 - 16.00 uur
woensdagochtend	09.30 - 11.30 uur
donderdagochtend	09.00 - 11.30 uur
vrijdagmiddag	13.30 - 16.00 uur

Parochiebestuur

Pastoor	Pastoor Tom Buitendijk	020-641 6301
Diaken	Pastor Eugène Brussee	020-496 1320
Vice-voorzitter	Dhr. Alfred Schwegler	020-496 5894
Secretaris	Dhr. Paul Theeuwes	020-679 0774
Penningmeester	Dhr. Edwin Saan	020-496 5310
Kerkopbouw/Regiozaken	Mw. Hélène van Huizen	020-496 1243
Regiozaken	Mw. Hanneke Brummelhuis	020-496 7561
Parochiecoördinator	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097 0614-181 919

E-mailadressen

Pastoor Tom Buitendijk	tom.buitendijk@hetnet.nl
Pastor Eugène Brussee	e.brussee@rkamstelland.nl
Secretariaat RK Amstelland	secretariaat@rkamstelland.nl

Rekeningnummers

Sint Urbanusparochie	NL 61 RABO 0351 8018 55
Kerkbijdrage	NL 40 RABO 0351 8062 10
Parochiële Caritas (PCI)	NL 51 RABO 0351 8011 62
Stichting Urbanus	NL 86 RABO 0351 8218 72
Stichting Vollebregt	NL 42 RABO 0300 5897 86

Vanuit het Parochiebestuur

Edwin Saan

De scholen zijn weer begonnen, de vakantieperiode is weer voorbij. In deze periode is het weer tijd om plannen te maken voor het komende halfjaar, of natuurlijk de reeds geplande acties en bezigheden weer op te starten. Voor onze gemeenschap in Ouderkerk zal dat vooral in het teken staan van weer een gedeelte restauratie van onze mooie Sint Urbanuskerk.



De pastorie is klaar en moet er weer een aantal jaartjes tegen kunnen.

Met als kroon op het werk de 2 prachtig gerestaureerde

bladgouden windvaantjes.

De steigers van de pastorie zijn direct door naar de kerk geplaatst waar gestart gaat worden met de restauratie van het priesterkoor. Daarbij is vooral het herstel van de fundering belangrijk. Eerst zal onderzocht moeten worden wat precies de oorzaak is van de verzakking voordat er een beslissing genomen kan worden hoe het hersteld kan worden.

Jaren geleden is besloten het priesterkoor wit te schilderen. Omdat er nu toch herstel aan zowel vloer, muren als plafond gedaan moet worden is besloten om het originele Cuypers ontwerp weer in ere te herstellen.

Op dit moment is het hele priesterkoor ingepakt en is het altaar podium gedeeltelijk afgebroken om de steigers stevig te kunnen neerzetten.



Ontwikkeling grondgebied

Ten aanzien van de ontwikkeling van het gebied rondom de kerk kunnen we melden dat in de afgelopen maanden constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de projectontwikkelaar waarbij er zeker veel voortgang is geboekt. Het blijft een langdurig traject waarbij veel belangen spelen.

De gemeente heeft als taak om het gebied verantwoord vorm te geven rekening houdend met alle diverse belangen die daarbij spelen. De projectontwikkelaar heeft als belang om een optimale indeling van het gebied te kunnen realiseren ten aanzien van het aantal woningen wat gebouwd wordt. Dat is ook zeer in het belang van onze parochiegemeenschap naar de toekomst toe. Aan de andere kant voelen wij als parochiebestuur ook een verantwoordelijkheid naar de omgeving.



Wij rekenen erop dat alle belangen van beide kanten in goed en gezamenlijk overleg tot hun recht zullen komen waardoor er een mooi evenwichtig plan zal ontstaan. Inhoudelijk kunnen we verder geen mededelingen doen omdat de gesprekken nog gaande zijn en er nog steeds zaken aangepast worden. Op het moment dat deze plannen een meer definitief karakter krijgen waar zowel gemeente als projectontwikkelaar achter staan zullen wij u uiteraard informeren.

Actie kerkbalans

Over de actie kerkbalans zijn we gematigd positief. Positief omdat we in tegenstelling tot veel geluiden om ons heen het niveau van inkomsten uit de kerkbijdragen op het niveau van vorig jaar hebben kunnen houden. We zijn gematigd omdat dit nog altijd een aantal duizend euro minder is dan 2013. We zijn ook gematigd omdat we nog steeds te maken hebben met een tekort op onze jaarrekening. Dat kunnen we tot nu toe aardig aanvullen uit de opbrengsten uit de (zeer voorzichtige) beleggingen, echter staat 2015 in het teken van grote investeringen als de pastorie en de restauratie van de kerk welke zeker een verzwarend effect op de begroting zullen gaan hebben voor de komende jaren. We zijn hard op zoek naar aanvullende fondsen waarbij alle beetjes helpen.

150 jarig bestaan

In 2017 bestaat onze Sint Urbanuskerk 150 jaar. Een moment om zeker bij stil te staan. We hebben als doelstelling om op dat moment de kerk weer in topconditie te hebben. Daar is echter nog zeer veel geld voor nodig.

Alleen al het aanbrengen van de vloerverwarming kost zo'n € 90.000. Dus zonder nog dieper in de rode cijfers te raken is het momenteel niet verantwoord om deze investering te doen en zal dat ook niet gebeuren tot het geld er is.

Om de doelstelling: 'de kerk in topconditie' te bereiken, zijn we hard op zoek naar vele vrijwilligers die ons willen helpen fondsen aan te boren om deze verbetering financieel mogelijk te maken. En we staan open voor elk idee. Van het sponsoren van een vloertegel tot het organiseren van een braderie, het verkopen van eigengemaakte jam of het rad van fortuin. Wie helpt ons mee dit bedrag bij elkaar te sparen?

Startviering parochie Amstelland

De parochie Amstelland waar Ouderkerk deel van uitmaakt krijgt langzaam meer en meer vorm. Er ontstaan steeds meer contacten tussen de parochianen onderling, maar er is ook nog veel te doen. Het blijft een hele uitdaging om van 5 verschillende en geografisch gespreide geloofsgemeenschappen één parochie te vormen.

Om een aanzet te geven is er op zondagmiddag 20 september een gezamenlijke startviering van de parochie Amstelland. Uitwisselen, contact maken en verbinden, zullen hier centraal staan. In deze viering zal er ook aandacht zijn voor de start van het parochieblad van de parochie Amstelland welke op die datum zal worden gepresenteerd. Er is door een team van bevlogen parochianen, vanuit verschillende redacties, de afgelopen maanden heel hard gewerkt om er een mooi, leesbaar maar ook herkenbaar blad van te maken. Natuurlijk zijn wij ook nieuwsgierig naar het resultaat. Wij hopen u ook? Komt u daarom naar deze startviering welke elders in deze 'Brug' staat aangekondigd.

Tot slot

Hoewel Ouderkerk een kleine geloofsgemeenschap is, ziet u dat er veel gebeurt. Gelukkig maar. Dat betekent dat we een levendige gemeenschap hebben. Laten we met elkaar optrekken naar het 150 jarig bestaan, waar we met elkaar trots kunnen terugkijken op 1,5 jaar hard werken om onze kerk in topconditie te krijgen.

Pastoraal woord: 'Bemin, en doe dan wat je wilt'

Pastor Eugène Brussee

Op zondag 6 september hebben we een startzondag gehad in onze Urbanuskerk, met als thema open staan voor elkaar. Dat is een mooi motto om mee aan de slag te gaan. Open staan voor elkaar heeft te maken met het werkelijk verstaan van die ander. Onlangs heb ik de gezinsviering mogen doen



in de Heilige Geestkerk. Daar gingen we in op het verhaal van de Toren van Babel. We hebben dat verbonden met de spraakverwarring die er tussen mensen is als ze allemaal hun eigen plannetje willen doorvoeren en dus niet meer openstaan voor de ander en aansluitend dus ook niet meer voor God.

Ik heb die spraakverwarring zelf ook ervaren toen ik contact had over de aansluiting van een TV. Heel eenvoudig zou je denken. Maar het werd een heel ingewikkeld verhaal omdat aan de aansluiting van de TV ook een snellere internetverbinding werd gekoppeld. Prachtig natuurlijk maar uiteindelijk wist het montagebedrijf dat langskwam niets van een TV aansluiting en kwam er een heel ingewikkeld verhaal over het internet. Het is gelukkig allemaal goed gekomen maar je hebt het idee dat je op een gegeven moment volledig langs elkaar heen aan het praten bent.

Daarom is het zo belangrijk om je werkelijk open te stellen voor die ander om te begrijpen wat die ander zegt. Ik hoorde onlangs iemand zeggen dat als twee mensen zich werkelijk openstellen voor elkaar, er toch nog maar 50% van de boodschap overkomt. Laat staan hoeveel er verloren gaat van iemands boodschap als die openheid er niet is.

En denkt u aan al die mensen met mobieltjes in de hand die bezig zijn met contacten over de ether maar die intussen geen contact maken met mensen om hen heen, in de bus bijvoorbeeld. Daar kun je je wel eens over verbazen. Maar het wordt vervelend als mensen tijdens een gesprek intussen ook nog bezig zijn een berichtje te lezen of te beantwoorden op hun mobiel.

Openheid vraagt dus ook om aandacht en om tijd maken. En dat heeft te maken met een goede instelling. Wie daar goede dingen over zegt is Augustinus, een belangrijke kerkvader die aan bod komt in de cursus 'Bemin, en doe dan wat je wilt' die deze maand begonnen is. Het is een samenwerking tussen de Amstelkerk en de Sint Urbanuskerk.



De titel van de cursus 'Bemin, en doe dan wat je wilt' is een uitspraak van Augustinus zelf. Het kan soms wat weerstand oproepen bij mensen omdat het wat al te makkelijk lijkt. Maar als je er even bij stilstaat dan heeft het vooral te maken met de instelling waarmee je doet wat je doet. Dat je iets zegt of doet uit liefde voor een ander en niet om je eigen gelijk te halen bijvoorbeeld.

Als we dat toepassen op het thema 'openstaan voor elkaar' dan kun je zeggen dat de uitspraak 'Bemin, en doe dan wat je wilt' uitnodigt tot houding van openheid voor een ander. Om even je mobiel weg te leggen bijvoorbeeld of je werkelijk te interesseren wat die ander te vertellen heeft in plaats van gelijk met je eigen verhaal te komen. Laten we het proberen in de komende tijd.

***Luister naar je hart
Volg de weg die goed voelt voor jou
Mijd het leven zoals anderen dat verlangen
Jouw eigenheid is kostbaar
(Patrick Mundus)***

'Open huis' tijdens de Monumentendagen

Tijdens het weekend van **12 en 13 september** zal onze kerk open zijn i.v.m. de landelijke Open Monumentendagen.

Op beide dagen is er gelegenheid de kerk te bezichtigen, in het bijzonder kerkelijk voorwerpen en gewaden. Er zal iemand aanwezig zijn om uitleg te geven over het kerkgebouw.

Ook zijn er verschillende muzikale activiteiten in de kerk.

Zaterdag 12 september is de kerk open van 12.00-17.00 uur. Tussen 12.30 en 14.00 uur zal het koor De Duif o.l.v Franz Straatman enkele korte optredens met gregoriaanse muziek verzorgen.

Van 16.00 tot 16.30 uur zal er een miniconcert worden gegeven door het mannenkoor Con Amore uit Aalsmeer o.l. v. Theo van der Hoorn. Het programma zal in de kerk worden uitgereikt.

Zondag 13 september is de kerk open van 11.00-16.00 uur. Van 14.30 tot 15.15 uur is er een inloopconcert met zang van Susanne Brussee en orgelmuziek van Johan Vos op het Vollebregtorgel. Op het programma staan werken van o.a. G.F. Händel, W.A. Mozart, N. Clérambault, C. Franck, G. Fauré en G. Caccini.

De toegang tot de concerten is gratis.

Bouw Sint Urbanus omstreeks 1865



Nieuws vanuit de regio/parochiebestuur: De drukpers draait op volle toeren!

Zondag 20 september a.s. presentatie van nieuwe parochie magazine

Na een korte zomerstop, begon de vergadering van het parochiebestuur RK Amstellandparochie met een presentatie van het nieuwe parochie magazine. De eerste dia opende met de woorden: 'de geboorte van...'. Zo werd de ontwikkeling van het nieuwe magazine gevoeld door de reactieleden.



Gelukkig kregen we ook te horen dat het een voorspoedige zwangerschap is geweest en dat de geboorte helemaal goed is gegaan, wat een blijheid! Natuurlijk hoort bij een geboorte ook een naam. Omdat de bekendmaking van de naam altijd door de ouders, in dit geval de redactie wordt gedaan,

laten we de naam nog even geheim tot de officiële presentatie van het magazine. Het magazine is niet alleen gemaakt voor de vijf locaties die onze parochie rijk is, ook bestaat de redactie uit een diversiteit aan parochianen uit de diverse locaties. Het magazine wilt u informeren, inspiratie en geestkracht geven. Dit boordevolle magazine ligt nu bij de drukker en wordt in snel tempo helemaal klaar gemaakt. U ontvangt het eerste blad natuurlijk net als 'de Brug' gewoon in de brievenbus. Met dank aan de bezorgers!

Wij willen u het parochie magazine presenteren tijdens de startviering van het nieuwe werkjaar voor onze parochie RK Amstelland. U bent van harte welkom op zondag 20 september om 15:00 uur in de Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel. De middag zal worden afgesloten met een aangeklede borrel. U kunt u aanmelden tot 14 september via secretariaat@rkamstelland.nl (020-6460683).

Kledinginzameling voor 'Mensen in Nood'

De traditionele inzameling van gedragen kleding voor 'Mensen in Nood' wordt dit jaar gehouden op **woensdag 23 september van 15.00-20.00 uur** in het portaal van de Sint Urbanuskerk. Vorig jaar (2014) was de opbrengst aan kleding 1705 kg! Gaan we er dit jaar overheen? Dat zou heel mooi zijn.

IN GESLOTEN PLASTIC ZAKKEN

WEL INLEVEREN

- kleding
- schoenen (samen gebonden)
- huishoudtextiel zoals lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen, dekbedovertrekken, handdoeken

NIET INLEVEREN

- knuffels, speelgoed
- kussens, dekbedden, matrassen
- vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden
- breigaren, bollen wol
- vloerbedekking, matten, tapijt

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat nl. dit jaar naar een project van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh: Het land kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli t/m oktober, waardoor hele stukken land door water worden weggespoeld. Elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. Dankzij de opbrengst van uw kleding donatie aan de kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking waarschuwt bij dreigende overstromingen. Bedenk dus: 'MENSEN IN NOOD' doet heel goed werk!

Bij voorbaat dank.

Riet Hilhorst-Picavet,

(werkzaam op het secretariaat Sint Urbanusparochie)

P.S. Aanbieding van kleding etc. dus graag aanleveren in goede stevige plastic zakken. Dank u wel.



Agenda september 2015

Week 37

Di	08 sep.	20.00 uur	Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt' o.l.v. dominee De Heer en pastor Brussee
Wo	09 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Verspreiding parochieblad 'De Brug'
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	10 sep.	20.00 uur	Club van vijftigers in Amstelland. Ontmoetingsruimte van de TitusBrandsmakerk
Za	12 sep.	12.00 uur	Open Monumentendag met diverse concerten
		18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor Van Tillo
Zo	13 sep.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor 't Kwetternest Voorganger is pastor Van Tillo
		11.00 uur	Open Monumentendag met 'inloop concert'

Week 38

Wo	16 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	17 sep.	10.00 uur	'Ontmoetingsmorgen' in Dienstencentrum bij de Drieburg o.l.v. dominee De Heer
Vr	18 sep.	12.30 uur	Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk
Zo	20 sep.	10.00 uur	Oecumenische viering met St. Caeciliakoor in de Amstelkerk. Voorgangers zijn dominee De Heer en pastor Brussee
		15.00 uur	Startviering werkjaar RK Parochie; graag via intekenlijst achter in de kerk

Week 39

Wo	23 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Verspreiding RK Parochieblad
		15.00 uur	Kledinginzameling in de hal van de kerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	24 sep.	19.30 uur	Eucharistieviering met stille aanbidding
Za	26 sep.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor Van Tillo
Zo	27 sep.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorgangers zijn pastor Brussee en pastor Adolfs. Kindernevendienst

Agenda oktober 2015

Week 40

Wo	30 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	04 okt.	10.00 uur	Woord- en communieviering met samenzang Voorganger is pastor Koopmans.

Week 41

Wo	07 okt.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffiedrinken.
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Vr	09 okt.	12.30 uur	Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk
Za	10 okt.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia Voorganger is pastor Van Tillo
Zo	11 okt.	10.00 uur	Eucharistie-/Gezinsviering met koor 't Kwetternest. Voorgangers zijn pastoor Buitendijk en pastor Brussee

Week 42

Di	13 okt.	20.00 uur	Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt' o.l.v. dominee De Heer en pastor Brussee
Wo	14 okt.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	15 okt	10.00 uur	'Ontmoetingsmorgen' in Dienstencentrum bij de Drieburg o.l.v. dominee De Heer
Zo	18 okt.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Sint Caecilia Voorganger is pastor Schilder. Wereldmissiedag

Week 43

Wo	21 okt.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	22 okt.	19.30 uur	Eucharistieviering met stille aanbidding
Za	24 okt.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia Voorganger is pastor Van Tillo
Zo	25 okt.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger is pastor Adolfs. Kindernevendienst

Agenda november 2015

Week 44

Wo	28 okt.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	01 nov.	10.00 uur	Allerheiligen. Eucharistieviering met samenzang. Voorgangers zijn pastor Brussee en pastor Van Tillo.

Week 45

Ma	02 nov.	19.30 uur	Allerzielen Woord- en Communieviering met koor Sint Caecilia Voorganger is pastor Brussee
Wo	04 nov.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffiedrinken.
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	08 nov.	10.00 uur	Eucharistie-/Gezinsviering met koor 't Kwetternest. Voorgangers zijn pastor Jansen en pastor Brussee

Week 46

Di	10 nov.	20.00 uur	Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt' o.l.v. dominee De Heer en pastor Brussee
		24.00 uur	Uiterlijke inleverdatum kopij de Brug
Wo	11 nov.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Za	14 nov.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia Voorganger is pastor Van Tillo
Zo	15 nov.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Sint Caecilia Voorganger is pastoor Buitendijk

Week 47

Wo	18 nov.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	19 nov.	10.00 uur	'Ontmoetingsmorgen' in Dienstencentrum bij de Drieburg o.l.v. dominee De Heer
Zo	22 nov.	10.00 uur	Christus Koning. Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger is pastoor-deken Bakker Kindernevendienst

Week 48

Wo	25 nov.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Uitkomen nieuwe Brug
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	26 nov.	19.30 uur	Eucharistieviering met stille aanbidding
Za	28 nov.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor Van Tillo
Zo	29 nov.	10.00 uur	1 ^{ste} Zondag van de Advent Eucharistieviering met koor De Duif. Voorganger is pastor Van Tillo

Deze agenda is zo ver mogelijk naar waarheid ingevuld.

Evt. veranderingen leest u in het Bruggetje of op de website.

Gezinsvieringen

met zang van 't Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer



Zondag 13 september

In deze viering gaat pastor G. v. Tillo voor.

Zondag 11 oktober

In deze viering gaan pastor T. Buitendijk
en pastor E. Brussee voor.

Zondag 8 november

In deze viering gaan pastor TJ Jansen
en pastor E. Brussee voor.

Feestelijk concert van Zanggroep De Duif

Op zondag 27 september viert zanggroep De Duif haar eerste lustrum met een concert in de Sint Urbanuskerk.

Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is gratis.



Op initiatief van enkele zangers met belangstelling voor gregoriaanse zang werd de groep in 2010 gevormd. Vanaf het begin doen evenveel protestanten als katholieken mee. Begonnen met zes zangers, telt de groep nu acht mannen met Franz Straatman als zangleider.

Gregoriaans is de oudste, nog steeds beoefende West-Europese kunstzang op bijbelse en andere religieuze teksten, gebruikt in de katholieke kerk. Zanggroep De Duif wil dit werelderfgoed klinkend houden door te zingen tijdens zondagsvieringen in zowel de Amstelkerk als de Sint Urbanuskerk en daarbuiten in Amstelland.

In het feestelijke concert komt een aantal bijzondere zangstukken tot klinken. Ook wordt op orgel en piano gedemonstreerd hoe de latere Europese muziek geïnspireerd werd door het gregoriaans. En omdat gregoriaans ook bedoeld is om mee te zingen, mogen de bezoekers aan het concert ook hun stem verheffen. U bent van harte welkom

Foto: Zanggroep De Duif repeterend in 2011 met Johan Vos als begeleider op orgel



**‘Week van de Aandacht’
donderdag 24 september
t/m zaterdag 3 oktober 2015**

**De ‘Coalitie Erbij Amstelveen’
bestaat uit een aantal organisaties
die ‘Aandacht voor elkaar’ willen bevorderen.**

Veel mensen krijgen te weinig aan aandacht.

Dat hoeft niet zo te zijn.

Iedereen die aandacht nodig heeft

kan aandacht ontvangen

door aandacht te schenken

en door aandacht te vragen.

Aandacht betekent omzien naar elkaar.

‘Coalitie Erbij’ vraagt van iedereen

in deze ‘Week van de Aandacht’

‘Doe iets waarmee u een medemens een plezier kunt doen’.

Kijk in eigen kring naar mensen om u heen

die wat meer aandacht kunnen gebruiken.

Nodig hen uit samen iets te ondernemen.

Een kop koffie drinken,

een wandeling maken,

een gesprek beginnen.

U wordt er beiden een rijker mens van.

Aandacht loont altijd.

Doe het gewoon, geef wat meer aandacht!

Urbanus lunchtijd concerten in september en oktober 2015

Op **vrijdag 18 september** om 12.30 uur, zal in de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel een Lunchtijd Concert worden gegeven door Fritz Heller (zink) en Vincent van Laar (orgel, c).

Op het programma staan werken uit de Middeleeuwen, de Renaissance en de Barok, o.a. van Conrad Paumann, Girolamo Frescobaldi, Jan Pieterszoon Sweelinck, Gottfried Reiche en Johann Ludwig Krebs.

Een 'zink' of 'cornetto' is een soort houten trompet, die anders dan de moderne kornet of trompet niet bespeeld wordt d.m.v. pistons maar net als een blokfluit door middel van vingergaten. Het instrument beleefde zijn glorietijd tijdens de Renaissance en de vroege Barok, maar moest daarna voor andere instrumenten wijken.



Vanuit de behoefte de oude klankwereld nieuw leven in te blazen zijn er intussen weer enkele vakmensen opgestaan die zich het oude ambacht hebben eigen gemaakt en weer zinken bouwen. In Nederland zijn er op dit moment twee. Eén van hen is Fritz Heller.

En op **vrijdag 9 oktober** (12.30 uur) zal in de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel een Lunchtijd Concert worden gegeven door Thomas Oltheten (dulciaan en barokfagot) en Marion Boshuizen (orgel).

De dulciaan kan als een voorloper van de fagot worden beschouwd. Dulcianaen zijn in heel Europa gebruikt van ±1550 tot ±1750 en in Spanje tot het begin van de 20e eeuw. Bij het streven de bij de oude muziek passende klankwereld te herontdekken is er weer aandacht voor de dulciaan.

Het programma zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden. Voor beide concerten zal een deurcollecte gehouden worden na afloop van het concert.



Nieuwtjes rond de kerk

Beheerder begraafplaats gezocht

Voor het beheer van de begraafplaats hebben we iemand nodig. Op dit moment doet Rob Cerpentier dat met grote toewijding. Maar hij wil dat overdragen aan iemand anders. Het is een belangrijke taak, die een zorgvuldige aanpak vraagt. Rob is bereid de persoon in kwestie in te werken. Voelt u ervoor om deze taak op u te nemen, meld u dan bij de pastorie.

Medewerker secretariaat gezocht

Voor het secretariaat zoeken we iemand voor de maandag. Het gaat om het opnemen van de telefoon en andere secretariële werkzaamheden in overleg, elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur. Riet Hilhorst heeft dat jaren met veel inzet gedaan maar wil dat graag overdragen aan iemand anders. Voelt u ervoor om deze taak op u te nemen, meld u dan bij de pastorie, 4961320.

Vita Welzijn zoekt vrijwilligers

Vita Welzijn zoekt vrijwilligers uit de kerk met een beetje tijd en een warm hart om mensen te helpen, zowel gezinnen als individuen, binnen Ouderkerk, die in de knel zijn gekomen om welke reden dan ook. Het aanbod is om dat te doen onder leiding van een maatschappelijk werkster, waar ook altijd mee overlegd kan worden en waar ook zo nodig naar doorverwezen kan worden. Er zijn al een paar mensen op die manier actief vanuit onze parochie, maar Vita Welzijn zoekt nog meer vrijwilligers. Iets voor u? Neem dan contact op met pastor Eugène Brussee, tel. 4961320 of e.brussee@rkamstelland.nl.

Vieringen in Theresia

Eucharistievieringen in Theresia zullen vanaf september weer als vanouds op de zaterdagavond plaatsvinden. En wel op de tweede en vierde zaterdag van de maand. Ze beginnen om 18.30 uur. Voorganger is pastor van Tillo. Iedereen is van harte welkom om deze vieringen bij te komen wonen. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Eucharistieviering met stille aanbidding

Vanaf 24 september zal iedere 4e donderdag van de maand een eucharistieviering in onze kerk zijn met aan het einde een plek voor de 'stille aanbidding'. De vieringen begint om 19.30 uur.

Geloofsverdieping

Start cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt' (was voorheen Bijbelwerkplaats 95)
In september beginnen pastor/diaken Eugène Brussee en dominee Jos de Heer een gezamenlijke cursus met als thema 'Heb lief en doe wat je wilt', aan de hand van de eerste brief van Johannes en de preken daarover van kerkvader Augustinus. In de beschikbare reader met de te gebruiken teksten uit de bijbel en de preken van Augustinus kunt u zich goed voorbereiden of achteraf alles na lezen. Plaats: Pastorie Urbanus, Ronde Hoep Oost 31

Op dinsdagavonden in 2015: 8/9, 13/10, 10/11, 8/12 van 20.00-21.30 uur

Op donderdagmiddagen in 2016: 14/1, 11/2, 10/3, 14/4 van 14.00-15.30 uur

Bijeenkomst voor 'vijftigers' gaat door op 10 september.

Op 10 september om 20.00 uur vindt opnieuw een bijeenkomst plaats voor vijftigers in RK Amstelland. In de eerste helft van dit jaar zijn we een paar keer samengekomen met 'vijftigers' en daar gaan we mee door.

Alle 'vijftigers' zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Plaats van samenkomst is de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk Westelijk Halfmond 1, te Amstelveen.

Info bij pastor Eugène Brussee, e.brussee@rkamstelland.nl of 4961320.

Inspiratie-avonden voor jonge mensen van start vanaf 17 september

Aan de hand van een Bijbelverhaal of andere religieuze tekst gaan we met elkaar in gesprek over geloven in deze tijd en welke verbinding er te leggen is met je eigen leven. Het is een open gesprek waar ieder aan bod komt en respect is voor ieders eigenheid. Het is een manier om je eigen geloof te verdiepen en te leren van elkaar. De groep is op 30ers en 40ers gericht, dat kunnen stellen zijn of jonge ouders maar ook alleen-gaanden, zowel voor mensen die wat meer kerk-betrokken zijn alsook voor hen die dat niet zijn maar die open staan voor geloof. Plaats van samenkomst: Bolestein 598, Amsterdam-Buitenveldert. Info bij pastor Eugène Brussee, e.brussee@rkamstelland.nl

Voor aankondiging Alpha-cursus: start op dinsdag 12 januari 2016

Paul Kösters die vorige jaar de Alpha volgde schrijft hierover: 'Wanneer we het onderwerp van die avond bespraken, deelden we allerlei vragen en twijfels met elkaar. De oprechte emoties van anderen raakten me diep en lieten me zien dat het geloof in God niet eenvoudig is en mensen kan veranderen.'

Kijk voor meer informatie in het nieuwe parochiemagazine.



Bedevaart naar Lourdes

In het parochieblad van mei/juni heb ik u verteld over een Lourdesreis. De Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) heeft ons vervolgens benaderd om twee reizen naar Lourdes te promoten.

De eerste reis is een 6-daagse bedevaart naar Lourdes per vliegtuig. Vertrek is 8 oktober. Deze reis wordt u aangeboden voor € 699,-- (all-in).

De andere reis is een 9-daagse bedevaart per bus. Vertrek is 16 oktober. Deze reis kost. € 879,-- (all-in).

Wanneer u interesse hebt in één van de reizen verzoek ik u om u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór zondag 13 september, bij mij aan te melden. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dat mij laten weten via de mail of per telefoon, urbanusparochie@xs4all.nl of 06-14 18 19 19.

Hartelijke groet, Paul Liesker (parochiecoördinator)

Kloosterweekend/retraite in Chevetogne 9-11 oktober 2015

Jaarlijks is er vanuit onze kerken de gelegenheid het oecumenische klooster te Chevetogne (Belgische Ardennen) te bezoeken.

Het programma van zo'n weekend is vooral de vieringen bij te wonen, voor de rest is er veel vrijheid die eenieder zelf inneemt. Het is een echte retraite.

Kijk eens op www.monasterechevetogne.com. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Aanmelding en informatie bij: Jos de Heer (jos.de.heer@hetnet.nl)

Allerzielen

Sterven: adem houdt op,
warmte wordt kilte,
lachen wordt stilte,
Echo van vragen
die geen antwoord vindt.

Maar een mensennaam:
die kan niet vergaan,
niet verzinken in oneindig niets.

Jouw naam heeft klank
en toon gezet
van hoe de jouwen verdergaan
in gemis,

maar ook in vertrouwen
dat leven Léven wordt,
als er genoten wordt,
gevochten en geknakt,
geliefd en gelachen.

Zo wordt jouw naam stilaan
een witte roos in ons hart,
bloeiend voor altijd,
geurig en welriekend,
maar ook doornig stekend,

want jij bent er niet
als we jou roepen en nodig
hebben.

Jij bloeit verder in stilte,

Op vrijdag 30 oktober zal er een
'Bruggetje' gewijd worden aan
Allerzielen.

Het Bruggetje vindt u op de website,
achter in de kerk en in de Dagkapel



In Memoriam Rietje v/d Ven-Kouwenhoven

12 juni 2015

Rietje was een lieve, sterke vrouw, een goede moeder voor haar echtgenoot, Albert, kinderen en kleinkinderen. Geboren in de Watergraafsmeer waar hard gewerkt moest worden in de melkwinkel van haar ouders. Samen met haar man woonde ze in Buitenveldert maar kwam in 1986 in Ouderkerk wonen. De Augustinuskerk bleven ze trouw. Rietje zong ook in het Stanzakoor te Diemen, het koor dat ook tijdens de uitvaart voor haar zong. De laatste jaren woonde ze in huize de Poel te Amstelveen.
Dat ze altijd in onze gedachten mag zijn.

In Memoriam Jo Meester

24 juli 2015

Johanna Wilhelmina Meester, Jo, was een lieve en zorgzame vrouw, voor veel mensen, in het bijzonder voor vader Leurs die op de Achterdijk woonde. Maar ook voor haar nichten en neef, heeft ze veel betekend toen hun vader ernstig ziek werd en overleed en later ook hun moeder ziek werd. Als vrijwilligster was ze bovendien actief voor het Rode Kruis, de kerk en in Theresia. Onze Urbanuskerk heeft veel aan haar te danken. Zo hielp ze onder andere mee aan het schoonhouden van ons kerkgebouw. Als je zoveel voor anderen betekent, kun je jezelf wel eens vergeten. Gelukkig kon zij ook van het leven genieten, was ze in voor een feest, ging ze opgewekt door het leven. Ze was blij met het bezoek dat ze kreeg, met name ook van haar nichtjes. Die hebben ook veel voor haar betekend in de laatste fase van haar leven. Dankbaar voor wie zij was en wat ze betekend heeft, hebben we haar toevertrouwd aan haar Schepper.

*hij schreef een klein gedichtje
het had niet veel om handen
maar het had iets van een lichtje
dat in het donker brandde*

Toon Hermans

In Memoriam Cor van Bakelen

15 augustus 2015

Cor was een zachtmoedige man, sportief, bedachtzaam, met een duidelijke mening zonder rechtlijnig te zijn. Een man die van het leven kon genieten maar alles met mate. Iemand die zonder stress leefde en daardoor ook een bepaalde rust uitstraalde. Een man ook die van vakmanschap hield en zelf ook een vakman was in wat hij deed. Hij werd geboren op de Bloemgracht 45 in Amsterdam, volgde een opleiding in Brood en Banket en werkte bij verschillende bakkerijen. Later kwam hij bij Fokker terecht als metaalwerker waar hij tot aan zijn fut in 1977 heeft gewerkt. Door zijn werk bij Fokker kwam hij in Ouderkerk aan de Amstel te wonen met zijn gezin, zijn vrouw Alida en 6 kinderen: 2 jongens en 4 meisjes. Na de dood van zijn vrouw, vorige jaar september, heeft hij het hoofd niet laten hangen. Hij bleef nieuwsgierig naar de dag van morgen. Zijn kinderen en familie hebben ook goed voor hem gezorgd tot hij op 15 augustus rustig is ingeslapen op de gezegende leeftijd van 101 jaar. Wij vertrouwen deze vader, schoonvader, opa en overgrootvader toe aan onze hemelse Vader.

Contactpersonen Sint Urbanusparochie

Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Mw. Willy Out	020-496 4469
Bezoekgroep	Mw. Hélène van Huizen	020-496 1243
Jongereengroep	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097
1 ^e Communiewerkgroep	Mw. Isabel Land-dos Santos	020-616 9393
Kerkhofbeheer	Via secretariaat	020-496 1320
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	rkorrel@kpnmail.nl
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624-226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Hans Out	020-496 4469
Sint Caeciliakoor (do-avond)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering (ma-middag)	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk Stencilbureau	Dhr. Ton van de Vall R.K. Gezellenhuis	020-496 1749 020-496 1255

Redactie 'De Brug'/'Bruggetje': redactieurbanusouderkerk@gmail.com

'De Brug' is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht.

De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

De nieuwe Brug, Advent tot Veertigdagentijd verschijnt op 25 november.

Uiterlijke kopij datum 10 november.

Opgave intenties

Intentie voor (naam)

Intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

2^e intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

Opgegeven door (naam)

Telefoonnummer 06

Emailadres

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipidium” aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, **NL61 RABO 0351 8018 55**).

Gelieve op de enveloppe te vermelden: **misintentie**.

Laat je kennen; help onze administratie

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam

Huidig adres

Nieuw adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer:06.....

Emailadres:

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via urbanusparochie@xs4all of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v), geboorte datum en godsdienst. Dank u wel.