

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
september 2013**

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Edwin Saan
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl **4964608**

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Een nieuw begin

Voor de meeste van ons zal de vakantie wel voorbij zijn. De scholen zijn begonnen en het levensritme neemt weer meer zijn vertrouwde loop. De Wereldjongerendagen in Brazilië (ook zo genoten van onze nieuwe, inspirerend paus?) en de ongekende warmte zijn alweer verleden tijd. Hopelijk heeft een ieder genoten van een fijne en ontspannen vakantie – of zomertijd. Want niet iedereen moet of kan weg. Voor onze zieken en senioren is de vakantietijd een extra stille tijd en daar staan we niet altijd bij stil. Hoewel de afgelopen zomerweken in de parochie rustig zijn verlopen en er ons geen parochianen ontvielen, gaat veel parochiewerk eigenlijk gewoon door. We mochten iedere zondag vieren, er werd een kindje gedoopt, zieken en ouderen bezocht, het secretariaat bleef bezet, het wekelijkse ochtendgebed gebeden en de dagkapel dagelijks geopend en gesloten. En dat allemaal dankzij de mensen die zich hiervoor vrijwillig inzetten. DANK! DANK!

Onze aandacht richt zich nu ook weer op andere zaken. Het werkjaar gaat opnieuw van start. Enkele vergaderingen van de werkgroepen zijn inmiddels begonnen en ik hoop oprecht dat iedereen nieuwe energie heeft opgedaan om gezamenlijk de schouders te zetten onder onze geloofsgemeenschap die voor vele veranderingen staat. In deze tijd heeft de kerk een andere functie in de maatschappij dan vroeger. Geloven is niet meer zo vanzelfsprekend. Mensen van nu geloven wel, maar vinden daar soms geen weerklank voor in de kerk en wordt geloof meer ervaren als een privégebeuren. Vanuit het middelpunt van de samenleving is de kerk aan de rand terecht gekomen. We moeten echt samen zoeken op welke wijze we zinvol samen-kerk kunnen zijn, niet alleen voor onszelf **nu**, maar óók in de toekomst voor de hele gemeenschap van ons dorp en de regio. Op kleine schaal is hierover al nagedacht in de parochievergadering van 5 juni jl. waarvan u een verslag kunt lezen in dit parochieblad. Aan de hand van stellingen werden in klein verband meningen en visies uitgewisseld over de toekomst van de parochie zowel op regionaal, financieel als pastorloos gebied. Ook de vraag of er wel een pastor nodig is kwam aan bod. In ieder geval was de avond boeiend genoeg om ook in groot verband met héél veel parochianen na te denken, want als parochiaan heeft u hierover zelf iets te zeggen. We nodigen de parochianen van harte uit

om op **donderdag 19 september** as. hierover met elkaar in gesprek te gaan en bent u om 20.00 uur van harte welkom in het Gezellenhuis. Bestuur en ik dagen hierbij graag ook de generatie vanaf 25 tot 60 jaar uit! Zij hebben wellicht een hele andere kijk op de kerk als gemeenschap en stellen zich andere vragen m.b.t geloof en geloven! Hun mening en wensen te horen kan heel verfrissend zijn.

Zondag 8 september beginnen we met een startviering met als thema “**Het begin is er**”. Het wordt een viering - opgeluisterd door onze drie koren - voor jong en oud, voor gezinnen, vrijwilligers, nieuwkomer, ouders van dopelingen: kortom voor **alle** parochianen. “Het begin is er ” stelt ons vragen als: Welke nieuwe weg willen we met elkaar inslaan? Wie of wat inspireert ons? Na deze viering drinken we gezamenlijk koffie/thee zoals gebruikelijk in de pastorietaan (en de weergoden hebben ons nog nooit in de steek gelaten) om elkaar weer te spreken na de vakantie, om elkaar te ontmoeten en zo onze geloofsgemeenschap op te bouwen en te versterken. Ik hoop dat veel mensen de startdienst met elkaar willen vieren. Noteert U deze datum alvast in uw agenda! Wanneer we ons samen onder het dak van de Heer verzamelen, dan kan je Hem zélf op verschillende wijzen tegenkomen.

Rest mij u een gezegend en goed nieuw werkjaar toe te wensen.

Met hartelijke groet

Kiki Kint, pastoraal werkster

Verslag van de parochievergadering, gehouden 5 juni jl.

Op 5 juni heeft een aantal mensen de parochievergadering bijgewoond en met elkaar gediscussieerd. Ondanks het kleine groepje aanwezigen was het een vruchtbare avond. Hieronder een samenvatting.

Hanneke Brummelhuis opent de vergadering en pastor K. Kint leest de intentieverklaring van de samenwerkende parochies uit Uitgeest uit Samen Kerk.

Inleiding

Hanneke Brummelhuis legt uit dat er stellingen zijn gemaakt aan de hand van drie begrippen waarover in kleine groepjes zal worden gediscussieerd.

Thema Pastorloos: In de huidige tijd is er sprake van een krimpende kerk, vergrijzing en het moeizaam bereiken van jongere mensen. Samenwerking is nodig vanwege het gebrek aan gewijde medewerkers. Dit geldt ook voor andere Europese landen. In Ouderkerk zijn er meer veranderingen. Volgend voorjaar gaat pastor Kint weg en is er onduidelijkheid over een opvolging, die er waarschijnlijk niet zal komen.

Kan een parochie zonder pastor? Elke gedoopte heeft rechten en plichten waaronder het algemeen priesterschap. Dit geeft ruimte voor samenkomst en gemeenschapsopbouw.

Thema Geldgebrek: penningmeester Edwin Saan legt uit dat de opbrengsten met moeite op niveau blijven. De kosten stijgen en het tekort wordt steeds groter: tot 50.000 op jaarbasis. Daarom moet er een oplossing bedacht worden. Bestuursbeleid is het verkopen van grond. Dit gaat moeizaam maar zou, als het lukt, voor lange tijd het onderhoud van de gebouwen kunnen bekostigen. Bij financieel voordeel zou er zelfs iemand kunnen worden aangesteld die theologisch geschoold is.

Thema Regionaal: Deelnemen aan de regio Amstelland betekent dat zelfstandigheid wordt ingeleverd. Bij fusie met andere parochies komt er een centraal bestuur en is er geen parochiebestuur e.d. meer. Het beleid is dat oude monumentale kerken behouden blijven. Aan Ouderkerk en De Goede Herder is gevraagd of men mee wil doen met

de aanstaande fusie per 1 januari 2014. Daarnaast is er vanuit het bisdom gesuggereerd dat Ouderkerk zich aan kan sluiten bij Amsterdam Zuid-Oost/Amsterdam Oost/IJburg. Deze zeer grote regio staat nog helemaal aan het begin. Ons eigen parochiebestuur wil de eigen identiteit behouden en denkt dat de parochies in Amstelland iets voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van samenwerking m.b.t bijvoorbeeld jongeren, catechese, diaconie. In september komt er een plan vanuit Amstelland. Het parochiebestuur zal dan bekijken of we daar verder mee kunnen. Het beleid van het bisdom is nu dat de regio Amstelland moet insteken op een personele unie en met goede voorstellen moet komen. Op de lange termijn is fusie tot één parochie van 15-20.000 parochianen echter nodig om tot een financieel gezond en zelfstandig bestaan te komen. Dit zal ook betekenen dat er op termijn diverse kerken gesloten zullen worden. Opgemerkt wordt dat bij fusie de financiële zelfstandigheid wegvalt. Zelfstandig doorgaan is dan onwaarschijnlijk. Bij een personele unie doet men alles gezamenlijk maar blijft men financieel onafhankelijk. Een personele unie is echter niet de wens van het bisdom, maar een tussenstap.

Discussie over de stellingen:

- Pastorloos:**
- 1. De kerk bestaat dankzij vrijwilligers en gemeenschap**
 - 2. Zonder pastor is er geen kerk**

Opmerkingen uit de diverse groepjes: Algemeen heeft men de opvatting dat kerk gemeenschap is dankzij vrijwilligers en actieve en betrokken gelovigen. Wel is er leiding nodig in de zichtbare kerk. Voor veel mensen is dit de priester die eindverantwoordelijkheid heeft en coördineert. Anderen wijzen op de pastoraal werkers als eerst aanspreekbare. Communicatie speelt een grote rol bij de betrokkenheid van mensen. Wel komen er andersoortige vrijwilligers nl. meer projectwerkers.

Regionaal: 1. Zonder pastor, financiën, vrijwilligers: kerk en gebouwen dicht?

2. De kerk is een service-instituut

Algemeen vindt men dat de gemeenschap altijd voorop moet staan. Men vindt ook dat gelovigen verplichtingen hebben en niet alleen maar mogen consumeren. Mensen zouden hierin hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Tegelijkertijd constateert men dat kerk niet populair en van deze tijd is, bovendien heeft men het druk met andere dingen. Toch is er behoefte aan bezinning, zoals blijkt uit deelname aan bijvoorbeeld de meditatieavonden.

Geldgebrek: 1. De kerk is rijk genoeg van zichzelf

2. Over 10 jaar is de kerk niet meer nodig

De kerk is op twee manieren als rijk te zien: financieel en als vitale gemeenschap. De financiële rijkdom is er echter niet meer en de vitale gemeenschap is er alleen als er iets (bijzonders) te beleven valt. Mensen willen tot de gemeenschap horen als er iets te beleven valt (zie de rijkdom van bedevaartsoorden). De kerk blijft altijd nodig maar op een andere manier. Men ziet de kerk over 10 jaar als een service instituut met een belevenis. Er is geen echte gemeenschap maar een gemeenschappelijk gebeuren.

De vergadering wordt gesloten onder dank voor ieders aanwezigheid en inbreng en met de opmerking dat er veel meer mensen aanwezig hadden mogen zijn.

Vervolg

Deze avond krijgt een vervolg in groter verband op donderdagavond 19 september.

Er wordt dan een parochieavond georganiseerd waarvoor iedere parochiaan van harte is uitgenodigd.

Hélène van Huizen (notulen)

Familieberichten

Door het doopsel werd in de geloofsgemeenschap opgenomen

Alexander Viktor Lens

zoon van Taco lens en Daniela Sima.

Overleden †

Op 2 juli jl. overleed thuis –op de leeftijd van 79 jaar - in haar vertrouwde omgeving

Corrie van Leeuwen - Scholte

Corrie, een echte Ouderkerkse, werkte als jonge vrouw op een naaiatelier in Amsterdam. Haar man Cor –eveneens afkomstig uit Ouderkerk - leerde zij kennen op het ijs, bij het schaatsen. Ze vormden vanaf het begin een hecht stel. Cor, haar man, ging de uitdaging aan om een eigen zaak op te zetten, een zaak waarin hij eigen baas was in het werk waarin hij goed was: smeden. Zo ontstond siersmederij van Leeuwen. En wie langs de Amstel of de Bullewijk fietst, ziet heel wat fraaie hekken gemaakt door Van Leeuwen. Vader Cor was de spil in de zaak en moeder Corrie nam de administratie op zich, naast de zorg voor hun drie kinderen die uit hun huwelijk werden geboren in hun huis aan de Holdendrechteweg. Corrie- zo schetsten de kinderen haar – was een warme, lieve en sterke vrouw. Sterk in haar normen en waarden die zij op haar beurt weer doorgaf aan haar kinderen. Haar ‘ja’ was een ‘ja’, maar nee was nee. Een sterke vrouw in haar plichtsgetrouwheid. Zij toonde zich ook sterk toen haar man ziek werd en zij te horen kregen dat het ongeneeslijk was. Tot op het laatste moment verzorgde zij hem toen hij in 1995 –te jong, pas 65 jaar – stierf. Ondanks alle verdriet en gemis, pakte zij haar leven weer op omdat zij weigerde bij de pakken neer te zitten. Door haar opgewekte karakter bleef zij het leven positief zien: genoot van haar kinderen en kleinkinderen en van haar vele fietstochten. Echter ook sterke vrouwen kunnen ziek worden. Ook Corrie werd getroffen door een ongeneeslijke ziekte. Manmoedig verdroeg ze chemokuur en een

zware operatie. Zo lang als het mogelijk was, wilde zij zelfstandig blijven in haar eigen huis aan de Bullewijk. En daar werd ze liefdevol opgevangen en verzorgd door haar kinderen. De rollen waren nu omgekeerd. De handen van een sterke vrouw die nooit hadden gerust, werden nu de handen van haar kinderen die aandachtig, met zorg en liefde, bemoedigend en beschermend hun moeder verzorgden, thuis in haar vertrouwde omgeving, tot het laatste moment. Tot het moment, dat iedereen kon zeggen: mam, het is goed geweest, bedankt voor alles, ga maar naar het licht, naar papa. En zo mocht en kon Corrie haar leven loslaten. 8 Juli was de afscheidsviering in de St. Urbanuskerk waarna de bijzetting in het familiegraf op het parochiekerkhof. Moge God voltooiën wat Hij eens met Corrie begonnen is en haar verenigen met haar geliefde man Cor.

Misintenties voor de maand September 2013-08-15

Zondag 01 september 10.00 uur

Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie Timmer-v.d.Zwaan, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, George Baron, Monique Dols-Lesage.

Zondag 08 september 10.00 uur Startviering

Overleden fam.Vestering-Knijjn, Overleden fam.Kouwenhoven-Bomars, Sophie Kea, Elena Kruishaar-Demtschenko, Bep Baetings-Bunnik, Jan v.d.Lee, Riet Jansen-Rijsbergen, Riet Groen in 't Woud-Bosman, Jo Vergouw-Neelink, Theo Kouwenhoven, Riet Korrel-Pappôt en Wes Korrel, Grada Dekker-v.d.Lugt, Nelly de Kort-Massingh, Sophia Jooren-Timmer, Jan Out en To Out-Fritschy, Willemien van Emmerik, overleden familie de Kuiper en Barlag, uit dankbaarheid b.g. van een 90^e verjaardag.

Zondag 15 september Vredesdag in de Amstelkerk.

Zondag 22 september 10.00 uur

Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Overleden fam. van Wees-Kolk, Hans Lokhof, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg, Ben van Dijk, André

Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Wim van Beek, Leo van Dijk, Corrie van Leeuwen-Scholte en Voor degenen die het moeilijk hebben.

Zondag 29 september 10.00 uur

Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk, Overleden ouders Pilmeijer en v.d.Ancker, Peet en Gerrit v.d.Ancker, Rosa Leurs-v.d.Ancker, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Jo Balvert-v.d.Weijgert, Lucia Copier-v.d.Heide, Jan Compier, Ton van Tienen, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Sophie Kea.

Als parochiaan heeft u wat te zeggen ...

Daarom nodigen wij u van harte uit voor de

Parochieavond

op

19 september 2013

om 20.00 u. in het Gezellenhuis

We willen het deze avond met u hebben over de regionalisering, financiering en pastorale toekomst van de parochie.

Samen nadenken over wat kerk-zijn betekent in deze en de komende tijd en discussiëren over de toekomst van onze parochie.

Die toekomst nodigt ons uit om samen nieuwe wegen in te slaan. Het roept de nodige vragen op m.b.t. vieren, pastoraat, financiën, gemeenschap ...

en de betekenis van de lokale katholieke gemeenschap voor u.

Wij hopen dat u met velen komt en dat het Gezellenhuis ouderwets vol zal zijn!

Startviering 8 september

Thema: Het begin is er



Het is een viering voor jong en oud, voor ouders van de dopelingen, bruidsparen, vrijwilligers, bekende en nieuwe parochianen: kortom voor iedereen
Alle drie onze koren zullen aan deze viering meewerken, om met nieuwe energie en goede moed aan het nieuw werkjaar te beginnen. Er is in de kosterwoning een kindercrèche aanwezig, dus iedereen die wil komen, kán komen. Na de viering kunnen we nog even samenzijn en napraten met koffie, thee of limonade in onze kerk, of misschien als het weer het toelaat in de weer in de pastorietuin.

Van harte welkom allen



Urbanus Lunchtijd Concert

Franse muziek

Op *vrijdag 20 september* zal in de St. Urbanuskerk een Urbanus Lunchtijd Concert (aanvang 12.30 uur) worden gegeven door Erik-Jan Eradus (Vollebregtorgel, kistorgel en piano) en Astrid Lammers (sopraan).

Op het programma staan werken van Franse componisten.

- ⌘ Louis Nicolas Clérambault (1676-1749) Hymne des Anges (Gloria)
- ⌘ César Franck (1822-1890) Tantum ergo
- ⌘ Louis Vierne (1870-1937) Ave Maria
- ⌘ René Vierne (1878-1918) Toccata
- ⌘ Joseph Guy Ropartz (1864-1955) Trois Prières
- ⌘ Joseph Guy Ropartz Intermède
- ⌘ Jean Roger-Ducasse (1873-1954) Salve Regina

Erik Jan Eradus studeerde orgel bij Bernard Bartelink, Jacques van Oortmerssen en Jean Boyer.

Erik Jan is verbonden als organist aan de Buiksloterkerk, de Hofkerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Amsterdam (voor nadere informatie zie de website: erikjaneradus.com).

Astrid Lammers studeerde zang met als specialisatie Opera, Bel Canto aan het conservatorium te Utrecht bij Marianne Blok. Zij volgde de operaklas aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Ook volgde zij lessen bij Gianni Attila Costa, Arena di Verona (Italië) en masterclasses bij o.a. Christina Deutekom en Christiane Stutzman.

De heldere hoge stem van Astrid leent zich uitermate goed voor Franse repertoire, alsook voor oude en hedendaagse Muziek.

Met pianiste Laura Holzenspies vormt Astrid het ensemble *Duo Enchanté*.

De toegang tot het Urbanus Concert is gratis.
Na afloop is er een deurcollecte om de kosten te dekken.

Op het volgende Urbanus Lunchtijd Concert op vrijdag 1 november 2013 (aanvang 12.30 uur) concerteren Eva Elgeti (hobo) en Willem Poot (orgel).

LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
31-08	geen viering		
01-09	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
07-09	geen viering		
08-09	10.00 uur	Pastor G.van Tillo/K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
<hr/>			
14-09	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
15-09	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w./Ds.J.de Heer	Amstelkerk
<hr/>			
21-09	geen viering		
22-09	10.00 uur	Pastor J.Adolfs	St. Urbanuskerk
<hr/>			
28-09	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
29-09	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
<hr/>			
05-10	19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
06-10	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

SEPTEMBER 2013

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
	Samenzang
<hr/>	
Startviering	St.Caecilliakoor
<hr/>	
Vredeszondag	St.Caecilliakoor
<hr/>	
	Koor Elckerlyc
<hr/>	
Samenzang	
<hr/>	
Oec.gezinsviering	't Kwetternest

KLEDINGINZAMELING

De traditionele inzameling van gedragen kleding voor,

“MENSEN IN NOOD”

wordt dit jaar gehouden op

woensdag 25 september van 15.00-20.00 uur.

in het portaal van de St. Urbanuskerk.

“**MENSEN IN NOOD**” vraagt goede, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel (gordijnen, tafelkleden, lakens, handdoeken) en ook dekens.

Ook **schone en versleten kleding** en overig textiel is welkom. Dit wordt verkocht en van de opbrengst worden goede doelen gesteund.

NIET bruikbaar zijn: kussens, matrassen, vloerbedekking en afgetrapte schoenen.

Aanbieding van kleding etc. in gesloten plastic zakken a.u.b.

Vorig jaar (2012) was de opbrengst aan kleding 3160 kg !
Gaan we er dit jaar overheen?

Bedenk wel: ‘**MENSEN IN NOOD**’ doet heel goed werk!

Bij voorbaat dank.

Riet Hilhorst-Picavet,
werkzaam op het secretariaat St. Urbanusparochie



Zanguurtje

(oude kerkelijke liedjes) in Zorgcentrum Theresia

Elke 1e woensdag van de maand – eerstvolgende 4 september.

Aanvang 10.45 uur (glazen zaal): een ieder is van harte welkom.

Woensdagochtendgebed

8.45 – 9.00 uur Amstelkerk / St. Urbanuskerk.

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iederwoensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal. Tijden ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en God te komen. De kerk is open vanaf 8.30 uur.

Voorgangers: Kiki Kint, p.w., ds. Jos de Heer.

De oneven maanden in de Amstelkerk (september) en de even maanden in de St. Urbanuskerk, ingang via de dagkapel

Gesprek bij de koffie.

Donderdag 26 september om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Ontmoetingsmorgen

De teksten van de Psalmen nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit doen we dan ook één keer per maand op de 3e donderdagmorgen om 10.00 uur in het Dienstencentrum bij de Drieburg. De gesprekken worden geleid door ds. Jos de Heer samen met een lid van de taakgroep Pastoraat van de Amstelkerk. Als het u zinvol lijkt om naar aanleiding van de Psalmen met anderen in gesprek te gaan, dan bent u van harte welkom.

Bijbelwerkplaats & meditatieve woensdagavonden

Oecumene Meditatiecursus in september en meditatieve woensdag- avonden 'op adem komen' van oktober tot april.

Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichterbij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven.

Meditatie is een universele en eeuwenoude wijze om in verbinding met je hart en verlangen, om tot verstilling, concentratie en aandacht te komen. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn ('mindfulness'). Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven staan.

Bekend is dat verschillende Oosterse tradities zich hiermee bezig houden. Daarvan kunnen we veel leren. Maar minder bekend is dat ook juist de christelijke traditie op dit gebied rijke schatten in huis heeft. In kerken en kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse vormen van meditatie beziggehouden. Het is boeiend beide met elkaar te vergelijken en verbinden. Mediteren kun je leren.

Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. Omdat dit confronterend kan zijn, is er begeleiding. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.

In de inleidende cursus kun je kennismaken met een aantal vormen van meditatie, kijken of het je iets brengt en op zoek gaan naar vormen die bij specifiek bij jou passen. Naast het gesprek hierover zullen we vooral praktische meditatieoefeningen doen. We zullen werken met teksten, beeld en muziek, maar vooral met de adem.

Bidden en mediteren kun je uiteraard zelf in je eentje doen. Daarnaast kan er een stimulans van uitgaan dit met zielsverwanten te doen. Vraag jezelf af of je met jezelf een afspraak wilt maken je te committeren tot een zekere regelmaat. Ervaring met meditatie is niet nodig, de cursus is juist bedoeld als kennismaking.

Oriëntatiecursus Meditatie

-Drie avonden van 20.00-ongeveer 21.30 uur op 4, 11, 18 september
-Plaats: Cuyperskamer, St. Urbanuspastorie, Ronde Hoep Oost 31 –
Aanmelden bij Diana Berendsen:
berendsenvangelder@hetnet.nl; Of: 4722540
-kosten €15,-

Eerste avond 4 september

Welkom en korte opening

Kennismaken en voorstellen

Uitwisselen van ervaring met meditatie en verwachting van deze cursus.

Afspraken (gang van zaken: gevoel van veiligheid waarborgen, laat zijn wat er is en laat gebeuren wat er gebeurt, functie van stilte, schoenen uit, belang van stilte en bewuste aandacht.)

Informatie over de opzet van de cursus

Inleiding over: kennismaking materialen en keuze meditatiestrook, stoel of mat; wat is meditatie en wat is het specifieke van christelijke meditatie

Pauze

Oefening: de meditatieve houding ('koninklijk zitten') en body scan

Sluiting: lied

Tweede avond 11 september

Welkom en korte opening

Oefening (bodyscan)

Reacties op wat er geweest is, vragen

Inleiding over: de betekenis van de adem in de meditatie

Pauze

Oefening met de adem

Evaluatie (hoe is de bijeenkomst ervaren)

Sluiting: lied

Derde avond 18 september

Welkom en korte opening

Oefening (loopmeditatie)

Reacties op wat er geweest is, vragen

Inleiding over Lectio Divina

Pauze

Oefening nav een Psalm

Hoe verder? Reacties.

Sluiting: lied

Na deze kennismakingscursus gaat de vaste meditatieavond op de woensdag weer beginnen in de stille ruimte van de kerk, in aanvulling op het al bestaande ochtendgebed. Zo scheppen we naast de vieringen op zondag ook midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, op de woensdag in een van onze dorpskerken een moment van rust, stilte, gebed, voor verdieping en meditatie. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en de Bron van leven te komen. Van oktober tot april. Het programma wordt komende kerkdiensten na de dienst uitgedeeld. Tevens kunt u het programma hieronder downloaden.

Tijd: woensdagavond van 20.00-20.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Oneven maanden in de St. Urbanusparochie, Rondehoep Oost 31,

Ouderkerk aan de Amstel

Even maanden in de Amstelkerk, Kerkstraat 11, Ouderkerk aan de

Amstel

Meer informatie omtrent de diverse meditatie op flyers achter in de beide kerken, in de dagkapel, op de website en in het Ouderkerker weekblad.

Seizoen 2013-2014 start weer na de zomervakantie.

Bijbelwerkplaats over 'de Geest in Handelingen'

Kerkelijke instellingen verkeren op het moment in onze wereld in de crisis. Maar het geloof blijft springlevend en uit zich in steeds nieuwe gedaantes, want de Geestkracht van God blijft werkzaam op aarde. Lucas beschrijft in het boek 'Handelingen' hoe vlak na Jezus' dood er door die inspirerende Geestesadem een beweging op gang kwam die zich over de gehele aarde tot op de dag van vandaag sterk heeft gemaakt. Wij gaan op zoek naar dit geheim: waar en hoe is diezelfde Geest nog werkzaam, hoe kun je nu die kracht ervan ervaren?

We zullen werken aan de hand van mijn boek, Commentaar op Handelingen, Jezus' Geestkracht wereldwijd, uitgave van Skandalon. Te verkrijgen bij mij met korting (€50,-).

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werk materiaal wilt ontvangen of het boek wilt bestellen (ook bij Sprey en de andere boekwinkels verkrijgbaar), graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl

Data: 10/9, 8/10, 12/11, 10/12, 14/1, 11/2, 11/3, 8/4 (tweede dinsdag van de maand).

Aanvang: 20.00 (-21.30) uur

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Cuyperskamer, Ronde Hoep Oost 31

Kloosterweekend Chevetogne

Kloosterweekend Chevontagne. (Jos de Heer)

Dit betreft het weekend van vrijdag 11 oktober 12.00 u vertrek, t/mzondag 13 oktober 14.00 uur (u kunt langer blijven).

Kosten € 70.- á € 80.- exclusief vervoer.

Informatie en aanmelden bij Jos de Heer.(jos.de.heer@hetnet.nl)

Het volledige artikel over dit project vindt u in het parochieblad van juni jl. op blz. 9.



Regionieuws:

Programma Jaar van Geloof

Vijftig jaar geleden werd het Tweede Vaticaans Concilie geopend.

Paus Benedictus XVI heeft 2013 tot Jaar van geloof uitgeroepen.

In de regio Amstelland willen we in drie bijeenkomsten aandacht besteden aan de doorwerking van dit concilie in de kerk van vandaag, vijftig jaar later. 23 Mei jl. kwam de vraag aan de orde of de liturgie vernieuwing naar het 2^e Vaticaans Concilie geslaagd is.

Dinsdag 17 september 2013 : De kerk in de wereld van deze tijd.

De Constitutie Gaudium et Spes is het meest uitgebreide document van Vaticanum II . Thema's zijn: de kerk en de volkerengemeenschap, de waardigheid van de mens, de binnenwereldlijke menselijke activiteit, het sociaal economisch leven , het politiek bestel, de opbouw van een internationale gemeenschap. Mensen die niet van een gesprek over "kerk en politiek" houden kunnen dit stuk maar beter niet lezen.

Als de wereld verandert krijgt de kerk ook een andere taak. In de afgelopen vijftig jaar is de wereld drastisch veranderd. De wereld is een dorp geworden waarin iedereen iedereen kent en met elkaar te maken heeft. Afstanden tellen nauwelijks meer en het wereldwijde web verbindt ons allen met elkaar. De belangrijkste delen van het dorp liggen niet meer in Europa en Noord Amerika, maar in India, Zuid Oost Azië, Afrika en de Latijns Amerika. In deze gebieden groeit de kerk en ziet ze nieuwe taken en nieuwe mogelijkheden

liggen. Europese kwesties zoals de vrouw in het ambt en het homohuwelijk hebben daar geen prioriteit. De discussies zijn nu : de universaliteit van Christus, het vorm geven aan de liturgie in andere culturen, de caritas, evangelisatie. Daarom de volgende vragen:

Wat is de rol nog van het Europese christendom.?

Kunnen we van jonge kerken leren?

Inleider: nog niet bekend

Plaats en tijd: Ontmoetingsruimte Titus Brandsmakerk , Westelijk Halfrond 1 , 1183 HN Amstelveen.

Welkom vanaf 19.30 uur ; Begin inleiding om 20.00 uur.

Gespreksleider : J. van der Meij

Vredesweek 2013: Act for peace

In de derde week van september organiseert IKV Pax Christi jaarlijks de Vredesweek. Tijdens de week wordt stilgestaan bij het thema vrede. Vaste onderdelen van de Vredesweek zijn de Vredeszondag, (viering in kerken op de eerste (of tweede) zondag van de Vredesweek) en de Nacht van de Vrede, tevens Internationale Dag van de Vrede. De Vredesweek wordt sinds 1967 jaarlijks georganiseerd.

Sinds 2011 heeft Nederland tijdens de Vredesweek een Minister en staatssecretaris van Vrede. Ministerie van Vrede. Vorig jaar viel deze eer Jan Terlouw en Petra Stienen ten deel. Het tweetal trok door het land om diverse Vredesweekactiviteiten bij te wonen, georganiseerd door lokale 'Ambassades van Vrede'. Het boegbeeld van het Ministerie van Vrede is in 2013 de Minister Jörgen Raymann. Tijdens zijn ambt wil hij verschillende groepen in de samenleving laten zien hoe belangrijk vrede is en waarom gewapende conflicten moeten stoppen.

De minister wordt bijgestaan door componist Merlijn Twaalfhoven. Als Staatssecretaris van Vrede vindt hij het belangrijk om samenhang te creëren binnen de samenleving, iets wat hij als componist al jaren doet in conflictgebieden.

De Vredesweek 2013 (21 t/m 29 september) staat in het teken van vredesactivisme. Onder het motto '**Act for peace**' vragen



Minister, Staatssecretaris en Ambassades van Vrede aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland. Dit jaar geven we bijzondere aandacht aan Syrië.

In Ouderkerk vieren de Amstelkerk en de Ubanuskerk dit traditiegetrouw sámen en wel op zondag 15 september in de Amstelkerk. De beide koren –Capella Nova en St. Caeciliakoor – zullen deze gebedsviering muzikaal ondersteunen. Ds. Jos de Heer en Kiki Kint, p.w. zijn

de voorgangers in deze viering. Van harte welkom om samen vrede te vieren en aan vrede te werken.

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 4 september om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

kopij De Brug

Inleveren voor parochieblad **oktober**
uiterlijk t/m dinsdag 17 september

e-mail : Bernyvanw [at] hotmail.com



Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie@xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Edwin Saan
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huize **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj@upcmail.nl **4964608**

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank 3518.06.210

Overige adressen Zie binnenzijde achter in de Brug

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas Mw.W.Out **4964469**
Rekeningnummer 3518.01.162
t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.

Gezinsdiensten 't Kwetternest

**Vormselwerkgroep/
Jongerengroep** Dhr. P. Liesker **06-14181919** **6448097**

Communiewerkgroep Mw. K. Lötters **4965733**

Koor Elckerlyc Dhr.H.Out **4964469**

St. Caeciliakoor

Muzikaal begeleider alle koren Laurens de Boer **06-24226872**

Bezoekgroep Hélène van Huizen **4961243**

Raad van Kerken Secretariaat Linda den Hertog **4964759**

Lay-out parochieblad Berny van Wieringen **4964175**
bernyvanw@hotmail.com

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler **4965733**

Administratie parochieblad Dhr. Jan de Jong **4964608**

Stencilbureau R.K.Gezellenhuis **4961255**
Dhr. A.van de Vall **4961749**

Verhuur parochiehuis (kosterwoning): via secretariaat **4961320**

Kerkhof Dhr.R.Cerpentier. **4961853**

Opgave intenties

Intentie voor :.....

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van:dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:.....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.
In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat
Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook
mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____
Huidige adres: _____
Verhuisdatum: _____
Nieuwe adres: _____
Postcode en plaats: _____
Telefoon nr. _____
E-mail _____

Gezinsleden:

Voorl. Achternaam geboorteplaats / -datum - godsdienst

1. m/v

2. m/v

3. m/v

4. m/v

5. m/v