

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
september 2011**

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie@xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbittel **4967078**
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen Dhr. F. Assendelft **06-20302388**
Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong [jongj \[at\] upcmail.nl](mailto:jongj[at]upcmail.nl) **4964608**

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel
Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk
Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.
Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Het nieuwe werkjaar



De zomer en de vakantie zitten er weer op. Mocht je je niet begeven hebben naar een mediterraan land, dan is het voor velen een redelijk natte bedoening geweest. De pastorie voelde na onze terugkomst uitgesproken klam en onbewoond aan en de planten op het terras zagen er zielig en verregend uit. Desalniettemin hoop ik van harte dat velen toch een ontspannen en mooie tijd achter de rug hebben. Achter de schermen is het werk gewoon doorgegaan, werd er gevierd in het weekend én samen gezongen, de -zeer goed bezochte- dagkapel dagelijks geopend en gesloten, was er het wekelijks ochtendgebed en was het secretariaat dagelijks bezet. Heel veel dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet!

Het gewonen dagelijkse leven herneemt snel zijn ritme. De koren zijn inmiddels weer begonnen met de repetities, de eerste vergaderingen zijn weer achter de rug en wordt er gewerkt aan de startviering en het opzetten van meditatieve avonden. Over dit laatste boeiende onderwerp **-Op Adem Komen-** kunt u meer lezen in dit parochieblad. We zullen hier ook aandacht aan besteden in het regioblad, de lokale kranten en middels posters en flyers.

Zoals de voorafgaande jaren willen we dit werkjaar op zondag 11 september weer met elkaar beginnen met een startviering die als thema **“wees welkom”** draagt. Deze viering wordt traditiegetrouw muzikaal opgeluisterd door alle koren. Tot nu toe zijn de weergoden ons bij de startviering altijd zeer gezind geweest en hopen we met velen koffie te kunnen drinken in de pastorietauin. Uiteraard met zelfgebakken cake! De collecte in deze startviering heeft een bijzonder doel en zal t.z.t. bestemd worden voor een klein monumentje op ons kerkhof voor ongedoopte kindjes die vroeger niet in gewijde grond mochten worden begraven. Tot zeker de zestiger jaren van de twintigste eeuw bestond een strenge regel, die dit verbood. Juist bij het verdriet van het verlies betekende dit voor al die ouders een extra verzwarende, beledigende en discriminerende bepaling. Met dit

monumentje willen wij uitdrukken, dat ook deze kinderen op eenzelfde wijze in Gods hand zijn, zoals wij allen.

Maar eerst is er nog de belangrijke parochiemiddag op 10 september in het Gezellenhuis (van 13.00 -16.00 uur) waarvoor alle parochianen middels een brief zijn uitgenodigd. De zeer belangrijke onderwerpen die deze dag aan de orde komen zijn:

-Regiovorming en de consequenties hiervan voor de Urbanusparochie

-De ontwikkelingen van gronden e.d. rond de kerk

Beide ontwikkelingen zijn zeer bepalend voor de toekomst van de Urbanusparochie en moeten er keuzes gemaakt worden. Op 10 september wordt u hierover geïnformeerd, kunt u de concrete plannen inzien, vragen stellen en reageren.

We hopen van harte dat niet alleen de trouwe parochianen komen, maar dat er ook belangstelling zal zijn van de jongere generatie. Juist voor hen is de toekomst belangrijk. Naast de zakelijke kant van de parochie wordt gelukkig ook inhoudelijk gesproken over geloof, samenleving en de toekomst van onze parochie. Want we willen niet alleen een fraai gerestaureerd kerk, maar ook het gemeenschapsgevoel versterken, de traditie bewaren en ons geloof doorgeven aan een volgende generatie. Meer en meer realiseren we ons dat wijzelf **de levende stenen** zijn die samen de parochie vormen. Ondanks tegenwind en gebrek aan pastores willen we ons niet laten ontmoedigen maar willen we blijven werken aan een toekomst sámen, waarbij we ons geïnspireerd weten door God, bron van ons bestaan.

Mocht uw brief in de vakantiepost verloren zijn geraakt, dan kunt u de uitnodiging voor deze parochiemiddag nalezen op de website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus bij de nieuwsberichten.

Ik wens ons allen een vruchtbaar en inspirerend werkjaar toe en wellicht mogen we elkaar begroeten op 10 september op de parochiemiddag en op 11 september bij de startviering

Wees welkom!

Met hartelijke groet, mede namens het parochiebestuur
Kiki Kint, pastoraal werkster

Familieberichten



Op 3 juli werd door het doopsel
in de geloofsgemeenschap opgenomen:

Chloé Josephine

dochter van Tjeerd en Vivian van Ginkel-Claessens, Floris van
Alkemadelaan 9 te Amstelveen.



Op 28 mei. JI werd het kerkelijk huwelijk ingezegend van
Randle Dayala en Dounia Azarioh
woonachtig in Duivendrecht

Op 20 augustus werd het kerkelijk huwelijk ingezegend van
Job Verhoeven en Noor van Bouwdijk Bastiaanse
woonachtig in Amsterdam.

In Memoriam

V

Op 5 juli jl. overleed op 96-jarige leeftijd in het Amstelland-
ziekenhuis ***Jan Dekker***, woonachtig op het Gezellenplein 5.

Geboren in Warmenhuizen heeft Jan elders als boerenknecht gewerkt.
Hij was heel trots op zijn diploma melken en praten over koeien was
zijn lust en leven. Zijn vrouw Grada, een meisje uit Nes aan de
Amstel, leerde hij kennen bij een toneeluitvoering in dat dorp. Na hun
huwelijk zijn ze daar ook gaan wonen in de Zwarte Kat waar hij ging
werken bij de firma Gortenmulder in de bouw. Niet echt makkelijk

voor hem, want hij hield ontzettend veel van het boerenleven. En iedereen die hem kent, kent ook zijn verhalen over de koeien, bijna als kinderen voor hem, de kinderen die hen niet geschonken werden in hun huwelijk. Gelukkig waren daar de neefjes en nichtjes in de familie waar trouw Sinterklaas werd gevierd en natuurlijk de kerstmis. Zo'n 20 jaar gleden verhuisden Grada en Jan naar Ouderkerk, naar het Gezellenplein. Een rustig leven met z'n tweetjes, een leven in zorg en goedheid voor elkaar, tevreden met weinig.....een dagelijks wandelingetje naar het dorp, koffie met de burens, bezoek van nichtjes. Een leven ook waarin geloof en trouw aan God en aan de kerk als een rode draad door hun leven liep. Trouw werden de vieringen in zorgcentrum Theresia bezocht, altijd met z'n tweeën. Tenminste zo lang als het kon.....Want ouder worden gaat gepaard met het inleveren van lichamelijk vermogen: slechter lopen, slechter horen, slechter zien. Meer hulp werd ingeschakeld en dagelijks kwam de thuiszorg. Diep in zijn hart vond Jan dat maar een inbreuk op zijn privacy, maar het kon niet anders. Langzaam werden zijn lichamelijke krachten gesloopt, het bed amper verlaten, eten werd steeds minder en het leven werd stiller en stiller. Jan was toch al geen grote prater. Een forse blaasontsteking deed hem belanden in het ziekenhuis van Amstelveen. 96 jaar en steeds vermoeider moest Jan zijn aardse leven uiteindelijk teruggeven aan zijn Schepper.

Op 11 juli was voor hem de gezongen afscheidsviering, waarna Jan werd begraven op ons kerkhof. Moge hij rusten in vrede bij zijn Schepper. Zijn vrouw wensen wij veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

OP ADEM KOMEN,

meditatieve woensdagavonden in Ouderkerk aan de Amstel

Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dicht

bij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven.

Meditatie is een universele en eeuwenoude wijze om in verbinding met je hart en verlangen, tot verstilling, concentratie en aandacht te komen. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn ('mindfulness'). Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven staan.

Algemeen bekend is dat verschillende Oosterse tradities zich hiermee bezig houden. Daarvan kunnen we veel leren. Maar minder bekend is dat ook juist de christelijke traditie op dit gebied rijke schatten in huis heeft. In kerken en kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse vormen van meditatie beziggehouden. Het is boeiend beide met elkaar te vergelijken en te verbinden. Mediteren kun je leren.

Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.

Vanaf 12 oktober 2011 tot en met 15 februari 2012 bieden de oecumenisch samenwerkende Urbanuskerk en Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel iedere woensdagavond om 20.00 uur een meditatieve bijeenkomst van een klein uur aan onder de noemer: *'Op Adem Komen'* met een telkens variërende invulling, zoals:

'Op Adem Komen' met een lectio divina

Vanuit de stilte en de ontspanning van het lichaam, wordt een inspirerende tekst enkele malen gelezen, met enkele vragen en momenten van stille meditatie.

'Op Adem Komen' met een verstillde vesper

Verstilde pianomuziek, Taizé-achtige zang, mooie teksten, momenten van stilte, brandende kaarsen in de stille ruimte van een van de oude kerken.

‘Op Adem Komen’ met een loopmeditatie

In de stille ruimte van de kerk op het ritme van je adem stap voor stap helemaal tot rust komen.

‘Op Adem Komen’ door te zingen

Vanuit de stilte komt pianomuziek op en volgen we met onze adem de cantor in zang waarover je jezelf verwondert.

Het zijn nadrukkelijk open avonden, waarin ieder welkom is. Je hoeft je niet aan te melden en er is geen toegangsprijs. De avonden worden geleid door ds. Jos de Heer en pastor Kiki Kint en georganiseerd door de Werkgroep Vacare (onderdeel van de Raad van Kerken Ouderkerk).

Mediteren kun je leren.

Voordat we met deze open *‘Op Adem Komen’* avonden starten, zijn er oriëntatieavonden, op vier achtereenvolgende woensdagavonden, die starten op 14 september in de Amstelkerk. Hier kun je kennismaken met verschillende vormen van meditatie, kijken of het je iets brengt en op zoek gaan naar vormen die specifiek bij jou passen.

Naast het gesprek hierover zullen we vooral praktische meditatieoefeningen doen. We zullen werken met teksten, beeld en muziek, maar vooral met de adem. Bidden en mediteren kun je uiteraard zelf in je eentje doen. Daarnaast kan er een stimulans van uitgaan dit met zielsverwanten te doen. Ervaring met meditatie is niet nodig, de avonden zijn juist bedoeld als kennismaking. De avonden worden geleid door ds. Jos de Heer en tevens georganiseerd door de Werkgroep Vacare (onderdeel van de Raad van Kerken Ouderkerk).

Voor deze vier avonden vragen we een bijdrage van € 15,00 en is aanmelding noodzakelijk (bij voorkeur per email op: berendsenvangelderen@hetnet.nl (Diana Berendsen), of telefonisch bij de Urbanusparochie 020-4961320). Deelname aan deze

oriëntatieavonden is niet noodzakelijk om mee te doen aan de meditatieavonden.

Na deze oriëntatieavonden start vanaf 12 oktober de vaste meditatieavond op de woensdagavond in de stille ruimte van de beide dorpskerken, de even maanden in de Urbanuskerk de oneven maanden in de Amstelkerk.

Zo is er midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, op de woensdagavond voortaan een moment van rust, stilte, gebed, voor verdieping en meditatie. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en de Bron van leven te komen.

Gun het jezelf!

Beste Urbanus parochianen,

Met grote dank heb ik zondag 14 augustus) jl. voor mogen gaan in the viering van de Eucharistie. Het was een heel bijzondere ervaring daar het de eerste keer was - na een half jaar van ziek zijn en opknappen - weer eens in een grote kerk te staan en er zelfs te preken.

Heel hartelijk wil ik U ook danken voor de grote bijdrage voor mijn werk in Uganda. Zo maar in ene keer: Euro 636.40. Geweldig!

Ik zal dat met name gebruiken voor het bevorderen van lezen en schrijven onder de dorpsbevolking waar vele mensen dat nog niet kunnen.

Ik hoop ook dat Uw eigen gemeenschap een levendige groep van christenen mag blijven, die zich met de woorden van Jezus in blijft zetten voor een betere wereld waar vrede heerst in plaats van achterdocht, ruzie en onenigheid.

Zelf ga ik dat ook weer proberen in Jinja in Uganda.

Volgend jaar hoop ik U weer te zien.

Nogmaals hartelijk dank! Gerard Picave

EEN VREEMDE ERVARING

Dat is het geweest toen ik tijdens de Paaswake op, zaterdag 23 april, slingerend door de kerk liep en mijn werkzaamheden uitvoerde. Pastor Kint zei : "Na afloop ga je meteen naar huis en ga dan lekker zitten, want het gaat niet goed met je."

Je probeert door te gaan, maar het werd erger. Voordat je het weet lig je in het ziekenhuis en staan er doktoren om je heen om te onderzoeken wat er aan de hand is. Zelf heb ik daar weinig weet van gehad en zij hebben geconstateerd dat mijn bloeddruk veel te hoog was. Na een opname van 9 dagen was de druk normaal en mocht ik naar huis.

Het is niet best met mij geweest, het gebed van velen en ook de kaarten, telefoontjes en bezoeken hebben mij goed gedaan en daar wil ik u heel hartelijk voor bedanken.

Ik hoop weer gauw mijn werk als koster op te nemen en bedank de mensen die voor mij zijn ingevallen.

De kerk is door blijven "draaien" dankzij de oproep die pastor Kint heeft gedaan en de personen die het hebben uitgevoerd.

Ik neem mijn mijter er voor af!!!!

Hartelijk dank.

Ton van de Vall.

Kostersgedachten.

augustus 2011.

Op 16 juli fiets ik ,s ochtends door het nog stille en reeds zonnige Ouderkerk richting Urbanus. Voor de eerste keer ga ik beginnen met het kosterswerk. Het is bijna 9 uur. Het dorp is verlaten .Een groepje racefietsers crost voorbij met de blik op oneindig. Mw. Kint gaat voor in deze viering en het koor Elkerlyck gaat zingen. Het gaat over "groeien" in deze oecumenische dienst. Terugfietsend naar huis denk ik nog wat na en langzaam ontstaan de gedachten die ik hier op papier zet.

Groei! Zit er eigenlijk nog wel groei in onze gemeenschap ? u en ik weten vast beter. Ik wil het eens van een andere kant bekijken.

Groei? Welnee, stelt u zich eens voor: Er is straks geen kerk meer! De klok op zondagochtend zwijgt. Het gebouw is een mooi winkelcentrum geworden met liften achter glas in lood.

Maar in het dorp is geen plek meer waar je even stil kunt zijn. Waar je op de stille zondag kunt samenkomen en je gedachten kunt laten gaan over de mis, de overweging ,en waar je nog eens iemand kunt ontmoeten bij de koffie.

Waar u kunt (leren) zingen Waar u samen met leden van de Amstelkerk om half negen woensdag,s een rustmoment kunt vinden. Waar je een orgel kunt horen. Een plek waar je je buurman zo maar op zondag een vredesgroet kunt geven. Waar elke dag bloemen staan, de hele week lang. Waar je kunt leren mediteren.

Straks geen kerk meer? Stelt u zich voor: Uw kinderen zullen daar uw uitvaart of die van opa of oma met koor orgel en kaarsen moeten missen. Ze zullen niet meer in de gewijde ruimte , tranen wegslikkend ,kunnen vertellen hoe veel ze van de overledene gehouden hebben. Het wordt kil zonder de aloude paaskaars en de uitvaartmis met het mooie gezongen "In paradisum" door een eerbiedwaardig koor.

Kinderen krijgen nu al (op de eerste communie na) geen "kerkelijk gevoel "meer mee.

Stelt u zich voor! Zelfs de meest fervente atheïst zal zich achter zijn oor krabben en denken: als ik dat geweten had, had ik er best wat aan willen doen.

Ik hoor u al zeggen: ja maar mijn kinderen moeten zelf kiezen . Ach, zeg ik dan, hoe kun je kiezen tussen twee soorten jam als je ze nooit echt geproefd hebt? Vrije keuze is een gemakzuchtige reden. Zijn we trouwens eigenlijk zo vrij? Welnee! zonder te weten heeft de TV commercie ons (en uw kinderen) al lang aan het handje en kopen we wat ons voorgeschreven wordt. Materie wordt de nieuwe standaard en denk vooral niet te diep na, dat levert geen geld op!

Cynisch stukje, vindt u niet ? Maar dat is niet mijn bedoeling. Kijkt u eens wat we allemaal hebben! Een prachtig dorp, mooie



Bloemenoffer

kerken waar onze kinderen later hun stempel weer op kunnen drukken.(want religiositeit blijft!) Maar dan moeten we een zodanige vorm vinden dat ze méér betrokken raken. We kunnen weer een gemeenschap worden, niet van koopzieke shoppers die elkaar niets meer te vertellen hebben dan wat de laatste mode-trent ons te bieden heeft ,maar van mensen die een beetje hun best doen een kerkgemeenschap te zijn en die te behouden ,al is het maar voor het nageslacht.

We kunnen weer Mensen worden die een diepere boodschap met elkaar willen delen, een boodschap waar je ook je eigen ideeën in kwijt kunt (dat is ons vroeger nooit geleerd, helaas!) Waar over God op uw eigen manier te praten valt en naar je geluisterd wordt (en dat kan al op de donderdagochtend bij het geloofsgesprek bv) .

Waar je gemeenschapsgevoel mag invullen naar eigen behoefte (want iets opdringen zoals vroeger kan niet meer) Aan één en ander is vast grote behoefte.

Ik hoop dat ik een klein zaadje van onzekerheid in u heb gezaaid nl dat het met onze kerken niet automatisch goed komt .Het is nog niet te laat! Met iets meer betrokkenheid en positivisme, met creatief zijn en een geestrijke boodschap ontwikkelen waar u zelf ook deel aan kunt hebben, valt veel te redden. Ik weet zeker dat u dat wel ziet zitten, maar nog niet zo goed weet hoe .

Schrijf uw reactie eens op de website van de Urbanus Parochie. (Ga naar >Home< en dan naar >contact met de kerk < ,of post hem gewoon in de brievenbus van de pastorie.)

Ik ben echt heel benieuwd want we zijn toch niet zó ingedut dat het ons allemaal niets meer interesseert?

Laat uw fantasie eens de vrije loop en geef ideeën.

Er zal zeker iets mee gedaan worden.

Positieve groet van één van de kosteren in deze prachtige kerk.

Cor Gravestein.

De jaarlijkse collecte voor het bloemenoffer heeft het mooie bedrag opgeleverd van €3.107,-.

Alle gulle gevers hartelijk dank. De kerk en de dagkapel kunnen er weer een jaar lang mooi en stijlvol uitzien.

Veel waardering voor de vrijwilligers die in hun wijk met de collectebus zijn rondgegaan en voor dit mooie resultaat hebben gezorgd. Een bijzonder woord van dank geldt Truus Kouwenhoven en Nel Drubbel die jarenlang de organisatie van de collecte voor hun rekening namen, maar deze taak dit jaar voor de laatste keer hebben vervuld.

Truus en Nel, jullie hebben met dit werk de parochiegemeenschap letterlijk en figuurlijk kleur gegeven!

Het parochiebestuur.



Startviering voor alle jongeren uit de regio Amstelland

Op zaterdagavond 24 september om 19.00 uur is er voor de jongeren uit de regio Amstelland (jongeren: van 12 tot.....jaar) een startevenement waaronder een viering in de Urbanuskerk van Ouderkerk, Achterdijk 1. Muzikaal wordt deze viering opgeluisterd door het bruisende tienerkoor Vivace van de Augustinuskerk. Het thema is nog even een verrassing. Voor en na de viering is er gelegenheid voor muziek, chillen, kennismaking, samen eten enz. Jongeren zullen hiervoor door de afzonderlijke parochies worden uitgenodigd.

Uiteraard zijn ook anderen van harte uitgenodigd voor de flitsende viering.

Tot 24 september.....

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	Plaats
27-08 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
28-08 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
03-09 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
04-09 10.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
10-09 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
11-09 10.00 uur	Pastor G.v.Tillo/ K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
17-09 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
18-09 10.00 uur	Ds.J.de Heer/ K.Kint p.w.	Amstelkerk
24-09 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
24-09 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
25-09 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
01-10 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-10 10.00 uur	Pastor G.van Tillo/K.Kint p.w.	St.Urbanuskerk

SEPTEMBER 2011

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Eucharistieviering	Samenzang
Woord en communieviering	Samenzang
Startviering	Alle Koren
Vredesdienst Amstelkerk	St. Caeciliakoor / Capella Nova
Regionale jongerenviering	Tienerkoor Vivace
Eucharistieviering	Samenzang
Wereldmissiedag voor kinderen	't Kwetternest

WEES WELKOM



Startviering 11 september

Het is een viering voor jong en oud, voor nieuwe parochianen, voor belangstellenden, ouders van de dopelingen, alle werkgroepen, kortom:

voor iedereen

Alle drie de koren zullen aan deze viering meewerken. Er is in de kosterwoning een kindercrèche aanwezig, dus iedereen die wil komen, kán komen.

Na de viering kunnen we nog even samenzijn onder het genot van een kop koffie, thee of limonade in onze kerk, of misschien als het weer het toelaat in de pastorietuin!!!

Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 29 september om 10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelof en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven,
is er **iedere woensdagmorgen**
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.
Tijd en ruimte om te leven,
om op te ademen,
om tot jezelf,
om tot de ander en God te komen:
De kerk is open om 8.30 uur.
(de maand september in de Amstelkerk)
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.



Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag **7 september om 13.00 uur**
gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

Bijbelwerkplaats

De Bijbelwerkplaats begint weer in september. Nu op de 2e dinsdag van de maand en alleen nog maar 's avonds (13 september-20.00 uur)

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte welkom in de Bijbelwerkplaats.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.



De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad **oktober** kunt u inleveren

t/m dinsdag 17 september

bij : Berny van Wieringen,

E-mailadres: bernyvanw@hotmail.com

Inleveren voor oktober

Inleveren voor november

Inleveren voor december/januari

dinsdag 17 september

dinsdag 18 oktober

dinsdag 22 november

OVER DE OECUMENISCHE DIENST VAN ZONDAG 10 JULI

Dat afgelopen zondag 3 juli zo'n mooie dag zou worden, had ik van tevoren niet durven hopen. Het begon al toen ik 's ochtends vroeg mijn harp aan het inspelen was voor het 'miniconcertje' tijdens de oecumenische dienst. Het geluid klonk prachtig in de stille kerk en dat de zonnestrallen juist toen het glas-in-loodraam bereikten, maakte het moment nog bijzonderder. Tegen het einde van de dienst mocht ik kort vertellen wat eigenlijk het doel was van mijn komst: geld inzamelen voor mijn vrijwilligersjaar in Namibië.



A year to be proud of...

Op 31 augustus vertrek ik namelijk naar het dorp Omaruru om daar de leerlingen van een kostschool te begeleiden; niet alleen met hun schoolwerk, maar vooral www.projecttrust.org.uk ook in hun vrije tijd, zodat ze kunnen genieten van hun jeugd terwijl ze knokken voor hun toekomst. Dit doe ik via de Schotse organisatie Project Trust die haar vrijwilligers vraagt om zelf het geld, €6500, voor het jaar bijeen te brengen.

Hierdoor hoeft de plaatselijke bevolking niet voor mijn hulp te betalen, wat betekent dat het ook daadwerkelijk vrijwilligerswerk genoemd kan worden.

Na afloop van de dienst heb ik nog zelfgemaakte kikkers verkocht en met veel mensen over mijn jaar gesproken. Ondanks alle fundraisingevenementen van het afgelopen jaar sta ik nog steeds elke keer weer versteld van de hulpvaardigheid en interesse van zoveel bekenden en onbekenden. Ik kon dan ook mijn oren niet geloven toen bleek dat de collecte en de kikkerverkoop meer dan **€600** hadden opgeleverd.

Daarmee heb ik het hele bedrag bij elkaar, wat betekent dat mijn jaar door kan gaan. Deze financiële steun is natuurlijk geweldig, maar als ik over een aantal weken in Namibië zit, is het heel fijn me ook moreel gesteund te voelen: uw enthousiasme en vertrouwen zijn net zo belangrijk voor mijn jaar!

Als u het leuk vindt om de digitale versie van mijn folder over het vrijwilligerswerk te ontvangen of als u graag op de hoogte wilt blijven van wat ik in Namibië meemaak, kunt u een e-mail sturen naar tyche.grijns@gmail.com.

Ook namens de kinderen van Omaruru nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw steun, Tyche Grijn.

Bedankt !!



Op Sacramentsdag, 26 juni j.l., kregen wij van Mevr. K.Kint de uitnodiging voor een High Tea 's middags



in de pastorie. Dat werd verzorgd door de jongerengroep.

Wij werden ontvangen door vier enthousiaste meisjes van groep 2. Sandra Stuijt, Kimberly en Sabrina den Heeten en Judith Diederren.

Het was geweldig verzorgd! Er was van alles, veel zelf gemaakt, hartig en zoet en veel thee natuurlijk in allerlei smaken. Met nog meer ouderen hadden wij met de jongeren leuke gesprekken.

Dit alles met op de achtergrond Paul Liesker. Wat fijn dat zo iets kan op een zonnige zondagmiddag.

Bedankt !!
K. en G. van Dijk.

Ergens gelezen.....

HOE GOED GAAT HET MET DE ECONOMIE
NU ER EEN CREDIETCRISIS IS?

De bananenhandelaar is de pisang en
de tabakshandelaar is de sigaar.

De bakker verdient geen droog brood meer en
de herenmode is de das omgedaan.

De lampenwinkeliers zien de toekomst duister in

en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen.
Menig timmerman heeft er het bijltje bij neergelegd
terwijl de kousenfabrieken er geen gat meer in zien.
De horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten en
de confectie-industrie moet er een mouw aan passen.
De tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht
en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt.

De chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat
de wegen aan belasting bezweken zijn.
De wielrenners weten niet meer rond te komen en
de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden
De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en
voor de bioscopen valt het doek.

De kwekers zitten op zwart zaad,
de schoorsteenvegers komen op straat te staan en
de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten.
De mijnbouw graaft zijn eigen graf en
bij Rijnmond gaat de pijp uit.

De NS is het spoor bijster, de luchtvaartmaatschappijen vliegen de
lucht in, terwijl
de metselaars in de put zitten en
de caféhouder het zat is.

De kapper zit met zijn handen in het haar,
de boer is uit het veld geslagen en
de helderziende schemert het voor de ogen....
Zou het helpen als de wapenindustrie inzag

dat er geen schot meer in zit???
Wat een wereld !!!!!!!

Geen wonder dat ik soms moeilijkheden heb:

KLEDINGZAMELING "MENSEN IN NOOD"

Onze jaarlijkse actie om kleding in te zamelen is dit jaar **dinsdag 27 september 2011** van **15.00 – 20.00 uur** in het portaal van de St. Urbanuskerk te Ouderkerk.



Alle kleding in stevige plastic zakken is welkom. Ook schoenen – huishoudtextiel – (gordijnen, tafelkleden, lakens, handdoeken) en dekens.

Niet bruikbaar :

textielafval, afgetrapte schoenen, kussens, matrassen en vloerbedekking.

Vorig jaar was de opbrengst **3400 kg**; zullen we het dit jaar ook halen???

Misintenties voor de maand September 2011

Zaterdag 3 september 19.00 uur en zondag 4 september 10.00 uur
Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek,
Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk en overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot,
Riet Copier-Baas, Loes Witmond-van Leeuwen, Ina Wijfjes,
Catharina Timmer-Konijn.

Zondag 11 september 10.00 uur.
Voor degenen die het moeilijk hebben.
Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Rien Verlaan,
Berend Meijer, Margaretha Dellelijn-Honselaar, Annie Nelis-van Rijn,
Ton Tetteroo, Jo de Jong-van Rijn, Ina Wijfjes en overleden familie de Bueger, Jan Dekker.

Zaterdag 17 september 19.00 uur en zondag 18 september 10.00 uur.
Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Herman van Veen, Rie van Veen-Emous, Kees Bon, Overleden familie van Wees-Kolk, Tonny van de Velde-Ronday, Anton van Beek.

Zondag 25 september 10.00 uur
Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie Lakerveld – Broodbakker, Johan Berndsen, Alice Neeven-Hekker, Lenie Meesters-van Riel, Cornelia Feddema-van As, Jan van Hensbergen, Jan Compier, Dirk de Jong, Kees Leeftang, Catharina Timmer-Konijn.



Lunchtijd Concert in de S^t Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel

Op vrijdag 23 september aanstaande wordt in de S^t Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel tussen 12.30 en 13.00 uur het derde Urbanus Lunchtijd Concert van het seizoen 2011 gegeven.

Jantine Veenstra (fagot) en Jaco van Leeuwen (orgel/piano) verzorgen het volgende programma:

1. Concerto in d kl. terts voor fagot en orkest (fagot en orgel)
Antonio Vivaldi (1678-1741)
- Allegro
- Larghetto
- Allegro molto
2. Was Gott thut, das ist wohlgetan (op. 93) (orgel)
Alexandre Guilmant (1837-1911)
3. Prélude en mi bémol majeur (op. 93 no.3) (orgel)
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
4. Récit, Sicilienne et Rondo pour basson et piano (fagot en piano)
Eugène Bozza (1905-1991)

Jantine Veenstra ontdekte - na 8 jaar lang viool te hebben gespeeld - op haar 12^{de} de fagot. Zij volgde een tweejarige studie aan het Prins Claus conservatorium in Groningen en nam deel aan de Ferwerda Academie. Momenteel studeert zij aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag bij Johan Steinmann en volgt barokfagot-lessen bij Wouter Verschuren. Verder volgde ze diverse masterclasses.

Jantine heeft bij verschillende orkesten gespeeld, waaronder het Jeugd Orkest Nederland en het Nationaal Jeugd Orkest. Tegenwoordig speelt ze bij het Ricciotti Ensemble en remplaceert ze bij verschillende professionele orkesten.

Jaco van Leeuwen studeerde orgel, piano, koördirectie en kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht. Hij haalde daar de diploma's Docerend Musicus voor orgel en piano en het einddiploma Kerkmuziek. Hij vervolgde zijn orgelstudie bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam (diploma Uitvoerend Musicus).

Aan de Internationale Zomeracademie voor Organisten te Haarlem volgde Jaco van Leeuwen cursussen en masterclasses bij o.a. Marie-Claire Alain, Hans Haselböck, Daniel Roth en Montserrat Torrent.

Hij won de 1^e prijs op het Internationaal Orgelconcours Utrecht (1988) en het Internationaal Hendrik Andriessen Orgelconcours (1992).

Jaco van Leeuwen is sinds 1986 als cantor-organist verbonden aan de Oude Jeroenskerk te Noordwijk, alwaar hij tevens het Vesperkoor Noordwijk dirigeert in de maandelijkse vespers.

In 2007 ontving hij een Koninklijke onderscheiding

Na afloop van het Urbanus Lunchtijd Concert wordt koffie en thee geschonken.

De toegang tot het concert is gratis. Na afloop is er een collecte om de kosten te bestrijden. Het volgende Urbanus Lunchtijd Concert wordt gegeven op 21 - en **niet** zoals eerder is aangekondigd op 28 oktober - (12.30 - 13.00 uur).

Het laatste Urbanus Zondagmiddag Concert - het Kerstconcert - vindt plaats op 11 december (aanvang 15.30 uur).

Vredesweek 2011: 17 – 25 september

Dit jaar staat de Vredesweek in het teken van het Ministerie van Vrede. Het Ministerie van Vrede is een nieuwe aanpak voor de Vredesweek. Met het Ministerie van Vrede worden zoveel mogelijk mensen in Nederland betrokken bij vraagstukken van vrede & veiligheid in de wereld. Met een Minister en een Staatsecretaris, met Ambassadeurs door het hele land, een Vredesbegroting en de 'Vredesbelasting' komen bestaande en nieuwe vredesinitiatieven in de spotlights.

Het Ministerie van Vrede zal voor één week zichtbaar zijn in Den Haag. Het Ministerie wordt gelanceerd op de vrijdag voor de Vredesweek met een persconferentie in Nieuwspoor. Er is een ambassadeursreceptie voor afgevaardigden van de lokale Ambassades, zodat het Ministerie het lokale vredeswerk in de spotlight zet. Aan het einde van de Vredesweek zullen de Minister van Vrede en Staatssecretaris van Vrede de Vredesbegroting presenteren aan vertegenwoordigers van het Nederlandse parlement.

Het thema voor de Vredesweek 2011 wordt: Elk mens een veilig bestaan. Immers, ieder mens heeft recht op een veilig en menswaardig bestaan, ver weg en dicht bij. Misschien een vanzelfsprekendheid, maar helaas niet altijd werkelijkheid. Want wat betekent het als je in Congo niet veilig naar de markt kunt voor je boodschappen? Wat betekent het om in Syrië te wonen en nooit te weten wanneer de veiligheidsdienst voor je deur staat? Ook in Nederland heeft iedereen recht op een menswaardige behandeling.



Wij vieren samen met de Amstelkerk op zondag 18 september de Vredesweek. Deze viering, in de Amstelkerk, wordt muzikaal opgeluisterd door het Caeciliakoor en Capella Nova.

KERK EN JODENDOM

De Joodse Feestdagen in deze weken

In de najaarsweken vieren de Joden de Grote Feestdagen, die hen bepalen bij Gods bedoeling met de mens en de opdracht voor het Joodse volk. De data wisselen van jaar tot jaar.

Levende herinnering

Op 29-30 september is de viering van Joods Nieuwjaar met het gedenken dat wij Gods schepping zijn en verantwoordelijk voor mens, natuur en wereld. Dan volgt op 8 oktober Grote Verzoendag, in het besef van het falen in de relatie tot God, tot zijn schepping en tot je medemens. Oproep tot omkeer, vasten en bede om vergeving bepalen die dag. Het Loofhuttenfeest wordt gevierd in de week van 13 – 19 oktober, met het Slotfeest op 20 oktober en op 21 oktober Vreugde der Wet. Al de dagen zijn een levende herinnering aan de tijd in de woestijn na de bevrijding uit de slavernij en dankbaarheid, vreugde om de Tora, waardoor God zijn volk leidt.

Trouw

De Feestdagen zijn oproep én steun tot het vervullen van de opdracht om de Allerhoogste trouw te zijn. Woorden uit het dagelijks gebed onderstrepen dat: “Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Heb daarom de Barmhartige, uw God, lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht” (Deuteronomium 6,4-5).

Deze opdracht, om de Eeuwige, de Ene te gehoorzamen, is beslissend namelijk door afwijzing van afgoderij en veel godendom en daarmee een eigen plaats te midden van anderen, voor wie de opvattingen over god/goden en het leven anders zijn. Dit eigene leidde tot verwijt van atheïsme en van niet mee doen met die anderen. Jodenhaat en vele vormen van antisemitisme door de eeuwen heen waren er het gevolg van. Die dreiging is er nog steeds en lijkt weer toe te nemen. Stelling nemen hier tegen is voor ons allen noodzaak. Op 31 mei 2006 in de wekelijkse audiëntie kort na zijn bezoek aan Auschwitz riep paus Benedictus XVI op niet toe te geven aan rassenhaat en antisemitisme.

Ook nu is er alle reden ons te bezinnen op de vraag: hoeveel ruimte wordt gegeven aan het eigene van geloofsbeleving, als het gaat om gebruiken, de eigen feestdagen en de eigen wijze van benadering van je levensopdracht?

Frans Zwarts, KRI werkgroep Liturgie en Pastoraat.

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919 6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Klachten adm.parochieblad	Dhr. J. de Jong (na 18.00)	4964608
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie**.

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorl. Achternaam	geboorteplaats /	-datum	- godsdienst
--------------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-
----	-----	---	---

2.	m/v	-	-
----	-----	---	---

3.	m/v	-	-
----	-----	---	---

4.	m/v	-	-
----	-----	---	---

5.	m/v	-	-
----	-----	---	---