

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
september 2009

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Terug van weggeweest

Voor mij was het de afgelopen maanden één lange mooie zomertijd, een tijd van rust, studie, reflectie en bezinning. Drie maanden lijken heel erg lang, maar uiteindelijk is de tijd omgevlogen. Het was een goede en zinvolle periode, maar het is ook weer goed om terug te zijn in Ouderkerk. Mijn sabbatperiode mocht ik beginnen met een stille retraite bij de zusters in de priorij van Maarssen. Tijdens zo'n stille week in het klooster mag je je laten meedrijven op de gebedstijden die het ritme van de dagen bepalen. De drukte van alledag glijdt van je schouders, zorgen en gedachten mogen even verdwijnen en je hart mag je vol laten lopen met het vermoeden van Gods aanwezigheid om je heen. Ik heb genoten van de gastvrije ontvangst, de stilte, de prachtige omgeving en het vaste voornemen gemaakt een dergelijke retraite jaarlijks te herhalen.

Veel van de resterende tijd heb ik doorgebracht bij de mij vertrouwde gemeenschap van de zusters Ursulinen in Bergen. Al ruim tien jaar ben ik verbonden aan hun 'lekenbeweging', een groep mensen die eens per maand bij elkaar komt rond de spiritualiteit van Angela Merici en van waaruit de zusters ook mede hun actief leven voeden. De heilige Angela Merici was een vrouw uit de 16^e eeuw die niet wilde trouwen, noch het klooster in wilde. Trouwen of het klooster ingaan waren destijds de enige keuzes voor vrouwen. Angela zocht naar mogelijkheden tot een religieus leven in de wereld. In een in allerlei opzichten moeilijke eeuw op politiek, religieus, sociaal en economisch gebied, groeide rond haar een lekenbeweging van ongehuwde vrouwen en weduwen die het slechte religieuze klimaat van toen een nieuwe impuls wilde geven door met elkaar te zoeken naar de invulling van religieus leven buiten kloostermuren: dus gewoon op de eigen plek van leven en werken. De beweging groeide en groeide, maar na het Concilie van Trente (1545-1563) werd deze lekenbeweging onder clausuur gesteld, d.w.z. dat zij een gewone kloosterorde diende te worden. Dat was het begin van de zusters Ursulinen die bekend staan als 'onderwijs -en missiezusters'. Ongetwijfeld zijn er parochianen die ooit onderwijs hebben gehad van

de zusters Ursulinen uit Bergen die verspreid over heel Noord-, Zuid-Holland en Zeeland les gaven. De gemeenschap die er nog leeft, zo'n 69 zusters, is sterk vergrijsd. Maar wat een heerlijke mensen heb ik er ontmoet en wat heb ik genoten van hun verhalen over 'vroeger' en de missie. Ondanks hun ouderdom staan de meesten van hen nog zeer stevig en kritisch in het leven. Ik ben er heel gastvrij ontvangen en had een prachtige kamer in een schitterende omgeving. Op vaste tijden kon ik aan tafel aanschuiven, woonde de vieringen bij, genoot van de prachtige tuin, wandelde rond in Bergen of fietste naar zee. En natuurlijk hield ik me flink bezig met het onderwerp 'Maria'. Er zijn heel wat boeken en artikels verslonden, aantekeningen gemaakt en de bijbel is op Maria nageplozen. Stevige kost in het Duits en Engels, maar het was wel weer heerlijk om te studeren.

Het sabbatverlof werd onderbroken voor een reis naar Nevers en Lourdes. Wie mij een beetje kent, weet dat ik hier tegenover wat huiverig en kritisch stond. Was ik in staat om heen te kijken door de drukte van alles wat zich in de nauwe straatjes van Lourdes voordoet aan winkeltjes? Ik heb het niet eens gezien, want zodra ik in Lourdes was, werd ik pelgrim! Samen met mijn man liep ik alle avonden de lichtprocessie, genoot van de internationale viering in de grote ondergrondse kerk en de sacramentsprocessie. De oude woorden van het Te Deum, Salve Regina en de bekende Marialiederen, kwamen vanzelf weer naar boven en werden meegezongen. Indrukwekkend vond ik de zorg en aandacht van de mensen voor de zieken bij de grot, de devotie van de vele bezoekers en de stilte op het terrein bij de grot waar Maria verscheen aan Bernadette. We bezochten het geboortehuis van Bernadette, bekeken de omgeving en wandelden naar Cité de Saint Pierre waar de Franse Caritas de pelgrims herbergt voor wie een bedevaart naar Lourdes eigenlijk te duur is. Deze prachtige plek in Lourdes zelf wordt verzorgd door vele, jonge vrijwilligers uit verschillende Europese landen. We kregen er een boeiende rondleiding en waren onder de indruk van de liefdevolle betrokkenheid van de vrijwilligers met mensen die het financieel moeilijk hebben. We troffen er een groep ouders van kinderen die aan alcohol en of drugs verslaafd waren. Hun aandacht voor elkaar en de intensiteit van hun bedevaart vond ik heel ontroerend.

In de weekenden was ik thuis en kon ik constateren dat het hier allemaal goed verliep dankzij de inzet van de mensen van het secretariaat en vele anderen. Vieringen, huwelijken, uitvaarten, parochieblad, mensen bezoeken, besturen.....het is allemaal doorgegaan. **Heel veel dank aan allen!** Af en toe kon ik op zondag genieten van de samenzang in de kerk, want het Caeciliakoor had voor het eerst in zijn bestaan een zomerreces. Dankzij de leden die in de kerk zaten om de zang te 'trekken' en de muzikale begeleiding op de vleugel, hebben we laten zien dat ook katholieken kunnen 'samenzingen'. Laten we dit vooral blijven doen!

En bij het schrijven van dit stuk, ben ik al weer een tijdje aan het werk. Het was wel even wennen en het is ontstellend hoeveel berichten er binnen waren gekomen op de computer: 191! Deze zijn inmiddels weggewerkt, de eerste vergaderingen weer achter de rug, de koren weer begonnen aan de repetities en de kinderen zijn weer naar school. Het werkjaar is begonnen! Dit willen we vieren in de jaarlijkse startviering van zondag 6 september, waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd. De aankondiging hierover en de uitnodiging hiervoor van het bestuur vindt u elders in het parochieblad.

Eind september, begin oktober bieden we in regionaal verband een geloofscursus '**Jonge wijn in nieuwe zakken**' aan. Op deze avonden gaan we aan de hand van verschillende onderwerpen met elkaar in gesprek over 'geloof'. Deze verdiepende cursus is speciaal bedoeld voor mensen tussen de 20 en 50 jaar die zoekende zijn en graag antwoorden willen hebben op wat hen bezig houdt. Ook hiervoor een (herhaalde) oproep in het parochieblad. Het is wel even slikken dat zich tot nu toe slechts één persoon heeft gemeld vanuit Ouderkerk. Het is een investering die toch écht de moeite waard is en zeker een prachtige gelegenheid om met leeftijdgenoten over de betekenis van geloven in je eigen leven in gesprek te raken. Gewoon doen! Het is **zó** belangrijk dat er enige kennis is en het geloof weer doorgegeven kan worden aan de kinderen.

Graag zie ik u allen terug in de startviering met als thema

'n steentje bijdragen' van 6 september die muzikaal wordt opgeluisterd door alle koren. Iedereen is van harte welkom en jonge kinderen kunnen worden gebracht naar de crèche in de kosterwoning. Bij goed weer drinken we na de viering koffie in de pastorietuin. Uiteraard met wat lekkers erbij. Voor een borrel en een broodje wordt ook gezorgd, want het bestuur zal een presentatie geven van de plannen rondom grond en gebouwen. Dit gaat heel de gemeenschap aan.

Het zou heerlijk zijn om met veel mensen sámen het nieuwe werkjaar op te starten. Niet alleen om Gods zegen hierover te vragen, maar ook over onze gezinnen, het nieuwe schooljaar en alles waarbij we Gods zegen en genade nodig hebben.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Kiki Kint, pastoraal werkster.

Mededelingen van de bestuurstafel

Geachte Parochianen,

Mede door het mooie weer is het gevoelsmatig een lange zomer geweest. Vanmorgen wakker geworden en het is de eerste dag om weer aan werk te gaan en met de hernieuwde energie van de vakantie viel zo'n eerste dag toch wel mee.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn weer volop begonnen. Pastor Kiki Kint is weer terug en daar zijn we blij om. De periode van haar sabbatverlof was erg goed voorbereid en vele mensen hebben goed werk gedaan. Echter een parochie heeft 'n herder nodig, en we zijn verheugd dat onze herder weer terug is in Ouderkerk.

September is de eerste maand van het nieuwe seizoen. We bevelen de **startviering van 6 september** van harte bij alle parochianen aan. Alle

werkgroepen worden bij deze uitgenodigd voor deze viering. Tevens de nieuwkomers in de parochie, ouders van dopelingen, de communicantje, de jongerengroepen. Na de viering zal Paul Theeuwes de presentatie herhalen die gedaan is tijdens de laatste Parochie Vergadering over de intenties m.b.t. de gebouwen en gronden en eventuele vragen beantwoorden.

Tijdens deze laatste PV is ook de regiovorming besproken. Een duidelijk intentie tot verdere samenwerking is uitgesproken door de 7 parochies in regio Amstelland waartoe wij behoren. Deze intentie zal in het komende seizoen verder vorm gegeven moeten worden.

Voor eind augustus zal een beslissing genomen worden over onze verwarmingsinstallatie. Zoals onze penningmeester al eens heeft uitgelegd, is er op dit moment 70% van het "oude" vermogen geïnstalleerd. De visie is om de resterende 30% te installeren d.m.v. vloerverwarming in de 3^e fase. Daar het onduidelijk is wanneer de 3^e fase kan beginnen, zullen wij tijdelijke maatregelen moeten nemen om een koude kerk tijdens de wintermaanden te voorkomen.

De PV heeft verzocht om van de jonge gezinnen en jeugd een speerpunt te maken voor het beleid van de parochie. Wij zullen hier z.s.m. op terugkomen.

Wij hopen zeer veel mensen te mogen begroeten in de Startviering. Weet u zeer welkom!

Met vriendelijke groet,

Alfred Schwegler, vicevoorzitter.

Familieberichten

In Memoriam

In memoriam Nettie Kroon.



In het vorige parochieblad moesten we volstaan met een kort bericht over het overlijden van mevrouw Nettie Kroon. Door haar vertrek enkele jaren geleden naar 't Reijgersbosch in Duivendrecht was zij in onze parochie wat uit 't oog verloren. Wij willen haar toch nog graag gedenken vanwege haar vele werk voor de Urbanus-parochie in haar Ouderkerkse periode.

Jarenlang was het adres van de familie Kroon het redactieadres van het parochieblad. Daar maakten Nettie Kroon en mevrouw Trees van Agtmaal en anderen er maandelijks met veel plak- en knipwerk een parochieblad van. Nettie was ook een trouw lid van de parochieraad (later parochievergadering), die toen nog bijna elke maand bijeenkwam. Vanuit die positie heeft zij ook jaren zitting gehad in de plaatselijke Raad van Kerken.

De meeste parochianen kenden haar het beste als lectrice. Zij behoorde zeker tot de top drie van de lectoren en lectrices. Als oudlerares Latijn en Grieks was zij taalkundige en dat was te merken, als zij een lezing deed. Met welluidende, zeer duidelijke stem, hoorden wij dan de woorden van de H. Schrift.

Letsel aan haar hoofd (gevolg van een val) was er de oorzaak van dat zij niet zelfstandig aan de Kon. Emmalaan kon blijven wonen. Haar man, Leo Kroon, die een tijdlang 2^{de} penningmeester van de parochie was, was toen reeds overleden.

Bij de uitvaart van Nettie hebben we gebeden dat zij in het Hemelse rijk weer verenigd zullen zijn.



Op 21 juli jl. overleed In het Leo Polahuis te Amsterdam

Jacoba Roos-Sprengers.

Zij was daarvoor woonachtig Sluisvaart 1.

Ze heeft haar lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.

Moge zij in vrede rusten bij haar Schepper.



Op 23 juli jl. overleed op 84-jarige leeftijd

Siem Bouwman

Hij woonde met zijn vrouw aan de Prins Bernardlaan 10. De gezongen uitvaart waarin Pastor Reuzenaar was op 27 juli, waarna Dhr.

Bouwman begraven werd op ons kerkhof. Dat hij opgenomen mag zijn in het eeuwig leven en dit een troost mag zijn voor de nabestaanden.



Op vrijdag 21 augustus werd het kerkelijk huwelijk gesloten tussen

Albertine van Waes en Arjan Minnigh

Dat zij in hun liefde voor elkaar mogen groeien.

Het bruidspaar woont in de Jekerstraat 62 te Amsterdam.

Zondag 6 september

Startviering om 10.00 uur

Jong en oud: iedereen is welkom
Crèche aanwezig!

Thema: 'n steentje bijdragen

Voorganger: p.w. Kiki Kint-van Os
M.m.v. St Caeciliakoor,
Koor Elckerlyc en
Het Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer
Muzikale begeleiding: Edwin Saan

Na afloop koffiedrinken, borrel en
informatiebijeenkomst
over grond, gebouwen en toekomst
van onze geloofsgemeenschap
met een lunch!

U bent van harte uitgenodigd.

Jonge wijn in nieuwe zakken

In het najaar willen we starten met een serie gespreksavonden onder de titel “Jonge wijn in nieuwe zakken”. Deze avonden zijn bedoeld voor actieve en betrokken parochianen uit de regio Amstelland., waartoe ook de Urbanusparochie behoort. We proberen uit elk van de zeven parochies twee tot drie deelnemers te krijgen, veelal ouders van nog schoolgaande kinderen. We denken globaal aan de leeftijd van 30 tot 50 jaar. Enige voorkennis van het katholiek geloof wordt verondersteld. Er wordt gesproken aan de hand van het cursusboek “Jonge wijn in nieuwe zakken”.

De cursus wordt gegeven door Paul Koopman, diaken en Kiki Kint, pastoraal werkster. Enkele onderwerpen zijn: leven met Gods woord, groeien in gebed, een persoonlijke relatie met God onderhouden, een zegen voor elkaar zijn, gemeenschap vormen, crisissen op de geloofsweg, de eigen charisma's ontdekken. Daarnaast kan ieder ook zijn of haar eigen onderwerpen inbrengen. Het gaat in totaal over 12 zittingen, die om de twee weken zullen worden gehouden. Na drie of vier bijeenkomsten kiest ieder of hij of zij verder gaat. Tijd en plaats zullen zo veel mogelijk in overleg met de deelnemers worden gekozen.

Nadere informatie en opgave:

Paul Koopman
020 6417518

[koopmanpl \[at\] xs4all.nl](mailto:koopmanpl[at]xs4all.nl)

of Kiki Kint
020-4961320

[Urbanusparochie \[at\] xs4all.nl](mailto:Urbanusparochie[at]xs4all.nl)

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
29-08 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
30-08 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
05-09	Geen viering	
06-08 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
12-08 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
13-08 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
19-08 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
20-08 10.00 uur	Pastor K. Kint /Ds.J.de Heer	
26-08 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
27-08 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
03-10 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
04-10 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie

SEPTEMBER 2009

Bijzonderheden	Muzikale invulling
22 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
<u>Geen viering</u>	
<u>Startviering</u>	‘ alle koren
24 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
Vredesweekend, Amstelkerk	Caeciliakoor/Cappella Nova
26 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
Gezinsviering	‘t Kwetternest

“Kerkliedjes” zingen in zorgcentrum Theresia.

Onder de auspiciën van de Raad van kerken Ouderkerk is het initiatief genomen om op de 1^o woensdag van de maand, te beginnen 7 oktober, met de bewoners van het zorgcentrum te gaan zingen. Het gaat hier niet om liedjes ‘uit de oude doos’, maar om oude, vertrouwde kerkliederen.

Vanuit de Amstelkerk is er een initiatiefgroepje dat zorg draagt voor de muzikale begeleiding en tevens zorgt voor ‘religieuze toppers’ uit hun traditie.

Omdat het een initiatief is van de Raad van Kerken waarin ook de RK. Urbanuskerk vertegenwoordigd is, zou het ontzettend fijn zijn als een of meerdere personen uit onze gemeenschap hieraan zouden willen/kunnen meewerken. Het gaat om 1x per maand een half uurtje!

En men doet er heel veel mensen een plezier mee.

We zijn dus op zoek naar mensen die het leuk vinden om een half uurtje samen met de mensen te zingen en wel op de 1^o woensdag van de maand van 10.45 tot 11.15 uur. Het gaat dan om oude liederen uit onze traditie. Misschien is er iemand die ons hierbij kan helpen. Titels van oude, kerkelijke liedjes zijn ook zeer welkom.

U kunt contact opnemen met:

Kiki Kint, pastoraal werkster, 020-4961320

KLEDINGINZAMELING “MENSEN IN NOOD”

Onze jaarlijkse actie om kleding in te zamelen is dit jaar **dinsdag 29 september 2009** van **15.00 – 20.00 uur** in het portaal van de St. Urbanuskerk te Ouderkerk.

Alle kleding in stevige plastic zakken is welkom. Ook schoenen – huishoudtextiel – (gordijnen, tafelkleden, lakens, handdoeken) en ook dekens. Niet bruikbaar zijn textielafval, afgetrapte schoenen, kussens, matrassen en vloerbedekking. Vorig jaar was de opbrengst **4500 kg**; zullen we het dit jaar ook halen???

CONCERTAGENDA S^t URBANUS OUDERKERK A/D AMSTEL

Datum	Tijdstip	Evenement	Uitvoerende(n)
12 september 2009	10.00 - 16.00	Nationale Orgeldag & Open Monumentendag	Johan Vos (orgel) & Phil Kint (toelichting)
25 september 2009	12.30 - 13.00	Urbanus Lunchtijd Concert	Jaco van Leeuwen (orgel) Anton Weeren (trompet)
23 oktober 2009	12.30 - 13.00	Urbanus Lunchtijd Concert	Jacob Lekkerkerker (orgel) Samuel Oduguwa (slagwerk)
13 december 2009	15.30	Kerstconcert	Choralen van de Onze Lieve Vrouwenkerk uit Breda m.m.v. Jelena Bazowa (orgel)

De programma's worden via de website van de St Urbanus www.kerkenouderkerk.nl en raamaffiches t.z.t. bekend gemaakt

Urbanus Lunchtijd Concert

Op vrijdag 25 september (12.30 – 13.00 uur) zal het Urbanus Lunchtijd Concert worden verzorgd door Jaco van Leeuwen (orgel) en Anton Weeren (trompet). Op het programma staat oude en nieuwe muziek:

- enkele dansen uit de 16e eeuw van C. Gervaise
- een kantatedeel (bewerkt voor trompet en orgel) van J.S. Bach
- de Sonate in F van P. Baldassare
- een orgelstuk van Ad Wammes
- Psalm 150 van Toon Hagen voor orgel en trompet.

Jaco van Leeuwen (1962) is cantor-organist aan de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Na zijn studie op het conservatorium won hij diverse prijzen op orgelconcoursen en gaf hij vele concerten. Anton Weeren (1976) studeerde met de hoogste onderscheidingen af aan het Rotterdams Conservatorium en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij speelde in veel concerten en trad op met diverse orkesten en ensembles.

Open Monumentendag 2009.

De Open Monumentendag van 2009, in het weekend van 12 en 13 september, heeft als thema *Op de kaart*. Dat betekent aandacht voor allerlei soorten kaarten, voor landkaarten, topografische kaarten, uitbreidingsplannen en andere stedenbouwkundige kaarten en de monumenten die daarop zijn afgebeeld. Die monumenten zijn vaak markante gebouwen, gelegen op een bijzondere of bepalende plek, en veelal onderwerp van stadsgezichten, gravures, ansichtkaarten of andere kunstwerken. Met het thema *Op de kaart* is er veel aandacht voor stedenbouw en wordt de relatie gelegd tussen het gebouw en zijn omgeving.

Op de kaart zal een grote diversiteit aan openstellingen opleveren. Comités, die plaatselijk de Open Monumentendag organiseren, zullen bijvoorbeeld kiezen voor gebouwen die als eerste op de kaart stonden, zoals kerken, kloosters, stadspoorten of kastelen, of voor andere bijzondere gebouwen gelegen op een bijzondere plek. Ook zal er extra aandacht zijn voor gebouwen die door gemeente of rijk op de kaart zijn gezet doordat ze zijn aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument. Het thema biedt ruimte voor beschermde stads- en dorpsgezichten, voor cultuurhistorische waardekaarten, voor cartografische bronnen, en nog veel meer.

De Open Monumentendag, het moment dat in het hele land duizenden monumentale gebouwen gratis worden opengesteld voor het publiek, met tal van aanverwante activiteiten, wordt in 2009 voor de

drieëntwintigste keer georganiseerd. De landelijke opening van dit jaar vindt plaats in de gemeente Amersfoort. De Open Monumentendag is onderdeel van de Europese Open Monumentendagen, de *European Heritage Days*.

Voor meer informatie: www.openmonumentendag.nl

Vredesweek 2009, van 19 tot en met 27 september

Het motto van de Vredesweek 2009 is: "**Naar een nieuw klimaat van vrede**". Met dit motto wil het organiserende IKV Pax Christi appelleren aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan vrede, elkaar enthousiasmeren en inspireren om een nieuw Vredesklimaat te creëren. Hoe creëren wij een klimaat van vrede, op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau? Wat voor maatschappelijke consequenties hebben de klimaatcrisis en de economische crisis om onze opdracht "vrede" mede mogelijk te maken. Biedt de urgentie van deze crises ons kansen om werkelijke veranderingen in onze samenleving te bewerkstelligen?

In de Vredesweek worden een aantal activiteiten georganiseerd:

In Ouderkerk vieren we de vredesweek op 20 september in de Amstelkerk met een oecumenische viering waarin Ds. Jos de Heer en Kiki Kint, pastoraal werkster gezamenlijk voorgaan in een woord-en gebedsdienst. Zowel het St. Caeciliakoor als Capella Nova zullen muzikaal hieraan meewerken. Weet u van harte welkom in deze viering om met elkaar te bidden en te zingen voor de broodnodige vrede: dichtbij en veraf.

Televisie-Kerkdienst 20 september

Zondagochtend om 10.00 zendt de RKK een televisie-kerkdienst uit op Nederland 2. De vredesviering komt uit IJsselstein. Het is een viering in de sfeer van Taizé. De voorganger is Peter Denneman en muzikale medewerking wordt verleend door het koor Face to Face.

Radio-Kerkdienst 20 september

Op de radio is een dienst te beluisteren via de IKON (radio 5, 10.00 uur). Deze wordt geleid door Bram Grandia en Klaas Touwen.

Nacht van de Vrede 21 september

De Nacht 2009 vindt plaats op maandag 21 september in Club Odeon, Amsterdam. De Nacht van de Vrede is de feestelijke viering van de door de VN uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede. Op het jongerenevent tref je scherpe inhoudelijke debatten, een netwerkcafé, vredesactivisten uit diverse conflictregio's, bands en dj's, vredesslams, cabaret en video-art. Meer informatie via



www.nachtvandevrede.nl

Seeds of Change Festival

Ter afsluiting van de vredesweek organiseert IKV Pax Christi in samenwerking met het Huis van Erasmus het 'Seeds of Change Festival'. Een intercultureel vredesevenement met muziek, theater, kinderprogramma, debat, films, straattafeldiner, presentaties en nog veel meer op zondagmiddag 27 september. Locatie: Grotekerkplein in Rotterdam bij de Laurenskerk.

Zie ook www.vredesweek.nl

Schoonmaken kerk.

Woensdag 2 september om 13.00 uur
gaan we de kerk weer schoonmaken.
Daarna gezellig koffiedrinken.



Je bent van harte welkom!!!

Gesprek bij de koffie

Het gesprek bij de koffie start weer in augustus. De laatste donderdag van de maand komen we van tien uur ruim anderhalf uur bij elkaar om te praten over geloof en wat ons bezighoudt in het leven. Dat is dus 27 augustus.

Op donderdag 24 september gaan we, op verzoek van de deelnemers, de kerk in voor tekst en uitleg bij alles wat er in onze mooie kerk te zien is. Uiteraard werpen we ook een blik op onze kostbare gebruiksvoorwerpen, waaronder hele bijzondere unica.

Hiervoor is iedereen welkom!

Bijbelwerkplaats

Iedere tweede maandag van de maand van september tot april is er Bijbelwerkplaats. Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is of voor mensen die 'er' heel veel van afweten. Juist niet! Interesse of nieuwsgierigheid is voldoende. De Bijbel is gewoon een moeilijk boek, je hebt hulp nodig in het verstaan. Door een inleiding mijnerzijds en gesprek met elkaar hopen we de actuele betekenis van de teksten op het spoor te komen. De Bijbel is een levensboek, alle aspecten van het leven komen er in voor, dus blijft het altijd boeiend en inspirerend daarin te lezen.

Op het programma van de komende keren staat de bespreking van het boek Handelingen. Op maandag 14 september geef ik een inleiding en overzicht waar het in Handelingen over gaat.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

jos.de.heer@hetnet.nl

Data: 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december.

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

Met vriendelijke groet, Jos de Heer.

Speel-o-theek San Miguel.

Het is alweer even geleden, 21 juni 2009, dat er in de Sint Urbanus-parochie een Oecumenische Viering plaats vond, voor jong en oud. Het thema was “Vakantie” en werd opgeluisterd door het Kinderkoor het Kwetternest. Uit volle borst werd er meegezongen door de vele kerkbezoekers.

Het was een mooie dienst in de Urbanuskerk, mede door de grote opkomst van de kerkgangers van de “Amstel Kerk”.

In deze dienst was de eerste collecte voor het Speel-o-theken project in Chili. Het is altijd spannend uit te kijken naar de opbrengst van een collecte. Het was voor mij dan ook een verrassing het bedrag van €294,30 te ontvangen op de rekening van de Stichting. Fantastisch !

Dit bedrag komt geheel ten goede van ons Speel-o-theken project in Chili.

Heel veel dank voor dit initiatief om tijdens de dienst de collecte te bestemmen voor Chili. Namens Isabel Pineida, de voorzitter in Chili, breng ik ook haar dank over.

Het geeft haar een warm gevoel, dat ook in Nederland, Ouderkerk a/d Amstel, mensen wonen die zich betrokken voelen bij dit kinderproject.

Afra Vogel, Voorzitter Stichting Speel-o-theek San Miguel.

KERK EN JODENDOM

Kol nidrei

Eens per jaar wordt in de synagoge het ‘*Kol nidrei*’ aangeheven. Het is een beroemde, eeuwenoude, Joodse melodie. De componist Max Bruch heeft deze synagogale melodie in 1880 voor cello bewerkt en op muziekpapier vastgelegd. Wie de melodie hoort, voelt dat het geen gewone muziek is. Er klinkt zoveel meer in door. Net zoals er in Gregoriaanse kerkmuziek zoveel meer meeklinkt. Of zoals er in de Matthäus-Passion van Bach zoveel meer meeklinkt. In de Achterhoek zeggen ze wel: ‘*Ut is t’er bie in ekokt!*’ (‘*Het is er bij in gekookt!*’).

Rechtbank

Met deze schitterende melodie wordt de toon gezet van de meest bijzondere Joodse gedenkdag: Jom kippoer. De eerste tonen klinken in de volle synagoge nog juist vóór zonsondergang. De voorganger wordt geflankeerd door twee personen die de Tora-rol dragen. Daarmee wordt iets van de sfeer van een rechtbankzitting opgeroepen. Dat moet immers, volgens Joodse traditie, bij daglicht geschieden.

Beginwoorden

Kol nidrei: ‘*Alle geloften*’, of ‘*alle beloften*’, is de betekenis van deze twee Hebreeuwse woorden. Het zijn de eerste twee woorden van een smeekgebed. De eerste twee woorden zeggen genoeg over de verdere inhoud. We hoeven in de katholieke traditie alleen maar te denken aan ‘*Onze Vader*’ of ‘*Wees gegroet*’ om ons de verdere gebedstekst te binnen te brengen. Op gelijke wijze werkt het ‘*Kol nidrei*’ in de Joodse traditie.

Ons geweten

Het *Kol nidrei* – gebed is onlosmakelijk verbonden met Jom Kippoer. Precieser gezegd: met het begin, de vooravond, van Jom Kippoer. Elke Joodse dag begint immers bij het vallen van de avond. Men zingt het gebed driemaal, steeds op luidere toon. Er is meteen geen misverstand waar het deze heilige vastendag over zal gaan: over onze

handel en wandel, ons geweten, onze houding ten overstaan van God zelf – los van alle andere aardse verlangens.

Kwijtschelding

Jom Kippoer wil verzoening van alles en iedereen bewerken waarbij allen mogen aansluiten. Er klinken tijdens deze heilige vastendag smeekgebeden om de kwijtschelding van geloften die men ten opzichte van zichzelf, het eigen geweten, heeft gedaan. *'God, vergeef ons en verzoen U weer met ons!'* Een mens kan voor zichzelf de lat te hoog leggen.

Het gaat om het herstel van verbroken eenheid. Om alles wat men uiteindelijk het afgelopen jaar (jaren) niet kon nakomen.

Men kan deze muziek tegenwoordig gewoon thuis op de radio of via de cd het hele jaar door beluisteren. Maar het is en het blijft oer-religieuze, diepe gevoelens oproepende (evocerende) muziek. Daar zijn geen woorden verder bij nodig. De muziek spreekt voor zich. Simon Nagelmaeker Werkgroep Liturgie en pastoraat KRI



Bericht van de redactie:

De kopij voor het parochieblad van **oktober**
kunt u inleveren t/m

dinsdag 22 september

bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com
Kopij het liefst inleveren per mail.

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongerengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	