

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
september 2008

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Het nieuwe werkjaar

De vakantie zit erop! De scholen zijn weer begonnen, de koren weer bezig aan de repetities en het vergaderen heeft ook een aanvang genomen. In de vakantie lijkt de tijd even stil te staan, maar niets is minder waar. Achter de schermen gaat alles gewoon door. De koorleden blijven zingen op de zondag, waarvoor vanaf deze plek hartelijk dank voor jullie nooit aflatende inzet. Het secretariaat bleef bemand en collega's namen tijdens mijn afwezigheid waar. Iedereen kwam met zijn of haar talenten over de brug: letterlijk en figuurlijk. "Kom over de brug" is ook het thema van de startviering van 14 september waarin wij hopen met veel enthousiaste vrijwilligers en parochianen het nieuwe werkjaar op te starten. Met de brug wordt niet alleen de kerkbrug bedoeld, maar ook de grotere brug richting Amstelveen. We maken nu immers deel uit van de regio Amstelland. Moeten we massaal die brug over om te gaan kerken in de regio? Nee, wij blijven –en ik hoop nog heel, heel lang – ons leven met alle lief en leed voor God vieren in onze eigen, fraaie kerk. Het tekort aan beroepskrachten noopt ons echter tot samenwerking op het gebied van catechese, diaconie, jongeren en bijvoorbeeld het aanbod van cursussen. Niet alles kan meer in de eigen parochie georganiseerd worden. We zouden dat kunnen betreuren, maar ook kunnen zien als nieuwe kansen en andere uitdagingen. Een en ander hebt u al regelmatig kunnen lezen in voorgaande parochiebladen en is ter sprake gebracht tijdens de parochieavond in juni jl. Het regionale cursusaanbod kunt u in het parochieblad vinden onder het kopje: **regionaal** met daarbij het logo van de regio Amstelland. U moet hiervoor 'over de brug' gaan. Bij échte kerkelijke geëngageerdheid lijkt me dat geen probleem. Rest mij u, namens het bestuur, een goed komend (werk)jaar toe te wensen, u met velen te mogen begroeten in de startviering van 14 september as. en Gods zegen te vragen over ons allen, Hij die Zijn schepping en het werk van Zijn handen nooit loslaat,

Met hartelijke groet
Kiki Kint, p.w.

Bolivia

Kijk, zeiden wij tegen elkaar, toen het vliegtuig de daling inzette richting Schiphol en laag over de Ouderkerkerplas vloog, kijk....de kerk en ons huis. Dat betekende: thuis, na een lange en vermoeiende vliegreis vanaf Santa Cruz via Sao Paulo en Frankfurt naar Amsterdam.

Bolivia heeft –ondanks de goede voorbereiding en de verhalen/foto's van de kinderen die een jaar in Zuid-Amerika hebben gewoond – toch een complete cultuurschok veroorzaakt. Qua natuurschoon is het een prachtig land: groen, bijzondere dieren, vogels, bloemen, planten en fruit. Kerstrozen als forse struiken met bloemen van wel 30 cm groot! Ook zijn er prachtige dingen (kerken, Incarestanten, kunst, etc.) te bewonderen en heeft de indiaanse cultuur overal veel invloed gehad. Maar de armoede is groot, de infrastructuur bar slecht en lijkt armoede hand in hand te gaan met vervuiling. De locaties waar we verbleven (steeds rond Santa Cruz) tussen wuivende palmen, waren topklasse en dan zit je daar als 'rijke, westerse toerist' te genieten en uit te rusten van een paar dagen in de auto over hobbelige wegen, laverend langs de kuilen, omgevallen vrachtwagens, loslopende koeien, ezels en wat dies meer zij. Zodra de auto ergens stopt wordt je omgeven door mensen die sinasappels verkopen, gebakken empanada's, koekjes, kettinkjes enz. In Santa Cruz staat bij ieder stoplicht en kruispunt wel iemand die je ramen wilt lappen of met drie ballen een kunstje doet teneinde een paar Boliviana te verdienen. Heel schrijnend vind ik de kinderen die in eetgelegenheden met plastic zakjes langs de tafeltjes gaan en om het restant rijst en vlees vraagt.....je hart draait er van om. Als je wieg daar had gestaan, had het ook jouw kind kunnen zijn.

De kerken zitten zondags boordevol en zijn er soms wel tot 3 missen per zondag en ook door de week. De mensen zijn er zeer devoot en komen niet binnen zonder allerlei heiligenbeelden te hebben gekust en aangeraakt. Iedere kerk heeft een glazen schrijn met daarin een liggende Christusfiguur, overdekt met lurex lappen en plastic bloemen

waarvoor mensen knielen en even bidden. De godsdienstigheid beperkt zich echter tot dat ene uur op de zondag, zo bleek uit de gesprekken. Er is ook in Bolivia een schrijnend gebrek aan priesters en enig werk wordt nog gedaan door plaatselijke catechisten. Van bijvoorbeeld een goed gestructureerde diaconie is geen sprake. Men probeert te overleven en het lukt de priesters vaak niet meer dan al reizend de sacramenten toe te dienen. Veel van hun tijd gaat zitten in probleemgezinnen, onderwijs op schooltjes en veel rondreizen op de bar slechte wegen. Parochianen worden ook afgetroggeld door de rijke Evangelicale (pinkster)kerken uit Amerika die stenen huisjes beloven indien men overstapt: iets wat nog niet massaal gebeurt, maar wel gaande is. Veel jonge meisjes sjouwen een kindje mee op hun heup. In 1^e instantie meende ik dat er een zusje moest oppassen, maar nee.....het is hun eigen kind. Een kind hebben is een statussymbool, maar veel 'echtgenoten' laten het na de geboorte afweten.

Afspraken kun je er niet of moeilijk maken. Geduldig wachten en zitten is een kenmerk van de cultuur daar. Zelfs op de dag van de bruiloft was de avondbruidsjurk nog niet klaar en moest deze met spoed worden opgehaald, wat de spanning bij het bruidspaar aanzienlijk verhoogde. Of het Gods zegen is die op het huwelijk rust is de vraag, want de huwelijksdag was de enige vakantiedag waarbij het met bakken uit de lucht kwam en dat is zeer onwelkom bij een huwelijk wat in de open lucht plaatsvindt: heel romantisch in een vlinder-en orchideeëntuin. Maar ondanks alles was de ceremonie mooi (bruidspaar in de klederdracht van Santa Cruz) en romantisch, het feest 's avonds écht Zuid-Amerikaans en spetterend en hebben we ons prima vermaakt. Met de familie van de bruid hadden we al kennis gemaakt en waren we gastvrij ontvangen door moeder, zussen, broer en de vele kinderen. Jammer is het natuurlijk wel dat we de taal niet spreken, maar onze kinderen vertaalden alles en met handen en voeten kom je best een eind. Hartelijkheid en gastvrijheid is een wereldwijde taal.

Ik realiseer me heel erg dat ik met westerse ogen naar een en ander kijk en misschien wel de indruk maak hun cultuur te veroordelen. We mogen hen ook niet onze mentaliteit opleggen. Veranderingen zouden

van binnenuit moeten komen. Die zijn er ook wel, zeker op politiek gebied waar Eva Morales, de president, de grond van de grootgrondbezitters weer wil verdelen onder de indianen. Dat leidt op dit moment tot politieke spanningen waarvan wij ook ons portie hebben meegekregen, zeker in het rijkere Santa Cruz waar blokkades en protestmarsen aan de orde van de dag waren en waar ze met een hartstochtelijk “SI” onafhankelijkheid willen bepleiten.

Santa Cruz in het Zuidoosten van Bolivia, een land wat twee keer zo groot is als Duitsland, is een stad met anderhalf miljoen inwoners. Het is rijker dan bijvoorbeeld La Paz, de hoofdstad, vanwege de grootgrondbezitters. Het centrum is druk en groot met een prachtige kathedraal en maakt een redelijk verzorgde indruk. Maar in de buitenwijken komt de armoede weer op je af: onbestrate wegen, kleine stenen huisjes (vaak zonder elektriciteit en stromend water), heel veel kinderen en vrouwen die geduldig achter een berg sinasappels zitten, wachtend op kopers.

In Loma Alta, een klein plaatsje ten zuidoosten van Santa Cruz, zijn we een hele dag op stap geweest met zuster Grazielle van Don Bosco. Met behulp van o.a. gelden uit Nederland is daar een school gebouwd. De vraag naar goed onderwijs is zo groot dat er op dit moment lokalen worden bijgebouwd. De schoolbanken waren zo oud dat deze zelfs in onze jeugd nog ouderwets waren. Trots liet zij ons een lokaal zien met computers. Ook vertelde ze ons dat er een busje reed om de kinderen uit de naburige dorpen op te halen. De kinderen gaan in uniform naar school, althans iedereen in hetzelfde T-shirt of met hetzelfde schortje. Zelf woont zuster Grazielle in een kamer achter de kerk, waar zij ons ontving. Er stond niet meer in dan het hoognodige en wat kookgerei. Ze wordt geholpen door vrijwilligers uit het buitenland die elders een eenvoudig, eigen onderkomen hebben. Met zuster Grazielle hebben we enige families bezocht die profiteren van de buitenlandse steun. Met geld van de kerk hadden ze nu een klein stenen huisje i.p.v. een hut. Buiten werd nog steeds gekookt onder een afdak van palmladeren en er was geen stromend water noch elektriciteit. Bedden ontbraken ook, maar de kinderen zaten met veel plezier aan een klein tafeltje hun werkboekjes van school in te vullen en te kleuren. Zr. Grazielle konden we blij maken met een tas poppetjes,

speelgoed en een gedeelte van het bedrag wat op is gehaald op de Diaconale zondag van afgelopen juni. Alles bij elkaar is er meer dan € 1500 binnengekomen, ook via het PCI en goed gevulde enveloppen in de brievenbus. Het stemt mij zéér dankbaar dat er zo gul is gegeven en écht, het is op de goede plaats terecht gekomen! Dank, dank, dank! Een gedeelte van het geld gaat naar een project voor straatkinderen in Santa Cruz, wederom opgezet door de broeders en paters van Don Bosco. Ook in Cochabamba kennen we een contactpersoon van de R.K. Focolarebeweging die ervoor zal zorg dragen dat het geld terecht op de goede plek terecht komt: scholing en ondersteuning van kinderen. In Loma Alta hebben we trouwens buiten gegeten op een erf tussen de kippen, varkens en een duttend paard. Met zeven personen kostte dit omgerekend €7,60. De kip op ons bord behoorde vast en zeker tot de erf scharrelaars !

In de binnenlanden was het, ondanks het feit dat het winter was, toch nog vaak zo ‘n 35 graden en bezochten we oude missieposten die in de 17^e eeuw door de jezuiten uit Europa zijn opgezet. In San Xavier en Concepción hebben we prachtige kerken bewonderd. Ze zijn niet erg hoog, maar wel breed en in de gehele bouw is de invloed terug te vinden van de Chiquitano’s, de indiaanse bevolking uit die omgeving. Prachtig houtsnijwerk, fraaie beelden en mooie kruiswegstaties: oases van rust en koelte. Gelukkig zijn de kerken allemaal gerestaureerd. Zo is een bijzondere cultuur bewaard gebleven. In Concepción wordt 2-jaarlijks een beroemd muziekfestival gehouden van Boliviaanse barokmuziek. De jezuiten introduceerden destijds de gregoriaanse muziek in Bolivia waar deze zich in de loop van de tijd vermengde met de inheemse muziek en er door de bevolking zélf muziek werd genoteerd. Deze muziek is in de loop van de eeuwen verloren geraakt en 20 jaar geleden bij toeval door een zeer muzikale Poolse pater gevonden. Deze pater, Piotr Nawrot, heeft er zijn levenswerk van gemaakt om deze inheemse partituren te archiveren en te restaureren. Zo zijn er meer dan 40 missen bewaard gebleven. De meeste in het Latijn, maar ook missen in de taal van de Chiquitano’s. We ontmoetten deze pater en mochten wij een kijkje nemen in het archief. Boeiend om zijn verhaal te horen en uiteraard hebben we enige cd’s

mee naar Nederland genomen waar de Boliviaanse barokmuziek binnenkort live zal klinken op het oude muziekfestival in Utrecht.

Helemaal uitgerust zijn we niet, maar dankbaar dat we heelhuids zijn thuisgekomen. Onze rondreis naar Saimapata en Sucre werd afgebroken door een aardverschuiving op de enige begaanbare weg. Een vrachtwagen maande ons te stoppen omdat er stenen van de berg naar beneden kwamen. Rotsblokken van wel 5 meter hoog stuiterden de berg af, over de weg en dan het ravijn in waar in de diepte de Rio Grande stroomde. Er werden 2 mensen meegesleurd (aan de andere kant) die ter plekke stierven. Gruwelijk.....die aardverschuiving staat nog steeds op mijn netvlies. Een paar dagen later hebben we geprobeerd door de opening te komen die men met bulldozers in de weg had gemaakt. Meerdere auto's probeerden dit en de mensen, waaronder wij, gingen er te voet door. Op het moment dat we liepen (door de modder, want het had die nacht geregend), kwamen er weer stenen naar beneden. Gelukkig droegen we bergschoenen en konden we rennen. Achteraf gezien hebben we risico's genomen en zijn we niet verstandig bezig geweest, maar je vertrouwt op je chauffeur. Na een bezoek aan een geweldige Incaopgraving in Saimapata (verblijf op een schitterende locatie van een Nederlands echtpaar) zijn we teruggekeerd richting Santa Cruz, omdat we niet meer het risico van vijf dagen in de bergen wilden nemen en het as. bruidspaar in tijdnood kwam.

Onze reis eindigde in park Guèmbé, een natuurpark, waarvan we alleen maar genietend konden constateren dat zó het aardse paradijs moet zijn geweest.

Rust en bezienswaardigheden hebben elkaar afgewisseld. Acht uur film en meer dan duizend foto's zullen ons nog menig leuke avond bezorgen. En dan hebben we nog maar een klein stukje Bolivia gezien.....

Kiki Kint

Kom over de brug

Ik zit al een tijdje te broeden op een manier om uit te leggen waarom zingen zo fijn is.

Dat blijkt heel moeilijk te zijn! Het is natuurlijk gezond omdat je heerlijk doorademt met je hele lichaam. Het brengt je dichterbij jezelf doordat je als je zingt een stuk controle loslaat. Het geeft je de mogelijkheid even met iets heel anders bezig te zijn. Het is gewoon mooi om met mooie klank bezig te zijn. enz. enz. enz..

Maar hoe zeg ik het nou zo dat iedereen meteen begrijpt hoe prettig het is!!

Niët zingen is een beetje te vergelijken met niet bewegen. Als je nooit beweegt, dan merk je niet meer wat je mist. Maar stel je eens voor dat die persoon die al jaren 's avonds alleen maar TV kijkt uit zijn stoel komt, naar buiten gaat, doorademt en beweegt: wat een weldadig idee! Zo is het naar mijn inzicht ook met zingen, het is een levensbehoefte, een manier om in balans te blijven.

Sinds december vorig jaar heb ik, naast het Caeciliakoor dat ik al sinds 2004 met veel plezier leid, ook 't Kwetternest onder mijn hoede. We zijn elke week heerlijk bezig met ritmes klappen en stampen, zingen, zelf(!) liedjes maken, muziekspelletjes doen enz. Het is heel leuk en gezellig en: we worden steeds beter! Bovendien worden we ook groter: we hebben nu al zo'n 13 leden. **Overigens: alle kinderen van groep 4 t/m groep 8 zijn hartelijk welkom om mee te komen doen. Wij repeteren met veel plezier op donderdagavond van 18.45 tot 19.30 uur in de kosterwoning (de woning bij het kerkhof)**

Vanaf augustus dit jaar, nu dus zo'n beetje, begin ik ook met Elckerlyc. En we hebben alvast allerlei liedjes uitgekozen en plannen gemaakt om er een goeie tijd van te maken. Zo heb ik in de afgelopen weken o.a. arrangementen gemaakt van "Annie's Song" van John Denver en "Jesus" van The Velvet Underground. U zult vast wel merken dat we er flink tegenaan. Ik heb er zin in!

Dit alles betekent dat ik met alle drie de koren hard aan het werk mag de komende tijd, wat ik een voorrecht vind.

Maar eigenlijk is er nòg een koor, en dat bent U, als kerkganger! Het thema van de startviering op 14 september, wanneer alle drie (vier) de koren zullen zingen, is “kom over de brug”. Laten we over de brug komen en met elkaar samen zingen, omdat dit een weldaad is voor de mens!

Laurens de Boer

Bloemenoffer 2008.

Het bloemenoffer, bestemd voor de versiering van onze kerk en de stilteruimte, heeft dit jaar het mooie bedrag opgeleverd van €3.145,-

Ook dit jaar weer een stijging en wel van € 125,- ten opzichte van vorig jaar.

Onze hartelijke dank aan de parochianen voor hun deelname aan het bloemenoffer. Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor de dames die de organisatie verzorgden en voor de vrijwilligers die door weer en wind zijn gegaan om dit fraaie resultaat te boeken.

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbutterl.



Geloven thuis.

Op **maandagavond 22 september om 20.30 uur** is er een follow-up avond voor de ouders van de 1^e communicantjes van afgelopen april. We gaan dan met elkaar in gesprek over geloof en leven en geloven thuis met kinderen. Het ligt in de bedoeling dat we zo'n twee keer per jaar een dergelijke avond organiseren. Ook andere ouders zijn uiteraard van harte welkom op deze avond die gehouden wordt in de Cuyperskamer van de pastorie. .

Restauratie, de stand van zaken

Vanaf 10 augustus wordt er weer hard gewerkt aan de restauratie van onze kerk. Tijdens de bouwvak vakantie zijn de steigers omgezet naar de zuidzijde zodat geen tijd verloren gaat voor de vakmensen die graag direct na hun vakantie weer verder gaan met het werk.

Aan de noordzijde van de kerk ziet u duidelijk het effect van de restauratie. De nieuwe leien, de herstelde muren, het gerestaureerde natuurstenen ornament op de topgevel, de vensters, de koperen regenpijpen en de prachtig geschilderde dakkapellen. In de vieringtoren ziet u een nieuwe klokkenstoel staan met daarin een klok. Deze klok wordt op zondag 14 september a.s. na de startviering officieel in gebruik genomen. Een moment dat u niet mag missen!

Rond de zijbeuk aan de noordzijde zijn de steigers blijven staan. Alhoewel was voorzien deze te restaureren in de derde fase, laat het budget toe dat nu reeds te doen, een verheugende ontwikkeling.

Schildersbedrijf L. Schakel uit Parrega is begonnen met het herstel van schilderijen op het houten tongewelf en het vieringgewelf. Al het houtwerk wordt gereinigd. De decoratieve schilderijen worden gefixeerd en de houten gewelfvlakken worden egaal van kleur gemaakt. De decoratie wordt opnieuw ingekleurd waar nodig en het geheel wordt gevernist. Na ontzouting van de muren wordt het ingekleurde metselwerk hersteld. De kapitelen worden ingekleurd en de decoratie van de hoekstenen wordt hersteld. Schakel heeft beloofd op tijd klaar te zijn. Hij is met de nodige vrouwkracht aan het werk.

Met het bisdom hebben we afgesproken voor de derde en afsluitende fase subsidie aan te vragen zodra daartoe de gelegenheid door RACM (monumentenzorg) wordt gegeven. Dat zal aan het einde van dit jaar zijn. Voor het werkelijk toekennen van de subsidie bestaan geen garanties. We zullen wel ijverig met de genade meewerken.

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbutterl

Familieberichten

Geboren:



op 10 augustus **Benjamin** (Lucius Benjamin Joris)
zoon van onze dirigent Laurens de Boer en Martine Daniëls,
broertje van Myrthe.

Wij feliciteren vanaf deze plek Martine en Laurens van harte met deze
nieuwe wereldburger en gezinsuitbreiding.
Dat Benjamin voorspoedig mag opgroeien!

Het adres van Laurens en Martine:
Van Walbeekstraat 14 II, 1058 CR Amsterdam

Door het doopsel werd in onze geloofsgemeenschap opgenomen



Thomas

zoon van Magnus Knupfer en
Nolvenn Cosqueric,
Jonge Linde 36.

In Memoriam

†
Op 20 juni jl. overleed op de leeftijd van 66 jaar –thuis in zijn
vertouwde omgeving - **Bertus Bosma**, Standvlietlaan 26.

Al enkele jaren was Bertus ongeneeslijk ziek, maar droeg hij zijn
ziekte manmoedig en probeerde zo goed mogelijk het leven te leven.

Tot het laatste moment genoot hij van zijn gezin, kinderen en
kleinkinderen, zijn fuchsia's en bleef Bertus zo actief als mogelijk
was. Tot 2 maanden voor zijn dood bracht hij zelfs nog
parochiebladen rond. Te vroeg heeft zijn gezin afscheid van hem
moeten nemen. Hij laat een grote leegte achter. Wij wensen zijn
vrouw en kinderen kracht om dit grote verlies te dragen.
Op woensdag 25 juni hebben wij in de uitvaartdienst afscheid van
Bertus genomen en hem begraven op ons kerkhof.
Moge hij rusten in vrede.

†
Op 8 juli jl. overleed **Anna Andriessen –van Wegen**, woonachtig in
de Drieburg. Zij werd 80 jaar oud. Afkomstig uit Nes aan de Amstel
was zij sinds een paar jaar woonachtig in Ouderkerk, waar zij zich
door haar sociale en belangstellende persoonlijkheid snel vrienden had
gemaakt. Na een kort ziekbed overleed zij in het Lucas
Andreasziekenhuis te Amsterdam. De uitvaartdienst vond plaats op 12
juli, waarna zij begraven werd in het familiegraf op het kerkhof in Nes
aan de Amstel.

Moge zij nu verenigd met haar man Theo en rusten in vrede.

†
Op 20 juli jl. overleed in het verpleeghuis Groenelaan, **Helena
Cerpentier – Smits**, sinds 2004 weduwe van Joseph Cerpentier.
Helena werd in 1918 te Hulst geboren. Helena was een lieve moeder,
trots op haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De
laatste jaren van haar leven bracht zij door in zorgcentrum Brentano
en –toen de lichamelijke ongemakken zich aandienen – in
verpleeghuis Groenelaan. Tot het laatst bleef zij belangstelling houden
voor de dingen om haar heen en was zij tevreden met het leven zoals
het zich voordeed, genietend van een bezoekje en de kleine dingen om
haar heen. Op 25 juli was de gezongen uitvaartmis en werd zij
begraven op het kerkhof bij haar man Joseph, wiens foto zij altijd
dicht bij zich had. Mogen zij nu weer met elkaar verenigd zijn in de
rust en de vrede van de Heer.

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
30-08 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
31-08 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
06-09 19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
07-09 10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
13-09 19.00 uur	viering vervalt i.v.m. de startviering	
14-09 10.00 uur	Pastor G.v.Tillo/K Kint	Eucharistieviering
20-09 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
21-09 10.00 uur	Pastor K. Kint /Ds Donner	Oec. Viering
27-09 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
28-09 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
04-10 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
05-10 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering

SEPTEMBER 2008

Bijzonderheden	Muzikale invulling
22 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
23 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
Startviering	Alle koren
Vredeszondag	Capella Nova/Caeciliakoor
Gezinsviering	't Kwetternest
27 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor

Startviering 14 september, 10 uur
Thema

• *Kom over de brug* š



Het is een viering voor jong en oud, voor nieuwe parochianen, voor belangstellenden, ouders van de dopelingen, kortom: voor iedereen

Alle drie onze koren zullen aan deze viering meewerken. Er is in de kosterswoning een kindercrèche aanwezig, dus iedereen die wil komen, kán komen.

Na de viering kunnen we nog even samenzijn onder het genot van een kop koffie, thee of limonade in onze kerk, of misschien als het weer het toelaat in de pastorietuin!!!

Zondag 28 september

Gezinsdienst

Wereldmissiedag voor kinderen

Pastor van Tillo en pastor K. Kint
gaan in deze viering voor
o.l.v. Laurens de Boer zingt
het Kwetternest weer vrolijke noten.

Niet op woorden,
maar op daden komt het aan



Hierbij is iedereen weer van harte welkom

Jaarverslag PCI St Urbanus 2007

Het is inmiddels (bijna) September 2008 en dan nog een “Jaarverslag 2007”?

De reden is dat het jaarverslag van de PCI vooraf moet worden goedgekeurd door het Bisdom Haarlem, en die goedkeuring is in de afgelopen maanden ontvangen.

De totale inkomsten uit collecteopbrengsten, rente en dividenden bedroegen in 2007 - €5.580,--

Daartegenover staan naast de vaste bijdragen (€ 775,--) aan de Diaconie van het Bisdom en de Diaconie van het Dekenaat Amsterdam (DRDA), uitgaven aan met name de navolgende projecten:

- Switzar Stichting (straatkinderen Brazilië)	€ 300,--
- Speel-o-theek San Miguel Chili	€ 300,--
- Bushat Albanië	€ 850,--
- Stichting Derde Wereld Hulp	€ 975,--
- Stichting Hayat-e-Nau Hydrabad Pakistan	€ 200,--
- Ondersteuning voor zieken/ouderen van de parochie	€ 300,--

Het is duidelijk dat de PCI uitsluitend financiële ondersteuning aan projecten kan bieden als de parochianen dit steunen. Wij zijn zeer gelukkig dat u en de andere parochianen altijd bereid zijn om aan bovenstaande en andere PCI-activiteiten bij te dragen en wij vertrouwen dat dit ook in de toekomst zal worden gecontinueerd.

Namens de andere PCI leden Mw. Kint, Wil Out en Martin den Blanken dank ik alle parochianen voor hun ondersteuning en bijdragen,

Nico van Wieringen.



Nieuws uit het Kofschip.

Schooljaar 2008/2009.

Bij het lezen van dit stukje zijn wij alweer drie weken aan het werk. Of we niet weg zijn geweest. Iedereen is weer met veel enthousiasme van start gegaan. In groep 8 is juf Els de nieuwe leerkracht geworden.

Bij de kleuters is juf Annelies het nieuwe gezicht.

Wij hopen dat ze met veel plezier op het Kofschip zullen werken.

De informatieavonden zijn al geweest en veel ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kennis te maken met de leerkrachten, de methodes en de manier van werken. Een zeer leerzame en duidelijke avond.

De schoolfotograaf heeft weer een mooi plaatje van alle leerlingen gemaakt en 4 september gaat de hele school op schoolreisje naar het Dolfinarium.

De dependance “het Golfje” is in de vakantie uitgebreid.

Bij de drie lokalen is één deel bij geplaatst en aan het einde van de gang is een gemeenschappelijke ruimte gekomen.

Al met al een zeer goede verbetering wat de werksituatie zeker ten goede zal komen, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten.

Samen met de gemeente zal er alles aan worden gedaan om de vernielingen rond het hoofdgebouw een halt toe te roepen.

U leest het al, iedereen is weer volop aan het werk.

Tot volgende maand.

Team het Kofschip.



Gesprek bij de koffie.

Op de **donderdag 25 september**
bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom
bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Schoonmaken kerk.

In verband met de restauratie van de kerk

is er voorlopig geen vaste datum bekend voor de schoonmaak.



Bericht van de redactie:

De kopij voor het Parochieblad **oktober** kunt u
inleveren t/m **dinsdag 23 september**

bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail.

Dinsdag 16 september

KLEDINGINZAMELING

De traditionele inzameling van gedragen kleding voor,

“MENSEN IN NOOD”

wordt dit jaar gehouden op

dinsdag 16 september van 15.00-20.00 uur.

in het portaal van de St. Urbanuskerk.

“MENSEN IN NOOD” vraagt goede,

nog draagbare kleding,
schoeisel, huishoudtextiel
(gordijnen, tafelkleden, lakens,
handdoeken) en ook dekens.

NIET bruikbaar zijn: textielafval,
kussens, matrassen, vloerbedekking
en afgetrapte schoenen.

Aanbieding van kleding etc. in gesloten
plastic zakken a.u.b.



Vorig jaar (2007) werd **5480 kg.** ingebracht. Weer 761 kg meer dan in
2006!

Dit jaar???

Bedenk wel: ‘MENSEN IN NOOD’ doet heel goed werk!

Riet Hilhorst-Picavet,
werkzaam op het secretariaat St. Urbanusparochie

Regionaal.



Eerste communie voorbij en wat dan?

Uw kind heeft zijn eerste communie gedaan. De kinderen hebben veel plezier beleefd aan de voorbereiding en de viering in de kerk was mooi. Het zag er allemaal prachtig uit, maar hoe nu verder? Misschien volgt over enkele jaren het Vormsel nog. Maar wat doen we intussen?

Heeft de kerk u nog iets te zeggen waarmee u iets kunt, ook in de opvoeding? Het is immers niet zo gemakkelijk je kind op een goede wijze in het leven te zetten.

Soms vraag je je af: welke waarden doen er echt toe en wat wil ik graag overdragen? Wat doen die oude verhalen over Jezus mij nog? Betekenen ze iets voor wat ik mijn kinderen wil meegeven? Hoe doen andere ouders dat eigenlijk? Wat geloven katholieken tegenwoordig nog? Je hoort zoveel verschillende dingen. Waar kan ik mij in het leven aan vasthouden en wat is de moeite waard om door te geven?

Misschien vindt u het zinvol om over dit soort vragen nog eens na te praten met andere jonge ouders die net de eerste communie van hun kind achter de rug hebben. De pastores in de regio Amstelland, waar uw parochie bij hoort, bieden **hiervoor twee gespreksavonden op 9 en 23 september a.s.** Plaats: pastorie Urbanusparochie Bovenkerk, tijd: 20.00 uur.

We praten met elkaar aan de hand van de brochure "*Katholieken, Wat ze geloven*".

U ontvangt deze brochure na aanmelding.

Bent u geïnteresseerd, mail dan naar pastor Guido Smit : smitgm@wanadoo.nl

Aanmelden kan ook telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat van de Urbanusparochie, Noorddammerlaan 124, 1187 AG Bovenkerk, tel. 020 – 6 413 233.

pastor Guido Smit Paul Koopman (asp. diaken)

Christelijke spiritualiteit voor beginners.

Christelijke spiritualiteit.... Deze omvat een rijke geschiedenis van 2000 jaar. In zoveel geuren kleuren als er christenen waren. Op basis van die rijke traditie bieden wij voor wie zoekt naar praktische, spirituele inzichten voor haar of zijn levensweg, vier gesprekken over christelijke spiritualiteit.

Deze vier gesprekken worden gehouden aan de hand van een boekje van Stephan de Jong, *Christelijke spiritualiteit voor beginners*. Kok, Kampen, 2006

(€14,90, verkrijgbaar in elke goede boekhandel).

Het boekje beschrijft zeven 'Wegen van wijsheid': zelfkennis, zelfacceptatie, gul leven, met God leven, zinvol leven, innerlijke rust, en weerbaarheid tegenover lijden en dood.

Het is de bedoeling deze thema's te bespreken in een (niet al te grote) gespreksgroep. Er wordt geen bijzondere voorkennis of ervaring verondersteld. Wel de bereidheid om voorafgaand aan elke zitting twee hoofdstukken te lezen (circa 30 pagina's). Tijdens de zittingen wisselen we met elkaar uit wat ons in de tekst in het bijzonder aanspreekt.

Data: 14 en 28 okt., 11 en 25 nov.

Tijdstip: 19.30-21.30 uur.

Locatie: Pastorie Urbanuskerk Bovenkerk

Geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd zich op te geven bij:

pastor Guido Smit, smitgm@wanadoo.nl tel. 020 6411529

of

Paul Koopman, koopmanpl@xs4all.nl , tel. 020 6417518

De Wereld Express in Ouderkerk!!

Van 1 tot en met 7 september aanstaande komt bij ons in Ouderkerk de Wereld Express.

De Wereld Express is een 12 meter lange trailer met daarin een interactieve tentoonstelling rond de millenniumdoelen. Deze tentoonstelling is geschikt voor jongeren van 10 tot 15 jaar en gaat over het dagelijks leven van kinderen en jongeren over de gehele wereld. Bezoekers gaan aan de slag met allerlei creatieve opdrachten over eerlijke handel, een dak boven je hoofd, onderwijs voor ieder kind enzovoort. In ongeveer 1 uur maken de jongeren een rondreis langs verschillende thema's waar kinderen over de gehele wereld in hun dagelijks leven mee te maken hebben.

De trailer komt te staan op het kampje. Het is de bedoeling, dat kinderen van de scholen uit onze gemeente, maar wellicht ook uit omliggende gemeenten een bezoek brengen aan deze tentoonstelling.

Wanneer een groep de tentoonstelling bezoekt, wordt deze opgevangen door een gastvrouw of -heer. Deze gastvrouw of -heer verwelkomt de bezoekers en deelt de routeboekjes aan hen uit. Wij zijn nog op zoek naar mensen die deze rol zouden willen vervullen.

Bent u in de gelegenheid om gastvrouw of gastheer te zijn en lijkt het u leuk om de jongeren te verwelkomen? Dan kunt u zich aanmelden bij Giza Warner (gizawarner@hotmail.com of 4961141)

Namens de taakgroep Jeugd i.o.

Giza Warner



Gegevens m.b.t. aanleveren kopij Amstelkerk

Naam*	Marja de Boer
Taakgroep	Kerkcafé
Toelichting bij kopij*	

* Verplicht, anders geen publicatie.

Regels voor kopij:

- Marges mogen niet worden gewijzigd;
- Eigen lettertypen worden niet geaccepteerd;
- Afbeelding graag in de tekst plaatsen;
- Meerdere pagina's zijn toegestaan.

Bent u klaar met uw kopij, stuur dit document dan als bijlage aan redactie@amstelkerk.net

Vergeet niet uw document op te slaan voordat u het afsluit.

Ga nu verder op pagina 2 van dit document.



Het doet ons heel veel plezier om u te laten weten dat het komende seizoen de deuren van het kerkcafé weer open gaan!

We nodigen u/jullie dan ook hartelijk uit om (weer) bij ons binnen te lopen. We hebben opnieuw gekozen voor de eerste vrijdag van de maand, te weten 3 oktober, 7 november, 5 december (!), 2 januari (!), 6 februari, 6 maart en 3 april. In de Amstelstroom. De deuren gaan om 19.45 uur open. Voor elke avond hebben we weer een thema, waarover we te zijner tijd meer laten weten.

We beginnen met een gospelavond.

Om deze avonden te kunnen blijven realiseren is een vrijwillige bijdrage van harte welkom.

Dit stukje wordt zowel in het parochieblad als in het kerkblad geplaatst en het is de bedoeling dat ook op de websites informatie komt.

Ik hoop dat ons enthousiasme groot genoeg is en dat we weer een groot aantal mensen mogen ontvangen.

Hartelijke groet, ook van Huibertje, Jan en Peter, Marja de Boer

Hartelijk dank voor openen en sluiten dagkapel.

Hartelijk dank aan degenen die in onze vakantie zorg hebben gedragen voor het openen en sluiten van de dagkapel. Dat het belangrijk is voor heel veel mensen dat deze ruimte open blijft, blijkt wel uit het aantal aanmeldingen van hen die hiervoor willen zorgen. Binnen één dag na het verschijnen van het vorige parochieblad waren er al zo'n tiental mensen die zich hiervoor aanboden. Geweldig! De dagkapel is ook weer tijdens de weken van onze afwezigheid goed bezocht, zowel door de plaatselijke gemeenschap als de toeristen die voorbij komen. Zo vervult deze stilte ruimte een belangrijke functie om in deze drukke tijden eens rustig te zitten, een kaarsje op te steken, wat te bidden of iets op te schrijven in het (inmiddels 2^e) intentieboek. Dat stemt dankbaar.

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	