

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
september 2007

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Feest in de kerk, feest in de geloofsgemeenschap, feest voor Ouderkerk

De vakantie zit er weer op, mensen zijn terug van weggeweest. Soms heel ver weg naar Bali, Canada of Zuid-Afrika of wat dichterbij naar de Ardennen, Oostenrijk of in Nederland zelf. Maakt ook niet uit! De vakantie is even een onderbreking van het heilig moeten. De Tour de France met haar rare verloop en het wisselende weer liggen alweer een tijdje achter ons. De scholen zijn bij het schrijven van dit stukje inmiddels begonnen en het levensritme neemt weer zijn vertrouwde loop. Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijne en ontspannen vakantie – of zomertijd en de tijd genomen om zich eerst leeg te maken om vervolgens weer nieuw energie tot zich te nemen. En die energie richt zich de laatste weken (en beslist óók de komende weken!) om de ‘puntjes op de i’ te zetten voor het komende jubileumfeest van de kerk dat op 8 en 9 gevierd gaat worden.

12 Augustus 1867 werd onze kerk met haar slanke toren in gebruik genomen. Heel veel genodigden waren destijds bij de inwijding en sindsdien domineert de kerk als het allergrootste gebouw het aanzicht van ons dorp Ouderkerk. Ook nu hopen we dat heel veel mensen op 8 en 9 september de weg naar de kerk vinden. Het feestcomité was voor de vakantie al druk bezig met het opzetten van een programma: mensen benaderen om mee te helpen, contacten leggen, draaiboeken maken, diverse zaken uitzoeken enz. enz. Er komt heel wat voor kijken, maar we hebben er allemaal zin in!

“Heb je hier aan gedacht, is daar aan gedacht, wat hebben we nog nodig, wat doen we met slecht weer, zijn de vlaggen al aangekomen, weten de kranten het al,”? luiden de vragen bij de bijeenkomsten van het feestcomité. De motor van de public relation draait op volle toeren, er hangen posters in het dorp, de uitnodigingen zijn de deur uit, de koren gaan de liederen instuderen en er worden door diverse mensen overuren gedraaid want ook het pastoraat gaat gewoon door. Het zal u allemaal vast niet zijn ontgaan.

Een spandoek bij de dagkapel maakt iedereen die de Korte Brug overgaat erop attent dat wij een feestje hebben. Hebt u ook al de vlag bewonderd met het feestelijke logo van de kerk? De getallen 1867 en 2007 staan bloeiend te pronken midden in het grasveld: gele viooltjes die geleverd zijn door kwekerij De Ent, 850 plantjes bij elkaar!

Enkele jeugdigen uit onze geloofsgemeenschap organiseren zélf hun 'Nacht van Ouderkerk' in het Gezellenhuis en eerlijk is eerlijk, zij doen dit voortreffelijk. Aan werkelijk alles is gedacht om dit feest tot een groot succes te maken. Van hun presentatie aan het feestcomité tot aan de uitsmijters toe, aan alles is gedacht. De voorverkoop begint te lopen en jammer genoeg ben ik te oud om op hun feestje te mogen komen, maar ik hoop op 8 september toch even mijn neus om de deur te steken.

Het gehele programma van 8 en 9 september kunt u als binnenblad vinden in dit nummer. Haal het eruit, hang het op een zichtbaar plekje en maak er reclame mee! U doet ons hiermee een groot plezier, want we zouden graag veel mensen dat weekend willen zien, spreken en ontmoeten.

We willen óók samen dit jubileum voor God gedenken en wel op 9 september om 10.00 uur. Laten we met elkaar onze vreugde aan Zijn huis zien, dat huis waar 't Woord aan ons geschiedt. Dat huis van steen en hout dat al zo lang de stormen heeft doorstaan en waar de wolk gebeden hangt van wie ons zijn voorgegaan. Dat huis van gebed waar ons als leeftocht het Levensbrood wordt aangereikt. Ná de viering mogen wij ook samen het brood met elkaar delen als we met elkaar gaan brunchen. Ook dan rekenen wij op u, parochianen, niet parochianen, jonge mensen en ouderen, nieuwkomers, gasten, genodigden, jonge gezinnen met kinderen (die tijdens de Eucharistie naar de crèche kunnen). Het belooft een feestelijke viering te worden waaraan onze drie kerkkoren hun bijdrage leveren.

Rest mij nog een vraag aan U. In Brabant is het de gewoonte om een novenaar tot de H. Clara te bidden om mooi weer. Naar de zusters Clarissen werd dan een worst gebracht, opdat ook de zusters mee zouden bidden. Uit ervaring weet ik dat het helpt! Uiteraard hoeven we deze Brabantse gewoonte van een worst niet over te nemen, maar een gebed om mooi weer voor dat weekend is meer dan welkom. Doet u mee?

Namens het parochiebestuur wens ik u van harte welkom dat weekend en een gezegend nieuw werkjaar.

K. Kint –van Os, pastoraal werkster.



Zaterdagavond 8 september is er geen viering i.v.m. het 140 jarige jubileum van de kerk.

Dit geldt ook voor het Theresia Rustoord.

U wordt van harte uitgenodigd voor de feestelijke viering van 9 september om 10.00 uur.



Club van 140 St. Urbanusparochie

De St. Urbanusparochie viert op 8 en 9 september haar 140-jarig bestaan. De organisatiecommissie belast met de voorbereiding, vraagt aan de parochianen en overige belangstellenden om een cadeaus aan de parochie te geven van blijvende waarde.

Het feest staat in het teken van de sociale cohesie van de parochie ten behoeve van de samenleving in Ouderkerk aan de Amstel. De parochie is een levende gemeenschap van mensen. De leden van de parochie doen heel veel om de gemeenschap in stand te houden. Veel parochianen tonen grote inzet bij verschillende activiteiten in onze parochie, maar ook ten behoeve van onze dorpsgemeenschap. Te denken valt aan het vrijwilligerswerk, hulp aan diegenen die hulpbehoevend zijn en nog vele andere activiteiten die onze parochianen verrichten.

Jong geleerd is oud gedaan.

Gaarne willen we met uw hulp activiteiten met en voor jongeren van onze parochie opzetten om deze waarden en normen van onze parochie levend te houden. We willen investeren in activiteiten voor onze jeugd zodat zij nu maar ook op latere leeftijd deze noodzakelijke activiteiten kunnen voortzetten.

Pastor Kint zal met behulp van een aantal vrijwilligers in het komend seizoen en ook in de volgende seizoenen regelmatig activiteiten ondernemen met en voor onze jongeren. Deze activiteiten zijn divers van aard en hebben een vormend en catechetisch karakter.

Om de kosten voor een deel te financieren vragen wij u een jaarlijkse bijdrage te doen van €50 . U wordt hierdoor lid van de **Club van 140**, refererend aan de verjaardag van onze kerk. De middelen zullen beheerd worden door het bestuur van de parochie. We hopen tijdens ons feestweekend bekend te maken dat de **Club van 140** daadwerkelijk 140 leden heeft.

Het bestuur van de parochie zal regelmatig in haar verslag mededelingen doen op welke wijze deze middelen besteed zijn en met welk resultaat.

We rekenen op u!

A.Schwegler (vice-voorzitter)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

e-mailadres

In te leveren bij de pastorie.



Sociale Cohesie

“Het belang van een religieuze gemeenschap voor de sociale cohesie in de samenleving”

Op zaterdag 8 september a.s. zal er om 15.00 uur dieper worden ingaan op het thema van de sociale cohesie in onze publieke samenleving. Er zal speciaal naar het belang van religieuze gemeenschappen gekeken worden. Onze administrator, pastor G. van Tillo, zal een inleiding houden waarbij hij zal ingaan op de religieuze en sociologische achtergronden van kerkgemeenschappen, de rooms katholieke in het bijzonder en hun bindmiddel in de parochie en de publieke samenleving. De heer M.LaRose zal dit thema meer belichten vanuit sociaalgeografische achtergrond en ook naar de historische context kijken van de religieuze gemeenschappen in stedelijke en kleine agrarische gemeenschappen.

Daarna komt er een panel met de beide inleiders en drie parochianen. Zij zullen ingaan op een aantal prikkelende stellingen over het thema en U wordt van harte uitgenodigd om ook deel te nemen aan het debat. Het koor Elckerlyc en het St. Caeciliakoor zullen het geheel opluisteren. Daarna vindt er aansluitend een receptie plaats voor alle parochianen en de genodigden.

Het thema over de sociale cohesie is al langer actueel in Nederland en ook mondiaal. De kerk en de religieuze gemeenschap is in de afgelopen jaren verweten hier weinig aan doen.

Onze feestcommissie heeft de uitdaging opgepakt en bespreekt dit thema in een klein symposium. Ik nodig U van harte uit ook deel te nemen aan dit programma. Het volledige programma staat als extra binnenblad in De Brug.

A.Schwegler
Vice-voorzitter

De nacht van Ouderkerk.

Al jaren is de St. Urbanuskerk beeldbepalend voor Ouderkerk aan de Amstel. Veel Ouderkerkers zijn er direct of indirect mee verbonden en herinneringen aan de omgeving van de kerkbrug. In het weekend van 8 en 9 september wordt het 140-jarig bestaan van de kerk gevierd.

Dit zal een klassiek dorpsfeest zijn dat hoort bij de gezelligheid van het dorp. De naam van het feest: ‘Nacht van Ouderkerk’ moet velen bekend in de oren klinken, onder deze naam werd jaren geleden gefeest in het Gezellenhuis.

De feesten van toen waren er omdat de Ouderkerkers zich tot elkaar verbonden voelden, dat wil de St. Urbanuskerk niet verloren laten gaan. De afgelopen jaren zijn er in Ouderkerk dorpsfeesten geweest ter ere van Koninginnedag of een sportvereniging maar nooit ter ere van het fantastische dorp waar wij in wonen en leven.

Met Ouderkerkers als dj (club, pop en Nederlandstalige muziek), achter de bar en op de dansvloer zal “De Nacht van Ouderkerk” dit wel zijn.

Komt allemaal op zaterdag 8 september naar het Gezellenhuis voor het leukste dorpsfeest van het jaar! Voor kaartverkoop; zie in verder in het parochieblad.

De Feestcommissie

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
25-08	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
26-08	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
01-09	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-09	10.00 uur	Pastor G. van Tillo Pastor K. Kint	Eucharistieviering
08-09	géén viering i.v.m. het 140-jarig bestaan van de kerk		
09-09	10.00 uur	Megr. G. Geukers, pastor G. van Tillo en K. Kint-van Os, p.w	Eucharistieviering
15-09	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
16-09	10.00 uur	Pastor K. Kint / Ds. Jos de Heer	
22-09	19.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
23-09	10.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
29-09	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
30-09	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
06-10	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
07-10	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering

September

Bijzonderheden	Muzikale invulling
21 ^e zondag door het jaar	Caeciliaoor
22 ^e zondag door het jaar	Caeciliaoor
Culturele dag/open monumentendag tot 14.00 uur	
23 ^e zondag door het jaar	alle koren Crèche voor de kinderen
Vredeszondag	Nieuwe Kerk
25 ^e zondag door het jaar	Caeciliaoor
26 ^e zondag door het jaar	Caeciliaoor
	Elckerlyc
27 ^e zondag door het jaar	gezinsdienst, 't Kwetternest Wereldmissiedag voor kinderen

Nacht van Ouderkerk

Ter ere van het 140jarige bestaan van de kerk is er op

zaterdag 8 september vanaf 20.00 uur

een feest voor en door jongeren in het gezellenhuis:

De Nacht van Ouderkerk.

Alle jongeren uit de Ouderkerkse gemeenschap zijn van harte uitgenodigd.

16+ FEEST

8 SEPTEMBER 2007

VOORVERKOOP:

**27 AUGUSTUS EN 3 SEPTEMBER VAN
19.00 TOT 20.30 uur**

VOOR HET GEZELLENHUIS

KAARTJE: 7.50 EURO

VOORVERKOOP: 5 EURO



“Wat geloven katholieken?”

Godsdienst is weer gespreksonderwerp van alledag. De discussies over de Islam roepen ook vragen op over het christendom. Weten we echt wel zo goed wat anderen geloven? Wat we zelf ‘van huis uit’ geloven? ‘Katholieken mogen geen bijbel lezen’. ‘Katholieken aanbidden Maria’. Deze uitspraken kun je nogal eens horen. Zijn ze ook juist? Er is weer belangstelling voor wat het geloof inhoudt. Er is behoefte aan algemene kennis. Dat brengt niet perse tot geloven. Kennis helpt wel misverstanden op te ruimen. En dat is vaak nodig.

De pastores van Amstelland bieden vier informatieve avonden aan. Op die avonden geven we als het ware als ‘openbare lessen’.

Die avonden zijn bedoeld voor iedere belangstellende die iets meer wil weten over het katholiek geloof. Het zijn geen bekeringsavonden of gespreksavonden over uw geloof. Het gaat om informatie die nodig is om zonder vooroordeel en misverstand tegen het katholiek geloof aan te kijken.

Pastoor Tom Buitendijk.

“Katholiek van huis uit!

Wat geloven we ?”

Vier informatieve lezingen over het katholiek geloof.

26 september : **pastor Phil Kint**, De katholieke kerk.
Een gemeenschap met een geschiedenis.
Klein begonnen, nu wereldwijd.

3 oktober : **Kiki Kint, p.w.** God die nabij komt.
In Jezus komt God ons tegemoet.
Menselijke ervaring van God die zich te kennen geeft.

10 oktober : **pastor Tom Buitendijk**, Zeven tekens van Gods aanwezigheid bij kernmomenten van ons leven: de Sacramenten.

17 oktober : **pastor Guido Smit**, De praktijk van alledag. Richtingwijzers in het dagelijks leven: de Tien geboden en de Bergrede.

Plaats: **Annazaal** (links achter de H. Annakerk)
Amsterdamseweg 20
1182 HD Amstelveen

Tijd: 20.00 – 20.15 uur ontvangst met koffie.
20.15 – 21.00 uur lezing.
21.00 – 21.30 uur gesprek
21.30 – 22.30 uur ontmoeting bij een glas en een hapje.

Kosten : 15 euro voor vier avonden
5 euro per avond.

Opgave voor 15 september: Pastorie Titus Brandsmakerk.
Westelijk Halfroond 1
1183 HN Amstelveen
of:
tom.buitendijk@hetnet.nl

Ik/wij komen op: 26 sept; 3 oktober; 10 oktober; 17 oktober.

Naam.....

Adres.....

Telefoone-mail:.....

Dinsdag 25 september KLEDINGINZAMELING

De traditionele inzameling van gedragen kleding voor,

“MENSEN IN NOOD”

wordt dit jaar gehouden op

dinsdag 25 september van 15-20 uur.

in het portaal van de St. Urbanuskerk.

“MENSEN IN NOOD” vraagt goede, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel (gordijnen, tafelkleden, lakens, handdoeken) en ook dekens.

NIET bruikbaar zijn: textielafval, kussens, matrassen, vloerbedekking en afgetrapte schoenen.

Aanbieding van kleding etc. in gesloten plastic zakken a.u.b.



Vorig jaar (2006) werd **4719 kg.** ingebracht. Weer meer dan in 2005!

Dit jaar???

Bedenk wel: ‘MENSEN IN NOOD’ doet heel goed werk!

Riet Hilhorst-Picavet,
werkzaam op het secretariaat St. Urbanusparochie

Bloemenoffer 2007

Het bloemenoffer, bestemd voor de versiering van onze kerk en de stilteruimte, heeft dit jaar het mooie bedrag opgeleverd van **3.020,-** Euro.

Ten opzichte van vorig jaar een stijging van 85,- Euro.

Onze hartelijke dank aan de parochianen voor hun deelname aan het bloemenoffer en uiteraard aan de dames die de organisatie in handen hadden en aan de vrijwilligers die weer langs vele deuren in Ouderkerk zijn gegaan om dit resultaat mogelijk te maken.

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbuttel

Stand Actie Kerkbalans 2007

Totaal toegezegd voor 2007	42.599,-
Ontvangen t/m medio augustus	40.140,-

Nog te ontvangen	2.459,-

Wij danken u voor de reeds ontvangen bedragen. Als u eenmalig de parochiebijdrage overmaakt en u heeft nog dit nog niet gedaan voor dit jaar, dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester

De restauratie van onze kerk.

Dit najaar gaan we de viering- of angelustoren restaureren en sluiten daarmee de eerste fase van de restauratie af. De tweede fase zal in oktober a.s. worden aanbesteed en de aanvang van de werkzaamheden is gepland begin januari 2008. Vóór kerstmis 2008 zal fase 2 worden afgerond.

In de tweede fase worden het dak, de goten, de hoge muren en de glas-in-lood ramen gerestaureerd. Tijdens de restauratie zal ons orgel worden afgeschermd om schade te voorkomen. Ons Vollebregt orgel zullen wij in 2008 tot de kerst moeten missen. Een goede reden om in dit jaar nog de gelegenheid te nemen om te komen luisteren.

De restauraties zijn mogelijk door subsidie van Monumentenzorg maar 1/3 deel moet door de parochie en de Ouderkerkse gemeenschap worden opgebracht.

Tijdens het feestweekend ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de kerk op 8 en 9 september a.s. zal de aftrap zijn van de 'Sponsoractie behoud gebrandschilderde vensters van de Urbanuskerk'

De actie wordt georganiseerd door de Stichting Urbanus Ouderkerk en vraagt de steun van u als parochiaan maar zal zich ook richten tot de Ouderkerker met hart voor ons culturele erfgoed.

We spreken elkaar op 8 en 9 september a.s.!

Het parochiebestuur.

Gesprek bij de koffie.



De donderdagen 30 aug. en 27 sept. om 10.00 uur

bent u weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Schoonmaken kerk.



De kerk wordt weer schoongemaakt op woensdagmiddag
5 september om 13.00 uur

Mogen wij een beroep op U doen ?

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet.

Bericht van de redactie:

De kopij voor het septembernummer kunt u t/m

Woensdag 19 september

inleveren bij:

Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw@hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail



Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw[at]hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begravenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	