

# de brug



parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
september 2006

## Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster	Mw. K.Kint-van Os	4961320
Emailadres	Urbanusparochie [at] xs4all.nl	
Website H.Urbanus	<a href="http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus">www.kerkenouderkerk.nl/urbanus</a>	
Parochiesecretariaat en Coördinator	Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk ad Amstel dagelijks van 11.00 tot 12.00	4961320
Parochiebestuur	Dhr.C.J.Broers privé	4961422
	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	4965894
	Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel	4964936
	Secretaris Mw.M.Melchers a.i.	4966088
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	4964082
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk	Postbank 4400643 Rabobank 300589786	
Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel	Postbank 4401198 Rabobank 351821872	
Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Werkgroep Liturgie	Vacant.	
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw.Jansen & dhr.Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St.Caeciliakoor	Dhr. M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Redactie parochieblad	Mw.J.Straatman-van Muijen	4964225
Lay-out parochieblad	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	4964082
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	Gezellenhuis	4961255
	Dhr.A.van de Vall	4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam.Post	4963090
Parochiehuis beheerder afspraken	Dhr.D.Wessel	4964082
	Dhr.D.Wessel/Mw.Wessel	4964082
R.k.Begraafenisvereniging	"Antonius de Kluisenaar"	
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge	0294-293063
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845t.n.v. Urbanus-Parochie	
Bestuur Ouderkerk ad Amstel.		

Zondag 10 september om 10.00 uur

# Startviering

Een nieuw schooljaar - Een nieuw werkjaar  
... terug van weggeweest ....

Een viering waarbij  
het Ceaciliakoor - koor Elckerlyc  
en 't Kwetternest  
samen de zang verzorgen.

De pastores Van Tillo en Kint gaan in deze viering voor.

Voor de allerkleinsten is er crèche

Na de viering drinken we, bij mooi weer, koffie in de parochietuin om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Thema



U bent allen van harte welkom ?

## Laat je zien, laat je horen

De vakantieperiode zit er weer op. Ondanks een natte augustus-maand, hoop ik van harte dat toch heel veel parochianen genoten hebben van een periode waarin het ritme van het dagelijks leven langzamer was, er meer tijd was voor ontspanning en voor elkaar.

De scholen beginnen weer en onze aandacht richt zich nu weer op andere, dagelijkse zaken. In de parochie gaat het werkjaar opnieuw van start. De vergaderingen van de werkgroepen zijn inmiddels begonnen evenals van het bestuur en de Stichtingen. De koren zijn weer volop aan het oefenen ...kortom: iedereen bruist weer van de energie om gezamenlijk de schouders te zetten onder onze geloofsgemeenschap.

Op zondag 10 september beginnen we met een startviering met als thema **“laat je zien, laat je horen”**. Het wordt weer een viering voor jong en oud, voor gezinnen, vrijwilligers en koren, nieuwkomers, 1<sup>e</sup> communicantjes, vormelingen enz: kortom voor **alle** parochianen.

Ik hoop dat veel mensen deze Startdienst met elkaar willen vieren.

Laten we zo aan het begin van een nieuw werkjaar eens stilstaan bij onze idealen en bij datgene waar het in het leven écht op aankomt.

Wanneer we ons samen onder het dak van de Heer verzamelen, dan kun je Hem zélf op verschillende wijzen tegenkomen.

In de komende maanden staan er allerlei grote en kleine zaken te gebeuren. Op 17 september zal op feestelijke wijze het fraai gerestaureerde orgel weer in gebruik worden genomen. Elders in dit parochieblad leest u er meer over en uiteraard hopen we dat heel veel mensen deze bijzondere gebeurtenis willen bijwonen.

Het bestuur bereidt een parochieavond voor omtrent regiovorming, restauratie en de toekomst van onze St. Urbanusgemeenschap. Deze parochieavond zal plaatsvinden in het najaar. Het bestuur is inmiddels versterkt met de komst van Dhr. Paul Theeuwes die de functie van secretaris gaat invullen. Van harte welkom, Paul. We hopen dat je een goede tijd mag beleven. De nieuwe penningmeester, Nico Wolffenbittel besteedt veel tijd aan het inwerken en automatiseren van de financiën. En dat is een hele klus.....

In de regio Amstelland wordt per 1 november Guido Smit benoemd als pastoraal werker met als ‘standplaats’ de H. Geestkerk. Guido zal bij de

meeste parochianen bekend zijn in zijn voormalige functie van dekenaal coördinator. Hij wordt in de regio Amstelland Zuid mijn collega en ik wens hem een goede, pastorale tijd toe en bij deze aan de H. geestparochie een oprechte felicitatie met deze benoeming.

Zoals u in het vorige parochieblad hebt gelezen, gaat Cor Broers dit jaar verhuizen naar Brabant. Zijn ruim twintigjarige kennis en ervaring gaat hij de komende maanden overdragen aan de vier dames die hebben gereageerd op de oproep voor de bezetting van het secretariaat. *Riet Hilhorst, Carla Schweiger, Ans Modderman en Thea van Dijk* heten wij van harte welkom en we hopen dat zij hun werk met veel plezier en op eigen manier gaan doen. U zult hen regelmatig in de pastorie tegenkomen. Bestuur en pastor zijn heel blij met hun komst. Het is een grote verandering, maar op deze wijze wordt de bezetting van de pastorie een paar uur in de ochtenden gegarandeerd om misintenties op te geven, doopbewijzen aan te vragen, afspraken te maken enz. enz. De dames gaan heel veel zaken automatiseren, ruimen, inventariseren enz. en dat kost tijd. Die tijd gaan we de komende maanden nemen, zodat onze parochiecoördinator zijn werk goed kan overdragen en afbouwen.

Elf vormelingen hebben zich aangemeld voor de vormingsroute en samen met hen hopen we dat dit zal uitlopen op het toedienen van het sacrament van het Vormsel. Mocht hiervoor nog belangstelling zijn, dan kan men zich nog opgeven. Het gaat om jongeren die na de vakantie naar het vervolgonderwijs gaan.

Kortom: er staat weer veel te gebeuren het komende werkjaar.

Ik hoop samen met pastor Van Tillo heel veel mensen te mogen begroeten in de Startviering. Laat u zien, laat van U horen want alleen mét elkaar kunnen we gemeenschap zijn. Wanneer we ons samen onder het dak van de Heer verzamelen, dan kan je Hem zélf op verschillende wijzen tegenkomen.

Rest mij u een gezegend en goed en pastoraal werkjaar toe te wensen.

Met hartelijke groet

Pastor Kiki Kint

## Familieberichten

### Z Huwelijk Z

Op vrijdag 15 september as. om 14.30 uur sluiten alhier  
**Eric Kouwenhoven en Jiska Geijssel**  
hun kerkelijk huwelijk. In deze viering gaat voor pastor J. Adolfs en verzorgt het koor Elckerlyc de muzikale opulstering.  
Het bruidspaar is woonachtig aan Ingeland 6.

### Geboren

Op 6 augustus j.l. zijn Laurens de Boer, muzikaal begeleider van het St. Caeciliakoor, en Martine Daniëls verblijd met de geboorte van hun prachtdochter

#### **Annuska Myrthe Sarolta**

Vanuit onze parochiegemeenschap wensen wij Martine en Laurens van harte proficiat en veel geluk met hun kleine Myrthe.

”

### V In Memoriam V

Op maandag 26 juni j.l. vond in onze kerk de uitvaart plaats van  
**Mevr. Cornelia de Rooy – van Esseveld.**  
Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar in verpleeghuis Vreugdehof te Amsterdam. Op de dag waarop zij 91 jaar zou zijn geworden, werd zij begraven op de R.K. begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam. Moge zij rusten in vrede.

V

V

In het zorgcentrum Theresia overleed op 23 juli j.l. in de leeftijd van 73 jaar

#### **Mevr. Agatha Margaretha Maria van Beek – Heijtel.**

Haar uitvaart vond plaats in de parochiekerk van St. Pancratius te Amsterdam – Sloten op 27 j.l.

Aansluitend vond de begrafenis plaats op ons kerkhof.

De Heer geve haar de eeuwige rust.

V

Op 13 augustus j.l. overleed op 91-jarige leeftijd

#### **Dhr. Nicolaas Henricus mouris**

Langdurig heeft hij onze parochiegemeenschap gediend als lid van het St. Caeciliakoor. Hij was een voorbeeldig lid van het koor, die ook trouw de repetities bezocht.

Voorts heeft hij als lid van het dragerscorps van de begrafenis-vereniging honderden parochianen ten grave gedragen. Dit werk van barmhartigheid, waarvoor de bereidheid bij de parochianen om zich dienaangaande in te zetten meer en meer is afgenomen, heeft Co Mouris zeer veel jaren respectvol vervuld.

Moge hij zijn bij de Heer, die hij zo trouw gediend heeft.

V

### Bericht van de redactie.

De kopij voor het **volgende nummer** kunt u t/m **donderdag 21 september** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres: **wessel136@planet.nl**

**Stichtingen Urbanus en Vollebregt**

Ouderkerk aan de Amstel, 17 augustus 2006

Geachte Vollebregt-Orgel Vriend/Vriendin

Na bijna twee jaren van intensieve restauratie arbeid door de firma Verschueren Orgelbouw te Heythuysen is ons orgel teruggekeerd op zijn vertrouwde plaats in de Sint Urbanus kerk. Met het orgel hersteld in de oorspronkelijke dispositie van Vollebregt, beschikken we nu weer vol vreugde over het authentieke muziekinstrument van unieke culturele en historische waarde. De officiële ingebruikname vieren we met een feestelijk orgelconcert op

**zondag 17 september 2006, aanvang 15.00 uur.**

Aan het orgelconcert werken mee:

**Ton van Eck**, organist Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem, geeft een presentatie van de diverse registers en speelt werk van Charles-Alexis Chauvet;

**Paul Houdijk**, organist Sint Catharina Kathedraal te Utrecht, speelt het Troisième Choral van César Franck;

**Eric Jan Josse**, organist van de Nieuwe Kerk te Ouderkerk aan de Amstel, speelt werk van Gaspard Corette en de eigen compositie Vollebregt Festivo.

Medewerking wordt voorts verleend door het Caecilia koor onder leiding van **Laurens de Boer**.

Het muzikale programma zal worden gevolgd door een receptie.

Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst met uw aanwezigheid luister bij te zetten.

Namens de Stichting Vollebregt



Ton Tetteroo  
Voorzitter



Rob Ammerlaan  
Secretaris

Toegang gratis. Na afloop van concert en receptie deurcollecte bij de uitgang van de kerk.

### Gesprek bij de koffie: we beginnen weer.....

Na een lange periode van afwezigheid van mijn kant beginnen we weer met geloofsgesprekken op de eerste donderdag van de maand. Bij deze nodig ik u van harte uit bij mij op de koffie in mijn werkkamer. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving.

Iedereen die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en calfjes is van harte welkom op **donderdag 7 september om 10.00 uur** in de pastorie. Mochten de gesprekken onverhoopt op de eerste donderdag niet doorgaan, dan verschuiven deze bijeenkomsten automatisch naar de **tweede donderdag** van de maand. Met hartelijke groet,

Pastor Kiki Kint



## Mededelingen van de bestuurstafel

Geachte Parochianen,

Met hernieuwde energie zijn we weer teruggekomen van vakantie. Het is toch altijd weer goed om “over de brug” te rijden en weet thuis te zijn! Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer begonnen. Pastor K. Kint is in goed overleg met de Arbodienst, het Dekenaat en het bestuur weer volledig aan het werk.

September wordt een drukke maand. We bevelen de Start viering van 10 september van harte bij alle parochianen aan. Alle werkgroepen worden bij deze uitgenodigd voor deze viering evenals de nieuwkomers in de parochie, ouders van dopelingen, de communicantje en de vormelingen van dit seizoen. Kortom iedereen!

17 September bent u van harte welkom bij de ingebruikname van ons fraai gerestaureerde orgel.

Wij waren oprecht verheugd te vernemen dat de heer Guido Smit per 1 november als pastoraal werker wordt aangesteld in de H. Geest Parochie, Wij wensen hem veel geluk en vreugde in zijn nieuwe functie en zijn blij dat er een oplossing is gevonden voor de H. Geest Parochie. Dit zal het werk in de regio Zuid een welkome impuls geven.

Voor eind augustus zal een beslissing genomen worden m.b.t een nieuwe verwarmingsinstallatie en wordt er een aanbesteding gedaan. Er zijn verschillende offertes ontvangen. In samenspraak met de architect, het bisdom, monumentenzorg en de restaurateurs van het orgel zullen wij een aanbesteding doen. De financiële gevolgen van een nieuwe verwarming zijn zo groot dat wij de termijn van installatie voor midden september niet zullen halen. Wij verwachten dat de verwarming eerst begin oktober zal functioneren. Onze kerk stond altijd bekend als de “koude kerk”. Dit zal spoedig tot het verleden behoren. Er zal een moderne verwarming geïnstalleerd worden met het oog op de lange termijn.

Paul Theeuwes heeft de functie van secretaris binnen het Parochiebestuur aanvaard. Dick Wessel heeft aangegeven om persoonlijke redenen niet verder te kunnen gaan in zijn functie binnen het bestuur Dick heeft achter de schermen heel veel goeds voor onze parochie gedaan. Wij respecteren zijn beslissing en danken hem voor zijn inzet.

Voor de commissie gebouwen zullen wij binnenkort een bijeenkomst organiseren. Wij zullen een grote groep parochianen uitnodigen met specifieke affiniteit tot kerkmeester/ bouw/ aanneming/ architectuur / beheer gebouwen /2<sup>e</sup> fase. In de komende jaren moet heel veel gebeuren en er is een sterke groep mensen nodig die dit kunnen begeleiden en uitvoeren.

Met vriendelijke groet en een goed werkjaar voor allen.  
Ik hoop u in ieder geval te mogen ontmoeten tijdens de startviering van 10 september.

Alfred Schwegler, vice-voorzitter

## Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op  
**Woensdagmiddag 6 september om 13.00 uur.**  
Mogen wij weer een beroep op u doen?  
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

## Liturgieagenda

Datum	Tijd	Voorganger
28-8	19.00 uur	Pastor N. Reuzenaar
28-8	10.00 uur	Pastor N. Reuzenaar
09	19.00 uur	Pastor G. van Tillo
03-09	10.00 uur	Pastor G. van Tillo
09-09	<b>GEEN VIERING I.V.M. DE STARTVIERING</b>	
10-09	10.00 uur	Pastores G. van Tillo/Kint
16-09	19.00 uur	Pastor G. van Tillo
17-09	10.00 uur	Ds. J. de Heer/pastor K. Kint p.w
23-09	19.00 uur	Pastor G. van Tillo
24-09	10.00 uur	Pastor G. van Tillo
30-09	19.00 uur	Pastor K. Kint p.w
01-10	10.00 uur	Pastor K. Kint p.w
07-10	19.00 uur	Pastor G. van Tillo
08-10	10.00 uur	Pastor G. van Tillo

## 28-08 t/m 08-10

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Eucharistieviering	Piano en zang
Eucharistieviering	St. Caeciliakoor 22 <sup>e</sup> zond. d.h.jaar
Eucharistieviering	Piano en zang
Eucharistieviering	St. Caeciliakoor 23 <sup>e</sup> zond. d.h.jaar
<b>GEEN VIERING I.V.M. DE STARTVIERING</b>	
Eucharistieviering	<b>Alle koren</b> 24 <sup>e</sup> zond. d.h.jaar
Eucharistieviering	Piano en zang
Woord en gebedsdienst, oecumenische dienst	vredeszondag
Eucharistieviering	Piano en zang
Eucharistieviering	St. Caeciliakoor 26 <sup>e</sup> zond. d.h.jaar
Woord/Communieviering	koor Elckerlyc
Woord/Communieviering	St. Caeciliakoor 27 <sup>e</sup> zond. d.h.jaar
Eucharistieviering	Piano en zang
Eucharistieviering	't Kwetternest Wereldmissiedag voor kinderen

## 't Kwetternest zoekt.....

Irene Westgeest, de dirigent/pianiste van het kinderkoor 't Kwetternest heeft in juli jl. het kinderkoor jammer genoeg verlaten i.v.m. haar drukke werkzaamheden en studie. Wij zullen Irene heel erg missen en danken haar hartelijk voor haar grote inzet, betrokkenheid, grote enthousiasme en niet te vergeten haar didactische kwaliteiten.

We willen als parochie natuurlijk graag dat de gezinsvieringen doorgang kunnen vinden. De kinderen van 't Kwetternest beleven veel plezier aan het zingen met elkaar en hun vieringen zijn altijd feestelijk. Ook voor de ouders is de continuïteit heel belangrijk.

**We zijn dus heel dringend op zoek naar iemand die het kinderkoor muzikaal kan begeleiden op de piano c.q key-board en de liedjes kan instuderen.** Wellicht zijn er in onze parochie muzikale ouders/jongeren die het een uitdaging vinden om wekelijks met het Kwetternest te oefenen en te zingen.

**Wie, oh wie?** Of misschien kent U iemand die dit muzikale begeleiden leuk vindt. **Wij, de parochie en de kinderen van 't Kwetternest, zullen er heel erg mee geholpen zijn.**

Voor inlichtingen kunt U bellen naar:

Bets Harte, tel: 4964941 en/of Els Baas 4961935

## Dinsdag 26 september KLEDINGINZAMELING

De traditionele inzameling van gedragen kleding voor,

### **"MENSEN IN NOOD"**

wordt dit jaar gehouden op **dinsdag 26 september van 15-20 uur.** in het portaal van de Urbanuskerk.

**"MENSEN IN NOOD"** vraagt goede, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel (gordijnen, tafelkleden, lakens, handdoeken) en ook dekens.

**NIET** bruikbaar zijn: textielafval, kussens, matrassen, vloerbedekking en afgetrapte schoenen.

Aanbieding van kleding etc. in gesloten plastic zakken a.u.b.

Vorig jaar (2005) werd **3820 kg.** ingebracht.

Dit jaar??? Bedenk wel: **'MENSEN IN NOOD'** doet heel goed werk!

C.J.Broers, **parochiecoördinator**

## *Bloemenoffer 2006*

Door de voorbeeldige ijver van vele vrijwilligers en de groeiende bereidheid onder onze parochianen tot deelname aan het bloemenoffer voor de versiering van onze kerk, en de stilteruimte, vertoont de opbrengt ook dit jaar weer een verheugende groei.

Voor dit jaar werd ingezameld:	<b>€2945,-</b>
Vorig jaar was de opbrengst:	<b>€2866,04</b>

<b>Meer opbrengst:</b>	<b>€ 78,96</b>
------------------------	----------------

Graag onze hartelijke dank aan de organisatrices, de dames Nel Drubbel en Truus Kouwenhoven, aan de vrijwilligers die op pad gingen en aan de parochianen die dit mooie resultaat mogelijk gemaakt hebben.

C.J.Broers, **parochiecoördinator**

# Z



Voor vragen en/of suggesties m.b.t. de website kunt u per e-mail contact opnemen met Ron Korrel (r.korrel [at] planet.nl) of maak gebruik van het contactformulier van onze website. Via het contactformulier kunt u ook pastor K. Kint bereiken.

Op de website vindt u:

- de laatste nieuwsberichten
- de preken van pastor Van Tillo (in de 'kerkbibliotheek')
- het archief van de parochiebladen
- de agenda waarmee u op de hoogte blijft van alle activiteiten en vieringen
- publicaties uit kranten en tijdschriften
- veel interessante links op gebied van de R.K. kerk, liturgie, catechese, theologie, jongeren enz.
- een link naar de website van de Nieuwe Kerk
- een peiling m.b.t het interieur van onze kerk. Voor ons is uw stem hierover belangrijk!
- foto's van het Vormsel, Eerste Communie, de restauratie enz. enz.



**“De Urbanuskerk is heel wat waard, daar geef je voor”**

Het totaal van de toegezegde parochiebijdrage 2006 is per eind juni:

	€38.485,00
Tot en met juni mochten wij van u ontvangen	€34.307,76
	-----
Nog te ontvangen parochiebijdrage in 2006	€ 4.177,24

**Zij die nog geen bijdrage aan de parochie hebben overgemaakt worden hierbij van harte uitgenodigd dit alsnog te doen.**

**Postbank rekeningnummer 290535**  
**Rabobank rekeningnummer 3518.06.210**  
ten name van Urbanus Parochie Bestuur

Wij danken u voor uw bijdrage,  
N. Wolffenbuttel, penningmeester



## Oecumenische dienst voor jong en oud.

### thema 'groeien in vertrouwen'



Op zondag 25 juni j.l. was het al weer zover: de jaarlijkse oec. dienst voor jong en oud, dit maal in een goed bezette Nieuwe Kerk. Voorgangers waren pastor Kiki Kint-van Os en ds. Jos de Heer. De beide kinderkoren, 'het Kwetternest' van de Urbanusparochie en 'de Regenboog' van de Nieuwe Kerk werkten voor het eerst gezamenlijk mee aan deze dienst o.l.v. Marga Ottenbros, met aan de piano Gerald Bakker. Wat hebben ze mooi gezongen!

Na het welkomstwoord werd de dienst al zingend geopend 'Zomaar, een dak boven wat hoofden'. Een tekst, waar eigenlijk van te voren even over nagedacht zou moeten kunnen worden, want wat wordt er niet allemaal gezongen als je op de woorden let.

het kinderkoor gaf antwoord op het Kyrie-gebed met het zingen van het Lied van ontferming – 'vergeef ons Heer!'

De lezing was een bijbelverhaal naar Marcus: de storm op het meer!

- Jezus wil uitrusten, stapt met zijn discipelen aan boord van een schip en vaart uit. Als haast iedereen slaapt steekt er een geweldige storm op, die het schip heen en weer doet slingeren. De discipelen begrijpen niet, dat Jezus maar gewoon ligt te slapen alsof er niets aan de hand is. Als ze Jezus wakker maken, omdat ze zo bang zijn dat het schip vergaat, zegt Hij tot de wind 'Ga liggen',

'De storm op zee' was een lied van het kinderkoor, dat goed tussen de lezingen door gezongen kon worden.

De overdenking ging over 'Groeien in vertrouwen'. Vandaar dat pastor Kiki Kint aan de kinderen vroeg of ze het een mooi verhaal vonden. Of spannend, of vreemd?

Vinden jullie het niet een beetje gek, dat Jezus daar maar ligt te slapen terwijl het zo hard stormt. Daar zou je bang van worden!

Zijn jullie wel eens bang? 'Ik wel – een beetje'. Kiki liet zien dat ook grote mensen soms bang zijn! Zeker als je een groot huis hebt en er veel mensen zijn, die daar een sleutel van hebben en je zoveel geluiden hoort, dan is het fijn iemand in huis te hebben, die groot, sterk en voor niets bang is, Wat doen jullie als je bang bent, vroeg ze de kinderen? Onder de dekens kruipen – hard wegrennen – gillen of naar je vader of moeder gaan.

Juist, je gaat hulp zoeken, omdat je er geen vertrouwen in hebt dat je het zelf kunt. Net als zwemles: eerst durf je niet, als je vlakbij dat grote en soms diepe water staat! Oei, wat eng! Maar als er dan tegen je gezegd wordt: kom maar, ik help wel, je kunt het, dan ga je ook stapje voor stapje 'zwemmen' leren.

Tot het punt dat je eindelijk zonder bandjes het water in kunt!

Zo is het ook met het geloof van mensen! Net als het mosterdzaadje, dat een grote boom wordt, omdat het zaadje gegroeid is vol vertrouwen, dat het krijgt wat het nodig heeft om te kunnen groeien.

Om vertrouwen te krijgen mogen we tot God bidden. Om te vragen vertrouwen te hebben in het leven, dat we uit mogen groeien tot mensen, die stevig staan op de aardbodem.

Maar vertrouwen groeit niet vanzelf. We zullen heus wel eens een nat pak krijgen, omdat, net als bij de boottocht van Jezus met z'n discipelen, er wel eens zware golven over boord zullen slaan, tegenslagen, die we geïncasseerd moeten worden.

Net als Jezus, die zich aan het kruis tot God wendde, toen hij uitriep 'Mijn God, waar bent U', mogen ook wij ons tot God wenden, niet alleen als het niet goed gaat, maar ook als er te danken valt.

Water staat voor: chaos, problemen die wij zelf niet de baas kunnen.

Waardoor we niet weten of we de overkant wel halen met ons leven, onze boot.

Levenslang zullen we moeten groeien in vertrouwen op God, dat Hij ons nooit zal verlaten, dat Hij de schipper wil zijn van onze levensboot.

Dat wij als ouders, grootouders en wie we ook zijn om onze jeugd heen mogen staan om hen te leren wat groeien in vertrouwen is.

Na de gezongen geloofsbelijdenis werd er gecollecteerd voor de Stichting KiKa, (Kinderen Kankervrij). Deze collecte heeft opgebracht **€1.178.68**, een *geweldige* opbrengst. Hier kunnen we alleen maar stil van worden!

Na de voorbede, uitgesproken door kinderen, was er een moment van stilte zodat ieder zijn eigen gedachten bij God kon brengen en werd de dienst van gaven en gebeden afgesloten met het oec. Onze Vader.

Na de Vredeswens, die zeer bewust uitgesproken moest worden na aanwijzingen van ds. Jos de Heer, zong het kinderkoor het 'Vredeslied' – Leek Ieshalom, wat eindigt met de woorden – DOE HET ECHT!

Als slotlied werd gezongen 'Het lied van de nieuwe hemel', waarna de zegen volgde.

Bij de uitgang werd gecollecteerd voor het werk van de plaatselijke Raad van Kerken. Dit bracht €193.72 op, waarvoor hartelijk dank.

De 'tuindeuren' van de kerk waren inmiddels open, zodat er buiten koffie gedronken kon worden. En overal klonk: een fijne dienst!

Hartelijke groet namens de Raad van Kerken  
Rineke Alberts

## Raad van Kerken



Binnen de Raad van Kerken heeft dhr. G. Teitsma het penningmeesterschap overgedragen aan mevr. J. Mul-Verheul.

We bedanken dhr. Teitsma hartelijk voor al het werk dat hij binnen dit college verzet heeft en wij heten mevr. Mul van harte welkom en wensen haar sterkte bij het werk dat

zij gaat doen binnen dit college.

Namens de Raad van Kerken  
Rineke Alberts

## DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG

“Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de apostelen te leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte” (Johannes 20,22).

Geen armoede of gebrek aan iets, maar van alles voldoende voor iedereen. Voedsel, kleding en onderdak naar ieders behoefte: portret van een ideale samenleving. Hier tegenover staat de vraag: hoe kom ik deze maand rond? Steeds meer mensen vragen zich dit af. Iemand die geld wil pinnen, ziet dan op het beeldscherm: 'Uw saldo is ontoereikend'. Is er geen geld voor 'bewapening' tegen de armoede?

### *Meer maand dan geld*

Het hierboven aangehaalde bijbelvers komt uit het gedeelte dat schetst hoe de eerste christenen leefden. Niemand leed gebrek en als iemand iets nodig had, werd er in die behoefte voorzien. Men was 'één van hart en één van ziel' en alles was voor gemeenschappelijk gebruik (vgl. Handelingen 4,32).

In onze Nederlandse samenleving lijkt alles koek en ei. Als je iets niet hebt, ga je toch naar de winkel om het te kopen? 'Even' geen geld? Geen punt, dat leen je toch gewoon? Ondertussen zitten er massa's mensen diep in de schulden. Een extraatje is dan niet meer iets extra's, maar broodnodig om het hoognodige te kunnen kopen of rekeningen van te betalen. Je voelt je buitengesloten en wordt ziek van het feit dat je deze periode meer maand dan geld hebt.

### *'Stille armoede'*

Alle lof daarom aan hen, die zich inzetten voor deze steeds grotere groep mensen. Denken wij hierbij aan hen, die diaconale taken vervullen binnen de geloofsgemeenschap en zij die helpen bij de organisatie van voedselbanken. De 'stille' weldoeners mogen we ook niet vergeten. Al deze harde werkers hebben afgerekend met het taboe dat er rust op 'stille' armoede en worden – net als Jezus – door medelijden bewogen. Van Gods schepping moeten we allemáál de vruchten kunnen plukken, zoveel als er

voor ieder persoonlijk nodig is. Waarom zijn er nog altijd mensen die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden? Het lijkt erop dat wij elkaar uit het zicht zijn verloren.

Aan tafel zitten meneer A en meneer B. Meneer A heeft twee broden, maar meneer B heeft niets. A toont zijn medeleven en geeft aan B een brood, nu hebben ze beiden evenveel. En wat in het klein kan, kan ook in het groot. Voor God telt ieder mens! Voor jou ook?

Eric Mengerink

