

# de brug



**parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
oktober 2013**

## Adressen St. Urbanus Parochie

**Pastoraal Werkster** Mw. K. Kint- van Os **4961320**  
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

**Parochiebestuur** Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**  
Penningmeester Edwin Saan  
Regiozaken/kerkgebouw  
Hélène van Huize **4961243**  
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**  
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

### **Beheer Gebouwen**

**Parochiesecretariaat** Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur  
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur  
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

**Ledenadministratie** Jan de Jong [jongj \[at\] upcmail.nl](mailto:jongj[at]upcmail.nl) **4964608**

**Website** [www.kerkenouderkerk.nl](http://www.kerkenouderkerk.nl)  
[www.rkamstelland.nl](http://www.rkamstelland.nl)

### **Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel**

Rabobank 3518.21.872

### **Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk**

Rabobank 3005.89.786

### **Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.**

Rabobank 3518.01.855  
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur  
Ouderkerk aan de Amstel

**Kerkbijdrage:** Rabobank 3518.06.210

**Overige adressen** Zie binnenzijde achter in de Brug

## Pastoraaltje: Ga, wees niet bang en dien

De vakantie ligt al weer enkele weken achter ons, maar ik wil er even op teruggrijpen. Steevast gaan er veel boeken mee in mijn vakantie. Op de eerste plaats boeken ter ontspanning. En ik zal het nu maar blozend bekennen.....Ik lees graag literaire thrillers zoals de boeken van Nicci French. Zo als ik ook volkomen relaxed kijk naar inspector Morse en andere Engelse detectives. Ik blijf er niet voor thuis, maar het (helaas vaak) opgestapelde strijkwerk vindt meestal zijn plek in de kast onder het kijken naar een spannende detective. Multitasken schijnt dat te heten.....

Naast ontspannende boeken gaat er steevast ook een stapeltje mee van 'nog te lezen boeken rondom mijn vak' waar ik door het jaar niet aan toe kom. Dit jaar zat daar het 'Het leven en denken van Jorge Bergoglio' bij, beter bekend als onze nieuwe paus Franciscus. Ik was getroffen door de eenvoud waar mee hij met zijn interviewers sprak. Geen ingewikkelde theologische verhandelingen, maar eerlijk en oprecht over de kerk, haar problemen en haar betekenis. Waar in Nederland de rol van de leken -en hiertoe behoort ik ook - wordt teruggedrongen, is hij er een voorstander van dat leken gewoon op weg gaan om te mensen te ontmoeten en hen kennis te laten maken met het Evangelie. 'Huur een garage, ga de straat op, ga in gesprek met mensen en als men er om vraagt, reik hen dan de communie uit' Dat was trouwens ook mijn eigen ervaring in Bolivia, waar de parochies ontzettend groot zijn met vaak 40.000 mensen of nog meer. In ieder dorpje waren er leken die het pastoraat op zich hadden genomen: catechese, diaconie, huisbezoek e.d. Logisch, want één priester kan niet in zijn eentje 12 parochies of meer bemannen. En wat in Bolivia geldt, geldt voor bijna geheel Zuid-Amerika. Geen clericale priesterkerk, maar een kerk van **wij-samen**. De directe stijl van deze paus spreekt me enorm aan evenals zijn eenvoud en warsheid van macht en alle fratsen. Geen prada's, geen appartement in het Vaticaan, geen luxe pausmobiel maar een toonbeeld van eenvoud en dienstbaarheid. Geloof vanuit het hart!

Eind juli kon je er in de nieuwsuitzendingen niet langs kijken: in Rio de Janeiro waren er de Wereldjongerendagen van de Rooms-Katholieke Kerk. Meer dan 2 miljoen jongeren uit de hele wereld waren daar samen om hun geloof met elkaar te delen en als gelovigen samen te zijn. In zijn preek tijdens de laatste Eucharistie op het strand gaf de Paus aan de jongeren 3 dingen mee die ze moesten onthouden en waarmaken: “Ga, wees niet bang en dien.

**“Ga, wees niet bang en dien.”** Bij het begin van een nieuw werkjaar in onze parochie is het ook een zin die we zullen moeten waarmaken. Het is geen uitspraak van de paus alleen voor de jongeren maar voor iedereen in onze parochie. Tot welke leeftijdscategorie je ook hoort: overweeg deze zin eens: Ga, wees niet bang en dien. Hoe maken we dit concreet?

**Ga.....**Het parochiegebeuren mag zich niet beperken tot een uurtje op de zondag, de wekelijkse ontmoeting met Jezus. Daar begint het mee maar het mag zich daar niet toe beperken. Dat zou de hele week merkbaar moeten zijn. Vanuit die ontmoeting met de Heer moeten we er als blijde mensen op uitgaan, want christenen zijn per definitie optimistisch. Kunnen ze op weekdays en buiten het kerkgebouw ook aan mij zien en ervaren dat ik een christen ben en dat ik het evangelie concreet beleef ?

De tweede gedachte is: **“Wees niet bang”**. Het staat 365 keer in de Bijbel. Bang hoeven we niet te zijn, want sinds onze doop zijn we onlosmakelijk verbonden met God. We hoeven ons niet als bange mensen vastklampen aan wat oud en vertrouwd is, op zeker blijven spelen, het heden wantrouwen en de toekomst vrezen. Laten we heden en verleden waarderen als een gave uit Gods hand, respect hebben voor wat is geweest, maar hoopvol en met vertrouwen uitzien naar wat komen gaat en in elke tijd het goede ontdekken, er een kans en een uitdaging in zien.

De derde gedachte is **“dien”**. “Een Kerk die niet dient, dient tot niets”. We zullen ook oog moeten houden voor de kleinen en de zwakken van onze gemeenschappen, de zieken, eenzamen, ouderen.: onze diaconale taak dichtbij en veraf! Een parochie-gemeenschap

die alleen nog een wekelijkse viering voorziet en daarmee basta is niet meer waard om een christengemeenschap genoemd te worden. Het dienen geldt voor ons allemaal. En allemaal bezitten we daartoe onze eigen talenten en kwaliteiten. We moeten alleen ook WILLEN!

Met dit “Ga, wees niet bang en dien”, wil ik graag de komende maanden met u ingaan. En met de hoop dat onze pastorale paus nog een lang leven beschoren is om in de kerk -als instituut- een frisse wind te laten waaien, en in de Nederlandse kerkprovincie op zijn minst een stormachtige bries waardoor veel mensen zich weer opnieuw geïnspireerd gaan thuis voelen. En vergeet vooral niet zijn inspirerende boek te lezen!

Een hartelijke groet,  
Kiki Kint, pastoraal werkster.

## Leven en denken van Jorge Bergoglio.

---

Bij de vele boeken die er de laatste tijd verschijnen over paus Franciscus lichten wij er graag eentje voor u uit: *Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio*. Op 22 mei jl. kreeg kardinaal Eijk het eerste exemplaar aangeboden.

**Presentatie van het boek** De presentatie van het boek vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan in Utrecht. Naast kardinaal Eijk kregen ook Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken en pater Eduard Kimman S.J. in zijn hoedanigheid als thesaurier van de Nederlandse jezuïeten een exemplaar aangeboden door Peter Dullaert, directeur van uitgeverij Adveniat.

### Toegankelijk geschreven

Het boek is een weerslag van gesprekken die twee journalisten met de paus voerden toen hij nog kardinaal van Buenos Aires was. Jorge Bergoglio vertelt over zijn familie, die vanuit Italië naar Argentinië emigreerde, over zijn jeugd en zijn priesterroeping.

In het toegankelijk geschreven boek vind je geen moeilijke theologische verhandelingen. Bergoglio vertelt op eenvoudige wijze hoe hij onder meer denkt over de betekenis van arbeid en over de Kerk.



### Mensen ontmoeten

Over de Kerk zegt de paus (toen nog aartsbisschop):

“Het is van cruciaal belang, dat katholieken, zowel geestelijken als leken, op pad gaan om mensen te

ontmoeten. [...] Wat wel moet gebeuren, is dat de Kerk de straat op gaat om mensen te zoeken en hen bij naam te leren kennen. Niet alleen omdat erop uitgaan om het Evangelie te verkondigen haar missie is, maar omdat ze schade aanricht, als ze het nalaat. [...] Als je de straat opgaat, kan het jou en ieder ander overkomen dat je een ongeluk krijgt. Maar ik heb duizend keer liever een verongelukte Kerk dan een zieke Kerk. Ik geloof dat een Kerk die zich beperkt tot haar beheersmatige administratieve taak en tot het hoeden van een kleine kudde, een Kerk is die op den duur ziek wordt.”

Voor meer informatie: [www.adveniat.nl](http://www.adveniat.nl)

## Familieberichten

---

Op 7 september werd door de doop in onze geloofsgemeenschap opgenomen



### **Anne Matilde de Graaff Sanchez Garcia**

dochter van Pierina de Graaff-Sanchez Garcia en Edwin de Graaff.

Wij heten haar van harte welkom in onze geloofsgemeenschap en feliciteren haar en haar ouders.

Dat zij mag opgroeien tot een mooi en gelukkig mens.

## In memoriam ✝

---

10 september overleed in zorgcentrum Theresia **Bertus Keizer** in de leeftijd van 87 jaar. Hij werd geboren op een boerderij in Nieuwer-Amstel. De boerderij waar 11 van zijn kinderen werden geboren uit het huwelijk met Margarteha Schalkwijk. Na grondonteigening ging het grote gezin wonen aan de Oostermeerweg waar hun 12<sup>e</sup> en jongste kind werd geboren. Bertus was een zeer gelovig man en

hierin was hij heel standvastig, zo als hij ook standvastig was in zijn meningen en de opvoeding. Als patriarch van het grote gezin wilde hij graag de regie behouden. Zijn grote hobby's –tuinieren en hout bewerken – moesten ingeleverd worden toen hij met zijn vrouw verhuisde naar een woning in Theresiahof. Gelukkig kon hij nog groente verbouwen op de volkstuin van een van de kinderen. Ruim een jaar geleden verhuisde hij naar een fijne kamer in zorgcentrum Theresia, waar hij een mooie tijd had. Helaas ging zijn gezondheid de laatste maanden erg achteruit. Aan bed gekluisterd met zuurstof genoot hij nog van de vele bezoeken van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en de liefdevolle zorg van de verzorgster met wie hij altijd grapjes maakte. Het regelmatig ontvangen van de communie was Bertus een grote troost en schonk hem kracht. Hoewel niet bang voor de dood viel het afscheid nemen van zijn kinderen Bertus erg zwaar. Tot het moment dat hij het leven kon en mocht loslaten. De volgende gedachte –uitgesproken in de drukbezochte requiemmis verwoordde de laatste gevoelens hierover: Er zijn dingen in het leven die je nooit geleerd krijgt: afscheid nemen is zo iets. Je leert het nooit. Ook al heb je de tijd gekregen om je zogenaamd voor te bereiden, ook al weet je met je verstand dat de weg terug is afgesloten, ook al heb je gelaten te leren aanvaarden wat onvermijdelijk komen gaat: dan nog komt het afscheid te plots, toch nog onverwacht en de leegte die blijft is met geen woorden te beschrijven.

Moge zijn schepper voltooien wat hij eens met Bertus begonnen is, ruim 87 jaar geleden, en hem opgenomen hebben in Zijn huis, eeuwig levend in de vrede en liefde, verenigd met zijn geliefde vrouw.

## **Zondag 6 oktober om 10.00 uur** **Wereldmissiedag voor de kinderen**

**Gezinsviering: beken kleur en deel!**

**In deze viering gaat**  
**K. Kint p.w. voor.**  
**Kinderkoor het Kwetternest**  
**zingt hierbij weer vrolijke noten**  
**o.l.v. Laurens de Boer.**



**Het collectiedoel is de Stichting Derde Wereld Hulp van Margreet van Coeverden en wel voor de uitbreiding van de veestapel. Helpen we haar met elkaar aan een koe?**

## **Oktober: Missio Wereldmissiemaand: GODS WOORD**

---

Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania

Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: Gods Woord. In de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven.

### **Tanzania**

Het Oostafrikaanse land met zijn vele natuurschoon (Serengeti, Kilimanjaro, Ngorongoro) heeft ongeveer 43,6 miljoen inwoners. Ruim 40% van de Tanzanianen is jonger dan 14 jaar.

De situatie met betrekking tot de gezondheidszorg is niet rooskleurig. Meer dan 1,4 miljoen mensen leven met hiv/aids. Jaarlijks worden ongeveer 70.000 kinderen met het hiv-virus besmet. De grootste doodsoorzaak is echter malaria.

In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel moslims en een derde deel aanhangers van traditionele religies. De eilanden (waaronder Zanzibar) en de kustregio's zijn overwegend islamitisch; in het binnenland overheerst het christelijke geloof.

Er zijn een kleine acht miljoen katholieken in het land. De Katholieke Kerk heeft 34 bisdommen. De kern van het kerkelijke leven in Tanzania vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen.

Kleine Christelijke Gemeenschappen In kleine groepen van zo'n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods

Woord te delen en te praten over hun zorgen. Als het nodig is, legt de groep een beetje geld bij elkaar, zodat een zieke de juiste behandeling krijgt of er voor een kind schoolspullen

kunnen worden gekocht. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt hij op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken.

Gods familie

In de parochie Tandale in Dar Es Salaam bestaan 37 Kleine Christelijke Gemeenschappen. Dat zijn er veel, maar volgens pastoor Jean-Noël zijn ze nodig, "want het gaat erom een kleine familie te vormen, niet een te grote groep. Iedereen moet zijn burens kennen, hun vreugdes en hun verdriet. In een grote gemeenschap is dat moeilijker. De Kerk is Gods familie. Deze familie van God moet in kleine groepen geleefd worden."

### **Samen bidden**

Om zes uur 's ochtends komt in Maua in het noorden van Tanzania de Kleine Christelijke Gemeenschap onder leiding van Cyrill bij elkaar voor het wekelijkse Bijbel – Delen.

Cyrill: "In Maua zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot God, zodat wij onze levenssituatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier te ondersteunen – in ons geloof en in onze levensomstandigheden – dan zijn wij daar zeer blij mee. Daarom vragen wij u, voor ons te bidden."

Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en geef aan de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer

1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag

Voor meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)

## **Beste medeparochianen**

---

In oktober gaan we een mooie reis naar India maken. Wij zullen ook een paar dagen bij Margreet en Peter van Coeverden verblijven, voor velen van U wel bekend. Dit is ook onze aanleiding geweest om naar India te gaan.

Enkele jaren geleden hebben we bij de opening van de tearoom samen met onze vrienden en bekenden en vele Ouderkerkers geld bijeen gebracht waar een rijstveld van gekocht is. Inmiddels is de tweede aanplant voltooid.

Voor wie het niet weet hier iets in het kort over het werk van Peter en Margreet.

**De Stichting Derde Wereld Hulp(SDWH)** zet zich in voor speciale groepen kinderen in Vijayawada, een stad binnen de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Kinderen uit de allerarmste gezinnen; straat- en weeskinderen, gehandicapte en HIV-pos/AIDS- kinderen.

De grote inspirator is Margreet , die na haar opleiding als verpleegkundige in 1976 naar Calcutta reisde om moeder Theresa te helpen. Sinds die tijd is zij bij projecten in India bezig geweest en vanaf 2006 op deze plek in een van de allerarmste gebieden. Waar je bij grote organisaties soms ziet dat er geld aan de strijkstok blijft hangen, is dit bij de SDWH absoluut niet het geval. Het zit goed in elkaar en alles is glashelder.

Haar man Peter heeft de pensioengerechtigde leeftijd en is nu ook steeds in touw.

Ze hebben inmiddels al gerealiseerd:

**Tulip Garden**, het tehuis voor Hiv-pos- en AIDS- weeskinderen.(72 kinderen)

**Asha Jyoti**, het tehuis voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen.(55 kinderen)

**Korukollu**, het 3e tehuis van SDWH, is een opvanghuis voor kinderen van de allerarmsten, die anders op het land zouden blijven, maar nu naar school kunnen en te eten hebben.(92 kinderen)

Er is veel geld voor nodig om alles te onderhouden. Ze hebben dus rijstvelden, er is een groentetuin en ze hebben koeien en buffels vooral voor de melk.

Ze hebben al enkele zonnepanelen, maar daar kunnen er meer bijkomen. Dan is er het probleem van de stijgende brandstofprijzen. Daarom willen ze graag een bio-gas installatie aanschaffen. En uitbreiding van de veestapel, dmv een koe of een buffel, zou ook heel welkom zijn.

**In het weekend van 5 en 6 oktober is de collecte voor Wereld Missiedag voor Kinderen.**

**Het P.C.I heeft besloten dat de opbrengst naar de SDWH gaat.**

**Wat zou het leuk zijn als de Urbanus parochie een koe bij elkaar kan collecteren! Een koe kost ongeveer 750 euro**

**Laat Uw hart spreken en geef, in de viering van 5 en 6 oktober, aan de SDWH van Peter en Margreet.**

Willy en Hans Out.

---

### **Gesprek bij de koffie.**

Donderdag 31 oktober om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

---

### **Oecumenisch Woensdagochtendgebed.**

Midden in de week,

midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,  
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,  
maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen  
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.  
(de maand oktober in de St. Urbanuskerk)

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen.

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

## LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
28-09	<b>18.30 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
29-09	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
<hr/>			
05-10	19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
06-10	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
<hr/>			
12-10	<b>18.30 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
13-10	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
19-10	<b>geen viering</b>		
20-10	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
<hr/>			
26-10	<b>18.30 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
27-10	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
02-11	19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
03-11	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

## OKTOBER 2013

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
	Samenzang
<hr/>	
<b>Gezinsviering</b>	't Kwetternest
<hr/>	
	Koor Elckerlyc
<hr/>	
	St.Caeciliakoor
<hr/>	
	samenzang
<hr/>	
Allerzielen	St. Caeciliakoor
<b>Gezinsviering</b>	't Kwetternest



## Vespers

---

Wat is een Vesper?

Een vesper is het avondgebed, één van de dagelijkse vieringen in de kloostertraditie. Dit gebed wordt aan het einde van de middag of in de vroege avond gehouden en het bestaat uit het zingen van liederen, een onberijmde psalm, een lezing, stilte en gebeden en weer een slotlied.

Dit is ook de vaste orde van dienst van een vesper in de Amstelkerk.

We kiezen vaak zgn. Taizé-liederen, die zijn heel geschikt om een paar maal te herhalen, waardoor je dat wat je zingt je kan toe-eigenen. Daardoor draag je ook met elkaar de dienst.

Vooraf oefenen we o.l.v. Eric Jan Joosse, de vaste cantor/organist van de Amstelkerk, de onberijmde psalm en liederen die wat minder bekend zijn.

Een voorbeeld van een lezing/gebed van de afgelopen vesper van 8 september geef ik u hier :

### Gebed voor elke dag

Maak me te moedig

om te huichelen of onvriendelijk te zijn.

Geef me ook te veel begrip om stil te staan

bij de kleine steken die vrienden en dierbaren geven.

De steken uit onnadenkendheid,

die niemand zo bedoelt.

Help me de harten doorgronden

van degenen om wie ik geef,

hun geheime wensen, alle zorgen die ze meedragen.

Laat me de eenzamen minder alleen maken,

en wie het beter gaat

nog meer geluk verschaffen.

Laat me vergeten wat vergeten hoort te zijn

en me feilloos herinneren al wat herinnerd moet worden,

voorbijgaan aan wat pijn zou kunnen doen.

Laat me voor ieder die ik op mijn weg ontmoet,

keer op keer blijdschap en hoop betekenen.

Laat mijn leven een lied zijn.

Als u belangstelling heeft, nodigen we u van harte uit om eens een vesper mee te beleven. Dan alleen kun je de sfeer proeven en ervaren wat zo'n sobere viering met je doet.

De data van de komende vespers zijn: 13 oktober, 10 november en 8 december.

We zouden het leuk vinden wat nieuwe gezichten te zien zodat de vespervieringen door voldoende deelnemers gedragen wordt.

Het inzingen begint om 19:00 in de consistoriekamer van de Amstelkerk. De vesper zelf is van 19:30 tot 20:00.

Namens de Vespergroep, Corrie van Til, 020-4963937

## Bijbelwerkplaats.

---

Dinsdagavond **8 oktober om 20.00 uur Bijbelwerkplaats**

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen

in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige

achtergrond informatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte welkom.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.

De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Wanneer u via e-mail werk materiaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer [at] hetnet.nl

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

## Misintenties voor de maand Oktober 2013

### Zaterdag 05 oktober 19.00 uur en Zondag 06 oktober 10.00uur.

Bertus Keizer, Henny Compier, uit dankbaarheid bij een 90<sup>ste</sup> verjaardag, Overleden ouders Alberts-Alberts, Agatha te Beek-Broodbakker, Sophie Kea, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Piet de Jong Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Ab en Martijn van Unen, Rinie Helsloot de Groot, Monique Dols-Lesage, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler

### Zondag 13 oktober 10.00 uur

Bertus Keizer, Margaretha Keizer-Schalkwijk, Overleden fam. Schrama, Mijnie Dorrestein-de Lange, Sophie Kea, Elena Kruishaar-Demtschenko, Riet Korrel-Pappôt en Wes Korrel, Gerda Dekker-v.d.Lugt, Theo Kouwenhoven Nellie de Kort-Massingh, Sophia Jooren-Timmer.

### Zondag 20 oktober 10.00 uur

Bertus Keizer, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, George Baron, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Overleden fam.van Wees-Kolk, Jo Vergouw-Neelink, Jo Balvert-v.d.Weijgert, Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Willemien van Emmerik, Riet Jansen-Reijsbergen, Corrie van Leeuwen-Scholten, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler.

**Voor degenen die het moeilijk hebben.**

### Zondag 27 oktober 10.00 uur

Bertus Keizer, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Sophie Kea, Hans Lokhoff, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg, Ben van Dijk, Leo van Dijk, Wim van Beek, Lucia Copier-v.d.Heide, Ton van Thienen, Riet Groen in 't Woud-Bosman

## Oktober: rozenkransmaand

---



De rozenkrans is niet weg te denken uit de rooms-katholieke traditie. Het bidden van de rozenkrans is een pure vorm van gebed dat zo eenvoudig dichtbij is dat men het steeds kan herhalen. Nu wij als parochie over een mooie ruimte hiervoor beschikken, willen wij in oktober weer de gelegenheid bieden om samen de rozenkrans te bidden.

Mevrouw Bernadette Stronkhorst zal als vanouds deze gebedsbijeenkomsten leiden en wel iedere **woensdagavond in oktober om 19.30 's avonds in de stilteruimte.** Wij zijn haar dankbaar dat ze dit weer op zich wil nemen. Dat voelt vertrouwd aan. Samen met het ochtendgebed op de woensdagochtend en de meditatieavonden kan en mag deze dag midden in de week een dag van bezinning zijn. Gun u dit zichzelf.

De eerste keer dus op **2 oktober. Vervolgens op 9, 16, 23 en 30 oktober.**

U bent van harte welkom bij dit meditatieve gebed dat ons kan bemoedigen, steunen en beschermen. Vele mensen en de noden van onze verscheurde wereld kunnen ons gebed gebruiken.



## JAARPLANNING 2013 – 2014

### De Kleine Kerk te Duivendrecht

---

Vr 27/9	CONCERT	Stichting Kleinoot: Zilverschoon Collectief: Schubert en Beethoven
Do 3/10	MUZIEK	Liturgische Muziek : Sanctus/Benedictus
Vr 11/10	FILM	Life of Pi (2012): verhaal van de Indiase jongen Pi en een Bengaalse tijger
Wo 16/10	SPIRITUALITEIT	Dode Zeerollen 1 : Lezen en Schrijven in de Oudheid
Vr 25/10	CONCERT	Stichting Kleinoot: Maja Schermerhorn zingt Franse Chansons
Wo 30/10	SPIRITUALITEIT	Dode Zeerollen 2: Over achtergrond en betekenis van de Dode Zeerollen
Vr 8/11	FILM	Das Leben der Anderen (2006): leven in een totalitaire staat
Wo 13/11	SPIRITUALITEIT	Dode Zeerollen 3: ...Als een prachtig Boek...: over het boek als metafoor
Wo 20/11	MUZIEK	Blue Grass, de muziek van Kentucky
Wo 27/11	EXCURSIE	Bezoek aan de tentoonstelling over de Dode Zeerollen in Assen
Vr 29/11	CONCERT	Stichting Kleinoot: Jan Terlouw en het Orion Ensemble: Haydn Live!
Vr 13/12	FILM	Dead man (1995), zwart-wit film met Johnny Depp in de hoofdrol
Do 16/1	MUZIEK	David Bowie , zijn leven en zijn muziek

Vr 31/1	CONCERT	Stichting Kleinoot: Ensemble de Fontainebleau: Händel, Vivaldi e.a.
Do 6/2	SPIRITUALITEIT	Het Evangelie van Maria Magdalena
Vr 14/2	FILM	The American Dream 1: Capitalism: a love story (2009) documentaire over de financiële crisis van Michael Moore
Do 20/2	SPIRITUALITEIT	The American Dream 2: The House I live in: Jefferson, Lincoln en 'the founding fathers'.
Vr 28/2	CONCERT	Stichting Kleinoot: Capelle Vocale, Leiden: Engelse koormuziek met harp
Do 6/3	LITERATUUR	The American Dream 3: Geert Mak over: Reizen zonder John
Vr 21/3	FILM	The American Dream 4: Lincoln (2012) president tijdens de Civil War
Wo 26/3	SPIRITUALITEIT	The American Dream 5: De vrijheid van godsdienst
Vr 28/3	CONCERT	Stichting Kleinoot: 3 <sup>e</sup> poëziefestival
Vr 11/4	FILM	Son of Man (2006): Het lijdensverhaal van Jezus in modern Zuid Afrika
Vr 25/4	CONCERT	Stichting Kleinoot: Canja Ensemble: hobo, klarinet en fagot
Wo 30/4	MUZIEK	Wilhelmus: de geschiedenis van een volkslied
Wo 14/5	MUZIEK	Jesu Meine Freude: motet van Bach

Alle avonden beginnen om 20.00

Voor meer informatie en wijzigingen: [www.pknduivendrecht.nl](http://www.pknduivendrecht.nl) en  
[www.stichtingkleinoot.nl](http://www.stichtingkleinoot.nl)

## Ergensgelezen: Godsgemis is groter dan Godsverlies

De grote interesse voor de nieuwe paus geeft volgens Mark Van de Voorde, onafhankelijk publicist, aan dat de secularisering veeleer het gevolg is van een oningevuld verlangen dan van geloofsafval. Voor hem komt het er nu op aan een geloof te verkondigen dat de rede aanvult en de vrijheid verbindt met het verlangen naar verlossing en menslievendheid.

God zou dood zijn in Vlaanderen. De cijfers van het kerkbezoek liegen er niet om. Maar dan komt er een paus die begint met goede avond te zeggen en plots zitten al die zogenaamde goddelozen gekluisterd aan de televisie. De kijkcijfers liegen er ook niet om. Het zou kunnen dat wat secularisering wordt genoemd, veel meer een oningevuld verlangen is dan een geloofsafval. Waarom zouden mensen enthousiast worden voor een paus die de warme, bekommerde kant van het geloof laat zien, als ze geen belang stellen in dat geloof?

Guido Vanheeswijck schreef dat voor de Vlaamse opiniemakers “de huidige situatie van het gesecculariseerde Vlaanderen als voorbeeld geldt voor ongeveer de hele wereld”, hoewel secularisering helemaal geen wereldwijd fenomeen is. Ik durf te beweren dat Vlaanderen minder gesecculariseerd is dan het zelf denkt en dan die opiniemakers zouden willen. De stelligheid waarmee ze hun secularisatiethese poneren, lijkt verdacht veel op een poging om hun vrees te maskeren dat het wel eens niet waar zou kunnen zijn. De haast waarmee onze media de vals gebleken en door twee tenoren van de bevrijdingstheologie – Leonardo Boff en Jon Sobrino – tegengesproken geruchten over het verleden van Jorge Mario Bergoglio brachten, leek ook een poging om het gevreesde enthousiasme meteen de kop in te drukken.

Er zal natuurlijk meer nodig zijn dan een sympathieke paus om de westerse mens op het spoor van het evangelie te krijgen, maar het enthousiasme voor Franciscus zegt wel dat het verlangen naar een kerk met een hoopvolle boodschap groter is dan de verwerping ervan. Dat merk je bij uitvaarten. Veel mensen die zeggen dat de dood het finale en fatale einde is, en hardop beweren dat ze niet geloven in een hemel, een hiernamaals of een leven na de dood, eindigen hun ‘toespraak’ tot de dode met: “Tot we elkaar weerzien... Waak over ons van daarboven...” Liegen ze? Neen, ze geven twee signalen. Ze spreken ten eerste een verlangen naar geloven uit dat groter is dan hun onmacht om te geloven; dat er iemand is die je nooit vergeet en “uitzicht biedt op een leven na de dood”. Ze laten ten tweede zien dat het fundament van onze huidige secularisering veel meer Godsgemis is dan Godsverlies. De fout die veel opiniemakers maken, is dat ze denken dat mensen blij zijn dat ze van hun geloof zijn gevallen. Integendeel, Stef Bos zong ooit: “Ik mis een God om in te geloven.” Wie iets mist, is het wel kwijt, maar niet van harte. Onder elk gemis zit een verlangen. Het enthousiasme voor de nieuwe paus heeft dat verlangen blootgelegd.

Daarom ben ik het helemaal eens met Vanheeswijck dat de secularisering geen antwoord krijgt wanneer katholieken het inhoudelijke debat over het christelijke geloof uit de weg gaan en zich gedragen als “cultuurchristenen” die het nog wel over waarden willen hebben, maar nooit meer over het geloof zelf. Niet alleen de organisaties van de “katholieke zuil”, waar Vanheeswijck naar verwijst, hebben zich daaraan bezondigd – gesymboliseerd door de naamsveranderingen om de C of de K te kunnen laten verdwijnen – maar ook veel priesters brachten, in hun homilie of preek, een boodschap van algemeen humane waarden om de geloofsvragen te kunnen vermijden. De

Oostenrijkse theoloog en socioloog, Paul Zulehner, zei daarover: “Onze voorgangers moeten ophouden met hun eigen goddeloosheid te etaleren.”

We moeten opnieuw het geloof zelf ter sprake brengen om het verborgen verlangen te raken. In 2004 al zei de Nederlandse protestantse theoloog Gerrit de Kruijf (Leiden), die zelf vele jaren had gemeend dat de kerk in haar debat met de samenleving best de waarheidsvraag buiten beschouwing liet: “Kom er maar rechtstreeks voor uit dat je je opvattingen uit de Bijbel hebt, vertel maar eerlijk dat Jezus jouw inspiratie is”

Maar dat kunnen we slechts als we ook weten waar het fout is gelopen met het christelijke geloof in onze cultuur. Waar het fout is gelopen, kunnen we voor ons land illustreren met twee jaartallen uit de vorige eeuw: 1958 en 1968. Het eerste was het jaar van Expo 58, de wereldtentoonstelling waarin de bevrijdende kracht van wetenschap en techniek werd getoond. De kerk is er, ondanks het concilie dat in dat zelfde jaar werd aangekondigd om het geloof bij de tijd te brengen, niet in geslaagd om de kern van het geloof te verbinden met de wetenschappelijke inzichten. 1968 was het jaar van de studentenrevolutie die als centrale gedachte de vrijheid had. De paus heeft helaas in dat zelfde jaar, ondanks de concilieverklaring over de gewetensvrijheid, de encycliek Humanae Vitae uitgebracht die uitging van een angst voor die vrijheid en van een onbegrip voor het persoonlijke geweten. Het is fout gelopen, omdat de kerk er niet is in geslaagd een geloof te presenteren dat compatibel was met de ratio – hoewel het geloof dat is –, en dat recht deed aan de individuele vrijheid, hoewel het geloof bevrijdend is.

Het interessante van onze tijd is dat niet alleen het geloof in crisis is, maar ook het rationalisme en de vrijheidsgedachte.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de rede niet alle antwoorden heeft, bovenal niet op de vraag naar geluk en zinvolheid. Ook de vrijheid laat vandaag haar grenzen zien en de samenleving smacht naar normen en richtlijnen.

Het komt er nu op aan een geloof te verkondigen dat de ratio niet tegenspreekt maar aanvult en de vrijheid niet verwerpt maar verbindt met het verlangen naar verlossing en menslievendheid. Chesterton zei: “De kerk is de enige instantie die de mens er kan van weerhouden om louter kind van zijn tijd te zijn.” Dat is het wat mensen verlangen: een geloofsperspectief dat, door een zicht op de eeuwigheid, hen uittilt boven de banaliteit van hun tijd. (Bron: TERTIO)

---

### Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 2 oktober om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken  
Daarna gezellig koffiedrinken  
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!



---

### kopij De Brug



#### Inleveren voor parochieblad

Inleveren voor **november** dinsdag 22 oktober  
Inleveren voor **december/januari** dinsdag 19 november

e-mail : bernyvanw [at] hotmail.com

## Adressen St. Urbanus Parochie

**Parochiële Caritas** Mw.W.Out **4964469**  
Rekeningnummer 3518.01.162  
t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.

### **Gezinsdiensten 't Kwetternest**

**Vormselwerkgroep/  
Jongereengroep** Dhr. P. Liesker **06-14181919** **6448097**

**Communiewerkgroep** Mw. K. Lötters **4965733**

**Koor Elckerlyc** Dhr.H.Out **4964469**

### **St. Caeciliakoor**

**Muzikaal begeleider alle koren** Laurens de Boer **06-24226872**

**Bezoekgroep** Hélène van Huizen **4961243**

**Raad van Kerken** Secretariaat Linda den Hertog **4964759**

**Lay-out parochieblad** Berny van Wieringen **4964175**  
[bernyvanw \[at\] hotmail.com](mailto:bernyvanw@hotmail.com)

**Bezorging parochieblad** Dhr.M.Schwegler **4965733**

**Administratie parochieblad** Dhr. Jan de Jong **4964608**

**Stencilbureau** R.K.Gezellenhuis **4961255**  
Dhr. A.van de Vall **4961749**

**Verhuur parochiehuis (kosterwoning):** via secretariaat **4961320**

**Kerkhof** Dhr.R.Cerpentier. **4961853**

## **Opgave intenties**

Intentie voor :.....

Intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van: .....dag, .../.../..... ..... uur

Opgegeven door: ..... Tel.:.....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden. In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie**.

## **Laat je kennen**

### **Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!**

Naam: \_\_\_\_\_  
Huidige adres: \_\_\_\_\_  
Verhuisdatum: \_\_\_\_\_  
Nieuwe adres: \_\_\_\_\_  
Postcode en plaats: \_\_\_\_\_  
Telefoon nr. \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

### **Gezinsleden:**

Voorl. Achternaam                      geboorteplaats / -datum   - godsdienst

1.    m/v
2.    m/v
3.    m/v
4.    m/v
5.    m/v