

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
oktober 2012**

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbittel **4967078**
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen Dhr. F. Assendelft **06-20302388**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl
4964608

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Terugblik.....

Het weekend van 8 en 9 september waarin wij het 145-jarig bestaan van de kerk vierden, was zonovergoten, druk en een feest van ontmoetingen en herinneringen ophalen.

De expositie in het Gezellenhuis 'kunst in eigen huis' werd door bijna 200 mensen bezocht. Gezien de mooie en lovende woorden die in het 'gastenboek' werden opgeschreven in ieder geval iets om te herhalen. Mooi om te zien hoeveel creatieve talenten we in huis hebben: van schilderijen in allerlei technieken, sieraden maken, borduurwerk, keramiek, beeldhouwwerk, kaarten maken en mozaïek. Vooral de kunstzinnige zeepjes vonden veel aftrek. Maar ook de tekeningen van Willy Caminada die ze gemaakt heeft voor de liturgieën in de jaren 70 en 80 oogstten veel bewondering. Er hing een zeer geanimeerde sfeer en het Gezellenhuis riep bij zeer velen herinneringen op aan toneel, dansles en allerlei andere activiteiten.



Een geanimeerde drukte.....

De feestelijke startviering op 9 september in een fraai versierde kerk met muzikale ondersteuning van onze drie koren was verrassend drukbezocht en sfeervol. De koren lieten zich van hun beste kant horen door sámen te zingen, waarnaast ieder koor nog een lied uit hun eigen repertoire liet horen. Het thema sprak voor zich: Ga open en laat je raken.....Ik hoop van harte dat dit ook is gebeurd.



Een verrast echtpaar Van de Vall.....

Tijdens deze viering werd Ton van de Vall onderscheiden met de parochiepenning met bijpassende oorkonde. Dit voor zijn 25 jaar uitmuntend kosterschap welke hij wegens leeftijd en gezondheid wil gaan afbouwen. Wat zullen we hem missen! Uiteraard was er voor Bep, zijn vrouw, een boeket bloemen. Ook de kinderen van het echtpaar van de Vall waren als verrassing in de kerk aanwezig. Als pastor heb ik niet veel geheimen voor Ton, maar hiermee hebben we hem overvallen en dat gaf veel voorpret.

Na de viering was er een mooi kinderprogramma, uitstekend georganiseerd, vol leuke dingen zoals schilderen en een speurtocht door de kerk. Eten en drinken ontbraken natuurlijk niet en werd er in

de tuin gesmuld van broodjes met knakworst. Ondanks de vele (herhaalde) uitnodigingen die er aan de jonge ouders met kinderen zijn verstuurd, ontbraken er veel jonge ouders. Eigenlijk best wel jammer, maar de 20 kinderen die er waren hebben genoten.



Gezellig en lekker.....

In de tuin was het intussen ook een drukte van belang om koffie met cake of taart te bemachtigen die veel parochianen hadden gebakken. Om daarna te genieten van een broodmaaltijd, aangeboden door Hans Out en Wim Stronkhorst. Dat is het fijne van een dorp! Dat gebeurt zo maar belangeloos. Het was een geanimeerd geheel waarbij mensen met elkaar in gesprek kwamen: nieuwkomers en trouwe parochianen. Een feest van herkenning en ontmoetingen onder een stralende zon. Wat wil je als pastor nog meer?

Intussen waren vele jongeren in het Gezellenhuis onder de bezielende leiding van Paul Liesker bezig met de voorbereidingen voor de high tea met als thema 'oud ontmoet jong'. Ook de high tea werd druk bezocht. 45 mensen, waaronder vele bewoners van zorgcentrum

Theresia werden verrast met vele zoete en hartige hapjes onder de muzikale begeleiding van Edwin Saan, duizendpoot op muzikaal gebied, nu met liedjes uit de oude doos. Veel mensen zullen 's avonds geen honger meer hebben gehad!



De mooiste creatie (en lekkkerrrr!) van Isabel dos Santos

En dan was het ook nog open monumentendag met een expositie van onze mooie en kostbare kerkschatten, enige oude liturgische kleding (de zgn. 'vioolkazuifels waar op dit moment weer grote vraag naar is!) en enkele van de vele vaandels die de parochie bezit. Johan Vos bespeelde het orgel waar veel mensen ook naar kwamen kijken. Het mooie weer lokte veel mensen tot een fietstocht en intussen deden zij onze fraaie kerk aan. Ook hier dus een drukte van belang.

Al met al kunnen we op een zeer mooi en feestelijk weekend terugkijken. Het feestcomité '145 jaar Urbanus' heeft veel werk verzet. Ieder van hen had een groep om zich heen verzameld voor de te ondernemen activiteiten. Namens het bestuur mag ik Helene van Huizen, Bets Harte, Paul Liesker, Yvette Saan en Fred Assendelft van harte danken voor hun geweldige inzet en enthousiasme. En uiteraard

allen die zich hebben ingezet om dit feest waar te maken van kerkschoonmakers, boekjesdrukker, pianist, organist, dirigent, koren, bloemversierders, expositieopbouwers, de Stichtingen, koffiedames, lunchvoorbereidsters, de jongeren tot en met de opruimers. Allen: dank, dank.....hartverwarmend!



De onvolprezen koffiedames.....

Het was heel waardevol om dit feest samen te vieren met elkaar. Een feest in de lange traditie van onze bijzondere Urbanusparochie. Op naar de 150 jaar, waarbij ik van harte hoop gast te mogen zijn..... De vele foto's van ons feestweekend kunt u bekijken op de website van de kerk: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe werkjaar,
Kiki kint, pastoraal werkster



Oud ontmoet jong: muzikale high tea in het Gezellenhuis

.....en vooruitblik

En nu de toekomst! Hoe je het ook wendt of keert: in 2014 ga ik met pensioen. Althans 1 april 2014 behaagt het de bisschop om mijn kerkelijke zending in te trekken. Nog anderhalf jaar te gaan of wellicht wat langer als de nieuwe pensioenregeling ingaat. Het lijkt veel, maar mijn ervaring is dat de tijd vliegt. Hoe de toekomst er voor de parochie uit ziet weet ik niet. Maar bestuur en ik willen wel de parochie voorbereiden op een pastorloos tijdperk waarin we mogelijk in 2017 als parochie deel gaan uitmaken van die ene grote parochie Amstelland met drie of vier kerkgelegenheden en de bijbehorende geloofsgemeenschappen. Parochie heten we dan niet meer.

Het bisdom c.q. de regio Amstelland kan dan wel grootschalig zijn gaan denken, de gemiddelde katholieke gelovige doet dat (nog) niet, zeker niet binnen een dorpsgemeenschap als Ouderkerk. Dat vanwege

de algemene tekorten of een dalend kerkbezoek de eigen parochiekerk opgeofferd zou moeten worden om een andere kerk te behouden, kan wel logisch lijken maar ter plaatse ligt dit totaal anders. Gaat men met die gevoelens niet heel zorgvuldig om, dan verliest men in de kerk die gesloten wordt, niet alleen alle kerkgangers maar ook alle geldelijke bijdrage zodat het financiële voordeel voor de nieuwe grotere parochie beperkt is en de pastorale uitkomst ronduit desastreus zal zijn. De geloofsgemeenschap van bijvoorbeeld de Annakerk is na sluiting praktisch verdampt en dat is pijnlijk. Het vergt dus een omslag van denken en dat is een zeer langzaam proces. Tot in een vrij recent verleden leefden we in een vrij homogeen katholiek milieu. Je werd bijna als katholiek geboren. Dat is alsmaar minder het geval. Geloven in God en in de unieke betekenis van Jezus en het evangelie: velen vragen zich af wat het nog te betekenen heeft. Het is alles behalve vanzelfsprekend geworden. Niet alleen voor de buitenstaanders, maar ook voor de katholieken zelf. We worden vandaag als geloofsgemeenschap geconfronteerd met diepgaande veranderingen. Dat maakt de huidige situatie niet comfortabel. Maar wel boeiend! Boeiend, precies omdat het geloof niet meer vanzelfsprekend is. En juist als geloof vreemd aan het worden is, nodigt het ook uit tot bevraging en kennis. Daarom mogen we niet klagen over onze tijd. Het is de tijd die ons gegeven is als kans. Een tijd van herbronning. Liggen hier in de regio kansen en wie en wanneer pakken dit op????

Met betrekking tot de toekomstige geloofsgemeenschappen zou het raadzaam zijn om te overwegen hoe zo'n toekomstige gemeenschap er uit gaat zien en op welke wijze deze georganiseerd gaat worden. Moeten er pastoraatgroepen komen met een gedeelde pastorale verantwoordelijkheid? Of zijn locatieraden praktischer en op welke wijze moeten deze dan georganiseerd worden? Hoe komt het financiële plaatje er uit te zien? In ieder geval is het zo dat de parochie c.q. geloofsgemeenschap zelf voldoende draagkracht zou moeten bezitten om het pastoraat te dragen. Dat betekent veel inzet van de vrijwilligers en zeker scholing. Ook hier ligt een belangrijke taak in de regio: het toerusten van vrijwilligers. Het gaat tot nu toe helaas veel vaker over de financiële situatie en het sluiten van kerken dan over de inhoudelijke kant zoals o.a. een goed (zéér noodzakelijk!)

communicatieplan, de organisatie van een breed gedragen regionale volwassencatechese, regionale toerusting van vrijwilligers en de organisatie van het persoonlijke pastoraat welke laatste sluitpost dreigt te worden. Een flinke correctie op deze terreinen en daadwerkelijk hierop actie ondernemen is uit pastoraal oogpunt veel harder nodig dan het aanpakken van de financiën en het sluiten van kerkgebouwen. Er is nog heel veel werk te verzetten en dat baart me soms zorgen. Ik zou makkelijk kunnen zeggen 'na mij de zondvloed', maar ik zou graag in 2014 een en ander **GOED** achter willen laten. En daarvoor hebben bestuur en ik alle steun nodig! Daarvoor hebben we elkaar nodig! Gelukkig hebben we Paul Liesker bereid gevonden om toegerust te worden als parochiecoördinator en is hij onlangs begonnen met de opleiding tot catechist aan de Tiltenberg. Zijn inzet en enthousiasme heeft hij in de afgelopen jaren al bewezen met de jongeren en als standby tijdens mijn afwezigheid in de vakanties.

Bij de startviering heeft iedereen een boekje ontvangen met het werk van de vele vrijwilligers in onze parochie. Het is u vast opgevallen dat veel werkgroepen versterking vragen. En dat is ook broodnodig, willen we een enigszins zelfstandige toekomst hebben en niet geheel afhankelijk worden van de regio en de daaruit voortvloeiende centralisatie.

Een financieel goede toekomst met perspectief wordt mogelijk als de plannen rondom de kerk doorgang kunnen vinden. Daartoe zijn de gesprekken met de gemeente weer opgestart. Het bestuur heeft inmiddels een klankbordgroep opgericht m.b.t de ontwikkelingen rondom de kerk. Er is door het bestuur 'n zo breed mogelijke groep uitgenodigd en geformeerd met jonge en oudere mensen. Twee personen hebben zichzelf aangemeld. Een klankbordgroep -en het woord zegt het al - is een speciaal samengestelde groep mensen die als luisterend oor fungeert of aangeeft wat er leeft in de parochie. **Bij een groep is er altijd sprake van een dynamisch groepsproces, maar gebonden aan regels. Met respect luisteren naar elkaar, elkaar de ruimte geven om ook de ander het woord te laten en discussies als welles/nietes vermijden. Dat laatste ondermijnt het groepsproces en werkt demotiverend.** Van harte hoop ik dat de klankbordgroep positief mee zal denken over de toekomst van onze Urbanusparochie.

En met de startviering voor ogen, zou ik een stukje uit deze viering willen herhalen:

Ga open en laat je raken. Laat zien dat het mogelijk is onze oren te openen en dat we werkelijk kunnen horen als we durven geloven en het zelf ook willen. Je oren, je ogen, je hart openzetten. Horen, alles wat te horen is. Zien, alles wat er gebeurt!

Hart voor de zaak? Hart voor God?

Alles wat Hem raakt, zal ook ons raken.

Kiki Kint, p.w.

Familieberichten



Op 11 september werd het kerkenijk nuwenjk ingezegend van
Mario Kohinor en Diana Eilander,
woonachtig in Uithoorn.
Wij wensen hen veel geluk toe.

In memoriam

V

V

18 augustus overleed na een kort, hevig ziekbed in de leeftijd van 76 jaar **Hans Lokhoff**, Gijsbrecht van Aemstelstraat 25. Samen met zijn vrouw Annie kregen ze in hun huwelijk vier kinderen die voor hem heel belangrijk waren. Dit heeft hij niet in grote woorden geuit, want Hans vond het moeilijk om over gevoelens te praten of een dieper gravend gesprek aan te gaan. Zijn liefde voor zijn vrouw en kinderen uitte hij door daden. Hij was er gewoon altijd als het nodig was, een stille en eenvoudige man die kon genieten van reizen, vissen en zijn kleinkinderen.

De laatste jaren van zijn leven werden getekend door ziekte en tegenslag, maar Hans klaagde hier niet over. Tijdens zijn laatste, zware dagen in het ziekenhuis werd hij liefdevol omringd door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

23 augustus was de afscheidsviering in onze kerk, waarna hij werd gecremeerd in uithoorn. Moge hij rusten in vrede. Zijn vrouw Annie en kinderen wensen wij alle kracht toe dit grote verlies te dragen.

V

In de leeftijd van 87 overleed in zorgcentrum Theresia op 21 augustus **Jopie Bohncke van den Maagdenberg**. In heel haar lange leven heeft Jo geprobeerd in allerlei tijden vorm te geven aan haar eigen leven. 72 jaar lang heeft zij zich in zorgcentrum Theresia –toentertijd het rustoord genoemd o.l.v. de zusters van de voorzienigheid - ingezet voor de medemens: als betaalde kracht en heel veel jaren als vrijwilligster. Mens-zijn en gelovig zijn horen samen. Godsdienstig zijn is mensdienstig zijn. De zaak van Jezus en de zaak van de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zo is het leven van Jopie

ook verlopen.....in dienstbaarheid aan God, in dienstbaarheid aan mensen. In haar huwelijk met Gerrit werd één zoon geboren, maar hun huis stelden zij open voor de opvang van kinderen van het schippersinternaat en van familie.

Na een attaque, ruim een jaar geleden, werd Jopie opgenomen op de zorgafdeling van Theresia. Dit verblijf werd permanent na een nieuw c.v.a. Haar kamer werd haar wereld op enkele vierkante meters. Beetje bij beetje leverde zij in, werd brozer, nog stiller, breekbaar en langzaam doofde haar vlammetje. De dood heeft een streep getrokken door haar leven. 25 Augustus werd er afscheid genomen van haar in de kerk, waarna zij werd begraven op ons kerkhof. Moge zij in liefde verenigd zijn met haar man Gerrit en zoon.

V

5 september jl. overleed **Ben van Dijk**, woonachtig Poldermeester 101 waar hij sinds anderhalf jaar met zijn vrouw Truus woonde. Ben mocht 78 jaar worden. Daarvoor woonden zij in Duivendrecht, waar Ben geboren en getogen is.

In hun huwelijk werden twee kinderen geboren waarop hij heel trots was, evenals op zijn kleinkinderen

Ben was een man die veel humor bezat. Deze humor heeft hem ook in de laatste maanden van ziek zijn door het leven gedragen. De ongelijke strijd moest hij echter verliezen. Maar niet zonder een goed en moedig afscheid van allen die hem dierbaar waren.

Op 12 september vond de uitvaartmis plaats in onze kerk, waarna Ben gecremeerd werd in Westgaarde. Moge zijn leven tot voltooiing worden gebracht door zijn Schepper. Zijn vrouw en kinderen wensen wij veel sterkte dit grote verlies te dragen.

Zondag 7 oktober
Wereldmissiedag voor de kinderen

Gezinsviering

om
10.00 uur

In deze viering gaan
pastor G. van Tillo en K. Kint p.w. voor.
Kinderkoor het Kwetternest

zingt hierbij weer vrolijke noten
o.l.v. Laurens de Boer.



Iedereen is hierbij weer
van harte welkom

Missio Wereldmissiemaand 2012: Senegal

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners.

Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking).

De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.



Katholieke Kerk in Senegal

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. De katholieke Kerk in Senegal zet zich vooral in voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de Kerk zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van vrouwen.

Problemen

Een groot probleem is de emigratie van jonge mannen naar Europa. Als ze de overtocht al overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven. Een ander probleem is het nog veelvuldig voorkomen van vrouwenbesnijdenis, hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack, gaat samen met haar team de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking.

Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl

LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
29-09		Geen Viering	
30-09	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
06-10	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
07-10	10.00 uur	Pastores.Van Tillo/Kint	St. Urbanuskerk
13-10	18.30 uur	Pastor K.Kint p.w.	Theresia Zorgcentrum
14-10	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
20-10	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
21-10	10.00 uur	Pastor J. Adolfs	St. Urbanuskerk
27-10	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
28-10	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-11	19.00 uur	Pastor K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
03-11	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
04-11	10.00 uur	Pastors Van Tillo/Kint	St. Urbanuskerk

OKTOBER 2012

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
	Samenzang
Gezinsviering /wereldmissiedag voor kinderen	't Kwetternest
	Elckerlyc
wereldmissiedag	Samenzang
	St. Caeciliakoor
Allerzielen	St. Caeciliakoor
gezinsviering	't Kwetternest

Programma “Op Adem Komen” 2012-2013 meditatieve woensdagavonden in Ouderkerk aan de Amstel

Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichterbij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven. Meditatie is een universele en eeuwenoude wijze om in verbinding met je hart en verlangen, tot verstillings, concentratie en aandacht te komen. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn (‘mindfulness’). Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven staan.

Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.

In 2011 zijn wij gestart met de meditatieavonden en gezien de belangstelling vorig jaar hiervoor starten we het nieuwe seizoen weer met deze boeiende avonden. Vanaf 12 september 2012 tot en met 6 februari 2013 bieden de oecumenisch samenwerkende Urbanuskerk en Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel iedere woensdagavond om 20.00 uur een meditatieve bijeenkomst van een klein uur aan onder de noemer: ‘Op Adem Komen’ met een telkens variërende invulling. Onder het programma van het nieuwe seizoen, kunt u enige uitleg hieromtrent lezen.

‘Op Adem Komen’ met een lectio divina

Vanuit de stilte en de ontspanning van het lichaam, wordt een inspirerende tekst enkele malen gelezen, met enkele vragen en momenten van stille meditatie.

‘Op Adem Komen’ met een loopmeditatie

In de stille ruimte van de kerk op het ritme van je adem stap voor stap helemaal tot rust komen.

‘Op Adem Komen’ door te zingen

Vanuit de stilte komt pianomuziek op en volgen we met onze adem de cantor in zang waarover je jezelf verwondert.

Het zijn nadrukkelijk open avonden, waarin ieder welkom is. Je hoeft je niet aan te melden en er is geen toegangsprijs. De avonden worden georganiseerd door de Werkgroep Vacare (onderdeel van de Raad van Kerken Ouderkerk).

St. Urbanuskerk

3 oktober	loopmeditatie	Kiki Kint
10 oktober	lectio divina	Marita Melchers
17 oktober	gezongen meditatie	Laurens de boer
24 oktober	loopmeditatie	Kiki Kint
31 oktober	icoonmeditatie	Jos de Heer

Amstelkerk

7 november	lectio divina	Marita Melchers
14 november	meditatie met het Jezusgebed	Jos de Heer
21 november	lectio divina	Kiki Kint
28 november	gezongen meditatie	Laurens de Boer

St. Urbanuskerk

5 december	icoonmeditatie	Kiki Kint
12 december	lectio divina	Jos de Heer
19 december	loopmeditatie	Kiki Kint

Amstelkerk

9 januari	lectio divina	Marita Melchers
16 januari	meditatie met Latifagebed	Jos de Heer
23 januari	ignatiaanse meditatie	Jos de Heer
30 januari	gezongen meditatie	Laurens de Boer

St. Urbanuskerk

6 februari	lectio divina	Kiki
------------	---------------	------

Twee keer een nagesprek op 31 oktober 2012 (Cuyperkamer) en 6 februari 2013 (Cuyperkamer)

Jongerenreis naar Lourdes



20 en 21 oktober gaan 9 jongeren samen met Paul Liesker en de pastores Phil en Kiki Kint naar Lourdes. Evenals 2 jaar geleden hopen we op een mooie en inspirerende reis. In een van de komende weken komen de jongeren bij elkaar voor enige uitleg omtrent Lourdes en ontvangen zij hun pelgrimsboekje: je wordt pelgrim..... We verheugen ons er op en uiteraard mag u na deze reis een uitgebreid verslag tegemoet zien van hun ervaringen.

Oktober: rozenkransmaand



De rozenkrans is niet weg te denken uit de rooms-katholieke traditie. Het bidden van de rozenkrans is een pure vorm van gebed dat zo eenvoudig dichtbij is dat men het steeds kan herhalen. Nu wij als parochie over een mooie ruimte hiervoor beschikken, willen wij in oktober weer de gelegenheid bieden om samen de rozenkrans te bidden.

Mevr. Bernadette Stronkhorst zal als vanouds deze gebedsbijeenkomsten leiden en wel iedere

woensdagavond in oktober om 19.30 's avonds in de stilteruimte.

Wij zijn haar dankbaar dat ze dit weer op zich wil nemen. Dat voelt vertrouwd aan. Samen met het ochtendgebed op de woensdagochtend en de meditatieavonden kan en mag deze dag midden in de week een dag van bezinning zijn. Gun u dit zichzelf.

De eerste keer dus op **3 oktober.**

Vervolgens op 10, 17, 24 en 31 oktober.

U bent van harte welkom bij dit meditatieve gebed dat ons kan bemoedigen, steunen en beschermen. Vele mensen en de noden van onze verscheurde wereld kunnen ons gebed gebruiken.

Gesprek bij de koffie.



op donderdag 25 oktober om 10.00 uur
bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed.



Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,
maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.

(oktober in de St. Urbanuskerk)

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen,
om tot jezelf, om tot de ander en God te komen.

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 3 oktober om 13.00 uur
gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!



bijbelwerkplaats Bijbelwerkplaats.

De eerstvolgende bijbelwerkplaats is op
dinsdagavond **9 oktober om 20.00 uur.**

Daarna de dinsdagavonden **13/11 en 11/12** om 20.00 uur.

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het
'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over
te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte
welkom.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.



De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.
wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje
naar: jos.de.heer [at] hetnet.nl

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

Bericht van de redactie.



De kopij voor de Parochiebladen kunt u inleveren: voor
november 16 oktober
december/januari (=dubbelnummer!) 20 november

E-mailadres: bernyvanw [at] hotmail.com

Misintenties voor de maand Oktober 2012-09-17

Zaterdag 06 oktober 19.00 uur en Zondag 07 oktober 10.00 uur.

Hans Lokhoff, Ben van Dijk, Hennie Compier, Mijnie Dorrestein-de Lange, overleden fam. v.d.Ancker, Overleden ouders Alberts-Alberts, Fam. Meijer Baars, , overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v.d.Meer-Verkerk en overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, To Out-Fritschy en Jan Out, Piet de Jong, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg, Sophie Kea

Zondag 14 oktober 10.00 uur.

Ben van Dijk, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg, Gerard de Jong, Sophie Kea, Ben Vergouw, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Jos Schrama, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Margaretha Keizer-Schalkwijk, Rie van Blokland-de Waal, Elisabeth Baetings-Bunnik, Jan v.d.Lee en voor degenen die het moeilijk hebben.

Zaterdag 20 oktober 19.00 uur en Zondag 21 oktober 10.00 uur.

Ben van Dijk, Johan Berndsen, Agatha te Beek-Broodbakker, Sophie Kea, Piet Timmer, overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, overleden ouders van Wees-Kolk, Maria van Rijn-Pappot, overleden ouders Schreurs-v.d.Wurff.

Zondag 28 oktober 10.00 uur.

Ben van Dijk, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Catharina Droog-van Tol, Miep de Zwart-Braat, André Caminada, Elena Kruishaar-Demtschenko, overleden fam. Wolffenbuttel-Ripken



Urbanus Luchtijd Concert 26 oktober

Op vrijdag 26 oktober, 12.30-13.00 uur zal in de St. Urbanuskerk een lunchtijdconcert gegeven worden door Willem van Twillert (orgel) en Rombout Stegink (saxofoon)

Willem van Twillert studeerde vanaf 1970 aan het Sweelinck conservatorium te Amsterdam. In 1976 behaalde hij het praktijkdiploma Kerkmuziek en in 1978 het diploma Uitvoerend Musicus cum laude. Een beurs stelde hem van 1978 tot 1981 in de gelegenheid zich te specialiseren in oude muziek bij Gustav Leonhardt (orgel), Anneke Uittenbosch (clavecimbel) en Klaas Bolt (stijlimprovisatie). Willem van Twillert won met zijn composities diverse prijzen op internationale concoursen. Behalve orgeldocent aan de Stedelijke Muziekschool te Zwolle (1981 tot 1988) was hij van 1976 tot 2003 directeur/eigenaar van een particuliere muziekschool te Bunschoten. Hij is organist aan de Johanneskerk te Amersfoort.

Rombout Stegink studeerde saxofoon aan het conservatorium in Amersfoort. Hij is docent saxofoon aan de Amersfoortse muziekschool en maakt deel uit van verschillende ensembles, o.a. het Utrechts Saxofoonkwartet en de Bigband On The Move.

Het programma zal via de gebruikelijke media vooraf bekend worden gemaakt.

Na afloop kan er onder het genot van koffie en thee worden nagepraat.

De toegang tot het concert is gratis. Om de onkosten te bestrijden wordt er een deurcollecte gehouden.

Oecumene op het Malieveld

Op zaterdag 6 oktober 2012 vindt op het Malieveld in Den Haag de nationale oecumenische ontmoetingsdag *Wij kiezen voor eenheid* plaats. Er worden mensen verwacht uit alle christelijke gemeenschappen in Nederland, ook veel uit kerken die zich tot voor kort wat afzijdig hielden van oecumene: evangelische kerken en pinkstergemeenten.

Het wordt een dag van dankbaarheid en waardering voor elkaar, met veel zang en gebed. In het ochtendprogramma is er een boeteviering, waarin de aanwezigen zullen stilstaan bij wat er - in verleden en heden - mis ging tussen de verschillende kerken. Kerkleiders zullen daarin voorgaan en alle aanwezigen kunnen met zelfgeschreven briefjes actief meedoen. In het middagprogramma staan dankbaarheid en verzoening centraal, met waardering voor ieders charisma en unieke plek binnen het Lichaam van Christus. In het slotgedeelte gaat de aandacht naar wat ons als christenen samen te doen staat in Nederland.

Iedereen is van harte welkom. Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, is actief bij de voorbereidingen betrokken en hoopt dat ook veel rooms-katholieken zullen deelnemen.

Datum: zaterdag 6 oktober, 10-17 uur
Locatie: grote tent op het Malieveld, Den Haag (ingang Koningskade)
Kosten: gratis toegang, collecte voor de kosten

Aanmelding en informatie: www.wijkiezenvooreenheid.nl.

GELOOF IN BEELD

Maria, zon en maan

Ze is omgeven van lichtstralen en staat op de sikkel van de maan. Dit beeld gaat terug op de Apocalyps ofwel openbaring van St.-Jan: 'Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met een maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd (12,1).' Christelijke schrijvers van de oude kerk zagen in deze apocalyptische vrouw een verwijzing naar de vervolgde (moeder)kerk. In de middeleeuwen kwam er een nieuwe interpretatie bij. De vrouw werd geïsoleerd uit de context van de Apocalyps en als een voorstelling van de maagd Maria gezien. De stralen- of vlammenkrans komt van de zon. Zon en maan zijn hemellichamen en



Maria wordt voorgesteld als de hemelse koningin, soms door engelen gekroond. Ze staat op de sikkel van de maan die een symbool is van de wisselvalligheid van het leven, die ze door haar hemelvaart overwonnen heeft. Vaak wordt er onder de maansikkel nog een slangenkop afgebeeld die door Maria wordt verpletterd. Het is de slang van het aardse paradijs, waardoor het kwaad in de wereld kwam. Als moeder van Christus heeft zij dit kwaad overwonnen en bevindt zij zich als koningin in het hemels paradijs.

De maansikkel is ook het symbool van de Islam. Toen het oprukkend Turkse leger in 1571 het christelijk westen bedreigde, riep paus Pius V de katholieken op om de rozenkrans te bidden. De Turken werden in de zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 1571 verslagen. Deze overwinning werd toegeschreven aan het rozenkransgebed. De paus maakte daarom oktober tot de rozenkransmaand en 7 oktober tot een Mariafeest, de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. Latere voorstellingen van Maria, staande op de maansikkel, suggereren de overwinning op de Islam.

KERK EN JODENDOM

Jom Kipoer (Grote Verzoendag, dit jaar op 26 september)

Jom Kipoer is de Hebreeuwse naam voor Grote Verzoendag. Tien dagen ervoor wordt het Joods Nieuwjaar, Rosj Hasjana, gevierd. Samen met Jom Kipoer worden deze ook wel 'de ontzagwekkende dagen' genoemd. Het zijn dagen van inkeer. In het joodse jaar begint Jom Kipoer op de vooravond van de tiende dag van de maand Tisjri en wordt afgesloten bij het vallen van de avond van de volgende dag. Het is een dag van algehele vasten en onthouding van werkzaamheden. Bij aanvang van de synagogedienst wordt drie maal het Kol Nidrei voorgedragen. Het Aramese Kol Nidrei betekent letterlijk: 'alle eden'. Men bezint zich over alle eden en beloftes waaraan men tekortgeschoten is, en spreekt in gebed de wens uit dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan mag worden. Dit zijn geen geloften tussen mensen, maar gaat om de relatie tussen mens en Schepper. De volgende dag worden in de synagoge gebeden, gedichten en teksten gezegd die allemaal met verzoening te maken hebben, verzoening met jezelf, met de mensen om je heen, met God. In de Schrift staat beschreven dat de hogepriester op deze dag een geitje offerde, en dat het lot een geitje koos om (symbolisch) de zonden te dragen van het volk. Dit werd vervolgens de stad uit geleid en in de woestijn vrijgelaten. Het begrip zondebok in het Nederlands, het Engelse *scapegoat*, is afkomstig van dit ritueel.

Aan het eind van deze dag wordt in gebed gevraagd om bezegeling van datgene waar men voor gebeden heeft, en wordt gelezen uit het boek Jona. Hij probeerde onder zijn verplichtingen ten aanzien van God uit te komen, wat hem niet lukte. In de synagoge wordt op de sjofar (ramshoorn) geblazen, daarmee komt een eind aan deze dag van Verzoening. Thuis of bij vrienden wordt de vasten gebroken en uitgebreid gegeten. Het nieuwe jaar kan met een schone lei worden begonnen. Jom Kipoer is dus van groot belang in de Joodse kalender: in 1973 maakte het Egyptische leger hier van gebruik om Israël te overvallen (Jom Kipoer oorlog).

PERSBERICHT VAN DE FRANCISCAANSE BEWEGING AMSTERDAM EN OMSTREKEN:

Franciscus, een dierenvriend!?

Het is algemeen bekend dat het op 4 oktober Werelddierendag is. Maar dat die datum gekozen is omdat het de sterfdag van Franciscus is, weet niet iedereen. Hij werd en wordt gezien als de beschermheilige van de dieren, en over zijn omgang met en aandacht voor dieren bestaan vele verhalen. Deze dierenliefde, en waar die vandaan komt, staat centraal op het Franciscusfeest dat op zondag 30 september in Amsterdam gevierd wordt. De organisatie is in handen van leden van de Franciscaanse Beweging. U bent vanaf 14.00 uur welkom in de Gemeente La Verna van de minderbroeders Franciscanen aan de Derkinderenstraat 82 te Amsterdam (bereikbaar met stadsbus 64 en 18 of metro 50 Postjesweg). Circa 17.30 uur keert ieder weer huiswaarts. Er staat een mandje voor de onkosten. Opgave via [franciscaansamsterdam \[at\] kpnmail.nl](mailto:franciscaansamsterdam@kpnmail.nl) of 020-6863325. Zie www.franciscaansebeweging.nl

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongerengroep	Dhr. P. Liesker 06-14181919	6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Klachten adm.parochieblad	Dhr. J. de Jong (na 18.00)	4964608
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterswoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :.....

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:.....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorn. Achternaam	geboorteplaats /	-datum	- godsdienst
--------------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-
----	-----	---	---

2.	m/v	-	-
----	-----	---	---

3.	m/v	-	-
----	-----	---	---

4.	m/v	-	-
----	-----	---	---

5.	m/v	-	-
----	-----	---	---