

# de brug



**parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
oktober 2011**

## Adressen Urbanusparochie

**Pastoraal Werkster** Mw. K. Kint- van Os **4961320**  
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

**Parochiebestuur** Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**  
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbittel **4967078**  
Regiozaken/kerkopbouw  
Hélène van Huizen **4961243**  
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**  
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

**Beheer Gebouwen** Dhr. F. Assendelft **06-20302388**  
**Parochiesecretariaat** Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur  
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur  
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

**Ledenadministratie** Jan de Jong [jongj \[at\] upcmail.nl](mailto:jongj[at]upcmail.nl) **4964608**

**Website** [www.kerkenouderkerk.nl](http://www.kerkenouderkerk.nl)  
[www.rkamstelland.nl](http://www.rkamstelland.nl)

**Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel**  
Rabobank 3518.21.872

**Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk**  
Rabobank 3005.89.786

**Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.**  
Rabobank 3518.01.855  
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur  
Ouderkerk aan de Amstel

**Kerkbijdrage:** Rabobank: 3518.06.210

**Overige adressen:** Zie binnenzijde achter in de Brug

## Van herfst naar 'harvest'

“De herfst valt vroeg in dit jaar. We hebben eigenlijk nog geen zomer gehad”, constateerde iemand nogal vreugdeloos. De statistieken geven hem geen gelijk. Het aantal zonne-uren is niet minder dan vorige jaren. De zomer is ongemerkt voorbijgegaan. Het weer maak somber.



Somber is ook het gevoel in de samenleving. Het gaat niet goed met ons land, klinkt het alom. De feiten echter wijzen uit dat wij tot de rijkste landen horen die het minste last zullen hebben van de wereldwijde economische crisis. We kunnen door de sombere bril niet meer zien dat we het eigenlijk best wel heel goed hebben. Onze tegenslag is voor de meesten een beetje minder méér. Hiermee mogen we de reële problemen niet wegdenken: de zorg, het onderwijs, de kansarme kant van Nederland zijn sectoren die ontzaglijk veel geld vragen. Hier komt de vraag naar boven: wat hebben we er voor over om de humaniteit in de samenleving hoog te houden. Als wij vinden dat iedere mens telt, dan moeten we ook voor iedere mens iets over hebben. Wellicht méér dan begroot.

Somberheid is er ook in het kerkelijke leven. Vermindering van kerkbezoek, de vergrijzing van de leden, het geringe aantal pastores. Daarbij komen nog de vervelende incidenten zoals een ‘weigerpastoor’ en de moeilijk te duiden uitspraken van de bisschoppen op het gebied van euthanasie. Voor velen is de geloofwaardigheid van de kerk in het geding. We vergeten dan dat het idealisme ook niet –kerkelijke wegen kent en dat verdieping van geestelijk leven ook buiten de kerkmuren kan geschieden. Terwijl veertig jaar geleden iedereen dacht dat het met de godsdienst afgelopen zou zijn, herneemt de religie meer en meer zijn plaats in het openbare leven. Het religieuze aspect laat zich niet uit de samenleving verdwijnen.

Het zijn religieus bewogen mensen die aan de samenleving de vraag stellen: wat zijn voor jullie wezenlijke waarden? Hoe bevorderen wij

sociale verbanden tussen mensen? Wat betekent het hooghouden van humaniteit voor kwetsbare mensen? De seculiere wereld waarin de mens wordt gereduceerd tot een economische handelende persoon die zoveel mogelijk van de schaarste in eigen zak wil steken, vormt een enorme uitdaging aan de spirituele wereld waarin gezocht wordt naar heel de mens die leeft in samenhang met medemensen dichtbij en ver weg. De kansen voor vernieuwing van spiritualiteit en religiositeit zijn vandaag aan de dag zeer groot.

Misschien zijn somberheid over kerk en samenleving veel minder nodig als we ook naar de kansen kijken die we hebben. De rijkdom aan culturen en godsdiensten vormen toch ook een unieke uitdaging om in dialoog met elkaar te treden. De veerkracht van het religieuze in mensen biedt toch een enorme uitdaging om samen te spreken over wat wezenlijk goed is voor allen. Herfsttijd betekent ook tijd voor 'harvest': oogsttijd. Wat valt er dan te oogsten?

- Hernieuwde aandacht voor spiritualiteit van het dagelijks leven
- Dialoog met andere godsdiensten en culturen
- Het opnieuw zoeken naar en formuleren van humaniteit
- De hernieuwde aandacht voor het 'gemeenschappelijk goed'.
- Verzet tegen verarming van velen en tegen verrijking van enkelen;
- Besef van de waardigheid van de menselijke persoon.
- Aandacht voor religieuze bronnen en boeken.

De herfst kan je somber maken; zij kan als oogsttijd ook een uitdaging en een kans betekenen. Als we onze religieuze inspiratie ruimer zien dan kerkelijkheid dan zouden we de kerk een dienst bewijzen door het gesprek met de seculiere maatschappij aan te gaan en de oogst aan religieuze uitdagingen binnen te halen.

Pastor Tom Buitendijk OCarm.

## Vanuit de pastorie

Het pastorale woord dit keer van pastoor Buitendijk, de regioleider van Amstelland. Van mijn kant de inleiding over de regiovorming die ik gehouden heb op de parochiebijeenkomst van afgelopen 10 september in het Gezellenhuis. De bijeenkomst werd geopend met een stukje Bijbeltekst uit Jesaja: *“Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is, en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied;*

*Zie, Ik ga iets nieuws beginnen, Het is al aan het kiemen, weet u dat niet?”* Dit om te benadrukken dat we als parochiegemeenschap op een T-splitsing staan en een richting moeten kiezen. Willen we alles bij het oude behouden en een doodlopende weg opgaan of durven we over onze eigen schaduw heen te springen met perspectief op een andere toekomst. De regiovorming vormt eigenlijk de kapstok waaraan de ontwikkelingen van de grond rondom de kerk is opgehangen. We maakten die zaterdagmiddag de fout om te beginnen met de ontwikkelingen van de grond, waarna de regiovorming pas ter sprake kwam. Helaas bleek niet iedereen hierin geïnteresseerd, wat wel te denken geeft!

Als inleiding op de regiovorming werd het volgende gesproken:

“Het zal u beslist niet ontgaan dat alom in Nederland parochies fuseren, gaan samenwerken binnen een regio of cluster of dat een aantal afzonderlijke parochies door een bisschop worden omgevormd tot één megagrote parochie (o.a. in het aartsbisdom Utrecht en bisdom Den Bosch). We lezen ook regelmatig over kerksluitingen en moeten er binnen nu en 10 jaar 1000 kerken worden gesloten. Ook het woord regiovorming zal u niet onbekend zijn.

We leven in een veranderende tijd met toenemende individualisering, secularisatie en de plaats van de kerk is ingrijpend veranderd. Geloven en geloof is meer een privégebeuren geworden dan een verbindend element. *(bidden kan ik thuis wel of in het bos, hoor ik mensen wel eens zeggen. Prachtig, denk ik dan, maar dopen, begraven of de communie ontvangen, kan niet in het bos.....)*

Er is een groot tekort aan gewijde beroepskrachten, er zijn te veel en te dure kerkgebouwen voor het afnemend aantal gelovigen. Een

ontwikkeling die we niet lijken tegen te kunne houden, ondanks de inzet van heel veel mensen.

De bisschoppen in alle bisdommen zijn al een aantal jaren geleden begonnen met het reorganiseren van de parochies. In 2004 verscheen in ons bisdom Haarlem de nota 'Nieuwe tijden, nieuwe wegen' waarin men inspeelt op de veranderende tijd. Uitgangspunt van de nota is dat men de communio -gemeenschap- wil behouden. Deze gemeenschap beziet men dan in een groter verband –de regio – dan de lokale geloofsgemeenschap zoals Ouderkerk. Het bisdom Haarlem vraagt in regionaal verband samenwerking van de afzonderlijke parochies op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en kerkopbouw: de vier pijlers waarop het voortbestaan berust. Het bisdom Haarlem heeft zelf de regio's ingedeeld en zoals u weet maakt Ouderkerk deel uit van de regio Amstelland samen met Amstelveen, Buitenveldert en Bovenkerk.

Sinds enkele jaren wordt deze samenwerking ook gezocht, een niet al te makkelijk proces daar de verschillende parochies ieder een eigen identiteit hebben. En laten we eerlijk zijn: onze eigen parochie is ons toch het dierbaarste! De samenwerking tot nu toe betekent dat er een regiobestuur i.o is welke bestaat uit de vicevoorzitters van de diverse parochies. Zij hebben een beperkt mandaat op het gebied van gebouwen en communicatie. Daarnaast is er een regiораad bestaande uit leden van diverse werkgroepen c.q. besturen uit de zes parochies van de regio Verder is er een pastoraal team dat op dit moment uit 6 pastores bestaat. Dat lijkt veel, maar deken A. Bakker is naast zijn functie als pastor van de St. Augustinuskerk druk werkzaam in zijn functie als deken van het grote dekenaat Amsterdam. Diaken Koopman is ook beperkt inzetbaar in de regio daar hij als docent verbonden is aan de Tiltenberg. Van de resterende vier bereiken twee pastores, waaronder ook ik, binnen nu en ruim twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd.

Regionaal is er een Jongerenberaad gerealiseerd en kennen we al de regionale Vormselviering. Op het gebied van de diaconie kennen we al jaren de DKPA, de samenwerkende diaconieën van Amstelland (of Amstelveen?) waar Ouderkerk om moverende reden niet bij is betrokken. Door de korte lijnen die we in Ouderkerk hebben kan de P.C.I. hier snel op noodsituaties inspelen. Er zijn parochies die

samenwerken op het gebied van de voorbereiding op de Eerste Communie en vindt er regelmatig kanseruil plaats. Verder is er het regioblad, vorig voor het eerst uitgegeven rondom kerstmis. En binnenkort weer een blad met het gehele cursusaanbod van de diverse parochies. Een kans dus om over de eigen parochiegrenzen heen te kijken.

Het is u bekend dat de Annakerk (de 7<sup>e</sup> kerk van de regio) inmiddels aan de eredienst is onttrokken en een personele unie (of fusie?) is aangegaan met de Titus Brandsmaparochie. Het bisdom wil verder dat er in de regio binnen nu en twee jaar nog eens twee kerken worden gesloten. Het bisdom hanteert voor het voortbestaan van een parochie diverse criteria welke straks worden toegelicht door de vicevoorzitter. Verder heeft de regio Amstelland (niet verplicht in het bisdom Haarlem. Daar rept de nota Nieuwe tijden, nieuwe wegen nergens over) gekozen om t.z.t. één grote parochie te worden met een pastoraal centrum in Amstelveen van waaruit de pastores gaan werken, één bestuur en een gecentraliseerde aansturing. Dat dit consequenties heeft voor het pastoraat is evident.

De keuze voor één grote parochie en één bestuur is de uitkomst van een rapport dat het regiobestuur enkele jaren geleden heeft laten opstellen, het zgn. 'rapport Stevens'. Bovendien is 'n parochie en parochiebestuur gefundeerd in het kerkelijk wetboek i.t.t. regio en regiobestuur.

Van de bestuurstafel is een samenvatting van deze middag! Veel leesstof, maar wel heel belangrijk.

Een hartelijke groet  
Kiki Kint, pastoraal werkster

## VAN DE BESTUURSTAFEL

### Parochiebijeenkomst 10 september 2011

Zaterdag 10 september jl. was er een parochiebijeenkomst om de parochianen te informeren over de regiovorming en de plannen om grond van de kerk te ontwikkelen bij de Schoolweg. Er kwamen ruim zeventig parochianen naar het Gezellenhuis. Het zijn onzekere tijden. Komende tien jaar is het niet vanzelfsprekend dat onze kerk haar functie als kerkgebouw zal behouden, dat er een Eucharistie, Woord- en Communievieringen of andere vieringen (dopen, huwelijken, uitvaarten enz. ) gehouden kunnen worden en dat er voldoende vrijwilligers zijn om de gemeenschap in stand te houden. Het parochiebestuur stelt zich ten doel om een actieve en levende parochiegemeenschap in Ouderkerk te behouden. We willen de toekomst voor de gemeenschap veilig stellen en in eigen hand houden. Naast draagkracht in de gemeenschap is ook een gezonde financiële basis van groot belang die zekerheid geeft voor de lange termijn. Juist de regiovorming is in dit kader een belangrijk onderwerp.

#### Regiovorming

De parochie is geen doel op zich, maar instrument om mensen te bereiken met de christelijke boodschap. Daarom geldt bij alles dat geloof voorop staat.

Geloven in deze tijd is echter een privé gebeuren geworden, er is een tekort aan beroepskrachten en er zijn te veel dure kerken voor te weinig gelovigen. Vandaar dat er regiovorming plaatsvindt: er moeten binnen 10 jaar zo'n 1000 kerken dicht omdat de kosten daarvan niet meer zijn op te brengen en parochies moeten gaan samenwerken. De bisschop van Haarlem pleit in de nota Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen ( 2004) om de geloofsgemeenschappen te behouden in regioverband i.p.v. een lokale gemeenschap. Er dient samenwerking plaats te vinden op liturgisch, catechetisch en diaconaal en pastoraal gebied. Kortom: we moeten weer een missionaire kerk worden.

Ouderkerk valt in de regio Amstelland. De samenwerking bestaat uit een regiobestuur i.o. met een mandaat voor gebouwen en communicatie. Er is een regiораad als adviesorgaan en een pastoraal team van nu zes personen waarvan er een aantal op korte termijn met pensioen gaan zodat er twee fulltime beroepskrachten overblijven voor (nu nog) zes kerken. Als pastor Kint met pensioen gaat in 2014 dan komt er geen opvolging maar is er een regiopastor voor pastorale zaken waar een beroep op kan worden gedaan. Veel pastorale zorg zal dan wellicht verloren gaan. De criteria voor het bestaan van een parochie zijn volgens het bisdom: financieel gezond met eigen vermogen; voldoende leden en vrijwilligers; een voorganger. Het model dat het bisdom gebruikt voor een parochie is: 4000 parochianen; 1 miljoen eigen vermogen; 1 pastoor; 1 gebouw. In principe voldoet bijna geen enkele parochie in de regio Amstelland hieraan.

Wat moeten wij doen om in de toekomst parochie c.q. geloofsgemeenschap te kunnen blijven?

In dit kader zijn de uitgangspunten van de regio Amstelland belangrijk. In de visie van de regio zal deze uiteindelijk uit 1 grote parochie bestaan (Ouderkerk is het daar niet mee eens en wil op eigen benen blijven staan maar uiteindelijk zal er toch 1 grote, sterk gecentraliseerde parochie komen met één pastoraal centrum van waaruit de pastores werken en bestaande uit drie of vier lokale geloofsgemeenschappen ). De visie van het bisdom is dat de regio met 3 kerkgebouwen toe kan (i.p.v. 7) in Amstelland en 1 in Ouderkerk aan de Amstel ondanks dat wij niet aan de modelvoorwaarden voldoen. Het besluit van het bisdom is dat Ouderkerk mag blijven bestaan omdat het werkt aan de eigen toekomst welke ook de kerntaak van het bestuur is. De restauratie en het plan van Amt werken in ons voordeel en wordt volledig gesteund door het bisdom. Overigens kan het regiobestuur i.o. anders besluiten o.g.v. haar mandaat. Ouderkerk wil echter niet de "misschien" zijn in de discussie welke kerk dicht gaat. Het parochiebestuur is bezig om de toekomst in eigen hand te houden. Dat is de reden voor het plan van Amt en maximalisering van de opbrengst. Een nieuw parochiehuis kan er voor zorgen dat er meer kerkgangers komen en gaat in waarde alleen maar omhoog. Een parochiehuis is essentieel voor de toekomst, voor ontmoetingen en activiteiten. Jongeren en ook jonge ouders komen wellicht liever daarheen dan naar de kerk. Het aantal kerkgangers loopt

terug, maar er is wel een kerkplek nodig. In een parochiehuis kan worden ingespeeld op wat de jongere generaties aanspreekt.  
**Wat gaan we doen? Nieuwe kansen kiezen of zo doorgaan en doodlopen?**

Het parochiebestuur is bezig met de toekomst in eigen hand te houden. Dat is de reden voor het plan van Amt en maximalisering van de opbrengst. Een nieuw parochiehuis kan er voor zorgen dat er meer kerkgangers komen en gaat in waarde alleen maar omhoog. Een parochiehuis is essentieel voor de toekomst, niet alleen als ontmoetingsruimte welke op dit moment ontbreekt. Jongeren en ook jonge ouders komen liever daarheen dan naar de kerk. Het aantal mensen loopt terug, er is een kerkplek nodig. In een parochiehuis kan worden ingespeeld op wat de jongere generaties aanspreekt.

Wat gaan we doen? Nieuwe kansen kiezen of zo doorgaan en doodlopen?

#### **Financiële basis**

De verantwoordelijkheid voor restauratie en onderhoud van de rijksmonumenten (de kerk, de pastorie het Gezellenhuis en het Vollebregtorgel) ligt bij de Urbanusparochie zelf. Het eigen vermogen en de exploitatie is niet toereikend om dit ook voor de toekomstige generaties in stand te houden. De overheid subsidieert kerken niet, subsidies geven geen zekerheid van continuïteit en het bisdom alsmede de regio hebben geen eigen vermogen. De Urbanusparochie moet dit derhalve op eigen kracht organiseren. De enige optie is verkoop/ontwikkeling van grond t.b.v. een instandhoudingsfonds waarvan het rendement voor restauratie, onderhoud en herstructurering wordt gebruikt.

Naast opbrengstmaximalisatie heeft het parochiebestuur uiteraard een aantal uitgangspunten geformuleerd, zoals behoud van het culturele erfgoed voor de lange termijn, gezonde financiële basis; uitbreiding kerkhof (zéér noodzakelijk) en renovatie kerkplein, gemeenschapshuis, investeringen kerk voor ruimere gebruiksmogelijkheden t.b.v. de Ouderkerkse gemeenschap; handhaven beschermd dorpsgezicht en cultuur historisch karakter; in omgeving passende grond ontwikkeling van hoge kwaliteit waarbij de

parochie géén ontwikkelingsrisico heeft.

Sinds 2005 zijn er serieuze verkenningen van de opties geweest die uiteindelijk geleid hebben tot een intentieovereenkomst met Van Amt Projectontwikkeling waarbij de parochie een gedeelte van haar grond aan de Schoolweg verkoopt alsmede het Gezellenhuis. Het parochiebestuur heeft zich laten adviseren door bureau Toornend en tevens een onafhankelijke deskundige een taxatie laten uitvoeren. De intentieovereenkomst heeft ook de goedkeuring van het bisdom. De intentieverklaring kan gezien worden als voorlopig koopcontract met als voorwaarde dat de het onroerend goed ontwikkeld kan worden. Als de grond verkocht is loopt de parochie geen risico. Het risico voor de ontwikkeling van de grond ligt bij de projectontwikkelaar.

Het eerste plan is aan het college van B&W gepresenteerd in 2009. Vervolgens heeft het college van B&W zich laten adviseren in het kader van een visievorming en heeft een eigen visieplan ontwikkeld.

De gekozen visie past de parochie niet omdat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor een passend en economisch haalbaar plan van de zijde van de parochie en inhoudelijk is er onvoldoende rekening gehouden met historische en monumentale contouren. Bovendien kunnen alle eigenaren in het gebied hun wensen realiseren behalve de parochie. Maar op dit moment is het bestuur weer volop in gesprek met de gemeente en we hopen van harte dat we elkaar kunnen vinden.

In mei 2010 heeft Van Amt een plan aan de gemeente gepresenteerd. Dit plan omvat 28 levensloop bestendige appartementen; 134 parkeerplaatsen in ondergrondse garage; verkochte grond en pastorietuin wordt semi-openbaar gebied in een autoluwe omgeving; nieuw gemeenschapshuis op een gerenoveerd kerkplein, uitbreiding kerkhof, restauratie en culturele bestemming voor het Gezellenhuis en uitbreiding met appartementen alsmede een beeldentuin en een kunstroute met ateliers. Goed voor de Ouderkerkse gemeenschap. Ook Ons Tweede Thuis en Theresia kunnen hun plannen in het gebied uitvoeren. Kortom, alle wensen van het parochiebestuur worden gerealiseerd en is er financiële zekerheid dat de monumenten voor de toekomstige generaties kunnen worden behouden.

Huidige stand van zaken is dat de plannen zijn gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden. De Commissie Ruimte is positief over de plannen echter wenst aanpassingen ten aanzien van volume en hoogte. Momenteel zijn er constructieve gesprekken met de gemeente die moeten leiden tot overeenstemming. Daarna volgen de gebruikelijke procedures inclusief de mogelijkheid van bezwaar door belanghebbenden.

#### Slot

Mede door de reacties tijdens de bijeenkomst weet het parochiebestuur zich gesteund in de keuzes die zijn gemaakt en waardeert het in haar gestelde vertrouwen. Er waren -uiteraard- ook kritische geluiden. Het parochiebestuur is zich er van bewust dat er veel onduidelijkheid bij de parochianen bestond. Dat wordt betreurd maar is soms onlosmakelijk verbonden met een verkoopproces waar vele belangen mee zijn gemoeid. Bovendien blijkt de politiek soms ingewikkeld te zijn. Voor het parochiebestuur staat het belang van de parochie steeds voorop en zal zich derhalve ook verantwoorden over haar daden. Een bijeenkomst als deze past daarin. Het parochiebestuur is voornemens meer aandacht te besteden aan de communicatie over de voortgang van het proces en zal ook de website hiervoor gaan gebruiken.

Het parochiebestuur.

## Familieberichten

### In Memoriam

V

Op 25 augustus jl. overleed *Jos Schrama* woonachtig in de Badelochtstraat 1. Hij mocht slechts 51 jaar oud worden. Zijn leven is niet altijd over rozen gegaan, maar Jos maakte er met behulp van zijn familie het beste van. Zelfstandig blijven wonen was voor hem heel belangrijk en dat lukte heel goed. Jos kon genieten van zijn pilsje en zijn sigaretje en een praatje in café de Vrije handel. De laatste jaren nam zijn gezondheid steeds meer af, het lopen werd moeilijker maar hij verheugde zich op zijn nieuwe woning. Jos heeft slecht een maand mogen genieten van zijn prachtige appartement aan de Badelochstraat. Zijn overlijden was onverwacht...geen afscheid, geen laatste woorden. Op 30 augustus was de afscheidsviering en werd Jos begraven op ons kerkhof.

God laat geen mens vallen. En Jos mag bij God zijn wie hij is, gaaf... ook in zijn gebrokenheid. Vanuit ons geloof mogen we weten dat Jos in het Licht verenigd mag zijn met zijn vader, zus Nelly en broer Pieter van wie hij zielsveel hield. Zijn moeder, broers en zussen wensen we veel sterkte dit verlies te verwerken en te dragen.

### In Memoriam

V

Op 11 september overleed, 95 jaar oud, *Dora van den Maagdenberg-Jansen* in zorgcentrum Theresia, voorzien van het sacrament van de zieken. Dora werd geboren in de polder, de Hogendijk in een groot gezin. Tijdens haar huwelijk met Janus woonde ze met haar gezin, aan de Stramanweg. Op jonge leeftijd werd zij weduwe. Natuurlijk was het gemis erg groot, maar voortvarend pakte zij haar leven weer op waarbij zij de kracht niet putte uit haar geloof, maar ook vanuit haar

opgewekte aard. Haar huis was een gastvrije haven voor veel mensen: middelpunt van de hele familie, liefdevol en zorgzaam voor allen die haar om raad vroegen en dat waren heel veel mensen. Ouderparochianen zullen haar beslist kennen van het Gezellenhuis waar zij de familie Jansen hielp bij bruiloften en partijen.

Sinds 2000 woonde Dora in zorgcentrum Theresia, omdat zelfstandig wonen niet meer ging. Trouw bezocht ze daar ook de vieringen en toonde zij zich een gezellige, blijmoedige vrouw.

Een schat van een oma, zo verwoordden de kleinkinderen haar in de afscheidsviering die gehouden werd op 16 september, waarna zij begraven werd in het familiegraf op ons kerkhof. Moge haar Schepper voltooiën wat hij eens met Dora begonnen is. Moge zij rusten in vrede.

### In Memoriam

#### V

Op 12 september overleed in zorgcentrum Vinkenoord te Vinkenveen **Cathrien Droog-van Tol** voorheen vele jaren woonachtig aan de Rondehoep Oost. Cathrien werd 90 jaar oud. Op 16 september vond de afscheidsviering plaats en werd het leven van Cathrien door kinderen en kleinkinderen persoonlijk verwoord.

In een van zijn mooiste gedichten zegt Gerrit Achterberg: “de mens is voor een tijd, zo lang hij leeft, een plaats van God”. Ieder mens. Je hoeft geen belijdend religieus mens te zijn, om met Cathrien als voorbeeld, te begrijpen wat de dichter daarmee wil zeggen. Wat God met haar begonnen is, ruim 90 jaar geleden, hebben haar kinderen en kleinkinderen mogen meemaken en dát heeft eeuwigheidswaarde. En daar waar God verblijft houdt, is plaats voor al zijn kinderen. Is plaats voor alle kwetsbare mensen die vandaag hier leven en morgen gestorven kunnen zijn. In dat huis van God heeft Hij een woning bereid voor Cathrien. Moge zij daar verenigd zijn met haar man Cees en zoon Wout.

### HERINNERINGEN aan een Oud-Parochiaan.

Op 6 september 2011, is op 102-jarige leeftijd overleden onze dierbare broer/Heerom Dirk

#### PATER THEODORUS NICOLAAS RIETVELD

geboren 28 februari 1909 te Nes a/d Amstel.

Hoewel geen Ouderkerker van geboorte, heeft hij vanaf zijn 5<sup>e</sup> jaar in Ouderkerk gewoond. Hij woonde daar aan de Bullewijkerweg, zo heette dat destijds, nu Holendrechteweg, op de boerderij van zijn vader, tesamen met nog 9 broers en zussen.

Op 14-jarige leeftijd koos hij voor het priesterschap en studeerde aan het Juvenaat te Bergen op Zoom. Zijn priesterwijding ontving Dirk op 18 juli 1937. Kort daarna droeg hij in Ouderkerk, in de parochiekerk van de H. Urbanus, zijn Eerste H. Mis op.

Heel goed kan ik mij dat nog herinneren.

Wat was het destijds een eer als een familielid voor het priesterschap koos, vooral op een klein dorp. Door iedereen werd hij met eerbied bejegend en toen hij in Ouderkerk zijn eerste H. Mis opdroeg werd dit door het hele dorp meegevierd. Hoe goed herinner ik mij de feestelijke intocht in een open rijtuig, door alle dorpsgenoten hartelijk begroet.

Het waren de hoogtijdagen van het Rijke Roomse Leven !!!

Zijn verlangen was altijd missionaris te zijn en zo vertrok hij enige tijd daarna naar N. Brazilië, waar hij tot 1980 zijn zegenrijk missiewerk heeft verricht.

Na het beëindigen van de plechtige uitvaartdienst in de Kapel van het Klooster van de Priesters van het H. Hart te Asten, waar Dirk vanaf 1980 medebewoner was, begon ik de afscheidstoespraak met de volgende dichtregel:

“Al het schoons, dat d’Aard kan geven, is een pad, dat tot U voert  
en alleen is LEVEN leven, als het tot de dood ontroert.”

“Een leven tot de dood ontroeren”, als er iemand is, waarop deze mooie woorden van toepassing zijn, dan is het onze dierbare Dirk.



Voor de laatste jaren, tijdens zijn ziekte, hebben wij de betekenis hiervan mogen ervaren. Zijn nimmer aflatende belangstelling en liefde voor zijn familie waren van een ongekeerde warmte. Zijn Geloof en Liefde tot God speelde immer een grote rol in zijn leven. Alles draaide om O.L. Heer en alles – zo placht hij te zeggen – lag in Gods hand. Onwillekeurig moet ik dan denken aan de zo mooie Spreuk uit het Boek Spreuken; ik citeer: (met een kleine variatie)

“Het hijgend hert der jacht ontkomen,  
verlangt minder sterk naar het genot van frisse waterstromen  
als de ziel van Dirk verlangt naar God.”

42 jaren heeft hij als zielzorger een bijna bovenmenselijke taak verricht in een van de armste gebieden van Brazilië. Nimmer heb ik hem erover horen klagen. Het enige waarmede hij het moeilijk had, was zijn grote eenzaamheid. Hij beschouwde het als een door God gegeven opdracht.

Soms vergelijk ik Dirk wel eens met de H. Pastoor van Ars, de simpele Franse dorpspastoor; door zijn superieuren niet zo hoog geschat, maar des te meer door de talrijke gelovigen, die van heinde en verre naar hem toekwamen voor troost en bemoediging.

Toen Dirk – het was betrekkelijk kort na de oorlog - ik denk begin vijftiger jaren vorige eeuw, voor het eerst met verlof naar Holland kwam, haalde ik hem af van het Centraal Station te Amsterdam. Toen ik hem in de verte zag aankomen, een beminnelijk persoon, gehuld in een wat verfromfaaide pij, op zijn hoofd een grote hoed met



brede rand, was mijn eerste gedachte: daar komt de H. Pastoor van Ars aan (kort daarvoor had ik de levensgeschiedenis van deze bijzondere man gelezen).

Dirk, de simpele boerenjongen uit het dorpje Ouderkerk, geroepen om God te dienen, zo blijf je in onze herinnering.

Herinneringen opgetekend door zijn 94-jarige broer Bert. Amsterdam, september 2011.

Tekst van het bidprentje

Een dankbare herinnering aan

**PATER DIRK RIETVELD S.C.J.**  
(1909 – 2011)

Pater Dirk werd geboren op 28 februari 1909 te Nieuwer-Amstel. Bij zijn doop ontving hij de namen **Theodorus Nicolaas**. Op 8 september 1932 werd hij lid van de Congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus door het uitspreken van de kloostergeloften. Op 18 juli 1932 ontving hij in Nijmegen de H. Priesterwijding. Op 6 september 2011 is hij gestorven in ons Kloosterverzorgingshuis te Asten.

Op 1 oktober 1938 vertrok pater Rietveld naar Noord-Brazilië. Daar heeft hij als pastoor gewerkt in verschillende parochies, soms ver in het binnenland. In eenvoud van levensstijl, diepe vroomheid en grote dienstbaarheid stond hij klaar voor zijn mensen. Hij heeft gewerkt in Agua Preta met pater Franciscus Geraets, voor wie hij een grote bewondering had, in Igarassu, Amaraji, Colonia Leopoldina, Sao José da Lago, Porto Galvo, Maccio en Benito.

Om redenen van gezondheid keerde hij in december 1977 terug naar Nederland en woonde in het St. Nicolaasklooster in Amsterdam. Heimwee en de roep van parochianen deden hem in februari

1978 terugkeren naar Brazilië. Maar in juni 1980 keerde hij voor goed terug naar Nederland en ging wonen in ons Kloosterverzorgingshuis in Asten, ging nog op assistentie en werd lid van een charismatische gebedsgroep, ging borduren en loonschilderen. Met het oog op zijn begrafenis heeft hij zelf als uiting van zijn diepe geloven een bijzondere stola gemaakt met de volgende symbolen: door het lijden – met het H. Hart- en met Maria – naar de Verrijzenis – en de H. Drie-eenheid.

Vele jubilea en mijlpalen heeft hij gevierd (o.a. 100 jaar worden), ook met zijn familie in Ouderkerk aan de Amstel. Hij onderhield een warme band met de familie via rondschrjvens en briefjes. Hij was de 'pater familias'. Vol dankbaarheid genoot hij van de goede verzorging in Klooster H. Hart in Asten, vaak vergiffenis vragend voor zijn fouten en tekorten.

Op zaterdag 10 september hebben we in een plichtige Eucharistieviering afscheid van hem genomen en hem begraven op ons kloosterkerkhof in Asten.

Zijn broers Bert en Cok, neven en nichten, medebroeders en medewerkers van Klooster H. Hart danken u hartelijk voor uw meeleven en belangstelling.

## LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	Plaats
24-09 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
24-09 <b>18.30 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
25-09 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
01-10 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-10 10.00 uur	Pastor G.v. Tillo/K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
08-10 <b>18.30 uur</b>	Pastor K.Kint p.w.	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
09-10 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
15-10 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
16-10 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
22-10 <b>18.30 uur</b>	Pastor K.Kint p.w.	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
23-10 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
29-10	<b>geen viering</b>	
30-10 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-11 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

## OKTOBER 2011

Bijzonderheden	Muzikale invulling
<b>Regionale jongerenviering</b>	<b>Tienerkoor Vivace</b>
Eucharistieviering	Samenzang
Wereldmissiedag voor kinderen	't Kwetternest
	Samenzang
Eucharistieviering	St.Caeciliakoar
Missiezondag	Elckerlyc
Eucharistieviering	gregoriaans koor de Duif
Allerzielen	St.Caeciliakoar

## Misintenties voor de maand oktober 2011.

**Zaterdag 1 oktober 19.00 uur en zondag 2 oktober 10.00 uur**

Overleden ouders Meijer-Baars, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Ab en Martijn van Unen, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Riny Helsloot -de Groot, Dirk de Jong, Catharina Timmer-Konijn, Jos Schrama, Dora v.d Maagdenberg-Jansen, Cathrien Droog-van Tol.

**Zondag 9 oktober 10.00 uur.**

Mijnie Dorrestein-de Lange, Overleden ouders Alberts-Alberts, Sophie Kea, Kees Bon, Alida Neeven-Hekker, Ben Meijer, Piet de Jong, Anton van Beek, Jo de Jong-van Rijn, Loes Witmond-van Leeuwen, Ina Wijfjes, Jos Schrama, Dora v.d. Maagdenberg-Jansen, Cathrien Droog-van Tol.

**Zaterdag 15 oktober 19.00 uur en Zondag 16 oktober 10.00 uur.**

Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Overleden fam. Van Wees-Kolk, Margaretha Dellelijn-Honselaar, Annie Nelis-van Rijn, Ton Tetteroo, Riet Copier-Baas, Margaretha Keizer-Schalkwijk, Jan Dekker, Jos Schrama, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Cathrien Droog-van Tol.

**Zondag 23 oktober 10.00 uur.**

.Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Rien Verlaan, Johan Berndsén, Herman van Veen, Rie van Veen-Emous, Tonny v.d Velde-Ronday, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Cathrien Droog-van Tol en voor degenen die het moeilijk hebben

**Zondag 30 oktober 10.00 uur**

Riet Zeldenthuis Flierboom, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Lenie Meesters-van Riel, Cornelia Feddema-van As, Jan van Hensbergen, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Cathrien Droog-van Tol.

**Zondag 2 oktober  
Wereldmissiedag voor de kinderen**

# Gezinsviering

om  
10.00 uur

**In deze viering gaan  
pastor G. van Tillo en K. Kint p.w. voor.  
Kinderkoor het Kwetternest  
zingt hierbij weer vrolijke noten  
o.l.v.Laurens de Boer.**



**iedereen is hierbij weer van harte welkom**

## Lunchtijd Concert in de S<sup>t</sup> Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel

---

Op vrijdag 21 oktober aanstaande wordt in de S<sup>t</sup> Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel tussen 12.30 en 13.00 uur het vierde en laatste Urbanus Lunchtijd Concert van het seizoen 2011 gegeven. Het wordt verzorgd door Harda van Wageningen (alt) en Johan Vos (orgel). Zij vertolken het volgende programma:

Henry Purcell (1658-1695), *Ground in c minor* (Z. D221) orgel  
John Dowland (1562-1626), *Flow my tears* alt en orgel  
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), *Pavana Lachrimae* orgel  
Dietrich Buxtehude (1637-1707), *Klaglied* (BuxWV 76) alt en orgel  
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
Aria: *Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust* (BWV 170) alt en orgel  
Max Reger (1873-1916), *Meine Seele ist still zu Gott* (Op. 105 Nr.2) alt en orgel  
Claude-Bénigne Balbastre (1727-1799)  
*Où s'en vont ces gais bergers* (Première Suite de Noël III) orgel

**Harda van Wageningen** begon haar zangstudie in Italië aan het conservatorium te Perugia. Zij vervolgde haar studie aan het conservatorium te Amsterdam waar zij les kreeg van Cora Canne Meyer en Kevin Smith.

Ze nam deel aan masterclasses van Roberta Alexander, Carolin Watkinson, Ian Partridge en David Wilson Johnson.

Na het behalen van haar diploma is ze werkzaam als alt bij het Groot Omroepkoor.

Samen met pianiste Evelina Vorontsova verzorgde ze meerdere liedrecitals. Met haar zus Roelien van Wageningen (sopraan) treedt ze regelmatig op. Zij wordt regelmatig gevraagd om als soliste op treden bij koren en oratoriumverenigingen.

Zo zong zij als soliste bij o.a. het radio Filharmonisch Orkest, het Concertgebouw Orkest en het Nederlands Kamerorkest.

Ook heeft ze diverse opera- en musicalrollen gezongen en staan er meerdere premières op haar naam o.a. van Bernard van Beurden en de Nederlandse première van "The armed man" van Karl Jenkins.

**Johan Vos** is gepensioneerd universitair docent Nieuwe Testament. Naast zijn wetenschappelijke werk heeft hij altijd de muziek beoefend. Hij studeerde orgel bij o.a. Wim van der Hoeven (Utrecht), Wim Hendrixcks (Nijmegen), Ernst Leuze (Kircheim unter Teck) en Dick Koomans (Haarlem). Hij volgde interpretatiecursussen bij Olivier Périn (Franse barok), José Luis Gonzalez Uriol (Iberische muziek) en Franz Raml (Zuidduitse musiceerpraktijk).

Op diverse plaatsen in Nederland en Duitsland fungeerde hij als kerkorganist.

Momenteel is hij de vaste bespeler van het Vollebregtorgel in de St. Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel.

Na afloop wordt koffie en thee geschonken. De toegang tot de concerten is gratis. Na afloop is er een collecte om de kosten te bestrijden. Het laatste Urbanus Zondagmiddag Concert - het Kerstconcert - vindt plaats op 11 december (aanvang 15.30 uur).

### KORENDAG

8 Oktober organiseert koor Elckerlyc een korendag met Aurora van de H. Geestkerk Amstelveen, The Bridges uit de Kwakel en Ackoord uit Uithoorn.

Samen gaan zij een middag stevig repeteren om 's avonds enthousiast hun muzikale talenten ten gehore te brengen, soms apart en soms heerlijk samen zingend.

Noteert u dus in uw agenda :



**Zaterdagavond 8 oktober  
om 19.30 uur  
korenconcert in de Urbanuskerk.**

## Missio Wereldmissiemaand 2011: Vietnam

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Vietnam. Met zes miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste katholieke gemeenschap in Zuid-Oost Azië. Op een bevolking van 86 miljoen is dat overigens nog wel bescheiden te noemen. Ongeveer 80% van de bevolking is boeddhist.

Vietnam is een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of christen zijn, het moeilijk hebben. Het communistische land kent weliswaar officieel vrijheid van godsdienst, maar de regering houdt religieuze uitingen scherp in de gaten.

### Vrijheid van godsdienst

Na de Vietnamees-Amerikaanse oorlog werden veel kerken gesloten. Grond van de kerken werd onteigend en religieuze leiders werden naar heropvoedingskampen gestuurd.

Inmiddels is er veel veranderd. Hoewel er officieel vrijheid van godsdienst is, zijn er toch beperkingen. Zo moeten de wijdingen van priesterkandidaten goedkeuring van de staat hebben. Functionarissen van de regering zijn regelmatig bij religieuze vieringen om te controleren wat er gezegd wordt.

Het Vaticaan heeft geen diplomatieke banden met het communistische land. De laatste jaren is wel sprake van wederzijdse toenadering. In januari van dit jaar heeft dat geresulteerd in de benoeming van een pauselijk vertegenwoordiger, die overigens niet in Vietnam zal resideren.

### Groeiende kerk

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling. Het kerkbezoek is hoog en er worden nieuwe kerken gebouwd. Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Veel parochievrijwilligers zijn als catechist actief met de voorbereiding op de sacramenten en de begeleiding van bijbelgroepen.

Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en priesters actief. Ze werken bijvoorbeeld onder de minderheden in de bergen,

waar nog veel armoede heerst. Opvang van weeskinderen van wie de ouders aan HIV/Aids lijden of overleden zijn, behoort ook tot hun taken.

### Vietnam heeft onze steun nodig

Hoewel het Vietnam in economisch opzicht steeds beter gaat, is de kloof tussen arm en rijk alleen maar toegenomen. In het noorden van het land en in de berggebieden heerst nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van de armste landen van Azië. Circa 25% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De gevolgen van de Vietnamees-Amerikaanse oorlog zijn ruim dertig jaar na dato nog steeds zichtbaar.

**Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam en geef aan de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.**

Voor meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)



## LITURGISCH JAAR

### Maria van de Rozenkrans

In oktober, de maand van de rozenkrans, gedenkt de kerk op 7 oktober de heilige maagd Maria, de moedervan God, onder de titel Maria van de Rozenkrans. Deze feestdag werd door de heilige paus Pius V in de algemene Romeinse kalender opgenomen en geplaatst op 7 oktober, de verjaardag van de zeeslag bij Lapanto in 1571. Heel de gemeenschap van de christenen was ervan overtuigd dat de daarop volgende vrede te danken was aan de voorspraak van de Moeder Gods Maria op grond van het vertrouwvol en vurig bidden van de rozenkrans.

#### *Twee aspecten van christelijk geloofsleven*

In de viering van deze feestdag van Maria worden twee aspecten van het christelijk geloofsleven op harmonische wijze met elkaar verbonden, zoals door het Tweede Vaticaans Concilie in de Constitutie over de liturgie werd aanbevolen: de viering van de liturgie en de oefening van godsvrucht in de vorm van het rozenkransgebed. Kenmerkend voor het rozenkransgebed is het herhaalde bidden van het Wees gegroet Maria.

#### *Misformulier van 7 oktober*

Aan het begin van de eucharistieviering op 7 oktober staat in de openingstekst het eerste gedeelte van het Wees gegroet Maria, waarvan de woorden ontleend zijn aan het evangelie van Lucas. Dit gebed tot Maria begint met de woorden die de engel Gabriel tot Maria sprak bij de aankondiging van de menswording van de Zoon van God, en bestaat verder uit de woorden van de begroeting door haar nicht Elisabet.

De rozenkrans of het rozenhoedje is door paus Pius XII aangeduid als de korte samenvatting van het hele evangelie. De maagd Maria was immers op unieke wijze verbonden met de menswording, het lijden en sterven en de glorievolle verrijzenis van Jezus Christus, de Zoon van God. Dit zijn ook de geheimen die wij overwegen bij het bidden van de rozenkrans. In het gebed van deze Maria feestdag, dat zowel in de

eucharistieviering als in het getijdengebed wordt gebeden, wordt een duidelijke toespeling gemaakt naar deze verwevenheid van Maria met het leven van haar zoon Jezus. Het is het gebed dat wij dagelijks driemaal bidden als afsluiting van het eeuwen oude gebed van de Engel des Heren.

E. de Jong

### Oktober: rozenkransmaand



De rozenkrans is niet weg te denken uit de rooms-katholieke traditie. Het bidden van de rozenkrans is een pure vorm van gebed dat zo eenvoudig dichtbij is dat men het steeds kan herhalen. Nu wij als parochie over een mooie ruimte hiervoor beschikken, willen wij in oktober weer de gelegenheid bieden om samen de rozenkrans te bidden. Het bovenstaande stukje van E. de Jong maakt ook duidelijk waarom!

Mevr. Bernadette Stronkhorst zal als vanouds deze gebedsbijeenkomsten leiden en wel iedere **woensdagavond in oktober om 19.30 's avonds in de stilte**. Wij zijn haar dankbaar dat ze dit weer op zich wil nemen. Dat voelt vertrouwd aan. Samen met het ochtendgebed op de woensdagochtend kan en mag deze dag midden in de week een dag van bezinning zijn. Gun u dit zichzelf.

De eerste keer dus op **5 oktober**.

**Vervolgens op 12, 19 en 26 oktober.**

U bent van harte welkom bij dit meditatieve gebed dat ons kan bemoedigen, steunen en beschermen. Vele mensen en de noden van onze verscheurde wereld kunnen ons gebed gebruiken.

### Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 27 oktober om 10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.  
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.  
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



### Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,  
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,  
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven,  
is er **iedere woensdagmorgen**  
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.  
Tijd en ruimte om te leven,  
om op te ademen,  
om tot jezelf,  
om tot de ander en God te komen:  
De kerk is open om 8.30 uur.  
**(de maand oktober in de St. Urbanuskerk)**  
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

### Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag **5 oktober om 13.00 uur**  
gaan we de kerk weer schoonmaken  
Daarna gezellig koffiedrinken  
U bent van harte welkom om mee te helpen!!!



### Bijbelwerkplaats

**11 oktober - 20.00 uur.**

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte welkom in de Bijbelwerkplaats.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.  
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.



De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: [jos.de.heer \[at\] hetnet.nl](mailto:jos.de.heer@hetnet.nl)

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.



### Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad **november** kunt u inleveren

t/m dinsdag 18 oktober

bij : Berny van Wieringen,  
E-mailadres: [bernyvanw \[at\] hotmail.com](mailto:bernyvanw@hotmail.com)

**Inleveren voor november**  
**Inleveren voor december/januari**

**dinsdag 18 oktober**  
**dinsdag 22 november**

## De Paaskaars, geheimzinnig ?

Ik zou u graag een tip aan de hand doen. Ik heb het zelf ook daarnet gedaan. Zorg dat u alleen in de kamer bent en pak een doosje lucifers; U loopt naar een kaars in de kamer of u zoekt een stompje ,wat u bv nooit wilde weggooien en u steekt die aan; daarbij spreekt u uit (u bent toch alleen ): **licht van Christus** . wat gebeurt er nu? Nog niets natuurlijk, u ruikt de kaars, u ziet het vlammetje en u kunt terugdenken aan alle eeuwen waarin vuur en vlam een rol speelden bij de mensen. Zo ook in de kerk waar het licht symbool staat voor verlichting, verlichting van leed, van onrust, maar ook van het zoeken van vrede in je eigen ziel. Je moet wel oppassen dat je het niet verkeerd gebruikt. Bij mij ging een droogboeket er naast bijna in vlammen op Licht kan dus ook tegen je werken. Ik dacht: in die kerk brandt die Kaars altijd , op het altaar, of bij het doopvont (in de Amstelkerk) maar wat doet het met mij ? Als het niets doet, waarom brandt ie dan?

Toen dacht ik: ik heb hier vlak om de hoek twee buurmannen, een van over de 70 net na zijn tweede hersenoperatie, een van 89 die altijd mijn druiven snoeide, maar een loodzwaar oorlogsverleden heeft (krijgsgevangen door de Duitsers, gewerkt in een kamp, bevrijd door de Russen die hem opnieuw tewerkstelden omdat ze meenden dat hij Duitser was. Nog nauwelijks hersteld van het Duitse kamp. Uiteindelijk komt een Poolse vrouw naar de Russen toe en zegt: die man is Nederlander uit Duitse gevangenschap ! Maar toen hadden ze zijn knieën al gebroken met een stok, vanwege een ‘vlucht poging’ of omdat hij zijn werk niet snel genoeg deed, dat weet ik niet meer. In ieder geval: maak dan maar dat je thuis komt vanuit Syberie. Hoe, dat wil ik u besparen, maar op een zondagochtend vroeg stond hij hier voor de deur en zijn vrouw dacht dat ie al lang dood was.

Nu zit mijn buurman in zijn stoel, hartpatiënt, suikerpatiënt, één knie wil niet meer, Zijn hoogbejaarde vrouw krijgt nu eindelijk thuiszorg want ze kon niet meer. **Het licht van Christus, wat nu?**

Ik dacht; als de spoorslag die twee eens opzoeken, vanochtend nog na dat kaarsritueel. En het gaf een goed gevoel. Ze vergaten me koffie te geven, zo verrast! Maar ik voel voldoening.

Kerkelijke of andere geloofsrituelen. Maar goed dat ze overgeleverd zijn vanuit de traditie. Ze kunnen u en mij inspireren en rust en voldoening schenken.

Cor Gravestein

## 100 jaar Boomkerk: Symposium over Interreligieuze dialoog *Franciscus en de sultan*

Op zondagmiddag 2 oktober vindt er in het regiocentrum bij de Boomkerk een symposium plaats over interreligieuze dialoog.

Centraal staat de ontmoeting van Franciscus van Assisi met de sultan van Egypte in het jaar 1219. In een tijd van kruistochten en dus gewelddadige strijd tussen christenen en moslims ontmoette Franciscus Sultan Malik El-Kamil. De sultan stond bekend als een intelligente, wijze en vredelievende moslim. Franciscus leefde in eenvoud en armoede in navolging van Jezus. Beide mannen kwamen met elkaar in gesprek over geloofszaken. Ondanks de spanningen die hen omringden werd het een gesprek waarvan respect voor elkaars persoon en geloof het gevolg was. Diep onder de indruk van elkaars geloof namen zij afscheid. Wat heeft dit verhaal ons te zeggen over het gesprek tussen religies vandaag?

Het programma:

14.30uur: opening; zang Het Zonnelied van Franciscus

14.45-15.00: verhaal over de ontmoeting van Franciscus met de sultan

15.00-15.30: meditatie door Dr. W.M. Speelman (Franciscaans Studiecentrum Utrecht)

15.30-16.00: gesprek onder ervaringsdeskundigen op het gebied van interreligieuze dialoog

16.00-16.15: pauze

16.15-16.45: gelegenheid tot vragen stellen

16.45: hapje en drankje.

De Boomkerk in Amsterdam West is toegewijd aan Franciscus van Assisi en bestaat in 2011 honderd jaar.

Adres: Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam

De toegang is gratis. Aanmelden kan via tel. 020-6824927 of [info \[at\] rkamsterdamwest.nl](mailto:info[at]rkamsterdamwest.nl)



## OP ADEM KOMEN

### meditatieve woensdagavonden in Ouderkerk aan de Amstel

Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichterbij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven.

Meditatie is een universele en eeuwenoude wijze om in verbinding met je hart en verlangen, tot verstillings, concentratie en aandacht te komen. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn ('mindfulness'). Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven staan.

Algemeen bekend is dat verschillende Oosterse tradities zich hiermee bezig houden. Daarvan kunnen we veel leren. Maar minder bekend is dat ook juist de christelijke traditie op dit gebied rijke schatten in huis heeft. In kerken en kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse vormen van meditatie beziggehouden. Het is boeiend beide met elkaar te vergelijken en te verbinden. Mediteren kun je leren.

Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.

Vanaf 12 oktober 2011 tot en met 15 februari 2012 bieden de oecumenisch samenwerkende Urbanuskerk en Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel iedere woensdagavond om 20.00 uur een meditatieve bijeenkomst van een klein uur aan onder de noemer:

'Op Adem Komen' met een telkens variërende invulling, zoals:

*'Op Adem Komen' met een lectio divina*

Vanuit de stilte en de ontspanning van het lichaam, wordt een inspirerende tekst enkele malen gelezen, met enkele vragen en momenten van stille meditatie.

*'Op Adem Komen' met een verstilde vesper*

Verstilde pianomuziek, Taizé-achtige zang, mooie teksten, momenten van stilte, brandende kaarsen in de stille ruimte van een van de oude kerken.

*'Op Adem Komen' met een loopmeditatie*

In de stille ruimte van de kerk op het ritme van je adem stap voor stap helemaal tot rust komen.

*'Op Adem Komen' door te zingen*

Vanuit de stilte komt pianomuziek op en volgen we met onze adem de cantor in zang waarover je jezelf verwondert.

Het zijn nadrukkelijk open avonden, waarin ieder welkom is. Je hoeft je niet aan te melden en er is geen toegangsprijs. De avonden worden geleid door ds. Jos de Heer en pastor Kiki Kint en georganiseerd door de Werkgroep Vacare (onderdeel van de Raad van Kerken Ouderkerk).

**Op Adem Komen met:**

<b>12 oktober 2011</b>	<b>lectio divina</b>	<b>Urbanuskerk</b>
<b>19 oktober</b>	<b>loopmeditatie</b>	
<b>26 oktober</b>	<b>lectio divina</b>	
2 november	verstilde vesper	Amstelkerk
9 november	gezongen meditatie	obv Laurens de Boer
16 november	loopmeditatie	
23 november	stilte-avond	door Thom Breukel
30 november	gezongen meditatie	obv Laurens de Boer

7 december	lectio divina	Urbanuskerk
14 december	verstilde vesper	
4 januari 2012	lectio divina	Amstelkerk
11 januari	verstilde vesper	
18 januari	loopmeditatie	
25 januari	gezongen meditatie	o.l.v. L. de Boer
1 februari	lectio divina	Urbanuskerk
8 februari	verstilde vesper	
15 februari	loopmeditatie	

## Adressen St. Urbanus Parochie

<b>Parochiële Caritas</b>	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	<b>4964469</b>
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
<b>Vormselwerkgroep/ Jongerengroep</b>	Dhr. P. Liesker	<b>06-14181919 6448097</b>
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw. K. Lötters	<b>4965733</b>
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.H.Out	<b>4964469</b>
<b>St. Caeciliakoor</b>	Dhr.M.v.d.Linden	<b>4961635</b>
<b>Muzikaal begeleider alle koren</b>	Laurens de Boer	<b>06-24226872</b>
<b>Bezoekgroep</b>	Hélène van Huizen	<b>4961243</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat Linda den Hertog	<b>4964759</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	<b>4964175</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	<b>4965733</b>
<b>Klachten adm.parochieblad</b>	Dhr. J. de Jong ( na 18.00)	<b>4964608</b>
<b>Stencilbureau</b>	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	<b>4961255 4961749</b>
<b>Verhuur parochiehuis (kosterwoning):</b>	via secretariaat	<b>4961320</b>
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier.	<b>4961853</b>
<b>Uitvaartleiders</b>	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	<b>0297-583448</b>

## Opgave intenties

Intentie voor : .....

Intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

Opgegeven door: ..... Tel.: .....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie**.

## Laat je kennen

### **Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!**

Naam: \_\_\_\_\_

Huidige adres: \_\_\_\_\_

Verhuisdatum: \_\_\_\_\_

Nieuwe adres: \_\_\_\_\_

Postcode en plaats: \_\_\_\_\_

Telefoon nr. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### **Gezinsleden:**

<b>Voorl. Achternaam</b>	<b>geboorteplaats /</b>	<b>-datum</b>	<b>- godsdienst</b>
--------------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-
----	-----	---	---

2.	m/v	-	-
----	-----	---	---

3.	m/v	-	-
----	-----	---	---

4.	m/v	-	-
----	-----	---	---

5.	m/v	-	-
----	-----	---	---