

# de brug



**parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
oktober 2010**

## Adressen Urbanusparochie

**Pastoraal Werkster** Mw. K. Kint- van Os **4961320**  
E-mail adres : Urbanusparochie@xs4all.nl

**Parochiebestuur** Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**  
Penningmeester Dhr. N. Wolffebuttel **4967078**  
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

**Bouwzaken** Dhr. T. Tetteroo **4961300**

**Parochiesecretariaat** Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar  
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur  
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur  
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

**Website:** [www.kerkenouderkerk.nl](http://www.kerkenouderkerk.nl)

### **Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel**

Rabobank 3518.21.872

### **Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk**

Rabobank 3005.89.786

### **Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.**

Rabobank 3518.01.855  
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur  
Ouderkerk aan de Amstel

**Kerkbijdrage:** Rabobank: 3518.06.210

**Overige adressen:** Zie binnenzijde achter in de Brug

## Oktober: rozenkransmaand.

Het is in dit vak vaak hollen en een enkele keer stilstaan en dan realiseer je je net na een hele drukke week dat er ook een stukje geschreven moet worden voor de diverse parochiebladen van de regio. Deken Ambro Bakker beet vorige maand met een pastoraal stuk voor de gehele regio de spits af en hij wenste allen die op welke manier dan ook werkzaam zijn in de verschillende geloofsgemeenschappen van de regio Amstelland de zegen van God toe. En in dat vertrouwen zijn we het pastorale werkjaar ook begonnen. In de parochies zijn alle werkgroepen weer van start gegaan, de koren weer aan de repetities begonnen, wordt er weer volop vergaderd, worden de eerste uitnodigingen voor communicanten en vormelingen de deur uitgedaan en is men gestart met een regionale voorbereiding aan ouders op de doop van hun kind.

We hopen dat deze voorbereiding zal leiden tot meer geloofsverdieping en zeker zullen geloofservaringen worden uitgewisseld. Er wordt samengewerkt daar waar het moet en samengewerkt waar het kan. Op deze wijze proberen we buiten de grenzen van onze eigen parochies te kijken om te zien wat we mét en vóór elkaar kunnen betekenen.

In de maand oktober wordt in de liturgie op de 7<sup>e</sup> het feest van de Heilige maagd Maria van de rozenkrans gevierd. Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans. Na deze slag stelde Paus Pius V, een Dominicaan, officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Turkse vloot. Hierdoor gold vanaf dan de maand oktober als *rozenkransmaand* binnen de Rooms-katholieke Kerk. We kennen de rozenkrans als gebedssnoer en het lijkt oerkatholiek, maar ook de islam, hindoes en boeddhisten gebruiken bij hun gebeden een gebedssnoer.

Waar komt de naam rozenkrans vandaan? In het Sanskriet, een taal uit het Midden-Oosten, is de naam voor gebedssnoer 'japa mala'. Het woordje 'japa' betekent ook 'roos' en zo komt men aan de naam

rozenkrans. Het is dus een woord dat sterk verwant is met de cultuur van het Midden-Oosten, waar destijds en ook nu nog de islam veruit de eerste godsdienst is. Maria zelf werd ook vaak in verband gebracht met de roos. De heilige Bernardus noemde haar 'de paradijselijke roos zonder doornen', omdat ze zonder zonden is. Op middeleeuwse schilderstukken wordt Maria vaak afgebeeld met rozen. De rozenkrans kan men ook als een symbolische, natuurlijke krans van rozen zien omdat de Weesgegroetjes zich tijdens het bidden als een krans aaneenvlechten ter ere van Maria.

De rozenkrans wordt vaak verbonden aan de H. Dominicus aan wie Maria zelf de rozenkrans zou hebben gegeven. De volgelingen van Dominicus hebben een speciale aandacht voor Maria. Het bidden van de rozenkrans, in de vorm zoals wij deze kennen, werd in de 15<sup>e</sup> eeuw gestimuleerd door de prediking van de dominicaan Alanus de Rupe, professor in Zwolle en daar in 1475 overleden.

Is het een hang naar het oude en vertrouwde dat de verkoop van nieuwe rozenkransen toeneemt of de invloed van andere godsdiensten waar men met kralen/gebedssnoeren omgaat? In ieder geval is de rozenkrans niet weg te denken uit de katholieke traditie.

Het bidden van de rozenkrans geeft als het ware ook een kijkje in het leven van Maria doordat we tijdens het bidden de zogenaamde geheimen overwegen: de blijde, de droevige, de glorievolle en de geheimen van het licht. Als het ware allemaal opmerkingen over Jezus, de zoon die Maria heeft ontvangen. Maria, die staat aan de kant van ons, mensen, brengt ons zo tot de Zoon.

Het voortdurend herhalen van dit gebed werkt als een meditatie. Het ritme opent je hart en maakt je geest los van alles wat er zich in ons dagelijkse en vaak hectische leven voordoet. Een broodnodig rustpuntje en zeker in de maand oktober: rozenkransmaand. Misschien een idee om regionaal in de Mariamaand bij uitstek – mei - én in oktober gezamenlijk in een van de kerken de rozenkrans te bidden.

Een hartelijke groet,  
namens het pastorale team Amstelland,  
Kiki Kint, pastoraal werkster.

## Familieberichten

### Huwelijk



10 september werd het kerkelijk huwelijk gesloten  
tussen  
***Claudia van der Voort en  
Marco Timmermans***  
Aart v/d Neerweg 15

11 september werd het kerkelijk huwelijk gesloten  
tussen

***Dirk Lippits en Helen Tanger***  
Leimuiderstraat 17 II te Amsterdam



### In memoriam

#### V

Op 14 augustus jl. overleed op de leeftijd van 80 jaar Johan Berndsen, echtgenoot van Klazien van Rijn. Geboren in Ouderkerk stichtte hij samen met Klazien een gezin waarin drie kinderen werden geboren. Voor hen was hij een hardwerkende vader die het beste met zijn kinderen voor had. Zijn grote passie was zijn volkstuin en de voetbalvereniging N.E.A. De laatste jaren van zijn leven werden getekend door ziekte, maar daarover klaagde hij niet want Johan was gehecht aan het leven. Samen met zijn vrouw heeft hij nog enkele maanden mogen wonen in een mooi appartement in de Badelochstraat, een thuis waar hij door de liefdevolle verzorging van zijn vrouw en kinderen kon blijven wonen totdat hij het leven écht moest loslaten. Op 19 augustus hebben we in een druk bezochte viering afscheid van Johan genomen waarna hij werd begraven op ons kerkhof. Moge hij rusten in vrede en wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte dit verlies te verwerken.

## REKENING VAN BATEN & LASTEN OVER 2009.

	Boekjaar 2009	Begroting 2009	Boekjaar 2008
<b><u>LASTEN</u></b>			
Persoonskosten	46.503	45.232	38.129
Kosten Onroerend goed:			
- kerkelijke gebouwen	82.034	81.200	77.613
- overige Kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming	27.485	23.550	23.901
Kosten Eredienst	9.447	10.100	9.736
Kosten Pastoraal	5.357	6.950	6.773
Verplichte & vrijwillige bijdragen	25.107	28.180	26.341
Beheerkosten	6.129	6.350	6.596
	202.062	201.562	189.089

## **BATEN**

Parochiebijdragen	52.248	46.000	45.913
Collecten incl. bloemenoffer	23.806	21.100	21.623
Stipendia	2.816	4.300	4.248
Huwelijken, Uitvaarten, Doop	12.502	10.100	9.591
Offerblokken en -kaarsen	3.689	3.500	3.430
Ontvangen collecten voor derden	5.232	6.000	5.256
Opbrengst uit bezittingen	79.326	81.000	77.307
Incidentele baten en giften	693	750	664
Nadelig resultaat	21.750	28.812	21.057
	202.062	201.562	189.089

## Toelichting op de jaarexploitatie 2009

De persoonskosten zijn toegenomen met €8.300 door een hogere afdracht aan het bisdom die op basis van draagkracht de personeelskosten aan de parochies in de regio doorberekend.

De kosten onroerende zaken zijn gestegen met €8.005 door hogere uitgaven aan energie en verhoging van de reservering voor onderhoud. De reservering bedroeg in 2009 €63.652 tegenover €62.217 in 2008. Maatregelen zijn genomen om het energiegebruik beter te beheersen.

Verheugende ontwikkelingen zijn er aan de batenkant. De parochiebijdragen stegen met €6.300 naar €52.248 en de collecten stegen met €2.180 naar €23.806. Alleen de stipendia (misintenties) bleven dit jaar achter.

Als we naar de trend kijken zien we dat de baten exclusief opbrengst uit bezittingen tussen 2005 en 2009 zijn gestegen van €78.100 naar €100.400 (+28%). Hieruit mogen we concluderen dat we een vitale parochiegemeenschap zijn.

De opbrengst uit bezittingen is in die jaren gelijk gebleven. Verkoop van Gezellenhuis en grond aan de Schoolweg zullen de baten structureel versterken.

Tot slot. Ook een penningmeester weet dat het in de kerk eigenlijk over geloof, hoop en liefde moet gaan. Maar ook de economie draait niet zonder deze deugden en dus mag een penningmeester er ook iets over zeggen. Geloof is vast vertrouwen in de toekomst en met die instelling leveren heel veel mensen met heel veel liefde een persoonlijke en ook financiële bijdrage aan onze parochie. Hartelijke dank voor uw investering in de toekomst van de Urbanus in Ouderkerk aan de Amstel.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

## Wereldmissiemaand 2010 steunt parochies wereldwijd

### Missio richt aandacht op kerk in Ethiopië

Ethiopië: land van droogte en hongersnood; land met vruchtbare hoogvlaktes; land met een eeuwenoude christelijke traditie; land met een kleine katholieke minderheid; land met een rijke cultuur. Kortom: een land met vele gezichten. Reden genoeg voor Missio om dit jaar in de Wereldmissiemaand Ethiopië centraal te stellen.

Missio staat voor solidariteit met parochies wereldwijd. Speciaal in Wereldmissiemaand (oktober) worden uw gebed en actie gevraagd voor de minder draagkrachtige parochies in de derde wereld. Ethiopië is een van de armste landen van Afrika.

### Een christelijk land

Ethiopië is een door en door christelijk land, 62% van de bevolking is christen en het merendeel behoort tot de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. De Rooms-katholieke Kerk vormt een kleine minderheid (0,7%). Het bijzondere van de Rooms-katholieke Kerk in Ethiopië is dat ze twee liturgische tradities heeft: in het noorden viert men de liturgie volgens de Ge'ez ritus, net als in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. In het zuiden volgt men de Latijnse ritus, in de plaatselijke taal.

### Katholiek in Ethiopië: dienstbaar in de samenleving

Hoewel klein in aantal, is de katholieke kerk zeer dienstbaar in de samenleving, zoals op het gebied van voedselzekerheid. Naast het verlenen van noodhulp heeft de kerk een speciaal programma voor de langere termijn. Er zijn trainingen voor boeren en men werkt aan het versterken van de plaatselijke gemeenschappen, zodat de mensen niet afhankelijk blijven van noodhulp.

Veel parochies zijn betrokken bij WATSAN-projecten (Water en Sanitation): veilig drinkwater en een goede riolering zijn van levensbelang. Juist omdat deze projecten door de plaatselijke parochies opgepakt worden, komen ze ten goede aan veel mensen, vooral de meest kwetsbare zoals vrouwen en kinderen.

### Bisdom Nekemte

In de katholieke kerk zijn nog enkele missionarissen werkzaam, onder wie de Nederlandse pater Lazarist Theo van Ruijven, bisschop van Nekemte.

Het bisdom heeft zeer beperkte financiële middelen, zoals de hele katholieke gemeenschap in Ethiopië. Men heeft goede ideeën en uitgewerkte plannen om noden van diverse aard te lenigen. Zo wil men onder jongeren het bewustzijn rond de problematiek van hiv/aids vergroten door het geven van trainingen en workshops op katholieke scholen.

Ook voor de opbouw van de plaatselijke geloofsgemeenschappen is geld nodig. Op dit moment kunnen slechts twintig priesterstudenten aan het seminarie studeren, hoewel er meer kandidaten zijn. In de parochie spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Voor hen worden toerustingscursussen georganiseerd, zoals leiderschapstrainingen en cursussen bible-sharing.

Helpt u mee de plannen van de parochies in Ethiopië te realiseren? Steun de collecte in de kerk op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand Den Haag.



## 1<sup>e</sup> communie en Vormsel 2011

De data voor de 1<sup>e</sup> Communie en het sacrament van het Vormsel zijn al bekend voor 2011.

De 1<sup>e</sup> Communie wordt gevierd op **zondag 15 mei** en het **sacrament van het Vormsel** zal worden toegediend door Mgr. van Burgsteden, de hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam op **zondag 22 mei**. In welke kerk van de regio Amstelland dit zal gebeuren is nog niet bekend.

De 1<sup>e</sup> Communie en Vormsel vallen in 2011 laat, omdat we dan een late Pasen hebben. Eind oktober worden de ouders van kinderen in groep 4 aangeschreven voor deelname aan de 1<sup>e</sup> Communie. Een eerste informatieavond voor de ouders is op: **donderdag 25 november om 20.30 uur** in de pastorie.

Jongeren in de leeftijd 14/15 jaar en hun ouders zijn eind september benaderd voor mogelijke deelname aan de voorbereidingsroute op het Vormsel. Een informatieavond voor ouders omtrent het Vormsel van hun kinderen is op **donderdagavond 4 november om 20.00 uur**.

## Oktober: rozenkransmaand

De rozenkrans is niet weg te denken uit de rooms-katholieke traditie. Het bidden van de rozenkrans is een pure vorm van gebed dat zo eenvoudig dichtbij is dat men het steeds kan herhalen.

Mevr. Bernadette Stronkhorst zal als vanouds deze gebedsbijeenkomsten leiden en wel iedere **woensdagavond in oktober om 19.30 's avonds in de stilteruimte**. Wij zijn haar dankbaar dat ze dit weer op zich wil nemen. Dat voelt vertrouwd aan. Samen met het ochtendgebed op de woensdagochtend kan en mag deze dag midden in de week een dag van bezinning zijn. Gun u dit zichzelf. De eerste keer dus op **6 oktober**. Vervolgens op **13, 20 en 27 oktober**.



## Zondag 3 oktober

## Wereldmissiedag voor kinderen

# Gezinsdienst

10.00 uur

In deze viering gaat K.Kint, pastoraal werkster voor en zingt het Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer

thema: Kinderen voor Kinderen



Iedereen is hierbij weer van harte welkom.

## LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	Plaats
25-09 <b>18.00 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia zorgcentrum</b>
26-09 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-10 19.00 uur	K.Kint. p.w.	St. Urbanuskerk
03-10 10.00 uur	K.Kint, p.w.	St. Urbanuskerk
09-10 <b>18.00 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia zorgcentrum</b>
10-10 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
16-10 19.00 uur	K.Kint, p.w.	St. Urbanuskerk
17-10 10.00 uur	K.Kint, p.w.	St. Urbanuskerk
23-10 <b>18.00 uur</b>	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia zorgcentrum</b>
24-10 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
30-10 <b>geen viering</b>		
31-10 10.00 uur	K.Kint, p.w.	St. Urbanuskerk

## OKTOBER 2010

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Eucharistie	
Eucharistie	samenzang
Woord en Communieviering	
Wereldmissiedag voor kinderen	't Kwetternest
Eucharistie	
Eucharistie	samenzang
Woord en Communieviering	
Woord en Communieviering	Koor Elckerlyc
Eucharistie	
Eucharistie	Caeciliakoor
Woord en Communieviering	
Woord en Communieviering	samenzang

## Lourdesreis met de Jongerengroep I



Donderdag 7 oktober vertrekken 9 jongeren van de St. Urbanusparochie met het vliegtuig naar Lourdes om daar een paar dagen te verblijven onder begeleiding van Paul Liesker, José Janssen en de pastores Phil en Kiki Kint. In Lourdes verscheen ruim 150 jaar geleden Maria aan het meisje Bernadette Soubirous. Sindsdien is het dorpje aan de voet van de Pyreneeën uitgegroeid tot een van de grootste bedevaartplaatsen ter wereld. Elk jaar komen hier ook heel veel groepen jongeren naar toe. Een paar dagen willen we pelgrim zijn en ons onder laten dompelen in de sfeer van Lourdes om met eigen ogen de plek te zien waar Maria ruim honderdvijftig jaar geleden aan Bernadette verscheen.

Door als groep te gaan hopen we dat ook voor ons Lourdes een plek wordt van

betekenisvolle ontmoeting. We bezoeken natuurlijk de grot en zullen vast en zeker kaarsjes opsteken voor mensen die ons dierbaar zijn. Een bezoek aan het geboortehuis van Bernadette staat ook op het programma en we zullen meelopen in de lichtprocessie 's avonds. Verder gaan we naar Cité de Saint Pierre. Een gedeelte van de reis en verblijf betalen we zelf en een gedeelte van de reis wordt gefinancierd uit de Club van 140 en daarvoor zijn we heel dankbaar. Geweldig! Uiteraard maken we foto's en een verslag en we hopen in een volgend parochieblad hier op terug te komen. Wellicht worden we zo enthousiast dat we ook eens met de parochie kunnen gaan of met veel jongeren uit de regio Amstelland.

Lourdes: de jongeren van de Urbanus komen er aan.....

## Regioberichten



### Website [www.rkamstelland.nl](http://www.rkamstelland.nl) in de lucht

Hij is in de lucht: de nieuwe website [www.rkamstelland.nl](http://www.rkamstelland.nl). Het is de officiële website van de gezamenlijke RK-parochies in Buitenveldert, Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen en probeert zo goed en zo actueel mogelijk nieuws te brengen over de regio. De site is geenszins een vervanging van de eigen parochiesites. Maar wie wel eens in één oogopslag wil weten wat er zoal in de regio speelt, kan bijvoorbeeld op de Activiteitenkalender kijken, of kijken welke cursussen er gegeven worden. Ook is er aandacht voor jeugd en jongeren en uiteraard staan alle gegevens van de kerken er op. Een goede website is een actuele site. Dat betekent dat u uitgenodigd wordt gegevens van activiteiten door te geven aan de webmaster:

[rkkerkamstelland@gmail.com](mailto:rkkerkamstelland@gmail.com)

### Regionaal magazine rond de kerstdagen – wie verzint een naam?

Er is heel veel over gesproken, maar nu gaan we het proberen: voor de Kerstdagen zult u verrast worden met een magazine van de gezamenlijke RK parochies uit onze regio. In het blad kunt u interviews en artikelen lezen waarvan de redactie denkt dat u die interesseren. Ook zult u er de nieuwtjes uit uw parochie en de gegevens rond de vieringen vinden. Het blad is voorlopig éénmalig. Er is al heel veel gefilosofeerd over een pakkende naam, maar een echt goede naam hebben we nog niet. Weet u een goede en pakkende naam voor het nieuwe regionale magazine van de gezamenlijke RK-parochies uit de regio Amstelland? Mail uw idee of suggestie naar: [rkkerkamstelland@gmail.com](mailto:rkkerkamstelland@gmail.com). Als beloning ligt voor de winnaar een boekenbon klaar.





## Nieuw seizoen met Kerkcafé.



Terwijl u mogelijk aan een zonnig strand lag of wellicht in een of andere exotische bestemming vertoefde heeft de commissie Kerkcafé deze zomer niet stilgezeten.

Allereerst moesten we een beslissing nemen of we door zouden gaan en zo ja in welke richting. We kunnen u geruststellen, we gaan door en we hebben een programma samengesteld dat iets meer recht doet aan wat het Kerkcafé beoogt.

Voor enkele thema's moeten we nog een klein voorbehoud maken, maar noteert u alvast in uw

agenda de volgende avonden met respectievelijke thema's:

Vrijdag 1 oktober: workshop zingen, waarschijnlijk musicalliedjes en/of liedjes uit de 60 jaren;

Vrijdag 5 november: Lezing van een aalmoezenier over zijn verblijf en ervaringen in Afghanistan;

In december geen Kerkcafé!

Vrijdag 7 januari: Film O happy Day, over een Deens kerkkoor dat overschakelt naar Gospelmuziek, als opmaat naar thema in februari.

Vrijdag 4 februari, workshop gospels, met Nelleco Aalders.

We proberen weer een ad hoc gospelkoor te vormen.

Vrijdag 4 maart: Evolutie of Schepping, een presentatie en discussie olv Gerard van der Steenhoven.

Vrijdag 1 april: Intuïtief schilderen met AEdske van Steenberg.

We houden u verder op de hoogte via het kerkblad en via de krant voor Ouder-Amstel.

Tot ziens in het café!

Paul Kösters

---

### **URBANUS LUNCHTIJDCONCERT**

---

Op vrijdag 29 oktober a.s. wordt tussen 12.30 en 13.00 uur in de St.-Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel het laatste Urbanus Lunchtijd Concert in 2010 gegeven

Matthias Havinga(orgel) en Hester Groenleer (fluit) vertolken werken van Jacob van Eyck (1590-1657), Robert Schumann (1810-1856), Matthew Locke (1621-1677), Johann Sebastian Bach (1685-1750) en spelen een improvisatie.

Hester Groenleer studeerde blokfluit aan het *Conservatorium van Amsterdam* bij Paul Leenhouts. Zij behaalde cum laude haar bachelor- en master of music diploma. Zij richt zich op moderne improvisatiekunst, hedendaagse kamermuziek en het renaissanceconsort repertoire. Dankzij een stipendium voor jonge excellerende musici studeerde ze hedendaagse improvisatie aan het *New England Conservatory (USA)*. Haar ensembles *The Royal Wind Music*, *Seldom Sene*, *Trio Tritone* en haar duo met organist Matthias Havinga verzorgden succesvolle concerten op belangrijke festivals en podia in binnen- en buitenland. Hester won verschillende prijzen, waaronder de eerste prijs op *Concours International d'Ensembles de Flûte à bec* in Le Mans (FR) met het blokfluitkwintet *Seldom Sene*. Een solistisch optreden voor het Koninklijk Huis tijdens de doopdienst

van H.K.H prinses Ariane der Nederlanden vormt een hoogtepunt. Sinds januari 2010 is zij muziekvakdocent bij de afdeling educatie van het *Concertgebouw* te Amsterdam.

Matthias Havinga studeerde orgel bij Jacques van Oortmerssen aan het *Conservatorium van Amsterdam*, waar hij summa cum laude afstudeerde als Master of Music. Tevens voltooide hij de studie piano aan dit conservatorium bij Marcel Baudet, en de studie kerkmuziek aan het *Koninklijk Conservatorium* te Den Haag bij Jos van der Kooy en Theo Goedhart. Hij concerteerde op belangrijke historische orgels in binnen- en buitenland. De KRO (Radio 4) en de IKON zonden zijn concerten uit. In 2009 won hij de eerste prijs op de prestigieuze Kotka International Organ Competition te Kotka, Finland. Eerder behaalde hij al prijzen op het *Prinses Christina Concours*, het *10e Internationaal Orgelconcours* in Leiden en het *Internationaal Sweelinckconcours*. Hij is dirigent-organist van de *Lutherse Augustanakerk* te Amsterdam. Daarnaast doceert hij piano aan de *Muziekschool Amsterdam*.

Na het concert wordt een kop koffie of thee geserveerd.

Na afloop van het concert is er een deurcollecte ten behoeve van het onderhoud van de S<sup>t</sup> Urbanus en het Vollebregt Orgel alsmede voor de voortgang van de S<sup>t</sup> Urbanus Concerten.

***Het Urbanus Kerstconcert vindt plaats op  
zondag 12 december 2010 (aanvang 15.30 uur).***

## Oecumenisch Woensdagochtendgebed

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er vanaf nu **iedere woensdagmorgen** in onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

**In de St. Urbanuskerk**

## Bijbelwerkplaats

### maandagmiddag en - avond 11 oktober

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de Bijbelverhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

We gaan nog tot en met december door met het boek Handelingen. Op het programma van de komende keer staat de bespreking van de bekering van Paulus, Handelingen 9.



**Na 11 oktober zijn de volgende keren,  
8 november en 13 december.**

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

**[jos.de.heer@hetnet.nl](mailto:jos.de.heer@hetnet.nl)**

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

### Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 28 oktober** om **10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

### Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag **6 oktober** om **13.00 uur** gaan we de kerk weer schoonmaken  
Daarna gezellig koffiedrinken  
Je bent van harte welkom!!!

### Bericht van de redactie.



De kopij voor het Parochieblad november kunt u inleveren

**t/m dinsdag 19 oktober**

bij : Berny van Wieringen,  
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com

## GELOOF IN BEELD

### Klokken luiden

Kerkklokken zijn in het westers christendom vanaf rond 500 bekend. Aanvankelijk kwamen ze bij kloosters voor, waar ze in klokkenstoelen waren opgehangen. Ze werden niet alleen geluid om de gebedstijden voor kloosterlingen aan te kondigen, maar ook de tijd van eten, opstaan en slapengaan. Weldra kwamen er kerkgebouwen met een aangebouwde of losstaande toren. Het pausboek (liber pontificalis) vertelt ons dat paus Stefanus (752-757) een toren met drie klokken voor de oude Sint Pieter te Rome liet bouwen.

De oudste Nederlandse luidklok die bewaard is gebleven, draagt het jaartal 1284. Ze komt uit Schillaard en bevindt zich in het Friesch Museum te Leeuwarden. Kerktorens zijn uiteraard hoog gebouwd. Zo konden de klokken door de galmgaten hun geluid over heel het dorp of de stad laten weerklinken. De oudste functie is de aankondiging van de kerkdienst. Veel oude klokken hebben het opschrift: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango (de levenden roep ik, de doden beklag ik, de bliksems breek ik). De levenden worden geroepen om naar de kerk te komen. Wanneer iemand is gestorven, werden en worden bij zijn/haar uitvaart de klokken geluid. Het luiden van de gewijde kerkklok kon bij hevig onweer, zo geloofde men, bliksemingslag voorkomen. In een officieel pontificale uit de 17e eeuw bad de bisschop bij de klokkenwijding: 'Waar het geluid van deze klok zal weerklinken, mogen de stormwinden afnemen, de bliksems gebroken worden, de donderslagen kalmeren en de schade van onweer worden voorkomen...' Verder was er het kleppen van het Angelusklokje dat de katholieken driemaal daags uitnodigde om te bidden. Dat gebed was vanaf de 17e eeuw de Engel des Heren (Angelus).

Het luiden van de klok had ook een belangrijke maatschappelijke functie. Klokslagen gaven de tijd aan, gewoonlijk bepaald door de koster met behulp van zonnwijzer en zandloper. Pas na de middeleeuwen kregen kerktorens een uurwerk met wijzerplaat, terwijl

men vroeger dus alleen de tijd kon horen. Bekend in de steden is de avondklok die de inwoners een signaal gaf om hun haardvuur te doven. Of de klok werd geluid in opdracht van het stads- of dorpsbestuur om een belangrijke mededeling te doen aan de toegestroomde menigte op het kerkplein.

Tot in onze dagen wordt soms de klok geluid bij grote maatschappelijk gebeurtenissen. Bijvoorbeeld werd op zondag 13 december 2009 om drie uur in 903 Nederlandse kerken de klokken geluid voor een rechtvaardig klimaatsverdrag te Kopenhagen. Zo zijn er nog veel gelegenheden voor klokkengeluid dat zelfs als ringtone voor je mobieltje kan dienen.

Toon Brekelmans  
*Kerkhistoricus*



## Adressen St. Urbanus Parochie

<b>Parochiële Caritas</b>	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	<b>4964469</b>
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
<b>Vormselwerkgroep/ Jongereengroep</b>	Dhr. P. Liesker	<b>6448097</b>
<b>Communiewerkgroep 4961320</b>	Mw. K. Lötters	
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.H.Out	<b>4964469</b>
<b>St. Caeciliakoor</b>	Dhr.M.v.d.Linden	<b>4961635</b>
<b>Muzikaal begeleider alle koren</b>	Laurens de Boer	<b>06-24226872</b>
<b>Bezoekgroep</b>	Hélène van Huizen	<b>4961243</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat Linda den Hertog	<b>4964759</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Berny van Wieringen bernyvanw@hotmail.com	<b>4964175</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	<b>4961320</b>
<b>Stencilbureau</b>	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	<b>4961255 4961749</b>
<b>Verhuur parochiehuis (kosterwoning):</b>	via secretariaat	<b>4961320</b>
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier.	<b>4961853</b>
<b>Uitvaartleiders</b>	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	<b>0297-583448</b>
	Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	<b>6184771</b>

## Opgave intenties

Intentie voor : .....

Intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

Opgegeven door: ..... Tel.: .....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

## Laat je kennen

### **Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!**

Naam: \_\_\_\_\_

Huidige adres: \_\_\_\_\_

Verhuisdatum: \_\_\_\_\_

Nieuwe adres: \_\_\_\_\_

Postcode en plaats: \_\_\_\_\_

Telefoon nr. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### **Gezinsleden:**

<b>Voorl.</b>	<b>Achternaam</b>	<b>geboorteplaats /</b>	<b>-datum</b>	<b>- godsdienst</b>
---------------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

2.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

3.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

4.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

5.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---