

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
oktober 2005

Adressen Urbanusparochie.

Pastoraal Werkster e-mailadres	Mw. K.Kint-van Os	4961320
Web-site H.Urbanus	Urbanusparochie@xs4all.nl	
Parochiesecretariaat en	www.kerkenouderkerk.nl	
Coördinator	Ronde Hoep Oost 31	4961320
	Ouderkerk ad Amstel fax	4963102
	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
	Dhr.C.J.Broers privé	4961422
Parochiebestuur	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	4965894
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	4964936
	Secretaris Dhr.C.Jansen	4964482
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	4964082
Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers	4961853
Werkgroep Liturgie	Mw.C.Ammerlaan-Beuken	4963324
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Kinder/Jongerenkatechese	Vacant	
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.D.Wessel	4964082
St.Caeciliakoor	Dhr.C.Jansen	4964482
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
	Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen	4963938
Redactie parochieblad	Mw.J.Straatman-van Muijen	4964225
Lay-out parochieblad	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	4964082
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	Gezellenhuis	4961255
	Dhr.A.van de Vall	4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam.Post	4963090
Parochiehuis beheerder	Dhr.J.Barlag	6972478
afspraken	Mw.M.Barlag	4964706
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge	0294-293063
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845	
t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur	Ouderkerk ad Amstel.	

Vergeven EN vergeten?

In het evangelie van Matteüs vraagt Petrus (18, 21) aan Jezus of iemand zeven keer vergeven voldoende is. Zeven keer iemand vergeven was voor Petrus kennelijk wel de limit. De Rabbijnen destijds achtten drie keer vergiffenis schenken wel genoeg. Petrus lijkt dus zeer ruimhartig, maar zeven keer vergeven is nog op twee handen te tellen. Jezus antwoordt Petrus echter dat men zeven keer zeventig maal vergeven moet .dat is 4900 keer, grenzeloos veel. En als dat vergeven materiële zaken betreft, dan kunnen we ons bij dat grenzeloos vergeven wel iets voorstellen. De kwijtschelding van schuldenlasten van arme landen kan altijd op veel bijval rekenen. We" kijken anders tegen de zaak aan wanneer vergeving schenken onszelf betreft. Want probeer maar eens de eerste stap te zetten alsje ruzie hebt met je buurvrouw, je familie, op je werk of in de parochie. Probeer maar eens de wrok te vergeten als je meent dat je ten onrechte bent behandeld. Hoe vaak keren we dan de burens, familie, mensen op het werk of mensen in de parochie niet de rug toe?

En toch... .. "" wrok en gramschap zijn afschuwelijk. Het zijn gevoelens die -zo ervaren wij - in ons leven makkelijk wortel schieten, zeker als het zaken betreft die je in je diepste wezen raken. Wellicht is het dan verstandig om niet al te snel te spreken over vergeven en vergeten. We mogen namelijk niet vergeten wat er in ons leven voorvalt. We mógen de Shoah niet vergeten, de aanslagen van 11 september in New York, de aanslagen in Madrid en Londen, de dood van je kind in het verkeer .Maar ook mogen wij ons ook niet laten opslokken door het mechanisme van de haat en wraak. Deze gevoelens houden wonden open. Daarbij heb ik de overtuiging dat mensen die wrokkig zijn en omzien in bitterheid zichzelf niet de kans geven om als mens vérder te groeien. Vergeten mogen we niet, maar uiteindelijk wel vergeven. Vergeven is een verwerkingsproces in de mens zelf om haat te doen ophouden. Het is loskomen van negatieve gevoelens van verbittering. En dat zal tijd kosten. Vergeving moet groeien en is een manier om je eigen leven te

redde" want iedere dag opstaan met verbittering vreet je van binnen op. Het zijn grote mensen die kunnen vergeven. Groot omdat ze uitgroeien boven gevoelens van verbittering en wrok. Dan is het ook goed om te bedenken hoe vaak we al in ons eigen leven vergiffenis hebben mogen ontvangen. Niemand van ons is volmaakt" maar wij kunnen niet leven als we niet telkens opnieuw de kans krijgen om opnieuw te beginnen. De liefde is nergens groter dan daar waar mensen elkaar vergeven. Waar dat plaatsvindt gebeurt iets van God wat boven ons uitstijgt.

Met hartelijke groet

Pastor Kiki Kint



Familieberichten

☪ Doopsel ☪

In de gemeenschap van de christenen werden door het doopsel opgenomen

Iris Johanna Maria Cornelia

dochter van Dhr. en Mevr. G.J.A. Ramakers-van Woerden,
Overweg 118

”

In Memoriam

V

In het verpleeghuis Groenelaan te Amstelveen overleed op 4 september j.l. in de leeftijd van 76 jaar de heer

Johannes Theodorus de Jong

Pr. Bernardlaan 22.

Joop de Jong was een liefhebber van de natuur. De mooie omgeving van de ouderlijke boerderij aan de golflinks te Duivendrecht heeft daartoe zeker bijgedragen. Hij zou in de ware zin van het woord boer geworden zijn, ware het niet dat de stadsuitbreiding van Amsterdam dat verhinderde. Slechts een stuk land aan de Binnenweg bleef nog over. Hierop heeft Joop als hobbyboer toch met volle teugen van de natuur en zijn dieren kunnen genieten. De laatste jaren speelde zijn gezondheid hem parten en was het verdrietig genoeg niet meer mogelijk voor hem om bij zijn vrouw thuis in de Pr. Bernardlaan te blijven.

Moge hij nu gelukkig zijn bij de aanschouwing van Gods aanschijn in het licht van het Hemels Paradijs.



Eerste Communie

Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond op:

Woensdagavond 30 november a.s. om 20.30 uur in de pastorie.

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.

Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte welkom.

De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.

Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Pastor Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320

Mevr.B. Harte, Sluisvaart 160 tel: 4964941

Naam: Voornaam kind:

Adres:

Tel:

Op 30 november kunnen jullie ons verwachten met.....persoon/ personen

- 6 -

Zondag 2 oktober

10.00 uur

Gezinsdienst

wereldmissiedag voor kinderen

een kleurrijke wereld



Zondag 30 oktober

is er een

Gezinsdienst

in beide vieringen bent u van harte welkom

- 7 -

Avondwake: de avond voor de uitvaart

Wanneer er iemand overlijdt worden de nabestaanden door gevoelens bewogen die om verwoording en ritualisering vragen. Bovendien moet een overlijden vaak in bredere kring maatschappelijk verwerkt worden. Om deze reden, en wellicht nog andere redenen, wordt een beroep gedaan op de kerkgemeenschap om de overledene op passende wijze uitgeleide te kunnen doen. Als parochiegemeenschap hier in Ouderkerk doen wij dit uiteraard en zal de grootste zorg besteed worden om de overledene een zo goed en verzorgd mogelijke afscheidsviering te geven, waarbij de wensen van de familie zoveel mogelijk worden gerespecteerd en gehonoreerd. Kortom, een nabije en hartelijke liturgie.

In veel parochies kunnen mensen gebruik maken van een avondwake: een viering op de vooravond van de uitvaart. In kleinere dorpsgemeenschappen is dit over het algemeen gebruikelijk en ook in Ouderkerk wordt er zo'n 4 keer per jaar gevraagd om een avondwake. In de 'grote stad' is deze viering niet een vanzelfsprekend gebeuren.

Van de avondwake is het de bedoeling dat de dode kort wordt gememoreerd en zijn enkele goedgekozen rituelen zeer waardevol. Bij het kiezen van lezingen, gebeden, gedichten en muziek wordt rekening gehouden met de situatie. Een zeer toepasselijke bijbeltekst zou men echter beter kunnen gebruiken in de uitvaart. Het is immers de taak van de voorganger het leven van de overledenen in een gelovig perspectief te plaatsen en te verwijzen naar eeuwig leven b~j God dit in tegenstelling tot de avondwake waarin het 'werelds' perspectief aan de orde kan komen.

De avondwake is in de loop van de tijd gegroeid tot een zeer gewaardeerde liturgische vorm met een zeer eigen karakter. Het blijkt heel goed mogelijk om de voorbereiding en de leiding ervan toe te vertrouwen aan de parochianen. Dit is eigenlijk ook gebruikelijk. Het ontlast de pastor van de voorbereiding van een 'dubbele' viering (avondwake en uitvaart) en de ervaring heeft geleerd dat betrokken en toegeruste parochianen uitstekend in staat zijn een avondwake voor te bereiden en deze te leiden. (preken hoeft

niet in de avondwake!) In onze Urbanusparochie zouden we heel graag een avondwake!oep willen opstarten, zodat we kunnen blijven voldoen aan de eventuele wens om een avondwake.

Wie van onze parochiegemeenschap wil toegerust worden om voor de gaan in de avondwake? We zijn op zoek naar een viertal mensen (2x2) die hiertoe bereid zijn, mensen die wellicht zelf de ervaring hebben hoe waardevol een avondwake kan zijn. Het zou enorm fijn zijn wanneer enkele personen zich willen laten toerusten om te kunnen blijven voorzien in de vraag naar een avondwake.

Uiteraard zal er voor toerusting en materiaal worden gezorgd (3 avonden), begeleiding bij de eerste keren, oefenen enz. Denkt u dit is wel wat voor mij, dan kunt u meer informatie verkrijgen bij pastor Kint, tel: 4961320. De parochie zal u zeer dankbaar zijn en de ervaring leert dat het voorgaan in een avondwake een dankbare en zinvolle taak



Verlos ons van het kwade

Wereldmissiemaand 2005

Missiezondag, dit jaar op 23 oktober, is voor de katholieke geloofsgemeenschap over heel de wereld een dag van gebed en offergaven voor de missie. Hoe arm ook, zelfs de parochies in de Derde Wereld brengen wat geld bijeen. Net als bij de Europese Unie krijgen ze als armlastige lokale kerken méér geld terug dan ze zelf bij elkaar brachten. Dit is mogelijk dankzij de solidariteit van de katholieken uit Europa en Noord-Amerika. Met name de katholieke Kerk in Afrika maakt een gestage groei door. De kosten nemen daarmee ook toe. Als geen ander draagt de Kerk in Afrika bovendien enorm bij aan de oplossing van de grote sociale noden. Wereldmissiemaand, georganiseerd door Missio, richt de aandacht daarom dit jaar op het vredeswerk van de katholieke Kerk in Oeganda. Al meer dan twintig jaar is er een bush-oorlog gaande waarbij zo'n 25.000 kinderen tegen hun wil als soldaat zijn ingezet. Onder dwang hebben ze mensen gemarteld en vermoord. Eenmaal ontsnapt uit de groene hel hebben deze kleine veteranen de grootste moeite om weer kind te kunnen zijn. De Kerk van Noord-Oeganda, onder leiding van bisschop Odama, helpt deze ex-kindsoldaten om met zichzelf en hun medemensen in het reine te komen. Ze stimuleert verzoeningsrituelen volgens de oude Acholicultuur, biedt traumahulp en vakopleidingen waardoor deze kinderen weer in de samenleving kunnen worden opgenomen.

Onder het motto 'Verlos ons van het kwade' laat de poster voor Wereldmissiemaand ex-kindsoldaten zien die hun oude soldatentenu verbranden. Het is voor hen een manier om de nachtmerrie uit het verleden kwijt te raken. De poster voor Wereldmissiedag van de Kinderen, op 2 oktober, laat ex-kindsoldaat Joe zien die nu doelpunten scoort in plaats van mensen af te knallen. Het blad 'Missio Wereldwijd' dat tijdens Wereldmissiemaand in parochies verkrijgbaar is, vertelt hoe ex-kindsoldate Christine Agenorwot het ontroerende Acholiverzoeningsritueel onderging. Ex-kindsoldaten maakten van oude geweerkogels kruisjes. Via het blad 'Missio Wereldwijd' kunnen gironateurs in het bezit komen van dit unieke geloofssymbool van vrede en verzoening voor alle mensen, waar ter wereld ook.



Missie-zendingskalender 2006

De schreeuw uit latijns-amerika rotest-affiches van pavel égüez



De schreeuw uit Latijns-Amerika

De missie -en zendingskalender voor het jaar 2006 heeft bovenstaande titel meegekregen. Aan de orde wordt gesteld de sociale uitsluiting en de daartegen gaande strijd in de vorm van naastenliefde.

Help mee deze goede strijd te strijden door aankoop van de altijd fraaie missie-en zendingskalender 2006: uitdagend, informatief en kleurrijk! Voor €6 is zij verkrijgbaar aan de pastorie of na afloop van de vieringen in de sacristie.

C.J.Broers

De Bijbelwerkplaats

Een project van de Raad van Kerken te Ouderkerk
Pastorie Urbanus, Ronde Hoep Oost 31

Ik doe toch weer even een oproepje om u uit te nodigen om eens langs te komen in de BW. Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbelverhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af. Op het programma van de komende keren staat de bespreking van gedeeltes uit het de bergrede van Jezus volgens het evangelie van Matteüs.

De Bijbelwerkplaats is een activiteit van de Raad van Kerken van Ouderkerk. De inleidingen worden gegeven door ds.Jos de Heer.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl

Data: 10/10, 14/11 en 12/12

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

Jos de Heer

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

De eerste nachtvorst is aangekondigd, de zomer neigt ten einde, tijd voor een terugblik op het Amstel Zomer Festival 2005 en de daarmee samenhangende activiteiten van onze Stichting Urbanus. Een kort verslag en een financiële verantwoording. Tijdens het Zomer Festival werden ruim 3000 loten verkocht hetgeen een opbrengst van €5000 genereerde. Maar er bleven een flink aantal loten onverkocht en waardevolle prijzen onuitgereikt. Deze werden in het weekeinde van de Startviering, 10 en 11 september, aan de man/vrouw gebracht in een unieke loterij zonder nieten. Deze wijze van schoon schip maken bracht nog eens €1164 op. De verkoop van dakleien verliep eveneens voorspoedig. Ook al had de tand des tijds veel leien flink aangetast het bleek toch een gewild artikel te zijn. De fraaie opdruk speciaal voor de gelegenheid gecreëerd door Willy Caminada zal daar niet vreemd aan zijn geweest. U heeft wellicht opgemerkt dat deze nieuwe tekening van de Urbanuskerk de vernieuwde omslag van het Parochieblad siert. De verkoop van de leien, tegen €8,00 per stuk, bracht ongeveer €1200 op. Er resteren nog zo'n 30 leien. Lang nadenkende liefhebbers dienen zich dus nu te haasten. De bliksem actie van een rijderplaats in een antieke auto, op de zonnige zaterdag 18 juni van het Festival, bracht in korte tijd €650 in het laatje. Zeer geslaagd dus, dank zij de efficiënte organisatie van Hans Out en het onnavolgbare redenaars talent van Wil te Beek. Toch over Hans Out sprekende, de actie die voor ieder van zijn Festival taartjes €1 in de Urbanuspot deponeerde, bracht €150 op. Ten slotte is er de unieke presentatie van Laurens de Boer die een piano recital aanbood. Op 9 september hebben daar zo'n 70 toehoorders van genoten. De opbrengst voor Urbanus van ruim €400 was een groot succes. Men vraagt zich af of we ons niet moeten beraden op een periodieke muzikale



presentatie, waarbij het Vollebregt orgel, binnenkort terug, een centrale rol zou kunnen spelen. Opgeteld komen we op een bedrag van nagenoeg €8500. De stichting Urbanus is allen die hun enthousiaste medewerking hebben gegeven aan de evenementen in deze zomer, allen geheel belangeloos, ten zeerste erkentelijk.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Oktober: maand van de rozenkrans

De rozenkrans is niet weg te denken uit de rooms-katholieke traditie. Het bidden van de rozenkrans is een pure vorm van gebed dat zo eenvoudig dichtbij is dat men het steeds kan herhalen. Nu wij als parochie over een mooie ruimte hiervoor beschikken, willen wij de gelegenheid te bieden om samen de rozenkrans te bidden.

Mevr. Bernadette Stronkhorst zal deze gebedsbijeenkomsten leiden en wel iedere woensdagavond in oktober om 19.30 's avonds in de stilteruimte. De eerste keer dus op 5 oktober. Vervolgens op 12, 19 en 26 oktober. U bent van harte welkom bij dit meditatieve gebed dat ons kan bemoedigen, steunen en beschermen. Als opfrissing nog eens de geheimen van de rozenkrans, waarvan de geheimen van het Licht zijn toegevoegd door Johannes Paulus II

De gebeden geheimen nog eens op een rijtje!

Blijde Geheimen:

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
Maria bezoekt haar nicht Elisabet.
Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Droevige Geheimen:

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
Jezus wordt gezeseld.
Jezus wordt met doornen gekroond.
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
Jezus sterft aan het kruis.

Glorieuze Geheimen:

Jezus verrijst uit de doden.
Jezus stijgt op ten hemel.
De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
Maria wordt in de hemel opgenomen.
Maria wordt in de hemel gekroond.

Geheimen van het Licht:

De doop van Jezus in de Jordaan.
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.



Oktober
Mariamaand

Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven. In Oktober dus op **Donderdag de 6^e**. en wel om 10.00 uur in de werkkamer van pastor Kint op de pastorie. Denkt u: dit is niks voor mij.....dat durf ik niet goed. Weet u welkom om het eens te proberen.

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890 of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320

Bericht van de redactie.

De kopij voor het **november-nummer** kunt u t/m **donderdag 15 oktober** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres wesse136@planet.nl

Dag voor gezinnen

Op zondag 13 november aanstaande zal voor de eerste maal een dag voor gezinnen gehouden worden. Deze dag is een samenwerkingsverband tussen "Huwelijk en Gezin" bisdom Haarlem en 'Stichting Katholieke Gezinsweekenden".

Het belooft een grote dag te worden waarin ontmoeting en gezelligheid een belangrijke plaats innemen. Het thema: geef kleur aan je geloof" zal in een praktische inleiding gezamenlijk uitgewerkt worden. Niet alleen volwassenen zullen het naar hun zin hebben, maar ook voor kinderen is er een ontspannen en uitdagend programma. De kosten voor deze dag bedragen €15 per gezin. Opgave is mogelijk via: www.hoeksteen.org Flyertjes over deze dag (in het kloostercomplex van de 'Juliaantjes' in Heiloo) kunt u achter in onze kerk vinden.

'Kom nou ...': jongeren ontmoeten jongeren

Het Franciscaans Jongerenwerk organiseert op twee franciscaanse plekken in de randstad regelmatig ontmoetingsbijeenkomsten voor jongeren. Thema's waar je ergens anders niet zo makkelijk over praat, zoals bijvoorbeeld je eigen levens- en geloofsvragen, komen hier wel ter sprake. Het programma is eenvoudig: met zijn allen (eten en) koffie-/theedrinken, een gezamenlijk kringgesprek en zo mogelijk een afsluitend bezinningsmoment. Enkele broeders franciscanen nemen als gastheren deel aan de ontmoetingen. Vooraf opgeven hoeft niet.

- Gemeente franciscanen in het Mozeshuis, Jodenbreestraat 164 Amsterdam (bij metrostation Waterlooplein),
- meer info via tel.: **0205200760**.

Tijdstip: De derde maandag van de maand van 19.30 uur tot 21.30 u.
In 2005 nog op: **17 oktober, 21 november, 19 december**.

KINDERKERSTFEEST/ MUSICAL 2005

Ook dit jaar organiseert de plaatselijk raad van kerken weer het kinderkerstfeest

Houd je van zingen, toneelspelen en verkleeden?

Dan is dit misschien wat voor jou! We spelen:

"Groep 8 redt het kerstfeest"

Het Kinderkerstfeest is voor **alle** kinderen, óók als je niet bij een kerk hoort. Zit je op de Basisschool en ben 6 jaar of ouder en kun je al een beetje lezen dan mag je meedoen.

We oefenen iedere donderdag van 15.30 tot ongeveer 17.00 u. in de Basis Hogereinde Zuid 21.

De eerste repetitie is op donderdag 6 oktober.

De musical wordt opgevoerd op vrijdag 23 december in de "Nieuwe kerk"

In december zijn er een paar extra repetities.

Het is wel de bedoeling dat je elke repetitie komt.

Je kunt je opgeven bij:

Theresia Paulides, Oostermeerweg 59, Amstelveen. Tel 4964559 of per e-mail: kinderkerstfeest@hccnet.nl



Wandelen op Zorgvlied.

De dood is hard en onomkeerbaar. Niemand gaat graag dood. Of bijna niemand, want sommige mensen ervaren het als een verlossing als ze ondraaglijk lijden en genezing geen optie meer is. Of als je 115 jaar bent misschien. Elk mens, elke generatie worstelt met de dood, terwijl we weten dat hij ooit voor iedereen komt.

Het is ook moeilijk voor te stellen als je nog leeft, als je geliefden, je familie, je vrienden, jou inspirerende mensen nog leven. Je ziet ze, je hoort ze, je ruikt ze en je denkt: het kan toch niet waar zijn dat hij of zij er op een dag niet meer is. Dat het leven verder gaat zonder hem, zonder haar. En zonder jezelf: Je herinnert je, je hoofd is vol beelden, geluiden van je man, je vrouw, je vriend. Je kunt hem of haar nog ruiken, nog voelen, als de dood net heeft toegeslagen. Je voelt je overrompelt als de dood plotseling is gekomen. En misschien schuldig als aan de dood een lang ziekbed is voorafgegaan en je je hoofd gek piekert over wat je allemaal nog had kunnen of willen doen en zeggen. Het wordt een strijd, want met de dood van iemand, begint voor de achtergeblevenen een hard gevecht vol herinneringen, schuldgevoelens, geworstel met acceptatie, met hoe nu zelf verder, met leegte en eenzaamheid. Dat vraagt een grote kracht. En de een kan die gemakkelijker opbrengen dan de ander.

Het hangt van je leeftijd af; of je nog toekomst ziet voor jezelf Het hangt van je karakter af; of je een vechter bent of beruster. En het hangt van je omgeving af; heb je familie en vrienden, of sta je er alleen voor. Het hangt ook van je geloof af; of je perspectief ziet voor je eigen leven De een redt het in korte tijd, de ander komt er nooit overheen. En dan slaat de dood een dubbelslag. Want dan verhindert de dood van de een het leven van de ander.

Belangrijk is dat je erover praat en blijft praten tot je ermee kunt leven. En even belangrijk is dat je daarvoor luisterende oren blijft vinden. Want praten en luisteren liggen in elkaars verlengde, zoals de dood van de een in dat 'Dan de ander.

Rob de Groot

'Pelgrimsschatten Byzantium - Jeruzalem'

In de Hermitage Amsterdam is een bijzonder deel te zien van de rijke collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. Er worden bijna 200 unieke kunstwerken getoond, het merendeel door pelgrims als souvenir ooit meegenomen uit het Heilige Land. Bijzondere en zeer zeldzame reliekhouders, ragfijn bewerkte houten kruizen, unieke iconen en prachtige christelijke voorstellingen op parelmoer schelpen. Ze illustreren de orthodoxe traditie van de pelgrimages naar het Heilige Land, vanaf de 4de eeuw tot aan het begin van de 20^{ste} eeuw. De Romeinse keizer Constantijn speelde een belangrijke rol. Vanaf 313 na Christus mochten christenen in zijn rijk hun geloof vrijelijk praktiseren en in 330 maakte hij Constantinopel tot de nieuwe hoofdstad van het Romeinse Rijk, ook wel 'Nova Roma' genoemd.

Zijn moeder Helena, die werd beschouwd als de eerste pelgrim naar Jeruzalem, vond in die tijd het 'Ware Kruis' waaraan Jezus Christus was gestorven op de berg Golgota.

Als aandenken aan hun indrukwekkende ervaringen wilden pelgrims iets meenemen naar huis; grote prestigieuze geschenken, maar ook kleine voorwerpen voor privé-gebruik. Ook in latere eeuwen toen het Heilige Land onder islamitische heerschappij stond, bleven pelgrims komen. De latere pelgrimssouvenirs laten dan ook een vermenging zien van christelijke met islamitische iconografie. De Russische orthodoxe tsaren waren fervente verzamelaars van deze pelgrimsschatten.

T/m 26 maart 2006, Hermitage Amsterdam, Nieuwe Herengracht 14 Amsterdam,
tel.: 0205308751, e-mail: mail@hermitage.nl, www.hermitage.nl,
dagelijks 10.00-17.00 uur.

Waardering voor inzet vrijwilligers

Dit jaar wordt in Ouder-Amstel voor de eerste maal het 'Feest voor de vrijwilliger' georganiseerd. Vrijwilligers zijn de smeerolie, die onze samenleving draaiende houdt, er kleur aan geven en er samenhang in aanbrengen. De samenleving kan niet zonder de belangenloze inzet van de vrijwilligers. In Ouder-Amstel zijn meer dan 2000 vrijwilligers actief.

Als waardering voor hun inzet wordt **zaterdag 15 oktober a.s.** een grootse verwenavond georganiseerd voor alle vrijwilligers, die op een of andere manier actief zijn in Ouder-Amstel. Een feestavond vol verrassende, (ont)spannende activiteiten, optredens en nog veel meer, waarmee de vrijwilligers verwend worden.

Op deze verwenavond zijn alle vrijwilligers van Ouder-Amstel van harte welkom. Ook zij, die niet aangesloten zijn bij een vereniging, instelling of kerkgenootschap. De bestuurder, de lijnentrekker, de koffiejuffrouw, de ziekenbezoeker, de oversteekouder, noem maar op. Allen zijn van harte welkom. De toegang is gratis en u krijgt een aantrekkelijk programma voorgeschoteld met een drankje en een hapje. Er zijn verschillende 'verwenactiviteiten' en u kunt contacten leggen met collega-vrijwilligers van andere organisaties en ervaringen met elkaar uitwisselen. Schroom niet een vrijwilliger mee te nemen.

De vrijwilligers zijn vanaf 19.00 uur welkom in centrum Bindelwijk te Ouderkerk a/d Amstel. Het ligt in de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt in één van de dorpskernen.

Noteer het in uw agenda en zegt het voort.

Mocht u mee willen helpen om deze verwenavond tot een groot succes te maken dan kunt u contact opnemen met Stichting De Vrijwilliger, Postbus 52, 1190 AB Ouderkerk a/d Amstel, tel. 06 40608426, email: devrijwilliger@chello.nl, Rabobank reknr. 102887535.



voorzitter
vondelstraat 4
postbus 52
1190 ab ouderkerk a/d amstel
telefoon: (020) 4 963 373

PERSBERICHT

postbank: 7307328
rabo-bank ouderkerk amstel: 34 76 00 052

verl.

ouderkerk a/d amstel

SDO.05.150/CR

14 september 2006

Jaarlijkse Bazar en Rommelmarkt in het Dienstencentrum te Ouderkerk

**Op zaterdag 12 november a.s. van 10.00 - 16.00 uur zal de
jaarlijkse bazar en rommelmarkt gehouden worden in het
DIENSTENCENTRUM
aan de Vondelstraat nr. 4 te Ouderkerk a/d Amstel.**

De volgende activiteiten zullen plaatsvinden:

- rad van avontuur
- handwerkverkoop
- mini-rommelmarkt
- poppenspel, verlating delicatessenmander, spiraal
- hapjes en drankjes, waaronder pufferjes

De organisatie is in handen van: Welfare Rode Kruis, Socus Theresia, De Schakel, Gastvrouw/verheren van het Dienstencentrum en De Zonnebloom. Mocht u spulletjes willen afstaan voor de rommelmarkt (geen grote dingen zoals meubels) dan kunt u dit op **vrijdag 11 november a.s.** van 14.00 tot 18.00 uur inleveren bij het DIENSTENCENTRUM, Vondelstraat 4.

De opbrengst wordt na aftrek van kosten, verdeeld onder de deelnemende organisaties en komt ten goede aan het werk t.o.v. de ouderen in Ouderkerk a/d Amstel.

Nadere inlichtingen: SDO, telefoon: (020) 496 36 73



Nieuws van Het Kofschip.

De vakantie zit er weer op en iedereen is weer vol frisse moed begonnen.

De school is dit jaar op drie locaties gehuisvest.

De vijf kleutergroepen en de groepen 3 en 4 zitten op het hoofdgebouw.

Op de Hekgolf zitten vijf groepen en op de nieuwe locatie "het Golfje" zitten er drie.

In de week van 18 september gaan alle groepen op schoolreisje.

De kleutergroepen en de groepen 3 gaan op dinsdag naar de natuurschool in Schoorl.

Hopelijk is het dit keer mooi weer want vorig jaar werd het een andere locatie vanwege het slechte weer.

Op donderdag gaan de hogere groepen naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

In de personele bezetting is weinig veranderd wat op zich natuurlijk een goed teken is.

Er is niemand weggegaan en alleen juf Anne is erbij gekomen.

Zij vult adv, bapo en cursusdagen in.

Daarna gaan we op weg naar de kinderboekenweek wat dit jaar in het teken staat van de magie.

De werkgroep is zich hierop aan het voorbereiden zodat het weer een geslaagde week zal worden. Alle leerkrachten krijgen dit schooljaar een aantal cursussen op het gebied van de computer zodat zij de leerlingen nog meer extra hulp en uitdaging kunnen bieden.

U leest het; we zijn weer volop aan de gang en de vakantie is bijna vergeten.

Tot de volgende keer.

Team Het Kofschip.

*Liturgie-agenda.**24-09 t/m 05-11.*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
24-09	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
25-09	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	26 ^{ste} zon.d.h.jaar.
01-10	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
02-10	10.00	Pastor G. van Tillo. Gezinsdienst.	Eucharistieviering.	't Kwetternest.	27 ^{ste} zon.d.h.jaar
08-10	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
09-10	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	28 ^{ste} zon.d.h.jaar
15-10	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
16=10	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering	Caeciliakoor.	29 ^{ste} zon.d.h.jaar.
22-10	19.00	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering.	Elckerlyc.	
23-10	10.00	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	30 ^{ste} zon.d.h.jaar.
29-10	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
30-10	10.00	Pastor K. Kint p.w. Gezinsdienst.	Woord-en comm.viering.	't Kwetternest.	31 ^{ste} zon.d.h.jaar. Aller-heiligen
02-11	19.30	Pastor K. Kint p.w.	Meditatieve dienst.	Caeciliakoor.	Aller-zielen.
05-11	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
06-11	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	32 ^{ste} zon.d.h.jaar-