

2004 oktober

*Parochieblad
Sint Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel*



Adressen Urbanusparochie.

Pastoraal Werkster e-mailadres	Mw. K.Kint-van Os Urbanusparochie@xs4all.nl	4961320	
Web-site H.Urbanus Parochiesecretariaat en	www.kerkenouderkerk.nl Ronde Hoep Oost 31	4961320 4963102	
Coördinator	Ouderkerk ad Amstel fax dagelijks van 11.00 tot 12.00		
Parochiebestuur	Dhr.C.J.Broers privé	4961422	
	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	4965894	
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	4964936	
	Secretaris Dhr.C.Jansen	4964482	
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	4964082	
Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers	4961853	
Werkgroep Liturgie	Mw.C.Ammerlaan-Beuken	4963324	
Gezinsdiensten 't Kwetternest Kinder/Jongerenkatechese	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466	
	Vacant		
	Mw.B.Harte-Keizer	4964941	
	Mw.Jansen	4722220	
	Dhr.D.Wessel	4964082	
Communiewerkgroep Vormselwerkgroep	Dhr.C.Jansen	4964482	
Koor Elckerlyc			
St.Caeciliakoor			
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890	
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139	
	Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen	4963938	
Redactie parochieblad Lay-out parochieblad	Mw.J.Straatman-van Muijen	4964225	
	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	4964082	
	Dhr.M.Schwegler	4965733	
	Bezorging parochieblad	Gezellenhuis	4961255
	Stencilbureau	Dhr.A.van de Vall	4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam.Post	4963090	
Parochiehuis beheerder	Dhr.J.Barlag	6972478	
afspraken	Mw.M.Barlag	4964706	
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”		
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge	0294-293063	
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771	
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845		
t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk ad Amstel.			

Samen bouwen aan de toekomst.

Met dit thema begonnen we op 5 september jl. het kerkelijk werkjaar. Met een feestelijke, goedbezochte startviering rond de lezing uit de 1e Korinthebrief van Paulus over de lichaamsdelen die elkaar hard nodig hebben om als levend lichaam te kunnen functioneren. U vraagt zich misschien af waarom? Ik denk gewoon vanuit de overtuiging dat we sámen de geest in beweging moeten houden om ons gemeenschappelijk verlangen naar en geloven in een betere wereld te onderhouden. Geloven moet je namelijk voeden. Geloven veronderstelt ook gemeenschap, want in je eentje kun je niet aan geloven toekomen. Daarvoor heb je elkaar nodig, zoals je mens wordt aan andere mensen. Voordat je mens was, was er al 'wij', een gemeenschap met een lange geschiedenis. Lees maar in Genesis 2, 18-24 waar God spreekt dat het niet goed is dat de mens alleen blijft.

God roept een mens tot leven en schenkt ons aan elkaar. Het is ook Zijn initiatief dat wij parochie zijn. God roept de wereld door een woord tot leven. Het Hebreeuwse woord '*dabar*' is *daad én woord*. Zoals een kerk steen voor steen zorgvuldig gelegd en gevoegd naast de ander onmisbaar is voor het geheel als gebouw, zo zijn wij als parochiegemeenschap onmisbaar voor elkaar. We hebben elkaar hard nodig. We hebben af en toe frisse ideeën nodig. Maar we hebben ook mensen nodig die weten hoe de dingen gegroeid zijn. We kunnen van elkaar leren, als we voor elkaar open staan. We hebben het enthousiasme van jongeren nodig, maar ook de levenservaring van ouderen. Er zijn handen nodig in de kerk, maar ook voeten, ogen en oren. Ieder mag naar eigen vermogen en kunnen deelhebben aan onze gemeenschap van gelovigen. Samen moeten we blijven zoeken hoe we geloofwaardig en zinvol kerk kunnen zijn, niet alleen voor onszelf maar voor de gehele gemeenschap van ons dorp, van onze streek, van de wereld. Laten we samen als mensen die in wezen dezelfde inspiratie ondervinden de krachten bundelen om samen te bouwen aan de toekomst. Doet u ook mee????

Met hartelijke groet,

Pastor Kiki Kint

Over de startviering

Als trouwe kerkbezoeker, wil ik bij deze - ook namens mijn vrouw - mijn waardering uitspreken over de Startviering van 5 september jl. Het was een warme viering waarbij de drie kerkkoren zich van hun beste kant lieten horen. Het thema "Samen bouwen aan de toekomst" was creatief uitgewerkt met ook aandacht voor de kinderen. Wat een verrassing dat de patroonheilige van de parochie zelf op bezoek kwam als 'levende' uitwerking van de prachtige lezing van Paulus over de lichaamsdelen die elkaar hard nodig hebben. De kleine attentie die alle kerkbezoekers meekregen na de viering pasten ook alweer goed in het geheel. Het was ook een mooi gezicht dat jongeren mee voor gingen en de Heilige Communie uitdeelden. Fijn om hen ook in de kerk te zien. Het kerkboekje zag er mooi verzorgd uit en de foto hierin van de bestuursleden een goed idee. Je kent nu de gezichten achter de namen! Het was fijn om hen tussen de mensen te zien en met hen te kunnen praten bij het koffiedrinken in de pastorietauin.

Wat was het druk en gezellig!

Ik hoop van harte dat hiermee een traditie is geboren en dat volgend jaar (nog) meer parochianen naar de Startviering komen, zoals jonge ouders met kinderen en de communicantjes van het afgelopen jaar. Wij zijn samen-kerk en met elkaar moeten we dit waarmaken: jong en oud. Complimenten aan allen die deze viering hebben georganiseerd en dank aan pastor Kint voor haar grote inzet in de parochie.

Een dankbare parochiaan.

Gebed om roepingen voor de maand oktober

Heer,
Uw liefde laat ons geen rust.
Vanaf de dag,
dat ons hart en onze geest
werden doordrongen
van het besef
dat U ons bemint,
willen wij
Uw liefde beantwoorden.
Neem onze liefde aan!

Uw wijsheid spoort ons aan.
Ze leert ons verstaan,
dat uw liefde uitgaat naar alle mensen,
uit alle rassen, volken en talen.
Aan allen wilt u de kostbare gave aanbieden
van te geloven in Jezus Christus.
Leer ons om uw wijsheid te verstaan en
om het geloof aan anderen door te geven!

Uw Geest wil in ons bidden.
Laat Hem vaardig worden over ons, zoals over Maria.
Sterk ieder van ons in onze roeping tot het gebed.
Hoor ons bidden! Amen.



Wereldmissiedag voor kinderen 2/3 oktober.

Uw PCI wil in het weekend van 2/3 Oktober a.s. in het kader van de Wereldmissiedag voor kinderen de tweede collecte bestemmen voor de hulpverlening van War Child Nederland

War Child Nederland heeft zich gespecialiseerd in psychosociale hulpverlening aan [kinderen in oorlogsgebieden](#). Daarbij wordt gebruikgemaakt van creatieve middelen zoals muziek, drama, tekenen en ook sport. De hulp is erop gericht kinderen vaardigheden te leren, waarmee zij hun oorlogsherinneringen kunnen verwerken.



Kinderen leren in gezamenlijke creatieve activiteiten weer spelen en krijgen de gelegenheid hun - vaak opgekropte - emoties in een beschermde omgeving te uiten. Ook worden verschillende kinderen via creatieve activiteiten bijeen gebracht, waardoor meer onderling begrip en respect kan ontstaan. Dit kan heel belangrijk zijn voor bijvoorbeeld kinderen van verschillende etnische achtergronden en kindsoldaten.

Als wij ons de recente beelden van het gijzelingsdrama in Beslan herinneren, dan is weer snel duidelijk welke doelgroep War Child heeft.

Uw PCI beveelt deze collecte sterk bij u aan.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage – N. van Wieringen

Bericht van de redactie.

De kopij voor het **november-nummer** kunt u t/m **donderdag 14 oktober** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18.

** Gezinsdienst **

Wereldmissiedag voor kinderen

Zondag 3 oktober
om 10.00 uur



Een viering waarbij iedereen weer van harte welkom is



Eerste Communie



Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond op:

Woensdagavond 24 november a.s. om 20.30 uur in de pastorie.

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.

Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte welkom.

De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.

Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Pastor Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320

Mevr. B. Harte, Sluisvaart 160 tel: 4964941

Mevr. v.d. Linden, C v. Boshuizen 32 tel: 4964953

Naam:

Voornaam kind:

Adres:

Tel:

Op 24 november kunnen jullie ons verwachten met.....persoon/ personen

Bericht uit India

"THANK YOU"

*Hartelijk dank aan alle communicanten
Voor het geld dat door jullie is gespaard
hebben we een waterzuiveringsketel (zie foto)
en twee losse ketels kunnen kopen.*

*Op het witte papier dat op de ketel is geplakt,
staat met grote letters THANK YOU en al jullie
namen.*



*achter in de kerk zijn in een collage
meer foto's uit India te bekijken*

Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving. Iedereen die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en kalfjes is van harte welkom op donderdag 7 oktober om 10.00 uur op de pastorie.

Pastor Kiki Kint.

Website

Hebt u al een kijkje genomen op de website van de gezamenlijke kerken van Ouderkerk? www.kerkenouderkerk.nl Het is leuk en leerzaam eens op deze manier te buurten bij onze protestantse broeders en zusters van de Nieuwe Kerk. Vanaf de prachtige openingspagina kunt u naar hen doorklikken om alles te lezen over hun gemeente! Via dezelfde pagina kunt u op onze Urbanuskerk terecht waarop allerlei informatie over onze parochiegemeenschap. U vindt hier niet alleen alles over de organisatie, liturgie, catechese, diaconie, de geschiedenis van de kerk en het orgel, maar ook de laatste nieuwsberichten vanuit de parochie. Hebt u de foto's al gezien van de startviering? En de foto van het voltallige bestuur en het uitje van 't Kwetternest? Een stukje muziek beluisterd van de promotie-cd van ons orgel? Leuk om te zien en te horen wat er allemaal gaande is in de parochie en wellicht ontstaan er bij u nieuwe ideeën en initiatieven om samen een levende en levendige parochiegemeenschap te worden. En mocht u het allemaal niet zo goed kunnen zien op uw beeldscherm, dan kunt u zelf de lettergrootte instellen. Service van de webmaster! Ook voor jongeren is er een en ander te vinden, bijvoorbeeld alles over de Wereldjongerendagen volgend jaar in Keulen.

Via de weblinks kunt u op allerlei interessante sites terecht, waar u van alles en nog wat kunt vinden m.b.t. de R.K. kerk, liturgie, andere

kerken, theologie, catechese, spirituele centra enz. enz. Ook het parochieblad kunt u maandelijks lezen en is er een kalender aanwezig met een compleet activiteitenoverzicht. Sinds kort is er ook een en ander te vinden over Vorming en Toerusting: waar en wanneer kunt u cursussen volgen op het gebied van catechese, liturgie, jongerenwerk enz. U kunt de pagina "Vorming en toerusting" vinden op de dwarsbalk onder Catechese. Er wordt getracht deze pagina zo actueel mogelijk te houden.

Maak gebruik van de site! Hij is gemaakt vóór u, maar komt ook tot stand dóór u! U kunt namelijk zélf nieuws inzenden, andere parochianen attent maken op wetenswaardigheden, een weblink aanmelden, eigen artikelen inzenden, de nieuwsbrief ontvangen, mailen enz. enz. Het enige wat u hiervoor moet doen is u te registreren als lid. Aanmelden is niet moeilijk en biedt u vele mogelijkheden. U wordt hiermee een interactieve parochiaan. Laat van u horen!



Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan de pastor zélf of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320.

*Liturgie-agenda.**25-09 t/m07-11*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
25-09	19.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering.	Orgel en zang.	
26-09	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	6ste zon.d.h.jaar.
02-10	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
03-10	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering.	't Kwetternest.	Wereldmissiedag.
09-10	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
10-10	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	28 ^e zon.d.h.jaar.
16-10	19.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering	Orgel en zang.	
17-10	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering	Caeciliakoor onder.	29 ^{ste} zon.d.h.jaar.
23-10	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
24-10	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering	Elckerlyc.	30 ^{ste} zon.d.h.jaar.
30-10	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
31-10	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	't Kwetternest.	Aller-Heiligen.
DIN.02-11	19.30	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering	Caeciliakoor.	Aller-Zielen.
06-11	19.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering	Orgel en zang.	
07-11	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering	Caeciliakoor.	31 ^{ste} zon.d.h.jaar.

INFORMATIE VOOR DE OUDERS EN/OF VERZORGERS

Al jaren is er in onze gemeente een oecumenisch kinderkerstfeest in de kerk op het kampje, nu “de Nieuwe Kerk”. Al een groot aantal jaren wordt het door de plaatselijke raad van kerken (PKN en RK) gedragen

We kiezen voor een verhaal in musicalvorm dat alle kinderen aan zal spreken. Een verhaal waarin ze dingen kunnen herkennen.

Ook uw kind is van harte welkom.

Heeft u behoefte aan wat meer informatie?
Dan kunt u contact op nemen met:

Adri Burger tel 4968371

www.kerkenouderkerk.nl



Aan alle kinderen van Ouderkerk.



Het is nog geen herfst maar toch al iets over het kerstfeest. Ieder jaar wordt er in “de Nieuwe Kerk” een kinderkerstfeest gevierd.

Ook dit jaar gaan we weer met kinderen, die het leuk vinden, een kerstmusical spelen.

Zit je op de Basisschool dan kun je vanaf groep 4 meedoen. Je moet wel wat kunnen lezen en natuurlijk thuis heel goed oefenen. Soms heb je daar dan een beetje hulp bij nodig.

We oefenen op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur in de Basis Hogereinde Zuid 21.

We beginnen op 7 oktober.

In december zijn er een paar extra repetities. Het is wel de bedoeling dat je elke repetitie komt.

Het kerstfeest is op vrijdagavond 17 december.

HEB JE ZIN OM MEE TE DOEN? Geef je dan SNEL op. WANT ER IS EEN MAXIMUM AAN HET AANTAL SPELERS

Opgeven vóór 2 oktober bij:

Theresia Paulides-Mosch, Oostermeerweg 59, 1184 TT A.veen.

Tel. 020-4964559. E-mail: Kinderkerstfeest@hccnet.nl

Wat we willen weten is:

Roepnaam:-----

Achternaam:-----

Straat + huisnummer:-----

Postcode, + tel.-----

School + groep. + leeftijd:-----

e-mail:-----

Wereldmissiemaand in het teken van Zuid-Afrika.

Onder het motto 'toekomst een gift' stelt Wereldmissiemaand de ontwikkelingen in Zuid-Afrika centraal. In 1994 kwam daar een einde aan het apartheidregime. De anglicaanse bisschop Desmond Tutu bracht met zijn waarheids- en verzoeningscommissie de gruweldaden die onder de blanke minderheidsregering waren gepleegd aan het licht. De bedoeling was een proces van verzoening en vergeving op gang brengen om samen te bouwen aan een nieuwe toekomst. Die nieuwe toekomst wordt inmiddels bedreigd: de aids-epidemie heeft zich uitgebreid tot maar liefst tien procent van de bevolking en een groot gedeelte van de zwarte bevolking woont nog steeds in enorme krottensteden. Met name religieuzen, zowel van het land zelf als missionarissen, zijn actief in aids-klinieken en townships om de nood te helpen lenigen. Daarmee geldt de katholieke Kerk als de grootste niet-gouvernementele hulporganisatie. Het proces van verzoening in Zuid-Afrika is nog lang niet afgelopen, onderhuids tiert racisme nog welig en de criminaliteit behoort tot de hoogste ter wereld. Middenin die samenleving staat de katholieke Kerk. Wereldmissiemaand roept op om deze Kerk te steunen, moreel en financieel, zodat zij de uitdagingen die haar worden gesteld vol vertrouwen aan kan. Het weekend van 2-3 oktober wordt gevierd als Wereldmissiedag van de Kinderen Speciaal in de liturgie van 16-17 oktober, Wereldmissiedag, vraagt Missio aandacht voor Zuid-Afrika. Wie daarnaast rechtstreeks donateur wil worden, kan een gift overmaken op giro .1566 ten name van Wereldmissiemaand, Den Haag.

Wesenfried Griffioen

Missio

Missio maakt deel uit van het internationale solidariteitsnetwerk van de katholieke Kerk, ook bekend onder de naam pauselijke missiewerken. Missio ondersteunt in de Derde Wereld de opbouw van katholieke geloofsgemeenschappen, pastorale opleidingen en kinderen uit de kwetsbaarste groepen van de samenleving.

Zie ook www.missio.nl



Toyin Loye
In de keten van het leven

Wereldbeeld van een Afrikaan



Missie-Zendingskalender **2005**

Verrassend, spiritueel en kleurrijk!
Te verkrijgen in de pastorie.

C.J.Broers, parochiecoördinator.

Zondagmiddag-inloop Dienstencentrum.

De eerstvolgende inloopmiddagen zijn op
zondag 26 september en 24 oktober.

De tijd is van
14.00 uur tot 16.00 uur
in het Dienstencentrum.

Koffie en thee zijn gratis, het drankje moet worden betaald.

ùùùùù

De Bijbelwerkplaats weer gestart op 13 september

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbelverhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

Op het programma van de komende keren staat de bespreking van gedeeltes uit het evangelie naar Lucas.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

jos.de.heer@hetnet.nl

Datum: 11 oktober,

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

Gevraagd - wie kan ons helpen?

Zoals u bekend is uw PCI er voor ondersteuning van zowel organisaties als voor individuele hulpverlening.

Voor die hulpverlening is uw PCI is op zoek naar

- een in goed staat verkerende wasmachine, bij voorkeur een voorlader, van een betrouwbaar merk;
- een in goede staat verkerende meisjesfiets voor een 6 tot 8 jarige.

Als u nog een wasmachine en een meisjesfiets beschikbaar heeft, wilt u dan even contact opnemen met uw PCI /Nico van Wieringen (tel. 496 4175).

Bij voorbaat dank

'Beginnen maar!'

geeft vorm aan geloof met de allerkleinsten Materialenkoffer start van project 'Geloven thuis'

Een vloerpuzzel en een luisterboek. Een memory-spel en zes gebedskaarten met een houder. Een prentenboek over een boom die gaat groeien. Een mobile over datzelfde verhaal om boven het kinderbed te hangen. 'Beginnen maar!' is de titel van een koffer vol materiaal. Materiaal dat ouders helpt om thuis op een speelse manier met geloof om te gaan. Voor veel ouders is het lastig om het moment te kiezen waarop je met jonge kinderen over geloof kunt praten. Je wilt je kind iets meegeven dat dieper gaat dan de gewone zorg en opvoeding: verwondering, liefde, een ideaal. Vertrouwen op God, die van mensen houdt. In de vrolijke materialenkoffer 'Beginnen maar!' is hiervoor de nodige bagage te vinden: liedjes, verhalen, spelletjes en symbolische voorwerpen die geschikt zijn voor activiteiten met kinderen van 1 tot 5 jaar. Het materiaal is uitermate laagdrempelig vanuit de overtuiging datje al op heel jonge leeftijd kinderen in het geloofsverhaal kunt betrekken.

'Geloven thuis' is een project van de Katholieke Bijbelstichting/Vlaamse Bijbelstichting samen met de Diocesane Pastorale Dienstverlening van het aartsbisdom Utrecht en het Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen. Het project wordt aanbevolen door het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

'Geloven thuis' heeft ook een eigen plek op het web: www.geloventhuis.nl en www.geloventhuis.be. Hier kunnen ouders hun ervaringen rondom kind en geloof met elkaar uitwisselen en vinden zij extra informatie.

Materialenkoffer Geloven thuis - 'Beginnen maar!', ISBN 90 6173 920 9, prijs: €25,50 in de boekhandel, ledenprijs €19,50 (deze prijs geldt voor bestelling via kerkelijke kanalen c.q. via de uitgevende projectpartners: KBS/VBS, tel.: 0736133220, e-mail info@rkbijbel.nl en DPD, tel.:0306931434, e-mail dpd@aartsbisdom.nl)

Bloemenoffer 2004.

Door de niet aflatende ijver van vele vrijwilligers en de groeiende bereidbaarheid tot deelname aan het bloemenoffer voor versiering van onze kerk, vertoont de opbrengst jaarlijks een verheugende groei.

Voor dit jaar werd ingezameld	€2705,00.
Vorig jaar was de opbrengst	<u>€2512,00</u>
Meer opbrengst	€ 193,00

Gaarne onze beste dank aan de organisatrices de dames Nel Drubbel en Truus Kouwenhoven, aan de vrijwilligers, die op pad gingen en aan de parochianen, die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt.

C.J.Broers, parochiecoördinator.

'Everybody is a stranger somewhere'

In Europa trekken sinds mensenheugenis vreemdelingen rond. Het is een werelddeel van migratie en emigratie. Het omgaan met de vreemdeling hoort dan ook bij het leven van alledag.

Máár ... iedereen is altijd wel ergens een vreemdeling. Deze herkenbare ervaring vormde het uitgangspunt van deze expositie waarin acht Europese musea samenwerkten. Na de opening in het Haus der Geschichte in Bonn vormt het Bijbels Museum de tweede locatie. De tentoonstelling werpt een licht op verschillende aspecten van het vreemdelingschap. In de presentatie is gekozen voor 'flight-cases', enorme lichte aluminium koffers, als symbool voor reizen en trekken in deze tijd. Iedere flight-case heeft zijn eigen verhaal, geïllustreerd met objecten, documenten, foto's, prenten en tekst. Film- en geluidsfragmenten tonen weer andere facetten van het vreemdelingschap. De bezoeker zelf wordt, als vreemdeling, ten slotte ook deel van de tentoonstelling.

t/m 31 oktober, Bijbels Museum, Herengracht 366-368 Amsterdam, tel.: 0206242436,



Nieuws uit het Kofschip.

Daar zijn we weer. Na een wat wisselvallige zomer is iedereen weer in de veilige haven teruggekeerd.

Hoe ziet het Kofschip er dit schooljaar uit!

Op de Hekgolf, onze dependance zitten 5 groepen: 2 groepen 6, groep 7, één groep 7/8 en één groep 8. Deze groepen worden bemand door 4 (jawel) mannen en 2 dames.

Op het hoofdgebouw zitten 5 kleutergroepen, 2 groepen 3, 4 en 5.

Ook hier zitten nog 3 mannen aan het roer, de overige bemanningsleden zijn dames.

U leest het, het Kofschip is bevoorrecht wat betreft de verdeling binnen het team.

Iedereen is weer vol enthousiasme gestart en de school is weer vol bedrijvigheid.

Op het schoolplein is een noodlokaal geplaatst in afwachting van de nieuwbouw.

Het leerlingenaantal groeit nog steeds zodat uitbreiding noodzakelijk bleek. Het eerste uitstapje zit er alweer op.

Alle groepen zijn op schoolreisje geweest.

Duinen, zee en zon, alles was aanwezig om er een fantastisch feest van te maken. Nu eens geen pretpark of dierentuin maar de vrije natuur!

Wat hebben ze genoten en de dag was zo om.

Alle ouders hebben ook weer een informatieavond kunnen bezoeken in de groep van hun kind.

Zij zijn op de hoogte gebracht, wat hun kind kan verwachten in de betreffende groep.

Wij rekenen weer op een fijn schooljaar.

Het vervolg kunt U lezen in het volgende parochieblad.

Team Het Kofschip.