

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
november 2012**

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester **4967078**
Regiozaken/kerkophbouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl **4964608**

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Allerheiligen-Allerzielen

De herfst komt al om de hoek kijken. De dagen worden korter, de schemer zet vroeger in en de bomen laten in ras tempo hun bladeren vallen. Ook het liturgisch jaar loopt langzaam maar zeker ten einde. Nog enkele weken en we sluiten het kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning op 25 oktober. We beginnen dan aan het C-jaar, het jaar waarin voornamelijk in de liturgie uit het evangelie volgens Lucas wordt gelezen. 2 November vieren we traditiegetrouw het feest van Allerzielen: de dag waarop wij onze lieve doden herdenken, hun namen noemen, bloemen naar de graven brengen en kaarsen branden. Alles doet ons in deze eerste dagen van de novembermaand herinneren aan wat voorbij is... wie we hebben moeten loslaten aan de dood ... en dan stil worden. En zeker onze gedachten mee laten voeren met de herfstwind die de bladeren aait, hen een eindje verder weg meedraagt om dan als een gouden tapijt te laten rusten totdat de tijd alles weer heel maakt. We mogen ons rijk prijzen met de rituelen die we in onze katholieke traditie kennen rond de dood en gedenken. Allerzielen, 2 november, is zo'n dag waarop we dichtbij elkaar willen zijn om de namen opnieuw te noemen van hen die wij zo liefhadden en niet meer bij ons zijn. Om hen in het volle licht van onze aandacht te plaatsen en hen te koesteren, geborgen in de palm van Gods hand. Allerzielen is altijd een betekenisvolle dag. Niet alleen gedenken wij in de Allerzielenviering 's avonds de parochianen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. En wanneer we hen gedenken komen allerlei herinneringen naar boven en komen zij weer tot leven. We verhalen wie zij geweest zijn en we realiseren ons dat we zelf ook sterfelijk en kwetsbaar zijn. Met het noemen van de namen komen ook het verdriet en de pijn weer naar boven. Ons verdriet vormt vaak een sterke band met hen. Rouwen en gedenken is een goed en noodzakelijk proces om weer verder te kunnen in het leven, verder zonder die ander die we zo graag nog in ons midden hadden gehad.

En wij gedenken ook al onze eigen, dierbare doden: we zetten hen in het licht door het ontsteken van kaarsen. Zo zijn wij met elkaar tochtgenoten en verbonden in dezelfde ervaring van verlies en

loslaten. Door het noemen van hun namen houden we hen levendig in ons hart.

Met de woorden uit het gedicht "Testament" mogen we zeggen:

***En als ik doodga
huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten.
't Is maar een lichaam
dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij me bent
vergeten.***



***En als ik doodga,
treur maar niet.
Ik ben niet echt weg moet je weten.
Het is de heimwee
die ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij dat bent
vergeten.***

***En als ik doodga,
huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten.
't Is het verlangen
dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij dat bent
vergeten.***

***Dood ben ik pas
als jij me bent vergeten.***

Ik hoop velen te mogen ontmoeten in deze Allerzielenviering, die vrijdagavond 2 november om 19.00 uur in onze kerk gevierd wordt. Een hartelijke groet

Kiki Kint, pastoraal werkster.

*De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven*

Overleden Parochianen vanaf November 2011 tot november 2012

<i>26 dec.</i>	<i>André Caminada</i>	<i>79 jaar</i>
<i>01 febr.</i>	<i>Piet Timmer</i>	<i>97 jaar</i>
<i>22 febr.</i>	<i>Elena Kruishaar - Demtschenko</i>	<i>89 jaar</i>
<i>23 febr.</i>	<i>Rie van Rijn - Pappot</i>	<i>80 jaar</i>
<i>12 mrt.</i>	<i>Ben Vergouw</i>	<i>66 jaar</i>
<i>23 mrt.</i>	<i>Rie van Blokland - de Waal</i>	<i>87 jaar</i>
<i>09 juli</i>	<i>Bep Baetings-Bunnik</i>	<i>90 jaar</i>
<i>14 juli</i>	<i>Jan van der Lee</i>	<i>90 jaar</i>
<i>18 aug.</i>	<i>Hans Lokhoff</i>	<i>76 jaar</i>
<i>21 aug.</i>	<i>Jo Bohncke - v.d. Maagdenberg</i>	<i>87 jaar</i>
<i>05 sept.</i>	<i>Ben van Dijk</i>	<i>78 jaar</i>
<i>9 oktober</i>	<i>Riet Groent in 't Woud - Bosman</i>	<i>81 jaar</i>

Familieberichten

In Memoriam

V

9 Oktober jl. overleed op de leeftijd van 81 jaar,

Maria Antonia Groen in 't Woud- Bosma,

woonachtig in de Drieburg 110. Riet werd als oudste dochter geboren op een boerderij in Oudzuilen. Ze moest hard aanpakken in het gezin van acht kinderen. Riet leerde haar man Kees al jong kennen en zij trouwde op 20-jarige leeftijd. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren. Haar hele leven lang heeft Riet hard gewerkt. Niet alleen in haar gezin, maar ook bij andere mensen elders. Niets was te veel voor deze kleine, sterke en bedrijvige vrouw. Ook na de dood van haar man Kees bleef zij zich inzetten voor haar kinderen, kleinkinderen en anderen. Met haar eigen auto, waar ze heel trots op was, kon zij op eigen wijze invulling geven aan haar sociale leven. Talloze mensen heeft zij naar ziekenhuizen gebracht, naar de kerk, naar een modeshow of gezellige bingoavond. Talloze boodschappen heeft zij gedaan voor de mensen in de Drieburg waar zij de laatste 13 jaar van haar leven heeft gewoond. Haar liefde voor mensen uitte ze niet in grote woorden, maar in daden. Godsdienstig zijn is mensdienstig zijn. De zaak van Jezus en de zaak van de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In wezen is dienstbaarheid aan de mensen dienstbaarheid aan God. Ze was een trouwe bezoeker aan de vieringen in zorgcentrum Theresia en nam dan altijd mensen mee uit de Drieburg. Even gezellig met elkaar koffie drinken, een praatje maken en dan hupseke de auto weer in, want er moest nog.....een kleinkind bezocht worden voor een verjaardag, naar een gezellig avondje in het dienstencentrum.....noem maar op. Altijd bedrijvig.

De laatste maanden, zo zeiden de kinderen, leek het wel of ze minder plezier kreeg in het leven. Soms hoefde het niet meer voor haar, werd ze steeds benauwder, maar klaagde er niet over. Dus toch naar de wekelijkse klaverjasavond in het Dienstencentrum.....haar laatste. Op weg naar huis - gelukkig niet alleen - zakte zij in elkaar. Reanimatie mocht niet baten. Geen afscheid, geen laatste woorden. Op 15 oktober werd Riet in een drukbezochte viering toevertrouwd aan haar Schepper. Moge Hij voltooien wat Hij eens met Riet begonnen is en haar verenigen met haar man Kees.

Eerste Communie



Aan de ouders/ verzorgers van kinderen die komend jaar hun Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond op:

**donderdagavond 10 januari 2013 om 20.30 uur in de
pastorie, Rondehoep Oost 31**

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.

Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte welkom.

De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder. Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.

Bent u geïnteresseerd en mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Mevr. K. Lötters Boterbloem 73 tel: 4965733
Of in de brievenbus van de pastorie: Rondehoep Oost 31

Achternaam:
Voornaam kind:
Adres:
Tel:
Mail adres

Op 10 januari 2013 kunnen jullie ons metpersoon/ personen verwachten.

Vormsel

Sinds enkele jaren wordt het sacrament van het Vormsel regionaal toegediend. In sommige parochies van de regio Amstelland wordt tijdens de voorbereiding al samen gewerkt vanwege het dalende aantal jongeren dat kiest voor dit sacrament. Ook ligt de leeftijd in de regio wat hoger dan landelijk, waar men vaak nog kiest voor de jongeren uit groep 8 van de basisschool. Regionaal is er gekozen voor de leeftijd van 14, 15 jaar. Dan is het ook de eigen keuze en beslissing en dat vinden we belangrijk.

Regionaal wordt gewerkt met het project 'In vuur en vlam', een interactief project waarbij in 6 avonden op een leuke en inspirerende manier kennis wordt gemaakt met het geloof. Er is veel gelegenheid om te praten over de eigen ervaringen. Na de voorbereidingsavonden kan en mag men zelf beslissen of men zich daadwerkelijk wil laten vormen.

Het Vormsel, een herbevestiging van het doopsel, ontvang je om geïnspireerd en gesteund door de Geest van God keuzes te maken en daarmee dan je eigen weg te gaan. Later in het leven zijn er beslist momenten dat men een steuntje in de rug kan gebruiken.

De jongeren die ervoor in aanmerking kwamen, zijn middels een persoonlijke brief aangeschreven, evenals hun ouders die op 30 oktober 's avonds om 20.30 uur worden verwacht in de Goede Herderkerk te Buitenveldert (Van Boshuizenstraat). Maar wellicht zijn er meerdere jongeren geïnteresseerd. Want je hoeft je echt niet te schamen om gelovig te zijn!

Voor de jongeren van Ouderkerk is er een voorlichtingsavond op maandagavond 5 november om 19.30 uur in de pastorie van Ouderkerk, Rondehoep Oost 31.

Praat er eens over met je ouders en weet je welkom op 5 november.

Groeten, namens Paul Liesker -begeleider van de Jongerengroepen-Kiki Kint, pastoraal werkster.

Misintenties voor de maand november 2012-10-15

Zaterdag 03 november 19.00 uur en zondag 04 november 10.00

uur: Riet Groen in 't Woud-Bosman, Hennie Compier, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsoot-de Groot, overleden ouders de Jong-Al.

Zondag 11 november 10.00 uur: Riet Groen in 't Woud-Bosman, Rien Verlaan, Sophie Kea, Jos Schrama, Piet Timmer, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Hans Lokhoff, André Caminada, Elena Kruishaar-Demtschenko, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg, Ben van Dijk

Zaterdag 17 november 19.00 uur en zondag 18 november 10.00

uur: Riet Groen in 't Woud-Bosman, Fam. Meijer-Baars, Cathrien Droog-van Tol, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Miep Zwart-Braat, overleden fam. van Wees-Kolk, Maria van Rijn-Pappot, Ben Vergouw, Elisabeth Baetings-Bunnik, Jan v.d. Lee.

Zondag 25 november 10.00 uur: Riet Groen in 't Woud-Bosman, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Rie van Blokland-de Waal, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Sophie Kea, overleden fam. Wolffenbuttel-Ripken, Gerard de Jong, Jacqueline van Dijk, overleden fam. van Dijk, overleden fam. Brockhoff, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijk. Voor degenen die het moeilijk hebben.

Attentie:

Voor Allerzielen vrijdag 2 november kunt u uw intenties opgeven tot een half uur vóór de viering.

Er komt voor de maanden december 2012 en Januari 2013 **één parochieboekje uit**. U kunt uw intenties opgeven tot en met zondag 18 november. Dan worden deze vermeld in het parochieblad.

Riet Hilhorst-Picavet, secretariaat.

Themaviering koor Elckerlyc: Bondgenoten

Op **11 november as.** verzorgt koor Elckerlyc een themaviering. De viering valt samen met het diocesane Diaconale Weekend. Reden te meer om er een extra tintje aan te geven. Een Diaconaal Weekend wil de **diaconale opdracht** van de parochie **zichtbaar maken**.

Het thema is: **Bondgenoten: SAMEN voor KWETSBARE MENSEN met ANDEREN.** In overleg met het P.C.I. is gekozen voor de Voedselbank Diemen omdat werk en doel hierbij goed passen. Bovendien zal Gerda Smit van de Voedselbank Diemen -waar gezinnen uit Ouder-Amstel gebruik van maken - tijdens de viering uitleggen wat hun werk inhoudt en waarom het zo broodnodig is. In deze tijd van crisis moeten we allemaal inleveren, maar de allerarmsten kunnen dit vaak niet meer. Dan biedt de Voedselbank enige hulp. De allerarmsten helpen, mensen die in de knel zitten: dat is de basis van de Diaconie.

De collecte in het weekend van 11 november is bestemd voor de voedselbank. Maar giften in natura zijn ook van harte welkom. Neem ze mee naar de kerk en ze komen zeer goed terecht. Het gaat om houdbare producten, zoals bijvoorbeeld olie, aardappelpuree, koffie, luiers enz. Maar ook vers fruit. De mensen van de Voedselbank zullen u er dankbaar voor zijn.

Noteer deze datum in uw agenda: zondag 11 november en kom naar de viering die mooi en bijzonder beloofd te worden.

Welkom en tot ziens,

Willy Out, namens koor Elckerlyc en de Parochiële Caritas.

Katholieke Bond voor Ouderen

KBO – 60 jaar krachtig, betrokken en ondernemend!

Wist u dat er in onze regio Amstelland een Katholieke Bond van Ouderen bestaat?

Bij deze bond staat inzet voor het behartigen van de belangen van senioren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau voorop.

U kunt daarbij denken aan onderwerpen als zorg, koopkracht (met een voordeelpakket bij verschillende leveranciers), leeftijdsdiscriminatie, veiligheid, huisvesting verkeer en vervoer, korting bij het verlengen van een rijbewijs, hulp bij het invullen van formulieren (bijv. belastingaangiften) en nog meer. Ook kunt u profiteren van korting op de premie van de zorgverzekering.

Er zijn ook goede contacten met o.a. de overheid.

Op lokaal gebied worden ook een aantal activiteiten ontwikkeld, zoals een soosmiddag op woensdag in het MOC; hier zit ook een zeer gezellig groepje dat wenskaarten maakt ten behoeve van een paar goede doelen in India; een Kerst- en Paasviering; vier themamiddagen en bustochten per jaar; een geheel verzorgde vakantieweek; een fietsclubje; de cursus “Wat een Kunst”;. In februari een klaverjastoernooi en af en toe een workshop.

Als u meer inlichtingen wilt of lid wilt worden, neem dan contact op met dhr. J. v.d. Bergh. Telefoon (020) 641 82 90; e-mail [hvdbergh15 \[at\] 12move.nl](mailto:hvdbergh15[at]12move.nl). U bent van harte welkom.

Zondag 4 november

Gezinsviering

om
10.00 uur

In deze viering gaan
Pastor G. van Tillo en K. Kint p.w. voor
en zingt het Kwetternest
o.l.v. Laurens de Boer.



van harte welkom allemaal!

Gezinsvieringen: niet opgeven, wel een doorstart op een andere manier.

Jammer genoeg worden deze zeer slecht bezocht door de gezinnen met jonge kinderen. Slechts een paar kindjes komen met hun ouders naar de kerk. Het is de tijdgeest, drukte, verminderde belangstelling voor het doorgeven van het geloof, de toenemende secularisatie enz. Allerlei oorzaken kunnen we hiervoor aangeven. Maar toch blijft het erg jammer. Niet alleen voor de dirigent van 't Kwetternest, de werkgroep en de voorgangers. Ze besteden er veel zorg aan, maar ook het kinderkoortje is teruggelopen tot slechts vier kindjes. Het is ook jammer voor veel kinderen zelf. Hun ouders hebben immers bij de doop beloofd hen een gelovige opvoeding te geven met christelijke waarden en normen. Na de eerste Communie houdt dit niet op. Geloven en geloof is niet louter individueel, maar zou ook tot gemeenschapsvorming moeten leiden.

We kunnen hierover heel toberig doen, de vieringen afschaffen (maar dat heeft consequenties voor de gezinsviering van Kerstmis, eerste Communie e.d.) en het opgeven en er ons bij neerleggen. Maar dat willen we niet!!!! Wel willen we graag op een andere manier een doorstart maken en wellicht is aansluiten bij het kinderkoor van de Amstelkerk een optie. Tevens willen we zoeken naar meer kinderen in het dorp om er meer een dorpskinderkoor van te maken dat bijvoorbeeld ook zou kunnen zingen in zorgcentrum Theresia en het Dienstencentrum. Daarnaast willen we ons buigen over een andere orde van dienst die aantrekkelijk is voor jong en oud met meer participatie van de ouders. We gaan er dus stevig over nadenken en wilt u hierover méé na denken, dan bent u welkom om hierover in gesprek te gaan met ondergetekende:

Kiki Kint, pastoraal werkster, 020-4961320 of via urbanusparochie [at] xs4all.nl

LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
27-10	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
28-10	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-11	19.00 uur	Pastor K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
03-11	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
04-11	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
10-11	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
11-11	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
17-11	19.00 uur	Pastor K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
18-11	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
24-11	18.30 uur	Pastor K.Kint p.w.	Theresia Zorgcentrum
25-11	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
01-12	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-12	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk

NOVEMBER 2012

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
	St. Caeciliakoor
Allerzielen	St. Caeciliakoor
Willibrordzondag	't Kwetternest
Diaconaal Weekend	Elckerlyc
	Samenzang
Christus Koning	St. Caeciliakoor
1 ^e zondag van de advent (koffie)	't Kwetternest

De kracht van een Diaconaal Weekend

Het Diaconaal Weekend wil de **diaconale opdracht** van de parochie **zichtbaar maken**.

Zowel voor mensen in nood als voor hen die zich om hen bekommeren. We doen onszelf als kerk te kort als we het gezelschap van gewone en kwetsbare mensen niet in de buurt hebben. Waren gewone mensen, mensen aan de onderkant, niet ook het normale gezelschap van Jezus?

Naast de noden zien we ook de kracht van mensen. Als diaconie alleen verstaan wordt als reactie op nood en armoede, gaat het mis. Er valt te leren en zelfs plezier te beleven aan dit gezelschap!

Als christenen, als parochiegemeenschap, willen we op allerlei manieren solidair zijn met mensen in nood en er voor hen zijn met hulp en aandacht. Door middel van het Diaconaal Weekend wordt dit zichtbaar gemaakt voor mensen binnen en buiten de parochie. Dat zichtbaar maken van onze diaconale opdracht kan op verschillende manieren. Waar het echter om gaat is dat de mensen zich bewust worden dat de parochie een diaconale opdracht heeft en dat aan die opdracht op velerlei manieren kan worden gewerkt.

Het Diaconaal Weekend heeft een zevental **doelen**.

- Diaconaal Weekend is een **vast punt** in het jaar waarop de diaconale opdracht van de parochie centraal staat. *Daarmee wordt structureel aandacht besteed aan de caritas. Door die vaste plaats kun je niet genegeerd worden. Diaconie komt weer in het hart van de parochie.*

- In dit weekend wordt **zichtbaar** gemaakt wat er op diaconaal gebied in de parochie gebeurt. *Niet alleen in de parochies zelf, maar ook naar buiten toe. Er gebeurt vaak veel in een parochie maar wie ziet dat nou? Kerken zetten zich met diverse activiteiten in voor kwetsbare mensen. Dat diaconale werk mag wel eens duidelijker zichtbaar worden. Daarnaast is diaconie is een zaak van de hele parochie en niet alleen van de diaconale werkgroepen en de PCI.*

- Daarmee werk je aan **diaconale bewustwording** van noden in de omgeving zoals bijv. financiële nood en de bijkomende problemen, huiselijk geweld, eenzaamheid. *Daarmee kunnen vooroordelen worden weggenomen en begrip gekweekt. Ook kunnen mensen zich*

geroepen voelen om diaconaal actief te worden of deel te nemen aan acties.

- Onder diaconie vallen zeer uiteenlopende activiteiten die in een diaconaal weekend worden samengebracht. Dit kan de samenwerking met kerkelijke en maatschappelijke organisaties bevorderen. Je brengt een **kader** aan, waardoor er samenhang ontstaat tussen de verschillende diaconale activiteiten.

- Je werkt ook aan **beeldvorming** naar buiten toe. *Bij kerk denken veel mensen aan vieren. Maar kerk is meer dan vieren alleen, ook diaconie, catechese en gemeenschapsvorming zijn belangrijke activiteiten in de parochiegemeenschap.*

- **Jongeren** kunnen laten zien wat zij in huis hebben. Zij vinden het prachtig om actief bezig te zijn. Het is aan te bevelen om groepen jongeren uit Vormsel-, Provider- en DiaconActiongroepen te betrekken bij het thema en hen op pad te sturen.

- En waar het uiteindelijk allemaal om te doen is: (groepen) mensen in nood uit de eigen omgevingen voelen zich gezien, gehoord en worden geholpen. **De daad wordt bij het woord gevoegd.**

Effectief: de Voedselbank maakt van 10 cent een Euro

Betekenis van kerken

- ñ Naastenliefde/solidariteit is de belangrijkste pijler. Zonder “goodwill” is de Voedselbank helemaal nergens.
- ñ Verder het kosteloos kunnen gebruiken van gebouwen van de kerk om voedsel uit te delen
- ñ Donaties door kerken en door particulieren die christelijk zijn geïnspireerd.
- ñ Inzamelen van voedsel

Website van de Voedselbank www.voedselbankdiemen.nl

Gesprek bij de koffie.



op donderdag 29 november om 10.00 uur
bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,
maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.
(november in de Amstelkerk)

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen,
om tot jezelf, om tot de ander en God te komen.

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Bijbelwerkplaats.



De bijbelwerkplaats is op de
dinsdagavonden **13 november en 11 december om 20.00 uur.**
Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het
'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over
te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte
welkom.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Wanneer u via e-mail werk materiaal wilt ontvangen, graag een mailtje
naar: jos.de.heer [at] hetnet.nl

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

Opbrengst Kledinginzameling

Dinsdag 25 september jl. was het weer af en aan brengen
van zakken kleding.

De opbrengst was 600 kg meer dan vorig jaar,
namelijk **3160 kg.**

Ik wil U maar ook alle medewerkers bedanken voor hun inzet,
zowel op dinsdag bij het inzamelen als op woensdagmorgen
bij het laden.

Op naar het volgend jaar!

Riet Hilhorst-Picavet.

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 7 november om 13.00 uur
gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad
december/januari (=dubbelnummer!)
kunt u inleveren
t/m **20 november**
E-mailadres: bernyvanw [at] hotmail.com

4 november: Willibrordzondag

Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van de H. Willibrord (7 november) in rooms-katholieke parochies in Nederland in preek en voorbede aandacht gevraagd voor oecumene. De Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) bereidt de zondag inhoudelijk voor. Op Willibrordzondag vindt onder meer de bisschoppelijke collecte plaats, in het leven geroepen om het werk van de vereniging financieel mogelijk te maken.



Motto

‘Elkaar tot zegen’ is dit jaar het motto van Willibrordzondag. Het motto kwam voort uit beraad in de werkgroep Refo500, die de vereniging heeft ingesteld om vorm te geven aan oecumenische activiteiten met het oog op de viering en herdenking van de Reformatie in 2017. In de 16e eeuw stonden de verhoudingen tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Reformators op scherp. Dit komt tot uitdrukking in wederzijdse banvloeken en veroordelingen die in de Heidelbergse Katechismus en het Concilie van Trente zijn terug te vinden.

Een oecumenische herdenking (viering) van de Reformatie veronderstelt een kwalitatieve verbetering van de wederzijdse beeldvorming en verstandhouding. In Duitsland werd in de jaren tachtig het grote oecumenische project *Lehrverurteilungen - Kirchentrennung?* uitgevoerd met medewerking van theologen zoals Karl Lehmann en Wolfgang Pannenberg.

Ook in ons land werden vanaf de jaren zestig tussen de kerken dialogen gevoerd en studies geschreven. Langs de weg van de dialoog

zijn de scherpe kanten in de verhoudingen overwonnen en is het mogelijk om ook gezamenlijk terug te kijken naar de geschiedenis met als inzet dat de pijnlijke herinneringen uit verleden verzoend worden.

Materiaal

Op de poster voor Willibrordzondag 2012 staat het schilderij ‘De Jakobszegen’ van Rembrandt uit 1656. Dankzij de bemiddeling van de Evangelische Kerk van Kurhessen Waldeck kreeg de KVO toestemming om het werk te gebruiken. Op www.oecumene.nl zijn vanaf half september tevens preekschetsen en voorbeden te vinden, gemaakt door pastoor dr. Bernard Hegge, gedelegeerde voor oecumene van het bisdom Roermond, en ds. Jan van Pij keren, adviseur van het bestuur van de vereniging namens de PKN.

Geur van engelen

Paus Gregorius de Grote schreef in 593/94 in zijn Dialogen over de heilige Servulus: ‘Toen zijn ziel het lichaam verliet, verspreidde zich daar zulk een welriekende geur dat alle aanwezigen met een onuitsprekelijke zoetheid vervuld werden. Hierdoor wist men stellig dat hemelse lofzangen de komst van de ziel begeleid hadden.’ In middeleeuwse en latere heiligenlevens komt vaak de zoete geur van stervenden en doden voor. Ze werd opgevat als een duidelijk teken van heiligheid. We beperken ons tot een paar Nederlandse voorbeelden. In het leven van onze Willibrord, geschreven door Acuinus (ca. 730-804), lezen we over zijn overlijden: ‘Maar ook een wonderlijke heerlijke geur drong in ieders neus door, zodat duidelijk begrepen werd dat hemelbewoners dienst hadden gedaan bij de begrafenis van de heilige man.’ Johannes Brugman (gest. 1473) – die spreekwoordelijk goed kon praten – vertelt over de aan het bed gekluisterde Lidwina van Schiedam dat ze vaak bezoek kreeg van een engel die een welriekende geur verspreidde. In de paasnacht van 1433 kwam Jan Wouters haar kamer binnen. Uit haar woorden en zoete geur die van haar handen kwam, maakte hij meteen op dat ze bezoek van de engel had gehad. Die had haar bij de hand genomen en naar het hemelse paradijs geleid. De hemel wordt gezien als een tuin met

allerlei prachtige welriekende bloemen. Hun geur doordringt de hemelbewoners, engelen en heiligen. Engelen begeleiden stervende heiligen naar de hemel. Een oude uitvaarthymne bidt dan ook: 'In paradysum deducant te angeli' (mogen engelen u naar het paradijs geleiden).

Die aangename geur werd vaak ook toegeschreven aan relieken van heiligen. De overleden heiligen werden immers in de middeleeuwen zowel in de hemel als in hun relieken aanwezig geacht. Reliekenverering was daarom heiligenverering. Later kreeg de welriekende geur van heiligheid ook een morele betekenis. De geur is dan niet fysiek welriekend, maar betekent de heldhaftige deugden van de heilige. De welriekende geur wordt door de katholieke Kerk als een bovennatuurlijk verschijnsel, als een wonder, gezien, maar sommige geleerden vragen zich af of het misschien natuurlijk verklaarbaar of een literair en mythologisch gegeven is.

Tenslotte zij opgemerkt dat die welriekende geur reeds genoemd werd in de klassieke oudheid bij de verschijning van goden en godinnen, maar die werden in het christelijk geloof vervangen door engelen en heiligen.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

Regionieuws



Van grote kerk naar kleine geloofsgroepen

Uitnodiging: Een avond met René Hornikx

Binnen de rooms-katholieke kerk in Nederland zien we twee bewegingen, die nauw met elkaar samenhangen. Enerzijds is er sprake van leegloop en vergrijzing. Dat noopt tot samenwerking en samenvoeging, tot een nieuw type parochie. Anderzijds is er het gegeven dat kleine geloofsgroepen misschien een antwoord kunnen geven op de behoefte aan een doorleefd geloof en aan nabijheid in het pastoraat. In beide bewegingen is de vraag naar de kwaliteit van de gemeenschap uiterst actueel.

In ieder geval, de traditionele kerken hebben het zwaar: afnemende kerkgang en terugloop in financiële middelen leiden tot noodzakelijke fusies en schaalvergroting met alle gevolgen van dien voor geloofsvorming en parochieopbouw. De nieuwe parochie lijkt zich te ontwikkelen tot een 'gemeenschap van gemeenschappen'. Daarin lijkt een bijzondere plek weggelegd voor kleine geloofsgroepen, kleine christelijke gemeenschappen. In deze groepen vormen de bekwaamheden of charisma's van gelovigen het uitgangspunt. Het zijn groepen van gelovigen die leven, geloof en Bijbel met elkaar delen. In de huiskamer - eerder dan in het kerkgebouw - komen ze samen voor gebed, tonen ze belangstelling voor elkaar en vinden ze bemoediging om het evangelie van Jezus Christus in praktijk te brengen in het dagelijks leven. Parochiegemeenschappen kunnen gebruik maken van het nieuwe spirituele elan van deze groepjes gelovigen. En omgekeerd kunnen zij een bedding bieden waarin deze groepen kunnen floreren en inspireren.

Op woensdagavond 14 november a.s. komt de schrijver, theoloog en pastoraal werker René Hornikx ons inleiden in de kansen en mogelijkheden van kleine geloofsgroepen voor onze regio.

Plaats: Ontmoetingszaal Titus Brandsmaparochie, Westelijk Halfroond 1, Amstelveen

Inloop vanaf 19.30 uur, start avond: 20.00 uur.

René Hornikx is naast theoloog en pastoraal werker, de auteur van talloze boeken over spiritualiteit, en parochieontwikkeling. Enkele titels: *Werken aan gemeenschap, Het geloofsgesprek, Spiritualiteit als motor tot vernieuwing, Laat Uw Woord ontkiemen in ons hart, Verhalen, voedsel voor onderweg.*

Deze avond, met René Hornikx als zeer deskundige inleider, is een unieke gelegenheid om samen na te denken over de toekomst van kleine gemeenschappen binnen onze katholieke regio Amstelland.

Wij hopen velen van u te kunnen begroeten. Het is de bedoeling om op deze avond daadwerkelijk een klein begin te maken met wat mogelijk een aantal kleine en gevarieerde ´christelijke gemeenschappen´ binnen Amstelland kunnen worden.

Namens de werkgroep KANS (Katholiek Amstelland Nieuwe Stijl)

Jaap van der Meij,
pastoraal werker en regionaal benoemd voor de volwassen catechese

Met Lukas het nieuwe jaar in

Begeleiding : Bart Jan Koet Het Christendom staat of valt met Jezus. Wie die Jezus is leren we vooral uit de vier beschrijvingen die de evangelisten van hem geven. Het leven van deze grote profeet kan, misschien zelfs moet, van vier verschillende kanten bekeken worden. Volgend jaar staat het evangelie van Lukas centraal in de liturgie. Bart Koet zal u deze dag binnenleiden in de bijzonderheden van dit evangelie en het vervolg, de Handelingen van de Apostelen. Een must voor mensen die als pastor of vrijwilliger actief zijn in een geloofsgemeenschap.

Datum : 17 november 2012

Kosten : €20,-

Locatie: benedictushof van de Abdij van Egmond.

Aanmelden kan via <http://www.abdijvanegmond.nl/>.

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas Mw.W.Out **4964469**
Rekeningnummer 3518.01.162
t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.

Gezinsdiensten 't Kwetternest

**Vormselwerkgroep/
Jongerengroep** Dhr. P. Liesker **06-14181919** **6448097**

Communiewerkgroep Mw. K. Lötters **4965733**

Koor Elckerlyc Dhr.H.Out **4964469**

St. Caeciliakoor

Muzikaal begeleider alle koren Laurens de Boer **06-24226872**

Bezoekgroep Hélène van Huizen **4961243**

Raad van Kerken Secretariaat Linda den Hertog **4964759**

Lay-out parochieblad Berny van Wieringen **4964175**
bernyvanw [at] hotmail.com

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler **4965733**

Klachten adm.parochieblad Dhr. J. de Jong (na 18.00) **4964608**

Stencilbureau R.K.Gezellenhuis **4961255**
Dhr. A.van de Vall **4961749**

Verhuur parochiehuis (kosterwoning): via secretariaat **4961320**

Kerkhof Dhr.R.Cerpentier. **4961853**

Uitvaartleiders R.v.d.Velde v.h. J Bouwens **0297-583448**
Vinkeveen

Opgave intenties

Intentie voor :.....

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:.....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorn. Achternaam **geboorteplaats / -datum** **- godsdienst**

1. _____ m/v - -

2. _____ m/v - -

3. _____ m/v - -

4. _____ m/v - -

5. _____ m/v - -