

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
november 2010**

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie@xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Vanuit de pastorie

Geen pastoraal woordje deze maand, maar enige berichten vanuit de pastorie. Wellicht een beetje droog en zakelijk, maar er valt voldoende te lezen en zeker m.b.t. de Lourdesreis van de Jongerengroep van 7 tot en met 9 oktober.

- Vanouds vieren we in de vaak druilerige maand november het feest van Allerzielen en wel op dinsdag 2 november. Het is al een jarenlange wens van mij om na de viering van Allerzielen naar ons kerkhof te trekken om daar op de graven een graflichtje te plaatsen en de graven te zegenen. Alles valt en staat natuurlijk bij droog weer! Mocht 2 november een droge dag zijn, dan zal het kerkhof aangelicht worden en lopen we na de viering daar naar toe. Wie wil kan dan een graflicht (**zelf meebrengen alstublieft**) plaatsen op het graf van zijn of haar geliefde overledene. Het lijkt mij een mooie afsluiting van de Allerzielenviering en we hopen op een grote opkomst opdat we met elkaar onze overledenen 'vurig' kunnen herdenken. Want de mensen van voorbij.....zij zijn met ons verweven.

-In de uitnodiging voor de ouders van de Eerste Communicantjes van 2011 is een storende fout geslopen. De ouderavond voor informatie omtrent de communie is op **donderdagavond 25 november** en niet zoals geschreven op maandag 25 november. Met excuses voor de gemaakt fout. De Eerste Communieviering zal op zondag 15 mei plaatsvinden in een feestelijke viering waarin pastor Adolfs en Kiki Kint, p.w. zullen voorgaan. Mochten wij ouders van kinderen die de leeftijd hebben om hun Eerste Communie te doen (7/8 jaar, groep 4) gemist hebben, dan kunt u hen alsnog opgeven via het opgavenformulier in dit parochieblad. De verwachting is dat er weer een behoorlijk aantal communicantjes zullen zijn.

-Heel veel minder is het aantal vormelingen dat zich heeft opgegeven ter voorbereiding op het sacrament van het Vormsel, terwijl we 27 jongeren hebben aangeschreven. Mochten we afgelopen jaar 19 jongeren voorbereiden (óók 27 aangeschreven), tot nu toe hebben zich nog maar drie jongeren opgegeven. Even slikken, maar wie weet

komen er nog wat jonge mensen bij. Want door het doopsel zijn zij door hun ouders op de weg van Jezus gezet. En dat is een permanente weg, levenslang en een weg die niet stopt na de Eerste Communie. Kom op, ik daag jullie uit! Geloven is best wel cool en in je verdere leven kun je best af en toe een steuntje in de rug gebruiken. Het Vormsel vormt je daartoe. Een opgavenformulier kan men alsnog in dit parochieblad vinden. Het Vormsel zal door Mgr. van Burgsteden worden toegediend op 22 mei 2011 in de H. Geestkerk aan alle vormelingen van de regio Amstelland.

-Vanaf afgelopen september zijn we teruggedaan naar 2 zaterdagavondvieringen in onze Urbanuskerk en wel de 1^e en 3^e zaterdag van de maand. De 2^e en 4^e zaterdag is er een viering in zorgcentrum Theresia. Was dit tot nu toe altijd om 18.00 uur, vanaf november wordt het tijdstip **18.30 uur**. De bewoners kunnen in de glazen zaal zodoende rustig eten, er is meer tijd om een en ander klaar te zetten voor de viering en de pastores kunnen na de viering met de bewoners samen koffiedrinken. **Dit tijdstip geldt niet voor de Kerstavond! Dan begint de viering om 18.00 uur.**

-Het volgende parochieblad wordt pas 15 december verspreid en niet zoals u gewend bent vóór de 1^e van de maand. Het zal een (eenmalig) regioblad worden met info over alle parochies in de regio Amstelland en hopelijk interessante wederwaardigheden. Daarin kunt u dan ook het vieringenrooster aantreffen van de eigen Urbanuskerk, maar ook van de kerken elders. In dit parochieblad treft u ook al het liturgisch rooster van de maand December aan en de aankondiging van het kerstconcert op zondag 12 december. Bewaar dit blad dus goed!

- Op zaterdagavond 6 november geeft koor Elckerlyc een jubileumconcert in de kerk. U kunt hierover informatie vinden in dit parochieblad, maar noteert u alvast de datum en de tijd: 20.00 uur! Op deze zaterdagavond vervalt de viering in de kerk(1^e zaterdagavond van de maand), maar u bent natuurlijk van harte welkom op zondag 7 november in de gezinsviering. Het is dan Willibrordzondag en deze heilige is vanwege zijn missionering in de Lage Landen uitgeroepen tot patroonheilige van de Utrechtse kerkprovincie. In onze

tijd staat Willibrord symbool voor de oecumene. Willibrord is gestorven in Echternach waar nog jaarlijks ter ere van hem de springprocessie wordt gehouden. Het belooft een mooie en vrolijke viering te worden. Van harte welkom dus: jong en oud!

Ik hoop dat u geniet van enige verslagen en foto's van de Lourdesreis. Voor mij was het een hele bijzondere, intense ervaring om er met jongeren te zijn en opnieuw mocht ik de kracht van gebed ervaren want "Gebeden veranderen de wereld niet, maar ze veranderen mensen, en mensen veranderen de wereld" zegt (A. Schweitzer). Deze reis is mede mogelijk gemaakt door de Club van 140 die jaarlijks geld stort in een pot, speciaal voor jongeren. Een welgemeende en hartelijke dank van mijn kant!

Veel leesplezier en een hartelijke groet
Kiki Kint, pastoraal werkster.

KLEDING-INZAMELING "Mensen in nood"

Dinsdag 28 september jl. tussen 15.00 en 20.00 uur was het een komen en gaan van mensen die hun overtollige kleding kwamen brengen naar de Urbanuskerk in Ouderkerk. Woensdag 29 september heeft de vrachtwagen uit Den Bosch alles meegenomen.

De opbrengst was 3400 kg. Dat is 600 kg minder dan in 2009 en ten opzichte van bijvoorbeeld 2007 bijna 2000 kilo minder. De economische recessie zal hierbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Maar uiteindelijk is de Stichting "Mensen in Nood" heel erg blij met het resultaat.

Wij danken iedereen heel hartelijk voor het inbrengen van kleding en de vele medewerkers voor het in ontvangst nemen van de zakken kleding en het vullen van de vrachtwagen.

Riet Hilhorst- Picavet, medewerkster secretariaat.

ALLERZIELEN 2010

*Afscheid nemen is.....
Met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen
en verpakken in
goede gedachten der herinnering...*

In het afgelopen jaar zijn ons ontvallen:

In 2009

11 nov. To de Graaf - Kuyper	90 jaar
10 dec. Jopie Bunnik - v.d.Heide	88 jaar
26 dec. Kees Jansen	72 jaar
27 dec. Jan Kea	53 jaar
27 dec. Alie van der Lee	77 jaar

In 2010

16 jan. Catharina Blom - Hesseling	77 jaar
27 febr. Kees Leeftang	63 jaar
07 Apr. Jannie Persoon - van 't Schip	78 jaar
24 apr. Rien Verlaan	76 jaar
05 mei Piet Boomars	89 jaar
26 juni Wim Pappot	79 jaar
30 juni Corrie de Wit - Kooyman	77 jaar
03 juli Annie Bakker - Smit	93 jaar
14 aug. Johan Berndsen	80 jaar
18 sept. Herman van Veen	86 jaar
01 okt. Herman Lodder	88 jaar

GEDACHTE BIJ ALLERZIELEN

Zij zijn er niet meer, Heer.

*Voorzichtig luister ik
naar de verhalen
over hun liefdevol leven.*

*Mijn droefheid om hun
heengaan mag ademen.
In mijn verlangen naar
het geloof dat zij kenden
woont toekomst.*

*Wij zijn immers
kinderen van de eeuwigheid.
Jij staat als een
troostende Schaduw naast ons,
hier
en aan de Overkant.*

uit 'In de stilte', jg. 38, nr. 3 herfst 2007



Familieberichten

Op 3 oktober werd door het doopstel in onze geloofsgemeenschap opgenomen

Teun Maarten Stephan

zoon van Michiel Taminiau en Caroline Weijers



Op 10 oktober werden door het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen

Jelle Gijsbertus Joannes

zoon van Eric Kouwenhoven en Jiska Geijssel,

Nina Josanna

dochter van Vincent Allaert en Carlijn Geijssel,



In memoriam

V

Herman van Veen

Op 18 september jl. overleed op 86-jarige leeftijd geheel onverwacht *Herman van Veen*, woonachtig aan het Gezellenplein. Hij huwde Rie van Emous, een weduwe met drie dochters. Herman werd door de dochters geschetst als een zorgzame, lieve vader die altijd bereid was te luisteren en een ander nooit zijn mening opdrong. Een man voor wie geloof en gelovig zijn erg belangrijk was. Begon hij eenmaal aan iets, dan wilde hij dit ook goed en tot het einde volbrengen. Het heeft hem enorm veel verdriet gedaan dat hij de laatste maanden zijn vrouw Rie niet meer zelf kon verzorgen. Dagelijks was hij bij haar in het Zonnehuis. Op 24 september vond de afscheidsviering van Herman plaats, waarna de begrafenis op Karssenhof. Herman mag nu definitief thuis zijn bij God die zal voltooiën wat Hij ruim 86 jaar geleden met hem begonnen is.

In memoriam

V

Herman Lodder

Op 1 oktober overleed in hospice Immanuel *Herman Lodder* op de leeftijd van 88 jaar. Voor de parochie is hij van grote betekenis geweest. Hij heeft zich jarenlang ingezet in het parochiebestuur en was ruim twintig jaar de administrateur van het stencilbureau welk werk hij met grote nauwgezetheid verrichtte. Wij wensen zijn vrouw Suze veel sterkte met dit grote verlies. Moge Herman rusten in vrede.

Kerstconcert in de St. Urbanuskerk

Op zondagmiddag *12 december* (15.30 uur), zal in de S^t Urbanuskerk in Ouderkerk a/d Amstel een kerstconcert worden gegeven. Het concert zal worden verzorgd door de mezzosopraan Esther Kuiper, de organisten Dick Koomans en Yu Nagayama (Vollebregtorgel en twee kistorgels) en de violisten Basil de Visser en Pieter Affourtit.

Op het programma staan bekende carols en noëls, aria's van Bach en Händel, kerstliederen van Reger en Cornelius, en instrumentele kerstmuziek van Corelli en Mozart.

Na het concert wordt U een receptie aangeboden door Bakkerij Out, keurslager Wim Stronkhorst en Plus Ingrid van der Neut.

Esther Kuiper studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam. Aanvankelijk zong zij vooral popmuziek, aan het conservatorium studeerde zij jazz en begon hiernaast steeds meer klassiek te zingen, om uiteindelijk in de klassieke zang haar grootste passie te vinden.



Dick Koomans studeerde orgel en clavecimbel aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. In 1982 behaalde hij het einddiploma solospel cum laude. Hij was prijswinnaar op diverse internationale orgelconcoursen. Regelmatig geeft hij concerten in binnen- en buitenland. Sinds 2000 is hij werkzaam als intonateur voor Flentrop orgelbouw te Zaandam.

Yu Nagayama begon haar orgelstudie in Tokyo, waar zij in 1997 haar 'Bachelor Degree' haalde. Zij vervolgde haar studie in Nederland aan het Conservatorium van Rotterdam. Hier legde zij met gunstig gevolg het examen 1^e en 2^e fase af. Yu Nagayama geeft regelmatig concerten in Nederland en daar buiten. Sinds 2003 is zij werkzaam bij de firma Flentrop Orgelbouw te Zaandam.

Basil de Visser studeerde moderne viool aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Na het examen moderne viool legde hij zich toe op het bespelen van de barokviool. Vanaf 1988 werkte hij bij het Tafelmusik Baroque Orchestra in Toronto, waaraan hij twee jaar verbonden bleef. Tegenwoordig is Basil werkzaam bij verschillende orkesten in binnen en buitenland. Daarnaast heeft hij zich toegelegd op het maken van barokke strijkstokken.

Pieter Affourtit studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Van 1987 - 2000 was hij concertmeester van Das-Neu-Eröffnete-Orchestre. Verder is hij regelmatig concertmeester bij het Monteverdi-Orchester-München, Capella Figuralis en het orkest van de Nederlandse Bach Vereniging. Daarnaast was hij van 1995 tot '97 lid van het Freiburger Barock Orchester. Naast zijn werkzaamheden als uitvoerend musicus, houdt hij zich bezig met onderzoek naar en het vervaardigen van historische strijkstokken.

Jubilerend Elckerlyc concerteert.

Zolang het jubileumjaar nog niet om is, blijft het feest bij Elckerlyc.

Op zaterdag 6 november a.s. zal koor Elckerlyc een concert geven in de St. Urbanuskerk in Ouderkerk. Het concert vindt plaats ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het koor. Het koor zal liederen uit eigen repertoire ten gehore brengen. Dit bestaat niet alleen uit hedendaagse kerkmuziek, maar ook uit (bewerkte composities van) popmuziek, zowel van vaderlandse bodem als Engelstalige muziek. Ook zingt het koor enkele zelf geschreven nummers van Laurens de Boer, dirigent van koor Elckerlyc. Het koor wordt tevens muzikaal begeleidt door Edwin Saan op piano. Wilt u erbij zijn en deze muzikale ervaring ondergaan, dan bent u van harte welkom. Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. De deuren van de St. Urbanuskerk gaan open om 19.30 uur.

Zondag 7 november 10.00 uur

Gezinsdienst

Pastor K.Kint gaat in deze viering voor
en o.l.v. Laurens de Boer zingt
het Kwetternest weer vrolijke noten



Zondag 28 november Gezinsdienst

1^e zondag van de Advent



In beide vieringen bent u weer van harte
welkom

Eerste Communie



Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun
Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een
eerste ouderavond op:

donderdagavond 25 november a.s. om 20.30 uur in de pastorie.

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.
Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u
van harte welkom. Wij kunnen u nu al melden dat de 1^e
Communieviering op **zondag 15 mei 2011** zal plaatsvinden.
De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.
Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door
onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Pastor Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320
Mevr. K. Lötters Boterbloem 73 tel: 4965733

Achternaam:
Voornaam kind:
Adres:
Tel:
Mail adres

Vormsel

Beste jongere!

Onlangs hebben we uitnodigingen gestuurd aan jongeren in de parochie in de leeftijd van 14 omtrent het sacrament van het Vormsel. Het kan natuurlijk zijn dat we jongeren gemist hebben, vandaar deze oproep.

We hebben namelijk een vraag aan jou persoonlijk, aan jou die als jonge mens met vallen en opstaan op weg is naar volwassenheid. We willen je vragen of je mee wilt doen aan de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. Nooit van gehoord, zul je wellicht zeggen. Een sacrament is een teken, zoals bijvoorbeeld stoplichten en verkeersborden ook tekens zijn. Of voor jou een hartje als je verliefd bent.

Het Vormsel is ook een teken: een teken van de herbevestiging van je doopsel dat je hebt ontvangen toen je te klein was om zelf een beslissing te nemen. Je ouders hebben je laten dopen om je daarmee op de weg van Jezus te zetten. Nu mag je zelf beslissen of je gevormd wil worden. Het Vormsel ontvang je om geïnspireerd en gesteund door de Geest van God keuzes te maken en daarmee dan je eigen weg te gaan. Later in je leven zijn er beslist momenten dat je een steuntje in de rug kunt gebruiken.

Het klinkt allemaal nog al moeilijk en daarom is eerst voorbereiding nodig. Samen met andere jongeren die je kent van de basisschool vroeger of misschien van de sport, willen we zes keer bij elkaar komen. Het beloven spetterende avonden te worden en je zult merken dat het best wel cool is om over dingen te praten die jij als jongere belangrijk vindt. Na deze voorbereiding kun je zelf beslissen of je je wilt laten vormen.

Praat er eens over met je ouders. Zij hebben een brief van ons ontvangen. Voor hen hebben wij op 4 november om 20.30 uur een informatieavond in de pastorie georganiseerd.

Jullie eerste bijeenkomst is 9 november om half acht 's avonds. Dan maken we kennis met elkaar, bespreken met jullie wat we gaan doen en bepalen samen welke data we bij elkaar komen. Dus neem je agenda mee! Geef je op: uitdagend en bijzonder!

Namens de werkgroep Vormsel,
Kiki Kint, pw, tel: 4961320

Ik geef me wel/niet op voor de voorbereiding op het Vormsel en kom wel/niet op 9 november (19.30 uur) naar de informatieavond in de pastorie.

Naam:.....

Adres:.....

Telefoon:.....

Email:.....

Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 25 november** om **10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

In de maand december vervalt het gesprek bij de koffie

Bijbelwerkplaats maandagmiddag en –avond 8 november en 13 december laatste keer.

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

We gaan nog tot en met december door met het boek Handelingen. Op het programma van de komende keer staat de bespreking van de bekering van Paulus, Handelingen 9.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

jos.de.heer@hetnet.nl

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31



Oecumenisch Woensdagochtendgebed

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er vanaf nu **iedere woensdagmorgen** in onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

In de Amstelkerk

Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag

3 november en 1 december om 13.00 uur

gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

Je bent van harte welkom!!!



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad
december 2010/januari 2011

kunt u inleveren

t/m dinsdag 7 december

bij : Berny van Wieringen,

E-mailadres:

bernyvanw@hotmail.com

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	Plaats
30-10	geen viering	
31-10 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w	St. Urbanuskerk
02-11 19.30 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
06-11 20.00 uur	geen viering	St. Urbanuskerk
07-11 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
13-11 18.30 uur	Pastor G. van Tillo	Theresia Zorgcentrum
14-11 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
20-11 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
21-11 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
27-11 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
28-11 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
04-12 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
05-12 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

NOVEMBER 2010

Bijzonderheden	Muzikale invulling
geen viering	
Woord en Communie	Samenzang
Allerzielen	Caeciliakoor
Jubileumconcert koor Elckerlyc	
Woord en Communie	't Kwetternest
Eucharistieviering	
Eucharistieviering	Caeciliakoor
Woord en Communie	
Woord en Communie	Elckerlyc
Eucharistieviering	
1 ^e zondag van de Advent, gezinsviering	't Kwetternest
Woord en Communie	
Woord en Communie 2 ^e zondag van de Advent	Samenzang

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
27-11 18.30 uur	Pastor G. van Tillo	Zorgcentrum Theresia
28-11 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
04-12 19.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
05-12 10.00 uur	Pastor K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
11-12 18.30 uur	Pastor G. van Tillo	Zorgcentrum Theresia
12-12 10.00 uur	Pastor Reuzenaar	St. Urbanuskerk
18-12 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
19-12 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	St. Urbanuskerk
24-12 18.00 uur:	K. Kint/Ds.J.de Heer	zorgcentrum Theresia
24-12 19.30 uur	Pastor Reuzenaar / K. Kint	St. Urbanuskerk
24-12 22.00 uur	Pastor G. van Tillo /K. Kint	St. Urbanuskerk
25-12 10.00 uur	Pastor G. van Tillo /K. Kint	St. Urbanuskerk
26-12	Geen viering	
31-12 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
01-01	Geen viering	
02-01 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

DECEMBER 2010

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Eucharistieviering	
Gezinsviering 1 ^e zondag van de Advent	't Kwetternest
Woord en Communie	
Woord en Communie 2 ^e zondag van de Advent	Samenzang
Eucharistieviering	
Eucharistieviering 3 ^e zondag van de Advent	Caeciliakoor
Eucharistieviering	
Eucharistieviering 4 ^e zondag van de Advent	Elckerlyc
	Kerstavond
gezinsviering	't Kwetternest
Eucharistieviering	Nachtmis Elckerlyc
Eucharistieviering	Hoogfeest van Kerstmis Caeciliakoor
Geen viering	2 ^e Kerstdag
Korte meditatieve gebedsviering	
	Samenzang

Verslag Lourdesreis van 7 tot en met 9 oktober

Donderdag 7 oktober

Vandaag is het zover. Met een groep van vier begeleiders (**Paul Liesker, José Jansen, Kiki Kint en Phil Kint**) en acht jongeren (**Yoselien, Wim, Angela, Vanessa, Tom, Marcel, Mariëlle en Sylvia**) gaan we naar Lourdes. Een reis waar we allemaal heel veel zin in hebben. De meesten van ons zijn nooit in Lourdes geweest en we zijn heel benieuwd naar de ervaring.

Om 9.30 uur verzamelen we bij de pastorie. Buiten de mensen die mee gaan, zijn er ook een paar ouders en geïnteresseerden die, net als wij, de Pelgrimszegen ontvangen van pastor Kiki. Na de zegen en het afscheid nemen zijn we helemaal klaar om te vertrekken. Vanuit de pastorie lopen we naar de bushalte en met de bus gaan we naar Schiphol.

Daar aangekomen hebben we al snel allemaal ingecheckt en zijn we achter de douane. We hebben nog alle tijd om taxfree winkels af te lopen, en om 11.30 uur verzamelen we bij de juiste gate om te vertrekken. Gelukkig hebben we geen last van vertragingen en ook de vlucht verloopt perfect. We komen keurig op tijd in Biarritz, waar een grote tourbus op ons wacht. Aangezien we maar met z'n twaalfen zijn, hebben we alle ruimte in de tourbus en gaan we een comfortabele reis van nog twee uur tegemoet.

Rond 16.30 uur komen we aan bij ons hotel in Lourdes, zetten we onze koffers op de kamer en zijn we een half uurtje later klaar om het stadje in te gaan. Als eerste gaan we uiteraard naar de grot waar de Heilige Bernadette de verschijning van Maria heeft gezien. Als we daar aankomen is er een Italiaanse dienst bezig die heel druk bezocht is. Wij komen alleen even op een indruk op te doen en blijven niet zo lang. Op ons gemak bekijken we het Heiligdom, totdat het tijd is om terug te gaan naar het hotel voor het diner.

Na een prima maaltijd verzamelt een deel van de groep zich om naar de Lichtprocessie in het Heiligdom te gaan. Onderweg daar naartoe kopen we een kaarsje in één van de souvenirwinkeltjes en zoeken we een plaatsje op de poort die naar de kerk toe leidt. Vanaf hier hebben

we een heel mooi uitzicht over de hele weg die men loopt tijdens de Lichtprocessie. Zolang als dit duurt wordt de rozenkrans gebeden in verschillende talen. Prachtig om te zien hoeveel mensen er mee lopen, allemaal met een kaarsje. Er zijn veel zieke mensen, veel jongeren, veel nationaliteiten, maar iedereen loopt, bidt en zingt met dezelfde intentie. Dit geeft een hele mooie indruk van samen geloven. Maar je maakt dit toch het beste mee als je zelf mee loopt. Om 22.30 uur lopen we met de groep terug naar het hotel.

Vrijdag 8 oktober

We staan bijtijds op, om de Nederlandse viering bij de grot bij te wonen. Een aantal van ons duwt een rolstoel van een andere groep Nederlandse pelgrims. Samen met mijn broer Marcel heb ik me aangeboden om de vlag te dragen. Wat dit precies inhield wisten we nog niet. Vlak voor de dienst kregen we te horen dat het de bedoeling was dat wij met de Nederlandse vlag en een vlag van de Nederlandse Bedevaarten de gehele dienst bij de ingang van de grot moesten staan. Al met al een mooie viering, met een preek waarin de situatie waar Bernadette toentertijd in verkeerde heel duidelijk werd weer gegeven en waarin wij als jongerengroep nog speciaal genoemd werden. Heel bijzonder.

Na de dienst krijgen we nogmaals de tijd om het hele Heiligdom te bekijken, en dit maal zijn we ook in de kerk geweest die is gebouwd omdat Maria dit aan Bernadette gevraagd heeft. Een prachtige, lichte kerk.

Na de lunch hadden we ongeveer een uurtje de tijd om zelf door Lourdes heen te lopen of iets anders te doen. Aangezien er genoeg souvenirzaken zijn, ben ik samen met Mariëlle even rond gaan kijken om wat spulletjes te kopen.

's Middags gaan we wandelend naar het ouderlijk huis van de Heilige Bernadette. Dit is een oude molen die we kunnen bezichtigen. Ook gaan we kijken bij de gevangenis waar de familie van Bernadette tijdelijk heeft vast gezeten in verband met een valse beschuldiging. Na deze bezichtigingen trakteert Phil ons allemaal op een drankje op een terras, omdat hij de 9^e jarig is. Later hebben we nog even tijd om

rustig rond te lopen en spreken we af om rond 19.00 uur terug te zijn in het hotel voor het diner.

Om 20.30 uur verzamelen we met de hele groep bij de grot met een kaars om gezamenlijk de Lichtprocessie te lopen. Al snel staan we bij andere mensen om een vlammetje van onze kaars te delen met anderen. Een mooi gebaar waardoor je verbonden raakt met de mensen om je heen. Mensen die je niet kent en waarschijnlijk ook nooit meer zult zien, maar toch is er heel sterk het gevoel van saamhorigheid.

De processie is minder druk bezocht dan de avond ervoor, maar er zijn alsnog heel veel mensen. We lopen met onze groep, maar toch is iedereen voor zich. Het maakt heel veel indruk om in de Lichtprocessie mee te lopen.

Na de processie gaan we weer terug naar het hotel, waar sommigen nog een drankje nemen om de avond af te sluiten.

Zaterdag 9 oktober

Vandaag is helaas de laatste dag alweer aangebroken. We moeten om 7.30 uur van de hotelkamer af zijn in verband met een nieuwe groep mensen. De Nederlandse Pelgrims waarmee we vrijdag naar de grot zijn geweest, vliegen vandaag eerder terug dan wij, dus gaan Wim, Marcel, Mariëlle, Kiki, Phil, Tom en ik nog met deze mensen naar de laatste kerkdienst. Wederom zijn er mensen met rolstoelen die wij als jongeren naar de kerk brengen. Erg fijn om op deze simpele manier toch iets te kunnen betekenen voor minder valide mensen. De kerkdienst duurt een half uurtje en dan gaan we gezamenlijk terug naar het hotel, waar de rest van de groep op ons wacht.

We gaan namelijk een wandeling maken naar een park (*KK: Cité de Saint Pierre*) waar Pelgrims naartoe kunnen als ze niet zoveel te besteden hebben, maar toch heel graag op Bedevaartstocht willen. In dit park kunnen ze voor een schappelijke prijs in een huis verblijven, waar ze gebruik maken van vol pension. Dit alles wordt gedraaid door vrijwilligers. Een geweldig initiatief dat opgezet is vlak na Tweede Wereldoorlog. Nadat we het hele park bekeken hebben, praten we

samen na over wat onze meest bijzondere ervaring is geweest en wat ons is opgevallen in Lourdes. Een fijn gesprek waarin we heel open zijn tegen elkaar. Ook zingen we hier voor Phil, die vandaag jarig is en we geven hem de baret en de kaars die we vrijdags voor hem gekocht hebben als aandenken en verjaardagscadeau. Hierna lopen we terug naar het hotel voor de lunch en van 13.00 uur tot 14.45 uur hebben we nog wat vrije tijd.

Om 15.00 uur worden we opgehaald met een bus en rijden we helaas alweer naar het vliegveld van Lourdes. Hier hebben we een kleine vertraging, maar verder verloopt alles wederom voorspoedig en komen we na een rustige vlucht aan op de luchthaven van Eindhoven. Als iedereen zijn of haar koffer heeft stappen we in de taxibusjes die door onze geweldige organisatoren Wim en Paul zijn geregeld en om 21.30 uur staan we weer voor de pastorie in Ouderkerk.

We hebben een geweldige reis en ervaring gehad en we zijn heel blij dat we de kans hebben gekregen om dit als Jongerengroep mee te maken. De herinneringen aan deze reis zullen ons altijd bij blijven en daarom wilden we dit heel graag met U delen. Want mede dankzij Uw steun is deze reis tot stand gekomen.

Namens de Jongerengroep en de begeleiders, heel hartelijk dank.

Sylvia van der Velde

Het mooie aan Lourdes vond ik dat, hoewel mensen voor zichzelf naar Lourdes gaan, iedereen openstaat voor de andere mens. Mensen begroeten elkaar op straat, helpen anderen waar nodig is. In onze samenleving ligt de nadruk steeds meer op het individu. In Lourdes heb ik ervaren dat samen mens-zijn veel meer inhoud heeft.

Wim Stronkhorst



De dames apart op een foto.



Een ontspannen evalueren in Cité de Saint Pierre



Stoere mannen in zonnig Lourdes.

Vandaag de eerste vrije dag na Lourdes en ik laat mij die mooie dagen in gedachten nog weer eens voorbijgaan. Het waren voor mij heel bijzondere dagen met een bijzonder gezelschap en voor mij ook speciaal samen met Yoselien op een buitengewone plek met een prachtig weer.

Volgens afspraak een korte tekst over mijn bijzondere ervaring over Lourdes:

Om te beginnen wil ik het bestuur van de parochie hartelijk danken voor de uitnodiging om als ex-begeleider van de jongerengroep deel te mogen nemen aan deze soort van reünie-reis naar Lourdes. Ten tweede wil ik een compliment maken aan Paul en Wim voor de fantastische organisatie, het is ons aan niets ontbroken. En dank aan Kiki en Phil voor de onvergetelijke bezinningsmomenten.

Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst was de hoofdvraag wat onze verwachtingen waren. Zelf was ik er ooit in mijn verkeringstijd geweest maar de meesten stonden er toch blanco tegenover. Op de laatste dag dat we in Lourdes waren hebben we deze vraag voor iedereen weer teruggekoppeld.

Persoonlijk gold voor mij dat ik het meest getroffen was door de figuur Bernadette. Tijdens de evangeliemis bij de grot was ik geraakt door de preek die ging over de moeilijke situatie voor Bernadette, dat ze zich op een dood spoor voelde (slechte gezondheid, analfabeet, nauwelijks een thuis) en dat zij door de glimlach van Maria weer kracht kreeg om goede daden te verrichten zoals het graven van een kuiltje waar de bron uit is ontstaan en het laten bouwen van een kerk boven de grot om miljoenen mensen te kunnen ontvangen. Het bijzondere vond ik dat je bij Lourdes al snel denkt aan genezingen maar Bernadette werd ook niet genezen van haar slechte gezondheid, ze stierf immers al op 35-jarige leeftijd. Dus voor mij was de KRACHT om in het leven door te gaan, ondanks alles wat je meemaakt, het belangrijkste aspect.

Uiteraard was ik daarnaast bijzonder geïmponeerd door de prachtige kerken, de devotie bij de lichtprocessie, het saamhorigheidsgevoel van zoveel mensen die er waren en daarnaast de schitterende omgeving en de gezellige winkelstraatjes met neonverlichting. Dit was een reis om nooit te vergeten. *Jose Janse.*



Donderdag ochtend om 10.00 uur verzamelen in de pastorie waar we met de groep samen wat gezongen en gebeden hebben voor vertrek. We gingen te voet opweg naar de Burg. Stramanweg alwaar we de bus naar Schiphol namen. Op Schiphol had iedereen even tijd voor zichzelf om iets te kopen een kop koffie te drinken of iets te eten.

Na een rustige vlucht kwamen we aan op het vliegveld vanwaar we een mooie bustocht van twee uur naar Lourdes hadden. Eenmaal bij het hotel aangekomen ging iedereen de kamers bekijken en misschien even opfrissen.

We zijn toen met z'n allen te voet (ongeveer 10 min) naar de heiligdommen gegaan, een prachtig terrein met verschillende kerken beelden en natuurlijk de grot waar Maria verschillende malen gezien is. Van Phil Kint kregen we veel interessante informatie. Boven de grot zijn maar liefst drie kerken boven elkaar gebouwd. Voor de kerken ligt een groot plein waar iedere avond een lichtprocessie wordt gehouden.

Nadat we terug zijn gelopen naar het hotel hebben we lekker gegeten in het hotel-restaurant.

's Avonds hebben we naar de lichtprocessie gekeken vanaf de trappen naar de kerken en van verhalen hoorden we dat er die avond wel 20.000 mensen waren. (*KK: het was 7 oktober, feestdag van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans en Franse bedevaart*) Het waren ontzettend veel kaarsen die een prachtig beeld gaven. En samen met het koor en de gebeden was het een geweldige ervaring.

De volgende ochtend na het ontbijt hebben we een groep oudere mensen (ook uit Nederland) geholpen met duwen van rolstoelen om op de heiligdommen een Nederlandse viering mee te maken. waar twee van ons met een vlag hebben gestaan. Na de viering met een mooie preek en een leuk woord van welkom aan ons, was er de gelegenheid om een kaars aan te steken.

Verder die ochtend hebben we de kerken bekeken, 's middags het geboortehuis van Bernadette en was er tijd om wat souvenirs aan te schaffen.

Na het avond eten hebben we zelf met de lichtprocessie mee gelopen, Ave Maria meegezongen en het wees gegroet mee gebeden in vele talen.

De laatste dag was helaas al snel bereikt en een aantal van ons stond al vroeg op om met de andere mensen uit het hotel naar de kerk viering met een speciaal afscheidsprogramma te gaan. Hierbij duwden we wederom de rolstoelen en maakten een praatje met de mensen.

Toen de viering was afgelopen zijn we terug gegaan naar het hotel om te ontbijten.

Daarna zijn we naar Cité de St Pierre gegaan, een prachtig terrein met verblijfplaatsen, een groepsruimte en mooie gebedsplaatsen.

Het is een instantie waar mensen terecht kunnen die zelf geen Lourdes reis kunnen betalen of om welke andere reden dan ook normaal niet zouden kunnen komen. Het draait volledig op vrijwilligers en giften.

Na het middag eten stond de bus helaas alweer klaar voor vertrek. Een kortere tocht omdat we nu vanaf Pau airport nabij Lourdes vlogen

naar Eindhoven airport.

Vanuit Eindhoven hadden we twee taxibusjes naar Ouderkerk.

Het was een prachtige reis die we nooit zullen vergeten.

Dankzij Paul Liesker, Wim Stronkhorst, Kiki en Phil Kint, Jose Jansen en het kerkbestuur was deze reis mogelijk.

Ik wil hen hiervoor op deze manier nogmaals danken.

Marcel van der Velde

Vanzelfsprekend allereerst een grote dankbetuiging aan het Parochiebestuur die het mogelijk heeft gemaakt dat we deze reis hebben kunnen ondernemen. Eveneens een dankbetuiging aan pastor Kiki voor de inhoudelijke invulling waaronder de mooie en ontroerende teksten en pastor Phil voor zijn "colleges" bij onder meer het huis van Bernadette en Cité de St. Pierre.

Last but not least: dank aan de jongeren die mee zijn gegaan om samen deze ervaring te hebben.

Wat mij betreft zijn alle superlatieven op deze reis wel van toepassing: geweldig, fantastisch, uniek etc.

Prachtig ook om mee te mogen maken hoe hecht deze groep is geworden en zich de afgelopen zes jaar heeft ontwikkeld.

Voor mij staat Lourdes voor:

- gewoon jezelf zijn;
- mens-zijn zoals je bent;
- saamhorigheid;
- groeten op straat;
- elkaar helpen en ondersteunen;
- samen ergens voor gaan;
- kracht;
- geestelijke verrijking.

Maar Lourdes komt voor mij ook terug in het volgende citaat:

Op Weg

Heb geduld met al wat onopgelost in uw hart woont en probeer de vragen zelf lief te hebben.

Zoek niet naar antwoorden, ze worden u misschien niet gegeven, omdat u niet in staat zou zijn ze te leven.

En waar het om gaat, is alles te leven. Leef de vragen nu.

Misschien dat u op een dag in de toekomst langzamerhand uw weg naar de antwoorden leeft.

De pelgrimstocht naar Lourdes is een intense ervaring geweest die diepe indruk op mij heeft gemaakt.

Pelgrim Paul (Liesker)



Ouderkerk presenteert zich in Lourdes als vlaggendragers

In Lourdes vind je honderden mensen die allemaal voor hetzelfde komen. In eerste instantie is dit best eng om te zien, wat is er hier allemaal aan de hand dacht ik. Toen wij ons aansloten bij de lichtprocessie beleefde ik waar al die honderden mensen voor kwamen. Saamhorigheid, kracht en hoop halen uit Lourdes. Samen zijn met mensen over de hele wereld en elkaar vinden in het geloof. Heel bijzonder, met name toen ik mijn kaarsje aanhad en het licht van andere kaarsjes voor me zag verspreiden. Over het algemeen een erg bijzondere trip en heel erg bedankt voor iedereen in de organisatie die dit mogelijk heeft gemaakt!

Yoselien

De Lourdes reis vond ik heel erg bijzonder, dat kwam doordat wij als jongerengroep erheen gingen en als groep dingen onder namen. Zoals: rolstoelen duwen, vlag bij de mis vast houden, verschillende huizen bezocht waar Bernadette heeft geleefd, lichtprocessie bekeken en meegelopen.

Zelf sprak mij het meelopen van de lichtprocessie het meeste aan. Het maakte op dat moment niet uit wie of wat je bent en waar je vandaan kwam, iedereen was op dat moment met elkaar verbonden. Daarnaast vond ik het erg mooi dat het licht aan elkaar werd doorgegeven, dat je op die manier aan je licht kwam en dat jij het ook weer aan andere mensen om je heen door gaf. Ik vond dit alles een heel bijzondere ervaringen en vind het fijn dat ik dit op deze manier heb mogen meemaken.

Mariëlle de Bruijn

Wordt vervolgd in het volgende parochieblad.....



Nieuws uit Het Kofschip.

We zijn nu negen weken op weg en de herfstvakantie is een feit. De weergoden zijn ons zeer welgezind geweest deze eerste periode. Er waren al diverse activiteiten waarbij het weer een grote rol speelde. Begin september ging de hele school op schoolreisje. De groepen 1 t/m 3 naar het Linnaeushof en de rest naar het Archeon. Voor alle groepen een superdag met heerlijk weer. Daarna gingen de groepen 8 op 3-daagse. Op de fiets naar Ter Aar, ook hier bleef de regen bijna geheel achterwege. Toen was er ook nog een sportochtend voor de groepen 3 t/m 6 op het kunstgrasveld van S.V.Ouderkerk. Veel enthousiasme en een lekker zonnetje maakte er een fijne sportieve ochtend van. De groepen 1 en 2 hebben een prachtige herfstwandeling gemaakt. Op vrijdagmiddag krijgen de groepen 8 hun eerste EHBO lessen. Zij zullen straks vast hun mannetje kunnen staan. De kinderboekenweek was weer een groot succes. Een gezellige opening, met een spetterende afsluiting vlak voor de herfstvakantie. De groepen 5 gingen op bezoek bij de bibliotheek waar zij een heel leuk programma kregen voorgeschoteld. Het wordt een grote verarming als dit alles niet meer mogelijk zal zijn, als de bibliotheek zijn deuren zal moeten sluiten. Na de vakantie komen de eerste rapporten er al weer aan en gaan we op naar Sint en kerst.

Team Het Kofschip.



Zingen en schieten in het Kerkcafé

Op de eerste avond van het Kerkcafé van dit seizoen hebben zo'n tien enthousiaste zangers en zangeressen, olv zanglerares Nelleco Aalders, de openingsavond opgevrolijkt. Vooraf was een selectie van bekende nummers uit de jaren '60 / '70 uitgezocht op passende tekst behorende bij het jaargetijde. Het was weer voorbij die mooie zomer licht voor de hand, maar ook enkele nummers van de Beatles en musicals (Jesus Christ Superstar) kwamen aan de orde. Omdat de groep niet te groot was, konden we ook wat experimenteren. Een liedje kan totaal anders klinken als je het in een ander tempo zingt of een tweede stem introduceert. Liedjes van sommige artiesten die, als ik die hoor normaal wegzap, klinken op deze manier nog helemaal niet zo gek!

De volgende, vrijdag 5 november, Kerkcafé staat in het teken van Afghanistan. Ondanks dat de laatste militairen onlangs het land verlaten hebben, komen af en toe nog onbekende gebeurtenissen naar boven. Met veel interesse heb ik de miniserie op tv: "Terug naar Uruzgan", gevolgd.

Legerpredikant J (Ko) C. Sent komt vertellen over zijn persoonlijke ervaringen in Afghanistan en Irak. Hij kan boeiend uitweiden over de moeilijke taak van (jonge) militairen in verre vijandelijke gebieden. Wat komen ze tegen, wat voor gevoelens hebben ze erbij, hoe is het om met een andere cultuur en geloof om te gaan die enerzijds vijandig is en anderzijds afhankelijk zijn van onze hulp. Op verzoek van Ko Sent zal de opbrengst van de avond gaan naar de stichting PIT/Pro Rege, die goed werk doet onder militairen.

Tot ziens in het café!

Paul Kösters

Steun Palestijnse Christenen

Koop kerstkaarten uit Bethlehem

Steun Palestijnse Christenen in Bethlehem met de aankoop van kerstkaarten. De kaarten zijn ontworpen, gedrukt en verpakt in Bethlehem. De afbeeldingen zijn reproducties van muurschilderingen uit de kapel op het Herdersveld in Bethlehem, de plek waar de herders het goede nieuws hoorden over de geboorte van Jezus. Beschikbaar zijn pakketjes van 5 dubbele kaarten (inclusief enveloppen) of 10 enkele kaarten (5 verschillende afbeeldingen). De prijs per pakketje is €4,75. Ga voor meer artikelen van Kerk in Nood naar www.kerkin nood.nl/winkel.

Door het bestelformulier in te vullen machtigt u Kerk in Nood het totaalbedrag van uw bestelling, vermeerderd met een bijdrage voor de verzendkosten, éénmalig van uw rekening te incasseren. De verzendkosten bedragen €1,50 voor brievenbuspost en €6,75 voor pakketpost.

Bestelbon

Ik bestel:

<i>Aantal</i>	<i>Art.code</i>	<i>Artikel</i>
-----	750	10 enkele kaarten set Herdersveld (€4,75)
-----	751	5 dubbele kaarten set Herdersveld (€4,75)

Naam.....m/v Telefoon.....
Adres.....Bank-of gironummer
Postcode.....E-mail.....
Woonplaats.....Handtekening.....

Stuur uw bestelbon naar Kerk in Nood, Postbus 1645,
5200 BR 's-Hertogenbosch

Achter in de kerk kunt u folders van Kerk in Nood vinden met meer fraaie artikelen gemaakt door Palestijnse christenen.

PERSBERICHT

7 oktober 2010

Jaarlijkse Bazar en Rommelmarkt in het Dienstencentrum te Ouderkerk

Op zaterdag 13 november a.s. van 10.00 - 15.30 uur zal de jaarlijkse bazar en rommelmarkt gehouden worden in het DIENSTENCENTRUM aan de D. van Haarlemstraat 3 te Ouderkerk a/d Amstel.

De volgende activiteiten zullen plaatsvinden :

- rad van avontuur
- minirommelmarkt
- poppenspel, verloting delicatessenmanden,
- hapjes en drankjes, waaronder poffertjes
- handwerkverkoop en prikspel

De organisatie is in handen van: Welfare Rode Kruis, Soos Theresia, Gastvrouwen/heren van het Dienstencentrum en De Zonnebloem.

Mocht u spulletjes willen afstaan voor de rommelmarkt (geen grote dingen, zoals meubels) dan kunt u die op vrijdag 12 november a.s. van 14.00 tot 18.00 uur inleveren bij het DIENSTENCENTRUM, D. van Haarlemstr. 3.

De opbrengst komt ten goede aan genoemde organisaties.

Nadere inlichtingen: Coherente, telefoon: (020) 496 36 73
