

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
november 2009

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Allerheiligen-Allerzielen

Buiten ademt de tijd van het jaar naar een nieuw seizoen: de bomen verkleuren, worden kaler en een enkele bloem herinnert nog aan de voorbije zomer. Ook het kerkelijk jaar nadert zijn einde. Nog enkele weken en we sluiten op 22 november het kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning. Maar eerst vieren we op 1 en 2 november traditiegetrouw het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Het stemt wat weemoedig omdat we juist in dit jaargetijde denken aan al die mensen die ons in een lange rij zijn voorgegaan: Allerheiligen en Allerzielen. Allerheiligen is de gloriëdag van alle mensen die ieder op een eigen manier proberen iets te maken van het leven. Mensen met een grote en kleine "h" die, schoorvoetend en met kleine pasjes achter Jezus lopen, en meewerken aan het Rijk van God. Ontelbare zijn ons daarin voorgegaan. Naast de grote heiligen zoals Franciscus, Antonius, Theresia en sinds kort Damiaan horen daar zeker ook bij al die mensen zoals ouders en vrienden, behulpzame burens en familieleden die in hun zorg en toewijding zoveel voor ons betekenen. We gedenken al die mensen die al lang vergeten zijn: oorlogsslachtoffers, kinderen die amper geleefd hebben en degenen die omgekomen zijn van honger, door natuurgeweld of terrorisme. Hun plek is in de hemel, waar God zélf de tranen zal drogen en zegt: "Stil maar, het is voorbij, écht voorbij".

Op Allerzielen en Allerheiligen houden wij de herinnering aan al die mensen levend en worden we ons weer bewust dat we een schakel zijn in die lange keten van mensen die onsterfelijk zijn voor God. Een menigte die niemand tellen kan, zo schrijft de evangelist Johannes. En al onze lieve doden scharen zich in die rij. We staan bewust bij hen stil, noemen hun namen en brengen hun leven in herinnering bij God die ons over de dood in Zijn liefde bijeen houdt. We ontsteken voor hen een lichtje als een kwetsbaar teken van hun bestaan onder ons. Als gelovige mensen zien wij de dood immers niet als eindpunt, maar als doorgang naar verder, als doortocht naar de Vader die zal voltooien wat Hij eens met ons begonnen is.

Een hartelijke groet,

Kiki Kint, pastoraal werkster.

Praten over iemand

**Praten over iemand
die is heengegaan,**

vragen:

'Hoe was hij?' of:

'Wie was deze vrouw of man voor jou?'

raakt diepe lagen aan in hen,

die na een afscheid

zonder hun geliefde

moeten verdergaan.

Tastend in herinnering

groeit het wonder

van verwondering

om wat hij was

om wat zij deed.

Wat zo gewoon was,

krijgt een nieuwe klank

en terwijl wij zoeken naar de woorden,

klinken zachtjes

de akkoorden

van een leven met elkaar

dat nu voorbij is, maar

dat in het licht van de herinnering

ook stil maakt

van verwondering en dank.

ALLERZIELEN 2009

*Niets kan de leegte van een afwezigheid vullen,
maar dankbaarheid verandert de pijn der
herinnering.*

Bidden wij voor de parochianen die ons in het afgelopen

jaar zijn ontvallen.



<i>Rie Bosman - de Jong</i>	<i>86 jaar</i>
<i>Tiny Tetteroo - van Duuren</i>	<i>75 jaar</i>
<i>Wil Willemse - Holtslag</i>	<i>88 jaar</i>
<i>Gerard van der Linden</i>	<i>77 jaar</i>
<i>Henny Compier</i>	<i>71 jaar</i>
<i>Maria de Jong - Kooijman</i>	<i>81 jaar</i>
<i>Greet Lek - Berrens</i>	<i>90 jaar</i>
<i>Jan de Koning</i>	<i>85 jaar</i>
<i>Nettie Kroon - Spaan</i>	<i>81 jaar</i>
<i>Jacoba Roos - Sprenger</i>	<i>87 jaar</i>
<i>Siem Bouwman</i>	<i>84 jaar</i>
<i>Gré Boomars - van der Poel</i>	<i>92 jaar</i>
<i>Joop Meester</i>	<i>77 jaar</i>
<i>Sophie Kea</i>	<i>81 jaar</i>
<i>Guus van Alphen</i>	<i>75 jaar</i>
<i>Gert Scholte</i>	<i>88 jaar</i>

Familieberichten

Door het doopsel werd in onze geloofsgemeenschap opgenomen



Frédérique en Valérie,
dochters van dhr. en mevr. Hartman - Hamme,
Tureluur 15 te Ouderkerk



Daan en Fleur,
zoon en dochter van
dhr. en mevr. van Dongen - van den Heuvel
uit Vinkeveen.

In Memoriam

Guus van Alphen

Op 19 september jl. overleed op 75-jarige leeftijd Dhr. Guus van Alphen, woonachtig aan de Hogerlustlaan 57 alhier. Dhr. van Alphen was een bekende neurochirurg in het Vu-ziekenhuis. Vele mensen heeft hij op een zeer kundige en aimabele manier geholpen. Hij stond altijd klaar voor zijn patiënten en vanwege zijn vele publicaties en onderzoeken was hij tot ver buiten Nederland bekend.

In een moeilijke periode in de parochie was Dhr. van Alphen vice-voorzitter en ook dit werk heeft hij op zeer bekwame wijze gedaan. Ondanks hoop en vertrouwen heeft hij de strijd tegen zijn ziekte niet kunnen winnen. Te jong is hij overleden. Zijn vrouw Hedwig wensen wij veel sterkte om dit grote verlies te dragen. Dhr. van Alphen werd op 24 september na een zeer druk bezochte uitvaart, begraven op Karsenhof. Moge hij na een druk en arbeidzaam leven vrede en rust vinden bij Zijn schepper.

V Gert Scholte

Op 21 september jl. overleed op 88-jarige leeftijd toch nog onverwacht in zorgcentrum Theresia Dhr. Gert Scholte. Vanuit zijn woning aan de Burgemeester Cordesweg was hij na een val tijdelijk in het zorgcentrum opgenomen.

Gert was een nauwgezet en consequente man en vader. Niet alleen in zijn werk, maar in alles wat hij ondernam bijvoorbeeld in zijn bestuursfuncties bij N.E.A. Na de dood van zijn vrouw Margriet was voor hem de glans verdwenen van het leven. Hij miste haar geweldig.

Oud en moegestreden ging langzaam het kaarsje uit.

Op 25 september was de gezongen uitvaartviering, waarna Gert is bijgezet in het familiegraf. Moge hij nu verenigd zijn met zijn grote liefde margriet en mogen zij samen de vrede genieten bij de Heer.

KLEDING-INZAMELING "Mensen in nood"

Dinsdag 29 september jl. tussen 15.00 en 20.00 uur was het een komen en gaan van mensen die hun overtollige kleding kwamen brengen naar de Urbanuskerk in Ouderkerk. Woensdag 30 september heeft de vrachtwagen uit Den Bosch alles meegenomen.

De opbrengst was 4000 kg. Dat is 500 kg minder dan in 2008. De economische recessie zal hierbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Maar uiteindelijk is de Stichting "Mensen in nood" heel erg blij met het resultaat.

Wij danken iedereen heel hartelijk voor het inbrengen van kleding en de medewerkers voor het in ontvangst nemen van de zakken kleding en het vullen van de vrachtwagen.

Riet Hilhorst, Urbanusparochie.

Afscheid Rineke Alberts van de Raad van Kerken Ouderkerk

Na 8 jaar het secretariaat gedaan te hebben, heeft Rineke Alberts afscheid genomen van de Raad van Kerken. Wij willen haar zeer bedanken voor haar trouwe inzet en werk, dat voor haar samenviel met een drukke periode van haar leven, namelijk de theologiestudie (die ze deze zomer met succes heeft afgerond). Tegelijkertijd was die studie natuurlijk een mooie achtergrond om dit boeiende stuk kerkenwerk te doen.

In deze periode is er veel veranderd in het werk van de Raad van Kerken. We werken veel minder formeel dan vroeger en zijn bezig nieuwe activiteiten waarin we samenwerken te organiseren. Vooral het samen vieren van de 40-dagen heeft ons zeer bezig gehouden en Rineke heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd, zo ook aan de jaarlijkse wereldsgebedsdag.

Rineke, bedankt voor je inzet. Je hebt het werk steeds met je hart gedaan en nu is er voor jou ruimte om je aan andere werkvelden van de kerk te gaan wijden. We wensen je daarin evenveel vreugde en voldoening toe!

Tevens betekent dit afscheid uiteraard, dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe mensen uit beide kerken!

Namens de Raad van Kerken, Jos de Heer (voorzitter).

Dringend gevraagd.

In aansluiting op bovenstaand stukje! Wie o wie, wil in de Raad van Kerken zitting nemen? We zoeken iemand met interesse in en hartstocht voor de oecumene en die bereid is ongeveer 8 maal per jaar bij elkaar te komen om het programma voor de RvK mee in te vullen. Dat betekent mede zorgen voor de invulling van vier gezamenlijke vieringen per jaar en de invulling van een mooi en verantwoord programma in de Veertigdagentijd.

We vragen enthousiasme en bereidheid om ook praktische invulling hieraan te geven. Wie wil er meewerken met Ds., Jos de Heer en Kiki Kint?

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij
Kiki Kint, 4961320
Jos de Heer, 4965767

Geloofsverkondiging en oecumenische dialoog niet tegenstrijdig

De verkondiging van het geloof en oecumene zijn niet tegenstrijdig, zo is te lezen in het recent verschenen document van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid en de Commissie Geloof & Kerkorde van de Wereldraad van Kerken. Het document wordt gepubliceerd met het oog op de Gebedsweek voor de Eenheid in januari 2010, die als thema heeft 'Verkondiging en christelijke eenheid'.

Het nieuwe document erkent dat de oecumenische dialoog in veel gebieden belast wordt door de komst van verkondigers van uiteenlopende groepen. Daarbij wordt het geloof vaak op agressieve wijze uitgedragen. "Toch kunnen wij onze ogen niet sluiten voor het feit dat wij door onze doop allen tot hetzelfde lichaam van Christus behoren. Alle christenen zijn geroepen om als broeders en zusters met elkaar samen te leven." Het document bestempelt het feit dat de droom van de christelijke eenheid nog niet gerealiseerd is, als "een tragedie". Die verdeeldheid wordt vaak op tragische wijze zichtbaar bij de geloofsverkondiging aan volkeren die nog niet over Christus gehoord hebben. "Hoe kunnen christelijke groepen, die in vijandigheid met elkaar samenleven, op geloofwaardige wijze één Heer, één geloof en één doop verkondigen?"

Eerste Communie



Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond op:

Maandagavond 23 november a.s. om 20.30 uur in de pastorie.

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend. Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte welkom. Wij kunnen u nu al melden dat de 1^e Communieviering op **zondag 18 april** 2010 zal plaatsvinden. De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder. Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Pastor Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320
Mevr.K. Lötters Heemraad 3 tel: 4965733

Achternaam:
Voornaam kind:
Adres:
Tel:
Mail adres
Op 23 november kunnen jullie ons met persoon/ personen verwachten.

Zondag 1 november

Gezinsdienst Allerheiligen

In deze viering gaat pastor K. Kint, p.w. voor en o.l.v. Laurens de Boer zingt het Kwetternest weer vrolijke noten.



Gezinsdienst Zondag 29 november 1^e zondag van de Advent

In deze Eucharistie gaat pastor van G. van Tillo voor.

Iedereen is hierbij weer van harte welkom
Nieuws uit de regio

Oprichting Regiobestuur



Om de samenwerking van de parochies in onze regio meer structuur te geven is door de Regioraad onlangs gezamenlijk besloten een Regiobestuur op te richten. Dit Regiobestuur wordt in principe gevormd door de zeven vice-voorzitters van de samenwerkende parochies. Daarnaast neemt er in het Regiobestuur plaats: de voorzitter van de Regioraad: Peter Verstraten, de secretaris: Hans ten Rouwelaar en is er een regionale penningmeester benoemd: Rob Bovenlander. Het Regiobestuur is min of meer het dagelijks bestuur van de Regio RK Amstelland en is het aanspreekpunt voor het Team van pastores van onze regio. Binnen de regio wordt gekeken welke taken van de parochiebesturen het best kunnen worden overgedragen naar het Regiobestuur.

Secretariële ondersteuning

Het Team van pastores heeft behoefte aan secretariële ondersteuning. Het Regiobestuur zal proberen daarvoor een geschikt persoon te vinden voor het nieuwe kalenderjaar.

Gebouwenbeleid

Het bisdom dringt aan het gebouwenbeleid binnen onze regio Amstelland onder de loop te nemen. Het Bisdom voorziet dat er naast de Annakerk nog meer kerken in de komende jaren aan de eredienst onttrokken moeten worden. Zowel het Regiobestuur als de Regioraad gaan met dit verzoek van het Bisdom serieus aan de slag en hopen in de loop van 2010 met een eerste voorstel te komen.

De regioraad van katholieke kerken in Amstelland zoekt een

**PAROCHIESECRETARIS (M/V)
Voor circa 20 uur per week**

De functie omvat een coördinerende rol m.b.t. de werkzaamheden van de pastores, in relatie tot de samenwerking van de parochies in de regio Amstelland.

De taken bestaan uit :

1. Agendabeheer van de pastores
2. Administratieve en organisatorische ondersteuning van de regionale activiteiten
3. Opzet en coördinatie van een regionaal vrijwilligersbestand
4. Beheer van de regionale website
5. Verantwoording voor het regelmatig verschijnen van de regionale nieuwsbrief

Kwalificaties voor de goede uitvoering van de taken

- Kennis en ervaring met secretariële en administratieve processen
- Service gerichte instelling
- Proactief en doortastend
- In staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden
- Representatief
- Ruime ervaring met Microsoft office

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de doelstellingen van de katholieke parochies onderschrijft

Het betreft hier een bezoldigde functie, in eerste instantie op contractbasis, dat na één jaar, beoogd wordt over te gaan in een vaste aanstelling.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot de penningmeester, Rob Bovenlander, te bereiken op het volgende email adres **Bovenlander [at] cs.com**

U wordt gevraagd uw sollicitatie, inclusief CV, voor de ultimo oktober te mailen aan het e-mailadres zoals hierboven aangegeven.

Toelichting op de jaarexploitatie 2008

Indien de incidentele baten buiten beschouwing worden gelaten, vertoont het resultaat een daling van € 14.100, namelijk van een negatief resultaat in 2007 van €7.700 naar een negatief resultaat van €21.800 in 2008.

De parochiebijdragen zijn nagenoeg gelijk gebleven aan 2007, de collecten voor de eigen kerk zijn afgenomen van €19.301 naar €17.983. De ontvangen collecten voor derden zijn afgenomen doordat in 2007 een bijzondere actie voor Pakistan en de opbrengst van een orgelconcert in de cijfers waren opgenomen. Tegenover een lagere opbrengst staat echter ook een lagere afdracht via de verplichte en vrijwillige bijdragen.

De persoonskosten zijn toegenomen door een hogere toelage aan de dirigent die thans alle drie de koren onder zijn hoede heeft.

De grootste kostenstijging deed zich voor bij de gebouwen waar energiekosten, verzekeringspremies en reinigingsrechten in totaal voor € 8.300 hogere uitgaven zorgden. De toevoeging aan de onderhoudsvoorziening ten behoeve van de restauratie bedroeg in 2008 €62.217 tegenover €59.322 in 2007.

Zoals bij de startviering in september is toegelicht zijn de plannen voor verkoop en sanering van het onroerend goed in een vergevorderd stadium. Doelstelling is de kosten omlaag te brengen, de restauratie van onze kerk te kunnen voltooien en de eigen middelen van de parochie te versterken. Als daarbij de baten uit parochiebijdragen, collecten, stipendia en kerkelijke diensten gelijke tred houden met de kostenontwikkelingen kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Het parochiebestuur bedankt eenieder die door hun financiële bijdrage en vaak ook door persoonlijke inzet het werk van de parochie steunt en in stand houdt.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

REKENING VAN BATEN & LASTEN OVER 2008.

	Boekjaar 2008	Begroting 2008	Boekjaar 2007
<u>LASTEN</u>			
Persoonskosten	38.129	40.098	36.021
Kosten Onroerend goed:			
- kerkelijke gebouwen	77.613	79.000	75.619
- overige Kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming	23.901	19.000	17.707
Kosten Eredienst	9.736	8.700	9.293
Kosten Pastoraal	6.773	6.700	6.309
Verplichte & vrijwillige bijdragen	26.341	27.284	28.817
Beheerkosten	6.596	5.950	4.871
	<u>189.089</u>	<u>186.732</u>	<u>178.637</u>
<u>BATEN</u>			
Parochiebijdragen	45.913	43.750	46.250
Collecten incl. bloemenoffer	21.623	22.000	23.085
Stipendia	4.248	3.500	3.323
Huwelijken, Uitvaarten, Doop	9.591	8.650	9.382
Offerblokken en -kaarsen	3.430	3.500	3.716
Ontvangen collecten voor derden	5.256	7.000	8.560
Opbrengst uit bezittingen	77.307	75.000	76.609
Incidentele baten	664	0	2.250
Nadelig resultaat	21.057	23.332	5.462
	<u>189.089</u>	<u>186.732</u>	<u>178.637</u>

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
31-10 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
01-11 10.00 uur	Pastor K. Kint	Gezinsviering
02-11 19.30 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
07-11 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
08-11 10.00 uur	Pastor Reuzenaar/Kint	Eucharistieviering
14-11 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
15-11 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
21-11 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
22-11 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
28-11 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
29-11 10.00 uur	Pastor van Tillo	Gezinsviering
05-12 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
06-12 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie

NOVEMBER 2009

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Allerheiligen	't kwetternest
Allerzielen	Caeciliakoor
32 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
33 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
Christus Koning	Caeciliakoor
1 ^e zondag van de advent	't kwetternest
2 ^e zondag van de advent	Caeciliakoor

Kerst in Egmond

Elk jaar van ongeveer 15 november tot 6 januari wordt in de kaarsenmakerij van de Sint-Adelbertabdij een kerststallenexpositie gehouden met een uniek Kerstdorp, het authentieke Bethlehem, stad van de geboorte van Jezus.

Daarnaast zijn er kerststallen uit verschillende culturen en uit verschillende continenten te bezichtigen. Er zijn kerstgroepen uit onder andere Afrika, Europa, Indonesië en Rusland.

De kerstexpositie is gratis te bezichtigen en gedurende de kersttijd zijn de winkel en expositie elke dag open, ook op zondag, behalve op 25 december en 1 januari.

Abdijkaarsen is gelegen aan de Vennewatersweg 27 in Egmond-Binnen Voor meer informatie: www.abdijvanegmond.nl

MONASTIEKE WANDELING VANUIT ABDIJ EGMOND

Op zaterdag 7 november aanstaande vindt er vanuit de Sint-Adelbertabdij te Egmond-Binnen weer een monastieke wandeling plaats. De tocht, die in stilte wordt gelopen, heeft als leidraad: 'Geroepen en gezonden'. Met open oog en oor willen we (her)ontdekken wat ons innerlijk beweegt en hopen we meer zicht te krijgen op onze bestemming.

De aanvang is om 10.30 uur bij de winkel van Abdijkaarsen met koffie, op de Vennewatersweg 27 te Egmond-Binnen. Na een geestelijke opstap door broeder Adri Kortekaas wandelen we ongeveer 15 kilometer onder leiding van onze gidsen Marianne Duijn en Rob de Wit. Neemt u zelf a.u.b. uw lunchpakket mee. Na afsluiting is er gelegenheid om de winkel van Abdijkaarsen te bezoeken.

Het inschrijfgeld, bij aanvang te voldoen, bedraagt €5,- p.p. Opgave telefonisch: maandag t/m donderdag, 13.00 – 15.00 uur, tel. 072-5062786. U kunt ook uw kaarten rechtstreeks afhalen bij Abdijkaarsen, of in de abdijwinkel te Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 361. Het aantal deelnemers is beperkt tot 100.

Aanvang 10.30 uur

Terugkomst 15.30 uur

www.abdijvanegmond.nl

GELOOF IN BEELD

Orante

Een afbeelding van een figuur met opgeheven en open handen wordt orante genoemd. Ze wordt meestal vrouwelijk voorgesteld en betekent de biddende. Ze komt vaak voor in de vroegchristelijke kunst van de Romeinse catacomben. In deze begraafplaatsen hebben we te maken met grafkunst. De orante, soms afgebeeld met bloemen, een palmtak of de spreuk 'in vrede', bevindt zich in het hemels paradijs. Haar gebedshouding is een teken van openheid voor de eeuwige vrede bij God. Ook Maria en andere heiligen werden op deze manier voorgesteld met de idee dat ze bij God zouden bidden voor de gelovigen die hen aanroepen. Dit gebedsgebaar is door de christenen overgenomen uit andere godsdiensten.



St.-Paulus beveelt deze houding aan: 'Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met opgeheven handen bidden, vol toewijding (1Tim, 2,8).' Dit zal ook voor vrouwen gegolden hebben. De kerkvader Origenes schreef in het jaar 233 een verhandeling over het gebed, waarin hij zegt: 'De lichaamshoudingen zijn talrijk, maar die waarbij we de handen verheffen of de ogen ten hemel opslaan, moet zeker boven alle andere de voorkeur hebben om door het lichaam symbolisch de gesteltenis van onze ziel bij het gebed uit te drukken.' Het is een houding, waarmee de gelovige uitdrukt dat hij/zij zich biddend openstelt voor God.

In de middeleeuwen werd deze houding onder Germaanse invloed vervangen door gevouwen handen en beperkt tot de priester bij de misgebeden. Toch verschijnt ze tegenwoordig opnieuw in gebedsbijeenkomsten van charismatische groepen en in de protestantse en katholieke eredienst tijdens het 'Onze Vader'. Het is vanouds geen afstandelijk symbolisch gebaar, maar de lichamelijke uitdrukking van de persoonlijke innerlijke openheid voor Gods tegenwoordigheid en genade.

Toon Brekelmans, *Kerkhistoricus*

LITURGISCH JAAR

Sint Maarten

Het ontstaan van de heiligenverering

De *godsdienstige* verering van de heiligen beperkte zich aanvankelijk tot het gedenken van de sterfdag van de *martelaren*. Bij hun jaargetijde kwamen – vanaf het begin van de tweede helft van de derde eeuw – de christenen samen om in de eucharistie Christus' dood te vieren en zijn verheffing en verrijzenis. Door hun martelaarschap hadden deze heiligen daaraan deel gekregen. Zij waren bloedgetuigen omwille van hun *belijdenis* van hun geloof in Jezus Christus.

Na het midden van de vierde eeuw verschijnen er aanwijzingen voor een godsdienstige verering van *grote bisschoppen* die in de brede zin van het woord in hun verkondiging het geloof *beleden* hadden. De gedachtenis van de dood van deze belijders werd gelijkgesteld met die van de martelaren.

De eerste niet Romeinse heilige bisschop

De eerste niet uit Rome afkomstige bisschop die als belijder vereerd werd, is de heilige Martinus, bisschop van Tours, de apostel van Gallië. Hij werd omstreeks 316 in Pannonië (Hongarije) geboren uit heidense ouders. Zijn verering in Rome begint onder het pontificaat van paus Symmachus (498 – 514) die tot zijn eer een nieuwe basiliek bouwde. Zijn feestdag is op de dag van zijn begrafenis: 11 november 397. Al kort na zijn dood in Candés bij Tours werd zijn levensbeschrijving opgetekend door Sulpicius Severus.

Het misformulier

In het misformulier voor zijn gedenkdag verwijst de openingstekst ("Ik zal een priester voor mijn dienst aanstellen, die trouw zal zijn; een man naar mijn hart, die zal doen wat Ik verlang" – 1 Sam 2, 35) naar Martinus' pastorale inzet als een goede bisschop en stichter van kloosters. Het openingsgebed geeft de betekenis aan van de *genade* om trouw te zijn aan God en een goed christen te zijn zoals dat in zijn Godsvertrouwen tot uiting is gekomen. De communietekst "... Al wat gij gedaan hebt voor één der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan" (Mt. 25, 40) speelt in op zijn naastenliefde. Bekend is het verhaal dat hij nog voor zijn bekering te paard Amiens binnenreed en aan een arme man de helft van zijn mantel gaf. 's Nachts verscheen aan Martinus Christus gekleed in dat stuk mantel.

Volksheilige

Martinus is een populaire heilige. Ook in ons land zijn vele kerken aan hem toegewijd. Bovendien is hij de patroon van de plaatsen Utrecht, Groningen en Bolsward. Rondom zijn feestdag zijn vele volksgebruiken ontstaan, waarvan de Maartensvuren en het zingen van Martinusliederen door kinderen met lampionnen wel de bekendste zijn.

E. de Jong

JONGEREN

Madrid wordt één grote 'fiesta'!

Dat zegt Santiago de la Cierva, Hoofd Communicatie voor de Wereldjongerendagen in Madrid 2011. Het Australische *iActiv8* interviewde hem over zijn WJD-ervaringen, de plannen van Madrid, over de media en over de missie van elke WJD-deelnemer.

Wanneer kwam je erachter dat Spanje het gastland zou worden van de WJD?

Ik kwam er een paar weken voor de WJD 2008 achter. In die dagen werkte ik in Rome als verslaggever, en het hing al een beetje in de lucht: het was moeilijk voor de mensen in Madrid en die in het Vaticaan om het geheim te houden...

Was je in Sydney voor de WJD08? Wat waren je favoriete herinneringen?

Nee, helaas was ik er niet bij. Ik heb 7 maanden voor die tijd Australië bezocht, om een documentaire te maken over de WJD in Sydney, om deelname van jonge mensen uit Europa en de VS te stimuleren. Maar tijdens de WJD moest ik in het kantoor blijven omdat ik de regisseur was, dus ik heb een andere reporter gestuurd om het evenement bij te wonen.

Hoe kreeg je de baan als Hoofd Communicatie en wat zijn je verantwoordelijkheden?

Mijn eerste contact met de WJD in Madrid was in december 2008 toen ze me vroegen een verslag te schrijven over hoe de communicatie rondom Madrid 2011 georganiseerd zou moeten worden. Ik denk dat het aartsbisdom verschillende journalisten had gevraagd om hetzelfde te doen. Het bleek dat ze mijn voorstel goed vonden, en ze boden mij de baan aan.

Mijn verantwoordelijkheid betreft alles wat betrekking heeft op het beeld wat gevormd wordt van de WJD, binnen en buiten de Kerk. Dit houdt in: de interne communicatie, websites, sociaal netwerk,

mediadiensten, marketing en campagnes, en sponsoring. En natuurlijk, het communicatienetwerk tussen deze verschillende gebieden.

Hoe wil je dat de mensen zich voelen over Madrid?

We willen dat Madrid 2011 beschouwd wordt als een open evenement voor jonge mensen, die interesse hebben om meer te weten te komen over Jezus en zijn Kerk, katholieken en niet-katholieken net zo goed, en het beleven van het samenzijn met hun leeftijdsgenoten van heel de wereld. Madrid 2011 zal een echte 'fiesta' zijn, waarvan we hopen en bidden dat veel jonge mensen zullen ontdekken dat het geluk dichtbij ligt, als je Jezus' voetstappen volgt.

Je hebt eerder gezegd, dat je zou willen dat de WJD Madrid het missionaire karakter van het Christendom benadrukken. Waarom is dit zo belangrijk?

Omdat alle christenen zijn geroepen om apostelen te zijn, en de jonge christenen denk ik nog meer. Sommige mensen denken dat de Kerk zich heeft uitgebreid dankzij de oude mensen die naar andere landen gingen, terwijl de waarheid is dat de meeste missionarissen die het Evangelie vanuit het Heilig Land naar Europa, Afrika, Amerika, het verre Oosten en zelfs naar Australië hebben gebracht, in de twintig waren... Er is niets zo overtuigend en bewegend als jonge mensen die het Evangelie leven.

Je hebt ook gezegd, dat je hoopt dat de WJD Madrid religie en Jezus terug zullen brengen in het openbare leven. Hoe ben je van plan dat te gaan doen?

Nou, het is niet ik die dat gaat doen, maar de jonge mensen zelf: zij zijn de ambassadeurs van de Kerk. Deelnemers aan de WJD zijn altijd een voorbeeld op veel manieren: open voor dialoog met hen die anders denken, bereid om anderen te helpen, de locaties beter achterlaten dan dat ze waren, door tijdens hun verblijf in Spanje te helpen in ziekenhuizen, tijd doorbrengen met de zieken, de ouderen en de gehandicapten, het niet verstoren van de openbare orde, vreedstichters, sober en niet gebonden aan consumptie.. en altijd met een lach. Nou, bijna altijd... Geen wonder dat zoveel mensen vragen

wat hen zo verschillend maakt met andere gelovigen, want hun geheim is.

Wat is de toekomst van de Kerk in een door media gedreven, seculier tijdperk?

Volgens mij wordt de maatschappij niet door de media gedreven: elke samenleving heeft de media die ze verdient, en als we niet blij zijn met die media, dan is het beginpunt om iets te veranderen het veranderen van onszelf, en dan zullen de media volgen. Ze zullen altijd volgen... Wij Katholieken moeten ons eigen milieu met ons mee brengen: als de druk in onszelf hoog is (door ons werkelijk Christelijk leven), kan niets van buitenaf naar binnen komen, alleen maar het tegenovergestelde.

Wat voor plaats hebben sociale netwerken in uw plannen?

Sociale netwerken zijn DE SLEUTEL voor de WJD Madrid 2011: voor de voorbereiding, en voor de voortzetting ervan.

Vormsel



Beste jongere!

Onlangs hebben we uitnodigingen gestuurd aan jongeren in de parochie in de leeftijd van 14, 15 jaar en ouder omtrent het sacrament van het Vormsel. Dit is al twee jaar niet toegediend in onze kerk, omdat we het hier gewend waren te doen voor jongeren in de brugklas, dus 13 jaar. De leeftijd waarop in de regio jongeren op dit sacrament worden voorbereid is echter gesteld op 14, 15 jarigen. Het kan natuurlijk zijn dat we jongeren gemist hebben, vandaar deze oproep.

We hebben namelijk een vraag aan jou persoonlijk, aan jou die als jonge mens met vallen en opstaan op weg is naar volwassenheid

We willen je vragen of je mee wilt doen aan de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. Nooit van gehoord, zul je wellicht zeggen. Een sacrament is een teken, zoals bijvoorbeeld stoplichten en

verkeersborden ook tekens zijn. Of voor jou een hartje als je verliefd bent.

Het Vormsel is ook een teken: een teken van de herbevestiging van je doopsel dat je hebt ontvangen toen je te klein was om zelf een beslissing te nemen. Je ouders hebben je laten dopen om je daarmee op de weg van Jezus te zetten. Nu mag je zelf beslissen of je gevormd wil worden. Het Vormsel ontvang je om geïnspireerd en gesteund door de Geest van God keuzes te maken en daarmee dan je eigen weg te gaan. Later in je leven zijn er beslist momenten dat je een steuntje in de rug kunt gebruiken.

Het klinkt allemaal nog al moeilijk en daarom is eerst voorbereiding nodig. Samen met andere jongeren die je kent van de basisschool vroeger of misschien van de sport, willen we zes keer bij elkaar komen. Het beloven spetterende avonden te worden en je zult merken dat het best wel cool is om over dingen te praten die jij als jongere belangrijk vindt. Na deze voorbereiding kun je zelf beslissen of je je wilt laten vormen.

Praat er eens over met je ouders. Zij hebben een brief van ons ontvangen. Voor hen hebben wij op 28 oktober om 20.00 uur een informatieavond in de pastorie georganiseerd.

Jullie eerste bijeenkomst is 10 november om half acht 's avonds. Dan maken we kennis met elkaar, bespreken met jullie wat we gaan doen en bepalen samen welke data we bij elkaar komen. Dus neem je agenda mee! Geef je op: uitdagend en bijzonder!

Namens de werkgroep Vormsel, Kiki Kint, pw, tel: 4961320.

Gesprek bij de koffie.

Op **donderdag 26 november**
bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom
bij de pastor op de koffie.



Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Schoonmaken kerk.

Woensdag **4 november om 13.00.uur**
gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken

Je bent van harte welkom!!!



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad december2009/januari2010
kunt u inleveren/m
maandag 24 november

bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com
Kopij het liefst inleveren per mail.

Zondagmiddag 8 november: concert in de Amstelkerk

Gewijd concert rond Allerzielen uitgevoerd door kamerkoor
olv Caroline Sonnenberg, Eric Jan Joosse basso continuo,
Peter Suring cello

“Nacket bin Ich von Mutterleibe gekommen...
... und nacket werde Ich wiederum dahin fahren..“

Dit is de tekst van de eerste intonatio van Die Musikalische Exequien,
de monumentale begrafenis van de Duitse componist Heinrich
Schütz (1585-1672) die ten gehore zal worden gebracht in een
zondagmiddagconcert op 8 november in de Amstelkerk te Ouderkerk
aan de Amstel.

In deze tijd van het jaar staat de sterfelijkheid centraal. In de natuur
zien we de voortschrijdende herfst. In de kerkelijke vieringen
gedenken we de mensen die ons ontvielen: Allerzielen en
Allerheiligen in de Rooms-Katholieke Kerk en de Laatste zondag van
het kerkelijk jaar bij de Protestanten. Maar we weten ook dat deze
vallende bladeren, dit verlies van mensen, niet het einde is. In de
winter lijken de bomen dood, maar ze zijn het niet. In de kerk gaan wij
hierna de Adventstijd in, de tijd van de verwachting van de komst van
het Licht, dwars door en in het duister.

In dit (gewijde) zondagmiddagconcert staat deze tijd van herdenken én
verwachten centraal.

In de prachtige begrafenis van Schütz zijn Joodse en christelijke
begrafenisteksten getoonzet, die getuigen van de nietigheid en
sterfelijkheid van de mens, met daar doorheen teksten van de
verwachting en van de vreugde over de komst van het Licht, zoals de
Lofzang van Simeon. De mis bestaat uit drie delen voor 6-stemmig
koor en solisten, met een dubbelkorig middendeel, begeleid door cello
en basso continuo.

Daarnaast wordt het larghetto uit sonate nr. 5 in E-klein van Antonio
Vivaldi voor cello en basso continuo ten gehore gebracht.

De muziek wordt uitgevoerd door kamerkoor het Sonnenberg Ensemble o.l.v. Caroline Sonnenberg, Eric Jan Joosse, basso continuo en Peter Suring, cello.

Het concert begint om 16.00 u. De toegang is vrij. Er is een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.



Line-dance in het Kerkcafé

Op de avond dat bekend werd dat de Olympische Spelen van 2016 door Rio de Janeiro georganiseerd mogen worden, speelden zo'n 15 kerkcafé bezoekers diverse gezelschap spelletjes. De commissie had de bekende oud Hollandse spelletjes klaar gezet. Enkele jongeren brachten hun favoriete computerspelletje mee en een enkeling had nog een nieuwe variant van een beproefd spel meegenomen.

Men gunde zich nauwelijks tijd voor koffie en nog voor de avond officieel was geopend rolden de dobbelstenen al over de tafels. Er werd fanatiek gespeeld en zo om het half uur gewisseld. Maar als de sfeer erin zit vliegt de beschikbare tijd om. Binnen een mum van tijd was het 22:00 uur en met spijt en noodgedwongen werden de spelletjes weer ingepakt. Twee dammers waren bij de tijdscontrole nog zo geconcentreerd bezig dat het verschil tussen denken en slapen niet meer waarneembaar was. Hun werd gegund de partij af te maken, wat nog net voor sluiting lukte.

Inmiddels naderen we al weer de volgende kerkcafé avond. Noteer 6 november in uw agenda als u geïnteresseerd bent in een avondje "line-dancing". Op deze avond zal de groep Red Rebel Country Dancers olv Mar Sawade Wiggemans uit Ouderkerk a/d Amstel beginnen met een demonstratie. Met degenen die dan de smaak te pakken hebben gekregen gaan we enkele pasjes en bewegingen instuderen om aan het eind van de avond gezamenlijk een dansje uit te voeren.

Line-dance is een countryachtige dans en stamt uit Texas, USA. Het kan op allerlei muziek, zelfs gospel, maar het zal duidelijk zijn dat

meestal Country en Western muziek gebruikt wordt. Het bijzondere van line-dancing is dat je niet met een partner danst maar in een groep die op één of meerdere lijnen staat opgesteld.

Net als andere dansvormen is het een prima vorm van bewegen en helemaal niet moeilijk. Het belangrijkste is dat je het verschil tussen links en rechts weet.

Hebt u zin om eens lekker te bewegen en kennis te maken met line-dance dan nodigen we u van harte uit op vrijdag 6 november in de Amstelstroom te Ouderkerk.

Om 20:00 staat de koffie klaar.

Cowboyhoed en -laarzen zijn gepast, maar niet strikt noodzakelijk!

De Amstelstroom is gelegen naast de Amstelkerk, Kerkstraat 11 te Ouderkerk aan de Amstel. De koffie en hapjes zijn gratis, de diverse drankjes moeten we in rekening brengen en we vragen om een vrijwillige bijdrage voor de kosten.

Graag tot ziens op 6 november a.s.

Paul Kösters



Collectes Vredesdienst

Op 20 september vond in de Amstelkerk de Oecumenische Vredesdienst plaats met als thema "Naar een nieuw klimaat van vrede". In deze dienst zijn zoals gebruikelijk twee collectes gehouden. De collecte in de dienst heeft een bedrag van €240 opgebracht en komt geheel ten goede aan Pax Christi. De inzameling bij de uitgang leverde € 220,60 op ten behoeve van het werk van de plaatselijke Raad van Kerken. Hartelijk dank voor uw belangstelling en uw bijdrage



Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	