

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
november 2008

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Allerheiligen-Allerzielen

Het liturgisch jaar loopt langzaam maar zeker ten einde. Nog enkele weken en we sluiten het kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning. Afgelopen jaar lasen we op de zondagen uit het evangelie van Mattheüs (A-jaar) en starten we op de eerste zondag van de Advent het B-jaar en lezen we uit het evangelie van Marcus. Maar 1 en 2 november vieren we allereerst traditiegetrouw het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Dit jaar zelfs in een weekend. Zaterdagavond 1 november vieren we het hoogfeest van Allerheiligen. Het Caeciliakoor zal de Missa in honorem beati Caroli zingen in de Eucharistie waarin pastor Van Tillo zal voorgaan. We gedenken dan al die heiligen met een grote en kleine H, die ons zijn voorgegaan en ons tot voorbeeld dienen. Ontelbare zijn in die kring van heiligen opgenomen. Maar ook nu kennen we nog mensen die iets van Gods heilzame werken laten zien door zelf heil-zaam met mensen om te gaan, mensen die het hart op de juiste plek hebben.

Nauw verbonden met het feest van Allerheiligen is Allerzielen, de dag waarop wij onze lieve doden herdenken, hun namen noemen, bloemen naar de graven brengen en kaarsen branden. Onze begraafplaatsen zijn tuinen van gedenken. Daar hebben we onze lieve overledenen in de aarde gezaaid en hen toegedekt. We komen er om de stilte te zoeken, de namen te lezen om niet te vergeten wie ons zijn voorgegaan. Om te overwegen dat ook wij leven in het licht van Gods gelaat. In onze parochie zijn er het afgelopen jaar weer verschillende parochianen gestorven. Wanneer we hun namen noemen, komen allerlei herinneringen naar boven en komen zij weer tot leven. Hen gedenken wij in de gedachtenisviering van de zondagochtend. Omdat wij geloven dat iedereen een naam bij God heeft en dat niemand valt, of hij valt in Gods handen. Hun en onze namen staan geschreven in de palm van Zijn hand.

Het is goed om op de zondagochtend 2 november bij elkaar te komen in onze kerk, want de mensen van voorbij, zij blijven met ons leven, zij zijn met ons verweven.

Een hartelijke groet, Kiki Kint, pastoraal werkster.

Allerzielen 2008



Allerzielen

herfst druppelt
rood en groen
de aarde vochtig
bruint in goud
het hele seizoen

alleen de kleur die schittert
de rest sterft uit
in koude wintert
naar Allerzielen toe
wordt dood herdacht

maar dood blijft
geen witte of gele bollen
op een graf
geeft teken dat dood
weer tot leven werd gebracht.

*Niets kan de leegte van een afwezigheid vullen, maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering.
Bidden wij voor de parochianen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.*

Overleden in 2007

27 okt. Truus van Hoften-Wagemaker	82 jaar
01 dec. Lia Heeman-Snel	63 jaar
05 dec. Rie Kooijman-v.d.Linden	83 jaar

Overleden in 2008

16 jan. Wout Droog	57 jaar
17 jan. Martine van Breda Vriesman	36 jaar
19 jan. Helen Baron-Wesselman	66 jaar
22 jan. Johanna Vermeij-van Beek	88 jaar
23 jan. Herman Dellemijn	90 jaar
23 mrt. Dora Copier-Verkerk	87 jaar
30 mrt. Jos Burger-Peijssel	81 jaar
25 mei Christina Sieverding-Kolk	89 jaar
20 juni Bertus Bosma	66 jaar
08 juli Anna Andriessen-van Wegen	80 jaar
20 juli Helena Cerpentier-Smits	90 jaar
04 sept. Annie v.d.Vall-Bakker	89 jaar
09 sept. Siem Groot	91 jaar
26 sept. Cor Saelman	80 jaar
29 sept. Martha Pot-Wahlen	96 jaar

Familieberichten

In onze geloofsgemeenschap werden door het doopsel
Opgenomen



Joris Bijleveld zoon van
Maarten en Mariska Bijleveld-Booms,
Kerkstraat 60.

Cédric Verbunt zoon van
Adriënné Winthagen en Jeroen Verbunt,
Vredebest 23.

Thom-Bas Bolsius zoon van
Marcel en Petra Bolsius- van Pol
Ridderschapstraat 36, Mijdrecht.



In memoriam

Op 29 september jl. overleed op 96-jarige leeftijd in zorgcentrum
Theresia

Martha Pot-Wahlen,



weduwe van Dirk Pot. Martha en haar man Dirk hadden geen
kinderen, maar dat nam niet weg dat hun huis aan de Burg-
Stramanweg altijd openstond voor de vele nichtjes en neefjes. Martha
heeft heel lang gewerkt in de huishouding bij de familie Vega, want
werken was haar lust en leven. Over haar gevoelens sprak zij niet
graag, maar God heeft ongetwijfeld geweten wat er in haar hart leefde.
Martha werd na de uitvaartplechtigheid op 3 oktober begraven in het
familiegraf. Moge zij nu verenigd zijn met haar man Dirk en rust en
vrede genieten bij God.

Beste Parochianen,

Ter gelegenheid van het 140 jarig bestaan van het St. Urbanus
kerkgebouw is de Club van 140 opgericht. Het parochiebestuur wil
graag investeren in de toekomst van onze kerk doormiddel van het
investeren in onze jonge leden.

De jaarlijkse bijdrage van de CV140 leden wordt gebruikt om
activiteiten voor en door jongeren te ondersteunen. Voor de
allerjongsten zijn wij trots dat Laurens de Boer het kinderkoor 't
Kwetternest is gaan begeleiden. De repetities van Laurens zijn heel
speciaal en de kinderen worden spelenderwijs geleerd om muziek te
maken en te zingen. Kom gerust eens vrijblijvend langs met uw kind.
Ze repeteren op donderdagavond van kwart voor zeven tot half acht in
de kosterwoning.

We zouden graag onze relatie met het basis onderwijs in de toekomst
weer een nuttige en waardevolle inhoud willen geven. Niet meer op
de manier zoals dat vroeger ging, maar anders. Als we nu langs het
Kofschip lopen, dan weten velen niet meer wat voor moeite er gedaan
is door kerk- en schoolbesturen gezamenlijk om dit te realiseren;
enkele weken geleden vertelde een van de drijfveren achter dit proces
hierover vanuit zijn memoires.

Misschien dat de brede school in de toekomst de partijen weer naar
elkaar kan brengen.

Gelovig zijn wordt door jongeren op een andere manier beleefd. We
zien dat jongeren geloven niet meer "eng" vinden. De persoon die
hiervoor uitkomt is geen buitenbeentje meer. Ook is de verwachting
van de gemeenschap t.o.v. de jongeren veranderd. Ze zijn nu welkom,
welkom ook op hun manier!

Paul Liesker begeleidt twee vaste groepen jongeren: een groep in de
leeftijd van 17-20 jaar. De andere groep zijn de laatste vormelingen en
hebben een leeftijd van 15-17 jaar. Deze groepen komen maandelijks

bij elkaar rondom een gemeenschappelijke en zelf bereide maaltijd. Samen eten vergroot de saamhorigheid. Dit jaar heeft de jongste groep verscheidene activiteiten gepland waaronder een nachtelijke boswandeling, een bedevaart naar het Putje van Heiloo, een diaconale activiteit voor de bewoners van zorgcentrum Theresia. De oudere groep komt bij elkaar rondom een thema. Ze vinden het als prettiger om aan verdieping te doen, dan iets te ondernemen. We hopen dat de jongeren ook zélf hierover verslagen gaan schrijven in het parochieblad.

De groep geformeerd rond de Nacht van Ouderkerk heeft een korte pauze ingelast. Het succes van de in het vorig seizoen georganiseerde activiteiten heeft bevestigd dat er behoefte is aan een plek binnen onze parochie waarin jongeren op “hun” manier met elkaar in een “beschermd” omgeving met elkaar om kunnen gaan. In onze gesprekken over de toekomst van de gebouwen van de parochie, heeft het bestuur dit ook helder naar voren gebracht.

De penningmeester zal in de maand november de leden anschreven voor hun jaarlijkse bijdrage. Wij verwachten dat u lid zult blijven en uw contributie wil overmaken, het geld wordt goed gebruikt.

Als er mensen zijn die zich als nieuw lid willen inschrijven, lever dan het inschrijfformulier in op de pastorie.

Namens het Parochie Bestuur,

Alfred Schwegler, vice-voorzitter.

Ja, ik draag graag bij aan de **Club van 140** van de Urbanus Parochie en steun daarmee de activiteiten van de jongeren van onze parochie die onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur worden georganiseerd.

Ik machtig het Urbanus Parochiebestuur jaarlijks een bedrag van € 50,00 af te schrijven van mijn onderstaande bankrekening,

Ik word jaarlijks schriftelijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van de jongeren en neem kennis van hun activiteiten in “De Brug”. Daarnaast is er jaarlijks een activiteit voor de vrijwilligers van de Urbanus Parochie waar ik een uitnodiging voor ontvang.

Naam

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

Telefoon.....

Bank./ Giro.....

Rekeningnummer.....

Datum.....

Handtekening.....

Jongeren.

Een tijdje terug op een vrijdagavond is de jongeren groep onder leiding van Paul Liesker (en Robert Meester, Kees Stuijt en Kiki Kint) op pad gegaan. We gingen naar een zogenaamde "wildnacht". Om goed voorbereid te zijn op de wildnacht begonnen we in de parochie met een heerlijk avondmaal (bereid door Sabrina, Kimberley en Jessica). Na heerlijk te hebben gegeten gingen we met de auto naar 's-Graveland. We kwamen aan in 's-Graveland en wisten meteen dat het een wilde nacht zou worden na kennis gemaakt te hebben met de opper wildzoeker. Direct daarna gingen we het bos in, dachten we. Na wat communicatiefouten tussen bepaalde mensen die geen kaart konden lezen (we waren niet alleen, want er waren ook nog een paar onbekende mensen mee uit de buurt, en gingen nou net die onbekende mensen de kaart lezen) gingen we niet het bos in, maar de verkeerde richting op, maar na wat super speurwerk van co-captain wildzoeker Bas Bindels zaten we al snel op het goede pad. We kwamen aan op een plek waar de gadgets die nodig waren om vleermuizen te spotten lagen. Nadat we deze gevonden hadden kon de pret beginnen. We gingen vleermuistonen opvangen met deze gadgets. Na een tijdje luisteren hoorden we soms hier een daar wat gekraak meer ook niet..... Wat bleek, foute frequentie. Toen dit foutje was opgelost vlogen de vleermuis- geluiden ons om de oren. We liepen daarna verder op zoek naar een vos. Die bleken we al gauw gevonden te hebben, deze vos was helaas al een tijdje niet meer actief, dit kwam omdat hij was opgezet (hij leefde niet). Na deze lugubere ontdekking van de vos achtten we het niet nodig om verder te zoeken naar vossen. Vervolgens gingen we terug naar het basiskamp om daar heel veel insecten eens van dichtbij te bekijken, insecten die op een groot laken afkwamen dat hel verlicht werd. Nadat we deze, soms griezelige, insecten gezien hadden konden we marshmallows gaan eten die vooral lekker smaakten na het kijken naar de insecten. Toen we ook dit hadden doorstaan was het tijd om naar huis te gaan. We bedankten de opper wildzoeker voor de avontuurlijke nacht, en begonnen aan onze reis terug naar Ouderkerk a/d Amstel.
Begeleiders, bedankt!

Restauratie, de stand van zaken

Konden wij in het parochieblad van oktober al melden dat de noordelijke zijbeuk van onze kerk in deze tweede fase al kan worden gerestaureerd. Nu kunnen wij de verheugende mededeling doen, dat ook de zuidelijke zijbeuk nog in deze fase wordt gerestaureerd.

Van de totale begroting van € 1.311.956 resteert voldoende om de opdracht voor deze extra werkzaamheden te verstrekken. We hebben de aannemer, de leidekker en de glazenier gevraagd de mouwen nog even op te stropen.

Dit betekent overigens niet dat de steigers in de kerk langer blijven staan. Die gaan er in november uit zodat we het einde van het jaar in volle glorie kunnen beleven.

In het middenschip van de kerk bevinden zich boven de bogengaanderij (arcaden) aan beide zijden een reeks groene luiken met bij elk luik twee kleine pilaren. Dit geheel vormt een galerij boven de arcaden van het middenschip en wordt in een gotische kerk triforium genoemd. Lolle Schakel, onze restauratieschilder, heeft van twee luiken de groene verf verwijderd zodat weer zichtbaar werd wat Pierre Cuypers had bedacht. Wij zijn het 100% met Cuypers eens en het triforium wordt in originele staat hersteld.

Als de steigers weg zijn, kunnen we al dit moois bewonderen.

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbuttel.

Actie Kerkbalans

De ontvangen kerkbijdrage tot eind oktober 2008 is: € 42.436,=
In 2007 heeft u aan kerkbijdrage aan de parochie € 46.250,=
overgemaakt

Als wij dit bedrag willen evenaren betekent dit
voor de laatste twee maanden van het jaar nog € 3.814,=

Als u nog niet heeft overgemaakt verzoeken wij u vriendelijk
dit alsnog te doen.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester.

KLEDING-INZAMELING "Mensen in nood"

Dinsdag 16 september jl. tussen 15.00 en 20.00 uur was het een
komen en gaan van mensen die hun overvloedige kleding kwamen
brengen naar de Urbanuskerk in Ouderkerk. Woensdag 17 september
heeft de vrachtwagen uit Den Bosch alles meegenomen.

De opbrengst was 4500 kg. Dat is 900 kg minder dan in 2007.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Riet Hilhorst, Urbanusparochie.

Kalender Koor Elckerlyc

15 november Ouderkerk a/d Amstel 19.00 uur

24 december Nes a/d Amstel 20.00 uur

24 december Ouderkerk a/d Amstel 22.30 uur



Gesprek bij de koffie.

Op **donderdag 27 november**
bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom
bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.
In de maand juli gaat het gesprek bij de koffie **NIET** door.

Schoonmaken kerk.



In verband met de restauratie van de kerk

is er voorlopig geen vaste datum bekend voor de schoonmaak.



Bericht van de redactie:

De kopij voor het Parochieblad **december/januari**
kunt u inleveren t/m

dinsdag 19 november

bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail

Zondag 9 november Gezinsdienst

‘Huis van God’

Pastor van Tillo en pastor K.Kint
gaan in deze viering voor.

Het Kwetter 
o.l.v. Laurens de Boer
verzorgt weer de muziek.



Iedereen is hierbij weer van harte welkom



Eerste Communie

Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond op:

Woensdagavond 3 december a.s. om 20.30 uur in de pastorie.

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.

Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte welkom.

De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.

Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Pastor Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320

Mevr.B. Harte, Sluisvaart 160 tel: 4964941

Mevr.K. Lötters Heemraad 3 tel: 4965733

Achternaam:

Voornaam kind:

Adres:

Tel:

Mail adres

Op 3 december kunnen jullie ons met persoon/ personen verwachten.

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
01-11 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-11 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
09-11 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
09-11 10.00 uur	Pastor G. van Tillo/Kint	Eucharistieviering
15-11 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
16-11 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
22-11 19.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
23-11 10.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
29-11 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
30-11 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
06-12 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
07-12 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie

NOVEMBER 2008

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Allerheiligen	Caeciliakoor
Allerzielen	Caeciliakoor
Gezinsviering	't Kwetternest
	Koor Elckerlyc
33 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
34 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
1e zondag van de advent	Caeciliakoor
2 ^e zondag van de Advent	Gezinsviering 't Kwetternest

Regionieus

Aan de leden van de
parochievergaderingen
parochiebesturen
en werkgroepen
in de regio Amstelland.



Beste mensen, de vorming van regio Amstelland heeft reeds een aanvang genomen door de regelmatige samenkomsten van de regioraad, de bijeenkomsten van de vicevoorzitters, de instelling van de Commissie Kerktoekomst en de vorming van het pastorale team voor de gehele regio. Natuurlijk staan we nog aan het begin van een langdurig proces. Er zal nog heel wat water door de Amstel moeten stromen voordat “Katholiek Amstelland” een levend begrip wordt in de harten der gelovigen. Naast organisatie en analyse zijn er ook andere dingen noodzakelijk om een kerkelijk proces te laten slagen. Gebed en bezinning.

Graag nodigen wij u uit voor een bezinningsavond op 14 november 2008 om 19.00 uur. De avond bestaat uit twee delen:

- a) Een vesperviering in de H. Urbanuskerk van Bovenkerk. In de vesperviering is een onderdeel opgenomen waarbij iedere parochie betrokken is. Kan iemand van uw parochie in twee of drie zinnen formuleren wat de specifieke bijdrage van uw parochie is in de opbouw van katholiek Amstelland.
- b) Een bijeenkomst in het Noordammercentrum waarin pastor Nico van der Peet een presentatie zal geven van het verloop van de regiovorming in Amsterdam Noord. Hem zal gevraagd worden hoe met de pastorale en spirituele aspecten van zo'n proces rekening te houden. Pastor van der Peet heeft met grote zorgvuldigheid een langdurig proces afgerond.

Na de viering en de presentatie ontmoeten we elkaar met een drankje (en een hapje).

Het samenkomen van zeven parochies kan een massaal gebeuren worden. Naast leden van besturen en vergaderingen zijn ook andere parochiële medewerkers welkom. Om de parochies ook op evenwichtige wijze aanwezig te weten willen wij u vragen per parochie minimaal 25 en maximaal 30 af te vaardigen. Dan hebben we een volle kerk en een gevulde zaal.

Het is een goede zaak dat in alle parochies de vorming van de regio Amstelland ter sprake komt. Vooruit kijken naar de toekomst is de beste garantie om het wezenlijke van het verleden te behouden.

Namens het pastoraal team,
T.F. Buitendijk OCarm.

Per 1 november is deken Ambro Bakker SMA benoemd in de Ausustinusparochie als pastoor in deeltijd. Naast zijn pastoorsambt en vele andere werkzaamheden houdt pater Bakker zijn functie als deken van het dekenaat Amsterdam. Wij heten hem als pastoraal team van harte welkom in onze regio en feliciteren de Augustinusparochie met deze benoeming.

Paulus – apostel van eenheid en verzoening

Het Paulusjaar, een initiatief van paus Benedictus XVI dat wereldwijd gevierd wordt, biedt veel mogelijkheden voor een oecumenische invulling. Leven en werk van Paulus getuigen van de eenheid en de verzoening in Christus, die voor de wereld een dwaasheid is maar voor degenen die Christus navolgen een kracht van God (vgl. 1Kor 1,18). De oecumenische beweging die de scheuren en breuken op het lichaam van de Kerk van Christus probeert te genezen en die leeft in de verwachting van het Rijk Gods, leeft uit dezelfde hoop als waarover Paulus in zijn brieven spreekt. In zijn brieven schuilt een geweldige dynamiek die door de ontmoeting met Christus is losgekomen en die Paulus niet voor zichzelf kan bewaren, maar wel moet delen. Zijn theologie en de spiritualiteit zijn een belangrijke inspiratiebron van de oecumenische beweging. Kernteksten van de oecumene over eenheid (Ef 4,1-6) en verzoening (2Kor 5,15-20) zijn aan zijn brieven ontleend. Anderzijds hebben veel mensen vandaag de dag moeite met het verstaan van de centrale termen uit Paulus' theologie zoals 'verzoening' en 'leven in Christus'.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene wil met een oecumenisch programma bijdragen aan het Paulusjaar. Op de website wordt de agenda van de activiteiten in het Paulusjaar bijgehouden (www.oecumene.nl/Projecten/Paulusjaar.htm). Het doel is om langs allerlei wegen de ontmoeting met Paulus en zijn brieven én de ontmoeting met elkaar op gang brengen.

Voor een goed verstaan van Paulus' brieven is het goed dat we ons ook verdiepen in zijn levensweg, zo stelt de Vereniging. Uit de orthodoxie kennen we de vita-icoon waarop de levensloop van een heilige staat afgebeeld. Geert Hüsstege werkt in opdracht van de Vereniging aan een vita-icoon van Paulus, waarop zijn levensweg van geboorte tot marteldood in veertien scènes wordt verteld. De Vereniging geeft deze iconen gedurende het Paulusjaar graag voor enkele weken in bruikleen aan parochies en gemeenten die aandacht aan het Paulusjaar besteden. Zie www.oecumene.nl voor meer informatie en reservering.



Hebben we nog maar net het eerste kerkcafé achter de rug of ik mag al een aankondiging maken voor de volgende keer, op vrijdag 7 november a.s.

Maar eerst een korte terugblik. Het was een bijzondere avond. Eerst de zangoefeningen van Nelleco Aalders, waarmee we lekker de stemmen konden losmaken. Toen hielp Missie Billie ons om in ons gevoel te komen in ons vooral ook te verplaatsten in de de situatie van de zwarte arbeiders op de katoenplantages.

De invulling van de avond is nooit helemaal gepland. Sommigen hadden het zo niet verwacht, andere hadden het zo nog niet eerder meegemaakt, weer anderen waren erg geroerd of onder de indruk.

Eric Jan heeft voor ons de begeleiding gedaan en daar zijn we heel erg blij mee. Nelleco had zo haar handen vrij om de verschillende stemgroepen te helpen. Tot slot zongen we Kumbaya my Lord, kumbaya wat betekent: Heer, luister. Het klonk echt mooi.

Bij de uitgang lag een intekenlijst voor een adhoc gospelkoortje, waarmee we in het nieuwe jaar een dienst willen opluisteren. Het wat en hoe hoort u te zijner tijd. We wilden minimaal 10 mensen hebben, er hebben zich al 20 mensen opgegeven. En er kunnen er nog meer bij! Bij gospels wordt de intentietijd van de liederen gedragen door de mannenstemmen. Dus heren..... we hebben u nodig.

De volgende avond, op 7 november wordt een heel andere. We gaan dan proberen het linedance onder de knie te krijgen. Het leuke is dat iedereen mee kan doen. De avond wordt geleid door een echte lerares, Mar Sawade uit Almere.

Dus: 7 november, Amstelstroom, deur open om 19.45 uur.

We hopen met elkaar veel plezier te beleven. Graag tot dan.

Namens Jan, Huibertje en Peter

Marja de Boer

Extra Jubileumconcert Koor Odyssee

Het koor Odyssee uit Hoofddorp o.l.v. Addy Alberts bestaat dit jaar 40 jaar. Na een geweldige jubileumviering begin 2008, maakt het koor zich op voor een zeer bijzonder jubileumconcert met als titel: "Een optocht door de tijd".

Tijdens dit concert zal het koor, afgewisseld met solisten, u op een indrukwekkende wijze meenemen door de 4 jaargetijden, waarin herfst, winter, lente en zomer op diverse manieren worden bezongen. De muzikale ondersteuning wordt gevormd door het vaste combo aangevuld met 5 koperblazers.



Direct na de start van de kaartverkoop voor het avondconcert, bleek er zo een enorme vraag te zijn naar plaatsen, dat binnen 3 dagen het concert volledig was uitverkocht. Het koor heeft daarom besloten om een extra jubileumconcert te geven op zaterdag 15 november, aanvang 14.30 uur in schouwburg de Meerse (op locatie).

Inmiddels is de kaartverkoop hiervoor al volop in gang. Indien u dit concert wilt bijwonen, kunt u kaarten á € 10,00 bestellen via de website van het koor (www.koorodyssee.nl) of telefonisch bij Marcel Stokkel (tel: 023-5848861).

Wij hopen u graag die middag te ontmoeten. U mag dit verrassende optreden niet missen!

Marcel Stokkel, Voorzitter koor Odyssee



"Kerst-Doelenconcert" te Rotterdam

Zingen en - beleven!



Heeft u zin om dit eens mee temaken of bent u aleens geweest en wilt u weer mee? Dat kan!!

Op maandag 15 december 2008 vertrekken wij om 17.00 uur van het Sluisplein.

Kosten p.p. €39,00

Opgaven bij Willy Zeldenrijk tel. 020-4961497 of w.zeldenrijk@hetnet.nl m.v.v. adres en telefoonnummer

Concert Maxim Kowalew Don Kosaken Koor

Het Duitse Maxim Kowalew Don Kosaken koor uit Keulen zal in de Annakerk een optreden verzorgen.

Naast Russisch-Orthodoxe kerkliederen zullen ook bekende liederen als Abendglocken, Stenka Rasin en Marusja worden uitgevoerd.

Het koor probeert onder leiding van zijn dirigent Maxim Kowalew zingend te bidden en biddend te zingen. Het koor treedt op in heel Duitsland en omringende landen. Ook in Nederland is men eerder opgetreden.

Concert: vrijdag 28 november 2008, aanvang 19.30 uur,
Amsterdamseweg 20, Amstelveen.

De kerkdeuren gaan open om 18.30 uur
Toegangsprijs €16,= (voorverkoop €14,=)

pastorie Annakerk tel.6412225 en
pastorie Titus Brandsmakerk tel.6416301.
Informatie over het koor op internet: www.kosaken.de

Bijbelwerkplaats

Kom naar de bijbelwerkplaats om met andere mensen samen je te verdiepen in de betekenis van de Bijbel voor jouw leven hier en nu!

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Maandag 17 november van 20.00 uur – 22.00 uur
Maandag 8 december van 20.00 uur – 22.00 uur



Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

Oec. Vredesdienst.



Voor Pax Christi is tijdens bovenstaande dienst op 21 september j.l. €187.18 opgehaald. De collecte voor het werk van de plaatselijke Raad van Kerken bracht €197.05 op. Bij deze collecte kwamen wij tot een verrassende ontdekking:

- bij het tellen vond de machine veel buitenlandse munten. Niemand heeft hier iets aan en geen enkel doel kun je hier blij mee maken. Alleen wordt uw portemonnaie wat minder “gewichtig”. In de “wandelgangen” hoorde ik dat dit ook bij andere collectes regelmatig voor komt.

Mogelijk denkt de gever, dat wij er nog wat aan hebben.

Jammer!

Namens de Raad van Kerken,
Rineke Alberts

Liturgieboekje TV vieringen

Ieder week zendt Nederland 2 op zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur de eucharistieviering uit. De ene week verzorgt het RKK/KRO Mediapastoraat deze eucharistieviering vanuit de St. Nicolaasbasiliek te IJsselstein, de andere week wordt de viering verzorgd door de Belgische VRT.

Voor de mensen die thuis de eucharistievieringen vanuit IJsselstein willen meevieren, is het mogelijk een abonnement te nemen op het liturgieboekje Thuiskerk.

Het bevat de opbouw en de liederen van de dienst alsmede de verkondiging van de voorgaande viering vanuit IJsselstein.

Thuiskerk wordt u een aantal dagen vóór uitzending toegezonden.

Een abonnement op Thuiskerk bedraagt €27,50 per kalenderjaar. U ontvangt hiervoor 28 uitgaven.

Tevens ontvangt u 4 x per jaar het KRO Magazine Extra.

Het is ook mogelijk het abonnement aan een ander cadeau te doen. Stuur een kaartje of e-mail met uw naam en adresgegevens naar het Mediapastoraat onder vermelding van ‘abonnement Thuiskerk’.

RKK/KRO Mediapastoraat
o.v.v. abonnement Thuiskerk
Postbus 23000
1202 EA Hilversum

e-mail: rkkmediapastoraat@kro.nl
www.katholiekederland.nl/mediapastoraat

KERK EN JODENDOM

Het joodse gebed is ‘inclusief’

Iemand zei: “Om te bidden heb ik die Kerk niet nodig!” Dat is typerend voor de huidige geloofsbeleving: los van institutie en traditie, een individuele doe ‘t zelf zaak. Tegelijk is er een geweldige markt aan spirituele tijdschriften, boeken en oefeningen (al of niet in groepsverband). De spanning ‘individu en gemeenschap’ is er altijd waar het gaat om geloof en Kerk.

Wij hebben ons bidden geleerd uit de bronnen van de joodse traditie. Het ‘Onze Vader’ is er de heel compacte vorm van, gericht tot de Ene: Zijn naam heiligen, Zijn Koninkrijk, Zijn wil. Ook hier valt soms het verwijt: zulk bidden is alleen voor eigen (uitverkoren) volk, voor eigen belang.

Open voor de wereld

Openheid, ontvankelijkheid is echter de basis van bidden, verankerd in de woorden van het joodse gebed, het Sjema: “Luister Israël: de Eeuwige onze God, de Eeuwige is de enige!” (Dt 6,4). Luisteren, horen, je innerlijk openstellen, is het ontvangen van de werkelijkheid om je heen. Werkelijkheid die vreugde en bitterheid kent, de werkelijkheid van de ander, het andere en de Ander.

In dit gebed is het niet ‘Israël alleen’, maar ook Israël als eersteling van allen, ten dienste van de wereld, om de toekomst van de mensheid. Het gebed raakt alles en allen, is ‘omvattend’, inclusief. Zulk ontvangen is ook opdracht, dus tegelijk zegen én Tora. Ontvangend worden we mee-verantwoordelijk.

Hoop op verbondenheid van allen, op humaniteit en eenheid

In het Alenoe-gebed (dat betekent: ons is het opgedragen) vinden we dat perspectief: “Opdat alle bewoners der aarde zullen erkennen en van binnenuit beseffen dat voor U iedere knie zich buigen zal en iedere tong en taal U trouw zal zweren ... de eer van Uw Naam zal hen kostbaar worden en zullen ze het juk van Uw koningschap op zich

nemen ... dan zal Hij Koning zijn over heel de aarde.” “Op die dag zal Hij één zijn en zal zijn Naam één zijn” (Zach 14,9).

Het gebed is de brug

Vanuit dit perspectief van de ene mensheid voor het aanschijn van de Ene mag duidelijk zijn dat het gebed de verbindende factor is voor allen, die zoeken te geloven. Het bidden is de brug waarover wij tot elkaar komen als zusters en broeders van de Allerhoogste. Als ieder zo ‘inclusief’ leert bidden, draagt het individu bij aan de gemeenschap en zal het belang van de gemeenschap herkend worden.

Het joodse gebed is openheid naar God en mens, en dat op de wijze van dialoog ‘ik en jij’, ‘ik en Jij’. Die persoonlijke diepgang is overgave en verbondenheid, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid. De discipline van zulk bidden zal ons tot elkaar kunnen brengen bij alle verscheidenheid.

Frans Zwarts, *KRI, werkgroep Liturgie en Pastoraat*

MEDIA

Urbi@Orbi: Omdat we katholiek zijn

Wat is het e-mailadres van de paus? De clou van deze grap is de titel van het RKK-programma dat op woensdag 12 november aan een nieuwe reeks begint: *Urbi@Orbi*. Dit televisiemagazine gaat over de plezierige kanten van het katholieke leven in Nederlandse provincies en de wereldwijde Kerk. Met klein kerkelijk nieuws, portretten van mensen en activiteiten.

Terugkerende rubrieken zijn:

Levende kerststal

In de weken voor kerstmis probeert *Urbi@Orbi* een authentieke levende kerststal samen te stellen in Nederlands eigen ‘Betlehem’: het Friese Bartlehiem. De makers zoeken elke week een ander personage:

de timmerman Jozef, wijzen uit het Oosten en natuurlijk een echte Maria die rond 25 december haar eerste kind ter wereld zal brengen.

Bloemetje, kaarsje, kapelletje

Er zijn momenten en plaatsen waarop mensen onopvallend hun kwetsbaarheid tonen: als ze een bloemetje kopen aan de bloemenstal, als ze even bij Maria komen in een kapel of als ze een kaarsje branden bij een heilige.

(On)opvallende katholiek

'Steek uw lamp niet onder de korenmaat' is een gezegde van Jezus. Sommige katholieken nemen deze raad serieus door opvallende dingen te doen, anderen doen hun goede werken minder zichtbaar. *Urbi@Orbi* zoekt ze op en brengt ze in beeld.

Maria te leen

Veel gelovigen vinden troost en kracht bij Maria. Kijkers kunnen negen dagen lang een Mariabeeld lenen voor een persoon die haar nabijheid goed kan gebruiken. In *Urbi@Orbi* hun verhalen.

Kerkstraat

Wat hebben de meeste dorpen en steden in Nederland gemeen? Een Kerkstraat. En toch zijn al die straten zo verschillend: met of zonder kerk, een katholieke of een protestantse kerk, een enkel huisnummer of juist een hele reeks. *Urbi@Orbi* portretteert steeds een andere Kerkstraat.

Streekberichten

Een tentoonstelling van postzegels met religieuze afbeeldingen? Een uitvoering van een meezing-Messiah? Een trainingsweekeinde voor liturgisch bloemschikken? Het bestaat echt, je kunt er naartoe en je weet het omdat het in de spirituele uitagenda stond van *Urbi@Orbi*.

bi@Orbi, vanaf woensdag 12 november wekelijks om 17.05 uur bij net RKK op Nederland 2.

**COHERENTE
BAZAR**

**ZATERDAG
8 NOVEMBER A.S.**

VAN 10.00 TOT 15.30 UUR

NIEUW
DIENTSTENCENTRUM
D. Van Haarlemstraat 3

met o.a.

RAD VAN AVONTUUR
HANDWERKVERKOOP
POFFERTJESKRAAM
DELICATESSENMAND
HAPJES EN DRANKJES
ENVELOPPENSPEL
MINI - ROMMEL MARKT
SPEELGOEDKRAAM

Kleine dingen voor de (mini) rommelmarkt
ontvangen wij graag op vrijdag 7 november
tussen 14.00 en 19.00 uur

OUDEKERK 1b AMSTEL . 2008

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongerengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	