

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
november 2007

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Feest Najaar

De afgelopen weken zijn we overvloedig getraakteerd op een paar zonnige weken. Vooral de weekends mochten zich verheugen in een zon die kennelijk haar best deed om wat van de natte zomer goed te maken en deze te verzachten. Het waren windstille en zonnige dagen. Heerlijk om in de pastorietuin tegen de kerkmuur te zitten met alle tijdschriften en boeken die lagen te wachten om te worden ingezien. Ik kom er niet altijd toe om mijn 'vakliteratuur' en alle tijdschriften waarop ik ben geabonneerd meteen te lezen, dus spaar ik veel op voor een vrije zondagmiddag. Dat is puur genieten voor mij en af en toe bekruipt me het gevoel dat ik wel weer eens een cursus of bijscholing zou willen gaan volgen. Gewoon omdat ik leren, nieuwe inzichten opdoen en mijn vak bijhouden belangrijk vind. Van af en toe een studiedag en het contact met collega's kan ik echt genieten en mag ik nieuwe energie opdoen. Helaas komt het er niet altijd van of een dringende afspraak of onverwachte uitvaart zijn spelbrekers. Het zij zo! Ik spaar mijn wensen dus maar op tot het sabbatverlof van drie maanden dat pastoraal werkers eens in de zes á zeven jaar mogen nemen. Hoewel het nog niet zover is, realiseer ik me dat ik hier alweer ruim vier en een half jaar ben. Het is een cliché-uitdrukking, maar de tijd vliegt inderdaad

Ineens is het november, een maand die we toch beschouwen als de overgang naar de winter. Ook een maand die we beginnen met het feest van Allerheiligen en Allerzielen. We herdenken en gedenken dan de vele mensen die we gekend hebben en die nu niet meer bij ons zijn. Speciaal gedenken we hen die ons zo lief waren. Het is eigenlijk niet voor niets dat de kerk bijna gelijktijdig met Allerzielen ook Allerheiligen viert. Ontelbare zijn al opgenomen in de kring van Allerheiligen. Mensen die voor hun bijzondere verdiensten voor het voetlicht worden gebracht. Heiligen met een grote "H", bijzondere mensen, mensen die als voorbeeld dienen hoe wij ons leven heilzaam kunnen laten zijn voor medemensen. De vorige paus Johannes Paulus II heeft tijdens zijn pauschap meer mensen heilig verklaard, dan zijn voorgangers in de afgelopen duizend jaar. Mensen die door hun levenswijze richtingwijzers moeten zijn voor ons. Maar ik heb er soms moeite mee. Het doet me een beetje denken aan de lintjesregen van Koninginnedag. Want wie verklaart nu de mensen

heilig: doet God dat of doen mensen dat? U hebt vast zelf wel voorbeelden van mensen die heilig zijn voor U, mensen die voor U een voorbeeldfunctie hebben, een Ghandi of een Martin Luther King. Of mensen uit uw naaste omgeving die altijd klaar staan voor een ander. Ja, ook hier op aarde lopen heiligen rond, weliswaar niet met een grote “H”, maar wel mensen die iets van Gods heilzame werken laten zien. Door zelf heilzaam met mensen om te gaan. Het gaat dus met Allerheiligen ook over ons, over mensen die begaan zijn met het lot van anderen. Mensen die wakker kunnen liggen van het onrecht dat we krijgen voorgeschoteld via T.V en kranten. Ieder van U kent ze wel, ik hoef ze niet te noemen. Mensen die anderen niet afschrijven als ze in de fout zijn gegaan. Mensen die het hart op de goede plaats hebben, een hart dat klopt voor elke medemens in nood. Het gaat dan niet om extreme vormen van ascese, zelftucht en wonderlijke gebeurtenissen, maar om mensen die zich inzetten voor het heil, de **heel-making** van onze gebroken wereld, van gebroken mensen. Niet hun hemelse glorie staat daarbij voorop, maar hun leven hier tussen ons, hun leven uit Gods geest temidden van ons als tekenen van hoop. Zij zijn vaak zonder dat ze het weten voorbeelden voor anderen, heilzaam voor onze samenleving, mensen die ervoor zorgen dat het toch nog wat wordt met dat koninkrijk..... Op Allerzielen en Allerheiligen houden wij de herinnering aan al die mensen levend en worden we ons weer bewust dat we een schakel zijn in die lange keten van mensen die onsterfelijk zijn voor God. Een menigte die niemand tellen kan, zo schrijft Johannes. En al onze lieve doden scharen zich in die rij. We staan bewust bij hen stil, noemen hun namen en brengen hun leven in herinnering bij God die ons over de dood in Zijn liefde bijeen houdt. We ontsteken voor hen een lichtje als een kwetsbaar teken van hun bestaan onder ons. Als gelovige mensen zien wij de dood immers niet als eindpunt, maar als doorgang naar verder, als doortocht naar de Vader die zal voltooien wat Hij eens met ons begonnen is.

K. Kint –van Os, pastoraal werkster.

Aureool voor alle heiligen (1 november)

Een aureool is een stralenkrans rond het hoofd of de hele figuur van een heilige. In de Griekse en Romeinse Oudheid was er al sprake van de aureool of nimbus bij goden en godinnen die op aarde verschijnen. Hiermee werd hun bovenaardse afkomst bedoeld. Deze goden woonden immers in de hemel van de zon en de sterren.

Hemels visioen

Overgenomen van de klassieke Oudheid, komt dit verschijnsel sinds de 5^{de} eeuw voor in de christelijke kunst. Het zijn voortaan de heiligen die met een aureool rond, boven of achter hun hoofd worden gesierd. Het is eigenlijk een gestileerde krans van licht. Heiligen zijn in de hemel en ze worden verlicht door het hemelse en eeuwige licht. Dit is de betekenis van de aureool of nimbus.

Wanneer heiligen volgens de verhalen in een visioen of droom verschijnen, gaat dit dan ook vaak gepaard met een verschijnsel van licht. Een paar voorbeelden van zo'n stralenkrans: De heilige Maternus, bisschop van Keulen (4^{de} eeuw), zag in een droom twee heiligen, Eucherius en Valerius, met op hun hoofd een stralende kroon. En de mystieke heilige Elisabeth van Schönau (12^{de} eeuw) had een hemels visioen, waarin zij volgens haar beschrijving de apostelen van Christus zag ‘met helder stralende kronen gesierd’.

Onvergankelijke overwinningskrans

In deze symboliek speelt ongetwijfeld ook het gezegde van St. Paulus een rol: “Atleten ontzeggen zich alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te winnen, wij doen het voor een onvergankelijke” (1Kor 9,25). De onvergankelijke overwinningskrans betekent hemelse beloning en geluk. Deze krans, stralend van licht, is de aureool voor alle heiligen.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

Familieberichten

Doopsel



In onze geloofsgemeenschap werden door het doopsel opgenomen

Jamie Laurence

dochter van Astrid Rinck - Westerwoudt en Edvard Rinck

Kars

zoon van Rianca de Bruijn en Olivier van Hattem

In memoriam

U

U

Op 28 september overleed in het verpleeghuis Thabita te Amsterdam

Ria Modderman – Pronk

op de leeftijd van 52 jaar

Een gezonde, levenslustige en sportieve vrouw die met man en twee zoontjes een fijn gezinsleven had. Op 40-jarige leeftijd werd zij echter ziek en hun leven stortte in. Haar man Martin heeft haar nog lang thuis kunnen verzorgen, maar de krachten van Ria namen meer en meer af. Veel te jong heeft zij afscheid moeten nemen van het leven. Moge zij rusten in vrede en wij wensen haar man Martin en de kinderen Luke en Jeff veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

U

Op 11 oktober overleed thuis in de liefdevolle nabijheid van man en kinderen op de leeftijd van 52 jaar

Ria van Schaick - de Jong

Ria was een opgewekte vrouw, sociaalvoelend en nooit oordelend. In januari kreeg zij te horen dat zij ongeneeslijk ziek was. Op een bewonderswaardige wijze heeft zij naar haar afscheid toegeleefd, samen met haar man Cees en de kinderen Jelle en Sjoerd. Ria was verwonderd over de liefdevolle aandacht die zij kreeg van zoveel mensen om haar heen. Op 16 oktober -haar verjaardag- hebben wij in een zeer druk bezochte, persoonlijke viering afscheid van haar genomen. Wij wensen Cees en de kinderen heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Licht

En als ik doodga treurt maar niet
Ik ben niet echt weg moet je weten
Het is de heimwee die ik achterliet
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten

Licht moge stralen in de duisterten.
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht.

Allerzielen 2007

Niets kan de leegte van een afwezigheid vullen, maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering.

Bidden wij voor de parochianen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Overleden in november/december 2006

<i>Maria van Onna-van Pinxteren</i>	<i>90 jaar</i>
<i>Theresia Kooyman-Bart</i>	<i>65 jaar</i>
<i>Gijsbertha v.d.Lee</i>	<i>81 jaar</i>

Overleden in 2007

<i>Anna de Zwart-Teerlink</i>	<i>77 jaar</i>
<i>Lau v.d.Geest</i>	<i>70 jaar</i>
<i>Martinus van Bentheim</i>	<i>86 jaar</i>
<i>Theresia Bakker-Overwater</i>	<i>72 jaar</i>
<i>Cornelis Lubbe</i>	<i>60 jaar</i>
<i>Hendrikus van Tol</i>	<i>72 jaar</i>
<i>Anna van Bentheim-Gouweleeuw</i>	<i>82 jaar</i>
<i>Maria v.d.Berg-Ruhe</i>	<i>89 jaar</i>
<i>Johannes Kooyman</i>	<i>75 jaar</i>
<i>Frans Schreuder</i>	<i>80 jaar</i>
<i>Maria de Wit-de Wit</i>	<i>91 jaar</i>
<i>Maria van Tol-van Nes</i>	<i>93 jaar</i>
<i>Lucas Duynmayer</i>	<i>82 jaar</i>
<i>Antonius Eitjes</i>	<i>80 jaar</i>
<i>Jacoba Bakker-Wesseling</i>	<i>88 jaar</i>
<i>Catharina Modderman-Pronk</i>	<i>52 jaar</i>
<i>Maria Anna van Schaick - de Jong</i>	<i>52 jaar</i>

Jaarverslag 2006 van uw PCI.

In September j.l. heeft de penningmeester van de PCI van de toezichthouder van het Bisdom Haarlem de goedkeuringsbevestiging van de jaarrekening 2006 ontvangen.

Dit is feitelijk de “déchargeverlening” zoals die bij verenigingen door de ledenraad geschiedt,

De inkomsten bestonden uit de opbrengsten van 3 diaconale collecten (namelijk op de diaconale zondag, wereldmissiedag voor kinderen en kerstmis) en uit enige rente/dividenden.

De totale inkomsten over 2006 bedroegen €4918,--,--

De collecten werden bestemd voor het Albanie-project van Mw. de Kuiper, Hayat e-Nau in Pakistan), voor de Voedselbank Amsterdam en voor de Stichting Derde Wereld Hulp.

Naast deze projecten waren de doelen die konden worden gesteund o.a.:

- de bezoekgroep van onze kerk,
- de Diaconale Raad van de Diaconie Amsterdam (regionale projecten)
- de Diaconale Raad van het Bisdom Haarlem (regionale projecten)
- en beperkte individuele hulpverlening

De PCI doet er alles aan om iedere ingezamelde euro ten goede te laten komen aan de behoeftige medemens. De beheerskosten van de PCI zijn al vele jaren nihil.

U kunt er dan ook verzekerd van zijn dat uw zeer gewaardeerde bijdragen zonder enige inhouding voor gemaakte kosten op de juiste plek terecht komen.

Zonder uw bijdragen zal de PCI weinig steun kunnen verlenen. Aangezien de verzoeken om hulpverlening toenemen, hoopt de PCI dat u haar activiteiten ook in de toekomst ruimhartig wilt blijven ondersteunen.

Bij voorbaat dank,
Nico van Wieringen

Concert voor orgel en piano in de Urbanuskerk op 11 november

Vanaf januari 2008 zal het Vollebregt-orgel in de Urbanuskerk, dat een jaar geleden na een geslaagde restauratie feestelijk werd ingewijd, voor langere tijd het zwijgen worden opgelegd in verband met de 2^e fase van de restauratie van de kerk.

Vóór die tijd, en wel op zondagmiddag 11 november om 15.00 uur, is het orgel nog een keer in volle glorie te horen. Dick Koomans en Yu Nagayama zullen een orgelbespeeling geven met werken die allemaal vierhandig (en tweevoetig) worden uitgevoerd. De orgelmuziek zal worden afgewisseld met pianowerken, gespeeld door Laurens de Boer. De musici brengen het volgende programma ten gehore:

1. W.A. Mozart (1756-1791) Overture 'Der Schauspieldirektor' (orgel)
2. Thomas Tomkins (1572-1656) For two to play (orgel)
3. J. S. Bach (1685-1750) Diverse dansen uit de eerste orkestsuite (orgel)
4. W.A. Mozart Fantasie in d-klein (piano)
5. W.A. Mozart Andante uit 'Linzer' symfonie (orgel)
6. J.S. Bach Choral: 'Wohl mir dass ich Jesum habe' (orgel)
7. George Gershwin (1898-1937) Rhapsody in Blue (piano)
8. Scott Joplin (1868-1917) 'The entertainer' (orgel)

Laurens de Boer, de dirigent en pianist van het Caeciliakoor, is U allen welbekend. Dick Koomans (geb. 1957) behaalde in 1982 het eindiploma

solospel orgel cum laude aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Sindsdien werd hij prijswinnaar op diverse internationale orgelconcoursen en gaf hij concerten in binnen- en buitenland. Yu Nagayama (geb. 1974) studeerde orgel aan de Tokyo National University of Fine Arts and Music en aan het Conservatorium van Rotterdam, waar zij met gunstig gevolg het examen Uitvoerend Musicus aflegde. Zij geeft regelmatig concerten in Nederland en in Japan. Wie de beide organisten en de pianist ooit heeft horen spelen weet dat dit een bijzonder concert zal worden.

Na afloop van het concert zal een receptie worden aangeboden. De toegang tot het concert is gratis. Wel wordt er een deurcollecte gehouden voor de restauratie van de glas- in-lood- ramen.

Johan Vos, Stichting Vollebregt

Ballonnenwedstrijd

De ballonnen die na de feestelijke jubileumviering op 9 september door de kinderen op het kerkplein zijn opgelaten, hebben een hele reis afgelegd. Er zijn zeven kaarten teruggestuurd, waarvan 6 uit België en één zelfs uit Frankrijk. De kinderen hebben inmiddels allen hun prijs -een boek - ontvangen.

1 Anne Leurs, 6 jaar. Haar ballon kwam terecht in Souain Perthes les Hurles in Frankrijk,.

2 Fleur van Oijen, 8 jaar in Court St. Etienne in België

3 Victor Storm van 's Gravensande, 8 jaar uit de buurt van Charleroi

4 Boyd Visser, 11 jaar in Lillois bij Waterloo, België

5 Irene van Nek, 4 jaar in Brussel, België

6 Marijn Molenaar, 6 jaar in Kontich bij Antwerpen, België

7 Mara Kross, 9 jaar, in Schoten bij Antwerpen, België



Allen lieten hun naam achter op de ingezonden kaart dus zou het weer leuk zijn om vanuit Holland een kaartje te ontvangen.

Zondag 11 november
Gezinsdienst

10.00 uur

**Pastor J.Adolfs gaat in deze viering voor en
het Kwetternest verzorgt weer de muziek.**



**Aan alle kinderen vragen we om
een lampion mee te brengen.**



St.Maarten



Delen =

Vermenigvuldigen

Iedereen is hierbij weer van harte uitgenodigd.

Eerste Communie



Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond op:

Woensdagavond 21 november a.s. om 20.30 uur in de pastorie.

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.

Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte welkom.

De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.

Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Pastor Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320

Mevr.B. Harte, Sluisvaart 160 tel: 4964941

Mevr.K. Lötters Heemraad 3 tel: 4965733

Achternaam:

Voornaam kind:

Adres:

Tel:

Op 21 november kunnen jullie ons metpersoon / personen verwachten.

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
27-10	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
28-10	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-11	19.30 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
03-11	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
04-11	10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
10-11	19.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
11-11	10.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
17-11	19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
18-11	10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
24-11	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
25-11	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
01-12	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-12	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering

November 2007

Bijzonderheden	Muzikale invulling
	Orgel en samenzang
30 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
Allerzielen	Caeciliakoor
	Elckerlyc
31 ^e zondag door het jaar, Willibrordzondag	Caeciliakoor
	Orgel en samenzang
32 ^e zondag door het jaar Gezinsdienst	't Kwetternest
	Orgel en samenzang
33 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor
	Orgel en samenzang
Christus Koning	Caeciliakoor
	Orgel en samenzang
1 ^e zondag van de Advent Gezinsdienst	't Kwetternest

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Ruim een maand geleden trad de Stichting Urbanus naar buiten met een sponsoractie ten bate van de restauratie van de gebrandschilderde en overige glas-in-loodramen in de Urbanuskerk. Velen hebben hier reeds op gereageerd door het doen van een bijdrage en de Stichting is, mede namens de parochiegemeenschap, dankbaar voor de ontvangen steun. Het kan worden gezegd dat uw steun zal leiden tot een zichtbaar resultaat voor allen die de kerk betreden. Mede daarom mogen we u herinneren aan de mogelijkheid een specifiek raam geheel of voor een deel te sponsoren. Dit kunt u zelf zijn als persoon of familie, of een organisatie die direct binnen of ietwat meer buiten het kerkgebouwen staat. Weliswaar is zo'n raam adoptie in geld uitgedrukt een wat duurdere operatie, maar toch, voor enige honderden Euro's kunt u uw naam eeuwigdurend aan een raam verbinden. Het Stichtingsbestuur Urbanus zal graag met u in overleg treden over een dergelijk plan.

Ter verantwoording vermelden we dat inmiddels donaties zijn ontvangen van met name J. Bergema, A. Brugman, V.P. Keijsper, P.W. Postema, F.J.M. van der Waart, J.F.M.L. Michels, P.P.F.M. Kuijer, E.A.F.M. Beekveldt, R.E. Worp en E.C. Visser, A. Jansen en M. Jansen-Bart, A.B. Oostra en D.O. Meijer, C. Meijer en A. Meijer-Bakker, D. de Vries, A. Uitterhoeve, A. Bouma, F.M. Kersbergen, J.M. Miltenburg, J. en A. Teitsma, I. van den Berg-Terpstra, B. Meijer, T.A. de Groot, M.S.H.I. Alberts, Bureau Kellerman, D.A.C.M. Commissaris, J. Witsenboer, G.N. Bahlman en B.H. Sanders, allen te Ouderkerk aan de Amstel, voorts van F.L.J. Kienhuis, A. Drubbel van 't Schip en Y.E.J. Theelen uit Amstelveen, en C.J. Broers uit Goirle. Daaraan toe te voegen enige donateurs die hebben gemeld hier niet met naam genoemd te willen worden. Aan allen een hartelijke dank!

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt



Gesprek bij de koffie.

Donderdag 25 oktober en 29 november om 10.00 uur
bent u weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op woensdagmiddag
7 november om 13.00 uur



Mogen wij een beroep op U doen ?

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet.

Bericht van de redactie:

De kopij voor het december/januarinumnummer kunt u t/m

Woensdag 21 november

inleveren bij:

Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail



‘Kerk en ambt’ - hoe verder?

Een kerk is van blijvende waarde. Daar geef je voor

De actie **Kerkbalans** heeft tot eind oktober opgebracht 42.427,- euro. Hiermee is het voor 2007 toegezegde bedrag van 42.599,- bijna bereikt. Als u uw bijdrage nog niet heeft overgemaakt, laat u niet weerhouden.

De **Club van 140** heeft nu 83 leden die een jaarlijks bedrag van 4150,- euro bijeenbrengen voor het jeugdfonds dat bij het 140 jarig bestaan van onze kerk in het leven is geroepen.

De jeugd zelf heeft door een zeer succesvolle organisatie van de Nacht van Ouderkerk ook op financieel gebied een positief resultaat bereikt. Maar liefst 2000,- euro was het batige saldo. Dit bedrag is toegevoegd aan het jeugdfonds. Een basis is gelegd voor nieuwe activiteiten waar een groep van onze jongeren nu plannen voor ontwikkelen.

Iedereen die al heeft ingeschreven ontvangt binnenkort een folder over de Club van 140 met daarin ook de betalingsgegevens.

Heeft u nog niet ingeschreven? Kom ook bij de club door u schriftelijk of per e-mail aan te melden.

De **Sponsoractie behoud gebrandschilderde vensters** van de Urbanuskerk beoogt gelden bijeen te brengen benodigd voor de restauratie.

De tussenstand is 1685,- euro. De Stichting Urbanus Ouderkerk die deze actie organiseert zal nog vele activiteiten ondernemen om dit mooie doel onder de aandacht te brengen van de Ouderkerkse gemeenschap. Stuur de Sponsorkaart uit de brochure in of maak een bedrag over op rekening 3518.21.872 van de Stichting Urbanus onder vermelding van “Vensters”.

Een kerk in beweging en een kerk in restauratie kan niet zonder uw steun.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester

Op 10 november aanstaande vindt in de Dominicuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam van 11.00 – 16.00 uur een symposium plaats onder de titel ‘Kerk en ambt – hoe verder?’, naar aanleiding van de deze zomer gepubliceerde brochure ‘Kerk en ambt’ van de Nederlandse dominicanen. Tijdens het symposium op 10 november zal de Dominicaanse brochure worden toegelicht en getoetst aan verschillende kerkelijke visies en praktijken aan de hand van verhalen van een twaalfstal vrouwen en mannen in allerlei (rand)kerkelijke posities. Verder zal Erik Borgman een aantal theologische kanttekeningen bij het rapport plaatsen; een van de auteurs, Jan Nieuwenhuis o.p., doet verslag van de reacties, en Huub Oosterhuis spreekt een slotwoord. Daarnaast is er plaats voor gesprek en discussie, en (regionale) netwerkvorming. De dag wordt voorgezeten door Mirjam Wolthuis en afgesloten met een vesperviering.

In het rapport, dat eind augustus van dit jaar als brochure naar alle 1300 rooms-katholieke parochies werd gestuurd, pleiten de dominicanen ervoor dat de parochies:

‘in de huidige noodsituatie van het tekort aan gewijde celibataire priesters creatief de theologische vrijheid nemen – en krijgen – om uit hun midden hun eigen voorgangers, respectievelijk team van voorgangers te kiezen.’

De Nederlandse bisschoppen protesteerden bij monde van kardinaal Simonis tegen de strekking en ongevraagde verspreiding van de brochure. Op verzoek van hun hoofdbestuur in Rome zagen de Nederlandse dominicanen af van een op 22 september geplande studiedag over kerk en ambt. In plaats daarvan bestaat nu het voornemen om in januari 2008 een studiedag ‘samen met de bisschoppen’ te organiseren.

Intussen is het rapport door velen binnen en buiten de bisschoppelijke jurisdictie vallende personen en groeperingen met instemming begroet. Het symposium op 10 november is een initiatief van de Dominicusgemeente, de Amsterdamse Studenteneklesia, de Duif, en van de Mariënbuurgvereniging, als antwoord op de open uitnodiging van de dominicanen om het gesprek over de toekomst van de kerk weer op gang te brengen.

Ochtendprogramma

10.30 uur inloop en koffie

11.00 uur

- Welkom - Mirjam Wolthuis, pastor Dominicusgemeente
- De brochure 'Kerk en Ambt' - Kees Kok, voorganger Studentenecclesia
- Interview met Jan Nieuwenhuis o.p., mede-auteur van 'Kerk en Ambt'
- De toekomst van kerk-zijn, Erik Borgman, hoogleraar systematische theologie Tilburg

12.30 uur Lunch en ontmoeting rond de pilaren van de kerk

Middagprogramma

13.30 uur Visies en visioenen uit de praktijk met

- Franck Ploum, gewezen kerkvernieuwer in Oosterhout
- Diana Vernooy, gekozen predikante in De Duif
- Ruud Huijsmans, oud-pastoor en kerkjurist
- Marika Meijer, strijdend pastoraal werkster
- Joost Koopmans, Augustijn van de Boskapel in Nijmegen
- Myriam Steemers-van Winkoop, Mariënborgvereniging
- Rinse Reeling Brouwer, protestantse toeschouwer
- Geeske Hovingh, antropologe Studentenecclesia Amsterdam
- van de Vereniging Pastoraal Werkers Nederland
- Pieter van Hoof, voorganger Dominicusgemeente

14.30 uur plenair gesprek

15.30 uur slotwoord - Huub Oosterhuis, voorganger Studentenecclesia

15.40 uur vesper ter afsluiting

Dagvoorzitter: Mirjam Wolthuis

Aanmelding via hoe.verder@xs4all.nl

Nadere informatie via 06 21290926

Deelname is kosteloos, wel eigen lunch meenemen.

Ter plekke is een vrijwillige bijdrage mogelijk.

Kleding-inzameling Mensen in Nood

Het was weer een komen en gaan op dinsdag 25 september in het kerkportaal. Een berg plastic zakken. Geweldig.

Woensdagochtend om 10.00 uur kwam de vrachtauto die berg kleding ophalen en het kon er amper in.

De opbrengst is dan ook **5480 kg**. Dat is **761 kg** meer dan in 2006.

Heel veel dank aan alle gevers die hard gewerkt hebben om dit resultaat te krijgen. Maar ook veel dank aan alle vrijwilligers die hebben gezorgd voor laden en lossen.

Ik zou zo zeggen tot volgend jaar maar weer.

Riet Hilhorst-Picavet, medewerkster secretariaat

Willibrordzondag 4 november 2007: In één Geest werken aan eenheid

Willibrordzondag staat dit jaar in het teken van de spirituele oecumene. Het motto 'In één Geest werken aan eenheid' is een krachtige uitdrukking van de oecumenische opdracht die zich richt naar en vertrouwt op de leiding van de heilige Geest. In september verschijnt in Nederlandse vertaling het handboekje voor spirituele oecumene van kardinaal Walter Kasper. Het is geschreven vanuit de overtuiging dat het werk voor de eenheid dient aan te sluiten bij Jezus' eigen gebed om eenheid (Joh. 17,21). Dat betekent dat oecumene bij uitstek een geestelijke, spirituele bedding heeft. Door ons innerlijk te openen, zegt Kasper, voor de werkzaamheid van de heilige Geest worden wij ieder persoonlijk en ook gezamenlijk opnieuw bewogen. Vanuit de spirituele oecumene, zo is zijn overtuiging, zal de beweging naar eenheid weer op gang komen. Dit

handboekje geeft veel praktische suggesties om in de parochie mee te werken en de oecumenische samenwerking een nieuwe impuls te geven. Medewerkers van de Katholieke Vereniging voor Oecumene willen er graag met u over in gesprek gaan.



Het kruis op de poster van dit jaar is afkomstig uit Kenia. Op het kruis zijn uitsneden te zien van een neerdalende duif, het symbool van de heilige Geest, en van zeven handen. Deze handen symboliseren de zeven gaven van de Geest: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. Het kruis werd de vereniging geschonken door bisschop Paul van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Kenia tijdens zijn bezoek aan Nederland in 2006.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene is afhankelijk van giften en van bijdragen van leden en donateurs. Het is úw financiële steun die het werk voor de oecumene mogelijk maakt. Hartelijk dank voor uw bijdrage op giro 801919! (NB. Het gironummer voor parochies voor de Willibrordzondagcollecte is 1087628.)

KRO, Trouw en Ten Have organiseren **‘Maand van Spiritualiteit’**

Over twee weken start de ‘Maand van de Spiritualiteit’, georganiseerd door de KRO, dagblad Trouw en Uitgeverij Ten Have. Het thema van deze eerste spirituele maand (26 oktober t/m 23 november 2007) draagt het thema Hartstocht.

Meditatie

De ‘Maand van de Spiritualiteit’ start dit jaar met het ‘Uur van de Meditatie’. Daarna volgt een maand lang een scala aan landelijke en regionale activiteiten passend bij het thema hartstocht: wat betekent het als je leeft en werkt met passie?

Hartstocht

In de ‘Maand van de Spiritualiteit’ organiseert de KRO een mega-hartstocht-wandeling. Trouw belegt een speeddate-sessie met een aantal ingewijden op het gebied van hartstocht & spiritualiteit. Uitgeverij Ten Have start een reeks boeken met als titel Spiritualiteit werkt. De drie organiserende instanties verbinden zich voor een periode van vijf jaar aan het evenement.

Voor meer informatie kijk op: www.maandvandespiritualiteit.nl

‘Mag ik een tijdje uw spaargeld lenen?’

Dit verzoek komt van duizenden mensen aan de rand van de samenleving in arme landen. Ze willen graag een microkrediet ontvangen om een bedrijfje op te zetten en zich zo ontworstelen aan de wurggreep van de armoede. Ze vragen niet om een gift, ze willen alleen maar een tijdje uw geld lenen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Oikocredit, een coöperatieve instelling die in 1975 is opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken, verstrekt leningen aan microkredietinstellingen, coöperaties en het midden- en kleinbedrijf in ongeveer zeventig landen. Oikocredit bouwt bruggen tussen arm en rijk. Oikocredit ervaart al ruim dertig jaar, dat je vertrouwen terugkrijgt, als je vertrouwen schenkt.

Van los-vast werk naar eigen plantage

Tamilarasi is een van de mensen die vroeger rond moest zien te komen van kleine klusjes, zoals het dragen van hout en het wieden van onkruid in de velden. ‘Met mijn eerste lening, samen met zes anderen, heb ik een stuk land kunnen huren’, zegt ze. ‘Ik ben mijn eigen plantage begonnen en daar ben ik trots op. Ik verbouw er betelnoten, groenten, chilipepers, aardappelen en aubergines en maak ongeveer duizend roepie (€ 17) winst per maand.’ Tamilarasi heeft een lening ontvangen van ASA (Activists for Social Alternatives). ASA is gestart als een organisatie die als doel heeft de armoede op te heffen. Vroeger leenden zo’n veertig mensen in het dorp bij lokale geldschieters, tegen enorme rentepercentages. Nu zijn alle woekeraars verdwenen. ASA heeft vestigingen in veertien districten van Tamil Nadu en 158.325 leden maken gebruik van de spaar- en kredietfaciliteiten. ASA heeft in 2005 een Oikocreditlening van ongeveer € 428.000 ontvangen.

Hoe komt Oikocredit aan geld om uit te lenen? Kerkelijke en andere instellingen en particulieren brengen hun geld dat ze niet direct nodig hebben onder bij Oikocredit. Particulieren kunnen participaties in het Oikocredit Nederland Fonds kopen vanaf 200 euro. Daarop krijgt u doorgaans 2 % dividend. Omdat het een sociaal-ethisch beleggingsfonds is, is er bovendien een fiscaal voordeel oplopend tot maximaal 2,5 %.

Laat uw talenten voor u werken

Het aantal kredietaanvragen neemt steeds verder toe. Nog vierhonderd miljoen mensen in de wereld wachten op een microkrediet. Wij vragen u dus niet om een gift, maar vragen u een deel van uw spaargeld in microkredieten om te zetten en daarmee mensen aan een eigen bestaan te helpen. Laat uw talenten voor u werken.

Vraag een informatiepakket aan bij Oikocredit Nederland, tel. (030) 234 10 69 of kijk op onze website **www.oikocreditnederland.nl**.

Als u liever via een persoonlijk gesprek geïnformeerd wilt worden, kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon Oikocredit Noord Holland:

Willem van Middendorp – Hoogkarspel 0228 561290

coherente

BAZAR

ZATERDAG
10 NOVEMBER A.S.

VAN 10.00 TOT 15.30 UUR

IN HET
DIENSTENCENTRUM
D. Van Haarlemstraat 3
met o.a.

RAD VAN AVONTUUR
 HANDWERKVERKOOP
 POFFERTJES
 DELICATESSENMAND
 STERRENBOOM
 HAPJES EN DRANKJES
 ENVELOPPENSPEL
 MINI - ROMMELMARKT
 SPEELGOEDKRAAM

Kleine dingen voor de (mini) rommelmarkt
 ontvangen wij graag op vrijdag 9 november
 tussen 14.00 en 19.00 uur

OUDERKERK A.D. AMSTEL. 2007.

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begravenisvereniging	"Antonius de Kluizenaar"	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	