

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
november 2006

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster	Mw. K.Kint-van Os	4961320
Emailadres	Urbanusparochie [at] xs4all.nl	
Website H.Urbanus	www.kerkenouderkerk.nl/urbanus	
Parochiesecretariaat en Coördinator	Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk ad Amstel dagelijks van 11.00 tot 12.00	4961320
Parochiebestuur	Dhr.C.J.Broers privé	4961422
	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	4965894
	Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel	4964936
	Secretaris Mw.M.Melchers a.i.	4966088
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	4964082
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk	Postbank 4400643 Rabobank 300589786	
Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel	Postbank 4401198 Rabobank 351821872	
Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Werkgroep Liturgie	Vacant.	
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongerengroep	Mw.Jansen& dhr.Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St.Caeciliakoor	Dhr. M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Redactie parochieblad	Mw.J.Straatman-van Muijen	4964225
Lay-out parochieblad	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	4964082
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	Gezellenhuis Dhr.A.van de Vall	4961255 4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam.Post	4963090
Parochiehuis beheerder afspraken	Dhr.D.Wessel	4964082
R.k.Begraafenisvereniging	Dhr.D.Wessel/Mw.Wessel	4964082
Uitvaartleiders	“Antonius de Kluzenaar” R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge	0294-293063
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845t.n.v. Urbanus-Parochie	
Bestuur Ouderkerk ad Amstel.		

Herfstmijmeringen

Het is zondagmiddag vier uur.....Buiten valt een druilerig regentje en de pastorietuin ligt er verlaten bij. De meeste kastanjes zijn al door ijverige kinderhanden geraapt, maar op het terras staan de bloemen –geraniums, vlijtige liesjes en de lobelia er nog redelijk fleurig bij. In de pastorie is het heel stil. Iedereen heeft zijn eigen bezigheden en mijn gedachten dwalen wat op en neer. Ik weet dat het parochieblad de deur uitmoet, maar op de een of andere manier ontbreekt even de inspiratie om wat te schrijven. Ik kijk naar buiten en realiseer me dat het kerkelijk jaar al weer bijna ten einde loopt en dat we daarna alweer de Advent ingaan, op weg naar kerstmis. De dagen gaan snel en rijgen zich als parels aan een snoer aaneen.

Een jaar gaat heel snel voorbij. Achter ons ligt een liturgisch rustige tijd, maar de maanden november en december bieden weer veel kleurrijke feesten. In de novembermaand worden de dagen korter en de nachten lijken langer en donkerder. Het is een maand om stil te staan – je gedachten mee te laten voeren met de wind die aan de bladeren strijkt, hen meedraagt naar een eindje verder weg. Goud, bruin en donkergekleurd liggen ze te wachten op de tijd die hen dieper meevoert de aarde in. Afgevallen zullen ze opnieuw aansporen tot nieuw leven. Op 1 en 2 november vieren we in de kerk respectievelijk Allerheiligen en Allerzielen. De gedenkdag Allerzielen werd in 998 door abt Odilo van Cluny ingevoerd, in eerste instantie alleen voor zijn klooster. In de veertiende eeuw heeft Rome deze traditie overgenomen voor de gehele kerk. Het is de dag waarop de gestorven gelovigen worden herdacht. We gaan naar het graf met bloemen om oma, een vriend, je vader, je kind, man of vrouw te gedenken. Ook in onze parochie roepen we die dag onze overledenen van afgelopen jaar in herinnering in een speciale viering. We noemen de namen van onze lieve doden, we zetten hen in vuur en vlam en worden stil bij het zien van de zee aan lichtjes die achterblijft. Door het noemen van hun namen, het vertellen van hun daden, houden we hen levend in ons hart.

Op 5 november herdenken we Willibrord, een verkondiger die werd geïnspireerd en gemotiveerd door de woorden van het evangelie. Samen met andere monniken verliet hij zijn abdij in Engeland en trok er op uit om zijn heer te volgen. Onderweg kwam hij allerlei mensen tegen en bracht de

blijde boodschap. Nog steeds horen wij deze boodschap en -als wij er goed luisteren- horen we ook de opdracht die er in doorklinkt. Met het vertrouwen dat Hij bij ons is, alle dagen van ons leven, kunnen wij deze opdracht zichtbaar maken. Door ons in te zetten voor een goede aarde en een leefbare samenleving. Dát is onze opdracht: gave en opgave!

11 November lopen glunderend de kinderen zingend langs de deuren met hun lampion vanwege het feest van Sint Maarten. Met goedgevulde zakken komen ze thuis en bewonderen hun verkregen schatten. Op zondag 12 november worden alle kinderen in de kerk verwacht voor de gezinsviering rond Sint maarten, feest van licht en warmte. Ik hoop dat er véél kinderen komen en véél ouders. Toe, beste ouders, de geloofsopvoeding kan niet alleen van de kant van de kerk komen. Wij kunnen richtingaanwijzers uitzetten, maar ú bent degene die het geloof daadwerkelijke door moeten geven. Wij doen ons best om er iedere keer weer een feestelijke viering van te maken, waarin veel voorbereiding zit. Laat ons niet in de steek alstublieft, want eerlijk gezegd maakt het wel eens machteloos en moedeloos. De gang naar de kerk lijkt er uit te zijn. Dat geldt overigens ook voor de andere zondagen. Aan de voorspellingen van het centraal Plan Bureau dat over pakweg een tiental jaren nog maar 4% van de ingeschreven parochianen naar de kerk gaat, voldoen wij op dit moment al ruimschoots. Dat is een zorgelijke situatie en net zoals veel van mijn collega's weet ik hiervoor geen oplossing.

26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, staat in het oude altaarmissaal vermeld als 'Dominica ultima post Pentacosten' (laatste zondag na Pinksteren) en vieren we traditiegetrouw de feestdag van 'Christus Koning'. Een koning die herder is en omziet naar zijn schapen. Ik blijf hierop vertrouwen en ik hoop van harte velen met mij, want zelfs als de kerk nauwelijks nog te zien is, zijn er altijd weer wegen die naar haar leiden.

Vanuit mijn werkkamer wens ik u alle goeds,
Een hartelijke groet,
Pastor Kiki Kint –van Os.

¶ Allerzielen 2006 ¶

*De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen,
in bloemen, geuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.*

In het afgelopen jaar zijn ons ontvallen:

Mevr. C.H.M. Feddema- van As	96 jaar
Mevr. J.M.C. Pepping-Copier	80 jaar
Mevr. M.A. Meijer-Driehuis	76 jaar
Mevr. C. Berndsen-Bos	80 jaar
Mevr. Th.S.C. van Tuijl-Dreuning	52 jaar
Hr. P.C. Koekenbier	64 jaar
Hr. J.J. van Blokland	73 jaar
Mevr. A. Jansen -Kaijser	86 jaar
Mevr. Th..C. Harmse-Streep	90 jaar
Hr. J.B. Spitteler	79 jaar
Mevr. H.J. Castaldo-de Koning	71 jaar
Mevr. C.H.Moes-Bank	86 jaar
Mevr. G.A.M. Hageman-Geus	84 jaar
Hr. W.J. van Rossum	65 jaar
Hr. J.W. Derksen	91 jaar
Hr. W.G. Bouwman	69 jaar
Mevr. C.L.A. de Rooij-van Esseveld	90 jaar
Mevr. A.M.M. van Beek-Heijtel	73 jaar
Hr. N.H.Mouris	91 jaar
Mevr. A.F.M. de Jong-Straver	92 jaar



Vanuit de pastorie

Het afscheid van Dhr. Cor Broers hebben we feestelijk gevierd op 15 oktober jl. We mogen terugkijken op een bijzondere, goed bezochte Eucharistieviering waarin het Caeciliakoor zich ten beste liet horen onder de bezielende leiding van Laurens de Boer en met prachtige orgelbegeleiding van Dhr. Gerard Hopman. Het was een feest om te horen! Dhr. Broers ontving voor zijn grote verdiensten de parochiepenning uit handen van vice-voorzitter Dhr. Alfred Schwegler. Uiteraard met lovende woorden en de bijpassende oorkonde. Dhr. Broers liet zich ook niet onbetuigd en zong a capella het Suub tuum praesidium (onder uw bescherming) waaruit zijn grote liefde voor het gregoriaans klonk. De receptie in het Gezellenhuis was zeer geanimeerd en vele Ouderkerkers drukten op die zondag de hand van Cor en zijn vrouw Riet. Wanneer de verhuizing écht gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Vandaar dat Cor gewoontegetrouw nog in Ouderkerk rondloopt en fiets en de parochie voorlopig nog terzijde staat met de verzorging van de muzikale opluistering van de vieringen en ten aanzien van de muziek een adviserende rol vervult.

Vier dames hebben het werk van het secretariaat inmiddels overgenomen (en kunnen gelukkig nog terugvallen op de grote kennis van Cor!). Voor de goede orde:

Het secretariaat is bezet op:

maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

woensdag en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30.

U kunt dan terecht voor doopbewijzen, misintenties, verhuur parochiehuis (kosterwoning), allerlei vragen enz.

Het kan een enkele keer voorkomen dat er niemand aanwezig is (ziek, vakantie, enz.). Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Bovenstaande informatie zult u straks ook vinden aan de voordeur van de pastorie. Buiten deze uren is de pastorie beperkt bereikbaar.

Uiteraard kunt u -indien u niemand treft in de pastorie- opbellen en het antwoordapparaat van de telefoon inspreken.

We moeten er allemaal even aan wennen, dat men niet meer dagelijks terecht kan voor allerlei zaken, behoudens uiteraard noodgevallen. Maar

alles went en we zullen onze uiterste best doen een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bij de vrijwilligers heten we welkom:

-Dhr. Nico Helsloot die de werkers in de tuin komt versterken. Hartelijk welkom en we hopen dat hij veel plezier heeft in het vele, vele werk van de grote pastorietuin en het kerkhof.

-Dhr. Ab Kahmann en Mevr. Karin Lötters heten we van harte welkom als lector. Ook hen wensen we een goede tijd toe in onze parochie.

-Dhr. Bert Verheul heeft zich beschikbaar gesteld om het kostersgilde te komen versterken. Ontzettend fijn dat hij dit wil doen. Het geeft enige verlichting aan het werk van Ton van de Vall en Nico Kouwenhoven. We hopen dat de heer Verheul veel plezier zal hebben in het mooie en verantwoordelijke werk van koster. U bent zeer welkom!

We nemen afscheid:

-Van Mevr. Joke van de Maagdenberg. Zeer vele jaren (al onder pastoor Vos!) is zij met grote regelmaat lectrice geweest in de vieringen. Op 11 november gaat zij voor de laatste keer mee voor in de viering. Half december gaat zij met haar man verhuizen naar Almere. Joke, enorm bedankt en een hele goede, mooie toekomst in Almere.

Helaas heeft 't Kwetternest nog steeds geen opvolging gevonden voor Irene Westgeest. De kinderen vinden dat heel erg! Ze komen iedere woensdag trouw zingen, maar zonder muzikale begeleiding is dit veel moeilijker. Ook de gezinsviering zélf moet op deze wijze inboeten.....Toe, help ons! Speelt u piano of key-board, of kent u iemand die dit kan, meld dit dan ALSTUBLIEFT bij Bets Harte/Els Baas of pastor Kint. Alleen met muzikale begeleiding kan de voortgang van de gezinsviering gewaarborgd blijven! Anders.....

Welkom ook

Aan Rineke Alberts die hier in de parochie stage zal lopen vanwege haar studie theologie. Elders in het parochieblad stelt zij zich voor aan ons, maar de meesten van ons zullen haar ongetwijfeld kennen. Op alle terreinen wil/ gaat zij onze parochie verkennen: liturgie, catechese, pastoraat en kerkopbouw. U zult haar dus regelmatig tegenkomen. We hopen dat zij alle vrijheid krijgt om het 'kerkwerk' te leren kennen en om zich op een goede manier toe te rusten. Op het gebied van de catechese doet zij mee met de vormelingen en straks de 1^e communicanten. Met betrekking tot de liturgie zal zij bij de voorbereidingen worden betrokken en een en ander zelfstandig uitvoeren. Op het pastorale vlak zal zij individueel mensen bezoeken.

Inzake kerkopbouw willen we rustig bekijken op welk vlak onze parochie onderzoek behoeft. Bij dit alles wordt Rineke uiteraard begeleid en we hopen van harte dat zij hier een goede stageplek heeft en haar alle tijd en ruimte wordt geboden zich in het vak te ontwikkelen.

LET OP! Verhuur parochiehuis

De verhuur van het benedenzaaltje van het parochiehuis (kosterwoning) verloopt voortaan via het secretariaat dat bereikbaar is op maandagmiddag, woensdag en donderdagochtend. Daar weet men haarfijn te vertellen wanneer het parochiehuis beschikbaar is voor vergaderingen, cursussen enz. Het secretariaat kan nagaan of het zaaltje beschikbaar is en verstrekt een sleutel. De huur van het parochiehuis is €15,- per dagdeel en de rekening hiervoor wordt u toegestuurd door het secretariaat.

Familieberichten

Geboren

Mats

Zoon van Kees en Jascha den Blanken
Broertje van Britt en Annick.
Nederhoven 54

In Memoriam

V

Op 5 oktober j.l werd op ons kerkhof begraven de heer
Gijsbertus Kompier.

Hij overleed op 1 oktober in het verpleeghuis het Zonnehuis te Amstelveen in de leeftijd van 76 jaar.

Voorafgaand aan de begrafenis vond eveneens te Amstelveen de Eucharistieviering ten uitvaart plaats in de Anna-kerk.
Moge hij rusten in vrede.

Leven is pelgrimeren – leven is op weg gaan...

Leven is elkaar ontmoeten.

Leven is onderweg zijn.

Leven is bewegen ondanks alles,

Leven is wegen ontdekken die leiden naar de volgende weg.

Leven is jou zoeken en jou vinden

Als ik over "Kerk" spreek

Als ik over Kerk spreek, waaraan denk ik dan?
Aan een bron van toevlucht of een bron van inspiratie?
Aan een dwarsboom of een hefboom?
Aan een bespreking of een bemoediging?
Aan een rem of een prikkel?
Aan een trap op de tenen of een duwtje in de rug?

Als ik over Kerk spreek, denk ik dan:
aan een grote massa of een kleine kudde?
aan een gebouw of aan een gebeuren?
aan een wet of aan een afspraak?
aan mijn plicht doen of
aan mijn verantwoordelijkheid opnemen?
Als is over Kerk spreek, heb ik het dan over "het Vaticaan" of over
"de parochie van St. Urbanus"?
Heb ik dan over "de anderen" of heb ik het dan over "mezelf"?

Kom ik dan alleen maar om te krijgen, te gebruiken en te verbruiken,
of kom ik ook om te geven, te doen, deel te nemen, te betekenen?

Als ik dan hier kom, kom ik dan als "consument"
of kom ik als een levende bouwsteen van deze plaatselijke gemeenschap?



Een kerk is van blijvende waarde.....

Dit is het motto van de actie Kerkbalans van 2007. Vanuit onze zorg en aandacht voor 'onze' Urbanuskerk - niet alleen als gebouw, maar ook als gemeenschap - willen we vroeg beginnen de jaarlijkse actie kerkbalans onder uw aandacht te brengen. Eigenlijk verwoord voorgaande gedachte over "als ik over kerk spreek" een heleboel. Want over welke kerk spreken we? Je hebt de kerk als geloofsruimte, als gewijde ruimte, als kunstwerk en als plaats van eredienst. Maar ook over kerk als plaats voor gebed, als plaats voor het Woord, als plaats voor dopen, wijdingen, gewetensonderzoek, inkeer, verzoening, herinnering en pelgrimage. Er zijn vele definities van kerk.....waar voelt u zich het beste bij thuis? Dat kunnen wij niet voor u uitmaken, dat moet en mag u zelf doen. Houd in ieder geval wel voor ogen wanneer wij, - pastores en bestuur- over kerk spreken, wij toch onze eigen gemeenschap voor ogen hebben. En deze gemeenschap mag bij elkaar komen om het leven in alle facetten te vieren in 'onze' eigen Urbanuskerk: een historisch en waardevol gebouw. De moeite waard om aan te geven. Want we willen immers bij elkaar blijven komen om ons geloof in die ene God te vieren die altijd bezorgd is om Zijn mensen.

Geloven doe je samen.....Dat was al in de beginjaren zo. Vanaf de oerkerk vieren christenen de 'dag des Heren' Dan komen ze samen om elkaar te bemoedigen, om te zingen en te bidden, om samen te vieren. Vanaf de oerkerk komen ze ook samen om afscheid te nemen van degenen die in God ontslapen zijn. Voor die samenkomsten zijn allerhande gebouwen te benutten. Toch gingen ze al gauw ertoe over om een speciale ruimte te bouwen. Ruimte en gemeenschap werden beide 'kerk' genoemd. Dat is nu nog zo en zo zal het blijven. **Mits.....mits u mee wilt helpen dit alles in stand te houden!** Niet allen door uw fysieke aanwezigheid in onze kerk, maar ook door volop mee te doen aan de actie kerkbalans. Geef! Schenk naar vermogen wanneer men straks bij u aanklopt. Geef, ouders van dopelingen, nieuwkomers, ouders van eerste communicantjes, van vormelingen. **Geef, jong en oud, want een kerk is van blijvende waarde!**

Wordt vervolgd

Bijbelwerkplaats maandagmiddag en –avond 13 november over Lucas

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de Bijbelverhalen in het ‘hier en nu’, het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af. Op het programma van de komende keren staat de bespreking van gedeeltes uit het evangelie naar Lucas. Als werkmateriaal gebruiken we *Lucas-Acta deel 1*. Deze keer wordt het middagprogramma verzorgd door stagiaire Irene van der Meulen, ik ben er 's avonds.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer [at] hetnet.nl

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

De Bijbelwerkplaats is een initiatief van de Raad van Kerken te Ouderkerk. Met recht kunnen we de Bijbelwerkplaats dus oecumenisch noemen. Oecumene is geen kwestie van discussiëren over verschillen, maar leven vanuit een gemeenschappelijkheid. Als christenen bij en met elkaar proberen we te leven in het voetspoor van Jezus. De bijbel is voor alle christenen een gezaghebbend boek, een boek over het leven in alle facetten en een boek dat ons vertelt hoe mensen God ervaren. Helaas zijn katholieken niet echt grootgebracht met het lezen van de bijbel. De Bijbelwerkplaats is dé plek om dit op een zeer plezierige wijze sámen te doen. Van harte aanbevolen dus!



Stichtingen Urbanus en Vollebregt

De jaarverslagen over jaar 2005 van de Stichtingen zijn op de website www.kerkenouderkerk.nl geplaatst. U treft hierin verslag aan over verrichte activiteiten en behaalde resultaten.

Ook op de website te bezichtigen de fraaie foto documentatie geschoten door Arie van der Meer van het orgel-inwijdingsconcert van 17 september j.l. De deurcollecte gehouden na afloop van concert en receptie heeft € 1.317,81 opgebracht. Aan alle milde gevers een hartelijke dank vanzelfsprekend.

Nu de fase van gebruik van het orgel is aangebroken, beraadt de Stichting Vollebregt zich over haar taken voor de toekomst. Allereerst komt hierbij aan de orde het aangaan van een degelijk onderhoudscontract. De Stichting zal voorts het gebruik van het orgel voor kerkelijke vieringen van harte ondersteunen, zo nodig ook financieel. Overleg met de pastores van de Parochie en met het Caecilia koor over de inpassing vindt zeer binnenkort plaats. Vervolgens zijn er ideeën over het vestigen van een Vollebregt-orgel concert traditie en de opname van orgelmuziek op compact disk. Deze plannen zullen in de komende maanden uitkristalliseren. Belangstellenden in deze projecten, organisten en anderen, die tot de besluitvorming willen bijdragen worden van harte uitgenodigd zich uit te spreken.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt



REKENING VAN BATEN & LASTEN OVER 2005.

	<u>Boekjaar</u> <u>2005</u>	<u>Budget</u> <u>2005</u>	<u>Boekjaar</u> <u>2004</u>
<u>BATEN</u>			
Parochiebijdragen	34.845	40.000	39.807
Collecten	23.000	15.000	17.895
Stipendia	4.339	4.000	4.067
Huwelijken, Uitvaarten, Doop	7.444	6.850	6.973
Offerblokken en -kaarsen	2.849	1.800	1.864
Ontvangen collecten voor derden	5.676	5.000	5.133
Opbrengst uit bezittingen	91.075	66.550	93.096
Incidentele baten	-	-	-
Totaal Baten	<u>169.228</u>	<u>139.200</u>	<u>168.835</u>
<u>LASTEN</u>			
Persoonskosten	51.196	63.700	43.867
Kosten Onroerend goed:			
- kerkelijke gebouwen	47.766	47.300	53.210
- overige Kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming	19.980	24.700	24.778
Kosten Eredienst	9.715	5.600	4.567
Kosten Pastoraal	6.089	6.650	6.388
Verplichte & vrijwillige bijdragen	21.335	16.092	15.253
Beheerkosten	4.476	4.550	4.255
Totaal Lasten	<u>160.558</u>	<u>168.592</u>	<u>152.318</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>8.670</u>	<u>29.392-</u>	<u>16.515</u>

Toelichting op de jaarexploitatie 2005

Aan de **batenkant** valt op de lagere parochiebijdrage in 2005. Gelukkig is het een eenmalige dip gebleken. De Parochiebijdrage tot half oktober 2006 bedraagt 38.628,81 euro en heeft daarmee het toegezegde bedrag van 38.224,- overschreden. We hebben nog 2,5 maand te gaan om voor 2006 een mooi cijfer neer te zetten.

Bij de collecten zien we een mooie stijging van ruim 5000,- euro. De collecte blijft een goede en onmisbare gewoonte. Bij de offerblokken en -kaarsen zorgt de dagkapel voor structureel hogere inkomsten.

De opbrengsten uit bezittingen staan onder de druk van een lage rente en ontsparingen die nodig waren voor de restauraties. Een stabiele factor zijn de grafrechten/onderhouds-vergoeding 23.447,- euro. Een stijging van 18% ten opzichte van 2004.

De totale **lasten** zijn met 5,4% gestegen ten opzichte van 2004. De persoonskosten in 2004 waren incidenteel lager door een correctie in de financiering via het dekenaat. De persoonskosten zijn in lijn met 2003. Weinig uitgaven voor gewoon onderhoud van de gebouwen geven lagere kosten dan in 2004.

De kosten eredienst zijn inclusief vergoedingen voor organisten en dirigenten, terwijl in het budget deze vergoedingen onder persoonskosten waren opgenomen. De verplichte bijdragen gaan naar bisdom en dekenaat. De vrijwillige bijdragen bestaan uit de collecten voor derden ten bedrage van 5676,- euro.

Per saldo is een **positief resultaat** geboekt van 8.670,- euro. Een woord van dank gaat uit naar allen die materieel en door persoonlijke inzet hebben bijgedragen aan onze parochie.

Nico Wolffenbittel, penningmeester.

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
29-10 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-11 19.30 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
04-11 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
05-11 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
11-11 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
12-11 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
18-11 19.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
19-11 10.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
25-11 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
26-11 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
02-12 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
03-12 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering

Van 29 oktober t/m 3 december 2006

Bijzonderheden	Muzikale invulling
30 ^e zondag door het jaar Allerheiligen	Caecilia koor
Allerzielen	Caecilia koor
	Elckerlyk
31 ^e zondag door het jaar Willibrordzondag	Caecilia koor
32 ^e zondag door het jaar Gezinsviering	Kwetternest
33 ^e zondag door het jaar	Caecilia koor
Christus Koning	Caecilia koor
1^e zondag van de Advent	Gezinsviering 't Kwetternest

Verwarming

Toen de oude oliegestookte luchtverwarming met een ontploffing begaf waren wij net in de afsluiting van fase 1 van kerkrestauratie. Omdat een juist verwarmingssysteem van belang is voor het behoud van kerk en orgel hebben wij Monumentenzorg verzocht een nieuw verwarmingssysteem gedeeltelijk subsidiabel te stellen. Uit de eerste fase is er nog geld bij Monumentenzorg beschikbaar als gevolg van minderwerk. Maar ondanks dat hebben het groene licht van Monumentenzorg nog niet gekregen.



het

de

wij

Oproep

Als tijdelijke oplossing is ons door de architect geadviseerd terrasverwarmers op propaangas neer te zetten. Er is er nu een in de kerk geplaatst (zie afbeelding) en we denken er nog vijf nodig te hebben. Alvorens deze aan te schaffen vragen wij parochianen die zo'n terrasverwarmer in de schuur hebben staan en deze de komende tijd kunnen missen contact op te nemen met Ton van de Vall, tel 020-4961749.

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbuttel.

KINDERKERSTFEEST 2006 ?



Dit jaar zal er, zoals vele kinderen al gemerkt zullen hebben, geen musical opgevoerd worden op het Kinderkerstfeest.

Ondanks het feit, dat de Kinderkerstmusical altijd ruim voldoende kinderen trekt die mee willen doen, voornamelijk kinderen van buiten de kerk, is het niet langer mogelijk dit op deze manier in

stand te houden.

De argumenten waarom zijn de volgende, nu citeer ik stukjes uit de brief, die de Raad van Kerken in het voorjaar mocht ontvangen:

- ✓ het idee, dat achter de KKM een grote groep mensen zit, is een misvatting;
- ✓ het is een te kleine groep mensen die het vele werk moeten verzetten;
- ✓ na ruim 20 jaar Kinderkerstmusical is het nu tijd voor vernieuwing.

Dit jaar zal gebruikt worden als bezinningsjaar. Kijken wat het ons brengt of er nieuwe ideeën aangedragen zullen worden, want ook voor u telt: *help mee denken!*

Wie een nieuw, goed idee heeft of mee wil denken en/of werken, kan dit melden bij de Raad van Kerken.

Vriendelijke groet namens de Raad van Kerken

Rineke Alberts,

020 – 496 41 39 – halberts [at] hetnet.nl

Zondag 12 november

Gezinsdienst

om 10.00 uur

St. Maarten

een feest van

“Licht en Warmte”

Het thema van deze gezinsviering
waarin Pastor K. Kint zal voorgaan.

Het Kwetternest zorgt
weer voor een vrolijke noot.



alle kinderen mogen
een (zelfgemaakte) lampion meebrengen.



Eerste Communie

Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend voorjaar hun
Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een
eerste ouderavond op:

Woensdagavond 29 november a.s. om 20.30 uur
in de pastorie.

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.

Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte
welkom.

De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.

Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door
onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Pastor K. Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320

Mevr. B. Harte, Sluisvaart 160 tel: 4964941

Naam: _____ **Voornaam kind:** _____

Adres: _____

Postcode: _____

Tel: _____

**Op 29 november kunnen jullie ons verwachten
met.....persoon/ personen.**

Jeugd en Jongeren

Spaarplan voor Wereldjongerendagen in Sydney

De komende Wereldjongerendagen in 2008 vinden plaats in Sydney. "Sydney is een droombestemming, minder dromerig klinkt het bedrag dat je nodig hebt om daar te komen: zo'n 2.000 euro", zo meldt de organisatie. Daarom is in opdracht van de bisschoppen een spaarplan opgezet, dat kardinaal Simonis in een filmpje introduceert op www.jongkatholiek.nl. In dit filmpje gaat hij in gesprek met een kangoeroe, die stelt dat jongeren "flink in de buidel moeten tasten" om naar Sydney te reizen.

Wie zich opgeeft voor het spaarplan, krijgt een rekening waarop hij/zij en anderen geld kunnen storten voor de reis naar Sydney, met een variabele hoge rente van rond de 3,5% en voor vertrek een bonus van €100,- van de Nederlandse bisschoppen.

Bovendien maken de deelnemers aan het spaarplan kans op een gratis reis naar Sydney. "De winnaar kan direct stoppen met sparen en krijgt het bedrag in één keer op zijn of haar rekening gestort. Uit alle spaarders wordt tijdens de Katholieke Jongerendag 2006 een deelnemer geloot die de gratis reis naar de Wereldjongerendagen in Sydney wint", zo meldt de organisatie van de Katholieke Jongerendag.

Partners in dit spaarplan zijn VNB Nationale Bedevaarten en de Pax-Bank, een Duitse bank voor Kerk en caritas.

De Katholieke Jongerendag vindt plaats op 5 november en is voor iedereen van 15 t/m 30 jaar. De zaal gaat open om 09.30 uur en de toegang is 5 euro.

Meer informatie, nieuws of bestelling van promotiemateriaal, tel.: 030 2326900 of [info \[at\] jongkatholiek.nl](mailto:info[at]jongkatholiek.nl), en op www.katholiekejongerendag.nl.

Informatie over het spaarplan: www.jongkatholiek.nl en bij VNB Nationale Bedevaarten, tel.: 073 6818111.

Verhalenkoffertjes voor kinderen

Voor iedereen die iets te maken heeft met geloofsoverdracht aan kinderen wordt dit een informatieve avond. We denken aan begeleiders van kinderwoorddiensten en kindercatechese, leerkrachten en pastores én aan ouders en grootouders.

U maakt kennis met twee vrolijke koffertjes vol speels materiaal: (bijbel)verhalen, versjes, spellen, gebeden, praktische tips, gesprekjes en ander sprankelend materiaal. Iedere koffer is doordacht samengesteld voor een eigen leeftijdsgroep.

Voor de jongsten van 1-5 jaar gaat het vooral over begin, groei, liefde en zorg.

Voor de kinderen van 6-9 jaar komen thema's aan bod als op weg gaan, vriendschap, trouw, het leven vieren en je bijdrage leveren.

De koffertjes zijn ontwikkeld om thuis iets van ons geloof en onze inspiratie door te kunnen geven aan de volgende generatie. Door ze met anderen uit te pakken en de inhoud te bespreken wordt het gemakkelijker om er zelf echt iets mee te gaan doen en om anderen ermee op weg te helpen.

Gerrie Huiberts schreef de bijbelverhalen, gedichten en dialogjes voor de koffertjes. Aan de hand van deze en andere recente uitgaven van bijbelverhalen vertelt zij ook op welke pedagogische en theologische gedachten deze manier van vertellen gebaseerd is.

Datum: woensdag 1 november

Tijd: 20.00-22.00 uur

Kosten: €10,-

Begeleiding: Gerrie Huiberts

Deze avond wordt georganiseerd i.s.m. de Katholieke Bijbelstichting en Boekhandel Kirchner

Plaats: Ignatius huis, Beulingstraat 11, Amsterdam

Aanmelden: 020 679 82 07 of via www.ignatius huis.nl

Het wordt een praktische avond voor begeleiders van kinderwoorddiensten, Eerste Communiegroepen en dergelijke, maar is zeker ook geschikt voor ouders en grootouders.

Van harte aanbevolen!

LITURGISCH JAAR: Christus, Koning van het heelal

Het feest van Christus, Koning van het heelal wordt gevierd op de laatste zondag van de tijd door het jaar. Bij de herziening van de liturgische kalender – die noodzakelijk was vanwege de vernieuwing van de liturgie – is dit feest verplaatst van de laatste zondag van oktober naar deze zondag. Bij deze verplaatsing is ook een ander accent gegeven aan de inhoud van dit hoogfeest.

Soevereine gezag

Bij de instelling van het feest van het koningschap van Christus in 1925 wilde paus Pius XI – zoals hijzelf schreef in zijn Encycliek ‘Quas primas’ – vooral het soevereine gezag van Christus bevestigen tegenover het toenemende atheïsme en de secularisatie van de maatschappij. Dit koningschap van Christus, de Heer, strekt zich uit tot allen en niet alleen tot de mensen die Christus belijden.

Omdat de feesten Openbaring des Heren, Pasen en Hemelvaart van de Heer reeds feesten zijn waarop wij de soevereine heerschappij van Christus vieren, heeft men bij de herziening in 1970 het kosmisch en eschatologisch karakter van het koningschap van Christus meer in het licht willen plaatsen. Zo is dit feest geworden het feest van Christus die de koning is van het heelal. Christus’ koningschap strekt zich uit vanaf de schepping van al wat zichtbaar en onzichtbaar is tot aan het uiteindelijk herstel op de laatste dag, want “het heelal is geschapen door Hem en voor Hem” (Kol 1,16).

Eindtijd

Door de plaatsing op de laatste zondag van de tijd door het jaar past dit feest goed in de thematiek van die zondagen en die van de eerste zondagen van de Advent. Op die zondagen gaan in de liturgie de gedachten sterk uit naar de eindtijd, zoals blijkt in de schriftlezingen. Dan gedenken wij de wederkomst des Heren, die wij belijden in de geloofsbelijdenis: “Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde.”

Iedere gelovige zal zich laten leiden door God als zijn koning en hij zal aan de geestelijke wetten gehoorzamen, want van ons wordt gevraagd dat wij de vruchten van de Geest voortbrengen. Dan zal de Heer in ons als

in een geestelijk paradijs vertoeven, zo zegt de priester Origenes (+ 253) in zijn boek over het gebed (vgl. getijdengebed). Op die manier is duidelijk dat het koningschap van Christus van geestelijke aard is zoals Hijzelf voor Pilatus zegt: “Mijn koningschap is niet van deze wereld” (Joh 18,36).

Evert de Jong

Nieuws uit Albanië

De telefoon gaat en dan word je opeens gebeld vanaf zee door een schip van Hare Majesteit Willem van der Zaan, een fregat van de Nederlandse Marine. Dit overkwam mij begin juni toen ik nog maar net terug was van een bezoek aan Albanië, waarbij ik samen met de Nederlandse ambassadeur het ziekenhuis in Bushat opende. “We willen de handen uit de mouwen steken in Albanië wanneer wij daar binnenkort aanmeren”, zei Edith Cohen, Humanitair Raadvrouw op de HRMS Willem van der Zaan. “Weet u niet iets voor ons te doen daar want u komt daar al zo lang”, vroeg ze verder. Eigenlijk was ik er in eerste instantie beduusd van, maar ook was het best bijzonder. Na een snel overleg met mijn dochter en schoonzoon die in Albanië wonen waren we er uit. Als ze het wilden konden ze 32 vrachtwagens met stenen voor de fundering van het Hospitium naar de achterkant van de Missiepost gaan brengen. Hierop kwam een positief antwoord en het balletje was aan het rollen. Vier dagen zouden ze in het havenstadje Dürres verblijven. Twee dagen wilden ze met vrijwilligers aan de slag. Er werd gebeld, gemaïld en op 18 en 19 juni zou het zover zijn, Omdat ik het eigenlijk niet wilde missen heb ik ook het vliegtuig gepakt om het te kunnen meemaken. Ondanks de warmte, die ik blijkbaar had meegenomen uit Nederland, heb ik daar geen spijt van gehad. Twee dagen zijn 60 mensen keihard aan het werk geweest. Twee-en-dertig vrachtwagens met stenen en keien brachten ze naar achteren met paarden en ezels met wagen. Tevens hebben zij ook de gehele kaarsenfabriek geschilderd. Op het schip hadden ze voorafgaand aan het project allerlei dingen georganiseerd om geld in te zamelen zodat er ook nog een cheque werd overhandigd waarmee de funderingsstenen en

verf voor de kaarsenfabriek konden worden betaald. Wat een enthousiaste jonge mensen! Ook waren we uitgenodigd op het schip en kregen we een rondleiding van de kapitein. Soms denk je wel eens: Dat ik dat nog allemaal meemaak op mijn 83-jarige leeftijd. Ik ben daar erg dankbaar voor. Momenteel wordt er dus hard gewerkt om een hospitium gerealiseerd te krijgen. De stenen voor de fundering liggen startklaar en dit project is dus het volgende waar we aan werken. We hopen natuurlijk weer op veel ondersteuning uit Nederland en Ouderkerk om dit gerealiseerd te krijgen. Het zou geweldig zijn als ook dit weer gaat lukken. Heel veel dank aan iedereen die ons regelmatig financieel steunen en belangstelling hebben voor de medemens in Albanië.

Catrien de Kuiper.

KLEDING-INZAMELING

'MENSEN IN NOOD'



Dinsdag 26 september van 15.00 uur tot 20.00 uur was het een komen en gaan van mensen die hun overvloedige kleding kwamen brengen naar de St. Urbanuskerk in Ouderkerk.

De opbrengst is **4.719 kg.**

Dat is bijna 900 kg meer dan in 2005 (3.820 kg) Hartelijk dank voor uw **aller** medewerking

Secretariaat St Urbanuskerk Ouderkerk.

Een nieuw, maar toch ook een bekend gezicht!

Als 3e jaarsstudent HBO Theologie bij Windesheim, locatie N(ederlands) B(ijbels) I(nstituut) in Utrecht, moet ik een stage lopen om het kerkelijke werkveld te verkennen. Daar wij zelf voor een stageplaats moesten zorgen, heb ik een plek gezocht waar ik me prettig kan voelen.

Na een uitnodiging van uw pastor Kiki Kint, is dat voor mij uw parochie geworden.

Een parochie in het dorp waar ik geboren en getogen ben, dus opgegroeid met aan deze zijde van die grote houten brug een Heilig Hartschool (met gymzaal) en later een Maria-Goretti-school. Het Theresia-rustoord, waar, in mijn jeugd nog de 'zusters' woonden en als protestants meisje vroeg ik me altijd af, waarom ze allemaal in dat huis woonden. Inmiddels is me dat duidelijk geworden.

Door het werk van de plaatselijke Raad van Kerken en bezoeken aan kloosters om 'de stilte' te proeven, ben ik geïnteresseerd geraakt in de achtergrond van de Rooms Katholieke Kerk en vraag ik mij regelmatig af hoe uw kerk is opgebouwd, wat deze parochie ziet als pastoraat, hoe die ingevuld wordt en als ik ons woord mag gebruiken: hoe wordt er catechisatie gegeven, wat is Caritas binnen uw parochie, het werk dat bij ons diaconaat wordt genoemd.

Nu die grote houten brug uit mijn jeugd, slechts een klein bruggetje blijkt te zijn dat onze kerken scheidt, ben ik blij tijdelijk in uw parochie te mogen meedraaien om zodoende iets meer te begrijpen, te verstaan van de structuur en opdracht van uw parochie binnen de Rooms Katholieke Kerk, een wereldkerk

Alles wat ik hier zal tegenkomen, leren en mogen uitdragen zal ter ere mogen zijn van de God van hemel en aarde, uw God en mijn God.

Ik hoop hier een fijne, leerzame tijd te hebben en wellicht komen we elkaar wel 'ergens' tegen.

Hartelijke groet, Rineke Alberts.

Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving. Iedereen



die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en kalfjes is van harte welkom op **donderdag 2 november** om 10.00 uur in de pastorie. Het groepje is tot nu toe klein en dat vinden we erg jammer. Heus, het is laagdrempelig...probeer het eens!

Mochten de gesprekken onverhoopt op de eerste donderdag niet doorgaan, dan verschuiven deze bijeenkomsten automatisch naar de **tweede donderdag** van de maand. Met hartelijke groet,
Pastor Kiki Kint.

Bericht van de redactie: let op!!!!!!

De kopij voor het volgende nummer kunt u t/m donderdag 19 november inleveren bij Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.

DIT IS KOPIJ VOOR DECEMBER EN JANUARI

E-mailadres: **bernyvanw [at] hotmail [dot] com**

Kopij het liefst inleveren per mail!

Schoonmaken van de kerk

De kerk wordt weer schoongemaakt op

Woensdagmiddag 1 november om 13.00 uur

Mogen wij weer een beroep op u doen? Hartelijk dank voor uw inzet!



Nieuws uit het Kofschip.

Bij het schrijven van dit stukje is de herfstvakantie net begonnen.

De kinderboekenweek met als thema “de leeuw is los” was weer een groot succes. In het hoofdgebouw was het “ruim” vol met dieren en dierenboeken. Zo ook in de groepen, die allemaal een eigen dier hadden geadopteerd. De opening zou op het hoofdgebouw plaatsvinden met alle leerlingen, helaas was de regen spelbreker. Daardoor vond de opening op de drie verschillende locaties plaats. Er is heel wat gelezen in deze week en wat zijn er veel boeken over dieren.

De groepen 5 en 6 mochten naar de bibliotheek in het kader van de kinderboekenweek. Het was een leerzame en leuke puzzeltocht.

De dieren hebben nu plaats gemaakt voor de herfst..

De maanden november en december zijn altijd drukke maanden. De groepen 8 werken toe naar het schoolkeuze advies en de rest naar het eerste rapport. Dit is altijd een spannende tijd maar alle leerkrachten proberen de leerlingen zo relaxed mogelijk er naar toe te laten leven.

In het decembernummer kunt U lezen over onze kerstvieringen.

Tot volgende maand.

Team Het Kofschip.