

# de brug



parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
november 2005

## Adressen Urbanusparochie.

<b>Pastoraal Werkster</b>	Mw. K.Kint-van Os	<b>4961320</b>
<b>Emailadres</b>	<a href="mailto:Urbanusparochie@xs4all.nl">Urbanusparochie@xs4all.nl</a>	
<b>Website H.Urbanus</b>	<a href="http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus">www.kerkenouderkerk.nl/urbanus</a>	
<b>Parochiesecretariaat</b>	Ronde Hoep Oost 31	<b>4961320</b>
<b>en</b>	<b>1191 KC</b> Ouderkerk ad Amstel	
<b>Coördinator</b>	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
	Dhr.C.J.Broers privé	<b>4961422</b>
<b>Parochiebestuur</b>	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	<b>4965894</b>
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	<b>4964936</b>
	Secretaris <b>Vacant</b>	
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	<b>4964082</b>
<b>Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk</b>	<b>Postbank 4400643</b>	
	<b>Rabobank 300589786</b>	
<b>Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel</b>	<b>Postbank 4401198</b>	
	<b>Rabobank 351821872</b>	
<b>Parochiële Caritas</b>	Mw.W.Out	<b>4964469</b>
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier.	<b>4961853</b>
<b>Werkgroep Liturgie</b>	<b>Vacant.</b>	
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	<b>4967466</b>
<b>Jongerengroep</b>	Mw.Jansen&	<b>4722220</b>
	dhr.Ph.Kint	<b>4961320</b>
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw.B.Harte-Keizer	<b>4964941</b>
<b>Vormselwerkgroep</b>	Mw.Jansen	<b>4722220</b>
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.H.Out	<b>4964469</b>
<b>St. Caeciliakoor</b>	<b>Vacant</b>	
<b>Bezoekgroep</b>	Dhr.W.Schreurs	<b>4961890</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat: Mw.H.Alberts	<b>4964139</b>
<b>Redactie parochieblad</b>	Mw.J.Straatman-van Muijen	<b>4964225</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	<b>4964082</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	<b>4965733</b>
<b>Stencilbureau</b>	Gezellenhuis	<b>4961255</b>
	Dhr.A.van de Vall	<b>4961749</b>
<b>R.K.Gezellenhuis</b>	Fam.Post	<b>4963090</b>
<b>Parochiehuis</b> beheerder	Dhr.D.Wessel	<b>4964082</b>
afspraken	Dhr.D.Wessel/Mw.Wessel	<b>4964082</b>
<b>R.k.Begrafenisvereniging</b>	<b>“Antonius de Kluzenaar”</b>	
<b>Uitvaartleiders</b> R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge		<b>0294-293063</b>
<b>Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam</b>		<b>6184771</b>
<b>Bankrekening 35.18.01.855</b>	<b>Postrekening 6259845t.n.v. Urbanus-Parochie</b>	
<b>Bestuur Ouderkerk ad Amstel.</b>		

## Mijmeringen bij het graf van een geliefde

Wanneer ik rond Allerheiligen  
een bloem kom zetten op je graf,  
dan zal ik aan je denken,  
en weten dat deze bloem wel verwelkt,  
maar telkens weer nieuw leven zaait.

Laat ze maar zeggen dat de dood het einde is:  
ik weet dat onze liefde nooit kan vergaan,  
want een liefde die ooit eindigt,  
is nooit echt begonnen.

Ik zal dan in de wintertijd  
de kou van het gemis ervaren.  
Goddank zal het haardvuur  
in de stilte van mijn bidden  
mij de herinnering openbaren  
dat je liefde nog steeds leeft  
ook al nam de dood je mee.

Dan zal ik in de lente van mijn leven  
de ramen openzetten  
en verkondigen dat het leven  
nog de moeite waard is  
omdat God in alles nieuw wordt,  
in Zijn natuur en in Zijn mensen.

Dan zal in de zomer van mijn leven  
de hemel weer diep blauw worden  
en zullen de stralen van jouw liefde  
mijn hart opnieuw verwarmen,  
zoals in de tijd van toen.

Met mijn gebed bij dit graf is er de wens dat God  
jouw liefde in mij laat verder bloeien:  
ik zal ze bewaren voor altijd.

## Familieberichten

V

### In Memoriam

In het zorgcentrum Theresia overleed 26 september j.l. in de leeftijd van 87 jaar Mevr. Anna Maria van Beek – Kooiman, weduwe van J.G. van Beek. Na de Eucharistieviering ten uitvaart in onze kerk op 30 september volgde de bijzetting in het familiegraf op 'Buitenveldert' te Amsterdam.

Moge zij rusten in vrede.

V

Onverwacht overleed in de leeftijd van 82 jaar op 6 oktober j.l. de heer Petrus Hendrikus de Jong in de boerderij, grenzend aan onze pastorie en kerk. Op deze boerderij is Piet geboren, getogen en heeft hij zijn leven lang gewerkt. Wanneer je zo dicht bij de kerk woont, kan het niet uitblijven om genodigd te worden te komen werken in de wijngaard van de Heer. Piet is op die uitnodiging ingegaan en hoe! Ontelbare keren begeleidde hij als organist de zang in onze kerk. Liever zong hij nog in het Caeciliaoor en dat ruim zestig jaar lang. Wij hebben Piet hier in april j.l. onderscheiden met de parochiepenning voor zijn vele verdiensten.

De Heer van de wijngaard geve hem de grootste onderscheiding: de intrede in het Hemels Paradijs.

V

Op 8 oktober j.l. overleed in de leeftijd van 66 jaar Mevr. Riny Helsloot – de Groot, Bankrasweg 22. Riny was een voortreffelijke echtgenote, moeder en oma. Met grote liefde en aandacht omringde zij hen en stond altijd voor hen klaar. Getroffen door een ernstige ziekte heeft zij zich het laatste half jaar in groot geloof voorbereid op een ander leven, omringd door de warme liefde en aandacht van allen die haar zo lief waren. Moge zij rusten in vrede in de nabijheid van Gods licht en liefde.



## In memoriam Cor Jansen

### V

Bij een discussie met de leden van het Caeciliakoor tijdens de repetitie op donderdagavond 13 oktober j.l. in het parochiehuis, verloor voorzitter Cor Jansen tot verbijstering van de aanwezigen het bewustzijn.

Levensreddend handelen van enigen van hen, van het gealarmeerde ambulanceteam en van medewerkers van het AMC, waarheen Cor met spoed werd gebracht, mocht niet meer baten. Het hart van Cor bleef niet langer meer kloppen. Hij overleed dezelfde donderdagavond in de leeftijd van 64 jaar.

Cor hield van zingen en hij kon het goed met zijn mooie stem. Voor de sectie bassen was hij in het koor een steunpilaar, die node gemist zal worden. Cor zong ook jarenlang in het KLM-mannenkoor en was ook te vinden in het Gedempte Havenkoor. Sinds zijn vertrek uit de gelederen van de PTT, benutte Cor zijn dagtaak voor de parochie. Hij werd secretaris van het parochiebestuur en de parochieraad. Hij nam de ledenadministratie op zich; hij regelde de actie Kerkbalans; hij woonde de bouwvergaderingen bij in het kader van de restauratie van ons kerkgebouw. Samen met zijn vrouw Riet verzorgde hij de proviandering van de pastorie voor vergaderingen en bijeenkomsten. Zijn aandeel in de realisering van ons stiltecentrum was betekend. Het is nog maar een opsomming uit het doen en werken van Cor voor de parochie. Wat zullen we hem missen.

Aan ons om in gezamenlijkheid de fakkel brandende te houden, in dankbare herinnering aan de heer Cornelis Johannes Maria Jansen. Moge de Heer deze rusteloze werker in Zijn wijngaard onder begeleiding van het koor der Engelen hebben opgenomen in het Paradijs. Hij ruste in vrede.

Cor Broers.

## Rotsvaste koorleden

Wat is hij vooruit gegaan in zijn dirigeren. Wat een soepele slag; het koor kan blij zijn met zo'n mede-lid. Deze gedachten fladderden door mijn hoofd terwijl Cor Jansen de requiem-gezangen dirigeerde die wij op dinsdag 11 oktober zongen tijdens de uitvaartmis voor een gewaardeerd oud-lid van het Caecilia-koor, Piet de Jong. Precies een week later, op hetzelfde tijdstip, voerden we die gezangen weer uit. Nu lag Cor Jansen in de kist voor het altaar en namen we afscheid van hem. De tragedie van zijn plotselinge overlijden kreeg een extra accent door het feit dat hij zijn laatste adem uitblies tijdens de donderdagse repetitie van het Caecilia-koor. Je zou bijna denken: het kon ook niet anders want Cor Jansen ging zingend door het leven. Hij was ook een zeer trouw en trots lid van het KLM Mannenkoor en met evenveel inzet deed hij mee in het Ouderkerks Gedempt Havenkoor. Liturgische muziek, meerstemmige mannenkoorliederen en stoere zeemansliederen. Wat een heerlijke combinatie! Ik heb wel eens gelezen dat mensen die muziek maken, vooral zij die zingen, langer leven dan gemiddeld. Zong Cor dan te weinig? Beslist niet, maar hij organiseerde minstens evenveel. Misschien dat zulke actieve mensen daardoor korter leven. En Cor Jansen was actief. Waar hij iets kon betekenen, zette hij zich in. Op die wijze kwam hij tot het besluit om te leren dirigeren toen het Caecilia-koor gedurende de afgelopen jaren nogal eens zonder dirigent zat. Hij vond het niet makkelijk: muziektheorie, melodieën uit het hoofd leren, slagtechniek beoefenen. Maar hij studeerde met inzet en haalde zijn diploma. Wanneer ik het koor dirigeerde tijdens de zaterdagavondmis in Theresia Verzorgingshuis, ging de hand van Cor mee in de maat. 'Doe jij de volgende keer maar', zei ik hem en zo draaiden we de rollen om. Hij groeide in de praktijk, van een schoolse, aangeleerde beweging naar de soepele slag van iemand die de muziek aanvoelde. Met gezag spreidde hij zijn armen wijd om de ver weg staande trompettist en het koor keurig gelijk te houden in het lied 'Blijf mij nabij' bij het afscheid van Piet de Jong. Ook die was zo'n trouwe stut en toeverlaat voor het Caecilia-koor. In de jaren dat ik er zelf dirigeerde, moest ik soms een beroep doen op mijnheer de Jong als organist. En steevast zei hij in uiterste bescheidenheid: 'Kunt u geen betere krijgen', Om ons vervolgens met zorg te begeleiden. Diep respect heb ik altijd gekoesterd voor zulke koorleden die hun talenten zo benutten, 'Jij bent Petrus en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen', sprak Jezus. De Jong heette Petrus en was zo'n rots van trouw aan de kerkmuziek, net als Cor.

Rotsvaste koorleden! Wat een aanwinst voor het Hemelkoor.

Franz Straatman

## ALLERZIELEN 2005

*Niets kan de leegte van een afwezigheid vullen, maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering.*

Bidden wij voor de parochianen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.



*Wij gedenken de harde werkers  
in Gods wijngaard.  
Heer, geef hen de eeuwige rust.*

Mevr. S.G. van Beek

**Dhr. J.A. Stuijt**

Mevr. L. Boomars - Kogels

**Mevr. E.J. Bosman**

Mevr. A. Modderman - Hesseling

Dhr. J.M. Selier

Mevr. M.G. Horstman - Vink

Dhr. C.G. van Wijk

Mevr. Th. Zuidinga - Eijmaal

Mevr. J.M. Albers - Olijhoek

Mevr. M.J. Keizer - Schalkwijk

Mevr. S.E. Selier - Plasschaert

Dhr. C.Th.M. van Wieringen

Dhr. A.C. Rietveld

Dhr. J.Th. de Jong

Mevr. A.M. van Beek - Kooiman

Dhr. P.H. de Jong

Mevr. C.M. Helsloot - de Groot

Dhr. C.J.M. Jansen

## Mededeling van het parochiebestuur

Met een al meer kleiner wordend groepje mensen moeten we steeds meer doen om onze kerkgemeenschap in stand te houden. Dit vergt veel inspanning en dit eist dan ook zeker zijn tol.

We moeten voorzichtig zijn met zowel onze beroepskrachten als onze vrijwilligers en zorgen dat we niet in een vicieuze cirkel geraken. De persoonlijke staat van gezondheid staat dan ook voorop.

Onze pastor Kint gaat komende week met haar gezin een week op vakantie. Na thuiskomst zal zij nog enkele weken niet mogen werken en tot rust dienen te komen. Wij zullen een beroep moeten doen op collega's van haar om waar te kunnen nemen bij eventuele uitvaarten en calamiteiten.

Pastor Kint zal zover mogelijk voorgaan in de vieringen die ondertussen al zijn voorbereid.

Wij verzoeken u deze periode van rust te respecteren en begrip op te brengen dat in de komende weken dingen misschien een beetje anders verlopen en klaar te staan indien een persoonlijk beroep op u gedaan wordt.

We verwachten dat Pastor Kint weer zo spoedig mogelijk voluit mag werken.

Met vriendelijke groet,  
Alfred Schwegler



## Eerste Communie

Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond op:

*Woensdagavond 30 november a.s. om 20.30 uur in de pastorie.*

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.

Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte welkom.

De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.

Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Pastor Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320

Mevr. B. Harte, Sluisvaart 160 tel: 4964941

Naam: \_\_\_\_\_ Voornaam kind: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Op 30 november kunnen jullie ons verwachten met.....persoon/ personen

## Gezinsvieringen in de komende maanden!

Voor de ouders met jonge kinderen: wilt u deze data in uw agenda noteren? Ook voor de communicanten van afgelopen jaar en komend jaar! **Allen hartelijk welkom.**

**30 okt: voorganger pastor Kint, Allerheiligen**

**27 nov.: voorganger pastor Kint, 1<sup>e</sup> zondag van de Advent**

**25 dec.: voorgangers pastores Reuzenaar/Kint, Kerstochtend**

In plaats van gezinsvieringen, zouden we beter kunnen spreken van vieringen met én voor kinderen. Maar zou eigenlijk niet elke viering een viering met kinderen moeten zijn? We proberen in de gezinsvieringen zo kindvriendelijk mogelijk te zijn, evenwel niet kinderachtig! Ook volwassenen spreken we aan in gebeden en overweging. De werkgroep steekt veel energie in de voorbereiding en uitwerking van de vieringen. Dat doen ook de kinderen die enthousiast zingen in 't Kwetternest. De vieringen zijn niet oppervlakkig want God blijft centraal staan. Hij is degene die ons steeds uitnodigt. Dan is het soms wel teleurstellend hoeveel gezinnen met kinderen uiteindelijk deze vieringen bezoeken. Het is wel eens slikken voor de werkgroep! Kom, laat ons niet in de steek. U hebt uw kinderen door de doop op de weg van Jezus willen zetten. Samen bereiden we hen voor op de Eerste Communie en dan bent u als ouders betrokken en enthousiast. Wij redden de geloofsoopvoeding niet zonder de stimulans van de ouders! Als kerkgemeenschap willen wij graag deze geloofsoopvoeding mede 'voeding' geven door een maal per maand 'n gezinsviering te verzorgen. Dat betekent concreet één uurtje samen tijd maken voor God.....

Zondag 27 november

## Gezinsdienst

10.00 uur

1e zondag

van de



een viering waar bij iedereen weer van harte welkom is

## Katholieke jongerendag 2005: een 'HELDERE' dag!

Via dit schrijven willen we alle tieners, jongeren en begeleiders van jongerengroepen van harte uitnodigen voor de nationale katholieke jongerendag op **zondag 27 november a.s.** in Nieuwegein. Deze jongerendag wordt georganiseerd, onder verantwoording van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, door een zeer brede kerngroep, die onder andere bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende bisdommen en nieuwe bewegingen.

Het wordt een dag met tijd om elkaar te ontmoeten, om je geloof te verdiepen en om een HELDER blik te werpen op de wereld om je heen. De titel van de dag is dan ook 'HELDER' en in 'heldere' taal wordt een grote variëteit van onderwerpen behandeld in de vele workshops die tijdens de dag plaatsvinden.

De dag is speciaal bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar, waarbij er voor is gekozen om twee gescheiden programma's synchroon aan elkaar te laten lopen.

### Jongerenprogramma

Dit programma beslaat twee workshop rondes waarbij de eerste ronde is gericht op aspecten van het geloofsleven als 'bidden', 'vergeving' en 'lijden'. Maar ook een workshop 'zang' hoort hier bij. Tijdens deze ronde gaan bekenden en onbekenden met veel enthousiasme met jongeren in gesprek over zaken binnen de kerk.

De tweede workshopronde is meer gericht op de maatschappij en vertellen 'professionals' over de uitdagingen die ze tegenkomen in hun leven als katholiek midden in de wereld van de politiek, media, zorg en andere vakgebieden.

Zo vertellen aansprekende politici over de strijd als katholiek in de politieke arena, gaan mediadeskundigen met jongeren in gesprek over hoe Jezus mediaspecialist bij uitstek is en dagen wetenschappers je uit om te ontdekken hoe de verhouding kerk – wetenschap werkelijk is. Naast deze inhoudelijke momenten, zijn er tijdens de dag momenten voor ontmoeting, speelt er een goede band en opent een speciale gast de dag op een spetterende manier.

### Tienerprogramma

Parallel aan het jongerenprogramma is er een programma speciaal voor tieners (12-±15 jaar). Het is een programma met meer actieve en sportieve onderdelen, zoals workshops 'streetdance' en voetbal, muziek en aansprekende getuigenissen. Een groot aantal tieners zal zeker de overeenkomst met de jaarlijkse vormseldag in de BAVO opvallen.

### Kadervorming voor begeleiders

Er zullen ook drie workshops zijn speciaal voor begeleiders en vrijwilligers in het jongerenpastoraat. De workshops worden gegeven door trainers van xband, een christelijk organisatie-/adviesbureau. In de ochtend zal Paul Donders, directeur van xband Nederland, een workshop verzorgen met als thema 'Gezond leiderschap.' In de middag zullen twee andere trainers van xband met de deelnemers o.a. op zoek gaan naar hun eigen leiderschapstijl.

### Feestelijke slot-eucharistieviering

Het slot van de dag bestaat uit een gezamenlijke eucharistieviering met zowel de tieners als de jongeren. De KRO zendt de opening van de dag 'life' uit en waarschijnlijk ook de eucharistieviering.

### Tijd en plaats

Vanaf 09.30 uur is iedereen welkom in de Heidehal te Nieuwegein, het programma duurt tot 17.00 uur, aanmelding is niet nodig en de dag kost slechts €5,-.

### Voor meer informatie (en kaarten, posters of een digitaal persbericht):

Femke van der Biezen, tel: 06-24505625 of mail naar [femke@katholiekejongerendag.nl](mailto:femke@katholiekejongerendag.nl) Jongerenpastoraat bisdom Haarlem: 023-511 2635 of [jongerenpastoraat@bisdomhaarlem.nl](mailto:jongerenpastoraat@bisdomhaarlem.nl)

[www.katholiekejongerendag.nl](http://www.katholiekejongerendag.nl)



## Vriendschap in de Botshol

Op zondagmiddag 18 september zouden we een jongerenviering over 'vriendschap' gaan houden. Van te voren hadden we met enkele jongeren erover gesproken, hoe of wat en waar en zo. Maar niet in de kerk, dan maar in de open lucht, en zo kwamen we op de Botshol. Om 13.00 uur stond er een zootje ongeregeld voor de pastorie van de Urbanus. Opkomst viel niet tegen, we telden 24 mensen, waaronder als begeleiders Beppie Klomp, Huib de Moor en Jose Jansen, en beide pastores). We zullen het verder niet over het aantal mailtjes en onze telefoonrekening meer hebben. Tassen en rugzakken deden vermoeden dat we geen honger zouden hebben. Iemand had zelfs nog een paraplu meegenomen, voor het geval dat. Kijk, dat noem ik goede voorbereiding. Half uurtje fietsen in de stralende zon langs de Bullewijk, Holendrecht en de Waver, geen straf, wat wonen we toch fantastisch. De groep jongeren was heel divers wat betreft achtergrond (katholiek en protestants) en leeftijd (de jongeren van 13 tot zo'n 20 jaar, sommige begeleiders ietsje ouder..), sommigen kenden elkaar. Zes groene stalen roeiboten lagen op ons te wachten bij de familie Verweij. Ik voelde me weer helemaal padvinder/zeeverkdnner, wat was het ook al weer? Na een stukje roeien tussen de rietpalmen door, waarin maar weinige een recht spoor konden trekken, vonden we een verlaten eiland. Later bleken er toch wel wat bewoners te zijn die ons erg interessant vonden en rondom en op ons kwamen zitten, zoemend en ritselend. Midden op het eiland hebben we een kring gemaakt rondom de levensboom, zoals we de dorre tak noemden die daar lag, en Kiki heeft daar haar stormlamp in gehangen als teken van het levenslicht. Gelukkig bleef de storm uit en het waxinelichtje aan. We hebben daar onze meegebrachte lunchpakketten verzameld in grote schalen waar ieder van kon pakken. Dat was een verdeeld genoegen. Je zag de mensen die nog even snel een oude boterjam met pindakaas gesmeerd hadden helemaal opklaren en gelukkig kijken, maar degenen die er echt werk van hadden gemaakt moesten toch wel een beroep doen op hun christelijke fatsoen en naastenliefde. Maar, complimenten hoor, ik heb niemand horen zeuren of iets snel weg zien moffelen. Voor degene die

uit haar werk komend zich erg gehaast had en onderweg een prachtig luxe broodje gerookte zalm had gekocht om zichzelf even te verwennen na alle stress, vond ik het wel een beetje zuur, maar ook daar geen krimp. U begrijpt het al, de stemming zat er goed in en anderzamen's brood smaakte voortreffelijk.

We hadden geen 'orde van dienst' of liturgie gemaakt, wel een paar ideeën en zinnige teksten en liedje over vriendschap meegenomen en zouden improviserend wel zien waar het uitkwamen. Ik vond dat eigenlijk wel eng en spannend. Je begint natuurlijk met een rondje voorstellen en om daar iets meer van te maken dan 'ik ben piet en op school zit ik niet', vroegen we ieder iets te vertellen wat je nog nooit in een groep verteld had. Ik flapte dat er zomaar uit, en had daar zelf niet over nagedacht. Maar besefte wel dat nu ik degene was die dat had voorgesteld ik het niet kon maken om vervolgens Kiki, die naast me zat, de eerste beurt te geven. Ik stelde mezelf voor en hoorde mezelf toen een kwetsbaar verhaal vertellen over hoe ik dacht over mijn predikantschap. Wat er hierna gebeurde was net zo mooi als de gouden zon die ons bescheen en verwarmde! De een na de ander vertelde een heel persoonlijk verhaal. Geen succesverhalen van kijk mij eens hoe goed, cool en gaaf, maar over hoe verlegen je was en hoe stoer je je meestal voordeed, en dat dat was om je onzekerheid te verbergen en zo. We waren allemaal doodstil toen we die pareltjes van ontboezemingen van elkaar mochten horen. Na dik een uur waren we de kring pas rond. Het verdere 'programma' hebben we uiteraard gelaten. Kiki heeft een gedicht gelezen en daar enkele mooie gedachten aan toegevoegd over wat vriendschap met geloof en God te maken heeft. We hebben het Onze Vader gezongen en het oude lied Ubi caritas et amor, ibi Deus est (waar zorgzaamheid is en liefde, daar is God). Daar was wel iets van te beleven.

Het terugroeien leverde enkele mensen een redelijk nat pak op en sommigen meenden snelle wegen door het riet te weten die allemaal doodliepen, maar verder kwam alles weer goed. Kortom, een gouden middag in de Botshol. De jongeren willen we bedanken voor hun eerlijkheid en openheid. Als dat niet met vriendschap te maken heeft! Jos de Heer

## Oecumenische dienst voor de Vrede

Onder auspiciën van de Raad van Kerken werd op 18 september j.l. de jaarlijkse oecumenische dienst voor de Vrede gehouden in de Nieuwe Kerk. Voorgangers waren pastor Kiki Kint – van Os en ds. Jos de Heer, terwijl de beide koren, het St. Ceciliakoor en Capella Nova, hun medewerking verleenden.



In een goed bezette kerk opende pastor Kiki Kint de dienst met de woorden, dat deze Vredesdienst in het teken stond van het Licht! Licht van de ochtendzon, mensen staan in de eeuwige omstraling van het Licht, hierdoor verdwijnt de duisternis. Zo ook in de Vredesweek als we samen vieren! Geniet van het Licht en vanuit dat Licht is onze hulp “In de Naam van Hem.....”. Moge het zo zijn!

Na het zingen van ps. 84: 1 en 3 werd er aan de kinderen gevraagd, wat er eigenlijk op de vlag stond, die aan de liturgische tafel hing. Peace! Nee, PACE – wat ook vrede betekent in Latijns-Amerika. Wat de kinderen belangrijk vonden in dat geheel bleef voor de kerkgangers geheim, want het bleef stil.

Na de inleiding op het bijbelboek Jona, (dit Bijbelboek wordt niet in de R.K. kerk gelezen), werd na het zondagsgebed gezongen in samenzang met het koor: “Wie wil er uit zijn hokje komen?” Fijn, dat de koren altijd weer tot één koor gesmeed kunnen worden onder de bezielende leiding van Laurens de Boer en Eric Jan Joosse.

De lezing uit Jona ging over de wonderboom, die maar één nacht nodig had om te groeien tot schaduw voor Jona, maar die ook weer in één nacht verdween. En dit vond Jona helemaal niet leuk!

De tweede lezing was uit het Evangelie naar Mattheus 20: de gelijkenis van de wijngaardenier, die de hele dag arbeiders verzamelde voor zijn wijngaard, maar iedereen, zowel de vroege als de latere arbeiders, evenveel uitbetaalde. Ook dit leverde ergernis op.

In de overdenking wees pastor Kiki Kint op het woord ‘Vrede’, dat grote dingen behelst: wapens weg, kernwapens weg, het alledaagse leven zou daar door veranderen. Het hele leven zou veel prettiger worden!

Maar de realiteit is anders: beelden van terreurverwoesting beheersen het dagelijks leven – Bali, Madrid, Bagdad, Londen – er is een grote kloof tussen rijk en arm, zelfs in onze welvaartsstaat. Ook in ons land is er de spanning tussen de bevolkingsgroepen, het ‘zij’ en ‘wij’-gevoel gaat overheersen. Altijd zijn er mensen, die de wereld willen scheppen, willen omvormen naar ‘hun’ god. Daarnaast is angst altijd een slechte voedingsbodem.

Maar we zullen ‘Samen verder’ moeten, het thema van deze Vredesweek! ‘Samen verder’, maar hoe doe je dat in een maatschappij, een wereld die veel complexer is dan men ooit gedacht heeft?

Daarom kijken we naar Jona, een Bijbelboek vol symbolen, het is voor ons een spiegel. De opdracht voor Jona is om naar Ninevé te gaan. Ninevé een heidense stad. Iedereen, die daar leeft, weet niet eens wie God is. Moet hij daarheen? Naar die heidenen?

Hij wil niet en neemt een boot naar Tarsis. De storm, die opsteekt, wordt zo hevig, dat de schippers vermoeden dat Jona daar de oorzaak van is en werpen hem overboord, waar hij door een grote vis wordt opgeslokt. Na 3 dagen komt hij weer op het droge en trekt dan toch maar naar Ninevé, waar hij een donderpreek houdt. Hierop bekeert de stad zich! Tot grote ergernis van Jona. Hij wilde wel eens zien hoe die stad vernietigd zou worden.

Maar Jona moet leren. Moet leren dat God’s plan anders loopt. Net zoals die boom, die in 1 nacht tot leven is gekomen en groeide tot schaduwrijke boom en in 1 nacht wegwijnde tot niets, afgestorven. En Jona worstelt. Wat moet een mens tegen het kwaad beginnen? Jona moet leren, dat Gods Liefde voor alle mensen is zonder aanzien des persoons.

Ons werd gevraagd of wij ook onze broeder aanvaardden, onze zuster, ook die uit dat andere land, of met die andere huidskleur. Vrede betekent: de hoop niet opgeven, altijd blijven hopen dat er ooit ‘vrede’ / ‘gerechtigheid’ zal zijn. Nooit geen kampen meer, geen veroordeling van andere religies!

Vrede kan slechts ontstaan, daar waar mensen openstaan voor elkaar. Zo moeten we ‘samen verder’ in Nederland. De gesprekken moeten gevoerd worden op hoog niveau, op de straat, op het werk, in de buurt. Geen moeilijke woorden, maar gewone duidelijke taal!

Praat hierover met anderen aan tafel, in een goed gesprek. Ook in Ouderkerk is het belangrijk samen goed, dus correct met elkaar om te gaan. Ieder op zijn eigen plaats, elke dag weer, zodat er goede krachten boven komen!

Niet dat onze wereld daar direct door veranderd, maar Vrede is als een zaadje, dat langzaam groeit!

Aansluitend werd gezongen "Geef vrede, Heer, geef vrede!"

De collecte werd gehouden voor Pax Christi en heeft het geweldige bedrag opgeleverd van €310.47, onder muzikaal spel van Laurens en Eric Jan op de piano, quatre mains! Zelfs dit spel is typerend voor de oecumene: samen verder, samen spelen, zelfs op de piano, samen doen!

Na de voorbeden, het stilgebed en het oec. Onze Vader, werd de Vredesgroet uitgesproken en aan elkaar doorgegeven. Samen spraken de voorgangers de zegen uit, waarna afgesloten werd met het zingen van "Komen ooit voeten gevleugeld mij melden, dat er 'vrede' is!" Dat het ooit zo moge zijn!

Namens de Raad van Kerken,  
Rineke Alberts

### Wanneer Elckerlyc zingt en waar?

02 juli	19.00	Ouderkerk a.d. Amstel i.v.m. Vormsel
16 juli	19.00	Nes a.d. Amstel

### [www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)

Voor vragen en/of suggesties m.b.t. de website kunt u per e-mail contact opnemen met Ron Korrel ([r.korrel@planet.nl](mailto:r.korrel@planet.nl)) of maak gebruik van het contactformulier van onze website.

- Heeft u de laatste **nieuwsberichten** al gelezen?
- U kunt ons parochieblad altijd "on line" raadplegen
- Tip: raadpleeg de **agenda** op onze website en blijf op de hoogte van alle activiteiten en vieringen.

## AKTIE KERKBALANS

Stand van zaken Kerkbalans per 5 september 2005

Totaal toegezegd:	€ 43.068,64
Totaal ontvangen	€ <u>35.293,34</u>
Nog te ontvangen	€ <b>7.775,30</b>

Girorekeningnummer: **290535**

Bankrekeningnummer: **3518.06.210**

Zoals u ziet gaan we de goede kant op.

In de maand september wordt ook door het bisdom reeds de actie kerkbalans voor het volgende jaar aangekondigd. Het motto voor 2006 is:

**"EEN KERK IS HEEL WAT WAARD;  
DAAR GEEF JE VOOR".**

### Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving. Iedereen die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en kalfjes is van harte welkom op **donderdag 3 november** om 10.00 uur in de pastorie. Mochten de gesprekken onverhoopt op de eerste donderdag niet doorgaan, dan verschuiven deze bijeenkomsten automatisch naar de **tweede donderdag** van de maand. Met hartelijke groet, Pastor Kiki Kint.

## Katholieke versie internetcursus Wa@rom Jezus?

Van de internetcursus *Wa@rom Jezus?* gaat op 10 oktober een katholieke variant van start. *Wa@rom Jezus?* is een cursus van vier weken, die ingaat op belangrijke waaromvragen als ‘Waarom zie ik God niet?’ en ‘Waarom laat God de tsunami toe?’. De protestants-christelijke versie van *Wa@rom Jezus?* wordt al enkele jaren met succes aangeboden door de Evangelische Omroep.

### Wereldjongerendagen

De cursus die thuis achter de pc gevolgd kan worden, is geschikt voor mensen van alle leeftijden. Een belangrijke doelgroep van de katholieke *Wa@rom Jezus?* zijn de deelnemers aan de Wereldjongerendagen (WJD). Aan het katholieke jongerenevenement namen in augustus in Keulen 1 miljoen jongeren deel waaronder het recordaantal van 3.500 uit Nederland. **E-coaches**

*Wa@rom Jezus?* is bedoeld als opstapje naar verdere geloofsverdieping na de WJD. Iedere deelnemer heeft contact met een eigen e-coach, die persoonlijk ingaat op vragen en opmerkingen. Aan het eind wordt er met de deelnemer gezocht naar een follow-up. Als e-coaches fungeren priesters en andere personen met pastorale ervaring.

### Niet om te bekeren

“De cursus is niet bedoeld om iemand ergens bij te krijgen of te bekeren, maar om mensen tegemoet te komen bij belangrijke vragen, zoals ‘Wie is Jezus?’, ‘Wat heb ik aan de Bijbel?’, ‘Wat bepaalt mijn levenskeuzen?’ en ‘Wat is er na dit leven?’”, aldus WJD-projectleider Harm Ruiters. *Wa@rom Jezus?* is een initiatief van de Landelijke Kerngroep Wereldjongerendagen en het Katholiek Alpha Centrum en wordt gefaciliteerd door de Evangelische Omroep.

Meedoen aan de rk-editie van *Waarom Jezus?* kan vanaf 10 oktober 2005 via de sites [waaromjesus-rk](#) of [rk-alphacentrum](#).

## Kledingactie 2005

De kledingactie voor Mensen in Nood, die eind september op het parkeerterrein van onze kerk werd gehouden, heeft 3820 kg kleding opgebracht. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een minderopbrengst van 800 kg.

Niettemin gaat het om een respectabele hoeveelheid ingebrachte kleding, waarmee veel goeds kan worden gedaan en waarvoor wij u grote dank zeggen.

C. J. Broers, parochiecoördinator

## Bericht van de redactie.

De kopij voor het **december-KERSTNUMMER** kunt u t/m **donderdag 17 november** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres: [wesse136@planet.nl](mailto:wesse136@planet.nl)

## Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op  
**Woensdagmiddag 16 november om 13.00 uur.**  
en  
**woensdagmiddag 14 december.**

Mogen wij weer een beroep op u doen?  
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .



### **Nieuws uit het Kofschip.**

De schoolreisjes zijn grandioos verlopen.

Zowel op dinsdag als op donderdag scheen de zon volop en was het in Noordwijk en in Arnhem heerlijk toeven. Het was vermakelijk en tevens leerzaam.

Beslist geen verloren dag. De ouderraad regelt dit jaarlijks en steeds weer naar volle tevredenheid, zéker een lastig karwei.

Daarna kregen we de kinderboekenweek. Er is heel wat voorgelezen, zelfstandig gelezen, getoverd en geknutseld. Dit alles in het kader van magie.

De scholen waren weer sfeervol versierd en er hing een geheimzinnige sfeer.

Op het hoofdgebouw en het Golfje mochten de leerlingen een toverdrankje maken.

Met gebruiksaanwijzing en ingrediënten erbij zag het er allemaal net echt uit.

Zij zijn echter niet gebruikt want wie wil er nou een kikker worden!!

De bovenbouwgroepen hielden een voorleeswedstrijd. U zult er versteld van staan hoe mooi sommige leerlingen kunnen voorlezen.

Op vrijdag vond op het hoofdgebouw een spetterende afsluiting plaats.

De broer van Hans Kazan liet de leerlingen zien wat echt toveren is.

De oe's en ah's waren niet van de lucht.

Nu krijgen we een week herfstvakantie om ons voor te bereiden op de drukke november en decembermaand.

Dit was het weer tot de volgende keer.

### **Team Het Kofschip.**

*Liturgie-agenda.**29-10 t/m 05-11.*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
29-10	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
<b>30-10</b>	<b>10.00</b>	Pastor K. Kint p.w. <b>Gezinsviering.</b>	Woord-en comm.viering.	't Kwetternest. <b>Aller-heiligen</b>	31 <sup>ste</sup> zon.d.h.jaar.
<b>Woe.02-11</b>	<b>19.30</b>	<b>Pastor K. Kint p.w.</b>	<b>Meditatieve dienst.</b>	<b>Caeciliakoor.</b>	<b>Aller-zielen.</b>
05-11	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
06-11	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	32 <sup>ste</sup> zon.d.h.jaar
12-11	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
13-11	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	33 <sup>ste</sup> zond.h.jaar
19-11	19.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
20-11	10.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	<b>Christus Koning</b>
26-11	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Elckerlyc.	
27-11	10.00	Pastor K. Kint p.w. <b>Gezinsviering</b>	Woord-en comm.viering.	't Kwetternest	<b>1<sup>ste</sup> zon.v.d.Advent</b>
03-12	19.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering	Piano en zang.	
04-12	10.00	Pastor N. Reuzenaar.	Eucharistieviering	Caeciliakoor.	<b>2<sup>de</sup> zon.v.d.Advent</b>