

*November 2004*

*Parochieblad  
Sint Urbanus  
Ouderkerk a/d Amstel*



## Adressen Urbanusparochie.

<b>Pastoraal Werkster e-mailadres</b>	Mw. K.Kint-van Os	<b>4961320</b>
<b>Web-site H.Urbanus</b>	Urbanusparochie@xs4all.nl	
<b>Parochiesecretariaat en</b>	<b>www.kerkenouderkerk.nl</b>	
<b>Coördinator</b>	Ronde Hoep Oost 31	<b>4961320</b>
	Ouderkerk ad Amstel fax	<b>4963102</b>
	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
	Dhr.C.J.Broers privé	<b>4961422</b>
<b>Parochiebestuur</b>	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	<b>4965894</b>
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	<b>4964936</b>
	Secretaris Dhr.C.Jansen	<b>4964482</b>
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	<b>4964082</b>
<b>Parochiële Caritas</b>	Mw.W.Out	<b>4964469</b>
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers	<b>4961853</b>
<b>Werkgroep Liturgie</b>	Mw.C.Ammerlaan-Beuken	<b>4963324</b>
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	<b>4967466</b>
<b>Kinder/Jongerenkatechese</b>	Vacant	
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw.B.Harte-Keizer	<b>4964941</b>
<b>Vormselwerkgroep</b>	Mw.Jansen	<b>4722220</b>
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.D.Wessel	<b>4964082</b>
<b>St.Caeciliakoor</b>	Dhr.C.Jansen	<b>4964482</b>
<b>Bezoekgroep</b>	Dhr.W.Schreurs	<b>4961890</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat: Mw.H.Alberts	<b>4964139</b>
	Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen	<b>4963938</b>
<b>Redactie parochieblad</b>	Mw.J.Straatman-van Muijen	<b>4964225</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	<b>4964082</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	<b>4965733</b>
<b>Stencilbureau</b>	Gezellenhuis	<b>4961255</b>
	Dhr.A.van de Vall	<b>4961749</b>
<b>R.K.Gezellenhuis</b>	Fam.Post	<b>4963090</b>
<b>Parochiehuis</b> beheerder	Dhr.J.Barlag	<b>6972478</b>
afspraken	Mw.M.Barlag	<b>4964706</b>
<b>R.k.Begraffenisvereniging</b>	<b>“Antonius de Kluzenaar”</b>	
<b>Uitvaartleiders</b>	<b>R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge</b>	<b>0294-293063</b>
<b>Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam</b>		<b>6184771</b>
<b>Bankrekening 35.18.01.855</b>	<b>Postrekening 6259845</b>	
<b>t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk ad Amstel.</b>		

## November 2004:

## Allerheiligen - Allerzielen

Buiten ademt de tijd van het jaar naar een nieuw seizoen: de bomen verkleuren, worden kaler en een enkele bloem herinnert nog aan de voorbije zomer. Ook het kerkelijk jaar nadert haar einde. Het stemt wat weemoedig omdat we juist in dit jaargetijde denken aan al die mensen die ons in een lange rij zijn voorgegaan: Allerheiligen en Allerzielen. Allerheiligen is de gloriëdag van alle mensen die ieder op een eigen manier proberen iets te maken van het leven. Mensen met een grote en kleine “h” die, schoorvoetend en met kleine pasjes achter Jezus lopen, en meewerken aan het Rijk van God. Ontelbaren zijn ons daarin voorgegaan. Naast de grote heiligen zoals Franciscus, Antonius, Theresia en Maria horen daar zeker ook bij al die mensen zoals ouders en vrienden, behulpzame burens en familieleden die in hun zorg en toewijding zoveel voor ons betekenen. We gedenken al die mensen die al lang vergeten zijn: oorlogsslachtoffers, kinderen die amper geleefd hebben en degenen die omgekomen zijn van hongersnood, door natuurgeweld of terrorisme. Hun plek is in de hemel, waar God zélf de tranen zal drogen en zegt: “Stil maar, het is voorbij, écht voorbij”.

Op Allerzielen en Allerheiligen houden wij de herinnering aan al die mensen levend en worden we ons weer bewust dat we een schakel zijn in die lange keten van mensen die onsterfelijk zijn voor God. Een menigte die niemand tellen kan, zo schrijft Johannes. En al onze lieve doden scharen zich in die rij. We staan bewust bij hen stil, noemen hun namen en brengen hun leven in herinnering bij God die ons over de dood in Zijn liefde bijeen houdt. We ontsteken voor hen een lichtje als een kwetsbaar teken van hun bestaan onder ons.

Als gelovige mensen zien wij de dood immers niet als eindpunt, maar als doorgang naar verder, als doortocht naar de Vader die zal voltooien wat Hij eens met ons begonnen is.

Een hartelijke groet,  
Pastor Kiki Kint.

## Allerzielen 2 november

Jouw naam genoemd, een licht gebrand, ons hart vervuld van gisteren.

Bidden wij voor hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

**J.A. Jansen-Steenbergen**

**B. de Kuiper**

**W. van der Meer**

**W.Th.M. Stibbe-Rooyakkers**

**P.M. de Kwant-Jooren**

**D.Th.M. van Amsterdam-Nuijten**

**J.G. Hilhorst**

**H. de Bruin**

**W.J. de Graaff**

**J. Cerpentier**

**M. Tijssen-Wezenbeek**

**F.J. Hogendoorn**

**B.P.N. van Bruggen**

**P.S. van Dijk**

**M.P. Kooijman-van Dam**

**G.J. van Beek**

**E. Buijs-Schelling**

**J.J. Geels-Biemolt**

**N. Th. Bruinsma**

**C.C. Jansen-Cremers**

**E.K.H. de Graaf-van der Zwaan**

**A.W.G. Klaasen**

**S.E.M. Boomars-Koenders**

**A.C.M. Beukeboom**

**C.M. Frederiks-Rijkers**

**K.J. Kea**

**M.C. Snel-van Tongeren**

**A.J.J. de Lange**

**A.J. van der Meer**

**J. N. Out**

**W.P. Spithove**

## Familieberichten

### In Memoriam

-Op 21 september jl. overleed thuis in zijn woning aan de Jan Benningweg 25, Dhr. Adrianus Jozeph van der Meer. Ad is slechts 63 jaar geworden.

Hij hield zichzelf en zijn kinderen voor: "Als je je best doet, bereik je wat". Met avondstudies en toeleg is Ad adjunct-directeur geworden van een grote scholengemeenschap in Amsterdam.

Moge hij genieten van de Hemelse vreugde, die de Heer schenkt aan hen, die op Hem hun vertrouwen hebben gesteld.

-Op 24 september jl. werd in het bestaande familiegraf op ons kerkhof bijgezet mevrouw de weduwe Adriana Josephina van den Broek - Löbler uit Amsterdam. Zij overleed in het zorgcentrum Sint Jacob altaar op de leeftijd van 93 jaar.

Moge zij rusten in vrede.

-Op 10 oktober jl. overleed onverwacht in het zorgcentrum Theresia de heer Johannes Nicolaas Out. Wat heeft deze man in zijn leven hard gewerkt. Rustig lopen bij het uitventen van de producten uit zijn brood- en banketbakkerij kon hij niet. Hij liep altijd te hollen. Hij wist evenwel toch tijd vrij te maken voor maatschappelijke functies als bestuurslid van de middenstand - en winkeliersvereniging. Onze parochie diende hij jarenlang als koorzanger. Een aantal jaren is hij als zodanig voorzitter geweest van het St. Caeciliakoor. Met kwinkslagen wist hij menige hete kastanje uit het vuur te halen.

Moge Jan Out rusten in vrede.

-In het zorgcentrum Theresia overleed op 15 oktober jl. mevrouw Wilhelmina Poulina Spithoven. Door haar langdurig verblijf dat zich uitstreckte over een periode van 33 jaar, en door haar functie van koster, was zij in en buiten het zorgcentrum een gekende en gewaardeerde persoonlijkheid. 92 Jaar verbleef zij op deze aarde, toegewijd aan het dienen van de Heer, de Kerk en de medemens.

Zij ruste in vrede.

## Aan de dood voorbij.

Wat zal er zijn na dit leven? Voor heel wat mensen is dat de geloofs-vraag waar alles op uitloopt. "Zal ik het straks goed hebben - of juist niet? En kan ik daar nu al iets aan doen?" Ook met het oog op gestorven geliefden wordt de vraag altijd weer gesteld. "Waar zijn zij nu? Wat voor soort bestaan leiden zij? Zullen wij hen ooit terug-zien?"

De verbeelding aan het woord Je hoeft geen christen te zijn, om je een voorstelling van het "hiernamaals" te willen maken. Oude mythen geven een inkleuring aan datgene wat mensen hopen en verwachten. Bijna-doodervaringen roepen reacties op in de trant van "zie je wel? dus toch..." Kunnen we er iets over weten? Laten we eerlijk zijn: niemand is nog teruggekomen om er ons van te vertellen.

### **Bladeren in de Bijbel**

De Bijbel geeft ons op dit punt geen eensluidend antwoord. Dat komt omdat de Bijbel in de loop van vele eeuwen ontstaan is en de schrijvers nogal eens aansluiten bij de algemene voorstellingen van hun tijd. Sterft er iemand, dan merken zij op: "... en hij werd tot zijn voorouders verzameld." Neer te dalen in het dodenrijk wordt lange tijd beschouwd als het lot van alle stervelingen. Pas in latere teksten vinden we de notie van het "Paradijs" - de ideale toestand dus - waarin de gelukzaligen worden opgenomen.

### **Een kracht, sterker dan de dood**

In de Bijbel gaat het vooral om het leven hier en nu. De Bijbel vertelt van een God die voor mensen opkomt, die mensen nabij is, die voor hen een toekomst opent. Het gaat in de Bijbel over mensen die de hoogten en diepten van het leven hebben leren kennen in de nabijheid van die God. Er zijn er die zich al ten dode opgeschreven voelen. Maar dan ervaren zij de kracht van geloof, hoop en liefde, die heel het leven omspannt. En vanuit het leven hier en nu reikt die kracht tot over de laatste grens. Ze is sterker dan de dood. Ten diepste is dit ook het verhaal van de Opstanding - van het verrijzen van Christus.

### **Elkaar kennen, daarginds?**

Gelovigen blijven met God verbonden, én ze blijven met elkaar verbonden. Dat is wat in de kerk met de "gemeenschap der heiligen" bedoeld wordt: de verbondenheid van allen die bij God behoren:

die vóór ons geweest zijn, en die na ons zullen komen. In dit leven is de gemeenschap onvolkomen. We begrijpen elkaar soms niet, er zijn dingen die ons uiteendrijven. Maar de Bijbel helpt ons te geloven in een toekomst van heelheid en licht, waarin alles, wat nu nog onvolkomen is, volkomen zal zijn, en waarin iedere wond zal genezen. Als iemand vraagt: "Zullen we elkaar nog kennen, straks, daarginds?" dan mag je in dit geloof antwoorden: "We zullen elkaar kennen, zoals we elkaar nog nooit gekend hebben!"

Deze tekst is afkomstig uit de folder "Aan de dood voorbij", Uitgegeven door de Samen-op-Weg-gemeente Utrecht en het R.K.Dekenaat Utrecht-Oudenrijn. De folders uit deze serie "Levensvragen" bieden vanuit christelijk perspectief een handreiking bij vragen rondom leven en dood.

## Zondagmiddag-inloop Dienstencentrum.

De eerstvolgende inloopmiddagen zijn op  
**zondag 24 oktober en 21 november.**

De tijd is van

**14.00 uur tot 16.00 uur**

in het Dienstencentrum.

Koffie en thee zijn gratis, het drankje moet worden betaald.

ùùùùù



## Eerste Communie



Aan de ouders/ verzorgers van de kinderen die komend jaar hun Eerste Communie willen doen.

Als werkgroep Eerste Communie nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond op:

*Woensdagavond 24 november a.s. om 20.30 uur in de pastorie.*

Deze informatieavond is geheel vrijblijvend.

Heeft u een zoon/ dochter die in aanmerking komt, dan bent u van harte welkom.

De leeftijd van Eerste Communicanten is rond de 8 jaar of ouder.

Op school zitten deze kinderen in groep 4 of hoger.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich telefonisch opgeven of door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij:

Pastor Kint, Ronde hoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320

Mevr. B. Harte, Sluisvaart 160 tel: 4964941

Mevr. v.d.Linden, C v.Boshuizenln 32 tel: 4964953

---

Naam:

Voornaam kind:

Adres:

Tel:

Op 24 november kunnen jullie ons verwachten met.....persoon/ personen

Zondag 28 november

## Gezinsdienst

*1<sup>e</sup> zondag van de Advent*

in deze viering gaat pastor v. Tillo voor  
en zorgt het Kwetternest  
weer voor een vrolijke noot



een gezinsviering waarbij we iedereen  
weer van harte uitnodigen

## VAN DE BESTUURSTAFEL

Sinds de vorige bestuursmededelingen zij er inmiddels 2 reguliere vergaderingen en een extra vergadering geweest. Vanaf juli praat het bestuur weer mee met de overige parochies in de regio Amstelland, t.w. de H. Anna, de H. Geest, de Zalige Titus Brandsmaparochies uit Amstelveen en De Goede Herder uit Amsterdam Buitenveldert. Dit in het kader van de regiovorming zoals beschreven in de bisschoppelijke nota: "Nieuwe tijden, nieuwe wegen". Deze regiovorming is noodzakelijke vanwege het grote tekort aan professionele beroepskrachten. De vijf gezamenlijke parochies zullen dan één pastoraal verzorgingsgebied vormen met (tot nu toe) twee beroepskrachten, vijf kerkgelegenheden en ruim 12.000 nominaal katholieken. De 5 parochies bespreken met elkaar -aan de hand van een nog te ondertekenen intentieverklaring - op welke manier men vruchtbaar en constructief tot samenwerking kan komen. De parochies blijven kerkrechtelijk een zelfstandige eenheid en autonoom, maar zullen de krachten bundelen daar waar nodig. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

-Ook is er in de vergaderingen van uw bestuur natuurlijk gesproken over de restauratie van orgel en kerk. Zoals u reeds heeft kunnen waarnemen is het orgel inmiddels gedemonteerd en afgevoerd. De CD's van het orgel zijn nog steeds te koop: u ondersteunt hiermee de restauratie!

- Vrijdag 8 oktober jl. zijn een groot aantal aannemers bij elkaar geweest voor de aanwijzing van de kerkrestauratie 1<sup>e</sup> fase. Deze aannemers mogen nu gaan rekenen en berekenen en hun offertes indienen. De aanbesteding volgt dan op maandag 25 oktober a.s.. Zoals het er nu naar uitziet zal dan met de zichtbare restauratie begonnen worden eind februari begin maart 2005.

Tot zover een korte berichtgeving over de stand van zaken vanuit het bestuur. Wilt u meer weten dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

Cor Jansen, secretaris

## HELP! Koorzangers/zangeressen gevraagd!

Het parochieel gemengd zangkoor St. Caecilia heeft zeer grote behoefte aan uitbreiding van leden, zowel dames als heren. Indien u interesse heeft om te zingen kom dan eens vrijblijvend een repetitie bijwonen. U hoeft zich niet direct te binden!

Willen wij op het hoogfeest van Kerstmis iets meer brengen dan wij nu kunnen, dan hebben wij zeker voor die periode versterking nodig.

De repetities worden normaal gehouden op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in het parochiehuis, Achterdijk 3.

In de maand december wijken wij echter uit naar de dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur.

De data zijn: 30 november, 7 – 14 en 21 december en een generale repetitie op donderdagavond 23 december.

De minimum leeftijd voor toetreding tot het koor is 18 jaar.

Schroomt niet en komt. Zingen is leuk, werkt ontspannend en zingen is dubbel bidden!

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de leden van het bestuur.

Namens het koor,

Cor Jansen.



## Liturgische studiedag 27 november: de bijbel in de liturgie, met name in communievieringen en gebedsdiensten.

Er is steeds meer behoefte aan lekenvoorgangers in de communievieringen en gebedsdiensten. Hoe kunnen de Schriftlezingen in die vieringen inspiratie bieden voor mensen van nu? Wat lezen we in de Schrift of beter nog: wat laat de Schrift ons lezen? Hoe kunnen wij als lekenvoorganger die inspiratie ontdekken en hoe kunnen we die doorgeven?

Liturgist Ko Schuurmans houdt zich al sinds jaar en dag in het bisdom Haarlem bezig met de vorming van lekenvoorgangers. Hij schreef ook een tweetal boeken over de Schriftlezing in de liturgie: "Woorden om te worden", Hij zal de inleiding verzorgen en een belangrijk aandeel leveren op de liturgiedag van het Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Voor allen die zich in onze parochie bezighouden met liturgie!

### **Inschrijving voor deze studiedag op 27 november:**

Schriftelijk of telefonisch bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit  
Heijendaalseweg 300  
6525 SM Nijmegen  
024 355 80 29

Voor meer informatie over dit Centrum: [www.parochiespiritualiteit.org](http://www.parochiespiritualiteit.org).

## **VIEREN-DAG, ZATERDAG 13 NOVEMBER**

Voor de 2<sup>e</sup> maal organiseert de redactie van het tijdschrift VIEREN een ontmoetingsdag voor abonnees en voor allen die belangstelling hebben voor liturgie. Deze dag vindt plaats op zaterdag 13 november in het Abdijhuis van de norbertijner Abdij van Berne Heeswijk.

Vieren-vandaag in een wereld bepaald door beeldcultuur. Het Woord alleen volstaat niet. Mensen kijken, zien, nemen beelden op, gebruiken de ruimte. Ook onze liturgie is vol beelden en gebaren. Ook in onze liturgische vieringen gebruiken we de ruimte zó dat het Geheim oplicht

in ons midden. Woord én beeld, luisteren én zien, rust én beweging. Tijdens deze VIEREN-dag staat het *zien* centraal.

De opzet van de dag is: een korte viering met beeldmeditatie, een inleiding door Joke Litjens en Peter Denneman van het Mediapastoraat, diverse workshops en de dag wordt afgesloten door het koor Katharsis rondom de persoon van Augustinus.

Praktische informatie:

Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur.

Kosten: 15 euro

Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk

Info en Inschrijven: via pastor Kint

## **IMPULSDAG "GELOVEN IS KIEZEN"**

De Diocesane Commissie voor JongerenPastoraat van het bisdom Haarlem nodigt u voor deze impulsdag uit op **13 november** in het Clusius College, Oranjelaan 2a te Castricum.

De dag is bedoeld voor:

Jongeren, mensen die met jongeren werken, dekenale beleidsgroepen Jongerenpastoraat, parochiebesturen en andere belangstellenden.

Er is een inleiding door pastor Nico Knol, diverse workshops o.a. over kortlopende projecten waaruit jongeren zelf hun keuze maken en werkvormen voor jongeren in de praktijk. Tevens is er een infomarkt met spelvormen, reizen met jongeren uit de parochie, projecten uit het Jongerenpastoraat en informatie over de Wereldjongerendagen in 2005 te Keulen.

Aanmelden via:

[Fa.schreuder@wanadoo.nl](mailto:Fa.schreuder@wanadoo.nl) of telefonisch: 0251-655602

## Toerustingscursus

Namens het parochiebestuur wil ik jullie, geïnteresseerde parochianen, van harte uitnodigen de toerustingscursus mee te gaan volgen. In deze cursus kan men kennis en ervaring opdoen die je behulpzaam zijn met zaken waar je al mee bezig bent c.q. inspiratie verkrijgen voor nieuwe mogelijkheden. Wij vinden het van belang dat iedereen de kans krijgt zich (verder) te bekwamen; daar wil het bestuur graag een steentje aan bijdragen. Met de eventuele regiovorming in zicht is dergelijke kennis misschien wel onmisbaar.

Deze cursus is een initiatief van het dekenaat en zal, volgens planning, eind van het jaar weer van start gaan. Dag en tijd zijn nog niet bekend, plaats is het Begijnhof.

Eerdere versie duurde 2 jaar (!) met daarnaast een hoop huiswerk. Zoals het zich laat aanzien zal de nieuwe versie een basisjaar kennen waarbij het accent ligt op de praktijk. Theorie en praktische kennis met betrekking tot ondermeer liturgie, diaconie en catechese.

Huiswerk is niet uit te sluiten, maar daar zitten ook groepsopdrachten bij. Na dat jaar zijn diverse opties mogelijk.

De cursuscoördinator van het dekenaat probeert de cursus zo laagdrempelig mogelijk te maken en is zodoende voor iedereen toegankelijk.

Mocht u nu denken dat de cursus alleen is bedoeld voor de reeds actieve vrijwilligers van de parochie? Dat is niet zo, hoor! Ook als (nog) niet-vrijwilliger kunt u zich aanmelden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat u de cursus zo leuk vindt, dat u zich spontaan als actief-vrijwilliger gaat aanmelden. Een nieuwe **prioritijd**.

Prettige bijkomstigheid is dat de parochie de cursus betaalt.

Ik hoop niet alleen te hoeven gaan en zie jullie reactie daarom graag tegemoet. Aanmelden kan bij het secretariaat van de parochie: 4961320. Wanneer we alle informatie van het dekenaat hebben ontvangen kan een definitieve lijst van cursisten worden gemaakt.

Namens het bestuur alvast hartelijk dank,  
Paul Liesker

p.s. wij houden u op de hoogte van de voortgang en ook in de toekomst zullen wij u via het parochieblad over de cursus blijven informeren.

## Gezinsvieringen in de komende maanden!

Voor de ouders met jonge kinderen: wilt u deze data in uw agenda noteren? Ook voor de communicanten van afgelopen jaar en komend jaar! **Allen hartelijk welkom.**

**31 okt: voorganger pastor Van Tillo, Allerheiligen**

**28 nov.: voorganger pastor Van Tillo, 1<sup>e</sup> zondag van de Advent**

**24 dec.: voorgangers pater Bartels en pastor Kint, Kerstavond**



**Komt allen!**



## De heilige Eucharistie

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) spreekt als volgt over de aanwezigheid van de Heer in de eucharistische samenkomst: *“De Heer is aanwezig in de verzamelde kerkgemeenschap, aanwezig is de Heer in de persoon van e bedienaar; Hij is aanwezig in de voorlezing van de Schriften; de Heer is aanwezig in de eucharistische gaven van brood en wijn”* (Constitutie over de liturgie, 7)

We zijn allemaal grootgebracht met het idee, dat het vieren van de eucharistie het belangrijkste gebeuren is van ons christen-zijn en van de kerkgemeenschap waartoe we behoren. Hoewel dat nog zo is, en in principe ook tamelijk algemeen erkend wordt, zijn rond de eucharistie in onze tijd toch problemen gerezen, waarvan het goed is om daar vandaag bij stil te staan, om meer duidelijkheid te krijgen en onze houding tegenover de eucharistie beter te kunnen bepalen.

Het belangrijkste probleem blijft nog steeds hoe je de eucharistie eigenlijk moet zien. Dat wordt uiteengezet in de oude kerkelijke leer van de transsubstantiatie. Daarmee is het geloof bedoeld, dat brood en wijn door de consecratie tijdens de eucharistieviering zouden veranderen in het lichaam en bloed van Christus.

Vooraf in vroeger dagen werd dit echt letterlijk en in de fysieke zin genomen, en bezorgde zo de mensen nogal wat hoofdbrekens. Hoewel die letterlijke interpretatie nog steeds de officiële leer van de kerk is, wordt de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus nu toch meer in geestelijke zin opgevat. Jezus is aanwezig in de communio, de gemeenschap rond de maaltijd, en het delen van brood en wijn is het teken waarin dat tot uitdrukking komt. Dat die betekenis van de eucharistie vroeger anders verwoord werd komt door het verschil in denken in de tijd dat de eucharistie tot sacrament werd verheven, tegenover het denken van nu.

Vroeger had je met name in de theologie en de filosofie het zogenoemde scholastieke denken. In die scholastiek werd een onderscheid gemaakt tussen wat iets in wezen is, dus de innerlijke betekenis ervan, en de buitenkant, de zichtbare kenmerken.

Om een voorbeeld te nemen: we zijn allemaal mensen. Dat is ons wezen. Daarin zijn we gelijk. Maar we zien er allemaal anders uit. We zijn bijvoorbeeld man of vrouw, groot of klein, jong of oud, we zijn verschillend gekleed enzovoorts. Tegenwoordig denken we net andersom vergeleken bij wat in de scholastiek de gewoonte was. We kijken hoe iemand of iets eruit ziet, en stellen aan de hand daarvan vast wat iemand of iets is en voorstelt. Het is: iets beoordelen op grond van uiterlijke kenmerken en niet op grond van wat iets in wezen is, of waar het in wezen voor bedoeld is.

Zo werd ook van brood en wijn bij de eucharistie gezegd, dat dat in wezen Christus lichaam en bloed is, maar om te zien gewoon brood en wijn blijft. Dit werd zo gesteld, om de tekenwaarde, de verwijzing van brood en wijn naar Christus zo sterk te maken dat die tekens de aanwezigheid van Jezus in de onderlinge gemeenschappelijkheid tot uitdrukking konden brengen.

We mogen dus wel geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in brood en wijn, maar dat is dan wel bedoeld in de verwijzende zin, in brood en wijn als teken van verbondenheid.

Men zou dus niet moeten zeggen, dat de priester bij de consecratie als een soort tovenaars brood en wijn verandert in het lichaam en bloed van Christus, maar wel dat hij door de zegen die hij over brood en wijn uitspreekt, het voedsel tot tekens maakt van de aanwezigheid van Jezus in de verbondenheid van de gemeenschap.

Een vraag is dan, hoe het uitspreken van de consecratiewoorden, dus de zegen over brood en wijn enerzijds en de verbondenheid in de gemeenschap anderzijds op elkaar zijn afgestemd.

Dat is gegarandeerd, doordat de eucharistie zoals we al zeiden door de kerk gezien wordt als een sacrament. Een sacrament is een werkzaam teken, een teken waarmee God bijzonder genade verbindt, een gebed zou je kunnen zeggen dat bij voorbaat verhoord wordt.

Door het stellen van het teken wordt Gods Geest, de Geest van Jezus over de verzamelde gemeente vaardig, zodat hij in hun midden is, en je dus terecht kunt zeggen dat brood en wijn tekens zijn van de werkelijke aanwezigheid van Jezus onder ons.

Hieraan is te zien, hoe groot de verantwoordelijkheid is van de priester, maar ook van de gemeenschap om ervoor te zorgen, dat ook de condities aanwezig zijn om waardig de eucharistie te vieren.

Men kan zich ook afvragen of de tekens, brood en wijn, die voor de eucharistie gebruikt zijn, en daar hoe dan ook die wezensverandering ondergaan hebben, die nieuwe betekenis buiten de eucharistie behouden. De kerk heeft hier altijd bevestigend op geantwoord, wat de werking van de tekens alleen maar versterkt, en de mogelijkheid schept om ook buiten de eucharistische viering de communie te ontvangen, en bijvoorbeeld woord - en communiediensten te houden, waarbij eveneens sprake is van eucharistische tekens.

Dan blijft er nog een vraag over. Dat is, wat dit alles te maken heeft met het kruisoffer van Jezus. Want we spreken immers over een misoffer. Het altaar is niet alleen de tafel waaraan we de maaltijd des Heren met elkaar vieren, maar ook de offertafel, waarop we de gaven van brood en wijn offeren en waaraan we het kruisoffer van Jezus hernieuwen.

Uit de consecratiewoorden kun je opmaken, dat we met een heilige mis speciaal de gedachtenis vieren aan het kruisoffer van Jezus. Daarin nu schuilt het diepste geheim en de grootste rijkdom van de eucharistie. Want hij komt in ons midden als voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Het brood dat we moeten delen betekent ten diepste het geofferde lichaam van Christus, en de wijn in de beker die rondgaat, het vergoten bloed van Christus. In de navolging van die liefde verenigt Christus ons in wat genoemd wordt zijn mystieke lichaam, de Kerk, en concreet in de kerkgemeenschap die wij hier samen vormen. Daarom is het bijwonen van de mis ook niet vrijblijvend.

Je kunt dat alleen maar geloofwaardig doen als je bereid bent tot daden van liefde en gerechtigheid en je in het dagelijks leven je best doet om dat waar te maken.

De eucharistie is nodig om een kerkgemeenschap levend en actief te houden. Het gaat er daarbij niet om zoveel mogelijk eucharistievieringen te organiseren en te volgen. Wel om de eucharistie in ere te houden, en minstens af en toe, al naar gelang de mogelijkheden, een heilige mis te doen houden en geloofwaardig te volgen.

Maar zoals gezegd hoeft het niet altijd een volledige mis te zijn. Ook de woord en communiedienst heeft een eucharistisch karakter. Ook daar communiceren de aanwezigen, dat is: vinden de gelovigen elkaar rond de tekens van brood en wijn, me die dubbele verwijzing naar onderlinge verbondenheid, namelijk via de gemeenschapsgedachte van het delen

van brood en wijn, en de offergedachte van het geofferde lichaam en het vergoten bloed, die achter de tekens schuil gaat.

En ook als een gemeenschap bijvoorbeeld bij een gebedsdienst of overweging in Jezus naam bijeen is, dan treedt dat effect op. *“Waar mensen in mijn naam bijeen zijn”*, zo heeft Jezus gezegd, *“ben ik in hun midden”*.

Het is dus niet zo erg, dat er wegens het tekort aan priesters tegenwoordig minder vaak een eucharistieviering is dan vroeger. Er is ook een voordeel mee gegeven, namelijk dat de eucharistie iets heel bijzonders is dat geen routine mag worden, wat gemakkelijker is als een viering niet altijd en vanzelfsprekend een eucharistieviering is.

Dat de kerk het sacrament van de eucharistie voorbehoudt aan priesters, en aan het priesterschap zoveel voorwaarden stelt, dat het voor gehuwden en voor vrouwen voorlopig niet toegankelijk is, is wel jammer, met name voor lekenpastores die net zo goed of beter een eucharistieviering zouden kunnen verzorgen, maar de bedoeling van die beperking is om de belangrijkheid van de eucharistie te onderstrepen, al mag je er uiteraard gerust de kritische vraag stellen of dit voor de toekomst van de kerk het beste beleid is.

Dat ligt ook zo met de kerkelijke maatregel om het opdragen en deelnemen aan de eucharistie in principe voor te behouden aan katholieke gelovigen. Ook daar is nogal kritiek op, omdat het de oecumene in de weg zit. Maar ook dat is weer bedoeld om te onderstrepen, dat het gaat om het kostbaarste bezit van de katholieke kerkgemeenschap.

Maar wat wel toegestaan is, is wachten en zelfs actief wachten op het moment dat de kerk minder stringente voorwaarden zal stellen aan het priesterschap, zodat dat ook voor gehuwden en voor vrouwen toegankelijk wordt, en dat we het rijke bezit van de eucharistie ruimer zullen mogen delen met andersdenkende christenen.

Ondanks het accentverschil is er in principe dus geen tegenstelling tussen de traditionele opvatting van de werkelijke aanwezigheid van het lichaam en bloed van Christus in brood en wijn, en de meer eigentijdse opvatting, dat de tekens van brood en wijn staan voor verbondenheid. Want ook met deze laatste interpretatie is het geloof verbonden, dat

Christus in zijn verheerlijkt lichaam werkelijk onder ons tegenwoordig is en ons in zijn geest van liefde bijeenhoudt.

Als bij de uitreiking van de communie daarom gezegd wordt: *“Het Lichaam van Christus”* wordt bedoeld: *Beleef de verbondenheid in Christus in overgave aan elkaar.* En als gezegd wordt: *“Het bloed van Christus”*, dan betekent dat: *Heb daar ook iets voor over, naar het voorbeeld van Jezus.*

Deze uitspaken worden, conform de regels van de liturgie, bij de uitreiking van de eucharistische gaven gericht tot elke communicant(e) persoonlijk, die ze dan op zijn/haar beurt bij de ontvangst van de gaven bevestigt door het uitspreken van het woord *“Amen”*. Dit is niet zomaar een stopwoordje, maar een loodzware bevestiging met de betekenis: *Ik zal mij tot het uiterste inspannen om dit waar te maken.*

Wie het bovenstaande al te modern vindt, zou eens stil moeten staan bij de volgende uitspraak van kardinaal Alfrink, gedaan tijdens het Pastoraal Concilie te Noordwijkerhout (1966 – 1970): *“Het gaat niet over de formule van transsubstantiatie, dat is geen dwingende zaak meer. De transsubstantieformule is niets anders dan een historisch bepaalde formulering. Persoonlijk heb ik geen enkele moeite die formule te laten vallen, wanneer men maar vasthoudt aan de realis presentia (werkelijke tegenwoordigheid), die men op andere manieren interpreteren kan. Als het alleen hierom zou gaan, zouden we elkaar heel gemakkelijk vinden”*

De kardinaal nuanceerde dus de traditionele uitleg van Jezus' tegenwoordigheid in het Allerheiligst Sacrament. Van de ruimte die hiermee gegeven wordt, is in het bovenstaande gebruik gemaakt om de oude en de nieuwe interpretatie met elkaar te verbinden.

G. van Tillo

## **Gesprek bij de koffie**

Op de **eerste donderdag** van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving. Iedereen die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en kalfjes is van harte welkom op donderdag 4 november om 10.00 uur op de pastorie.

Pastor Kiki Kint, 4961320

## **Bijbelwerkplaats 2004 - 2005**

Een project van de Raad van Kerken te Ouderkerk  
Middag: 14.00-16.00 uur en Avond: 20.00-22.00 uur in de pastorie van de Urbanuskerk.

Welkom en ontvangst  
inleiding op de tekst van Lucas door Ds. Jos de Heer  
Pauze/gesprek/afsluiting.

De BW is er in de regel op de 2<sup>e</sup> maandag van de maand: **8/11, 13/12, 17/1 en 21/3** (let op: dit zijn de derde van de maand) **14/3, 11/4**  
Wanneer u van tevoren materiaal wilt ontvangen, graag uw e-mailadres op de presentielijst invullen of uw adres doorgeven voor bezorging in de brievenbus. (in het mandje kunt u een vrijwillige bijdrage doen voor de onkosten; wat overblijft gaat naar Amnesty International)

## AKTIE KERKBALANS

### Stand van zaken Kerkbalans per 21 september 2004

Totaal toegezegd: € 41.024,27  
Reeds ontvangen: € 34.451,02  
Nog te ontvangen: € 6.573,25

=====

Girorekeningnummer: 290535  
Bankrekeningnummer: 3518.06.210

Groeten,

Cor Jansen, Marita Melchers

## Kledingactie

De kledingactie voor Mensen in Nood, die op 21 september in het portaal van onze kerk werd gehouden, heeft 4600 kg kleding opgebracht. Dat is 1000 kg. Minder dan vorig jaar.

Desalniettemin is de organisatie uitermate erkentelijk voor dit resultaat.

C. J. Broers

## Bericht van de redactie:

Door computerproblemen is het niet mogelijk geweest alle kopij te verwerken. Onze excuses hiervoor!

De kopij voor het decembernummer kunt u t/m donderdag 18 november inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18.



## Zang(st) ers en speel(st)ers gevraagd voor Musical Jozef.

Weet u het nog? Op 27 en 28 mei 2000 werd in de huidige Nieuwe kerk aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel door inwoners en buitenstaanders de musical over het bijbelboek "Esther" opgevoerd.

Er is daarna veel gevraagd of er niet weer een musical kon komen.

Dat gaat nu gebeuren en wel met de musical "Jozef" op zaterdag 28 en zondag 29 mei 2005 in de Nieuwe kerk. Tenminste, als we spelers en zangers (m/v) hebben. Vandaar deze oproep.

### Wilt u, jij, (weer) meedoen?

Meld je dan aan, het liefste vóór 23 november bij:

Bets van Stegeren tel: 020-4963140 of per mail [betsievd@hetnet.nl](mailto:betsievd@hetnet.nl)

Het maakt niet uit of je nu in Ouderkerk aan de Amstel of daarbuiten woont. Als je het maar leuk vindt om te zingen en/of te spelen. Vanaf zaterdag 8 januari 2005 gaan we op de zaterdagmorgens vanaf 10 tot 12 uur oefenen in de Amstelschool en eventueel, met een deel van de deelnemers, in de Basis (naast de oude gereformeerde kerk) in Ouderkerk aan de Amstel. Meedoen kan niet helemaal voor niets.

Voor zo'n 19 repetitiemorgens, een oefen-cd en tekstboekje, heel veel plezier en het twee keer mogen uitvoeren van de musical, voor veel publiek, wordt een bijdrage van € 25 per deelnemer gevraagd. Er is natuurlijk spel- en goede muzikale begeleiding.

Na je aanmelding om mee te doen, ontvang je bericht over, een op dinsdag 23 november 2004 te houden informatieavond, over de musical. Tevens kan er dan kennis met elkaar worden gemaakt. Op deze avond kan ook de deelnemersbijdrage worden betaald.

In de musical Jozef gaat het over het bijbelverhaal, zoals dat zo mooi in Genesis 37 tot en met 50 staat beschreven. Waarom de musical eigenlijk "Dina" (de halfzus van Jozef) had moeten heten wordt tijdens de opvoering duidelijk. Ben je 15 of ouder ... meld je dan aan!



Namens de werkgroep musical 2005, Herman Woltering.



BAZAR

ZATERDAG 13 NOVEMBER a.s.

VAN 10.00 TOT 16 UUR

in het DIENSTENCENTRUM

Vondelstraat 4, Ouderkerk a.d.Amstel

Kom gezellig poffertjes eten en koffie drinken.  
Neem Uw kinderen en kleinkinderen mee.  
Er is een minimarkt met speelgoed, boeken, platen  
en nog veel meer leuke dingen.  
Geluk kunt U beproeven op het spiralen-spel, de  
sterrenboom en op het rad van avontuur.  
Er is van alles te koop ten behoeve van het werk  
van de Zonnebloem, Rode Kruis, de Schakel, Theresia  
soos en de Gastheren en Gastvrouwen van het  
Dienstencentrum.

Spullen voor de mini-rommelmarkt kunt U brengen  
op 12 November tussen 14.00 en 20.00 uur.



INTERKERKELIJK STENCILBUREAU

Rondehoep Oost 29a  
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel  
Tel. 020 - 4961255



**"EEN MILJOEN"**

Ja, U leest het goed, 1 miljoen vellen  
papier worden er jaarlijks verwerkt voor het  
vervaardigen van Uw kerkblad of kerkelijke  
activiteiten in Ouderkerk en omgeving; Tot  
Uw Dienst etc.....

Vijf vrijwilligers staan het hele jaar voor U  
klaar om op het "Interkerkelijk Stencil-  
bureau" (onderdeel van de Raad van  
Kerken Ouderkerk) alles te verzorgen.  
Helaas is onze penningmeester, de heer  
de Lange, onlangs overleden en wij zijn  
daarom op zoek naar iemand die bereid is  
deze taak over te nemen.

De werkzaamheden zijn de administratie  
via onze computer (ca. 4 uur per week) bij  
te houden.

Wie van U wil ons hierbij helpen?

Bel voor info : Hr. H.Lodder - 4964347 of  
Hr. A.van de Vall - 4961749

## Vredesdienst

Zondag 19 september 2004 was er weer een oecumenische dienst. Deze werd gehouden om 10 uur in de Urbanuskerk. Het thema was: "(Be)wegen naar vrede."

Voorgangers: Ds. J de Heer en pastor K. Kint. m.m.v. de koren Capella nova en St. Caecilia o.l.v. E.J. Joesse en Laurens de Boer.

We begonnen met het intochtlied psalm 72 "Geef Heer de Koning uwe rechten." Na 'n woord van welkom werd het uitnodigende lied, "Ik wens jou vrede gegroet ben jij, en wie je ook bent wees welkom hier," gezongen. Het gebed om ontferming en het lied, "Door liefde sterk bewogen," volgden waarna de kinderen werden gevraagd naar voren te komen. Ds. de Heer stelde hen de vraag; "Waar denk je aan bij het woord vrede." Na enige aarzeling kwam er uit, "Geen oorlog," waarop 'n ander aanvulde, "Liefde" en toen nog, "Jezus."

Hierna was het stil en ds. de Heer merkte op: "Deze drie woorden, geen oorlog, liefde, Jezus, het kan eigenlijk niet beter, zijn vrede."

Daarna gingen de kinderen naar de kindernevendienst.

De eerste lezing: Amos 8: 4 -7 werd gevolgd door het lied, "Tafel der armen." Na de tweede lezing uit :Lucas 16: 1-13 volgde de verkondiging door ds. de Heer die ons uitlegde waarom de oneerlijke rentmeester zichzelf indekte door de schuldenaars de helft en meer kwijt te schelden. Daarna werd door ons allen, "De laatsten worden de eersten," gezongen.

De kinderen kwamen terug van de kindernevendienst en pastor Kint vroeg wat ze gemaakt hadden. Ze hadden 'n spiegel gemaakt. Als je daarin kijkt zie je jezelf. Je moet dus altijd eerst naar jezelf kijken voordat je over 'n ander oordeelt.

Er waren twee collectes. De eerste was voor ;" War child." Dit is een organisatie die werkt onder ontheemde kinderen in Soedan die door oorlog of armoede op straat of in vluchtelingencentra zijn terecht gekomen. De opbrengst was €363,08 waarvoor onze hartelijke dank. De tweede collecte was voor de Raad van Kerken en bracht €196, 70 op, nogmaals dank. Ondertussen werd er 'n verrassend muzikaal intermezzo uitgevoerd door Erik-Jan en Laurens gezamenlijk op de vleugel en wel van Mozart. Zij kregen 'n spontaan verdiend applaus.

Na de voorbeden, vredeswens en zegen zongen we het slotlied: "Komen ooit voeten gevleugeld."

Na afloop was er koffiedrinken en limonade voor de kinderen en konden we nog even gezellig napraten. Het was 'n fijne dienst met mooie liederen door de koren gezongen en behoorlijk druk bezocht. Wij hopen U weer te ontmoeten in de Kerstsamenzang op zondagavond 19 december a.s. in de Nieuwe Kerk.

Namens de Raad van Kerken  
Tonny Broersma van Engen.

**Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890 of via een telefoontje naar de pastorie: te 4961320.**

## Bericht van de redactie.

De kopij voor het **december-nummer** kunt u t/m **donderdag 18 november** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18.

## Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt gemaakt op **11 november woensdagmiddag 11 november om 13.00 uur**. Moge wij weer een beroep op u doen? Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .



## **Nieuws uit het Kofschip.**

Bij het schrijven van dit stukje, is er nog een week te gaan voordat het herfstvakantie is.

Alles staat 10 dagen in het teken van de kinderboekenweek.

Deze bestaat 50 jaar en dit jaar is alles muziek, muziek, muziek.

Daarom werd alles feestelijk geopend met een door alle meesters en juffen gezongen “lang zal ze leven” en het liedje “muziek”.

De leerlingen werden dus op woensdagmorgen bij het op school komen feestelijk verrast.

Deze 10 dagen wordt er extra veel aandacht besteed aan lezen en muziek.

Er wordt meer voorgelezen, boeken bekeken, het lievelingsboek mag mee naar school en er is extra aandacht voor muziek.

Vrijdagmorgen is er een feestelijke muzikale afsluiting.

Dan volgt er een weekje om bij te komen en wanneer U dit leest gaan wij op weg naar het eerste rapport.

Na de herfstvakantie zal er volop aandacht worden besteed aan de herfst en zullen de beide gebouwen weer worden versierd met een prachtige herfsttooi.

Er is een aparte versiergroep, die samen met de leerlingen voor een herfstachtig geheel zullen zorgen.

Hoe het eruit zag leest U de volgende keer!

## **Team Het Kofschip.**

*Liturgie-agenda.**06-11 t/m 05-12*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
30-10	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
<b>31-10</b>	<b>10.00</b>	<b>Pastor G. van Tillo.</b>	<b>Eucharistieviering.</b>	<b>'t Kwetternest.</b>	<b>Allerheiligen.</b>
<b>DIN.02-11</b>	<b>19.30</b>	<b>Pastor K. Kint. p.w.</b>	<b>Woord-en comm.viering</b>	<b>Caeciliakoor.</b>	<b>Allerzielen.</b>
06-11	19.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering	Orgel en zang.	
07-11	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering	Caeciliakoor.	32 <sup>ste</sup> zon.d.h.jaar.
13-11	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
14-11	10.00	Pastor N.Reuzenaar.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	33 <sup>ste</sup> zon.d.h.jaar.
20-11	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering	Orgel en zang.	
21-11	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering	Caeciliakoor.	<b>Christus Koning.</b>
27-11	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Elckerlyc.	
28-11	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering. <b>Gezinsdienst.</b>	't Kwetternest.	<b>1ste zon.v.d.Advent</b>
04-12	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
05-12	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	<b>2<sup>de</sup> zon.v.d.Advent</b>