

De Brug



Sint Urbanus
Ouderkerk aan de Amstel
maart/april/mei 2021



Parochie RK Amstelland



Locatie Sint Urbanus Ouderkerk

Adres: Rondehoep Oost 31,
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

Telefoon: 020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Openingstijden

woensdagochtend 09.00 - 12.00 uur

Secretariaat

donderdagochtend 09.00 - 12.00 uur

Locatieraad

locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl

Mw. Trudy de Ruiters
Dhr. Jan de Jong
Dhr. Paul Liesker
Mw. Didy Brugman
Dhr. Wanderval Santos
Pastor Eugène Brussee

Voorzitter locatieraad
Financiën, gebouwen, ledenadm.
Begraafplaats, secretariaat
Projecten en acties
Projecten en acties
Liturgie, pastorale zaken

Parochiebestuur

RK Amstelland

Secretariaat
@rkamstelland.nl

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie
Bouwzaken

Deken Eugène Jongerden
Dhr. Ad Verkleij
Dhr. Hans ten Rouwelaar
Dhr. Edwin Saan
Mw. Yvette Stronkhorst
Dhr. Gert-Jan Zijp

Priester

Deken Eugène Jongerden

e.jongerden@rkamstelland.nl
06-51265724

Lokale pastor

Diaken Eugène Brussee

e.brussee@rkamstelland.nl
020-4961320

Rekeningnummers

Sint Urbanuskerk NL61 RABO 03518018 55
Kerkbijdrage NL40 RABO 03518062 10
Parochiële Caritas (PCI) NL51 RABO 03518011 62
Stichting Urbanus NL86 RABO 03518218 72
Stichting Vollebregt NL42 RABO 03005897 86



Feest van een nieuw begin

Pastor Eugène Brussee, diaken

We zitten midden in de veertigdagentijd, een tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen, het feest van de opstanding. Die voorbereidingstijd is enerzijds een periode van loslaten en anderzijds een tijd van verlangend uitzien naar een belangrijk feest. Beide kunnen we verbinden met deze tijd, zowel het loslaten van veel dingen die normaal waren voor ons en nu niet meer kunnen alsook dat verlangend uitzien naar een tijd dat we een moeilijke periode achter ons kunnen laten.

Wat ik om me heen hoor, is dat mensen gaandeweg in deze tijd de weldaad van minder afspraken gaan waarderen of de rust die het geeft om niet steeds maar onderweg te zijn. Zullen we door deze periode blijvend veranderen?

Als je kijkt naar de tijd van Jezus' passie en alles wat daar aan vooraf ging, dan zijn dat voor zijn leerlingen ervaringen geweest die

ze nooit meer zouden vergeten en die hen diepgaand beïnvloed hebben. Jezus bleek geen politieke figuur te zijn, geen keizer en geen vechter, maar een Messias die zijn leven gaf voor zijn mensen.

Had de ontmoeting met Jezus hun leven al veranderd, dit alles nog meer. Ze moesten hun verlangen naar macht en invloed loslaten en juist dienaar worden in navolging van Jezus die de voeten waste van zijn leerlingen. Ze werden verkondigers van Jezus verlossing door diens dood en verrijzenis. Het leven van heel veel mensen werd erdoor veranderd.

Met Pasen gedenken we en vieren we die verrijzenis van Jezus, het belangrijkste feest van ons geloof. Gods Zoon die sterft aan een kruis en weer opstaat uit de dood, zodat de weg naar God weer begaanbaar wordt en de dood geen einde meer is, maar een nieuw begin. Juist op dit feest van Pasen worden we uitgenodigd om nieuwe mensen te worden, om te veranderen dus waar dat nodig is.

Om mensen te worden die hun leven (opnieuw) oriënteren op God.

Nu is veranderen vaak moeilijk. Het kan bedreigend zijn. Je hebt er geen zin in. Want je moet het vertrouwde loslaten. Maar, deze tijd waarin er noodgedwongen veel verandert, kan ons zelf ook op het spoor van verandering zetten. Wat wil ik anders, beter doen?

Dat past bij de voorbereiding op Pasen. Want we zijn niet op weg naar een feest dat we voor de zoveelste keer vieren op dezelfde wijze als vorig jaar.

Pasen is het feest van een nieuw begin, zoals ook de natuur opnieuw begint in de lente. En al gebeurt dat elk jaar weer, het is nooit hetzelfde.

Witte Donderdag
Ingekleurd door Gabriëlle en Angelina



RK Parochieblad **Spirit**

Zoals u ondertussen gewend bent, vindt u in Spirit het rooster van de zondagse vieringen. Maar ook op de achterzijde van Spirit kunt u lezen waar, in welke kerk, de doordeweekse vieringen gehouden worden. Graag verwijzen we u dus voor het rooster naar Spirit. Maar er valt meer te lezen zoals over de vastenactie voor stichting Hart4onderwijs in Nepal. Of de Coronavisie van deken Jongerden. Ook komen ouderen én jongeren aan het woord en vertellen zij hoe zij deze tijd ervaren. Kortom het wordt weer Pasen, een feest van hoop en vertrouwen in de toekomst.



Eventuele wijzigingen in het vieringen rooster vindt u op onze website of in het maandelijkse Bruggetje waar u zich gratis voor kunt abonneren. Laat u kennen via: locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl.



Ringleiding

In onze kerk is al enkele jaren een ringleiding aanwezig.

Alleen jammer dat deze ook al jaren niet functioneerde.

Dankzij een signaal van een van onze parochianen kunnen we nu melden dat de ringleiding weer operationeel is.

Een ringleiding biedt voordelen voor slechthorenden, doordat de installatie achtergrondgeluiden weg filtert. U hoeft alleen uw hoortoestel in de juiste stand te zetten en op de geschikte plaats te gaan zitten om alles perfect te kunnen volgen. De ringleiding bevindt zich tussen de 1^e en 2^e pilaar aan de rechterkant van het middenschip.



Kerkbalans 2021

U bent gewend dat u door ons de laatste jaren in de maand september wordt benaderd voor de Actie Kerkbalans. De landelijke actie van de gezamenlijke kerken vindt echter jaarlijks plaats in de maand januari. Vandaar dat wij besloten hebben om in 2022 weer terug te keren naar januari. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen gaan we de actie dit jaar in de maand mei houden. Bij de volgende Brug ontvangt u de uitnodiging om weer mee te doen.

Terugblik 14 februari: Diaconale collecte Voedselbank Diemen

Hoewel landelijke media recentelijk berichten dat de Voedselbank heel veel donaties ontving, is de realiteit dat de lokale voedselbanken (met name Voedselbank Diemen) vooralsnog zeer weinig tot niets van deze steun zien. In deze tijd trekt het aantal klanten aantal fors aan terwijl er minder overschotten/goederen van bedrijven worden gedoneerd, mede omdat die slimmer inkopen.

Voor Voedselbank Diemen zijn voldoende reserves dan ook noodzakelijk om hun klanten ook de komende tijd te kunnen blijven bedienen. Daarom hebben we in de kerstnacht steun gevraagd voor de Voedselbank en deden we dat opnieuw met een diaconale collecte op 14 februari. U kunt de Voedselbank blijven steunen met een donatie of door donateur te worden. Het banknummer is: NL 78 INGB 0004 8963 40 t.n.v. Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen o.v.v. actie Sint Urbanuskerk Ouderkerk a/d Amstel. Namens de PCI-werkgroep bedankt voor uw bijdrage, Nico van Wieringen

De Club van 140

Pastor Eugène Brussee, diaken

De club van 140 steunt financieel onze jonge parochianen om een band te houden met de Urbanus Parochie en met het katholieke geloof. Er is contact met kinderen, tieners en jongeren binnen Ouderkerk soms in samenwerking met andere kerken.

Met de jongerengroep zijn we voor het laatst in februari 2020 samen gekomen.

We hebben toen een bezoek gebracht aan de San Egidio groep in Amsterdam en met hen

voedselpakketjes uitgedeeld aan de daklozen op straat. Het was een bijzondere ontmoeting waarbij de jongeren ook in gesprek raakte met de daklozen en beseften wat het is om op straat te moeten leven. Helaas hebben er daarna, vanwege Corona, geen ontmoetingen meer kunnen plaatsvinden. Wel hebben we de jongeren een blijk van verbondenheid gegeven, eind december, in de vorm van een klein cadeau pakketje. Met een aantal tieners hebben we de oecumenische jongerenviering van september voorbereid.

Net als vorig jaar was deze viering voor het grootste deel ingevuld door de tieners zelf. Andere tienerbijeenkomsten zijn, opnieuw vanwege Corona, helaas niet doorgegaan.

De kinderen van het Kinderkoor 'het Kwetternest' zijn samen gegaan met het kinderkoor van Bovenkerk ('de Boventoontjes'). De nieuwe naam van de twee samengevoegde koren is: jeugdkoor Urbanissimo. Hierin doen intussen ook een paar tieners mee. Vandaar de naam 'jeugdkoor'. De leeftijdsopbouw is van 7 t/ 16 jaar. Elke maand zingen zij bij een gezinsviering, afwisselend in Ouderkerk en Bovenkerk.

Daarnaast is er ook contact geweest met de scholen. Kinderen uit groep 7 van

basisschool 'de Amstelschool' hebben vorig jaar een bezoek gebracht aan onze Urbanuskerk. Ze hadden veel vragen en vonden het leuk om rondgeleid te worden door onze mooie kerk. Rond Kerst ben ik bij alle klassen van basisschool 'het Kofschip' langs geweest om iets over Kerstmis te vertellen en de kinderen een aardigheidje te geven. dat werd zeer gewaardeerd.

Bij alle activiteiten worden kosten gemaakt, soms als bedankje, een andere keer om even samen iets te kunnen eten of voor een aardigheid. Deze kosten kunnen we betalen uit de inkomsten van de Club van 140. Heel fijn dat dat mogelijk is. U steunt dit alles, ook financieel. En daarvoor aan u, alle Club 140 leden, heel veel dank.

Extra collectes:

17 feb t/m 3 april 2021: Vastenactie
24 en 25 april: Roepingenzondag

† **Er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart. Dat zij mogen rusten in vrede.**

Elize Kempers: overleden 18 december 2020 op 96-jarige leeftijd

Mien Duinmaijer-Pouw : overleden 28 januari 2021 op 93-jarige leeftijd

Ria Rijntjes-Snellen: overleden 16 februari 2021 op 92-jarige leeftijd

† **In Memoriam Leo Meesters**

‘Ik heb een goed leven gehad’ zei Leo Meesters regelmatig.

Hij was op 22 februari 1930 in Velsen in een gezin met acht kinderen geboren. Door de oorlog moesten ze weg uit IJmuiden, omdat daar de Atlantikwall door de Duitsers werd gebouwd. Ze kwamen op een plek in Drenthe, met bijna niets. Op zijn 16e is hij gaan werken. In de 50er jaren kwam hij in Ouderkerk aan de Amstel en hij voelde zich meteen thuis aan de Ronde Hoep Oost. Hij was erg muzikaal en hield ervan om liedjes te schrijven. Vele daarvan gingen over Ouderkerk. Zo schreef hij ook het ‘Ouderkerkse Volkslied’. Niet voor niets kreeg Leo de bijnaam ‘de troubadour van Ouderkerk’. Tot op hoge leeftijd trad hij op.

Schoondochter Mona karakteriseerde hem heel treffend:

Olijke ogen, klein van stuk. Groot geworden, in grappen en grollen.

Moeilijk uitend in woorden, maar niet in muziek. Effe lekker gespeeld, slechts 90 jaar lang. Dankbaar om zijn gastvrij- en gezelligheid is weemoed een glimlach die achterblijft.

Op 25 december 2020 is Leo na een kort ziekbed in het ziekenhuis in Amstelveen overleden. Op Oudejaarsdag hebben we hem – met veel anekdotes over zijn leven – in Crematorium Bouwens herdacht. Door alle coronabeperkingen kon dit alleen in kleine kring. Na het gregoriaanse ‘In paradisum’ en het afscheidsgebed, nam ieder afscheid onder het horen van het ‘Ouderkerkse Volkslied’.

† In Memoriam Hélène van Huizen

Op 8 januari overleed Hélène van Huizen op 55-jarige leeftijd. Het kwam als een schok voor onze geloofsgemeenschap. Hélène was heel actief voor onze kerk en stond nog zo volop in het leven. Maar de agressieve vorm van kanker waar zij aan leed, heeft in korte tijd veel schade aangericht. Het begon met een bericht over een mogelijk kwaadaardig gezwel in het najaar. Een paar maanden later was het gedaan.

Een soort vrije val waar zij en haar man Frits in terecht kwamen met amper tijd om het tot je door te laten dringen. Hélène kon er met haar emoties niet goed bij. Iets wat sowieso niet zo makkelijk was voor haar: het tonen van haar emoties. Maar bij Frits kon ze dat wel. Met hem had ze een relatie van 30 jaar die haar een stabiel thuis gaf. Samen met de honden natuurlijk. Vanuit dat thuis kon Hélène veel betekenen voor mensen. Zeker ook binnen de kerk. Ze deed dat vanuit een bewogenheid voor mensen en met haar achtergrond als professioneel theologe. Hélène is jarenlang actief lid geweest van het parochiebestuur van de St. Urbanusparochie. Na de fusie met RK Amstelland heeft ze hier de Locatieraad helpen oprichten waar ze later ook voorzitter van werd. Daarnaast leidde ze jarenlang de bezoekgroep en was ze actief lid van de Parochiële Caritas Instelling in Ouderkerk. Verder heeft ze veel gedaan voor de restauratie van de kerkvloer, geholpen op vrijwilligersdagen, meegedaan als kerkwacht, werk verzet voor de website van de kerk en zoveel meer. Met grote dankbaarheid kijken we daar op terug. Dankbaar voor haar trouw ook. Je kon altijd op haar rekenen en een beroep op haar doen. En dankbaar voor het feit dat ze heel goed opmerkte als iemand het moeilijk had. Om daar vervolgens goed en met zorg mee om te gaan. Dat alles nemen wij als een dierbare herinnering mee in ons hart. We zullen je missen Hélène. Maar we hopen en bidden dat je nu rust mag hebben op een plek waar je ook thuis mag zijn.

† **In Memoriam Tiny de Rijk van 't Schip**

Tiny de Rijk – van 't Schip overleed op 15 januari na een paar weken liefdevol verzorgd te zijn door haar dochters José, Diana en Pauline. Pleegdochter Renate leefde mee vanuit Oostenrijk. De familie noemde in de rouwkaart veel mooie kenmerken van Tiny die ook laten zien hoeveel ze voor hen heeft betekend: lief, dankbaar, grappig, levenslustig, genietend, optimistisch, krachtig, authentiek, vrijgevig, hartelijk en natuurliefhebbend. Zelfs in de laatste periode van haar leven konden mensen in haar omgeving nog iets ervaren van haar levenslustige en optimistische karakter. De sfeer in huis was ook allerminst bedrukt. Er werd gelachen en soms was er een traantje. Maar ze was niet bedroefd. Ze kon zich makkelijk overgeven aan het feit dat haar leven af liep. Dat deed ze met vertrouwen en geloof op haar eigen nuchtere manier. Want ze voelde: haar leven was voltooid. We vertrouwen haar toe aan haar Schepper en herinneren ons dankbaar alle mooie momenten die we met haar hebben mogen ervaren.

† **In Memoriam Kees Lakerveld**

Op 15 februari hebben we afscheid genomen van Kees Lakerveld, een markante man. Iemand met een groot hart. Kees was goedlachs. Een pretletter, zoals iemand uit onze kerk het zei. Iemand die altijd zijn woordje klaar had. Dat werd meestal wel gewaardeerd. En als je het niet kon waarderen en het ergens niet over eens was, dan kon je dat ook gewoon zeggen. Hij was nooit te beroerd om wat mensen mee te nemen naar de kerk. En voor de Mariakapel heeft hij zich lange tijd ingezet. Want hij hield van Maria. Kees was dol op zijn gezin. Als hij daar over begon te praten, kwamen de tranen hem in de ogen. Zelf had Kees niet zo'n makkelijke start. Zijn moeder overleed na zijn geboorte en zijn vader kon dat maar moeilijk verwerken. Toen Kees zijn eigen gezin kreeg was hij daar extra blij mee. Hij was ook niet iemand voor alleen. Daarom stond hij na de dood van zijn vrouw Leni ook open voor een tweede relatie.

Qua gezondheid ging het niet zo lekker de laatste jaren. Zijn hart en later zijn been en de teen die bijna zwart werd.

Hij kwam daarvoor in het ziekenhuis terecht waar hij uiteindelijk door domme pech aan Corona overleed. Bij leven zei Kees dat hij niet bang was voor de dood. Want zijn geloof was ijzersterk. Daarom geven we hem met vertrouwen uit handen. Maar hij laat een lege plek achter in onze kerk. We gaan je missen Kees.



Stagiair seminarie stelt zich voor

Beste parochianen van de St. Urbanus geloofsgemeenschap,

Mijn naam is Richard Numan en ik kom uit het mooie dorp Heemskerk. Voor mijn studie aan het Willibrord seminarie in Heiloo mag ik dit jaar stage lopen in uw parochie. Graag vertel ik in het kort wat over mijzelf en over de taken die ik voor mijn stage mag doen.



Ik ben geboren als derde in een katholiek gezin en heb een broer en twee zussen. We baden vroeger altijd voor het eten, we zijn als kinderen gedoopt en hebben allemaal onze eerste communie gedaan in de Mariakerk. Het heilige vormsel kreeg ik op 11-jarige leeftijd toegediend. Het tegeltje dat ik kreeg met de tekst “Bouw aan het goede in jou”, heb ik nog bewaard.

Op de middelbare school verslapte mijn band met de kerk een beetje. Een eventuele roeping tot het priesterschap, was toen niet iets waar ik over nadacht. Nadat ik de HEAO had afgerond, werd ik op geroepen voor militaire dienst en ik koos ervoor die in de Nederlandse kazerne in het Duitse Seedorf te vervullen. Door een paar incidenten met dodelijke slachtoffers ging ik meer over dingen van het leven nadenken. Ik ontdekte dat er bij de kazerne kerkdiensten werden gehouden en vond het fijn om daar heen te gaan. Het geloof bood mij steun en troost op de momenten dat ik het moeilijk had.

Na mijn dienstitijd vond ik een baan als administratief medewerker in Gouda, waar ik toen ook tijdelijk woonde. Ik veranderde een paar keer van baan en na enkele omzwervingen in Brabant en Utrecht kwam ik weer

terug in Heemskerk. Ik sloot mij aan bij het jongerenkoor en begon naast mijn baan ook vrijwilligerswerk te doen, onder andere als notulist voor het kerkbestuur. Op een gegeven moment deed ik een retraite in de Foyer de Charité in Thorn. Het gemeenschapsleven daar sprak mij erg aan en ik besloot mijn baan op te zeggen om bij hen in Limburg te gaan wonen. Ik bleef daar 4 jaar, maar miste mijn familie en vrienden te veel en ging weer terug naar Noord-Holland en kreeg gelukkig ook weer werk.

Het verlangen om mij in te zetten voor het evangelie en de kerk bleef echter. Via een priester in Heiloo kwam ik op het spoor van de Tiltenberg, waar ik in 2018 aan de opleiding voor diaken ben begonnen. De eerste twee jaar heb ik nu afgerond, maar ondertussen begon ik steeds meer aan het priesterschap te denken. In overleg met de rector van het seminarie ben ik nu naast mijn werk parttime begonnen aan de priesteropleiding.

Bij de opleiding horen ook stage-activiteiten omdat het geloof natuurlijk vooral in de praktijk beleefd dient te worden. Een onderdeel daarvan is dat ik mensen bezoek en enkele keren bij een zondagsviering aanwezig zal zijn. Ik vind het fijn om in uw gemeenschap stage te mogen lopen!



De redactie van Spirit en De Brug is op zoek naar nieuwe redactieleden. Ben jij geïnteresseerd, laat je horen. Stuur een berichtje naar: redacteurbanusouderkerk@gmail.com. Tot ziens!

Contactpersonen locatie Sint Urbanus Ouderkerk

Werkgroepen

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Raad van Kerken | Mw. Elise Stronkhorst | 020- 496 8184 |
| Parochiële Caritas/PCI | Dhr. Paul Liesker | 06- 1418 1919 |
| Bezoekgroep | Mw. Els Oud | 020- 496 4435 |
| Jongerengroep | Dhr. Paul Liesker | 06- 1418 1919 |
| 1 ^e Communiewerkgroep | Via secretariaat | 020- 496 1320 |
| Vormsel | Via secretariaat | 020- 496 1320 |
| Kerkhofbeheer | Via secretariaat | 020- 496 1320 |
| Websitebeheer | Dhr. Ron Korrel | 0297- 582258 |
| Bloemengroep | Mw. Bets Harte | 020- 496 4941 |

Koren

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| Dirigent | Dhr. Laurens de Boer | 06- 24226 872 |
| Koor Elckerlyc (di-avond) | Dhr. Marcel v/d Velde | 06- 1211 9204 |
| Sint Caeciliakoor (di-ochtend) | Dhr. Wim Compier | 020- 496 3146 |
| Gezinsviering | Mw. Bets Harte | 020- 496 4941 |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Ledenadministratie | Dhr. Jan de Jong | 06-2991 3881 jongj@upcmail.nl |
| Bezorging parochieblad | Dhr. Marcel Schwegler | 020- 4965733 |
| Interkerkelijk Stencilbureau | R.K. Gezellenhuis | 020- 496 1255 Interkerkelijkstencil bureau@gmail.com |

Redactie 'De Brug': redactieurbanusouderkerk@gmail.com

'De Brug' is een communicatieblad van geloofsgemeenschap locatie Sint Urbanuskerk in Ouderkerk a/d Amstel welke onderdeel is van RK parochie Amstelland. 'De Brug' komt 5x per jaar uit, gelijk met het parochieblad 'Spirit' van RK parochie Amstelland. U vindt in De Brug' aanvullende informatie over lokale activiteiten. De redactie van de Brug geeft de voorkeur aan berichten vanuit de eigen geloofsgemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht om teksten te weigeren of te veranderen.

Volgende Brug
Kopij datum: 20 april 2021
Verspreiding: 12 mei 2021

