

De Brug



Parochieblad Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

Februari/Maart/April/Mei 2016



Sint Urbanusparochie

Rondehoep Oost 31

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Parochiesecretariaat	maandagmiddag	14.00 - 16.00 uur
	dinsdagmiddag	13.30 - 16.00 uur
	woensdagochtend	09.30 - 11.30 uur
	donderdagochtend	09.00 - 11.30 uur
	vrijdagmiddag	13.30 - 16.00 uur

Parochiebestuur

Pastoor	Pastoor Ambro Bakker	020-646 0683
Diaken	Pastor Eugène Brussee	020-496 1320
Vice-voorzitter	Dhr. Alfred Schwegler	020-496 5894
Secretaris	Dhr. Paul Theeuwes	020-679 0774
Penningmeester	Dhr. Edwin Saan	020-496 5310
Kerkopbouw/Regiozaken	Mw. Hélène van Huizen	020-496 1243
Regiozaken	Mw.Hanneke Brummelhuis	020-496 7561
Parochiecoördinator	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097 0614-181 919

E-mailadressen

Pastoor Ambro Bakker	ambro.bakker@bsg.nl
Pastor Eugène Brussee	e.brussee@rkamstelland.nl
Secretariaat RK Amstelland	secretariaat@rkamstelland.nl

Rekeningnummers

Sint Urbanusparochie	NL 61 RABO 0351 8018 55
Kerkbijdrage	NL 40 RABO 0351 8062 10
ParochiëleCaritas (PCI)	NL 51 RABO 0351 8011 62
Stichting Urbanus	NL 86 RABO 0351 8218 72
Stichting Vollebregt	NL 42 RABO 0300 5897 86

Vanuit het Parochiebestuur

Edwin Saan

Het is zondag 31 januari.

Buiten regent het maar van binnen is het warm en voel ik mij een blij mens. Vanmorgen hebben we met elkaar de afronding van een fase in

de restauratie gevierd. Een volle kerk, een prachtige liturgie, ondersteuning van 3 koren en veel liedjes die men mee kon zingen. En hoewel eens anders wordt beweerd, blijkt dat Ouderkerkers

wel degelijk kunnen zingen. Ze moeten hooguit een beetje aangemoedigd worden. Vrijdagmiddag was ik erbij toen door vele vrijwilligers de kerk werd schoongemaakt en klaargemaakt voor deze bijzondere gebeurtenis. Met elkaar kunnen we iets moois bereiken.

Het werkt ook relativerend om je ervan bewust te zijn dat het nog niet klaar is, sterker nog, dat het misschien wel nooit klaar zal zijn. Een kerkgebouw, neergezet door onze voorouders, overleeft generaties. Wij maken daarvan maar een klein stukje mee. En voor zulke monumentale gebouwen blijft onderhoud noodzakelijk. Wij zien het als bestuur als onze plicht en verantwoordelijkheid dat zo goed mogelijk te doen. Het is niet alleen het beheer van een stuk erfgoed, maar ook het behoud van vele familiegeschiedenissen en herinneringen.

Er gebeurt momenteel veel rondom de Urbanuskerk en de parochie. Het 150 jarig bestaan in

2017 komt snel naderbij en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Het streven is om iedere maand een evenement te organiseren rondom dit jubileum. Voor ieder evenement zullen niet alleen parochianen, maar ook andere dorpsgenoten gevraagd worden om te helpen met de organisatie.

Eén van deze evenementen willen wij vast nu al onder de aandacht brengen. Vanuit koor Elckerlyc is het idee ontstaan om een 'Passion' te organiseren. Dat idee werd zo goed ontvangen dat het nu breder en groots opgezet gaat worden. Er is samenwerking gezocht met mensen van de Amstelkerk en ook vanuit de gemeente kwam er positieve bijval voor dit idee, waarmee het hoogstwaarschijnlijk mogelijk wordt dit evenement te kunnen organiseren op het kampje. De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort kunt u hier meer over lezen in het Ouderkerks weekblad.

Op het gebied van de ontwikkeling van de gronden rondom de kerk is

gelukkig ook voortgang te melden. In de afgelopen maanden hebben de gemeente en de projectontwikkelaar constructief overleg met elkaar gehad en zijn vernieuwde plannen uitvoerig met elkaar besproken en ingevuld. Het parochiebestuur heeft de plannen besproken met de klankbordgroep - een groep betrokken en gewaardeerde parochianen – en hen is gevraagd input te leveren op deze plannen. Wij verwachten binnen enkele weken te kunnen starten met meer uitgebreide informatierondes voor parochianen, belangstellenden en omwonenden. Zoals de plannen er nu liggen, zal het gebied rondom de kerk natuurlijk enorm gaan veranderen, maar de leefbaarheid en de kwaliteit zullen gewaarborgd blijven. Er zal met respect voor de

historische waarden en aspecten van het landschap en de kerk gebouwd gaan worden. Over de plannen is geadviseerd door zeer vakkundige historici die de nieuwe ontwikkelingen hebben geplaats en getoetst aan historische perspectieven.

Het is voor de Urbanuskerk een zeer belangrijke gebeurtenis, omdat met deze transactie het financiële voortbestaan van de Urbanuskerk voor lange tijd gewaarborgd kan blijven. En dat is niet alleen goed voor de parochie, maar voor de hele gemeente.

Ouderkerkers mogen trots zijn op Ouderkerk waarvan de Urbanuskerk toch een belangrijk aangezicht is.

Pastoraal woord

Pastor Eugène Brussee

Onze kerk is mooi geworden. Oude schilderijen zijn hersteld en nieuwe afbeeldingen toegevoegd. Iets om trots op te zijn, en misschien ook een mooi beeld voor onszelf op weg naar Pasen, om te herstellen en te vernieuwen.

De veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding en van bezinning. Hoe sta ik in het leven? Hoe ga ik met anderen om? Wat betekent geloven eigenlijk voor mij? Het kan een tijd zijn om verstoorde relaties te herstellen of door een reflectie op je leven tot andere beslissingen te komen.

Maar het is goed om niet alleen terug te kijken op ons leven, maar ook vooruit. Er breekt een nieuwe tijd aan, want elke tijd is nieuw, ook al komen bepaalde dingen steeds terug. Dat merk je ook in de kerk. Elk jaar vieren we Pasen en zijn veel lezingen en rituelen hetzelfde, maar toch is het telkens nieuw. Tenminste, zo is het bedoeld.

In je eigen leven merk je dat gewoontes telkens terugkeren, het lijkt soms wel of je niet veranderen kunt. En als een ander je dat inwrijft dan voelen we dat nog des te sterker. Jij ook altijd...

Maar je wordt niet alleen bepaald door je karakter of bepaalde gewoontes. Je kunt dingen ook gewoon anders doen. En als we terugkijken op ons leven tot nu toe dan hebben we dat ook al gedaan. We zijn ons anders gaan kleden of we zijn misschien ander werk gaan doen en we zijn misschien milder geworden in ons oordeel. Het geeft het gevoel dat je vooruit gaat en niet in een soort cirkel zit waarin alles steeds opnieuw terugkeert.

In ons geloof is dat ook een belangrijk iets. Dat je geloven mag in vooruitgang. Dat we niet in een soort cirkel leven waarin alles terugkeert en hetzelfde blijft, maar dat we op weg zijn naar een toekomst waarin het Rijk van God steeds belangrijker wordt. Zoals we dat bidden in het Onze Vader: Uw Rijk kome.

In het Oude Testament leefden men in de verwachting van de komst van de Messias. Voor ons christenen is die Messias gekomen in Jezus. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee alles is gezegd. Wij hebben de opdracht meegekregen in deze wereld zijn zending voort te zetten.

Ook wij zijn dus op weg naar een betere toekomst, ook al hebben we met het nieuws over oorlogen en aanslagen soms het idee dat we een stap terugdoen.

We mogen geloven dat het leven en de liefde sterker zijn dan de dood en de haat. Dat vieren we straks opnieuw met Pasen.

En hopelijk mag dat ook onze hoop vernieuwen op een betere toekomst waar wij ons steentje aan kunnen bijdragen door ons te laten vernieuwen door Gods Geest in ons. Dan breekt er echt een nieuwe tijd aan.

Lief

Zet al je wensen in het
licht

Heb lief

Zie wie dichtbij je bleven

Heb lief

Ervaar je innerlijke kracht

Heb lief

Strijd

Om lief te hebben

Rust

Om lief te hebben

Aanvaard

Om lief te hebben

Leef

Om lief te hebben

(Ciel Annegarn)

Veertigdagentijd 2016

Programma van de oecumenische
woensdagavond bijeenkomsten

‘OP ADEM KOMEN MET HART EN ZIEL’

De veertigdagen zijn een cadeautje, bedoeld om op adem te komen. Een periode stil staan bij het wezenlijke van je leven, bij datgene waar je het voor doet en dat toch soms zo makkelijk vergeten wordt in de drukte en vaart van alle dagen van onze chaotische wereld.

Naast het wekelijkse ochtendgebed (hele jaar door) en de meditatieve/stilte bijeenkomsten in onze beide kerken (van september tot Pasen), organiseren we in de veertigdagen een speciaal bezinnend programma.

We hopen dat u ook dit jaar de tijd neemt om op adem te komen met hart en ziel, gun het uzelf! Een goede tijd gewenst, de beide pastores, Eugène Brussee en Jos de Heer.

Oecumenisch woensdagochtendgebed. Vanaf 8.30 uur is de deur van de kerk open, klokslag 8.45 uur begint het ochtendgebed, dat ongeveer een kwartier

duurt, tot 9.00 uur. Zolang de restauratie van de Urbanuskerk in volle gang is komen we bijeen in de Amstelkerk.

Programma:

Woensdag 10 februari:

Aswoensdagviering

St. Urbanuskerk: 19.30 uur

Oecumenische viering met voorgangers Eugène Brussee en Jos de Heer

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Het bijzondere van de Aswoensdag in de rooms-katholieke traditie is het zgn. 'askruisje' halen. De as is symbool voor 'stof': stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren (Genesis 3:19). Ze herinnert ons aan het feit dat ons leven broos en afhankelijk van God is en dat we geroepen zijn uit de adem Gods te leven. Want uit het stof van de aardbodem zijn we gevormd door God en juist doordat God de levensadem ons in de neus blies, leven we (Genesis 2:7). De as wordt gemaakt door verbranding van de palmtakken die in het vorige jaar op Palmzondag gebruikt zijn om Jezus' intocht in Jeruzalem te vieren. De dienst is een boeteviering. We worden

genodigd naar voren te lopen om een askruisje op ons voorhoofd te ontvangen als teken van vergeving naar hoopvol perspectief, van oud naar nieuw leven. Tevens kunnen we 'loslaatbriefjes' verbranden, briefjes waarop we kunnen en mogen schrijven wat we letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier neerdrukken en kleinmaken. Zo kunnen we ruimte maken voor datgene wat écht is.

Woensdag 17 februari:

Zangmeditatie

Amstelkerk: 20.00-20.45

Een zangmeditatie onder de bezielende leiding van sopraan Susanne Brussee. Opgave niet nodig.

Woensdag 24 februari:

Sobere maaltijd en Labyrint lopen.

Pastorie St. Urbanuskerk: 18.30 uur (Cuyperskamer).

Deze maaltijd zal bestaan uit soep en brood. De kosten, €7.50 p.p., zijn bestemd voor de jaarlijkse Vastenactie. U bent van harte welkom om uw maag en hart te laten vullen! U kunt zich opgeven via een inschrijfformulier achterin beide kerken of per email naar: Urbanusparochie@xs4all.nl

Woensdag 24 februari :

Labyrint lopen

St. Urbanuskerk: 20.00 uur

Onder deskundige en bezielende leiding van Fieke Klaver lopen we met elkaar het Labyrint van de tegels uit de gang of ontvangstruimte van de kerk.

Woensdag 2 maart:

Meditatie en stilte (lectio divina)

Amstelkerk: 20.00-20.45 uur

De meditatie wordt geleid door Jos de Heer.

Urbanus Lunch Concert 18 maart Zuid-Amerikaanse muziek

Op vrijdag 18 maart, 12.30 uur, zal in de St. Urbanuskerk het eerste Lunchtijd Concert 2016 gegeven worden door Laurens

Woensdag 9 maart:

Meditatie en stilte (lectio divina)

Amstelkerk: 20.00-20.45 uur

De meditatie wordt geleid door Eugène Brussee.

Woensdag 16 maart:

Passieconcert St. Urbanuskerk

20.00-20.45 uur

Maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 maart

Stille Week-Vespers

Amstelkerk: 19.30 uur

Vesper in het kader van de Stille Week (duur half uur).

Initiatief en organisatie Raad van Kerken te Ouderkerk aan de Amstel

Zie voor alle info:

www.kerkenouderkerk.nl



de Boer (piano) en Floor Wittink (saxofoon).

Het thema is Zuid-Amerikaanse muziek. Op het programma staan werken van Astor Piazzolla ('Le grand tango' en 'Fracanapa'), Carlos Guastavino ('Bailecito') en Alberto Ginastera ('3 Danzas Argentinas').

Floor Wittink behaalde haar master's-degree saxofoon bij Johan van der Linden aan de Artez Hogeschool voor de Kunsten. Zij vervolgde haar studie in Canada aan het Banff Centre for the Arts. Zij speelde in symfonieorkesten, muziek-theater producties, ensembles en met diverse solisten. Zij geeft lessen en workshops saxofoon.

Laurens de Boer is genoegzaam bekend als pianist en dirigent in de St. Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel en als virtuoos solist.

De toegang tot het concert is gratis. Aan de uitgang zal een collecte gehouden worden om de onkosten te dekken.



De eerstvolgende concerten zullen worden gegeven op:

- ❖ Vrijdag 15 april, 12.30 uur, Lunchtijd Concert door Eric Jan Josse (orgel) en Saartje Schrage (fluit).
- ❖ Zondag 22 mei, 15.30 uur, Zondagmiddag Concert: operamuziek door Susanne Brussee (sopraan), Valérie Friesen (alt), Leo van der Plas (tenor), Maté Fulep (bariton) en Hans van Beelen (piano).



**ALS JE BIDT, BID DAN.
ALS JE DANST, DANS DAN!**

Gezinsvieringen

met zang van 't Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer



Zondag 14 februari 10.00 uur
1^e zondag van de Veertigdagentijd
In deze viering gaat pastor E. Brussee voor.

+++

Zondag 13 maart 10.00 uur
5^e zondag van de Veertigdagentijd
In deze viering gaat pastor Tj. Jansen voor.

+++

Palmzondag 20 maart om 10.00 uur
De kinderen worden uitgenodigd om met
hun Palmpaasstok naar de kerk te komen.

+++

Vrijdag 25 maart om 15.00 uur
(kinder-) Kruisweg
Met pastor E. Brussee

+++

Zondag 10 april 10.30 uur
Eerste Heilige Communieviering
In deze viering gaan pastoor A. Bakker en
pastor E. Brussee voor.

Agenda februari / maart 2016

Week 06

Wo	10 feb.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Uitkomen nieuwe Brug en Spirit
		20.00 uur	Aswoensdagviering met Sint Caeciliakoor Voorganger is pastor E. Brussee
Do	11 feb.	14.00 uur	Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt'
Za	13 feb.	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Zo	14 feb.	10.00 uur	1 ^{ste} Zondag van de Veertigdagentijd Gezinsviering met koor 't Kwetternest Voorganger is pastor Brussee

Week 07

Wo	17 feb.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	21 feb.	10.00 uur	2 ^e Zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering met het Sint Caeciliakoor Voorgangers zijn pastor Brussee en pastor Stam

Week 08

Wo	24 feb.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Labyrint lopen in de Urbanuskerk
Do	25 feb.	19.30 uur	Eucharistieviering met stille aanbidding
Za	27 feb.	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Zo	28 feb.	10.00 uur	3 ^e Zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor Adolfs

Week 09

Wo	02 ma.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	07 ma.	10.00 uur	4 ^e Zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor Van Tillo

Week 10

Wo	09 ma.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	10 ma.	14.00 uur	Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt'
Za	12 ma.	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Zo	13 ma.	10.00 uur	^{5e} Zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering met 't Kwetternest Voorganger is pastor Jansen

Week 11

Wo	16 ma.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Passieconcert in de Urbanuskerk
Vr	15 apr.	12.30 uur	Urbanus Lunchtijd concert
Zo	20 ma.	10.00 uur	Palmzondag Eucharistieviering met Sint Caeciliaoor Voorgangers zijn pastor Van Tillo en pastor Brussee

Week 12

Ma	21 ma.	19.30 uur	Vesper in de Amstelkerk
Di	22 ma.	19.30 uur	Vesper in de Amstelkerk
Wo	23 ma.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Vesper in de Amstelkerk
Do	24 ma.	19.30 uur	Witte Donderdagviering met koor Elckerlyc Voorgangers zijn pastor Van Tillo en pastor Brussee
Vr	25 ma.	15.00 uur	Kruiswegstatie met 't Kwetternest Voorganger is pastor Brussee
		19.30 uur	Goede Vrijdagviering met Sint Caeciliaoor Voorgangers zijn pastor Van Tillo en pastor Brussee
Za	26 ma.	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
		22.00 uur	Paaswake Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorgangers zijn pastor Van Tillo en pastor Brussee
Zo	27 ma.	10.00 uur	Hoogfeest van Pasen Eucharistieviering met Sint Caeciliaoor Voorganger is pastor Van Tillo en pastor Brussee

Agenda april / mei 2016

Week 13

Wo	30 ma.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Do	31 ma.	19.30 uur	Eucharistieviering met stille aanbidding
Zo	03 apr.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor Van Tillo

Week 14

Wo	06 apr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Za	09 apr.	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Zo	10 apr.	10.30 uur	Eerste Communiefeest Eucharistieviering met 't Kwetternest Voorganger is pastor Brussee en pastoor Bakker

Week 15

Wo	13 apr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Do	14 apr.	14.00 uur	Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt'
Vr	15 apr.	12.30 uur	Urbanus Lunchtijd concert
Zo	17 apr.	10.00 uur	Eucharistieviering met Sint Caeciliakoor Voorganger is pastor Van Tillo

Week 16

Wo	20 apr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Za	23 apr.	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Zo	24 apr.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger is pastor Van Tillo

Week 17

Ma	25 apr.	12.00 uur	Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor de parochiebladen 'De Brug' en Spirit
Wo	27 apr.		Koningsdag
Do	28 apr.	19.30 uur	Eucharistieviering met stille aanbidding
Zo	01 mei	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor Van Tillo

Week 18

Wo	04 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Do	05 mei	19.30 uur	Hemelvaartsdag Eucharistieviering met het Sint Caeciliakoор Voorganger is pastor Van Tillo
Zo	08 mei	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger is pastor Adolfs

Week 19

Wo	10 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Uitkomen nieuwe Brug en Spirit
Za	14 mei	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Zo	15 mei	10.00 uur	Pinksteren Eucharistieviering met het Sint Caeciliakoор Voorganger zijn pastor Van Tillo en pastor Brussee

Goed om te weten:

- ✓ Deze agenda is zo ver mogelijk naar waarheid ingevuld.
Evt. veranderingen leest u in het Bruggetje of op de website.
- ✓ Let op! Zolang bij ons in de kerk de verbouwing aan de gang is, zullen het ochtendgebed op woensdagochtend en de meditatie op woensdagavond plaatsvinden in de Amstelkerk. U bent daar van harte welkom.
- ✓ Totaal bedrag aan giften (t.b.v. de restauratie) ontvangen t/m december 2015 bedraagt: € 5950,-
- ✓ Vanaf september is voor het sparen voor de verlichting een 2^e collecte gestart. Er is t/m december een mooi bedrag opgehaald van € 2620,97 (inclusief 2 eenmalige bijdragen van respectievelijk € 500,00 en € 100,00) Dit bedrag is al direct besteed aan de geïnstalleerde verlichting op het priesterkoor. Hartelijk dank voor uw gaven.

Bezige bij

Pastor Eugène Brussee

Bijna anderhalf jaar ben ik nu werkzaam in Ouderkerk en RK Amstelland. Ik voel me steeds meer thuis, samen met mijn gezin en heb intussen flink wat mensen leren kennen. Er is veel te doen op velerlei vlak, niet alleen in Ouderkerk maar ook steeds meer in de rest van RK Amstelland. Ik voel daarom ook de behoefte u wat meer deelgenoot te maken van mijn werkzaamheden zodat u weet waar ik mee bezig ben.

De aanstelling van vier dagen per week die ik heb ontvangen van de bisschop is verdeeld over Ouderkerk en de grote parochie van RK Amstelland. Daarnaast heb ik een dag per week studieverlof ontvangen, betaald uit een studiefonds, om te kunnen promoveren. Aan mijn proefschrift werk ik altijd op maandag. Het zwaartepunt van mijn werkzaamheden ligt vooralsnog in Ouderkerk, maar de andere kerken van de parochie doen steeds meer een beroep op mij,

niet in de minste plaats vanwege het vertrek van pastoor Tom Buitendijk, voor wie nog geen opvolger is gevonden.

Belangrijk is ook dat ik als jonge pastor probeer nieuwe vormen van kerkbetrokkenheid te creëren. Dat is de opdracht van het bestuur van de parochie RK Amstelland.

Zo ben ik een groep voor jonge ouders en stellen begonnen in de leeftijd van 30-40 jaar en ben ik - nog samen met pastoor Tom Buitendijk - een groep voor vijftigers begonnen. Ook heb ik ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven als een Alpha-cursus en ben ik bezig met het oprichten van een jeugdkoor met een jonge dirigent.

Voor de andere kerken van RK Amstelland ben ik gevraagd contact te houden met de gezinnen, de ouders van de Eerste Communicanten te begeleiden in Amstelveen, de overgang van de H. Geestkerk naar de St. Urbanus Bovenkerk mee te begeleiden en de vieringen die dat vragen mee voor te bereiden.

Ook ben ik betrokken bij de interreligieuze contacten in Amstelveen en ben ik op de achtergrond behulpzaam bij de diaconale activiteiten in RK Amstelland.

Dit alles vindt plaats naast de al bestaande activiteiten in Ouderkerk zoals een Bijbel-werkplaats, de meditaties, de jongerengroep, de diaconale activiteiten, de doopgesprekken, de huwelijken en uitvaarten, de Eerste Communievoorbereiding en natuurlijk de zondagse vieringen, en de velerlei overleggen van besturen, bouwvergaderingen, gezinsvieringen, oecumenische samenkomsten enz.

Bij dit alles probeer ik steeds opnieuw tijd vrij te maken om mensen te bezoeken, vooral mensen die ernstig ziek zijn of een partner hebben verloren. Daarnaast wordt ik getipt door mensen om iemand te bezoeken die dat op prijs stelt of hoor ik dat rechtstreeks.

Ik voel mij daarin, door bovengenoemde werkzaamheden, helaas wel enigszins beperkt. Ik zou meer willen dan ik kan.

Of er snel een opvolger voor pastoor Buitendijk zal komen, weet ik niet. Wat ik wel zie, is dat het aantal priesters en andere pastores ouder wordt en afneemt, zodat er steeds meer door steeds minder pastorale krachten gedaan moet worden. Dat is een beeld in ons hele bisdom en in ons land.

Vrijwilligers zijn ook daarom steeds meer nodig en eigenlijk onmisbaar. De uitdaging is om niet mismoedig te worden, maar te blijven vertrouwen op de werkzaamheid van Gods Geest en dankbaar te zijn voor wat er wel is en kan, niet in het minst door zoveel mensen die hun steentje bijdragen als vrijwilliger.

Je bent op Dus blijf
je best als lekker
je bent wie jezelf
je bent...

Vanuit de Parochiële Caritas (PCI)



Vastenproject 2016: 'Water voor Eritrea'

De werkgroep (MOWA) Missie OntwikkelingsWerken Amstelland heeft gekozen om geld in te zamelen tijdens de Vastenperiode voor de Stichting Water voor Eritrea. Deze stichting zet zich in voor veilig drinkwater en helpt mee aan de bouw van een ondergronds reservoir in de school van de Auxiliary Brothers in Alla een dorpje in Eritrea. In het parochieblad Spirit treft u hierover uitgebreid informatie aan. U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage voor deze actie te deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk, of over te maken naar bankrekening:

NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v.

'Vastenactie'.

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland



Terugblik: Kerstactie 2015 voor de Voedselbank Diemen



De inzameling voor de Voedselbank Diemen, is mede door de beide kerken, Sint Urbanus en de Amstelkerk, een groot succes geworden.

Tijdens de week van 14 t/m 20 december 2015 was er gelegenheid om uw gaven aan te bieden.

Vele, grote boodschappentassen, schoenendozen en enveloppen met inhoud werden in de pastorie afgegeven. Wat een verrassende artikelen zaten er in de tassen! Aan alles is en werd gedacht. Ook vanuit de

middenstand kregen we als extra vleesrollades aangeboden en van onze plaatselijke imker, voor elk voedselpakket een potje honing, feestelijk versierd met een kerstswans. Zelfs een nieuwe naaimachine is er bij mij thuis afgeleverd. Hulde aan iedereen en hartelijk dank voor al uw gulle gaven!

Was u misschien niet in de gelegenheid om aan deze actie deel te nemen, dan kunt u de Voedselbank Diemen ook steunen met een donatie of misschien wilt u donateur worden. Het banknummer is: NL 78 INGB 0004 8963 40 t.n.v.

Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen o.v.v. actie St. Urbanus Ouderkerk. Namens de PCI, Afra Vogel.

Goede opbrengst diaconale kerstcollecte 2015

De PCI is blij om te kunnen melden dat de kerstcollecte 2015 een goede opbrengst heeft opgeleverd. Zowel aan de Stichting Derde Wereld Hulp voor de 3 opvang tehuizen in India als aan Vluchtelingenwerk Nederland zal een bedrag van Euro 950,- worden overgemaakt.

Het is een feit dat de twee missen op kerstavond zeer goed werden bezocht waardoor de opbrengst van de collecte zou moeten toenemen, het is prettig om te constateren dat dit ook in werkelijkheid werd gerealiseerd.

Beide projecten willen de parochianen hierbij hartelijk bedanken voor hun zeer gewaardeerde bijdragen.

Namens de PCI, Nico van Wieringen

Landelijke Inspiratiedag Laudato Si' 23 april 2016

Vorig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si' uit. Daarin roept hij 'alle mensen van goede wil' op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De Landelijke Inspiratiedag is een interkerkelijk initiatief die mensen wil inspireren en uitdagen werk te maken van de 'zorg voor ons gemeenschappelijk huis'. Vertegenwoordigers van andere religies zullen bijdragen leveren aan de dag. Hoofd, hart en handen zullen worden aangesproken in een afwisselend programma. Er zijn speciale programma's voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers de gevolgen voelen van de beslissingen die nu worden genomen.

Voor meer informatie: www.laudato-si.nl

Zondag 10 april a.s. in de St. Urbanuskerk
Eerste Communie
10.30 uur

*In deze feestelijke viering zullen een aantal kinderen
de Eerste Heilige Communie ontvangen.*

*Pastoor-deken A. Bakker en pastor E. Brussee
gaan in deze viering voor
en o.l.v. Laurens de Boer
zal 't Kwetternest de muzikale bijdrage verzorgen.*

*In acht bijeenkomsten gaan de kinderen
op een speelse wijze 'door de poort'
naar het land van God...
waar iedereen welkom is;
waar niemand wordt buitengesloten;
waar om vergeving wordt gevraagd.
Een land ...
waar samen wordt gegeten;
waar samen wordt gedeeld;
waar nog veel meer wordt beleefd!*



*Ook de ouders gaan een aantal keer 'door de poort' om zich samen met
hun kinderen voor te bereiden op de Eerste Communie.*

U bent allen van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

*Namens de communiewerkgroep wensen wij de kinderen
en hun ouders een hele mooie en fijne dag toe.*

De Bijbel, een helder verhaal in woord en beeld.

Joke Slager-van den Beukel

Acht jaar heb ik gewerkt aan dit boek. Eerst de platen geschilderd en daarna de teksten ernaast geschreven. Ieder verhaal op zich zelf heb ik goed bestudeerd. Op deze manier kreeg ik een beeld in mijn hoofd, hoe de gebeurtenissen van de verhalen zich afgespeeld hebben.

Mijn idee was om een boek te maken, om in te lezen, uit voor te lezen of gewoon er lekker door heen te bladeren en de illustraties te bekijken.

Dit boek is niet aan leeftijd gebonden. Met dit boek hoop ik inspiratie te geven aan jong en oud. En hoewel een groot deel van de verhalen dateert van vóór onze jaartelling, hebben ze niets van hun zeggingskracht verloren. De verhalen spreken ons nog steeds aan en kunnen richting geven aan ons leven.

Naast de verhalen uit het Oude Testament komen natuurlijk ook de verhalen uit het leven van Jezus uitgebreid aan de orde, van geboorte tot kruisiging en opstanding.

Het resultaat is een sprekend en levendig boek, dat in geen enkele boekenkast zal misstaan.

Het is een echt familieboek geworden, geschreven en geïllustreerd vanuit het hart. Het is mogelijk een boek te kopen of te bestellen bij mij.

Ik ben mijn uitgever, Arjan van Steijn van Het Universum, zeer dankbaar, dat hij mij heeft geholpen om de uitvoering van dit boek zo mooi te maken. Ook mijn echtgenoot Piet, stond mij altijd terzijde met raad en daad bij dit boek.



Titel; DE BIJBEL , een helder verhaal in Woord en Beeld

Uitgever; Het Universum

Prijs; €39,50

200 pagina's

maten; 250 - 330 mm.

In Memoriam Corrie Kuiper - de Jong

19-12-2015

Cornelia Hendrika Kuiper – de Jong, Corrie, overleed op 19 december 2015. Op 24 december was de uitvaartdienst vanuit de Urbanuskerk. Corrie was een lief mens, nooit chagrijnig of klagerig, vrijgevig, iemand die van gezelligheid hield, gek met de kleinkinderen voor wie ze elke dag een kaarsje brandde. Ze was ook een sociale vrouw, had de laatste jaren veel contact met buurvrouwen.

Heel bijzonder is het feit dat ze in de kosterwoning naast de kerk geboren is omdat haar vader meer dan 40 jaar koster is geweest in deze kerk, vanaf 1912. In die kosterwoning woonde zij, samen met haar ouders en twee broers en een zus.

Ouderkerk was voor haar een plek van veel herinneringen al heeft ze het grootste deel van haar leven in Amsterdam gewoond met haar man, Wil Kuiper, die ze in daar heeft leren kennen en van wie ze 12 jaar geleden afscheid moest nemen toen hij overleed. Op 93 jarige leeftijd, heeft ze zelf haar leven uit handen moeten geven. En hier, vlak naast haar geboortehuis, in de kerk waar haar vader koster is geweest, hebben we afscheid van haar genomen. We vertrouwen haar aan haar Schepper toe en bidden dat zij het goed mag hebben en mag rusten in vrede.

In Memoriam Rob Cerpentier

07-01-2016

Rob is op 7 januari overleden en op 13 januari begraven, op een woensdag, de dag dat hij vaak naar de kerk toe kwam, om op het secretariaat met Carla te spreken over de begraafplaats. Hij heeft daar ontzettend veel voor gedaan. Hij was heel precies en kenden bijna alle graven uit zijn hoofd. Hij kende daardoor dus ook veel families van het dorp. We denken met veel dankbaarheid terug op wat hij heeft betekend voor anderen, in zijn vrijwilligerswerk voor de kerk maar ook voor de voetbalvereniging en op vele andere manieren. Het is heel bijzonder hoe hij met zijn ziekte is omgegaan, nadat hij anderhalf jaar geleden te horen kreeg dat hij kanker had. Hoe hij de moed niet verloor, optimistisch bleef, zelfs toen hij een keer in het ziekenhuis terecht kwam. Hij sprak ook heel open over zijn ziekte, al was misschien niet altijd zichtbaar wat er zich diep van binnen afspeelde bij hem. Toen hij begin januari gevallen was in zijn huis is hij heel hard achteruit gegaan. Zijn familie beschreef dat als een soort vrij val naar beneden. Twee dagen later overleed hij. Rob was een fijne man, heel precies, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een man waar je op kon rekenen. We vertrouwen hem toe aan de Heer van alle Leven, aan zijn eeuwig licht.

Voor elkaar een hemel op aarde

Ze stonden er bedremmeld,
zeg maar: verslagen bij.
Eerst op die vrijdag
hadden ze Hem verloren aan de dood
en nu zijn Hemelvaart aanstaande was,
verloren ze Hem opnieuw.
Toen Hij stierf op die vrijdag
week Zijn lichaam, niet Zijn geest.
De Geest was bij hen,
was gebleven,
levend, warm en zeer nabij,
vertrouwd en eigen,
als altijd.
En nu ineens,
starend naar de hemel,
was er de leegte.
Als van God verlaten
bleven ze bij elkaar
en uitzichtloos was de diepe,
de diepste duisternis.

Eén lichtpunt was er,
'n belofte, 'n toezegging,
meer niet.
Maar ze wisten dat
't bij 'n belofte meer gaat
om de waarde van hem,
die belooft,
dan om de inhoud van de belofte.

(Kees Harte)



Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Mw. Willy Out	020-496 4469
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Jongerengroep	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097
1 ^e Communiewerkgroep	Mw. Isabel Land-dos Santos	020-616 9393
Kerkhofbeheer	Via secretariaat	020-496 1320
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	rkorrel@kpnmail.nl
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624-226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Hans Out	020-496 4469
Sint Caeciliakoor (do-avond)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering (ma-middag)	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk Stencilbureau	Dhr. Ton van de Vall R.K. Gezellenhuis	020-496 1749 020-496 1255

Contactpersonen Sint Urbanusparochie

Redactie 'De Brug'/'Bruggetje': redactieurbanusouderkerk@gmail.com

'De Brug' is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

De nieuwe Brug: Pinksteren verschijnt 10 mei.

Uiterlijke kopij datum 25 april 2016.

Opgave intenties

Intentie voor (naam)

Intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

2^e intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

Opgegeven door (naam)

Telefoonnummer 06

Emailadres

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, **NL61 RABO 0351 8018 55**). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Intentie**.

Laat je kennen; help onze administratie

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam

Huidig adres

Nieuw adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer:06.....

Emailadres:

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via urbanusparochie@xs4all.nl of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v) en geboorte datum. Dank u wel.