

de brug



**parochieblad St. Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel**

Maart 2014

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **496 1320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **496 5894**
Penningmeester Dhr. Edwin Saan
Regiozaken/kerkopbouw
Mw.Hélène van Huizen **496 1243**
Regiozaken Mw.Hanneke Brummelhuis **496 7561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **679 0774**

Beheer gebouwen

Parochiesecretariaat Rondehoep oost 31 **496 1320**
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur / 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur / 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur / 11.30 uur
vrijdagmiddag 14.00 uur / 16.00 uur

Ledenadministratie Dhr. Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl **496 4608**

Website www.kerkenouderkerk.nl/urbanus.

Stichting Urbanus Ouderkerk a/d Amstel

Rabo bank **NL86 RABO 0351 8218 72**

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabo bank **NL42 RABO 0300 5897 86**

Urbanus-Parochie Bestuur

Rabo bank **NL61 RABO 0351 8018 55**
ten name van Parochie St. Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel

Kerkbijdrage Rabo bank **NL40 RABO 0351 8062 10**

Overige adressen Zie binnenzijde achter in de brug.

Diaken Eugène Brussee naar Ouderkerk aan de Amstel

Per 1 september aanstaande zal diaken Eugene Brussee, nu nog werkzaam in de St. Nicolaasparochie in Amsterdam, als eerstaanspreekbare aangesteld worden in onze St. Urbanuskerk. Hij zal ook in regioverband werkzaamheden verrichten. Een verheugend nieuws opdat het pastorale werk op deze manier gewaarborgd blijft na de pensionering en het vertrek van de huidige pastor Kiki Kint. Met zijn vrouw Susanne en drie dochtertjes zal hij t.z.t. komen wonen in de pastorie aan de Rondehoep. Hij is van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.



Even voorstellen

Vanaf september zal ik werkzaam mogen zijn in Ouderkerk en de regio Amstelland. Omdat ik met mijn gezin in de pastorie van de Urbanuskerk in Ouderkerk kom te wonen, zal ik allereerst met u te maken hebben. Daarom stel ik mij graag als eerste aan u voor.

Mijn naam is Eugène Brussee, ruim 41 jaar geleden geboren in het Limburgse Roermond maar met een Amsterdamse moeder en een vader die geboren en getogen is in Leiden. Mijn moeder was van huis uit katholiek, mijn vader is van protestantse huize. Na de middelbare

school heb ik twee jaar voor priester gestudeerd, ben toen een jaar in het Italië gaan wonen en werken en ben vervolgens journalistiek gaan studeren in Utrecht. Na het afronden van die opleiding, en een oriëntatie op het kloosterleven, ben ik theologie gaan studeren aan de universiteit, opnieuw in Utrecht, en daarnaast gaan werken als journalist.

Gedurende mijn studie theologie heb ik een relatie gekregen met Susanne met wie ik in 2002 getrouwd ben. Mijn vrouw is zangeres en zanglerares en heeft hiervoor een opleiding gevolgd en afgerond aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tot onze grote vreugde hebben wij samen drie kinderen gekregen, Beaudine (8), Gabriëlle (3) en Angelina (5 maanden).

Vanaf 2003 ben ik werkzaam in de Nicolaasparochie in Amsterdam Centrum, eerst als pastoraal werker en vanaf 2007 als diaken. Mijn eerste opdracht hier was samen met pastoor Joop Stam de nieuw gevormde parochie helpen opbouwen, er een echte parochie van te maken met twee parochiekerken, de Nicolaas en de Papegaai, en in samenhang met nog drie rectorale kerken, de Krijtberg, de Begijnhofkapel en de Onze Lieve Vrouwekerk. Van pastoor Joop Stam heb ik alle ruimte gekregen om veel activiteiten op te zetten op het gebied van geloofsvorming / catechese en diaconie. Samen hebben we veel mooie contacten opgebouwd. En het bijzondere is dat één van de velen die zich elk jaar meldden om katholiek te worden, en die een tijd geleden is toegetreten tot de katholieke Kerk, de laatste paar jaar mijn collega is als priester, kapelaan Jim Schilder.

In Ouderkerk hoop ik, naast de liturgie, met veel mensen contact te kunnen hebben en samen te werken aan de activiteiten vanuit en voor de kerk. Ook hoop ik, samen met anderen, nieuwe mensen te interesseren voor de kerk. In de regio Amstelland wil ik graag bijdragen aan een grotere samenhang tussen de verschillende kerkplekken en aan de gezamenlijke activiteiten op het gebied van geloofsvorming / catechese en diaconie. Maar dat zijn slechts eerste ideeën. Na een eerste periode van inwerken denk ik daar nog iets meer over te kunnen zeggen.

Ik kijk uit naar de tijd die komen gaat en de ontmoeting met velen van u. Het is voor ons als gezin bijzonder om in Ouderkerk te komen wonen en voor onze dochters is een nieuwe school ook een avontuur. Samen met mijn gezin hoop ik een plek te vinden in uw gemeenschap.

Diaken Eugène Brussee

Wat is een (permanent) diaken?

Het woord **diaken** komt van het Griekse woord *diakonos* (διακονος), dat dienaar betekent. De term komt al voor in de bijbel: de vroegste christelijke gemeenten hadden al diakens (diakenen). Het ambt van diaken was één van de gewijde ambten in de vroegchristelijke Kerk. Het diakenambt is onder meer bedoeld om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid: de diaconie of caritas. De instelling van het **diaconaat** staat in de Bijbel beschreven en wel in het boek der Handelingen van de Apostelen (hoofdstuk 6). Omdat de hulp aan arme weduwen in de christengemeente in Jeruzalem niet goed verliep, en de apostelen daar zelf niet voldoende tijd voor hadden, besloot de christelijke gemeente, onder gebed tot God, *zeven mannen* te kiezen die de zorg voor de armen moesten vormgeven. Zij verzamelden middelen voor de armen en deelden die uit aan hen die dat nodig hadden. Vaak waren dit de gaven in natura die tijdens de liturgie werden ingebracht. Onze collecte herinnert hier nog aan.

Als helpers van de bisschoppen van de vroege Kerk, ontvingen de mannen die uitgekozen waren om diaken te worden, de handoplegging. Deze ritus werd in de vroegchristelijke Kerk gezien als een sacramentele handeling waaraan genade verbonden was. Ook nu nog vindt de diakenwijding plaats middels handoplegging.

Het **diaconaat** was niet uitsluitend gericht op de armenzorg en was niet in het laatst een functie die ook de [Eucharistie](#) en zielzorg betrof.

Bovenal waren zij ook verkondigers van het **Woord** van het **Evangelie**. Vroege bronnen als de **Didache** en de **H. Schrift** zelf wijzen hierop.

Van oudsher was de wijding tot diaken de eerste van de drie hogere wijdingen in de Rooms-katholieke kerk. De dalmatiek (kort kazuifel met mouwen) is het liturgisch gewaad dat door diakens gedragen wordt. Onder de dalmatiek draagt de diaken de stola, in de liturgische kleuren, schuin over zijn schouder over een albe.

Permanent diaken

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft opnieuw voorzien in een permanent ambt van diaken. Dit ambt staat open voor jonge celibatair levende mannen en gehuwde mannen vanaf 35 jaar. Deze hernieuwde vorm van diakenschap staat helaas niet open voor vrouwen, hoewel het bekend is dat in de vroegchristelijke kerk ook vrouwen diakenen waren. De niet-getrouwde kandidaat voor het permanente diakonaat neemt ook het **celibaat** op zich bij de diakenwijding.

De diaken is op grond van zijn wijding onder meer bevoegd om in de Eucharistie het evangelie te lezen en te preken en in de catechese het geloof uit te leggen. Tevens is de diaken bevoegd om het sacrament van de doop toe te dienen en als kerkelijke getuige op te treden bij een kerkelijk huwelijk.

Transeunt diaken

De diakenwijding als stap in de aanloop naar het priesterschap is altijd blijven bestaan. Iemand die diaken is in afwachting van zijn priesterwijding wordt sinds het Tweede Vaticaans Concilie veelal '**transeunt diaken**' (overgangsdiaaken) genoemd. Het celibaat neemt de priesterkandidaat op zich bij de diakenwijding.

Vasten

Vasten

is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingend ritme van leven
of geleefd worden te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat normale gang van zaken heet.

Uitgelezen tijd

om weer op zoek te gaan
aar zin en betekenis van ons bezig zijn.
Om weer grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen

dat zo diep in mensen zit;
goede schepping,
vredevolle wereld,
liefdevolle mens.

Uitgelezen tijd

om wat meer zicht te krijgen
op de weg die wij te gaan hebben,
en stap voor stap
met velen samen
die weg ook gaan.

Uitgelezen tijd om echt te leven,
misschien ook wel te her-leven
naar Pasen toe.
En ook daarna.

De veertigdagentijd

Er ligt weer een dik blad voor u en heel wat leesstof. En als vanouds gaan we in maart, -te beginnen met de Aswoensdag op 5 maart-, aan de veertig dagen op weg naar Pasen.

Op Aswoensdag horen wij de woorden: "**Gedenk mens, je bent stof en tot stof keer je terug**"(Genesis,3:19). Dat simpel askruisje plaatste ons voor onze eigen spiegel: zijn we wie we willen zijn, of..... Daar hoeven we geen indruk te maken, daar zien we wie we écht zijn. En dat kan best wel eens confronterend zijn, want we zien niet graag onze schaduwkanten. En toch moeten we ermee leren leven, ook al doet dit pijn, ook al worden we erop beoordeeld! Door mensen, niet door God die ons geschapen heeft zoals we bedoeld zijn!

Het askruisje roept de wereld van de schijn een halt toe. Het verwijst naar een andere manier van leven. Niet de een verheffen en de andere de grond intrappen, maar in de spiegel zien **hoe en waar** wij zelf staan in het leven. En uit die confrontatie de kracht putten om bewuster, waarachtiger te gaan leven. Om te zien waar het écht om gaat in het leven.

Wij kunnen in de veertigdagentijd, gezuiverde en gelouterde mensen worden die Gods barmhartigheid doen. Als mensen die met twee benen stevig op de grond staan. We hoeven dit niet alleen te doen. God die het oude verbrandt en uit as nieuw leven schept trekt met ons mee. En we mogen in Ouderkerk ook sámen de uitdaging aangaan de komende veertig dagen te beleven. Alle woensdagavonden kunnen en mogen we met elkaar vieren, bezinnen, elkaar inspireren en ons door God en elkaar laten uitnodigen om alles ten goede om te buigen. Het simpele askruisje was symbool om als eerste stap om op te staan tot nieuwe mensen om met Pasen als herboren het léven te vieren: het leven in God, het leven mét elkaar.

In dit parochieblad treft u als apart, gekleurd binnenblad het programma aan dat de Raad van Kerken heeft voorbereid voor de komende weken op

weg naar Pasen. Bekijk het eens goed en zie waar u graag aan wilt of kunt deelnemen. Wilt u meedoen aan een sobere maaltijd, een speciaal concert met lijdensmuziek bijwonen of gezamenlijk mediteren rondom een mooie tekst of via de Ignatiaanse methode. . U bent van harte welkom! Voor elk wat wils, maar zeker allemaal goede gelegenheden voor verdieping, bezinning en opbouw van de geloofsgemeenschap. En juist dat laatste is heel belangrijk. Geloven doe je immers niet in je eentje, maar doe je aan en met elkaar.

Wij heten u in de Veertigdagentijd van harte welkom: alle woensdagavonden, jong én oud zijn welkom. Het kan een boeiende voorbereiding worden op de Goede Week en Pasen welke wij in April vieren, feest van het leven dat sterker is dan de dood.

Een hartelijke groet,

Kiki Kint, pastoraal werkster.

Wensenlijstje

Ik ben nog niet jarig, maar toch heb ik een al een wensenlijstje. Het klinkt hebberig maar het is niet voor mijzelf bedoeld doch voor de parochie. U hebt kunnen lezen dat er na mijn vertrek uit Ouderkerk voorzien zal worden in opvolging. Het is fijn dat het pastorale werk in Ouderkerk gecontinueerd gaat worden en dat de pastorie bewoond gaat worden door een jong gezin. Zodoende kan ik met een gerust hart vertrekken. Uiteraard vergt de komst van de nieuwe diaken enige voorbereidingen, niet in de laatste plaats omdat we minstens de zomer moeten overbruggen. Het zou erg fijn zijn als zaken die ik op me heb genomen zoals openen en sluiten van de dagkapel en ochtendgebed ook in de zomer gewoon door kunnen gaan. En wellicht ook daarna omdat het niet bekend is welke taken de nieuwe diaken gaat uitvoeren. Hem meteen belasten met dingen die niet

meteen tot zijn directe werk behoren, is geen goede zaak om hier als nieuwkomer te starten. Hij zal zeker tijd nodig hebben om zich in te werken.

Ochtendgebed: één van de oecumenische activiteiten die we graag door willen laten gaan. Ieder woensdagochtend wordt dit korte gebed gebeden, afwisselend in de Amstelkerk of in de Urbanus. In de even maanden in de Amstelkerk en in de oneven maanden in de Urbanus. In de Urbanus moeten stoelen neergezet worden in een kring op het priesterkoor. Plus de benodigdheden zoals de liturgiepapieren, kaarsjes en wierook. Het binnenkomen van de deelnemers vindt plaats via de dagkapel. Ook die binnendeur moet dus geopend worden. U raadt het al....we zoeken iemand die dit op zich wil nemen. Met name in juni en augustus. Verder kan ik helaas niet kijken, omdat ik niet weet of diaken Brussee hier aan gaat deelnemen.

Dagkapel: een klein werkgroepje heeft zich gebogen over openen en sluiten dagkapel. Drie mensen die in de buurt van de kerk wonen willen dit wel op zich nemen. Maar het zou heel prettig zijn als dit groepje uitgebreid kan worden tot vijf personen, zodat men bij toerbeurt volgens een te maken rooster eens in de vijf weken aan de beurt komt.

's **Ochtends:** deur openen, luiken openzetten, de uitgebrande kaarsjes in de prullenbak doen en het eerste kaarsje aansteken.

's **Avonds:** de kaarsjes uitblazen, luiken en deur sluiten. In de zomer kan de dagkapel vroeger open dan in de winter. Dat geldt ook voor het sluiten.

Van binnenuit zullen door de mensen van het secretariaat de kaarsjes aangevuld worden, de prullenbak en het geldbusje geleegd en wordt er gelet op het verwijderen van oud foldermateriaal enz.

Frank van der Linden, Rondehoep Oost 30 (4964953) zal de coördinatie van een en ander en het maken van een rooster op zich nemen. Woont u (heel) dicht bij de kerk en gaat het kapelletje u aan het hart, - net

zoals veel andere mensen- , neem dan contact op met hem of ondergetekende.

Lectoren: door zwak, ziek en zeer zitten we erg krap in de lectoren die in Urbanuskerk ook nog de functie vervullen van 'misdienaar' . Ook hier geldt: hoe groter de groep, hoe minder men moet lezen. De huidige lectoren maken veelal deel uit van een koor en kunnen dus geen lector zijn indien 'hun' koor zingt. Heeft u feeling met liturgie, beschikt u over een goede spreekstem en wilt u zich een keer per maand beschikbaar stellen??? Dan graag een telefoontje naar de pastorie om met ondergetekende hierover in gesprek te gaan. Uiteraard oefenen we een paar keer.

Laten we héél blij zijn met de komst van een opvolger. En dan is het goed om hem niet meteen met van alles en nog wat te belasten. Als parochianen kunnen we het hem makkelijkere maken door mee te helpen enige taken over te nemen die voor mij al die jaren min of meer vanzelfsprekend zijn geweest.

Doet u mee? Ik hoor graag van U,

Met vriendelijke groet

Kiki Kint, p.w.

Familieberichten

29 januari overleed in zorgcentrum Theresia op 93-jarige leeftijd

Johanna Cherubina Schrama-Kooijman

Zij was weduwe van Piet Schrama, overleden in 1997.

Als jongste dochter in een gezin van vijf kinderen werd Annie geboren in Waverveen. In het gezin Kooijman werden hoge waarden en normen gehanteerd en dat is Annie haar hele lange leven blijven doen. Goed zijn voor elkaar, hard werken, doorzetten en zuinig zijn is haar met de paplepel ingegoten, evenals het katholieke geloof. Annie was gek op het buitenleven en de natuur en vond het in haar jeugd heerlijk om op het veebedrijf van haar ouders mee te helpen met kaas maken. Na de dood van haar moeder en haar zus, bleef Annie –die inmiddels was opgegroeid tot een knappe, jonge vrouw - op de boerderij en was zij de enige vrouw in huis. Haar zus Rosa was immers ingetreden in een klooster. Door de zorg en de hulp die van Annie verwacht werd, was er amper tijd om te leren en doorleren was ook ongebruikelijk in die tijd. Haar droom om onderwijzeres te worden, moest ze helaas laten varen. Maar het belang van leren en het doorzetten hieromtrent heeft ze aan haar kinderen en zelfs kleinkinderen doorgegeven. Haar Piet leerde zij kennen tijdens het ringsteken in Ouderkerk aan de Amstel ten tijde van de bevrijdingsroes na de WOII. In 1946 trouwden zij in de kerk van Vinkenveen in een fraaie, zelfgemaakte bruidsjacon. Annie en Piet wilden graag een groot gezin, want Annie was gek met kinderen. Maar liefst 12 kinderen werden er geboren en dan is het logisch dat de oudsten vaak andere herinneringen hebben dan de jongsten. Een druk gezin waarin haar motto was: Zorg dat je netjes en schoon blijft. In een groot gezin met verschillende kinderen die uiteindelijk hun eigen weg gaan, is er naast veel vreugde natuurlijk ook sprake van verdriet. Vier kinderen heeft Annie af moeten staan door de dood: Robbie als baby, Pieter, Nelly en Jos. Voor ouders is het onnatuurlijk om kinderen te overleven. Ondanks Annie's verdriet, ging zij hier op natuurlijke wijze mee om. Zij was er van overtuigd dat ze haar kinderen zou weerzien en sprak mét hen en óver hen op een bijzondere wijze, alsof ze af en toe al een kijkje in de hemel had en zag hoe goed haar kinderen het er hadden en hoe mooi het er was. Het was een bepalend onderdeel van haar sterkte en

grote geloof. En wellicht is haar 2^e naam hier betekenisvol: Cherubina.....engel. Het schonk haar troost en de kracht om steeds weer door te gaan met haar leven.

Van het Theresiahof verhuisde zij naar zorgcentrum Theresia waar zij trouw de vieringen bezocht. Altijd keurig gekapt en mooi gekleed.

En ze bleef genieten van het leven, iedere keer weer dankbaar voor bezoek, gezelligheid, buiten wandelen, herinneringen ophalen, bidden..Zo verliep haar laatste stuk levensweg: lichaam en geest werden ouder. Eerst achter een rollator, later in een rolstoel....Soms diende zich verwarring aan, het onomkeerbare proces van dementie. Gelukkig waren er nog de vele momenten van herkenning, gesprekjes nog mogelijk, altijd die lieve glimlach. Het wonderlijke van de liefde.....moeder is nog moeder, maar eigenlijk ook niet meer. De afgelopen weken heeft ze langzaam afscheid genomen van het leven, van haar kinderen die ze eigenlijk niet wilde loslaten. Zij hebben er allemaal hun eigen mooie en bijzondere herinneringen aan. Maar er was ook het verlangen naar een ander leven, het wéten dat er een hemel zou zijn, een plek die mooi is en goed, met blauwe luchten, weilanden met koeien....Een plaats waar ze al haar geliefden weer zou zien. Dat was **haar** geloof, **haar** houvast. Het loslaten was moeilijk, niet alleen voor haar, maar ook voor de kinderen.

Dat haar Schepper mag voltooien wat Hij eens met Annie begonnen is en haar eeuwig leven schenken, verenigd met haar man en kinderen.

Op 3 februari hebben we in de St. urbanuskerk in Nes aan de Amstel in een drukbezochte viering afscheid van haar genomen, waarna Annie is bijgezet in het familiegraf aldaar.

Vastenactie 2014: Hulp aan Syrië

Miljoenen Syriërs zijn slachtoffer van de aanhoudende burgeroorlog in hun land. Velen zijn hun land ontvlucht en worden opgevangen in Libanon, Jordanië, Turkije en Irak. Vorig jaar is door de samenwerkende hulporganisaties de Giro 555-actie Help slachtoffers Syrië opgezet. De actie bracht (slechts) 5 miljoen euro op.

Nu, bijna een jaar later, is er een rapport van uitgebracht. Er is ontzettend veel gedaan op allerlei gebied, buiten de primaire hulp, zoals voedsel, water en medicijnen. De burgeroorlog en beschietingen gaan echter gewoon door en daardoor komen steeds weer opnieuw meer mensen in de problemen. Onschuldige burgers, die slachtoffer worden van de situatie. Een voorbeeld is de situatie van het klooster van de Jezuiten in de stad Homs in Syrië. Pater Frans van der Lugt heeft in sept. 2011 al zijn bezorgdheid over de situatie uitgesproken, maar nu blijkt hij (en vele andere mensen in de stad) in levensgevaar te zijn.

Onlangs heeft hij een noodkreet om hulp gegeven via de media. Ze worden al anderhalf jaar omsingeld door rebellen en regeringstroepen. Er wordt constant geschoten. Ze kunnen de straat niet op en kunnen ook niet bereikt worden!!!! Er is een groot tekort aan voedsel en medische zorg.

Acht mensen zijn reeds van honger omgekomen en zo'n 250 families staan aan de rand van de hongerdood, dat zijn dan alleen nog maar de mensen die rondom het klooster in Homs wonen. Ook de VN vindt de situatie in Syrië een humanitaire ramp en vraagt dringend om extra steun voor de Syrische bevolking.

Dat de nood zeer hoog is, staat vast. De burgers van Syrië hebben hulp nodig.

Daarom is Hulp aan Syrië – middels giro 555- het doel van de Vastenactie 2014 en zal er op 9 en 23 maart tijdens de viering gecollecteerd worden voor Syrië. De opbrengst van de sobere maaltijd is tevens bestemd voor de vastenactie.

Namens de PCI, Willy Out

Zondag 16 maart

Viering

voor jong en oud

om 10.00 uur

in de St. Urbanuskerk.

Pastor K. Kint

zal in deze viering voorgaan

en o.l.v. Laurens de Boer zingt

't Kwetternest weer vrolijke noten.



Iedereen is hierbij weer van harte welkom

LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
22-02	18.30 uur	Pastor J.Adolfs	Theresia Zorgcentrum
23-02	10.00 uur	Pastor J.Adolfs	St. Urbanuskerk
<hr/>			
01-03	geen viering		
02-03	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
05-03	19.30 uur	Pastor K.Kint p.w./ds.J.de Heer	
<hr/>			
08-03	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
09-03	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
15-03	geen viering		
16-03	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
<hr/>			
22-03	18.30 uur	Pastor J.Adolfs	Theresia Zorgcentrum
23-03	10.00 uur	Pastor J.Adolfs	St. Urbanuskerk
<hr/>			
29-03	geen viering		
30-03	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
05-04	geen viering		
06-04	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk

MAART 2014

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
	St. Caeciliakoor
<hr/>	
	Gregoriaans koor De Duif
Aswoensdag	St. Caeciliakoor
<hr/>	
1 ^e zondag 40 dagen tijd	Koor Elckerlyc
<hr/>	
2 ^e zondag 40 dagen tijd	't Kwetternest
<hr/>	
3 ^e zondag 40 dagen tijd	St. Caeciliakoor
<hr/>	
4 ^e zondag 40 dagen tijd	Samenzang
<hr/>	
5 ^e zondag 40 dagen tijd (zondagmiddagconcert)	Koor Elckerlyc

Urbanus Lunchtijd Concert

Op *vrijdag 14 maart*, 12.30-13.00 uur, zal het eerste lunchtijd concert van het seizoen 2014 gegeven worden. De uitvoerenden zijn *Eric Jan Josse* (orgel) en *Saartje Schrage* (blokfluit).

Op het programma staat Italiaanse en Spaanse muziek uit de periode van de renaissance en de barok. Uitgevoerd worden:

1. Recercada Segunda sobre el mismo madrigal
Diego Ortiz (c1510-c1570)
(sopraan blokfluit en orgel)
2. Recercada
Diego Ortiz
(solo blokfluit)
3. Sonate III
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
(sopraan blokfluit en orgel)
4. Sonate I
Giovanni Battista Fontana (†1630)
(sopraan blokfluit en orgel)
5. Canzona (*d kl*) - Verso - Canzona (*g kl*)
Domenico Zipoli (1688-1726)
(orgel)
6. Sonate in F
Antonio Vivaldi (1678-1741)
(blokfluit en orgel)
7. Sonata Sesta
Francesco Maria Veracini (1690-1768)
(blokfluit en orgel)

De toegang tot het concert is gratis.

Na afloop is er een deurcollecte om de onkosten te dekken.

Saartje Schrage begon haar blokfluitstudie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en voltooide haar studie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarnaast volgde zij diverse masterclasses. Naast haar studie volgde zij lessen Historische Documentatie en Uitvoeringspraktijk aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en aan de Musikhochschule Trossingen (Duitsland). Saartje is oprichter en speler van Trio Hout, een blokfluittrio dat muziek uit voornamelijk de renaissance speelt. Ook maakt zij deel uit van het Utrechts Baroque Ensemble en Ensemble Oriana.

Saartje heeft een privé-praktijk waarin zij blokfluitles geeft en ensembles coacht.

Eric Jan Josse studeerde aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, waar hij in 1983 het Praktijkdiploma Kerkmuziek en in 1985 zijn orgeldiploma behaalde. Daarna studeerde hij koördirectie aan het Utrechts Conservatorium.

Eric Jan Josse is cantor-organist van de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel, vaste repetitor van COV Amicitia Uithoorn en onder meer dirigent van Chorus Ad Hoc, de Amstellandse Cantorij en het Franz Liszt Kamerkoor.

Naast zijn didactische werkzaamheden als privé docent orgel, piano en improvisatie, verzorgt hij bij verschillende instanties muziekcursussen en workshops en is hij actief als componist van met name koor- en kerkmuziek. Composities zijn ondermeer verschenen in de bundels *Zingend Geloven*, de Vlaamse bundel *Geestelijk Liedboek van de Lage Landen* en het nieuwe *Liedboek*.

Op zondag 6 april a.s. vindt het volgende Urbanus Concert plaats getiteld 'Organ meets Jazz' (aanvang 15.30 u). De uitvoerenden zijn Jan Willems (orgel), Antoine Trommelen (saxofoon) en Ilse van Wuijckhuijse (sopraan)

Bijbel tegenover mobiel



Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel



omgaan als met onze mobiele telefoons?

Het zou betekenen dat we:

- **onze Bijbel constant op zak zouden hebben;**
- **er meerdere malen per dag een blik in werpen;**
- **wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen;**
- **hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden;**
- **hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven;**
- **hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren.**

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt bellen. Laten we er dan ook gebruik van maken!

Enkele 'alarmnummers':

- Als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14.**
- Als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51.**
- Als je bezorgd bent, bestudeer dan Matteüs 6:19,34.**
- Als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91.**
- Als God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63.**
- Als je vertrouwen moet worden versterkt, bestudeer dan Hebreëën 11.**
- Als je alleen en doodsbang bent, bestudeer dan Psalm 23.**
- Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korintiërs 13.**

-Als je het geheim van geluk wilt kennen, bestudeer dan Kolossenzen 3:12-17.

- Als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Matteüs 11:25-30.

DiaconAction 2013-2014 – bloemstukjes maken met ouderen

Op zondag 2 februari '14 was het weer zover. DiaconAction 2013-2014 stond op het programma. De jongeren van de regio Amstelland gingen weer aan de slag om 'iets te doen voor een ander'. En ook dit jaar was er weer een erg goed idee. De jongeren wilden graag 'bloemschikken met ouderen in het bejaardentehuis'. Dus, de jongeren zijn druk aan het verzamelen gegaan en om 13:30 stonden er tonnen met bloemen, potjes en oase in de aula van Brentano - Klaasje Zevenster.

Met alle jongeren aan de slag om alles klaar te zetten en er werden nog sjoelbakken gehaald zodat het feest kon beginnen. Om 14:30 werden de ouderen door de jongeren gehaald om gezamenlijk naar de aula te gaan voor het grote feest. En wat een gezellige combinatie is dat: jongeren en ouderen bij elkaar! Met jong en oud samen fröbelen en ondertussen luisteren naar muziek uitgevoerd door de jongeren zelf. Als de bloemstukjes klaar waren, konden er spelletjes gespeeld worden. Sommige ouderen waren lekker fanatiek met sjoelen en anderen konden niet stoppen met bloemstukjes maken. Maar het resultaat mocht er zeker wezen! Het zag er allemaal ontzettend mooi en fleurig uit! Daarna hebben we nog wat bloemstukjes gemaakt voor op de tafels in de aula en was het weer tijd om alles op te ruimen.

Het resultaat was in ieder geval een ontzettend gezellige middag die jong en oud niet snel meer zullen vergeten.

Groetjes, Patricia en Bianca ten Rouwelaar



Misintenties voorde maand maart 2014

Zondag 02 maart 10.00 uur.

Nellie van Buren, Johny Baron, Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, Jos en Niek Stuijt, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler.

Zondag 09 maart 10.00uur.

Nellie van Buren, Sophie Kea, Elena Kruishaar-Demtschenko, Wes Korrel en Riet Korrel-Papôt, Theo Kouwenhoven, Riet Jansen - van Reijsbergen, Corrie van Leeuwen-Scholte, Monique Dols-Lesage, Wil Mortier-van Essen, André Caminada

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Zondag 16 maart 10.00 uur.

Uit dankbaarheid voor een 40-jarig huwelijk.

Johny Baron, overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Overleden ouders van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, George Baron, Annie Mouris, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk.

Zondag 23 maart 10.00 uur

Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Wim van Beek, Leo van Dijk, Ton van Thienen, Henk Mesman, Ben Fakkeldij, Overleden fam. Schrama.

Zondag 30 maart 10.00 uur

Hennie Compier, Riet Zeldenthuis-Flierboom,, Sophie Kea, Sophie Jooren-Timmer, Lucia Copier-v.d.Heide, Willemien van Emmerik, Riki Groen-Hendriks.



Kerkebalans

In januari jl. is de Kerkebalans 2014 georganiseerd onder het motto: 'Wat is de kerk u waard?'. De Kerkebalans is een inzamelingsactie voor de plaatselijke kerk. Uw gift wordt onder andere gebruikt voor het pastorale werk in Ouderkerk: de aandacht en zorg voor mensen in nood, zoals bij eenzaamheid, ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw gift gebruikt voor het onderhoud van de kerk, het orgel en het kerkhof alsmede voor feestelijke vieringen rond Pasen, Pinksteren en natuurlijk Kerstmis.

Bij de organisatie van de Kerkebalans in onze parochie zijn veel vrijwilligers betrokken om de Kerkebalans enveloppen rond te brengen en weer op te halen. Hun inzet en bereidheid wordt zeer gewaardeerd. Hartelijk dank!

Geen Kerkebalans enveloppe ontvangen?

De parochianen hebben allen een schriftelijk verzoek gekregen mee te doen met deze jaarlijkse actie. Mocht u toch geen kerkebalans enveloppe hebben ontvangen, dan kunt u uw kerkebalansbijdrage over maken naar bankrekening: **NL40 RABO 0351 8062 10** ten name van Parochie St. Urbanus onder vermelding van Kerkebalans 2014.

Uw gift is belangrijk om kerk en gemeenschap in stand te houden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Parochiebestuur St. Urbanus

Woensdagochtendgebed

Woensdagochtend van 8.45 – 9.00 uur St. Urbanuskerk - Amstelkerk Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal.

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en God te komen. De kerk is open vanaf 8.30 uur.

Voorgangers: Kiki Kint, p.w., ds. Jos de Heer.

**de even maanden in de St. Urbanuskerk, (ingang via de dagkapel)
de oneven maanden in de Amstelkerk**

Bijbelwerkplaats

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Wanneer u via e-mail werk materiaal wilt ontvangen of het boek wilt bestellen (ook bij Sprey en de andere boekwinkels verkrijgbaar), graag een mailtje naar: jos.de.heer [at] hetnet.nl

Data: 11/3, 8/4 (tweede dinsdag van de maand).

Aanvang: 20.00 (-21.30) uur

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Cuyperskamer, Ronde Hoep Oost 31

Zanguurtje

(oude kerkelijke liedjes) in Zorgcentrum Theresia

Elke 1e woensdag van de maand Aanvang 10.45 uur (glazen zaal)

een ieder is van harte welkom mee te zingen, maar meer nog om even mee te helpen.

Gesprek bij de koffie.

donderdag 27 maart om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Een up-date van Tulip Garden India.

U herinnert zich nog wel de buffel Urbania, die onze parochie geschonken heeft, enkele maanden geleden. Vlak daarna heeft Tulip Garden nog van anderen geld ontvangen om een buffel te kopen.

Dat bracht het aantal op 8 stuks.

Deze 8 buffels leveren voldoende mest om een biogas-installatie te laten draaien.

De energiekosten stijgen enorm. Er wordt op gas gekookt, maar die gasflessen worden steeds duurder. Er wordt 3x per dag gekookt. Iedere maaltijd bestaat immers uit rijst met groenten.

Nu is er enige weken geleden contact geweest met een bedrijf, dat veel ervaring heeft met het maken van biogas-installaties. Dat bedrijf heeft er al zo'n 500 gemaakt! Tulip Garden heeft informatie ingewonnen, maar een en ander moet nog vastgelegd worden.

Maar nu was er laatst een grote happer bezig in de buurt van Tulip Garden. Ja, die kon gecharterd worden en heeft alvast wat voorbereidend werk gedaan. Zo'n machine is niet dagelijks beschikbaar, want Tulip Garden ligt tamelijk afgelegen, dus daar konden ze nu van profiteren.

Ook kregen ze een aanbod van een partij zand, niet al te duur.

Op dit moment kunnen ze gemakkelijk werkers krijgen, want op het land is er nog niet veel te doen.

Dus het zand kwam en veel enthousiaste mensen zijn gekomen om te helpen met de voorbereidingen.

Het is nu afwachten of de biogas-installatie gemaakt kan worden.

De kosten voor zo'n installatie bedragen bijna 7000 euro. Peter en Margreet hebben interesse in een systeem met 4 tanks. Als dan in 1 tank de vergisting nog niet goed op gang komt, dan zijn er nog 3 over, zodat ze altijd verzekerd zijn van gas.

Dat is nu nl niet zo. Er zijn maar een beperkt aantal gasflessen. Zodra er 1 leeg is, moet ie vervangen worden. Dat geeft veel administratieve rompslomp. Bovendien is het nooit zeker dat er meteen een nieuwe voor handen is. Tulip Garden verbruikt nu ongeveer 150 euro aan gas per maand. Als ze op een biogas-installatie overgaan, dan hoeven ze geen gas meer te kopen en besparen dus 150 euro per maand; is 1800 euro per jaar. De biogas-installatie kan sowieso 20 jaar voort, zonder dat er onderhoudskosten nodig zijn.

Dat is dus een flinke besparing op de energiekosten.

We wachten af en hopen dat er gulle gevers zullen komen om de biogas-installatie te kunnen aanschaffen.

Groeten van Margreet en Peter van Coeverden uit Tulip Garden – India.



Nieuws uit 't Kofschip

Trouwe lezers van ons nieuws zullen het de afgelopen maanden gemist hebben.

Ons nieuws voor de maand december was wel verstuurd maar kon helaas wegens plaatsgebrek niet geplaatst worden. In januari was er nog niet veel te melden, zodat we het afgelopen nummer hebben overgeslagen. Nu, vlak voor de krokusvakantie, is er weer veel gebeurd en de maand maart staat bol van de activiteiten. De laatste weken is er door de hele school heen hard gewerkt aan de citotoetsen, alles is verwerkt, zodat de rapporten, die direct na de voorjaarsvakantie worden uitgereikt, de resultaten kunnen weergeven. Aansluitend de oudergesprekken.

De kleutergroepen hebben de afgelopen tijd aandacht besteed aan de winter. Ijs en sneeuw, er viel buiten niet van te genieten maar in de klas des te meer.

Ook hadden zij een natuurleskist met als verwerking samen pannenkoeken bakken.

Begin maart hebben de kleuters een workshop Djembe met als afsluiting een optreden van alle kleuters voor de ouders. Bijna alle groepen hebben een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Na een duidelijke en interessante uitleg mochten de kinderen allemaal een leesboek uitzoeken om op school te lezen. Daar kunnen zij onderling weer ruilen. Over 6 weken mogen zij hun boek weer ruilen. Met veel enthousiasme zijn de leerlingen in hun boek begonnen en er wordt hiermee geprobeerd het leesplezier te bevorderen. Natuurlijk is er in alle groepen veel aandacht voor de olympische winterspelen. Knutselwerkjes, werkboekjes en computerprogramma's voor elk wat wils.

Een aantal groepen hebben een bezoek gebracht aan het Jan van der Togtmuseum in Amstelveen. Na een voorbereidende les op school, hebben de kinderen daar weer veel nieuws opgestoken. In maart gaan de schoolvoetbalwedstrijden weer van start.

Veel teams van Het Kofschip hebben zich hiervoor opgegeven.

De maand maart wordt weer de maand voor ons GOEDE DOEL Evenals de 3 voorafgaande jaren gaan we weer spullen inzamelen voor DE VOEDSELBANK in Diemen. Dit jaar hebben ze het nog harder nodig, de toestroom van cliënten wordt helaas nog steeds groter. We gaan er weer voor. Mocht u ook een bijdrage willen leveren, dan kan dit na half maart zowel op de Kon. Wilhelminalaan als op het Turfstekerspad. We zullen u met open armen ontvangen.

Dit was ons nieuws, tot de volgende maand.

Team van Het Kofschip

Stille Omgang in de nacht van 22 op 23 maart

(vertrek vanuit De Goede Herder)

Zaterdagavond 22 maart is er om 22.15 uur een eucharistieviering in De Goede Herder (van Boshuizenstraat 420, Amsterdam-Buitenveldert). Daarna gaan we met de bus naar de binnenstad van Amsterdam, lopen stil in gebed gezamenlijk de route en keren vervolgens (rond 1.15 uur) per bus weer terug naar De Goede Herder. De buskosten bedragen 6 Euro per persoon. Het maximale aantal personen voor de bus bedraagt 50 (daarom graag tevoren telefonische opgave bij De Goede Herder: 6420843; u kunt ook de voice-mail inspreken).

VESPER in de Amstelkerk

In december hebben we besloten om de traditie van de vespers voort te zetten. De tweede zondag van de maanden september tot mei houden we dit avond gebed. Het aantal aanwezigen varieert van 10 tot 25 personen. De rust en de intensiteit van de viering van dit halve uur willen de deelnemers niet graag missen.

Zondag 9 maart om 19.30 gaat ds. Anneke Schrage-Buitenbos voor. We nodigen u leden van de Urbanusparochie van harte uit om deze vesper mee te vieren met zang lezing stilte en gebed.

Om 19.00 uur oefenen we de liederen en de gezongen psalm.

Namens de vespergroep, Corrie van Til.

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag **5 maart** om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken.

Daarna gezellig koffiedrinken

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

kopij De Brug

Inleveren voor parochieblad **Inleveren voor april:**

paasnummer - dinsdag 18 maart

e-mail : Bernyvanw [at] hotmail.com



Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas Mw. W. Out **496 4469**
Rabo bank **NL51 RABO 0351 8011 62**
Ten name van P.C.I. Ouderkerk a/d Amstel

Gezinsdiensten 't Kwetternest

Vormselwerkgroep / Jongerengroep Dhr. P. Liesker **06-141 81 919** **644 8097**

Communiewerkgroep Mw. K. Lötters **496 5733**

Koor Elckerlyc Dhr. H. Out
496 4469

St. Caeciliakoor

Muzikaal begeleider alle koren
Dhr. Laurens de Boer **06-242 26 872**

Bezoekgroep Mw. Héléne van Huizen
496 1243

Raad van Kerken Secretariaat Mw. Linda den Hartog **496 4759**

Lay-out Parochieblad Mw. Berny van Wieringen **496 4175**
Bernyvanw [at] hotmail.com

Bezorging parochieblad Dhr. M. Schwegler **496 5733**

Administratie parochieblad Dhr. Jan de Jong **496 4608**

Stencilbureau Dhr. A. van de Vall **496 1749**
R.K. Gezellenhuis **496 1255**

Verhuur parochiehuis (kosterwoning) Via secretariaat **496 1320**

Kerkhof Dhr. R. Cerpentier **496 1853**

Opgave intenties

Intentie voor

Intentie tijdens de viering van dag / / uur

2° intentie tijdens de viering van dag / / uur

Opgegeven door telefoon

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipidium" aan te bieden. In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **misintentie**.

✂-----

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam _____

Huiding adres _____

Verhuisdatum _____

Nieuw adres _____

Postcode en plaats _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden

Voorn. Achternaam geboorteplaats/ - datum -godsdienst

1. m/v

2. m/v

3. m/v

4. m/v

5. m/v