

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
maart 2013**

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Edwin Saan
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl **4964608**

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Regionale Samenwerking

Onverwachts is er discussie ontstaan dat de Urbanusparochie Ouderkerk uit de regio Amstelland zou gaan en onderdeel wordt van de regio Amsterdam - Amsterdam Zuid Oost.

Daarom is op 20 februari een afvaardiging van het parochiebestuur bij Mgr. Hendriks op bezoek geweest.

Uit het gesprek kwam naar voren dat er geen besluiten zijn genomen over de regio indeling Amstelland

.Er worden wel met diverse parochies op dit moment gesprekken gevoerd.

Het bisdom heeft ons verzekerd dat als er andere ontwikkelingen zijn Ouderkerk daar vanzelfsprekend bij betrokken wordt.

Er wordt niet óver ons beslist maar mét ons.

Namens het parochiebestuur,
Hélène van Huizen.

Pastor G van Tillo: 50 jaar priester

23 maart is het 50 jaar geleden dat onze administrator, pastor Van Tillo, tot priester werd gewijd. Priester ben en blij je in eeuwigheid en vijftig jaar is natuurlijk niet niks. Als parochie willen we niet voorbijgaan aan deze gouden gebeurtenis. Daar de Goede Week en Pasen niet echt goede gelegenheden zijn om dit jubileum in de parochie te vieren, willen we in de viering van 7 april met koor Elckerlyc hier aandacht aan besteden. Een gevulde kerk is dan natuurlijk al een mooi cadeau!

Mocht u pastor Van Tillo met een persoonlijke kaart willen feliciteren: zijn adres Gouden Leeuw 909, 1103 Amsterdam-ZO

Pasen: belofte dat Leven sterker is dan de dood.

Na een trektocht van veertig dagen van inkeer en bezinning klinkt met Pasen in alle christelijke kerken ter wereld: “de Heer is verrezen, Hij leeft, Hij heeft de dood overwonnen”. Uit vele monden zal het Alleluia klinken om op deze manier uiting te geven van ons geloven in Hem die uit de dood is opgestaan. Hoewel.....het hoogfeest van Pasen spreekt mensen minder aan dan het kerstfeest. De geboorte van het kind Jezus brengt ieder jaar weer veel mensen naar de kerk. Op de weg naar Golgotha, waar het leven van datzelfde kind Jezus met zijn gruwelijke kruisdood eindigt, lopen veel minder mensen mee. Eigenlijk heel erg jammer, want Pasen zouden we immers niet kunnen vieren als er geen kerstmis, geen geboorteverhaal was. Allen die zich geïnspireerd weten door de boodschap die Jezus bracht, een boodschap van vrede en gerechtigheid, zijn keuze voor de armen en uitgestotenen van deze wereld, nodigen wij van harte uit de Goede Week in onze geloofsgemeenschap mee te vieren.

In de Goede Week, van Palmzondag tot en met Pasen, komt alles wat een mens kan overkomen in één week aan de orde in de liturgie. We staan in die week stil bij pijn, verdriet, onrecht, oorlog, honger en plagen, niet gezien of meegeteld worden. Op Palmzondag, 24 maart, staat de triomfantelijke intocht van Jezus te Jeruzalem centraal. Traditiegetrouw komen de kinderen naar de kerk met hun palmpasestok welke na de viering naar de zieken in de parochie worden gebracht. Er worden palmtakjes gewijd die ons herinneren aan de takken waarmee de joden Jezus begroetten als degenen die hen kwam bevrijden. Het is echter een dag met een rouwrandje, want als anticlimax op het gejuich komen de gebeurtenissen in de Goede Week aan de orde.

In diezelfde week vieren we het Paastriduum, drie dagen van intens gebed en bezinning rond het lijden en sterven van Jezus. Het paastriduum is veruit de belangrijkste periode uit het liturgisch jaar vol rituelen en symboliek. Het triduum begint met Witte Donderdag, de dag waarop wij de instelling van de Eucharistie gedenken en het afscheid van Jezus van zijn leerlingen. Na de viering blijft het tabernakel leeg en wordt het Heilig Brood plechtig weggedragen.

Op Goede Vrijdag herdenken wij 's middags de kruisdood van Jezus door stil te staan bij de staties van de kruisweg. In onze kerk zijn we al

jaren gewend deze viering van 15.00 uur met en voor de kinderen te doen. Op een voor hen aanschouwelijke wijze vertellen we hen over het lijden en sterven van Jezus. Ouders en hun kinderen zijn van harte welkom deze kinderkrusweg te vieren. 's Avonds is er de zogenaamde kruishulde, een sobere viering waarbij bloemen en lichtjes gebracht worden bij het kruis om onze betrokkenheid te tonen met het lijden van Jezus. Naast de Aswoensdag is deze dag een verplichte vasten -en onthoudingsdag, waarbij onthouding betekent dat we geen vlees mogen eten die dag. Maar we kunnen natuurlijk op allerlei manieren vasten: de auto eens wat vaker laten staan, de TV vaker uit, minder gebruik van internet en sociale media of tijd nemen om aandacht aan een ander te besteden. Het wekelijkse veertigdagenprogramma op de woensdagavonden van de Raad van Kerken is een mooie manier om gezamenlijk op weg te gaan naar Pasen.

Op de Stille Zaterdag zijn er overdag geen uitbundige activiteiten in de kerk tot de Paaswake 's avonds, een feestelijke viering die begint in een donkere kerk. Of als het weer het toelaat buiten bij het ontsteken van het paasvuur. We kijken wakend uit naar de verrijzenis van de Heer. De nieuwe Paaskaars wordt plechtig naar voren gedragen en het licht van de paaskaars wordt doorgegeven aan de gelovigen. De gehele liturgie van de Paaswake is feestelijk, indrukwekkend en vol symboliek. Het nieuwe doopwater wordt gezegend, de aanwezige gelovigen hernieuwen hun doopbelofte en er is een keur aan prachtige Bijbellezingen. De paaswake sluit het triduum af. Aansluitend op de zondagochtend vieren we de Verrijzenis van de Heer, de kern of het hart van ons geloven.

De kerk vertelt ons het verhaal van Jezus' verrijzenis, zoals Zijn vrienden hebben ervaren drie dagen na zijn dood. We hebben dat verhaal broodnodig om het geloof in het leven levend te houden ondanks alle doodservaringen die we allemaal beleven. Ik hoop met velen van u de Goede Week van begin tot eind te mogen vieren en wens u hierop een goede voorbereiding toe om u straks van harte een Zalig Pasen toe te wensen. En ik hoop op net zo'n grote deelname aan het triduum als vorig jaar.

Kiki Kint, p.w.

40 dagen

De vastentijd duurt veertig dagen. Waarom vasten we veertig dagen?

40 verwijst naar de zwangerschap, veertig weken, zolang is nodig om te groeien voor een kindje geboren wordt;
40 dagen en nachten duurde de zondvloed tot de stortregen het land helemaal ondergedompeld had;
40 dagen verbleef Mozes op de berg Sinai en toen sloot God een verbond; Mozes ontving de woorden, de geboden van God;
40 jaren zwierf het joodse volk door de woestijn en aten ze manna. Op weg naar het beloofde land: In die veertig jaren brak de vrijheid door;
40 dagen duurde de tocht van de profeet Elia om naar de heilige berg Horeb te trekken;
40 jaar regeerde koning Salomo vanuit Jeruzalem over heel Israël een tijd van voorspoed en gerechtigheid
40 dagen lang daagde de reus Goliat de Israëlieten uit tot de kleine David het grote geweld keerde;
40 dagen riep de profeet Jona op tot ommekeer in de wereldstad Ninevé
40 dagen bleef Jezus in de woestijn en daarna brak zijn eigenlijke geboorte door, daarna begon zijn openbare leven;
40 dagen lang verscheen Jezus na zijn dood en opstanding aan de leerlingen en sprak met hen over het rijk Gods.

En daarom krijgen wij nu veertig dagen de tijd om te leren inzien dat ons leven eindig is, kwetsbaar en kan breken, maar dat toch de dood niet het laatste woord heeft. Veertig dagen, omdat je niet zomaar geloven kunt dat liefde sterker is dan de dood.

Familieberichten

In Memoriam

V

Verwacht.....maar toch nog onverwacht overleed op 28 januari

Theo Kouwenhoven

In de leeftijd van 68 jaar. Theo was al geruime tijd ernstig ziek, maar met zijn humor en alle hoop die hij in zich had, bestreed hij zijn ziekte. Samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen probeerde hij nog alles wat mogelijk was uit het leven te halen. Theo kennen we allemaal als een markante persoonlijkheid met een groot en warm hart. Uiteraard op de eerste plaats voor vrouw, kinderen en kleinkinderen, maar ook in de voetbalwereld –erelid van SV Ouderkerk - in zijn zelf opgebouwde grote bedrijf en als zanger bij koor Elckerlyc en de Havenzangers. Hun huis aan de Holdendrechterweg -zijn paradijs op aarde - met de prachtige tuin, viswater in de buurt, is altijd een open gastvrij huis voor iedereen, een veilige haven waar het goed toeven is. Theo was er het middelpunt, overal trouwens.....met zijn verhalen, humor en zijn grote gestalte. Een mooi mens met een groot hart: eerlijk, recht voor z'n raap en iemand die zijn afkomst niet verloochende, een hele harde werker en optimistisch tot het laatste moment. Helaas heeft hij de strijd tegen zijn ziekte niet gewonnen, ondanks de hoop op nieuwe en andere medicijnen die wel zouden aanslaan. Zijn mooie stem zal ook in de Urbanuskerk niet meer klinken. Geen bulderende lach en verhalen meer bij het koor. "Zingen is dubbel bidden", is een uitspraak toegeschreven aan Augustinus. Mens-zijn en gelovig zijn horen samen. Godsdienstig zijn is mensdienstig zijn. De zaak van Jezus en de zaak van de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zo is het leven van Theo ook verlopen.....een echt mensenmens in dienstbaarheid aan mensen, in dienstbaarheid aan God. In een zeer druk bezochte afscheidsviering werd op 2 februari op persoonlijke en indrukwekkende wijze afscheid genomen van Theo waarna hij werd begraven op het parochiekerkhof. Henny, kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.

Op 4 februari overleed in het VU-ziekenhuis op 56-jarige leeftijd

Wim van Beek

Wim was al geruime tijd ziek en wist dat hij ging sterven. Zijn afscheidsviering had hij zelf samengesteld, waarin ook zijn verlangen naar de katholieke rituelen, symbolen en gregoriaans gezang een plek kregen.

“Ik heb altijd geweten dat ik jong dood zou gaan”, zei Wim. “Ik heb zo veel energie nodig gehad om te léven.” Om steeds opnieuw te beginnen, om het leven opnieuw weer in te oefenen, het leven met de moeilijke kanten, maar ook het mooie, goede leven. Wim kon van het leven genieten, maar er waren ook ervaringen die krassen op zijn ziel hadden achtergelaten, zodat het leven af en toe moeizaam voor hem was. Zijn laatste levensjaar waarin hij afscheid moest leren nemen van het leven, heeft hem echter ook veel geluk gebracht door zijn huwelijk met Eva. De liefde, aandacht, trouw en geborgenheid waarin hij diep in zijn hart naar bleef hunkeren, heeft hij bij Eva mogen beleven.

In een van zijn mooiste gedichten zegt Gerrit Achterberg: “de mens is voor een tijd, zo lang hij leeft, een plaats van God”. Iéder mens.

Je hoeft geen belijdend religieus mens te zijn, om met Wim als voorbeeld, te begrijpen wat de dichter daarmee wil zeggen. Wat God met hem begonnen is, ruim 56 jaar geleden, heeft eeuwigheidswaarde. En daar waar God - Licht- verblijf houdt, is plaats voor al zijn kinderen. Is plaats voor alle kwetsbare mensen die vandaag hier leven en morgen gestorven kunnen zijn. Waar die plek is, weten we niet, maar we mogen hopen en geloven dat Wim de stairway to heaven, - het laatste lied dat op 8 februari in de kerk klonk- , opgeklauterd is en geluk en vrede mag vinden. Na de druk bezochte viering werd Wim gecremeerd. Zijn vrouw Eva, broers en zussen wensen we sterkte om dit veel te vroege verlies te dragen.

In de leeftijd van 80 jaar overleed in het Amstellandziekenhuis

Leo van Dijk

bij veel Ouderkerkers bekend als meester van Dijk. 32 Jaar lang is Leo van Dijk onderwijzer geweest op de H. Hartschool. Mieke, zijn latere vrouw, was onderwijzeres op de nabijgelegen Maria Gorettischool. Onderwijs was zijn passie en er werd thuis veel over gesproken. Plus natuurlijk schriften nakijken en rapporten schrijven.

Leo, afkomstig uit Tilburg, was gezegend met vele talenten; tekenen, schilderen en bijvoorbeeld beeldhouwen. Het mooie Mariabeeld bij de gedachteniskruisjes in de kerk is van zijn hand. Ook heeft Leo vele jaren de voorkant geïllustreerd van het blad van de historische werkgroep en gezinsvieringen. Enkele tekeningen van hem sierden ook het afscheidsboekje. Een erudiet man, humoristisch en bevlogen met een grote inzet en betrokkenheid op kerk en maatschappij. Voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij bij wijze van spreken een wandelende encyclopedie en zijn brede kennis van kunst, filosofie en talen wekte respect en bewondering.

De laatste jaren van zijn leven moest hij helaas op geestelijk gebied inleveren. Liefdevol werd hij door zijn vrouw Mieke verzorgd tot een paar weken voor zijn dood. Hij werd toen opgenomen in een verpleeghuis en geraakte door een luchtweginfectie in het ziekenhuis. In het bijzijn van zijn vrouw en kinderen ontving Leo op Aswoensdag het sacrament der zieken. ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’, krijgt dan wel een heel bijzondere betekenis. Toen Hans, zijn zoon, uit Frankrijk was aangekomen, was er nog die blik van herkenning, een dankjewel en kon en mocht Leo het leven loslaten.

Op donderdag 21 februari was de stijlvolle gezongen uitvaart waarna Leo te ruste werd gelegd op het parochiekerkhof. Moge hij opgenomen zijn bij zijn Schepper. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen we de kracht toe dit verlies te verwerken.

Wow wat mooi!!!!

De sacristie.....Deze is door een hoop kundige en behulpzame handen opgeknapt en dat was gewoon heel hard nodig. De verf bladderde van muren en plafond, grote gaten in de muren en vooral her en der veel overbodige spullen vanwege het ontbreken van kastruimte. Op het moment dat ik wat treurig naar de versleten boel in de sacristie stond te kijken, belde Gijs Bosma, de hoofd tuinman, of hij deze kon schilderen. Telepathie of bestaan engelen echt?

De tuinmannen konden vanwege de sneeuw niet terecht op het kerkhof. Bovendien vond zijn vrouw Riet, een van de kerkschoonmakers, het wel eens tijd worden dat deze ruimte werd opgeknapt. Zo kan een vrouw 'n man op een goede manier de baas zijn! In ieder geval werd de klus -die eigenlijk onder de restauratie valt- meteen grondig en voortvarend aangepakt. Eerst ruimen: wat kan weg en wat moet bewaard blijven? Afbladderende verf afsteken, stukadoren, verf uitzoeken, meerdere keren schilderen, schoonmaken en inruimen. Zullen we de credens dan ook maar in de was laten zetten? Nou, ook de fraaie cuypersdeuren mogen wel een was- en poetsbeurt hebben.....Dan ook maar alle koperen grepen van de kasten en poetsen en de vloer goed opwrijven. De plinten kunnen ook wel een nieuw laagje verf gebruiken! Als je iets doet, moet je het goed doen heeft iedereen gedacht. Een oud kastje viel ook nog ergens op te duikelen en zo met elkaar samenwerken is bar gezellig. Wat heerlijk zo'n club handige mannen over de vloer en later 2 dames die toch drie dagen hebben gewerkt om de fraaie Cuyperskasten weer te laten glimmen met echte bijenwas. De handgrepen blinken zodanig dat je je er in kunt spiegelen. En nooit gezien dat ook de haken op de deur van koper gemaakt zijn.

In het weekend was het even behelpen maar het resultaat mag er zijn! Kom maar eens een kijkje nemen. Zo vaak wordt de sacristie niet bezocht door de kerkgangsters.

'Opperbaas' Gijs Bosma: ontzettend bedankt, evenals Martin Harte, Martin Kouwenhoven, Pim Meijer, Truus Kouwenhoven en Bep Pilmeijer. En natuurlijk Jan Nieuwendijk en Theo van 't Schip die de bladders van de muren vakkundig hebben afgestoken.

Dank, dank, dank namens bestuur, kosters en natuurlijk de voorgangers. Kiki Kint, p.w.

Misintenties voor de Maand Maart 2013

Zaterdag 02 maart 19.00 uur en zondag 03 maart 10.00 uur

Wim van Beek, Theo Kouwenhoven, Henk Kooijman, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v.d.Meer-Verkerk en overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, Wes Korrel en Riet Korrel-Papôt, Riet Groen in 't Woud-Bosman, Sophia Jooren-Timmer, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Rien Verlaan, Leo van Dijk.

Zondag 10 maart 10.00 uur

Overleden leden van de familie Drubbel-van 't Schip, uit dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig huwelijk, overleden fam. v.d.Ancker, Wim van Beek, Theo Kouwenhoven, Henk Kooijman, Sophie Kea, Korsvan Tol en Maria van Tol-van Nes,Elena Kruishaar-Demtschenko, Ben Vergouw, Rie van Blokland-de Waal, Hans Lokhoff, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg, Corrie Timmer-de Zwaan, Nellie de Kort-Massingh, Leo van Dijk.

Zondag 17 maart:oec. jongerendienst in de Amstelkerk.

Zondag 24 maart 10.00 uur Palmzondag

Wim van Beek, Theo Kouwenhoven, Henk Kooijman, overleden fam. van Wees-Kolk, overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Piet Timmer, Ben van Dijk,Jan v.d.Lee, Bep Baetings-Bunnik, Jo Vergouw-Neelink, Grada Dekker-v.d.Lugt, Jo Balvert- v.d.Weijgert, Leo van Dijk en voor degenen die het moeilijk hebben, overleden leden van de familie Schrama.

Zaterdag 30 maart Paaswake 22.00 uur en Zondag 31 maart Pasen 10.00 uur

Theo Kouwenhoven, Henk Kooijman, Wim van Beek, Rien Verlaan,Hennie Compier, Thieme van der Logt, Jo van der Logt-van Munster, Adriaan, Jan en Truus van der Logt, Theo Schipperijn, Frans Schreurs, overleden ouders de Jong-Al, overleden fam.Vestering-Knijjn, overleden fam.Kouwenhoven-Bomars, Riet Zeldenthuis-Flierboom, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, overleden fam. Brummelhuis-Jansen, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Sophie Kea, Leo van Dijk.

Veertigdagentijd 2013

Programma van de oecumenische woensdagavond bijeenkomsten in maart.

‘OP ADEM KOMEN VANUIT DE STILTE’

De veertigdagen zijn een cadeautje, bedoeld om op adem te komen. Een periode van stil staan bij het wezenlijke van je leven, bij datgene waar je het voor doet en dat toch soms zo makkelijk vergeten wordt in de drukte en vaart van alle dagen van onze chaotische wereld op weg naar Pasen.

Hieronder een gedicht als leidraad van de Syrische woestijnmonnik uit de 7de eeuw n.C. ISAAC VAN NINIVÉ,

HET GESCHENK VAN DE STILTE

Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets dat ons tot het zwijgen aantrekt. Dat God je het gevoel mag schenken van dat iets, dat uit de stilte geboren wordt!

We hopen dat u ook dit jaar de tijd neemt om op adem te komen met hart en ziel, gun het uzelf!

Een goede tijd gewenst, de beide pastores,

Kiki Kint en Jos de Heer.

WOENSDAG 6 MAART:

Concert in de lijdenstijd

Urbanuskerk: 20.00 uur

Met medewerking van Claudia de Clercq, sopraan, Laurens de Boer, piano, Eric Jan Joosse, orgel en Martijn Krijnen, slagwerk. Uitgevoerd worden o.a. werken van Andriessen, Daan Manneke, Laurens de Boer en Olivier Messiaen. We vragen geen toegangsprijs. Wel een vrijwillige gave bij de uitgang.

WOENSDAG 13 MAART en 20 MAART:

Kruisweg schilderen

Gezellenhuis, Rondehoep Oost 29a: 20.00 uur

De meeste mensen kennen het lijdensverhaal, een verhaal dat door de eeuwen heen talloze kunstenaars heeft geïnspireerd. In de meeste r.k. kerken vinden we ook de 14 staties die dit lijdensverhaal uitbeelden. In 2 avonden gaan we o.l.v. Anneke Broertjes en Kiki Kint in op dit lijdensverhaal: wat roept het op, raakt het aan ons eigen leven? We gaan met verf, pastel, inkt of potlood hieraan uitdrukking geven. Dat kan en mag op allerlei manieren, want niet het resultaat telt, maar de eigen beleving van het lijdensverhaal.

De kosten zijn € 5 per avond waarbij we verwachten dat beide avonden bezocht worden. Maximaal 15 deelnemers.

Opgave: kikikint [at] xs4all.nl (4961320)

WOENSDAG 27 MAART:

Vesper + Paasmaaltijd

Amstelkerk: 19.30 uur: Vesper in het kader van de Stille Week

Gebouw ‘Amstelstroom’: 17.30 uur, Paasmaaltijd voor de kinderen. Traditiegetrouw herdenken we met de kinderen (basisschoolleeftijd) en hun ouders in de Stille Week het laatste avondmaal van Jezus. Dit doen we met een avondmaaltijd. Tevens lezen we het paasverhaal en zingen we met elkaar paasliederen onder muzikale begeleiding.

Graag opgeven vóór 25 maart (in verband met de inkopen) bij Esther de Braal (6759004 of esther.debraal [at] kpnplanet.nl)

Zondag 24 maart
Palmzondag
Viering voor jong en oud

10.00 uur



In deze viering gaat K. Kint p.w. voor en zingt het Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer weer vrolijke noten.
Ook de Eerste Communicantjes stellen zich voor!



Alle kinderen mogen met hun zelfgemaakte palmpaasstok naar de kerk komen en meelopen in de palmprocessie.

U bent allen van harte welkom

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 29 maart om 15.00 uur herdenken wij het lijden en sterven van Jezus, speciaal voor kinderen in een

Kinderkruisweg



Jong en oud, iedereen is hierbij van harte welkom om in dit half uurtje de lijdensweg van Jezus te gedenken.



Kruishulde

Om 19.30 uur is er een viering met kruishulde om het

lijden en sterven van Jezus te gedenken. Het Ceaceliakoor verzorgt hierbij de muziek. Er is gelegenheid om bloemen bij het kruis te

leggen



LITURGIE AGENDA

| <u>Datum</u> | <u>Tijd</u> | <u>Voorganger</u> | <u>Plaats</u> |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 02-03 | 19.00 uur | Pastor K.Kint p.w. | St. Urbanuskerk |
| 03-03 | 10.00 uur | Pastor K.Kint p.w. | St. Urbanuskerk |
| 09-03 | 18.30 uur | Pastor G.van Tillo | Theresia Zorgcentrum |
| 10-03 | 10.00 uur | Pastor G.van Tillo | St. Urbanuskerk |
| 16-03 | geen viering | | |
| 17-03 | 10.00 uur | K.Kint p.w./Ds. de Heer | Amstelkerk |
| 23-03 | 18.30 uur | Pastor G.van Tillo | Theresia Zorgcentrum |
| 24-03 | 10.00 uur | Pastor K.Kint p.w. | St. Urbanuskerk |
| 28-03 | 19.30 uur | Pastor G.van Tillo | St. Urbanuskerk |
| 29-03 | 15.00 uur | Pastor K.Kint p.w. | St. Urbanuskerk |
| 29-03 | 19.30 uur | Pastor K.Kint p.w. | St. Urbanuskerk |
| 30-03 | 18.30 uur | Pastor K.Kint p.w. | Theresia Zorgcentrum |
| 30-03 | 22.00 uur | Pastor G.van Tillo | St. Urbanuskerk |
| 31-03 | 10.00 uur | Pastor G.van Tillo | St. Urbanuskerk |
| 01-04 | geen viering | | |

MAART 2013

| <u>Bijzonderheden</u> | <u>Muzikale invulling</u> |
|---|--------------------------------------|
| 3^e zondag veertigdagentijd (koffie drinken) | Elckerlyc |
| 4^e zondag veertigdagentijd | St.Caecilliakoer |
| 5^e zondag veertigdagentijd | oec. viering voor jong en oud |
| Palmpasen, Gezinsviering | 't Kwetternest |
| Witte Donderdag | Elckerlyc |
| Kinderkruisweg | 't Kwetternest |
| Goede Vrijdag / kruishulde | St.Caecilliakoer |
| Paasviering | St.Caecilliakoer |
| Paaswake | Elckerlyc |
| Hoogfeest van Pasen | St.Caecilliakoer |
| 2^e Paasdag | |

Uw Witte Donderdag gaven voor mensen in Amsterdam die uw steun nodig hebben.

Op 28 maart - Witte Donderdag - gedenkt de kerk de Instelling van de Eucharistie, de Maaltijd die ons in Brood en Wijn, voedsel biedt voor het eeuwige leven.

In de rijke liturgie van Witte Donderdag kunnen enkele aspecten van Jezus' zelfgave nadruk krijgen in symbool en gebaar. Naast de voetwassing die hier en daar gepraktiseerd wordt is er een uitgebreidere vorm van offerande mogelijk.

De PCI wil daarvoor op Witte Donderdag een collecte 'in natura' houden. In plaats van een collecte brengen mensen hun tastbare gaven naar het altaar waar deze met het Brood en de Wijn van de Eucharistie aan God en mensengemeenschap worden aangeboden.

Na de viering worden deze gaven naar een centraal adres gebracht en uitgedeeld aan de zusters van Moeder Teresa en aan de bewoners van het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam. De zusters van Moeder Teresa verstrekken maaltijden aan zwervers en daklozen. Het Jeanette Noëlhuis is een woongroep geleid door vrijwilligers voor vluchtelingen die tijdelijke opvang nodig hebben. Beide organisaties leven uitsluitend van giften.

De artikelen die het meest zijn gewenst:

Maaltijden

Groenten in glas of blik; sap in pakken of blik; grote balen rijst.
Vooral: houdbare artikelen.

Broodbeleg:

Verpakte vleeswaren en kaas; chocoladepasta en allerlei soorten jam.
Ook hier: vooral houdbare artikelen.

Verzorging:

Tandpasta en tandenborstels; douche gel en shampoo; zeep.
Handdoeken en washandjes; ondergoed speciaal voor mannen.

Wat niet gewenst is:

Kleding, brood en alcoholische dranken.

Uw giften zullen in dankbaarheid worden ontvangen

Mensen die liever geen 'boodschappen' geven mogen natuurlijk ook een bedrag geven.

Na de viering worden de gaven naar het Parochiecentrum van de Titus Brandsmakerk gebracht. Aangezien deze actie samen met de andere regio/parochies wordt gevoerd zullen de leden van de DKPA de ingezamelde goederen dan op Goede Vrijdag naar de zusters en naar het Jeanette Noëlhuis brengen.

Namens de PCI, Nico van Wieringen



Stichting Derde Wereld Hulp bedankt de parochianen

De PCI ontving een bedankbrief van de Stichting Derde Wereld Hulp voor de gift van € 800,- zijnde 50% van de opbrengst van de diaconale kerstcollecte.

Het geld is gebruikt om dekens en truien en vesten te kopen voor de kinderen.

Ook in India kan het in de periode November -Februari best koud worden en zijn de dekens en truien hard nodig. De SDWH kan daarmee de kinderen een prettig verblijf geven waar ze zich veilig, warm en prettig voelen.

Namens de kinderen van de tehuizen van SDWH hartelijk dank voor uw gewaardeerde bijdrage.

Dick van Ee,
penningmeester SDWH

Vastenactie 2013: naastenliefde maakt ons geloof concreet

De opbrengst van de sobere maaltijd op 27 februari is bestemd voor de Vastenactie. Tevens zal er extra gecollecteerd worden en zoals jaarlijks gebruikelijk wordt tijdens de vastentijd de koffie na de vieringen betaald. Tevens staat er achter in de kerk een collectebus waarin u uw goede gaven kunt deponeren.

De Nederlandse bisschoppen plaatsen in hun Vastenbrief 2013 de vastenperiode binnen de context van het Jaar van het Geloof, net als paus Benedictus XVI. De Paus wijst in zijn Vastenbrief nadrukkelijk op de relatie tussen geloof en naastenliefde: Geloven is ons antwoord op door God geschonken liefde, door de naastenliefde maken we dat geloven concreet en worden we kinderen van God, aldus de paus. Hij schrijft dan ook dat geloof en naastenliefde nooit van elkaar zijn te scheiden.

Vastenactie biedt een concrete mogelijkheid naastenliefde voor mensen waar ook ter wereld in de praktijk te brengen. Door naastenliefde maken we ons geloof concreet en geven we het 'handen, voeten en een stem'. Onze naastenliefde, zo zei paus Johannes Paulus II immers in zijn encycliek *Redemptoris Missio*, mag zich niet beperken tot onze eigen omgeving, want alle mensen op deze wereld zijn onze broeders en zusters.

Campagne 2013: Duizenden Hondurese migranten krijgen nieuwe start

Dit jaar vinden we het centrale Vastenactie-project in Midden-Amerika: in Honduras. Daar ontfermen de zusters Scalabrinianas én talloze vrijwilligers zich over de duizenden ontheemde migranten die na een barre reis naar hun 'Belofde Land' door de VS worden opgepakt en teruggestuurd. Veel migranten overleven de reis niet, degenen die wel terugkeren, zijn vaak beroofd, mishandeld en verkracht. De zusters en vrijwilligers vangen de migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg.

Diverse bisschoppen uit Latijns- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied hebben in een brief aangegeven dat het grote migratieprobleem niet opgelost kan worden door strengere migratiewetgeving of het plaatsen van nog hogere hekken op de grens van de VS. De enige oplossing is het aanpakken van de armoede in veel Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. De zusters Scalabrinianas en hun vrijwilligers willen daarom met diverse sociale re-integratie- en opleidingsprogramma's migranten een hoopvoller toekomst bieden.

Vasten in actie!

Tallose mensen in Nederland zullen de komende weken even minderen voor een ander, maar óók in actie komen voor een ander! In diverse bisdommen - Breda, Utrecht, Rotterdam en Haarlem-Amsterdam - worden bijvoorbeeld vastenestafettes georganiseerd, waarbij parochies en geloofsgemeenschappen hun vastenbijeenkomsten aaneen rijgen. Vastenactie is echter ook landelijk actief. Zo wordt er van 21 tot en met 23 maart 2013 een pelgrimstocht georganiseerd in en rondom het Zuid-Limburgse Simpelveld.

Maar: het zijn uiteraard met name de parochies die inhoud en vorm geven aan Vastenactie. Honderden vrijwilligers in het hele land zetten tallose activiteiten op om aandacht te vragen voor 'de ander' en om geld in te zamelen voor bijvoorbeeld het campagneproject. De vastendagen, solidariteitsmaaltijden, koffiestops, informatiebijeenkomsten, pelgrimswandelingen en boekenmarkten maken ons geloof en onze naastenliefde concreet: ze vormen een praktische ingang om ons te bezinnen op ons geloof en onze levensstijl. Ze bieden bovendien mensen ver weg een helpende hand. Meer informatie over Vastenactie 2013 vindt u op de website: www.vastenactie.nl

Urbanus Lunchtijdconcert 15 maart

Op 15 maart a.s. (12.30-13.00) zal in de Urbanuskerk een lunchtijdconcert worden gegeven door *Eric Jan Joosse* (orgel) en *Juraj Illés* (viool). Op het programma staan de volgende werken:

1. Voluntary voor Vollebregt
(orgel)
 - Gavotte M. Camidge (1758-1844)
 - Adagio J. James († 1745)
 - Moderato J. James
2. Sonate in E (op. 1 nr 15, HWV 373) G.F. Händel (1685-1759)
(viool en orgel)
 - Adagio – Allegro - Largo - Allegro
3. Plein Jeu a la Couperin (uit: Baroque Suite) G. Young
(1919-1998)
(orgel)
4. Sonate II J.S. Bach (1685-1750)
(viool en orgel) bew. R. Schumann
 - Double - Bourrée - Double
5. Aria (uit: Baroque Suite) G. Young (1919-1998)
(orgel)
6. Valse Triste F. Vecsey (1893-1935)
(viool en orgel)
7. Gavotte Giocoso E.J. Joosse (*1960)
(orgel improvisatie)

Na afloop van het concert is er gelegenheid na te praten bij een kopje koffie of thee.

De toegang tot het concert is gratis; bij de uitgang zal een collecte worden gehouden om de onkosten te dekken.

Eric Jan Joosse is cantor-organist van de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel, vaste repetitor van COV Amicitia Uithoorn en onder meer dirigent van de Amstellandse Cantorij, Chorus ad Hoc en het Franz Liszt Kamerkoor. Als organist, pianist en klavecijnist werkt hij samen met diverse ensembles en koren. Eric Jan Joosse werkt als dirigent en als instrumentalist mee aan diverse radio- en tv-programma's. Naast zijn didactische werkzaamheden als privé docent orgel, piano en improvisatie, verzorgt hij bij verschillende instanties muziekcursussen en workshops.

Juraj Illés studeerde viool aan het conservatorium in Bratislava te Slowakije. In 1976 kwam hij naar Nederland alwaar hij in Groningen in het Noordelijk Filharmonisch Orkest speelde o.l.v. Charles de Wolf. Vanaf 1973 tot zijn pensioen speelde hij in het Koninklijk Concertgebouw Orkest (K.C.O.). Met het KCO maakte hij vele concertreizen naar het buitenland en heeft hij gespeeld onder de bezielende leiding van wereldberoemde dirigenten als Kirill Kondrashin, Nikolaus Harnoncourt, Riccardo Chailly en Bernard Haitink.



Op zondag 20 januari vond de jaarlijkse oecumenische viering in de week van gebed voor de eenheid plaats.

Als collectiedoel werd door de Raad van Kerken gekozen voor het project van onze dorpsgenote Margreet van Coeverden, voor het werk van haar Stichting 3e Wereldhulp in India. De opbrengst van deze collecte bedroeg 383,26 euro.

De deurcollecte t.b.v. de Raad van Kerken bedroeg 139,10 euro. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Marcel Burger

Gesprek bij de koffie.



Donderdag 28 maart om 10.00 uur
bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,
maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.
(maart in de Amstelkerk)

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen,
om tot jezelf, om tot de ander en God te komen.

De kerk is open om 8.30 uur.
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 6 maart om 13.00 uur
gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen!!!



Bijbelwerkplaats.

Dinsdagavond **12 maart om 20.00 uur.**

Bijbelwerkplaats

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen
in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige
achtergrond informatie over te krijgen en het gesprek met anderen
erover aan te gaan, is van harte welkom.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje
naar: jos.de.heer [at] hetnet.nl

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

Inleverdatum kopij De Brug 2013



Bernyvanw@hotmail.com

| | |
|--|----------------------|
| Inleveren voor april: | dinsdag 19 maart |
| Inleveren voor mei: | dinsdag 23 april |
| Inleveren voor juni | dinsdag 21 mei |
| Inleveren voor juli/augustus | dinsdag 18 juni |
| Inleveren voor september | dinsdag 20 augustus |
| Inleveren voor oktober | dinsdag 17 september |
| Inleveren voor november | dinsdag 22 oktober |
| Inleveren voor december/januari | dinsdag 19 november |

Nieuws uit Het Kofschip

Bij het schrijven van dit stukje is de voorjaarsvakantie nog in volle gang. Nog geen voorjaar maar wel vakantie.

Voor de vakantie hebben de groepen 8 de eindcito gemaakt . Begin maart volgt de uitslag

De winter heeft zich van zijn goede kant laten zien,zodat we op een vrijdagochtend met de hele school hebben kunnen genieten op de ijsbaan. Hoewel alles van korte duur was hebben we toch met zn allen kunnen schaatsen en glijden.

Tijdens de sneeuw hebben veel kinderen heerlijk kunnen sleeen op de speelplaats. Ook in de school verschenen veel winterse taferelen.

Sneeuwpoppen en schaatsen in overvloed.

Direct na de vakantie krijgen de leerlingen hun tweede rapport
Aansluitend hierop volgen de oudergesprekken.

Zoals in het vorige parochieblad is gemeld,is de maand maart weer de maand voor ons Goede Doel. Ook dit jaar gaan we weer van alles inzamelen voor De Voedselbank.

Dit jaar niet alleen voedsel maar ook draagbare kleding is welkom.

Wilt u meedoen.....de deur van de Wilhelminalaan en het Turfstekerspad staat vanaf half maart wijd voor u open.

Dan op weg naar pasen. Verhalen,tekeningen, knutsels en als afsluiting het paasontbijt ,waarbij de leerlingen voor elkaar een ontbijt maken. Ieder jaar weer een feest om te zien hoe creatief onze leerlingen zijn.

Daarna begint de lente en zal het thema lente in veel lessen verwerkt worden.

Tot volgende maand , team van Het Kofschip.

Stille Omgang zaterdag 16 maart vanuit De Goede Herder

Op zaterdagavond /-nacht 16 maart gedenken we met het lopen van de Stille Omgang het Mirakel van Amsterdam uit 1345. Evenals voorgaande jaren bestaat de mogelijkheid per bus vanaf De Goede Herder naar het Spui, het beginpunt van de route te gaan. Vooraf is er om 22.00 uur een viering in De Goede Herder, waarna de bus om ongeveer 23.10 naar het Spui vertrekt.

Na het lopen van de omgang gaan we even naar de Oude Lutherse Kerk aan het Spui, waar een kopje koffie en een broodje genuttigd kan worden. Vertrek vanaf Rokin nabij Spui om ongeveer 01.00 uur.

Ter bestrijding van de buskosten: €6,-

Opgave: pastor Phil Kint, 6420843 (ook voicemail inspreken) of philkint [at] xs4all.nl

Of Leo van Vliet: 6431761

Kardinaal Godfried Danneels en de veertigdagentijd

Kardinaal Godfried Danneels heeft ooit tien regels voor een goede veertigdagentijd geformuleerd.

"Maar ze betekenen niets, als ze je niet dichterbij God en bij de mensen. En ook niet als je er triest van wordt. De vasten moet lichter maken en blijer", stelt de kardinaal.

Tien regels

1. Bid. Elke morgen het Onze Vader en elke avond het Weesgegroet.
2. Zoek in het evangelie van de zondag één zinnetje om mee te nemen heel de week door.
3. Als je iets koopt wat je niet nodig hebt om te leven - een luxeartikel - besteed ook altijd iets aan de armen of een goed

werk. Geef hun een procentje, overvloed vraagt om gedeeld te worden.

4. Doe elke dag iets goed voor een ander. Maar wel vóór hij of zij erom vraagt.
5. Als iemand je iets onaangenaams zegt, denk dan niet dat je dat best ook meteen moet terugdoen. Het evenwicht is daarmee niet hersteld. Je krijgt het vast nog eens terug en het rad gaat weer draaien. Zwijg liever een minuut: het gaat over en het rad valt stil.
6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de tv uit en lees een boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter en het gaat zonder afstandsbediening.
7. Ga in de vasten altijd met een klein beetje honger van tafel. Diëtisten zijn nog strenger: doe dat heel het jaar. Een op drie heeft toch al overgewicht.
8. ‘Ver-geven’ is superlatief van geven.
9. Je hebt al zo vaak beloofd iemand te bellen of een bezoek te brengen. Doe het nu eindelijk eens.
10. Laat je niet altijd vangen aan het prijskaartje van de gereduceerde prijs. Het kost inderdaad 30 procent minder. Maar je kleerkast bulkt vast met evenveel procent uit.

Ergens gelezen (om eens goed over na te denken!)

Spugen op de paus

Wat een verschil in reactie. Werd onze koningin van alle kanten de hemel in geprezen, de paus mag – zo hoorde ik iemand letterlijk in het journaal zeggen – naar de hel lopen. Met alle respect voor onze koningin vraag ik me af: hoe komt het dat zij ineens heilig wordt verklaard en de paus tot duivel wordt bestempeld?

Nederland heeft haar gal gespuwd. Op al die ‘schijnheilen van christenen’. Het was meer dan schaamteloos wat mensen al carnaval vierend er allemaal uitgooiden, toen ze geconfronteerd werden met het aftreden van ‘hun’ paus. Maar ook in het tv-programma ‘De wereld draait door’ raakte elke nuancering zoek. Men had letterlijk geen goed woord over voor de man. En er bleef niks heel van de priester die hem in het programma vertegenwoordigde. Zelfs presentator Matthijs van Nieuwkerk vond het op een gegeven moment te ver gaan en riep een vaste stamgast tot de orde. En wat te denken van Bert Wagendorp die in de Volkskrant Benedictus typeerde als ‘de chef van duizenden kinderlokkers’. “Humor meneer... moet kunnen!”, zal hij zeggen als hij dit leest.

Zeker, het seksueel misbruik blijft een afschuwelijke kwestie. Die op geen enkele manier goed te praten is. Er valt trouwens nog veel meer over kerk en christenen te zeggen waar je niet vrolijk van wordt. Ik kan het weten, loop al jaren mee. Maar *dit* venijn heeft zo’n hatelijke trek, dat het alles heeft van het bekende en beruchte ‘wegzetten van groepen mensen’. Terwijl ik tot voor kort begrepen had dat dit in ons politiek zo correcte landje doodzonde no 1 is.

Het lijkt wel, zo las ik in de column van Bert Jan Lietaert Peerbolte (docent aan de VU) die mij tot het schrijven van dit blog inspireerde, alsof het in brede kring geaccepteerd is om het christendom als pispaal te gebruiken. Ironisch genoeg hebben mensen echter niet in de gaten dat zij exact hetzelfde doen als Wilders deed en doet (waar iedereen zo uitdrukkelijk afstand van neemt, weet u wel) ten opzichte van de Islam. Grote groepen van mensen belachelijk maken en demoniseren. Wilders lijkt er soms zelfs een doetje bij te worden. Die kan tenminste nog zeggen dat er ook veel goede moslims zijn.

Is dit Nederland? Het is wel het Nederland dat op dit moment de toon aangeeft. In de media en soms tot in de regering toe. Vreemd. We willen o zo graag tolerant zijn. Gelijke behandeling voor iedereen. Met één uitzondering, zo lijkt het al meer: zolang die ander maar geen christen is. Zijn we echt zo’n gevaar geworden voor de samenleving?



Nog even....

**Weten
dat er na de nacht
een morgen komt.**

**Geloven
dat er uit
het dorre hout
iets nieuws
kan bloeien.**

**Vertrouwen
dat er kiemen
van vrede
sluimeren
In de aarde.**

**Tot ze
gewekt worden
door het LICHT.**



Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas Mw.W.Out **4964469**
Rekeningnummer 3518.01.162
t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.

Gezinsdiensten 't Kwetternest

**Vormselwerkgroep/
Jongerengroep** Dhr. P. Liesker **06-14181919** **6448097**

Communiewerkgroep Mw. K. Lötters **4965733**

Koor Elckerlyc Dhr.H.Out **4964469**

St. Caeciliakoor Dhr.M.v.d.Linden **4961635**

Muzikaal begeleider alle koren Laurens de Boer **06-24226872**

Bezoekgroep Hélène van Huizen **4961243**

Raad van Kerken Secretariaat Linda den Hertog **4964759**

Lay-out parochieblad Berny van Wieringen **4964175**
bernyvanw [at] hotmail.com

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler **4965733**

Administratie parochieblad Dhr. Jan de Jong **4964608**

Stencilbureau R.K.Gezellenhuis **4961255**
Dhr. A.van de Vall **4961749**

Verhuur parochiehuis (kosterwoning): via secretariaat **4961320**

Kerkhof Dhr.R.Cerpentier. **4961853**

Uitvaartleiders R.v.d.Velde v.h. J Bouwens **0297-583448**
Vinkeveen

Opgave intenties

Intentie voor :

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie**.

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorn. Achternaam **geboorteplaats /** **-datum** **- godsdienst**

1. _____ m/v - -

2. _____ m/v - -

3. _____ m/v - -

4. _____ m/v - -

5. _____ m/v - -