

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
maart 2012

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbutter **4967078**
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen Dhr. F. Assendelft **06-20302388**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl
4964608

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Vasten: op weg naar Pasen.

Wanneer de veertig dagen naar Pasen beginnen, laten we het *carne vale* (= vaarwel vlees!) achter ons. Afgelopen Aswoensdag, 22 februari klonken de woorden: "**Gedenk mens, je bent stof en tot stof keer je terug**" (**Genesis, 3:19**). Dat eenvoudige askruisje plaatste ons voor onze eigen spiegel: zijn we wie we willen zijn, of..... Daar voor die spiegel hoeven we geen indruk te maken, daar zien we wie we écht zijn. En dat kan best wel eens confronterend zijn, want we zien niet graag onze schaduwkanten. En toch moeten we ermee leren leven, ook al doet dit pijn, ook al worden we erop beoordeeld! Door mensen.....niet door God die ons geschapen heeft zoals we bedoeld zijn!

Het askruisje roept de wereld van de schijn een halt toe. Het verwijst naar een andere manier van leven. Niet de een verheffen en de andere de grond intrappen, maar in de spiegel zien **hoe en waar** wij zelf staan in het leven. En uit die confrontatie de kracht putten om bewuster, waarachtiger te gaan leven. Om te zien wat écht is in het leven, **óns** leven, en waar het écht om gaat. De veertigdagentijd roept ons op tot een ommekeer. Gebed, het doen van gerechtigheid en vasten kunnen ons hierbij behulpzaam zijn. Hoewel het vasten in de Bijbel een veel voorkomend fenomeen is, ontbreken er hiervoor regels. Maar vasten is wel in zwang. 20% van de jeugd vast zelfs....

Vasten.....door misschien het taartje of koekje bij de koffie te laten staan. Of de bitterballen bij dat biertje. Vasten door een extra bezoekje af te leggen aan een zieke of oudere. Vasten door de auto vaker te laten staan of één dag per week geen internet. Een sobere maaltijd of vastendag houden. Er zijn talloze manieren waarop je persoonlijk, als gezin of parochie kunt vasten. Door te vasten, op welke manier dan ook, kunnen we onze betrokkenheid tonen bij grote, complexe mondiale uitdagingen als klimaatverandering, ongelijkheid en armoede. Door stil te staan bij onze eigen, vaak zeer haastige, levensstijl verbinden we ons op een concrete manier met de leefomstandigheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Daarmee helpen we niet alleen een ander, maar we worden er zelf ook

rijker van. Door met anderen te delen wordt je zelf méér mens.

Ook wij kunnen na de veertigdagentijd, gezuiverde en gelouterde mensen worden die Gods barmhartigheid doen. Als mensen die met twee benen stevig op de grond staan. We hoeven dit niet alleen te doen. God die het oude verbrandt en uit as nieuw leven schept trekt met ons mee. En we mogen in Ouderkerk ook sámen de uitdaging aangaan de komende veertig dagen te beleven. In alle vieringen zal als rode draad in deze tijd het Vastenactielied klinken en horen we een speciale voorbede. Voor de koffie die we de eerste zondag met elkaar drinken vragen we in deze periode €1,- . De opbrengst zal ten goede komen aan de jaarlijkse Vastenactie, dit jaar bestemd voor Ethiopië. Ook de opbrengst van de sobere maaltijd op woensdag 7 maart is bestemd voor de Vastenactie. Achter in de kerk staat de grote bus waarin u uw vastenzakje uit het vorige parochieblad kunt deponeren en uiteraard collecteren we voor deze actie. Het simpele askruisje was symbool om als eerste stap om op te staan tot nieuwe mensen om met Pasen als herboren het léven te vieren: het leven in God, het leven mét elkaar. We mogen met elkaar Op Adem Komen met Hart en Ziel.

Daarnaast kunnen en mogen we alle woensdagavonden met elkaar vieren, bezinnen, elkaar inspireren en ons door God en elkaar laten uitnodigen om alles ten goede om te buigen. In het vorige parochieblad trof u als apart, gekleurd binnenblad het programma aan dat de Raad van Kerken heeft voorbereid voor de komende weken op weg naar Pasen. Dit foldertje ligt ook achter in de kerk en in de dagkapel. Bekijk het nog eens goed en zie waar u graag aan wilt en of kunt deelnemen. Wilt u meedoen aan een sobere maaltijd, een speciaal concert met passiemuziek bijwonen of gezamenlijk bij de Kruisweg mediteren? U bent van harte welkom! Voor elk wat wils, maar zeker allemaal goede gelegenheden voor verdieping, bezinning en opbouw van de geloofsgemeenschap. En juist dat laatste is heel belangrijk. Geloven doe je immers niet in je eentje, maar doe je aan en met elkaar.

Wij heten u in de Veertigdagentijd van harte welkom: alle woensdag - avonden, jong én oud zijn welkom. Het kan een boeiende

voorbereiding worden op de Goede Week en Pasen, feest van het leven dat sterker is dan de dood.

Een hartelijke groet,
Kiki Kint, pastoraal werkster.

rectificatie

In plaats van een meditatie rond een inspirerende tekst vindt op woensdagavond 21 maart om 20.00 uur in onze Urbanuskerk een concert met **Passiemuziek** plaats door de Amstellandse Cantorij (o.l.v. Eric Jan Joosse) en Laurens de Boer (piano-solo, en orgel-begeleiding). Gezongen wordt ondermeer *De profundis* - C.W. von Gluck en *Les sept paroles du Christ sur la croix* - Ch. Gounod. De kern van het passieconcert bestaat uit het werk 'Les Sept Paroles du Christ sur la Croix' (de laatste zeven woorden van Christus aan het kruis) van de Franse componist Charles Gounod (1818-1893). De bekende Kruiswoorden heeft Gounod getoonzet in prachtige harmonieën. De Schriftwoorden krijgen hierdoor en door de rijke dynamische schakeringen een ongehoorde intensiteit. Muziek om stil van te worden.



Verloting van de paaskaars.

In de veertigdagentijd kunt u na de vieringen een lot kopen à €5 indien u geïnteresseerd bent in de grote paaskaars van 2011 uit de kerk (met afbeelding regenboog) of een kleinere paaskaars uit 2010 (met afbeelding Lam Gods) We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst die bestemd is voor de parochie en na de verloting op 2 blijie parochianen.

In memoriam

V

Op 1 februari jl. overleed onze oudste parochiaan, 97 jaar, Dhr. Piet Timmer, geboren in de Rondehoep en boer in hart en nieren. In een zeer druk bezochte viering namen afscheid van deze markante man. Zijn dochter Elly besprak in vogelvlucht het rijke en gezegende leven van haar vader. Piet Timmer mochten we kennen als een man die leefde vanuit een groot en sterk geloof. Mens-zijn en gelovig zijn horen samen. Godsdienstig zijn is mensdienstig zijn. De zaak van Jezus en de zaak van de mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zo is het leven van Piet ook verlopen.....in dienstbaarheid aan God en in dienstbaarheid aan mensen.

Buiten de zorg voor zijn gezin en zijn dieren op de boerderij was Piet een sociaal bewogen mens met grote interesse en inzet voor kerk en maatschappij. Meer dan 25 jaar is hij lid geweest van het kerkbestuur, destijds ook nog schoolbestuur. Voor zijn grote verdiensten voor de parochie in Ouderkerk heeft hij de onderscheiding Pro Ecclesia welverdiend ontvangen. Zijn contacten en kennis van de politiek –hij is ook jarenlang raadslid geweest van de K.V.P, - zijn van onschatbare waarden geweest voor de parochie en de Urbanuskerk, waar zo veel voetstappen van hem liggen en die hij trouw iedere zondag bezocht. Piet had er een vaste stoel en wie kent zijn vaste plekje niet? Belangstelling voor zijn familie, politiek, de ontwikkelingen in kerk en maatschappij zijn tot op het laatst gebleven. Alles werd kritisch gevolgd, raads- en parochievergaderingen bezocht en adequate vragen gesteld.

Op eigen wijze stond Piet in het leven, een authentieke man die zeker de laatste jaren, toen zijn gezondheid minder werd, genoot van aandacht en gezelligheid, nooit verlegen zat om een praatje, belangstellend en humoristisch tot op het laatste moment. Hij wilde graag 100 jaar worden. De dood kwam echter onverwacht en geruisloos.

De kerk is weer een stukje leger en Ouderkerk minder mooi. Moge Piet Timmer in vrede rusten en Zijn Schepper voltooien wat Hij eens met Piet begonnen is.

Stille Omgang 17 maart 2012

De Stille Omgang wordt in 2012 gelopen in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2012 als intentie:

Passie voor de Eucharistie

Met hernieuwde blik en hart in verwondering opzien naar het gelaat van Christus, aanwezig in de Eucharistie.

Elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag rond de 15e maart lopen duizenden (katholieke) mensen in een stille tocht door de oude binnenstad van Amsterdam. De tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart 1345.

Volgens de legende braakte een stervende man in de Kalverstraat de hostie (voor katholieken het lichaam van Christus) uit, nadat hem het Heilig Sacrament der stervenden was gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de



volgende dag was de hostie weer terug in de Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer.

De tocht wordt "Stille Omgang" genoemd omdat men geen enkel woord spreekt vanwege het tot voor enige jaren geldende processieverbod in Amsterdam.

Evenals vorige jaren kunt u met de bus mee die vertrekt vanaf de Goede Herderkerk, Van Boshuizenstraat in Buitenveldert. Daar is om 22.30 uur een Eucharistie waarna de bus met deelnemers naar Amsterdam gaat om de Stille Omgang te lopen.

U kunt zich hiervoor opgeven bij pastor Phil Kint: 020-4961320 of philkint [at] s4all.nl. De kosten bedragen €6,- per persoon.

Er gaan ook jongeren mee uit de regio Amstelland. Zij zullen persoonlijk worden uitgenodigd, maar men kan zich ook opgeven bij [Paul.Liesker \[at\] zonnet.nl](mailto:Paul.Liesker@zonnet.nl). Voor hen is er een apart programma voordat ze gaan lopen.

Adventactie Pakistan Boven Water?

In de adventtijd hebben wij als christenen van regio Amstelland stil gestaan bij de grote nood in het bisdom Hyderabad. Wij hebben gebeden en aandacht gevraagd voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Ook hebben wij op een structurele wijze hulp verleend. Door het inzamelen van geld voor twee internaten (één voor jongens en één voor meisjes) in Tando Allah Yar. Het bieden van onderwijs aan deze kinderen zorgt ervoor dat zij voor de toekomst mogelijkheden krijgen om hun sociale positie te verbeteren. De parochianen van onze Urbanusparochie van Ouderkerk hebben een bedrag bijeengebracht van €997,43 waarvoor zeer hartelijk dank! Het totale bedrag samen met De Goede Herder, de Titus Brandsma en de H.Geest/Urbanus (Bovenkerk) staat voorlopig op het mooie bedrag van €11.111,63 .

Mocht u de actie hebben gemist of om welke reden dan ook nog graag een bijdrage leveren dan kan dat op rek. van de PCI nr. 3518.01.162 te Ouderkerk a/d Amstel onder vermelding 'Actie Pakistan'.

Vanuit het verre Pakistan dankt Javed Sadiq, directeur van Hayath-e-Nau, tehuis voor gehandicapten kinderen voor zijn verblijf hier in Ouderkerk. Hij doet u zijn groeten en bedankt ons voor de gaven die hem zijn werk mogelijk maken. Father Nico Schipper (de man achter Tando Allah Yar) groet en bedankt ons ook hartelijk evenals de bisschop van Hyderabad, Max Rodrigues die zijn dankbaarheid en zegen zendt aan alle parochianen die de getroffen en van de grote watersnoodramp zo'n warm hart toedragen.

Phil Kint, pastoraal werker de Goede Herderkerk Buitenveldert, verantwoordelijk voor de regionale M.O.V.

Campagne Vastenactie 2012: Even iets minder. Voor een ander.

Vasten door dat taartje bij de koffie te laten staan. Of door een extra bezoekje af te leggen aan een zieke kennis of door een pelgrimstocht te lopen. Een sobere maaltijd of vastendag houden... er zijn talloze manieren waarop je persoonlijk, als groep, parochie of school kunt vasten. Vastenactie nodigt u uit te ontdekken dat vasten verrijkt. Ga de uitdaging aan en kies voor 'even minder'.

Meer *mens* *worden*
De campagne 'De Vastenactie van ...' laat zien dat iedereen op een eigentijdse, persoonlijke manier kan vasten. Door te vasten tonen we onze betrokkenheid bij grote, complexe mondiale uitdagingen als klimaatverandering, ongelijkheid en armoede. Door stil te staan bij onze eigen levensstijl verbinden we ons op een concrete manier met de leefomstandigheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Als we tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met

anderen. Daarmee helpen we niet alleen een ander, we worden er ook zelf rijker van. *We geloven dat - door met anderen te delen - je zelf ook meer mens wordt.* Dat is de centrale boodschap van de campagne.

Leefbare steden
De campagne 2012 vormt de afsluiting van een driejarige cyclus met als thema *Behoud de schepping*. In 2010, het eerste jaar van deze cyclus, stonden de gevolgen van *klimaatverandering* voor boerengezinnen in Malawi centraal. In 2011 stond de campagne in het teken van *duurzaamheid* en van de bedreiging die mijnbouw en houtkap vormen voor de inheemse bevolking op het Filippijnse eiland Mindoro. In 2012 is het afsluitende thema *stedelijke leefbaarheid*. Zorg voor de aarde en voor allen die daarop wonen, betekent ook: zorgen voor de miljoenen mensen die wereldwijd in steden wonen. Sinds 2008 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Bijna 3,5 miljard mensen leven op slechts 3% van het aardoppervlak. Extra zorg gaat vooral uit naar de meest kwetsbaren: mensen die naar de stad trokken op zoek naar een beter bestaan, maar nu in grote armoede in een sloppenwijk wonen. Het is een enorme uitdaging om steden ook voor hen leefbaar te houden of te maken. Toch biedt verstedelijking ook kansen, zegt de Verenigde Naties. In steden zijn armoede, onderwijsachterstanden en milieuproblemen vaak beter aan te pakken dan in versnipperde en uitgestrekte landelijke gebieden. Ook hebben vrouwen in de stad meer mogelijkheden om mee te doen aan het sociale en politieke leven. In de snel groeiende Ethiopische hoofdstad Addis Abeba helpt onze partnerorganisatie *Daughters of Charity* sloppenwijkbewoners bij het verbeteren van hun leefomstandigheden. Het werk van deze congregatie staat centraal in de Vastentijd 2012.

Spiritualiteit, soberheid en solidariteit
De *Daughters of Charity* doen hun werk vanuit de kernwaarden die ook ons inspireren: spiritualiteit, soberheid en solidariteit. De christelijke spiritualiteit die we delen, inspireert ons hier en hen daar te kiezen voor solidariteit. Zowel in Nederland als in Ethiopië hebben wij als mensen van de weg immers iedere dag de keuze een 'vloek' te zijn voor onze medemens... of juist een zegen. Jezus laat ons als het

Licht der wereld zien dat kiezen voor solidariteit en medemenselijkheid leidt tot waarachtig leven en tot een menswaardig bestaan voor iedereen. Met onze inzet in de Vastentijd kiezen we ervoor samen met de *Daughters of Charity* solidair te zijn met bewoners van arme wijken in Addis Abeba. Het werk dat zij doen inspireert ons hen en de bewoners voor wie zij werken, te steunen.

Nieuw initiatief: RKbladen.nl

Lezers die geïnteresseerd zijn in katholieke en christelijke uitgaven, kunnen via de nieuwe website rkbladen.nl zoeken naar uitgaven en daarover algemene informatie te raadplegen. Op de site van Katholiek.nl/Isidorusweb zijn vanuit verschillende openbare bronnen gegevens verzameld. Het gaat om een zogenaamde beta-launch: komend jaar wil de site meer dienstverlening gaan aanbieden, zoals de mogelijkheid om rechtstreeks abonnementen of proefnummers aan te vragen via RKbladen.nl.

Meer informatie: www.RKbladen.nl

Misintenties voor de maand maart 2012

Zaterdag 3 maart 19.00 uur en Zondag 4 maart 10.00 uur.

Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek., Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, Piet Timmer en voor degenen die het moeilijk hebben

Zondag 11 maart 10.00 uur

Piet Meijer, Tonny v.d.Velde-Ronday, Sophie Kea, Ben Meijer, Jo de Jong-van Rijn, Jan van Hensbergen, Loes Witmond-van Leeuwen, Miep de Zwart-Braat, Overleden familie van de Ancker, Piet Timmer.

Zaterdag 17 maart 19.00 uur en Zondag 18 maart 10.00 uur

Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Annie Nelis –van Rijn, Ton Tetteroo, Tonny v.d.Velde-Ronday, Jan Dekker, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Jos Schrama, Overleden familie van Wees-Kolk, André Caminada, Rien Verlaan, Piet Timmer.

Zondag 25 maart 10.00 uur

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Leny Lakerveld-Broodbakker, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Riet Copier-Baas, Anton van Beek, Ina Wijffjes, Dirk de Jong, Cathrien Droog-van Tol, Piet Timmer.

Zondag 1 april

Palmzondag Gezinsviering

om
10.00 uur

In deze viering stellen
de Eerste Communicantjes zich voor.
Pastor K. Kint (p.w.) gaat voor
en o.l.v. Laurens de Boer verzorgt het
Kwetternest weer de muziek.



Wij vragen alle kinderen om met
hun palmpaasstok naar de kerk te komen
en mee te lopen in een palmprocessie.

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	Plaats
25-02 18.30 uur Zorgcentrum	Pastor G.van Tillo	Theresia
26-02 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
03-03 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
04-03 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
10-03 18.30 uur Zorgcentrum	Pastor G.van Tillo	Theresia
11-03 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
17-03 19.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
18-03 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
24-03 18.30 uur Zorgcentrum	Pastor G.van Tillo	Theresia
25-03 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
31-03 geen viering		
01-04 10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk

MAART 2012

Bijzonderheden	Muzikale invulling
1 ^e zondag veertigdagentijd	Samenzang
2 ^e zondag veertigdagentijd	Samenzang
3 ^e zondag veertigdagentijd	St. Caeciliakoor
4 ^e zondag veertigdagentijd	Elckerlyk
5 ^e zondag veertigdagentijd	Samenzang
Palmpasen	Gezinsviering
	't Kwetternest



*Organiseert in samenwerking met
drie kerkkoren uit de omgeving een*

Concert

Zaterdag 10 maart 2012 om 19.30 uur
Sint Urbanuskerk
Ouderkerk a/d Amstel

Koor Hagunna – Diemen
Koor Aurora - Amstelveen
Koor The Bridges - De Kwakel
Koor Elckerlyc - Ouderkerk a/d Amstel

De toegang is gratis, collecte aan de deur!

Voor meer informatie: www.koor-elckerlyc.nl

Lunchpauzeconcert 30 maart

Het eerstvolgende lunchpauzeconcert in de St. Urbanuskerk zal gegeven worden op vrijdag 30 maart (12.30 uur) door Eric Jan Josse (orgel) en Suzanne Arends (dwarsfluit).

Het programma bevat de volgende werken:

- | | |
|------------------|--|
| 1. J. Pachelbel | Tocatta en Fuga in C (<i>orgel</i>) |
| 2. G. Fr. Händel | Sonate in G (<i>dwarsfluit en orgel</i>) |
| 3. J.C. Kellner | Fantasia in g (<i>orgel</i>) |
| 4. G. Fauré | Morceau de Concours (<i>dwarsfluit en orgel</i>) |
| 5. G. Fauré | Sicilienne (<i>dwarsfluit en orgel</i>) |
| 6. E. J. Josse | Improvisation – Vollebregt Postlude (<i>orgel</i>) |

Suzanne Arends (dwarsfluit) studeerde fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Rien de Reede en Thies Roorda, alwaar zij het diploma docerend musicus behaalde. Daarna haalde zij haar diploma uitvoerend musicus aan het conservatorium van Utrecht (HKU), waar zij bij Abbie de Quant heeft gestudeerd. Ze volgde tijdens haar studie verscheidene masterclasses in Nederland en Europa van onder andere William Bennett, Aurele Nicolet, Trevor Wye, Robert Dick, Peter Lukas Graf e.a.

Tegenwoordig treedt Suzanne regelmatig op in diverse ensembles en tevens speelt ze in verschillende bezettingen op uitnodiging. Suzanne Arends heeft een lespraktijk aan huis in Mijdrecht en geeft les aan de fluitisten van showkorps Triviant te Vinkeveen.

Eric Jan Josse studeerde aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, waar hij in 1983 het Praktijkdiploma Kerkmuziek en in 1985, als leerling van Albert de Klerk, zijn orgeldiploma behaalde. Daarna studeerde hij koordirectie aan het Utrechts Conservatorium bij Reinier Wakelkamp en Kerry Woodward.

Eric Jan Josse is cantor-organist van de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel, vaste repetitor van COV Amicitia Uithoorn en onder meer

dirigent van de Amstellandse Cantorij, Chorus ad Hoc en het Franz Liszt Kamerkoor.

Als organist, pianist en klavecïnist werkt hij samen met diverse ensembles en koren. Eric Jan Joosse werkt als dirigent en als instrumentalist mee aan diverse radio- en tv-programma's.

Naast zijn didactische werkzaamheden als privé docent orgel, piano en improvisatie, verzorgt hij bij verschillende instanties muziekcursussen en workshops.

GELOOF IN BEELD

Kerkportaal

Het kerkportaal met zijn voorhof of atrium had in het vroege christendom een belangrijke kerkelijke functie. Het was de plaats waar de boetelingen die in de kerkelijke ban waren, soms jarenlang moesten wachten op hun opname in de kerk, zodat ze weer aan de eucharistie konden deelnemen. In de middeleeuwen was het de plaats waar de huwelijken werden gesloten. In het kerkportaal gaven namelijk in aanwezigheid van de priester bruid en bruidegom elkaar het jawoord, voordat de huwelijksmis in de kerk werd gevierd. Daar begon ook onder verschillende zegeningen de zogenaamde kerkgang van de moeder na de geboorte van haar kind, zodat ze gezuiverd de eucharistie kon vieren.

De basiliek of kerk werd vanouds gezien als het huis van God, dat op zijn beurt het hemels Jeruzalem ofwel de hemel symboliseerde. Het kerkportaal ofwel de kerkdeur was een verwijzing naar Jezus Christus die gezegd heeft: 'Ik ben de deur; wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden (Joh. 10, 7-9).' De middeleeuwse theoloog, Willem van Saint-Thierry, schrijft: 'U heeft gezegd: ik ben de deur. Maak ons duidelijk van welke verblijfplaats u de deur bent, wanneer en voor wie u de deur zult opendoen! Het huis waarvan u de deur bent, is de hemel waar uw Vader woont.' Dat Christus voor de gelovigen de deur of toegang naar de hemel is, wordt vaak in de timpanen van middeleeuwse kathedralen indrukwekkend uitgebeeld.

Boven de portalen bevindt zich dan een beeldhouwwerk, waarin Christus als leraar of als rechter bij het laatste oordeel wordt voorgesteld.

Tenslotte kan het kerkportaal zowel in stads- als dorpskerken, wanneer de deur geopend is, nog steeds een spirituele of psychologische functie hebben. De deur staat tussen buiten en binnen, tussen wat de wereld toebehoort en wat aan God is toegewijd. Ze zou kunnen zeggen: 'Laat buiten wat hier niet thuishoort, jachtigheid, wereldse zorgen, winstbejag, geldingsdrang, nieuwsgierigheid en ijdelheid (Romano Guardini). Zo nodigt de kerkdeur ons uit om de heilige ruimte te ondergaan en ons te bezinnen.

Toon Brekelmans

Kerkhistoricus

LITURGISCH JAAR

De Veertigdagentijd

In verband met de veertig daagse voorbereiding op de viering van het paasmysterie van Jezus' dood en verrijzenis worden in de Constitutie voor de liturgie (nr. 109) als de belangrijkste elementen genoemd: het herdenken van ons eigen doopsel en de boete. Dit tweevoudig karakter van de Veertigdagentijd dient naar voren te komen zowel in de liturgie als in de liturgische catechese. Daarbij worden wij als een hulp door de schriftlezingen begeleid. Ook al is er geen sprake van een fundamenteel verschil, toch worden er in elk jaar van de driejarige cyclus eigen accenten gelegd.

Terwijl op de eerste en tweede zondag van de Veertigdagentijd ieder jaar dezelfde thematiek aan de orde komt, namelijk de bekoring van Jezus respectievelijk zijn gedaanteverandering, komt de herdenking van het doopsel heel duidelijk tot haar recht in de lezingen van het evangelie volgens Johannes op de derde, vierde en vijfde zondag van de A-cyclus. Daarin worden de verschillende aspecten verwoord, die door het doopsel tot stand gebracht worden.

Ook in de andere twee jaren van de lezingencyclus gaat het om het persoonlijk engagement als voorbereiding op Pasen. Het gaat dan primair om het herijken van je eigen leven in relatie tot de liefde tot God en tot de naaste en het afwijzen van alles wat het beeld van Christus vervormt.

Het jaar B

Dit jaar - waarin de lezingen voor het jaar B gevolgd worden - zijn de evangelielezingen voor de derde, vierde en vijfde zondag eveneens ontleend aan het evangelie van Johannes. Daarin wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Pasen van de Heer.

Op de derde zondag staat het woord van Jezus centraal: 'Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.' Daarmee verwees Hij naar de verrijzenis van zijn lichaam.

Op de vierde zondag ligt de nadruk op het woord van Jezus tot Nikodemus: 'De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, opdat een ieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.' Een verwijzing naar Jezus' kruisiging.

Op de vijfde zondag komt de verwijzing naar het sterven en verrijzen van Jezus tot uiting in de reactie van Jezus op het verzoek van enkele Grieken om Jezus te spreken: 'Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.'

De andere lezingen

Op de zondagen in de Veertigdagentijd is de tweede lezing gekozen in relatie tot de thematiek van de evangelielezing, terwijl de eerste lezing veelal een eigen lijn volgt. Hiervoor zijn lezingen uit het Oude Testament gekozen die de belangrijkste en meest betekenisvolle momenten uit de heilsgeschiedenis in herinnering brengen.

E. de Jong

“De mens leeft niet van brood alleen”

“*Geld maakt niet gelukkig*”, aldus een bekende Nederlandse uitdrukking. Ook al heb je nog zoveel geld op de bank staan, ook al woon je in nog zo'n groot huis, met twee dure wagens in de garage, uiteindelijk zal dit geen garantie zijn voor een gelukkig leven. Uiteindelijk zal dit geen waarborg zijn voor het ware geluk. “*Geld maakt niet gelukkig.*”

Maar, maakt geld inderdaad niet gelukkig? Het is toch handig als je het hebt? Absoluut. Het is zeker handig. Sterker nog, het is zelfs noodzakelijk. Zeker in een maatschappij als de onze, waar je geld nodig hebt om in je primaire levensbehoeftes te kunnen voorzien, zoals voedsel, kleding en een dak boven je hoofd. Zonder geld zouden we als het ware niet kunnen leven. Maar, is geld, voedsel, kleding dan alles waarvoor we leven? De zin van ons bestaan? Of, is er misschien dan toch iets meer dan dat?

“*De mens leeft niet van brood alleen*”, antwoordde Jezus de duivel in het Lucasevangelie (Lucas 4:4). Nadat Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan was gedoopt werd hij door de Geest naar de woestijn geleid, de plaats bij uitstek waar mensen worden beproefd en voor een keuze worden gesteld. Hiermee trad Jezus in het voetspoor van Mozes, die veertig dagen en veertig nachten op de berg Sinai verbleef, waarna hij van God de Tien Geboden ontving. Maar ook in het voetspoor van de profeet Elia, die veertig dagen en veertig nachten door de woestijn trok op weg naar de Horeb. Eveneens was Jezus hiermee in het voetspoor getreden van zijn eigen volk Israël, dat veertig jaar in de woestijn was, op weg naar het Beloofde Land. Daar werd het door God op de proef gesteld, alsook voor de keuze: terugkeren naar het slavenhuis Egypte, of Gods wijzende woorden volgen en op weg gaan naar het Beloofde Land.

En dáár, in de woestijn verbleef Jezus veertig dagen, onthield zich van alle spijs en kreeg toen honger. “*De duivel zei nu tot hem: als gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert*” (Lucas 4:3). Jezus wordt getest, op de proef gesteld door de verleider, de uiteenwerper, de tweespalt-brenger. Degene die de innerlijke samenhang probeert te verbreken. Degene die de gehoorzaamheid van Gods Zoon probeert te breken, door Hem zijn macht als Zoon van God voor eigen doeleinden te laten gebruiken.

“Als gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert.” Men kan hier wijzen op de uiterlijke overeenkomst van ronde broden en ronde stenen in Palestina. Men kan ook wijzen op het belang van brood en voedsel voor iemand die honger heeft. Maar veeleer gaat het hier om het testen van de gehoorzaamheid van Gods Zoon. Of hij ertoe gebracht kan worden om privé, na veertig dagen en evenzo vele nachten van vasten, van stenen broden te maken. Of hij ertoe gebracht kan worden om publiekelijk, als een soort charismatische wonderdoener, de vraag naar brood en voedsel voor de behoeftige op te lossen.

“De mens leeft niet van brood alleen”, antwoordde Jezus de verleider. De mens leeft niet van brood alleen. Geen pleidooi dus voor ‘geestelijk voedsel’ dat meer zou zijn dan ‘stoffelijk voedsel’. Evenmin een betoog dat het ‘aardse’ minder zou zijn dan het ‘geestelijke’. Nee, met zijn antwoord wijst Jezus erop dat het in het leven niet uitsluitend om ‘brood alleen’ gaat. Niet het leven dat louter rondom uiterlijke en materiële zaken draait en geen samenhang heeft met het doel van het leven en de bestemming van ieder mens. In het leven draait het ook om “*ieder woord dat klinkt uit de mond van God*” (Matteüs 4:4). Elk woord dat ordenend, scheppend en bewarend, maar ook kritisch en zuiverend het leven van ieder mens binnentreedt.

“De mens leeft niet van brood alleen”, antwoordde Jezus de verleider. Maar, maakt geld dan inderdaad niet gelukkig? Het is toch handig als je het hebt? Zeker. Absoluut. Soms zelfs levensnoodzakelijk. Maar, is dat werkelijk de zin van ons bestaan, datgene waarvoor wij leven en waarin we echt het ware geluk kunnen vinden? Of, is er misschien dan toch iets meer dan dat? Een persoon? Een levensovertuiging? Een woord dat ordenend, scheppend en bewarend, maar ook kritisch en zuiverend ons leven binnentreedt en ons oproept om met al onze talenten mee te bouwen aan het Rijk Gods op aarde? Wellicht een mooie opgave voor de komende Veertigdagentijd.

Drs. Max. G.L. van de Wiel,
pr. Katholieke Raad voor Israël



Nieuws uit Het Kofschip.

De eerste twee maanden van 2012 zitten er alweer op.

En wat voor maanden.

Door de hele school zijn de cito-toetsen afgenomen en de uitslagen daarvan geven aan welke leerlingen extra hulp nodig hebben of welke leerlingen ander werk aankunnen.

Elke keer weer leerzaam om te zien hoe de leerlingen het doen.

De groepen 8 wachten nog op de uitslag van de eindcito.

Deze komt begin maart.

De hele school heeft op dinsdagmiddag heerlijk geschaatst.

De kleuters bleven op de Sluisvaart, de groepen 3 t/m 8 zijn naar de schaatsbaan gegaan. Al met al weer een sportieve happening.

Evenals vorig jaar is de maand maart uitgeroepen tot de maand van “Het Goede Doel”.

Omdat het thema “De Voedselbank” afgelopen jaar zo enthousiast is ontvangen zowel bij gevers als ontvangers en er in deze tijd nog veel meer gebruik van wordt gemaakt, is ook dit jaar weer voor de voedselbank gekozen.

In de week van 12 t/m 16 maart zullen de leerlingen van alles inzamelen wat de voedselbank kan verdelen onder hun cliënten.

We rekenen weer op net zo’n groot succes als afgelopen jaar.

Op 9 maart ontvangen de leerlingen hun 2e rapport met aansluitend weer de gebruikelijke oudergesprekken.

Daarna op naar Pasen.

Team Het Kofschip.



Gesprek bij de koffie.

Op donderdag 29 maart om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 7 maart om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!



Bijbelwerkplaats.

Op dinsdagavond 13 maart om 20.00 uur bijbelwerkplaats. Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte welkom.
Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.
De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.
Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: [jos.de.heer \[at\] hetnet.nl](mailto:jos.de.heer[at]hetnet.nl)
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad
Pasen - april
kunt u inleveren t/m dinsdag 20 maart
E-mailadres: [bernyvanw \[at\] hotmail.com](mailto:bernyvanw[at]hotmail.com)



Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,
maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.
(maart in de Amstelkerk)
Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:
De kerk is open om 8.30 uur.
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Ergens gelezen....

Nederlands is voor buitenlanders moeilijk te leren, maar weten we ook waarom? Na het lezen van onderstaand gedicht is het u vast duidelijk.

Men spreekt van één lot, en verschillende loten,
maar 't meervoud van pot is natuurlijk geen poten.
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten,
maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog.
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,
want woog is nog altijd afkomstig van wegen,
maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen?

Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht,
 en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?
 Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten.
 En toch is ik 'hoch' niet afkomstig van hechten.
 En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep.
 En evenmin zegt men bij slopen 'ik sliep'.
 Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen.
 Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij het rapen.
 Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u 't weet
 en dat u die kronkels beslist niet vergeet.

Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik 'ik riep'.
 Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan 'ik sniep'?
 Alweer mis, m'n beste. Maar u weet beslist,
 dat ried komt van raden, ik denk dat u 't wist.
 Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood.
 En toch volgt na wieden beslist niet 'ik wood'.
 'Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven.
 Dat is bijna zo dom als 'ik waf' hoort bij weven.

Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken.
 Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken.
 't Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist,
 maar hoort bij vergeten nou logisch vergist?
 Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen.
 En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen:
 hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik slond?
 Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond.
 En noemt u een mannetjesrat nu een rater?
 Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater.

U ziet, onze taal beste dames en heren,
 is, net als ik zei, best moeilijk te leren!

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919 6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Klachten adm.parochieblad	Dhr. J. de Jong (na 18.00)	4964608
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie**.

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorl.	Achternaam	geboorteplaats /	-datum	- godsdienst
---------------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

2.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

3.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

4.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

5.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---