

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
maart 2011**

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie@xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbuttel **4967078**
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**
Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Veertig dagen op weg.....

Wanneer dit parochieblad bij u wordt bezorgd, breekt de Veertigdagentijd al weer aan met de Aswoensdagviering op 9 maart. De luim van de carnaval laten we achter ons, om een tijd van inkeer, bezinning en concentratie in te gaan op weg waar het in het leven op aan komt met het oog op het grote Paasfeest.

We noemen deze veertig dagen ook wel Passietijd, Vastentijd of Lijdenstijd. Iedereen kiest een eigen naamgeving voor de tijd op weg naar Pasen al naar gelang de eigen beleving. Als Christenen kunnen we niet voorbijgaan aan de tijd vóór Pasen. Het getal veertig roept de herinnering op aan vele Bijbelverhalen o.a. de tocht van Israël door de woestijn naar het beloofde land en de veertig dagen waarin Jezus zich op zijn roeping voorbereidde. Ook wij kunnen en mogen wat met de Veertigdagentijd doen, persoonlijk, in het gezin of samen. Het is een tijd van stilte, van inkeer, van omkeer, van 'op adem komen in een zuchtige wereld'. Dat is het door de Raad van Kerken gekozen thema voor de wekelijkse bijeenkomsten die tijdens de veertigdagentijd worden aangeboden. Een spannend thema dat ons uitdaagt om via stilte, ademen, ontspannen en tastend zoeken naar onszelf te kijken op zoek naar de stilte in onszelf om letterlijk en figuurlijk op-te-ademen. Evenals vorig jaar ontvangt u dus bij dit parochieblad een gekleurd inlegvel van de Raad van Kerken met informatie over de gezamenlijke activiteiten van de beide kerken in Ouderkerk. De moeite waard om een keuze te maken aan welke activiteiten u in de veertigdagentijd zou willen meedoen. En misschien wilt u wel aan alle activiteiten meedoen. Kruis uw woensdagavond af voor u zelf: als cadeautje! In ieder geval kunt u beginnen met de traditionele Aswoensdag, een boeteviering aan het begin van de veertigdagentijd die we weer samen vieren met onze broeders en zusters van de Amstelkerk. Een prachtig en goed markeermoment van oud naar nieuw leven. En voor ouders geldt natuurlijk dat hun kinderen ook van harte welkom zijn in deze viering om kennis te maken met een oude, betekenisvolle traditie.

Laten we er met elkaar in de komende veertig dagen de tijd voor nemen! Om de hectiek van het dagdagelijkse leven even achter ons laten. Om ons bewust te worden waar het in het leven wérkelijk

omgaat en te zoeken naar wat wij écht belangrijk en waardevol vinden. U zult ervaren dat dit als vanzelf zal leiden tot zorgzame aandacht voor de mens en zijn omgeving.

Ik wens u een mooie en zinvolle voorbereidingstijd toe naar het hart van het allerbelangrijkste christelijke feest: PASEN
Een hartelijke groet, Kiki Kint , Pastoraal werkster.

Ergens gelezen.....

-Vreemd, dat 100 euro zo veel lijkt als dit naar de kerk gaat, maar zo weinig als je ermee gaat shoppen.

-Vreemd, hoe lang het duurt God een uur te dienen, maar hoe snel 90 minuten voetbal omgaan.

-Vreemd, hoe lang een paar uur in de kerk duurt, en hoe kort dat is, als je naar een film kijkt.

-Vreemd, dat we vaak niet weten wat we bidden moeten, maar dat we onze vriend of vriendin altijd wel wat te vertellen hebben.

-Vreemd, dat het zo spannend is als de voetbalwedstrijd in de verlenging gaat, en hoe we zuchtend op ons horloge kijken als de kerkdienst langer duurt dan anders.

-Vreemd, hoe moeilijk het is om een hoofdstuk uit de Bijbel, te lezen, maar hoe makkelijk het is om 100 bladzijden van een bestseller te verslinden...

-Vreemd, hoe moeilijk het is voor de mensen om het Goede Nieuws te vertellen, maar hoe makkelijk het is om de laatste roddels te vertellen

-Vreemd dat zich de grappen over internet razendsnel verspreiden, maar als iemand begint nieuws te verzenden waarin God verheerlijkt wordt, denken mensen wel twee keer na of ze het door zullen sturen.

Wat is mijn geloof en mijn parochie voor mij waard?

Familieberichten

Huwelijk

Op 29 januari werd in onze kerk het kerkelijk huwelijk ingezegend van ***Marco Alves de Oliviera en Mariana Eugenio Vestia***
door pastor J. Adolfs.

Het bruidspaar woont in de Waregmestraat 7 te Amstelveen.

Doopsel

Ook op 29 januari werd door het doopsel in de geloofsgemeenschap opgenomen

Dani Rafael,

zoon van Marco Alves de Oliviera en Mariana Eugenio Vestia.



In Memoriam

V

Op 21 januari overleed in zorgcentrum Theresia op de leeftijd van 87 jaar ***Annie Nelis-van Rijn***. Na de dood van haar man Jan, is zij 25 jaar geleden naar Ouderkerk verhuisd om in de buurt van haar zus Agnes te wonen met wie zij een goede band had. Tot verdriet van Annie en Jan kregen zij geen kinderen. Annie leidde op haar manier haar eigen leven, was tevreden in haar huis en veel behoefte aan andere mensen dan haar eigen familie had zij niet. De laatste jaren van haar leven, toen haar gezondheid achteruit ging, heeft zij doorgebracht in zorgcentrum Theresia. Ze heeft zich daar goed thuis gevoeld en van een paar mooie jaren genoten zoals ze ook genoot van de bezoeken van haar zus Agnes die ze tot op het laatste moment heeft herkend. Ze heeft het sacrament van de zieken mogen ontvangen. Het was goed geweest.....onze lieve Heer mocht haar halen. Gelovig als ze was heeft ze zich aan Zijn handen toevertrouwd. Op 27 januari was de afscheidsviering voor Annie, waarna zij begraven werd op ons kerkhof.

In Memoriam

V

Op 11 februari overleed in het ziekenhuis van Amstelveen **Ton Tetteroo** op de leeftijd van 76 jaar. Ton, geboren in Leiden, heeft na de zeevaartschool vele jaren gevaren. Door zijn huwelijk met Tiny van Duuren en de zorg voor twee kinderen is Ton op het vasteland gaan werken en wel op Schiphol. Daar klom hij op van platformmeester tot projectmanager. Door zijn werk op Schiphol werd er vanuit Leiden verhuisd naar Ouderkerk, waar dochter Tineke werd geboren. Ton, die heel graag van alles en nog wat regelde, heeft zich op allerlei gebieden ingezet voor de gemeenschap: schoolbestuur, watersportvereniging, ons tweede thuis en de parochie van de St. Urbanuskerk. Hij was koster, lector en voorzitter van de Stichting vrienden van het Vollebregtorgel en Urbanus Ouderkerk aan de Amstel. Voor al deze verdiensten zijn wij hem zeer dankbaar.

Na de dood van zijn geliefde Tiny, ruim twee jaar geleden, week de glans van zijn leven. Ton wilde nog wel graag verre reizen maken naar de oorden waar hij altijd had gevaren, maar keer op keer kreeg hij gezondheidsklachten. Na een geslaagde heupoperatie in oktober 2010 leek het leven hem weer wat toe te lachen en waren er weer allerlei plannen. In november kreeg Ton te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hoopvol is hij aan chemokuren begonnen, maar helaas zonder resultaat. Ton werd zieker en zieker en moest op 11 februari het leven definitief loslaten. Boven de rouwkaart staat: "Geen zee was jou te hoog. Veel heb je overwonnen. Nu ben je ondanks dat, de grote vaart begonnen".

In de afscheidsviering op 16 februari klonk voor de laatste keer voor Ton het Vollebregtorgel, waarna Ton werd begraven bij zijn vrouw Tiny. Mogen zij beiden verenigd zijn met elkaar en bij hun Schepper rust en vrede genieten. De kinderen en allen die zich verbonden voelden met Ton wensen we veel sterkte dit verlies te verwerken.

Plant iets moois voor een ander.

Cordaid voert voor de stichting Bisschoppelijke Vastenactie campagne voor spiritualiteit, soberheid en solidariteit in de vastentijd. Daarbij gaat het om bezinning op de eigen levensstijl en het samenwerken aan een duurzame samenleving wereldwijd. Het thema in 2011 is 'Plant iets moois voor een ander'.

De Vastenacampagne wordt dit jaar van 9 maart t/m 23 april gehouden. In 2011 staan de Filippijnen centraal, in het bijzonder de inheemse Mangyan op het eiland Mindoro die streven naar een duurzaam beheer van hun bosrijke omgeving en strijden tegen de dreigende ontbossing ten behoeve van mijnbouw en grootschalige landbouw.

Omdat de situatie ver weg niet los gezien kan worden van onze eigen levensstijl hier, biedt Vastenactie ook een handreiking tot bezinning op ons eigen leven. Drie basiswaarden zijn daarbij belangrijk: soberheid, solidariteit en spiritualiteit. Vastenactie geeft voor ieder van deze drie waarden ideeën en actiemogelijkheden om tot bezinning en concreet handelen te komen.

Het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen in de Filippijnen wordt bedreigd door mijnbouw en ontbossing. Meerdere partnerorganisaties van Vastenactie ondersteunen deze groepen in hun strijd voor een leefbare, duurzame toekomst. Het werk van deze partners, met name van partnerorganisatie KPLN, staat centraal in de Vastenactie-campagne 2011.

Leefwijze inheemse bevolking bedreigd

De Filippijnse archipel bestaat uit meer dan 7000 eilanden. Ruim 1000 van deze eilanden zijn bewoond, deels door inheemse bevolkingsgroepen. Op het eiland Mindoro, centraal gelegen in de Filippijnen, leven acht inheemse bevolkingsgroepen, de Mangyan. Iedere groep heeft een eigen taal en cultuur. De inheemse bevolking is voor haar levensonderhoud en bouwmaterialen grotendeels afhankelijk van de bossen waarin zij wonen. Van oudsher halen de Mangyan kokosnoten, kruiden, bananen en honing uit het bos. Tussen

de bomen verbouwen zijn groenten als cassave en bonen. Maar het bos levert ook riet, rotan en twijgen om manden mee te vlechten of daken mee te dekken. Voorheen waren de Mangyan volledig zelfvoorzienend, maar tegenwoordig handelen ze met bewoners aan de kust. Ze verkopen fruit en groenten op lokale markten in lagergelegen dorpen en kopen daar rijst en vis in. Het bos is dus niet alleen leverancier van levensmiddelen, maar ook van belangrijke handelswaar. “Wij leven van voedsel en producten uit het bos”, vertelt Guay Lifos uit Batangan, een dorpje in het zuiden van Mindoro. “Maar onze bossen worden bedreigd door mijnbouw, oprukkende plantages en bosbouwbedrijven. We willen dat onze kinderen ook van het bos kunnen leven, maar dan moeten we er wel zuinig mee omgaan.” De Mangyan zijn niet alleen van het bos afhankelijk om te leven en te overleven, maar ook om hun bijzondere leefwijze en cultuur voort te zetten. De Mangyan beschouwen het samenleven met de wouden als een belangrijk onderdeel van hun cultuur en identiteit. Net als veel Filippijnse eilanden is Mindoro rijk aan delfstoffen als goud, koper, nikkel en magnesium. Binnen- en buitenlandse bedrijven willen deze stoffen via mijnbouw uit de grond halen. Dit levert op korte termijn werkgelegenheid op, maar op langere termijn richt mijnbouw onherstelbare schade aan. Het kappen van bomen veroorzaakt erosie en landverschuivingen, grondwater en rivieren raken vervuild en de biodiversiteit staat onder druk. Mijnbouw is dan ook een zeer ernstige bedreiging voor inheemse groepen die leven van wat de natuur hen biedt. De regering heeft de wetgeving rond mijnbouw recent versoepeld. Op Mindoro hebben 13 mijnbouwbedrijven een vergunning aangevraagd. Zij zijn al begonnen met verkennende en voorbereidende werkzaamheden. Als zij een volledige vergunning krijgen en hun mijnbouw kunnen starten, is dat een directe bedreiging voor een gebied van 100.000 hectare groot, waar 13.000 mensen wonen. Een klein aantal overheids- en niet-overheidsorganisaties vraagt aandacht voor de dreigende vernietiging van bosgebied. Er zijn meerdere organisaties actief op het gebied van natuurbescherming. Slechts weinig organisaties nemen echter ook de leefomstandigheden van de inheemse bevolkingsgroepen mee in hun beleid en activiteiten.

Duurzaamheid is oplossing
Vastenactie ondersteunt verschillende partners in de Filippijnen die niet alleen werken aan bescherming van het bos, maar zich ook inzetten voor een veilige en duurzame toekomst voor de bevolking. Voor de inheemse bevolking op Mindoro is duurzaamheid geen keuze, maar noodzaak. Zij verzetten zich tegen mijnbouw. Zij gaan duurzaam om met het bos om het te behouden voor de generaties die na hen komen. Zij willen zelf een inkomen verdienen om aanvullende voedselproducten als rijst en vis te kopen. Met de slogan ‘Plant iets moois voor een ander’ voeren we campagne om het werk van deze organisaties te ondersteunen en samen te werken aan een bloeiend bestaan voor mensen in de Filippijnen.

Spiritualiteit
De eigen spiritualiteit van de inheemse bevolking op Mindoro, hun verbondenheid met de grond en de natuur en de integratie daarvan in het christelijk geloof, bieden ook ons aanknopingspunten voor de verbinding tussen geloof en schepping. De sobere manier van leven houdt ons een spiegel voor. Inheemse groepen gebruiken de vruchten van de natuur, maar genieten van genoeg en vinden voldoening in immateriële behoeften. In Nederland en andere westerse landen leven we op te grote voet. Onze solidariteit wordt gevraagd met generaties na ons, met anderen wereldwijd, omdat wij (te) veel nemen en het evenwicht verder verstoren. Onze solidariteit met de schepping wordt gevraagd: zij heeft intrinsieke waarde in zichzelf. Door haar tekort te doen, doen we God, de schepping en daarmee onszelf tekort.

Voor meer informatie: www.vastenactie.nl

Autorijdienst voor de zondagen.

Onlangs is het verzoek gedaan door trouwe parochianen die graag naar de kerk willen komen, maar niet zodanig goed ter been zijn dat zij ook daadwerkelijk iedere zondag kunnen komen. Zeker bij glad en slecht weer zouden zij het erg op prijs stellen indien er mensen bereid zijn hen per auto te halen en terug te brengen.

Het lijkt ons een kleine moeite hieraan te voldoen en we laten dan ook daadwerkelijk zien dat we gemeenschap zijn en deze willen opbouwen . Informatie/aanmelden bij de pastorie: 4961320.

Dat hij/zij bij ons in het licht mag staan

“Is er iemand ziek, roep dan de oudsten van de gemeente en zij bidden voor hem in de naam van de Heer” Deze tekst uit de brief van Jakobus wordt vaak gelezen bij de ziekenzalving of ziekenzegen. Wanneer een mens ernstig ziek is, staan er mensen om hem of haar heen en zoeken naar ondersteuning, willen biddend samenzijn om kracht en zegen. Bij de rituelen en symbolen rond de ziekenzalving/zegen hoort een brandende kaars als verwijzing naar het licht van de verrezen Christus. Daarmee drukken we ten diepste de kern van ons geloof uit en geven hiermee aan dat wij samen met de zieke mens willen staan in het Licht. Het licht dat Jezus zelf is.

Hij die op weg is gegaan om licht te brengen.

Ook in onze geloofsgemeenschap ontvangen veel zieken het sacrament van de zieken of de ziekenzegen om kracht en bemoediging. Het zijn ontroerende en indringende momenten om zieken te laten ervaren dat de hand van God op hen mag rusten waar menselijke handen te kort schieten.



Vaak wordt op verzoek van de familie dan tijdens de viering bij de intenties de naam van de zieke afgelezen om te bidden om kracht en bemoediging. Soms acht men dit niet nodig en dit willen we graag respecteren.

Als teken dat er iemand uit ons midden ziek is en de ziekenzalving of ziekenzegen heeft ontvangen, brandt er een kleine kaars op het hoofdaltaar. Als geloofsgemeenschap weten we dan dat er een ernstig zieke is die zich verzekerd mag weten van ons gebed.

Kiki Kint, pastoraal werkster

*“Een naar buiten gerichte geest blijft altijd hunkeren.
Een naar binnen gerichte geest vindt rust en stilte”*

Misintenties voor de maand Maart 2011

Zaterdag 05 maart 19.00 uur en Zondag 06 maart 10.00 uur

Overleden ouders van Beek - Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d. Meer - Verkerk, Overleden ouders Boom - Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot - de Groot, Ton Tetteroo Lenie Meesters - van Riel, Ben Meijer, Annie Nelis - van Rijn.

Zondag 13 maart 10.00 uur

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Frederik Timmer, Sophie Kea, Jannie Persoon - van 't Schip, Wim Pappot, Herman van Veen, Rie van Veen - Emous, Margaretha Dellelijn - Honselaar, Annie Nelis - van Rijn en Ton Tetteroo.

Zaterdag 19 maart 19.00 uur en Zondag 20 maart 10.00 uur.

Agatha te Beek - Broodbakker, Johannes v.d. Kroon en Catharina Kempthorst, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol - van Nes,

Corrie de Wit - Kooyman, Overleden familie van Wees – Kolk en Ton Tetteroo.

Zaterdag 26 maart 19.00 uur en Zondag 27 maart 10.00 uur.

Rien Verlaan, Riet Zeldenthuis - Flierboom, Sophie Kea, Catharina Blom - Hesseling, Kees Leeftang, Lenie Lakerveld - Broodbakker, Johan Berndsens, Kees, Alice Neeven - Hekker, Piet de Jong en Ton Tetteroo.

Stilte is een spiegel waarin je jezelf ziet en leert kennen. In de stilte kun je jezelf niet ontlopen. Je wordt geconfronteerd met de vraag wie je bent, wat je doet en wat de zin er van is. Vragen die we vaak ontwijken. We worden dan bang van onszelf. We zijn vreemden geworden in ons eigen huis. We zijn vaak uithuizig, omdat we ons onwennig voelen en we uitvluchten zoeken om er weer eens uit te zijn.

Stilte is eens thuis blijven

Han Fortman



Nieuws uit Het Kofschip

Na de toetsmaand januari voor de hele school begon februari met de Cito-eindtoets voor de groepen 8.

Voor de leerlingen toch altijd weer een flinke inspanning en de vrijdag daarna zijn ze lekker met z'n allen ontspanning gaan zoeken in het zwembad. Welverdiend na zo'n spannende week.

De kleutergroepen hebben een bezoek gebracht aan het Tropenmuseum en de groepen 4 zijn naar het Cobramuseum geweest. Tijdens de gymlessen hebben de leerlingen een clinic zumba gehad. Iedereen was reuze enthousiast.

De leerlingen van de groepen 2 hebben hun eerste rapport gehad en de ouders hebben hierover een gesprek gehad met de leerkrachten.

De maand maart staat in het teken van "Het Goede Doel".

Dit jaar geen doel in het buitenland maar de voedselbank.

Dit doel slaat aan bij het thema van de kerstmusical en we hopen, dat het bij velen gehoor zal vinden, zodat veel gezinnen geholpen kunnen worden.

Ook gaat in de maand maart het schoolvoetbal weer van start.

Veel teams van Het Kofschip zowel jongens als meisjes nemen hieraan deel.

De groepen 3 t/m 8 krijgen na half maart hun 2^{de} rapport, hierop aansluitend zijn dan weer de oudergesprekken.

Voordat we aan deze maand beginnen kunnen we eerst nog genieten van een week krokusvakantie.

U hebt zo weer een kijkje gehad in de keuken van Het Kofschip.

Tot de volgende keer.

Team Het Kofschip

Zondag 13 maart
2^e zondag in de vastentijd
Gezinsviering

10.00 uur

In deze viering gaat K. Kint, p.w. voor.
De zang wordt verzorgd door
het Kwetternest
o.l.v.
Laurens de Boer.



een viering waarbij iedereen weer
van harte welkom is

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	Plaats
26-02 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
27-02 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
05-03 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
06-03 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
09-03 19.00 uur	K. Kint p.w./Ds.J.de Heer	St. Urbanuskerk
12-03 18.30 uur	K.Kint p.w.	Theresia Zorgcentrum
13-03 10.00 uur	K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
19-03 19.00 uur	K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
20-03 10.00 uur	K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
26-03 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia zorgcentrum
27-03 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-04 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
03-04 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk

MAART 2011

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Eucharistieviering	
Eucharistieviering	Samenzang
Eucharistieviering	
Eucharistieviering	koffiedrinken St.Caeciliakoor met orgel
Aswoensdag	St.Caeciliakoor
Woord en Communie	
Gezinsviering	1 ^e zondag veertigdagentijd 't Kwetternest
Woord en Communie	
Woord en Communie	2 ^e zondag veertigdagentijd Elckerlyc
Eucharistieviering	
Eucharistieviering	3 ^e zondag veertigdagentijd Gregoriaans
Eucharistieviering	
Eucharistieviering	4 ^e zondag veertigdagentijd St.Caeciliakoor met orgel koffiedrinken

Gesprek bij de koffie.



U bent op
donderdag 31 maart om 10.00 uur
weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven,
is er **iedere woensdagmorgen**
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.
Tijd en ruimte om te leven,
om op te ademen,
om tot jezelf,
om tot de ander en God te komen:
De kerk is open om 8.30 uur.
(de maand maart in de Amstelkerk)
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag **2 maart om 13.00 uur**
gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

Bijbelwerkplaats maandagmiddag en –avond 14 maart



Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze maand weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats.
Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

jos.de.heer@hetnet.nl

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad **april** kunt u inleveren
t/m dinsdag 22 maart
bij : Berny van Wieringen,
E-mailadres: bernyvanw@hotmail.com

Inleveren voor april: paasnummer

dinsdag 22 maart

Inleveren voor mei:

maandag 18 april

Inleveren voor juni:

dinsdag 17 mei

Inleveren voor juli/augustus

dinsdag 21 juni

Inleveren voor september

dinsdag 23 augustus

Inleveren voor oktober

dinsdag 17 september

Inleveren voor november

dinsdag 18 oktober

Inleveren voor december/januari

dinsdag 22 november

De Urbanus, de restauratie en het behoud voor volgende generaties

De robuuste gestalte aan het hoofd van de vergadertafel van de Cuypers kamer. Het roer van de vergadering stevig in handen. Ton Tetteroo, voorzitter van de Stichtingen Urbanus en Vrienden van het Vollebregt Orgel, mede door hem opgericht in 2004, is op 11 februari 2011, 76 jaar oud overleden.

De doelstellingen van de stichtingen: restauratie en behoud van kerk en orgel. Het Vollebregt Orgel volledig gerestaureerd en geliefd instrument bij organisten, kerkgangers en bezoekers van de concerten. De Urbanus kerk grotendeels gerestaureerd
De zon scheen tijdens de uitvaartdienst volop door het gebrandschilderde glas. Ton, dat is eer van je werk hebben.

De laatste twee maanden is er ondanks vorst en sneeuw toch wel het een en ander gebeurd.

Het lekkende dak tussen pastorie en sacristie is hersteld. De gipsplaten zijn verdwenen; we kijken nu weer tegen het hout in fondkleur met de roodbruine bies van Cuypers. Loodgieters en leidekkers hebben kunststukjes verricht om dit ingewikkelde dak waterdicht te krijgen.

De dekbruggen van de grote gebrandschilderde ramen achter het altaar zijn geplaatst en daarmee is de restauratie van alle glasinlood vensters gereed.

De kozijnen van de kelderramen onder het koor zijn hersteld, geschilderd en voorzover nodig voorzien van nieuw glas. De dievenijzers die schuil gingen achter metalen voorzetters zijn opgelast en behandeld staan nu weer prachtig in het zicht..

Heel veel werk, maar essentieel voor de restauratie was het herstel van het metselwerk aan de plint van het koor. Hiervoor is de voet van de gevel ontgraven tot 30 cm diep om gevelstenen en voegwerk na het

uithakken te vervangen. Deze klus moet ook nog aan west en zuid gevel gebeuren.

Nog op de agenda staan het interieur van de kerk met onder andere priesterkoor en kruiswegstaties, de door zoutvorming aangetaste muren en de pastorie waar daken, muren, hout en schilderwerk hard aan een grondige aanpak toe zijn.

Met vereende krachten en een lange adem moeten we dit rond krijgen.

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbuttel.

P.S.

Wij zijn nog op zoek naar foto's van het priesterkoor in originele staat.

Dat zal zijn vóór medio jaren 60 toen pastoor Karskens opdracht heeft gegeven 'alles' wit te laten schilderen.

Geloof in beeld

Het Weesgegroet

Een van de populairste gebeden, uitgesproken en gezongen, is het Weesgegroet ofwel het Ave-Maria, maar aanvankelijk bestond er alleen een korte versie. Die is ontleend aan het evangelie van Lucas. Toen de engel Gabriël de blijde boodschap aan Maria bracht (feest 25 maart) begroette hij haar: 'Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.' En bij het bezoek van Maria aan Elisabet riep deze uit: 'Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.' Alleen deze teksten, met elkaar verbonden, vormden eeuwenlang het



Weesgegroet. Ze komen in het westen het eerst voor rond 650 in een Grieks inschrift in de kerk, Sancta Maria Antiqua, te Rome. Op het einde van die eeuw werd dit Weesgegroet als offerlied gebruikt in de pausmis op het feest van Maria Boodschap. Vanaf de 10e eeuw maakte het deel uit van het kleine officie van de maagd Maria. Dit was een getijdenboek voor geestelijken dat ook werd aanbevolen voor leken.

Niet alleen in kloosters maar ook daarbuiten werd het Weesgegroet met de opkomst van de Mariadevotie een zeer populair privé gebed. De kroniekschrijver Herimannus van Doornik vertelt ons eind 11e eeuw van een visioen, waarin Maria over de adellijke dame Ada zegt: 'De groet van de engel is voor mij op aarde het begin van de blijdschap geweest. Hieraan herinnert ze mij iedere dag zestigmaal, twintigmaal plat ter aarde liggend, twintigmaal geknield en twintigmaal staande in de kerk, op haar kamer of op een eenzame plaats. Telkens herhaalt ze dan voor mij: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.' Volgens een eigentijdse levensbeschrijving bad de heilige Aybert van Crespin, benedictijns kluizenaar (gestorven 1140), iedere dag 150 maal het Weesgegroet met iedere keer een kniebuiging. Deze vermoeiende gebedsoefening wordt gezien als een voorloper van het rozenkransgebed dat immers uit 15 tientjes bestaat. De heilige Mechtild van Hackeborn (gestorven in 1299) kreeg een visioen van Maria die haar de opdracht gaf dagelijks drie Weesgegroeten te bidden. Ze bad het derde om Maria's bijstand te vragen in het uur van haar dood. Een Middelnederlandse vertaling laat Mechtild zeggen: 'Ic bidde di, maget Maria, dattu mi bi wesen wilste in die ure mijnre doot.' Een brevier van de Karthuizers uit 1350 bevat het gebed: 'Heilige Maria, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van de dood. Amen.' Zo zijn er in de middeleeuwen elementen te ontdekken van het tweede gedeelte van het huidige Weesgegroet. De definitieve en officiële vorm hiervan verscheen in de Romeinse Catechismus van 1566 in opdracht van het concilie van Trente en Paus Pius V.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

Kerk en Jodendom

***“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij,
bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap”***

Er was eens een koning, die bij zichzelf dacht: *‘Ik zou in alles wat ik wil ondernemen kunnen slagen, als mij de volgende punten duidelijk zijn: ik zou de juiste tijd moeten weten, de juiste personen die mij bij het werk moeten helpen, en welk werk nu precies het belangrijkste is.’* Hij riep de geleerden van zijn land samen, maar van al hun raadgevingen werd hij niet wijzer, want ieder had een ander idee.

Daarom ging hij naar een kluizenaar en zei hem: *‘Ik zou van u een duidelijk antwoord willen op mijn drie vragen: welke tijd mag ik niet verzuimen? Welke mens heb ik daarbij nodig? Welk werk is het belangrijkste?’*

De kluizenaar gaf hem niet direct antwoord, maar vroeg hem of hij vandaag zijn tuin wilde ompspitten. De koning begon en werkte heel de dag in de tuin van de kluizenaar. Hij verzorgde nog een gewonde die toevallig bij de kluis aankwam.

's Avonds ging de koning slapen, maar 's morgens bij het ontbijt vroeg de koning: *‘Wanneer krijg ik nu antwoord op mijn vragen?’* *‘Ik dacht’,* zei de kluizenaar, *‘dat u het antwoord al gekregen had.’* *‘Hoe zo?’*, vroeg de koning verwonderd. *‘Wel’,* zei de kluizenaar, *‘Als je gisteren mijn tuin niet had omgespit, zou de man die je verzorgd hebt, je vermoord hebben. De juiste tijd was toen je aan het spitten was. De belangrijkste man was die gewonde, want anders was hij doodgebloed. En het belangrijkste werk was die man te verzorgen, anders had hij zich niet met je kunnen verzoenen, want hij was van plan je te vermoorden.’*

De koning had de les begrepen. De belangrijkste tijd is het nu, het is de enige tijd waarover je kunt beschikken. De belangrijkste persoon is diegene waarmee je op dat ogenblik samen bent, en het belangrijkste werk is een daad van barmhartigheid.

De vragen die in deze parabel gesteld worden, zijn diepe levensvragen van de mens, van elk mens. Niet alleen van vandaag de dag, maar eigenlijk van alle tijden.

“De tijd is vervuld”, zei Jezus nadat hij veertig dagen in de woestijn op de proef werd gesteld, “en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap” (Marcus 1, 15). Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap, want het Rijk Gods is nabij.

De kerk voor wie Marcus schreef, had veel tegenkanting, zowel van buiten als ook van binnen de kerkgemeenschap. Men had zich na Jezus’ verrijzenis een grote triomf verwacht. Hij zou spoedig terugkomen, en aan de wereld die bezeten was door onreine geesten, een definitief einde maken. Hij zou een scheiding maken tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen, net zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.

Deze wederkomst van de verrezen Heer, zou aanstonds geschieden. Het was niet zozeer een kwestie van binnen een paar eeuwen, maar veeleer van binnen een paar jaren, of sterker nog: van binnen een paar maanden. Het was dan ook van groot belang om zo snel mogelijk te bekeren en te geloven in de Blijde Boodschap. Anders was de kans groot dat je geplaatst zou worden aan de linkerhand van de Heer, ingedeeld bij de onrechtvaardigen, de bokken.

“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap.”

Ommekeer, bekering. Niet alleen binnen het eerste hoofdstuk van het Marcusevangelie speelt deze een cruciale rol, maar ook in de komende Veertigdagentijd. Veertig dagen van inkeer en voorbereiding op het Paasfeest, het feest van bevrijding. Een periode waarin we teruggeworpen worden op onszelf. Een periode waarin we ons heroriënteren op onze levensbronnen. Een periode waarin we keuzes maken. Proberen wij inhoud te geven aan het komende Rijk van God? Zo ja, hoe en wanneer?

De koning uit de parabel had de les begrepen. De belangrijkste tijd is het nu, het is de enige tijd waarover je kunt beschikken. De belangrijkste persoon is diegene waarmee je op dat ogenblik samen bent, en het belangrijkste werk is een daad van barmhartigheid.

En wij? Welke keuzes maken wij?

Drs. Max. G. L. van de Wiel,
pr. Katholieke Raad voor Israël

Regionieus

Stille Omgang 2011

In de nacht **van zaterdag 19 op zondag 20 maart** zal om het wonder van 1345 te gedenken door velen uit en van buiten Amsterdam de Stille Omgang gelopen worden.

Elk jaar wordt er een speciale intentie verbonden aan de Omgang
Dit jaar:

Vernieuwt, maar behoudt het goede

Geloven is doorhebben dat Jezus het hart zocht van de mensen, en zijn worden en daden niet achteloos rondstrooide. Hij sprak zijn woorden en stelde zijn daden zo, dat zij gemeenschap zouden maken tussen Hem en de mensen. In onze tijd tussen de herders van de kerk en de gelovigen, opnieuw niemand uitgezonderd, ons allen. Daartoe is de Eucharistie, het sacrament van de eenheid, vragen we vergeving voor al wat fout ging, ondersteunen we elkaar en stralen we eenheid uit die onze wereld zo hard nodig heeft. Zo kunnen we ieder op onze eigen plaats in de kerk van nu elkaar bemoedigen en inspireren, de wereld vernieuwen maar ook het goede behouden.

*(bron
Persbericht Stille Omgang 2011)*

Per bus naar de Stille Omgang

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid vanaf de Goede Herderkerk in Buitenveldert, per bus naar het startpunt van de Stille Omgang te gaan.

Vooraf zal om 22.30 uur in de Goede Herder kerk Van Boshuizenstraat 420 een voorbereidende eucharistieviering gehouden worden.

Om circa 23.40 uur vertrekt de bus vanaf de Van Boshuizenstraat hk Van Leijenberglaan naar het Spui. Na het lopen van de Omgang is gelegenheid tot het gebruiken van koffie en een broodje in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui, waarna om 01.30 uur de bus vanaf de hoek Rokin/Spui weer teruggaat naar de Van Boshuizenstraat.

De kosten voor het vervoer bedragen €5,50 per persoon, *graag gepast bij het vertrek te betalen.*

Opgave bij Leo van der Vliet Leovliet@live.nl of tel. 020-6431761
n.b.: Voor jongeren tussen 14-30 is een speciaal programma in de Mozes en Aaronkerk, info: www.Stille-Omgang.nl/jongeren

Geloofscursus over HEILIGHEID

Heiligheid, wat is dat voor een begrip? Zou dat nu ook nog gelden?
Is het ook iets voor gewone mensen? Hoe ver wil je gaan?
Een cursus van 4 avonden steeds op de vierde Donderdag van de maand.

Op de 1e avond spreekt Pastor Tom Buitendijk over wat er onder wordt verstaan; Heiligheid in de Bijbel; heiligheid van God en mensen en heiliging van het leven. Datum: Donderdag 24.02.11

2e avond: Jim Schilder, oud chef-redactie van HP De Tijd en thans studierend voor priester op 'de Tiltenberg', met een persoonlijk verhaal en over voorbeeldfiguren, die wij heiligen noemen. Datum: Donderdag 24.03.11

Evert van der Mede zal op de 3^e avond spreken over heiligheid in een seculiere wereld aan de hand van de inzichten en geloofbeleving van Dietrich Bonhoeffer. Datum: Donderdag 28.04.11

Op de 4^e avond spreekt Dr. Monica Bouman over 'Dag Hammarskjöld, wereldburger en schrijver van het geestelijk dagboek "Merkstenen", Een belangrijk politicus in de 60er jaren, in zijn spiritualiteit nog steeds actueel voor onze tijd'.
Datum: Donderdag 26.05.11.

De avonden worden gehouden in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk aan het Westelijk Halfrond 1 te Amstelveen. De aanvang is om 20.00 uur.

Van harte welkom!

Regionaal magazine, een terugblik

Terwijl de sneeuw in dikke pakken neerviel brachten tientallen vrijwilligers in de eerste week van december vorig jaar duizenden kleurige magazines rond in Amstelveen, Amsterdam-Buitenveldert en Ouderkerk aan de Amstel. Hulde aan deze helden, want dat het een mooi uitgevoerd blad was, de eerste editie van 'Katholiek Amstelland,' daarover was iedereen het eens, maar hij was wel op te zwaar papier gedrukt. Dat was dan ook een kritiekpunt waarover geen misverstand bestaat en als er weer een regionaal magazine zal verschijnen, zal dat beslist op minder zwaar papier gedrukt worden.

'Mooi uitgevoerd,' 'misschien iets te glossy', 'interessant', 'veel informatie over koren', 'nu weet ik meer over de Annakerk', 'tjonge wat een vieringen,' het is slechts een greep uit de vele reacties. Ook waren er vele kritische opmerkingen over de vraag of zo'n blad niet teveel kost. Met een gemiddelde van zo'n zeventig cent per exemplaar is de prijs niet te hoog, wanneer in aanmerking wordt genomen dat er dit keer voor was gekozen om (nog) geen advertenties op te nemen, hetgeen de prijs zonder meer zal drukken. Een ander discussiepunt was, of zo'n blad naast het parochieblad zou moeten verschijnen, of dat het in plaats van het parochieblad zou moeten komen. Het besluit om een regionaal blad uit te geven is na raadpleging van de diverse parochieredacties genomen door het regiobestuur. Het oorspronkelijke plan was om een blad uit te geven dat (voorlopig éénmalig) zou verschijnen in plaats van het parochieblad. De parochies van de Urbanuskerk in Bovenkerk, de Augustinuskerk en de Urbanus in Ouderkerk aan de Amstel besloten om wel ook nog het eigen parochieblad te laten verschijnen.

Inmiddels ligt de kerstperiode weer achter ons en verschijnen de diverse parochiebladen weer als vanouds. Er zijn plannen om misschien weer een regionaal magazine te laten verschijnen, bijvoorbeeld bij de aanvang van het nieuwe seizoen in september. Vragen, opmerkingen of kritiek over het magazine kunt u mailen naar: rkkerkamstelland@gmail.com

Guido van den Berg, regiosecretaris en eindredacteur 'Katholiek Amstelland'



Religie en Wetenschap

Zelden heeft een thema van het Kerkcafé zoveel losgemaakt als de afgelopen aflevering met een workshop Black Gospel. En ik zou eigenlijk willen zeggen, eindelijk! Kijk maar, er gebeurt wat in het Kerkcafé! Of het allemaal mooi was, daar verschillen de meningen over, het was wel spraakmakend. Nog nooit heb ik zoveel reacties ontvangen, ook van mensen die niet aanwezig waren. Iedereen wilde opeens weten wat er aan de hand was geweest. Nou dat kan ik kort samenvatten, luid zingend en hard stampend werden we met militaire discipline door de avond geloodst. Geheel onverwachts werd het wat anders dan het beloofde Negro Spirituals zingen, door de plotselinge afmelding van de beoogde dirigente. Het is nog steeds de bedoeling een ad-hoc koortje op te richten dat eind maart de viering van een eredienst in de Amstelkerk gaat opluisteren. We zoeken naarstig verder naar iemand die dat kan leiden. Maar eerst gaan we iets geheel anders doen.

In het eerstvolgende Kerkcafé begroeten we een oude bekende van onze gemeente. Gerard van der Steenhoven kan zich een weekend losmaken van zijn bezigheden in Twente en heeft toegezegd zijn medewerking te verlenen aan een avondje praten en nadenken over het onderwerp Religie en Wetenschap.

De inleiding van Gerard zal onderwerpen belichten, waar de moderne mens van nu mee worstelt, zoals:

- het christendom en de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap;
- de merkwaardige gang van zaken rondom het conflict tussen Galileo Galilei en de kerk;
- de gevolgen van de wetenschappelijke methode voor de manier waarop religieuze geschriften gelezen werden;
- intelligent design: oplossing of misleiding?;
- het verschil tussen een religieuze en wetenschappelijke waarheid.

Ter zake deskundig kan Gerard als geen ander aanwezigen verleiden tot een onderling gesprek, mensen te confronteren met opmerkingen van anderen of herhaalde gedachten van zijn kant en een levendig debat uitlokken.

Graag zien we u terug in het Kerkcafé op 4 maart, vanaf 19:45 uur in de Amstelstroom. Toegang en hapjes zijn weer gratis, alle consumpties tegen een schappelijke prijs.

Paul Kösters.

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongereengroep	Dhr. P. Liesker	6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4961320
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw@hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler Paul Liesker	4961320 06-14181919
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorl.	Achternaam	geboorteplaats /	-datum	- godsdienst
---------------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

2.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

3.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

4.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

5.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---