

# de brug



parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
maart 2010

## Adressen Urbanusparochie

**Pastoraal Werkster** Mw. K.Kint- van Os **4961320**  
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

**Parochiebestuur** Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**  
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**  
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

**Bouwzaken** Dhr. T. Tetteroo **4961300**

**Parochiesecretariaat** Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar  
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur  
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur  
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

**Website:** [www.kerkenouderkerk.nl](http://www.kerkenouderkerk.nl)

### **Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel**

Rabobank 3518.21.872

### **Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk**

Rabobank 3005.89.786

### **Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk a/d Amstel**

Rabobank 3518.01.855  
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur  
Ouderkerk aan de Amstel

**Kerkbijdrage:** Rabobank 3518.06.210

**Overige adressen:** Zie achterzijde van de Brug.

## **Vastentijd: op weg naar Pasen**

Bij het verschijnen van dit parochieblad is de veertigdagentijd, **Quadragesima**, begonnen met Aswoensdag 17 februari jl toen het askruisje werd gegeven en deze tijd duurt tot aan de avondmis van Witte Donderdag in de Goede Week. Het is de periode van veertig dagen voor Pasen, waarbij de zondagen niet mee worden meegerekend, omdat er dan niet wordt gevast.

We noemen deze tijd ook wel Passietijd, Vastentijd of Lijdenstijd. Iedereen kiest een eigen naamgeving voor de tijd op weg naar Pasen al naar gelang de eigen beleving. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen; op 40 dagen wordt gevast, alleen op de 6 zondagen hoeft niet gevast te worden. Vasten wordt voorafgegaan door de Vastenavond en het carnaval. De Kerk heeft in de loop der eeuwen de regels omtrent het vasten versoepeld. In de 9e eeuw verschoof men de enige maaltijd van zonsondergang naar 3 uur, vanaf de 14de eeuw naar de middag. De vastenwet in Nederland gebiedt op Aswoensdag en Goede Vrijdag dat men sober en minder eet. Vlees is bovendien in het geheel niet toegestaan.

Veertig dagen dus, uitgezonderd de zondagen. Iedere zondag in de vastentijd heeft een eigen specifieke naam die ontleend is aan de beginwoorden van het introitusgezang:

- eerste zondag: invocabit  
'Roept hij Mij aan', woorden uit psalm 91
- tweede zondag: Reminiscere  
'Gedenk uw barmhartigheden', uit psalm 25
- derde zondag: Oculi  
'Mijn ogen zijn bestendig op de Heer' uit psalm 25
- vierde zondag: Laetare  
'Verheugt U Jeruzalem en juicht over haar' Jesaja 66

- vijfde zondag: Judica  
'Verschaf mij recht, o God' uit psalm 43

- zesde zondag: Palmzondag

In de liturgie zijn de eerste vierenhalf week van de veertigdagentijd speciaal gericht op de zuivering en bekering van de zielen. In de vijfde week is de aandacht gericht op het menselijke lijden van Christus. In de laatste week, de zogenoemde Goede Week, staat het mysterie van dit lijden centraal. De liturgische kleur in de vastentijd is paars, teken van boete. Alleen op zondag Halfvasten wordt het paars door rozerood vervangen. De Kerk viert met halfvasten namelijk dat Pasen naderbij komt: het is een blijde zondag, zondag Laetare.

De Veertigdagentijd is een periode van loutering, bijvoorbeeld door inkeer (biecht, bezinning op het eigen gedrag) en het uiten van naastenliefde, of het doen van goede werken.

Het is moeilijk om dat alleen te doen. Daarom is het goed om iets gezamenlijks te doen als teken van verbondenheid met elkaar, als teken van onze verbondenheid met God. In het vorige parochieblad trof u een groen inlegvel welke mogelijkheden in Ouderkerk door de Raad van Kerken worden geboden om met elkaar in gesprek te gaan, samen een sobere maaltijd te gebruiken of een prachtige film te zien. Het boeiende programma is bedoeld voor de woensdagavonden. In dit parochieblad vindt u een uitgebreide beschrijving van de drie oecumenische gespreksavonden rond de 'zeven werken van barmhartigheid'. Uiteraard met uitleg en beeldmateriaal aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid door de 'meester van Alkmaar'

Ik wens u mooie en zinvolle veertig dagen toe waarin ik hoop velen van u te mogen ontmoeten en begroeten,

Met hartelijke groet

Kiki Kint, pastoraal werkster.

## Drie oecumenische gespreksavonden in de Veertigdagentijd 2010

'LEVEN MET COMPASSIE:  
DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID'

In het vorige kerkblad heeft u het gehele veertigdagen programma ontvangen (groen middenblad). Hier willen we de inhoud van de drie komende gespreksavonden toelichten.

**\*WOENSDAG 3 MAART:** De werken van Barmhartigheid (1): de zieken bezoeken (met ziekenhuispastor)  
Pastorie St. Urbanuskerk, 20.00 uur, Cuyperskamer: 'De zeven werken van barmhartigheid', gespreksavond met beeldmateriaal onder leiding van Kiki Kint, p.w. en pastor Hans Dornseiffen (ziekenhuispastor Amstelland Ziekenhuis).

**\*WOENSDAG 10 MAART :** De werken van Barmhartigheid (2): de doden begraven .  
Pastorie St. Urbanuskerk, 20.00 uur, Cuyperskamer: 'De zeven werken van barmhartigheid', gespreksavond met beeldmateriaal onder leiding van Kiki Kint, p.w. en ds. Jos de Heer.

**\*WOENSDAG 17 MAART:** De werken van Barmhartigheid (3): de naakten kleden en de vreemdelingen opnemen.  
Pastorie St. Urbanuskerk, 20.00 uur, Cuyperskamer: 'De zeven werken van barmhartigheid', gespreksavond met beeldmateriaal onder leiding van Kiki Kint, p.w. en ds. Jos de Heer.

### De zes werken van barmhartigheid in Matteüs 25, 31-41

“Wanneer de Mensenzoon komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondsom Hem alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen

van de bokken scheidt. De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: “Kom gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toegekomen? De Koning zal hun antwoorden:

”Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”

In de christelijke traditie is door Lactantius in de 4<sup>de</sup> eeuw later aan deze zes genoemde een zevende toegevoegd, gebaseerd op Tobit 1:17. : het begraven van de doden.

In de tekst van Matteüs beoordeelt Jezus het leven van mensen naar het gedrag tegenover de naaste. Wat we voor de naaste doen, doen we uiteindelijk voor Christus. We doen de liefde omwille van de liefde en niet omdat we er een beloning voor terug verwachten. Je handelt in liefde omdat je geraakt bent door de noodlijdende mens. In het feit dat ik me openstel en me laat raken door een mens in nood, word ik aangezet tot barmhartig handelen en ervaar ik een innerlijke voldoening. Ik voel dat mijn leven rijker wordt als ik geef. In die zin doen de werken van barmhartigheid ook onszelf goed en bewijzen we ook onszelf barmhartigheid. Maar we doen het niet om er zelf beter van te worden, om ons ego te strelen. We doen het omdat we ons hart laten beroeren door de armen, hongerigen, daklozen, zieken en gevangenen. Doordat we onszelf vergeten en bezighouden met iemand anders, ervaren we zelf vervulling in ons leven.

De liefde tot God kan zich niet anders uiten dan in liefde voor de naaste. Hoe we de medemens bejegenen, daarin wordt uiteindelijk onze relatie met Jezus Christus zichtbaar.

De ‘Meester van Alkmaar’ heeft hiervan zeven schilderijen op hout gemaakt (1504). Daarin heeft hij laten zien hoe hij deze voor zijn eigen tijd en zijn eigen stad zag. Hij schildert zijn beeld van de ideale samenleving. Dat kan ons nu weer aanzetten na te denken over de actuele betekenis van deze traditionele zaken. We hebben kleurenkopieën van dit fraaie kunstwerk gemaakt voor iedereen om mede aan de hand daarvan het gesprek te voeren.

De vraag die we met elkaar deze veertigdagen willen stellen is dan ook hoe de traditionele zeven werken van barmhartigheid ons kunnen inspireren tot barmhartig handelen in onze eigen wereld, die door een doorslaand individualisme lijkt uiteen te vallen zodat je je soms afvraagt of we nog wel een ‘samenleving’ hebben’, en het meer ‘ieder voor zich’ is. Dat willen we niet geloven, wel geloven we in ‘God voor ons allen’. De Barmhartige die voor ons barmhartig is, zodat wij zelf barmhartig worden, voor ons zelf én onze naaste. Jezus heeft Gods barmhartigheid voor mensen belichaamd en is daarom voor ons een bron en voorbeeld ter navolging van barmhartig handelen.

We hebben daarvoor dus drie gespreksavonden gepland: 3, 10 en 17 maart. Op woensdagavond 3 maart hebben we dorpsgenoot en ziekenhuispastor Hans Dornseiffen uitgenodigd met ons zijn ervaringen als professioneel ziekenbezoeker te delen.

Hieronder het overzicht met tussen haakjes de datum waarop het aan de orde komt in ons programma:

Verwijderd.

We nodigen u uit mee te doen! Kiki Kint en Jos de Heer

## **Vasten: sport of verdieping?**

De vastentijd staat weer voor de deur. Zoals ieder jaar heb ik er gemengde gevoelens over. Het is een tijd waarin ik mezelf een glaasje wijn bij het eten ontzeg. Ook snoep en koek, onnodige aankopen, feestjes en etentjes probeer ik zoveel mogelijk te beperken. Zeker in de eerste weken veroorzaakt dat altijd een licht chagrijnig humeur.

### **Even geen afleiding**

Maar de vasten is ook een tijd van een hernieuwd toegroeien naar alles wat ertoe doet; mijn gebedsleven krijgt een impuls, ik spreek met mezelf af de tijd te nemen een ‘geestelijk’ boek te lezen. Doordat ik afleiding mijd, ontstaat er ruimte voor God.

### **Grote schoonmaak**

Zo beleef ik deze weken ieder jaar weer als een dubbele lente, die van de natuur die ontwaakt en die waarin mijn relatie met God eens flink afgestoft wordt. Het is een tijd waarin ik ervaar dat inkeer niets met somberheid of afgeslotenheid te maken heeft. Integendeel, na de eerste weken van chagrijn voel ik me lichter, opener, met meer oog voor de wereld om mij heen.

### **Lijden uit liefde**

Ons geloof barst van de paradoxen en ook de veertigdagentijd geeft er een mooi staaltje van weg. Ik probeer mij voor te stellen hoe Jezus zich in deze tijd gevoeld moet hebben, wetend dat zijn einde nabij was. Het vooruitzicht op lijden is ook lijden. Maar Zijn lijden is een lijden uit liefde. Een lijden vooral dat tot de uitbarsting van vreugde met Pasen zal voeren.

### **Niet meer dan veertig dagen?**

De vastentijd is inkeer en vreugde, sterven en leven, soberheid en vrijgevigheid ineen. Het is een tijd waarin ik bewuster leef dan ooit. De vraag waarom ik niet het hele jaar zo kan leven, is natuurlijk snel gesteld. Het antwoord moet ik schuldig blijven. Ik weet het niet. Wat is het, dat ik de overige maanden van het jaar vaak niet half zo

toegewijd kan leven als tijdens de vasten? Ik verlummel mijn tijd, verzuim te doen wat ik moet (en wil!) doen. Ik eet wanneer ik eigenlijk geen trek heb, ik zit filmpjes op *YouTube* te kijken, terwijl ik liever dat prachtige boek zou lezen dat naast m'n bed ligt.

### **Samen bidden, samen vasten**

‘De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.’ Ja, ik weet er alles van. Zou ik de enige zijn die hiermee worstelt? Vast niet, anders zou Jezus er niet over gesproken hebben. Ook de apostelen vonden het moeilijk trouw te blijven aan hun overtuigingen. Door niet alleen naar Jezus, maar ook naar hen te kijken, kunnen we veel leren. Wat mij betreft vooral dit: zij hadden elkaar. Wanneer het leven moeizaam verliep, zochten zij elkaar op. Vasten en bidden, worden al snel een heilloos soort sport als je het alleen moet doen. In de nabijheid van elkaar vind je kracht en inspiratie en wordt de vastentijd vooral een tijd van naar elkaar toe groeien.

*Suzanne van der Schot*

## Familieberichten

Door het sacrament van het doopsel werden in onze  
geloofsgemeenschap opgenomen

### *Rocco Kimi Christian*

zoon van Roy Berents en Pia Berents-Rauhala,  
Amstellandlaan 3

### *Fiep en Pleun*

Dochters van Tom Snick en Sandra Snick-Cals,  
Kon. Emmalaan 6

# 28 maart Palmzondag Gezinsdienst

10.00 uur

**Palmzondag is het begin van de Goede week  
We vieren dan dat Jezus op een ezel als een  
koning werd binnengehaald in Jerusalem.**

**Pastor N.Reuzenaar en K.Kint p.w.  
gaan in deze viering voor.**

**'t Kwetternest o.l.v. Laurens de Boer  
verzorgt de muziek.**



**Kinderen nodigen we uit om met hun  
palmpaasstok naar de kerk te komen  
om mee te lopen in de palmprocessie.**



## LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
27-02 19.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistie
28-02 10.00 uur	Pastor Adolfs	Gezinsviering
05-03 19.30 uur	K. Kint, p.w	Gebedsviering
06-03 19.00 uur	K. Kint, p.w.	Woord en Communie
07-03 10.00 uur	K. Kint. P.w.	Woord en Communie
13-03 19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
14-03 10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
20-03 19.00 uur	K. Kint, p.w.	Woord en Communie
21-03 10.00 uur	K. Kint, p.w.	Woord en Communie
27-03 19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
28-03 10.00 uur	Pastor Reuzenaar/Kint	Gezinsviering
01-04 <b>19.30 uur</b>	Pastor G. van Tillo	Eucharistie
02-04 15.00 uur	K. Kint, p.w.	Kinderkruisweg
02-04 19.30 uur	K. Kint, p.w.	gebedsviering
03-04 22.00 uur	Pastor G. van Tillo/K.Kint, p.w	Eucharistie
04-04 10.00 uur	Pastor G. van Tillo/K.Kint, p.w	Eucharistie
05-04		Geen viering

## MAART 2010

Bijzonderheden	Muzikale invulling
2 <sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd	't Kwetternest
Wereldgebedsdag in Amstelkerk	
3 <sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd	Caeciliakoor
4 <sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd	Caeciliakoor
	Koor Elckerlyc
5 <sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd	Caeciliakoor
Palmzondag	't Kwetternest
Witte Donderdag	Koor Elckerlyc
Goede Vrijdag	't Kwetternest
Goede Vrijdag	Caeciliakoor
Paaswake	Koor Elckerlyc
Pasen	Caeciliakoor
2 <sup>e</sup> Paasdag	

## De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 5 maart 2010 in de Amstelkerk.

Het thema zal zijn: **Alles wat adem heeft .....**



De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen.

De viering voor 5 maart 2010 is voorbereid door vrouwen uit Kameroen, een land dat in West-Afrika ligt tussen Nigeria, Tsjaad, Congo en Gabon aan de baai van Biafra. Er wonen ruim 18 miljoen mensen, waarvan de helft op het platteland. De belangrijkste godsdiensten zijn het Christendom, de Islam en het Animisme. Ook Kameroen wordt zwaar getroffen door Aids en HIV: 79% van de bevolking tussen de 15 en 49 jaar is besmet.

Het Nederlands Comité heeft in samenwerking met het Luxemburgs Comité gekozen voor de volgende projecten:

- Het opzetten en uitbreiden van een lesprogramma over Aids- en HIV-preventie in de sloppenwijken van de hoofdstad Yaoundé en mogelijkheden scheppen voor een educatieproject onder de allerarmste bevolkingsgroepen.
- Het opzetten van een centrum in Efoulan waar Aidswezen en kinderen in een kwetsbare positie worden opgevangen.
- Jeugdproject: Aanschaf van schoolboeken en een schoolbusje in Sangmélima, zodat 1800 van de armste kinderen naar school kunnen.

## Pelgrimeren kan nog steeds, ook in Nederland.

### Stille Omgang 2010

Deelname aan de Stille omgang 2010 kan dit jaar ook in regionaal verband en geldt voor jong en oud!

Met als thema **'tot wie zouden we anders gaan'** wordt in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart de jaarlijkse Stille Omgang gehouden.

**Zaterdagavond is er om 22.30 uur een Eucharistieviering in De Goede Herder, Buitenveldert.** Daarna gaan we met de bus naar de binnenstad van Amsterdam, lopen in stil gebed gezamenlijk de route en keren vervolgens (rond 1.15 uur) per bus weer terug naar De Goede Herder. De buskosten bedragen 5,00 Euro per persoon. Het maximale aantal personen voor de bus bedraagt 50. Gaarne aanmelden (met naam en tel. nummer) voor 1 maart bij De Goede Herder. U wordt allen -waar u ook in Amstelland woont- uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelding: Leo van der Vliet (tel 6431761) of secretariaat De Goede Herder (tel 6420843) of email: [leovliet@live.nl](mailto:leovliet@live.nl)

### Er ligt ook een intekenlijst achter in de St. Urbanuskerk!

Hartelijke groet, Phil Kint, pastoraal werker de Goede Herderparochie Buitenveldert.



## Het mirakel

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. In 2010 wordt de Stille Omgang gelopen in de nacht van zaterdag 20 maart.

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziekop bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke

braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug.



Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarlijkelijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, 'dese gracie ende ghenade' openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen.

## *De Route*

De grootste stimulans tot de hernieuwde ontwikkeling van de Amsterdamse Mirakelverering kwam tot stand nadat een zekere Joseph Lousbergh een geschrift ontdekte waarop de route van de middeleeuwse Mirakelprocessies stond beschreven. Samen met zijn vriend Carel Elsenburg besloot hij in 1881 die route weer devotioneel na te lopen. Het idee sloeg aan en binnen enkele jaren groeide dit privé initiatief uit tot een snel groeiende beweging. De initiatiefnemers besloten zich te organiseren in het 'Gezelschap van de Stille Omgang'. Spoedig kwamen ook steeds meer katholieken van buiten Amsterdam om deel te nemen aan de jaarlijkse Stille Omgang. Aan het begin van de 20e eeuw waren er al tientallen zustergezelschappen in alle grote plaatsen van Nederland opgericht en kwamen er duizenden bedevaartgangers.

### Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag **3 maart**  
om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken  
Daarna gezellig koffiedrinken  
Je bent van harte welkom!!

### Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 25 maart** om **10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelof en ons eigen leven. Plaats: de werkkamer van K. Kint, p.w. in de pastorie.

### **Oecumenisch Woensdagochtendgebed** **8.45 – 9.00 uur Amstelkerk**

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en God te komen. De kerk is open vanaf 8.30 uur. Voorgangers: Kiki Kint, p.w., ds. Jos de Heer. De even maanden in de Urbanuskerk, de oneven in de Amstelkerk. Dus in maart in de Amstelkerk.

### **De Bijbelwerkplaats,**

8 maart, over de grensoverschrijding van het evangelie van Israël naar de (heiden)volken, Handelingen 8,1-11,19.

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31  
Tijd: maandag van 14.00-16.00 en van 20.00 – 22.00 uur  
(zelfde programma).

In de regel de tweede van de maand: 12/4 in 2010.  
info: ds.Jos de Heer, Kerkstraat 20, 4965767 of [jos.de.heer@hetnet.nl](mailto:jos.de.heer@hetnet.nl)  
Op de website van de kerk staat meer info en is het materiaal verkrijgbaar.

## **Nieuwe regiosecretaris**

De zeven katholieke kerken in de regio Amstelland hebben, zoals u eerder heeft kunnen lezen, nog niet zo lang geleden een regionaad ingesteld. De regionaad is al een flinke tijd aan de slag en om de samenwerking van de parochies (nog meer) handen en voeten te geven. Mijn aanstelling tot parttime regiosecretaris voor 20 uur is daar een onderdeel van.

Ik ben Guido van den Berg, 57 jaar oud, getrouwd met Mónica, en vader van twee opgroeiende kinderen. Ik ben van huis uit historicus, maar omdat er destijds met geschiedenis geen korst brood te verdienen was, vervolgde ik mijn carrière min of meer toevallig bij een bekend Nederlands bedrijf. Een aspect van mijn leven dat ik niet onvermeld wil laten is dat ik veel over de wereld heb gezworven. Zo leerde ik in Afrika het werk van de missie kennen en in Latijns Amerika verloor ik mijn hart aan de vrouw met wie ik nu al weer jaren getrouwd ben.



Wat ga ik doen als regiosecretaris? Mijn belangrijkste taak is de ondersteuning van de pastores bij hun regionale activiteiten. Die activiteiten zullen meer en meer toenemen. We groeien toe naar één pastoraal verzorgingsgebied voor de gehele regio Amstelland. Naast het ondersteunen van de pastores, zal ik helpen bij het opzetten van een regionale website en een regionaal blad. Ik beseft dat ik daarbij afhankelijk ben van de goede samenwerking met alle mensen die in de zeven parochies het werk doen. Tijdens mijn inwerkperiode zal ik graag kennismaken met alle sleutelfiguren van de parochies. Ik hoop op een goede samenwerking en zal daar graag in investeren. Alles natuurlijk ten dienste van een goede toekomst voor de regio Amstelland.

*Guido van den Berg*

## DAT EEN NIEUWE WERELD KOMEN ZAL

In een verkiezing van het "mooiste religieuze lied" onder NCRV-luisteraars in 2006 eindigde **Oosterhuis' *De steppe zal bloeien*** de eerste plaats en *Licht dat ons aanstoot* plaats zeven (beide op melodieën van **Antoine Oomen**). In veel parochies worden deze en ook andere liederen (denk bijv. aan *Groter dan ons hart*) met veel graagte gezongen. Het duo **Oomen/Oosterhuis** neemt al met al een vooraanstaande plaats in in de **nederlandstalige** liturgie!

Dit jaar organiseert de **Emmaüsparochie** uit Uithoorn voor de tweede keer een "liturgisch concert" met liederen van Antoine **Oomen** en op teksten van Huub **Oosterhuis**. **Antoine Oomen** zal bij dit concert zelf zijn Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek dirigeren.

Het **liturgisch** concert is getiteld "*Dat een nieuwe wereld komen zal*" en bestaat uit ca. 25 nieuwe liederen. Het is de bedoeling dat de bezoekers ook zelf meezingen, om daarmee de tekst en muziek nog extra kracht bij te zetten

Het concert vindt plaats in de **Burght, Potgieterplein** te Uithoorn op 21 maart a.s., begint om 16.00 uur en duurt tot ca. 17.30 uur.

Vrij entree, er is wel een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.

Nadere info: [www.antoineoomen.nl](http://www.antoineoomen.nl).

## GELOOF IN BEELD: Trouwring.

In de klassieke oudheid stak de bruidegom bij de verloving een ring aan de linkerhand van zijn bruid. Dit gebruik, een belangrijk element van de verloving en het daarmee verbonden huwelijk, was een aangelegenheid van de familie en werd in de vroege middeleeuwen door de christenen overgenomen. De ring werd 'annulus fidei' genoemd, de ring van belofte en trouw. Later is deze verlovingsring de trouwring geworden die zoals in de oudheid alleen aan de bruid werd gegeven. Het was een symbool van het huwelijk.



Kerkelijke schrijvers gebruiken de oude symboliek van de cirkel. De jezuïet Cornelius Hazart (1617-1690) zegt in 'Het gheluckich ende deughdelyck houwelyvk': "Een ring is rond en dit betekent dat hij geen begin en einde heeft. Als dan een ring aan de vinger van de bruid gestoken wordt, wil dit zeggen dat de liefde van de gehuwden ononderbroken, zonder einde moet zijn." Hiermee wordt de onverbreekbaarheid van het huwelijk bedoeld. Een andere schrijver, Johannes David, geeft ons in een boek van 1607 een verklaring van het gebruik, waarom de ring gewoonlijk aan de ringvinger van de linkerhand wordt gestoken. Hij steunt hierbij op een opvatting uit de klassieke oudheid. Vanuit het hart zou er een bijzondere ader naar deze ringvinger lopen, de liefdesader (vena amoris). En de schrijver zegt: "Alsoo wordt hier door bewesen dat de ghetrouwe liefde van 't herte moet komen, niet uyt de lippen alleen."

Dit is de traditionele symboliek van de trouwring. Pas ongeveer een eeuw geleden kwam het gebruik in opkomst om de trouwring ook aan de bruidegom te geven. Het dragen aan de linkerhand is vanouds gebruikelijk bij katholieken, maar in sommige godsdiensten en landen vinden we hem aan de andere hand.

Toon Brekelmans *Kerkhistoricus*



## Volksdansen in het Kerkcafe,

Onder grote belangstelling zijn we op 5 februari aan het volksdansen geweest. Wel zo'n 50 mensen stroomden die avond samen de Amstelstroom binnen om het actief dan wel passief te beleven.

Onder leiding van Coby Roelofsen zagen we demonstraties van enkele internationale dansen en werden in de gelegenheid gesteld zelf mee te dansen. Toen de fotograaf van het weekblad voor Ouder-Amstel weer langs kwam, leek het of iedereen extra zijn best deed.

Het blijkt dat er veel interesse bestaat voor volksdansen. Het kampt een beetje met het imago van klompdansen, maar we hebben kunnen constateren dat dat onterecht is. Er is nog ruimte voor liefhebbers van volksdansen, elke donderdagmiddag in de Drieburg.

Het volgende kerkcafe, op 12 maart, hebben we een compleet ander thema. We krijgen dan een workshop over kleuren en symbolen.

Tijdens deze avond staat een ontdekkingsreis in de wereld van kleuren en symbolen centraal. Via een zelf gekozen symbolentaal zal er gewerkt worden. Een groot tekentalent is niet noodzakelijk, wel een open houding en enthousiasme om de wondere wereld van kleur op jezelf af te stemmen en er een persoonlijke boodschap uit te halen. Deze avond geeft je de mogelijkheid om kleur dichterbij je eigen ervaringswereld toe te brengen. Er kan gewerkt worden met verschillende materialen.

Wij zullen zorgen voor wat basismateriaal, maar het is aan te raden om zoveel als mogelijk materialen waar je graag mee werkt zelf mee te nemen, zoals penselen, verf, krijt, doek, karton, schaar etc.

Op 16 april is het laatste kerkcafe voor dit seizoen, waar dansen weer de boventoon gaat voeren.

Tot ziens in het café!

Paul Kösters



## Bericht van de redactie.

De kopij voor het Paasnummer April kunt u inleveren.

(Lettertype: Times New Roman - 12)

t/m dinsdag 16 maart

bij : Berny van Wieringen,  
E-mailadres:  
bernyvanw @hotmail.com

## Inleverdata kopij parochieblad 2010

dinsdag **16 maart** voor april (paasnummer)

dinsdag **20 april** voor mei

dinsdag **18 mei** voor juni

dinsdag **22 juni** voor juli/augustus

dinsdag **17 augustus** voor september

dinsdag **21 september** voor oktober

dinsdag **19 oktober** voor november

dinsdag **23 november** voor december/januari 2011

<b>Parochiële Caritas</b>	Mw. W. Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel	<b>4964469</b>
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw. J. van Meerveld-Kouwenhoven	
<b>Vormselwerkgroep Jongerengroep</b>	Dhr. P. Liesker	<b>06-14181919</b>
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw. K. Lötters	<b>4965733</b>
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr. H. Out	<b>4964469</b>
<b>St. Caeciliakoor</b>	Dhr. M. v.d. Linden	<b>4961635</b>
<b>Bezoekgroep</b>	Hélène van Huizen	<b>4961243</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat: Linda den Hertog	<b>4964759</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	<b>4964175</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr. M. Schwegler	<b>4965733</b>
<b>Stencilbureau</b>	R.K. Gezellenhuis Dhr. .A. van de Vall	<b>4961255</b> <b>4961749</b>
<b>Verhuur parochiehuis (kosterwoning):</b>	via secretariaat	<b>4961320</b>
<b>Kerkhof</b>	Dhr. R. Cerpentier	<b>4961853</b>
<b>Uitvaartleiders</b>	R.v.d.Velde v.h. J. Bouwens Vinkeveen	<b>0297-583448</b>
	Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	<b>6184771</b>