

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
maart 2008

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

PASEN:

Nieuw leven in nieuw licht.

Op de eerste dag van de week, vroeg in de morgen, toen het nog donker was, is zij naar Zijn graf gegaan. Het zware gewicht van pijn en verdriet van Goede Vrijdag hangt om haar heen. Toch wil ze naar Hem toe, naar de plek waar Hij is neergelegd. Hoe kon dit alles gebeuren? Waarom? Overgeleverd, verraden en in de steek gelaten door bijna allen voor wie Hij GOED is geweest!

Maar dan? De steen voor het graf is weggehaald! Ze rent naar Petrus en de andere leerling om haar zorg om het dode lichaam van Jezus kenbaar te maken.

De andere leerling snelt vooruit en Petrus volgt, maar Petrus gaat als eerste het graf binnen en komt tot geloof en dan gaat de andere leerling naar binnen. Zij zien de doeken die Jezus hebben omhuld en de doek die zijn gezicht heeft bedekt. De doodsklederen, de zichtbare tekenen van de dood, getuigen dat Jezus door de dood is heengegaan. Maar ze begrijpen nog niet wat de Schrift bedoelt met de woorden: 'dat Hij uit de doden moest opstaan'. Ze gaan naar huis terug, maar Maria Magdalena blijft buiten bij het graf achter. Zij laat Hem niet in de steek, niet bij Zijn kruis op Golgotha en ook nu niet. Ze huilt, maar ze ziet ook door haar tranen heen twee in het wit geklede engelen, die haar proberen te troosten.

Zij draait zich om bij het verschijnen van een derde persoon. En Hij vraagt ook waarom ze huilt? Zou het deze tuinman zijn die Hem heeft weggehaald? Ze spreekt haar zorg en verdriet om haar dode Jezus uit. En Hij wil zich niet verschuilen en roept haar bij haar naam: 'Maria'. Door zich naar Hem toe te keren, ziet Maria Hem aan. Ze herkent Hem en zegt tot Hem: 'Rabboeni'. 'Houdt me niet vast', zegt Jezus, 'want ik moet nog opgaan naar de Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hen: Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is'. En Maria Magdalena is de eerste die ziet, dat het donker van de dood door Zijn Licht is overwonnen, en die ervaart dat Zijn liefde, gerechtigheid en vrede doorgaan en tot NIEUW LEVEN komen. Hij is het in wie dit

alles gebeurt. Dit is PASEN. Ze gaat naar de leerlingen en – bevrijd en verlicht – zegt ze hen: ‘Ik heb de Heer gezien’ en ze vertelt hen wat Hij tegen haar heeft gezegd.

’s avonds zijn de leerlingen bijeen en ineens staat Hij in hun midden. ‘Vrede’, zegt Hij hun en Hij laat Zijn handen en Zijn zijde zien. En Hij zegt opnieuw ‘Vrede’, ‘zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik jullie’. Dit Pasen, deze opstanding van Jezus mag niet tot de leerlingen beperkt blijven. Ze krijgen de opdracht om Zijn Blijde Boodschap uit te dragen. En Hij ademde over hen en sprak: ‘Ontvang de Heilige Geest’.

In de liturgievieringen van de Goede Week, van de Paaswake en van Paaszondag worden wij de grote mysteries van donker naar licht en van dood naar leven gewaar. Het is Jezus zelf die ons mag raken, ons mag troosten, ons met Hem en elkaar mag verzoenen en ons binnenvoert in Zijn geheim van Pasen, de vaste Hoop op Nieuw Leven.

Dat het ook voor ons allen Pasen moge worden, het Feest van de Opstanding, het Feest waar het Licht echt alle Leven vernieuwt, want ‘de Heer is waarlijk opgestaan’.

Mede namens ons parochiebestuur wens ik u goede vieringen toe in de Goede week en met Pasen en van harte een Zalig Pasen.

Pastor Kiki Kint

Stille Week.



Het voorjaar komt
de knoppen breken
en bloesems geven taal en teken.

De vogels zingen
God wat is dit mooi.
Ook ik wil zingen
in mijn alledaagse kooi.

Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.

De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte naakte huid.

Spijkers die hand
en hout doorboren
de aarde bloeit als nooit tevoren.

Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloeit, naar verrijzenis.

Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.



Familieberichten



Door het doopsel werd in onze geloofsgemeenschap opgenomen

Julia Elisabeth

dochter van Menno Schmidt en Marion Oosterom,
Hogerlustlaan 8.

Jubilaressen

2 maart aanstaande worden in de Eucharistie van 10.00 uur 's morgens maar liefst vier jubilaressen gehuldigd.

De dames
H. Bakker-Klarenbeek,
A v.d. Meer-Boom,
T. Tetteroo-van Duuren en
B. Compier-Boerlage

vieren dan dat zij al



jaar zingen bij het

Caeciliakoor.

Dat is toch een feestje en hulde waard ?
We hopen dat veel parochianen deze feestelijke Eucharistie zullen bijwonen om na de viering de dames te feliciteren in het Gezellenhuis.

Zondag 16 maart

Palmzondag Gezinsdienst

10.00 uur

In deze gezinsviering zullen 14 kinderen die hun Eerste communie gaan doen zich voorstellen. Pastor Reuzenaar en pastor Kint zullen in deze viering voorgaan. o.l.v. Laurens d. Boer zingt het Kwetternest weer vrolijke noten



Wij vragen alle kinderen om met een palmpaasstok mee te lopen in de palmprocessie.



Paaslam.

Het is een bekend beeld uit de liturgie van Pasen, waarin gezegd of gezongen wordt: 'Christus, ons paaslam is geslacht.' Paulus zegt dit al (1Kor 5,7) en Johannes noemt in zijn evangelie (1,29) Jezus het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.

Offer aan God

De achtergrond van dit beeld is te vinden in het Oude Testament. Op het paasfeest van de joden werd een lam geslacht en gegeten, maar het bloed daarvan werd aan de voet van het altaar uitgegoten. Dit gold als een offer aan God en als een herinnering aan hun bevrijding uit de slavernij van Egypte. Zo is volgens Paulus ook Christus aan het kruis geofferd om de mensen uit de slavernij van de zonden te verlossen.



We kennen nog het 'Lam Gods' dat op einde van de zevende eeuw in de misliturgie werd ingevoerd. Het verwijst naar het paaslam, Christus, die in het eucharistisch brood aan de gelovigen geschonken wordt.

Onschuldig

Het lam is tevens een symbool van onschuld en weerloosheid. Sommige talen hebben dan ook de uitdrukking: Zo onschuldig als een lam. Ook op Christus, die onschuldig ter dood werd gebracht, werd deze symboliek vanuit een bijbelse achtergrond toegepast. Kerkvaders deden dit vanaf de derde eeuw.

In de christelijke kunst zien we het lam vaak voorgesteld met een kruis, waaraan een vaandel hangt. Dit is een overwinningsteken van Christus, want lijden en dood hebben niet het laatste woord gehad, maar zijn verrijzenis.

Toon Brekelmans, *Kerkhistoricus*

Stille Omgang 8 maart 2008.

Het is een uniek getuigenis van geloof dat duizenden mensen in de nacht van 8 op 9 maart 2008 een vastgestelde route door de stad zullen lopen. De aanleiding is het Mirakel van Amsterdam.

Van onze parochies in Amstelland lopen er ook al jaren groepjes mee. Groepjes gaan tot nu toe naar verschillende kerken. Voor jongeren zijn de H.Missen in Amsterdam te 'klassiek'; voor ouderen zijn de H.Missen te laat.



Die

Uw pastores willen iedereen – jongeren en ouderen - in de gelegenheid stellen om als Amstellandse groep de Stille Omgang te beleven. Wij stellen een volgend schema voor:

20.00 uur: Verzamelen in de De Goede Herderkerk.

We houden een korte gebedsdienst en drinken een kopje koffie.

20.30 uur: Naar de tramhalte lijn 5.

20.45 uur: Uitstappen bij Koningsplein /Spui.

21.00 uur: S T I L L E O M G A N G

22.30 uur: Opstappen lijn 5. Koningsplein / Spui

23.00 uur: Korte Eucharistieviering in de De Goede Herderkerk door Pastoor Tom Buitendijk en pastor Phil Kint.

Een glaasje warme wijn en wat napraten.

24.00 uur: naar huis (en naar bed).

Wij hopen dat 'deze formule' aanspreekt en het lopen van de Stille Omgang tot een goede en aantrekkelijke mogelijkheid voor velen maakt.

De pastores in regio Amstelland.



een moment van bezinning.

**Vrijdag 21 maart om 15.00 uur herdenken
wij het lijden en sterven van Jezus.**



**Stap voor stap gaan we langs
de 14 staties van Jezus' Kruisweg
Kinderkoor het Kwetternest verzorgt de zang.**

**Op deze middag zijn alle kinderen met hun ouders
van harte welkom**



**'s Avonds is er om 19.30 uur de Kruishulde,
waarbij het Caeciliakoor de muziek verzorgt.
Er is gelegenheid om bloemen te leggen bij het kruis.**

Gesprek bij de koffie.



Op de donderdagen **21 februari** en **27 maart**
bent u om **10.00 uur** weer van harte welkom
bij de pastor op de koffie.
Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Schoonmaken kerk.

In verband met de restauratie van de kerk
is er voorlopig geen vaste datum bekend voor de schoonmaak.



Bericht van de redactie:

De kopij voor het Parochieblad april kunt u
inleveren t/m
dinsdag 18 maart
bij:
Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com

Kopij het liefst inleveren per mail

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger		
23-02 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie	
24-02 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie	
01-03 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering	
02-03 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering	
07-03 19.30 uur	Pastor K..Kint		
08-03 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie	
09-03 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie	
15-03 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering	
16-03 10.00 uur	Pastor Reuzenaar/Kint	Eucharistieviering	
20-03 19.00 uur	Pastor G. van Tillo		
21-03 15.00 uur	Pastor K. Kint		
	19.30 uur	Pastor K. Kint	
22-03 22.00 uur	Pastor van Tillo/Pastor Kint		
23-03 10.00 uur	Pastor van Tillo/Pastor Kint		
24-03	GEEN VIERING		
29-03 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering	
30-03 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering	
05-04 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie	
06-04 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie	

MAART 2008

Bijzonderheden	Muzikale invulling
3 ^e zondag van de vastentijd	Caeciliakoor
4 ^e zondag van de vastentijd	Caeciliakoor
Wereldgebedsdag Amstelkerk	
5 ^e zondag van de vastentijd	Caeciliakoor
Palmzondag Gezinsviering	't Kwetternest
Witte Donderdag	koor Eclkerlyc
Goed Vrijdag, Kinderkruisweg	't kwetternest
Goede Vrijdag, Kruishulde	Caeciliakoor
Paaswake	koor Eclkerlyc
1 ^e Paasdag	Caeciliakoor
2 ^e Paasdag - GEEN VIERING	
Beloken Pasen	Caeciliakoor
	Caeciliakoor

Bij het schrijven van dit stukje kijkt iedereen uit naar de voorjaarsvakantie. De groepen 1 t/m 4 genieten er al van want zij hebben vanwege teveel gemaakte uren, een week extra. Zoniet de meeste leerkrachten van deze groepen. Zij hebben het extra zwaar want zij vervangen hun collega's uit de bovenbouw, die deze week hun A.T.V. opnemen. Bewondering en respect zijn op zijn plaats want tussen 4-5-6 jarigen zit een hemelsbreed verschil met leerlingen boven de 10. Ook de lesstof is natuurlijk totaal anders en eist veel voorbereiding. Iedereen is weer uitgetoetst en de groepen 2 hebben hun rapport al mee naar huis. De hogere groepen krijgen hun rapport op 14 maart en de week daarop volgen de oudergesprekken.

De groepen 4 en 7 hebben een bezoek gebracht aan het concertgebouw. De groepen 4 bezochten de voorstelling "Hemelse Herrie", waarbij ze konden kijken en meedoen. De groepen 7 deden mee aan een quiz. Anne, Eline, Pim en Tobias uit 7a wonnen de gouden lier. De leerlingen van de groepen 6 hebben onder leiding van onze natuurouders kunnen proeven. Wat doet je tong en wat zijn er veel smaken. Enthousiaste leerlingen en een leerzame ochtend. Vanaf de groepen 3 is iedereen begonnen aan de voorbereiding voor een bezoek aan het Tropenmuseum, eind maart of begin april. Het thema is dit jaar Bombay. Een prachtig boek laat de leerlingen al de verschillende gezichten van deze stad zien.

Vrijdagmorgen 14 maart worden de bewoners van Theresia weer verrast vanwege palmpasen. Op woensdagmorgen 19 maart gaat groep 6a daar op bezoek voor het Paasontbijt. Een drukke maand met veel activiteiten. Wij wensen U allen fijne paasdagen en tot april.

Team Het Kofschip.

Misintenties

Naar aanleiding van enkele vragen omtrent misintenties;

Misintenties worden gelezen bij elke viering op zaterdag, zondag en de feestdagen.

Na een uitvaart van een **overledene** wordt twee maanden lang **wekelijks** in de weekenden de naam afgelezen. Hiervoor is de collecte tijdens de uitvaart bestemd. Om lief en leed met elkaar te delen en de namen te noemen van hen die ons zijn ontvallen, moeten we onze kerk onderhouden. Na deze 2 maanden wordt een jaar lang 1 weekend per maand de naam van de overledene genoemd.

Dus de overledene wordt 14 maanden lang herinnerd. Eventueel in de vieringen die u graag zou willen. Uiteraard moet u dit dan aangeven!

Ik noem even een voorbeeld: Uw man/vrouw heeft in één van de zangkoren gezongen, u wilt dan dat de misintentie gelezen wordt bij dat bepaalde zangkoor dat in het weekend zingt. Er kan ook een voorkeur zijn voor de gezinsviering, eucharistie of woord- en communieviering. Het kan ook bij een verjaardag of trouwdatum. Alles is mogelijk. **Maar laat het ons weten!** Indien er géén speciale voorkeur is, worden de namen over de weekenden van de maand verdeeld. **Achter in de kerk op de boekenplank liggen de uitgetikte intenties voor één maand en deze formulieren kunt u mee naar huis nemen.**

Wilt u ná die 14 maanden nog misintenties laten lezen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. U kunt dan vragen naar mevr. Riet Hilhorst (ook 4965287) Zij is altijd op maandagmiddag van 14-16 uur aanwezig. U kunt aan haar uw wensen bekend maken.

Er zijn zelfs parochianen die voor één of meerdere jaren hun intenties laten vastleggen om met feestdagen af te laten lezen.

De bijdrage voor de misintentie is €10 per keer .

Ik hoop u met dit bericht enige duidelijkheid gegeven te hebben omtrent de misintenties.

met vriendelijke groet,
Riet Hilhorst, secretariaat Urbanusparochie

Vrijdag 7 maart
Amstelkerk: 19.30 uur:
'Wereldgebedsdag'

Zoals bekend wordt er op de eerste vrijdag in maart 24 uur lang gebeden over de hele wereld. Deze gebedsuren zijn niet meer alleen voor vrouwen. Tegenwoordig worden ook de mannen uitgenodigd om in gebed te gaan.

Het thema voor dit jaar is '**Wijsheid en inzicht**'. Christenvrouwen uit Guyana hebben inhoud gegeven aan deze vieringen. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Daarna kunnen we met elkaar in 't Kerkcafé in de Amstelstroom in gesprek gaan over het thema 'wijsheid en inzicht' o.l.v. pastor Kiki Kint.



Bezoekgroep

Is het niet zo dat we allemaal graag wat aandacht krijgen? Als er iets speciaals gebeurd is zoals bijvoorbeeld een gouden huwelijk, dan vinden we het fijn als anderen daar wat aandacht aan geven. Maar het kan ook zijn dat er iets naars is gebeurd. Het is dan fijn als er iemand is die luistert en aandacht geeft.



moeite waard.

De bezoekgroep van de parochie wil die aandacht geven. De bezoekgroep bestaat uit een aantal mensen die bij parochianen op bezoek gaat om te laten zien dat de parochie meeleeft in vreugde en verdriet. Vanuit de bezoekgroep is er aandacht voor bijzondere verjaardagen en huwelijksjubilea. Leden gaan op bezoek bij zieken en mensen die het moeilijk hebben. De ontmoetingen zijn soms met een lach en soms met een traan maar altijd de

De laatste tijd is de bezoekgroep wat uitgedund en dat betekent dat er wat meer werk is voor de huidige leden, want we willen wel dat de mensen bezocht worden. Daarom zoeken we uitbreiding met nieuwe mensen met een frisse blik.

Nu denkt u misschien "dat kan ik helemaal niet" of "het zijn allemaal zware gesprekken". Maar zo is het niet. Van belang is dat u kunt luisteren. Daarvoor hoeft u geen opleiding te hebben of speciale vermogens. Het gaat erom dat u aandacht kunt geven aan degene die u bezoekt. En mocht u er niet uitkomen dan is er altijd de pastor op wie u kunt terug vallen.

Het is de wens van de bezoekgroep om ook nieuwe parochianen welkom te heten. Hiervoor zoeken wij ook mensen die het leuk vinden om namens de parochie nieuwe Ouderkerkers een bezoekje te brengen.



Voelt u zich aangesproken? Heeft u wat tijd over en wilt u dat zinvol besteden? Denk er dan eens over om anderen te ontmoeten.

De bezoekgroep komt zo'n zes keer per jaar bij elkaar. Er worden dan ervaringen uitgewisseld en de te bezoeken personen verdeeld. U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u er in steekt.

Wilt u meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek, neem dan contact op met de pastor: tel. 020-4961320

Oecumenische zondag voor Gebed van Eenheid voor Christenen.

zondag 20 januari 2008



‘Bid onophoudelijk’ is het thema van deze viering, waaraan naast pastor Kiki Kint - van Os en ds. Jos de Heer, ook de beide kerkkoren mee doen o.l.v. Laurens de Boer.

Na de prachtige psalm 118 ‘Laat ieder’s Heren goedheid prijzen’, worden de aanwezigen welkom geheten door pastor Kint met de woorden: ‘... dat wij in verbondenheid met elkaar de Heilige Geest aanroepen, die onze harten verlicht en onze levensadem is. Vandaag is het precies honderd jaar geleden, dat de oecumenische beweging begon in Amerika. Dat de Heilige Geest ook nu, in deze viering, ons mag inspireren tot verzoening en verbondenheid.’

Voordat de kinderen naar hun eigen nevendienst gaan wordt de vraag gesteld of ze weten wat bidden is en wat dat inhoudt. ‘Ja, dat doe je aan tafel bij het eten’ en ‘je kunt wensen, dat het goed gaat met de wereld.’ Er zit een verschil in de antwoorden van de kinderen. Binnen de katholieke traditie ga je n.l. naar de kerk voor het bidden en binnen de protestantse traditie ga je naar de kerk voor de preek!

De lezingen zijn uit Jesaja 55: 6-9, 1 Thessalonicenzen 5:(12a)13b - 18 en Johannes 17: 6 - 21.

Ds. de Heer wijst er op dat er altijd en overal door mensen werd gebeden. Tot goden of tot één God. Offers en de daarbij behorende rituelen waren belangrijk. Het is vreemd, maar bidden tot God lijkt eenvoudiger dan spreken over God. Onze gesprekken verzanden vaak in ‘dat weet ik niet hoor!’. Bidt jij/u wel eens? Zoals de kinderen net spraken over bidden bij het eten of een wens doen aan God?

Zelfs als je niet gelooft, wordt er toch gebeden op spannende momenten in het leven. Of, op vakantie, wordt er in die mooie kerk een kaarsje aangestoken. Op vreemde plekken voelen wij ons vaak veiliger om dat te doen. Diep in ons mensen zit een hunkering naar God! Zelfs kinderen bidden tot God, zoals een boekje laat horen: ‘Ik hoef niet alles te hebben, wel zo veel mogelijk, want u bent Sinterklaas toch niet?’ en ‘Ik heb altijd om een pony gevraagd. Nooit om iets anders. Kijk maar na!’ Door te bidden openen wij ons hart. En welke rol speelt onze eigen verantwoordelijkheid? Wij volwassenen hebben geen verlanglijstje.

Zoekt en bidt onophoudelijk! Dat doet Jezus met zijn leerlingen om in verbondenheid met de Vader te leven. Bidden is ruimte maken voor God! Het gaat niet alleen om de verbinding met God, maar ook om de verbondenheid van God naar de mensen toe. Daarom zijn ook schietgebedjes echte gebeden! Men bidt wat het hart ingeeft doordat iets je diep raakt. Bijzondere dingen mogen worden gedeeld met de Heer van hemel en aarde, en met je naaste.

Moslams bidden wel vijf keer per dag. Met het gezicht naar Mekka. Samen bidden over de hele wereld. Dan voelen zij zich verbonden met elkaar en met al die biddende mensen. Maar ook de Joden, de Orthodoxen en de Christenen mogen zich wereldwijd verbonden weten met elkaar! Biddend roep je het goede over de ander af! Als ons hart zich op de ander richt, voelen wij de mildheid van God voor die ander. Elk gebed is ontwapenend. Door God biddend aan te bieden wat wij hebben, komt ons geloofsvertrouwen naar buiten. Het verlangen naar het goede, het optimale wordt door de Schepper en Hoeder van ons leven gehoord.

Al ons zwoegen en falen mogen wij tot God brengen in de stilte van ons hart, uit geloof, dat die God met ons is in geloofsvertrouwen.

Verbinding met de Levende, waardoor ook wij met elkaar verbonden zijn. Dan kunnen wij uitgaan naar de ander.

Na de voorbede is er gelegenheid elkaar de vrede van de Heer toe te wensen. De eerste collecte is voor het oec. kinderkuis, Hayath e Nau in Pakistan. Hier vinden mindervalide kinderen een thuis. Deze collecte bracht € 293.09 op, terwijl de tweede collecte € 157.37 opgebracht heeft voor het werk van de plaatselijke Raad van Kerken. Hartelijk dank!

Onder het zingen van ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’ geven wij elkaar het licht door. De geloofsbelijdenis wordt afgesloten met het Onze Vader en een moment voor stil gebed, waarna een vernieuwde afspraak wordt gemaakt dat wij ons als gelovigen blijven in zetten voor de oecumene. De viering wordt afgesloten met het zingen van ‘Dankt, dankt nu allen God’.

Namens de Raad van Kerken, Rineke Alberts

Kerkcafé.

Vrijdag 1 februari was het kerkcafé voor het eerst open in de Amstelstroom. Een aankondiging heeft bij de ingang van de kerk gehangen en op een repetitieavond van het koor zijn wat foldertjes uitgedeeld.



De avond stond in het teken van gospels en onder leiding van Nelleco Aalders en Missie Biellie-Dee Luewis hebben we dan ook gospels gezongen.

Na een kop koffie of thee moesten de stembanden losgemaakt worden. Wel, dat was niet moeilijk want het enthousiasme van de beide dames was groot genoeg om de hele groep in beweging te krijgen! Ook letterlijk.

We zijn heel stil geweest, maar ook heel uitbundig. We hebben een beetje meegemaakt hoe de mensen in een gospelgemeente hun liederen zingen. Maar ook hoe de slaven destijds met het zingen hebben geprobeerd om staande te blijven in hun moeilijke bestaan.

Na het zingen was er volop gelegenheid om gezellig met elkaar te praten en dat is ook echt gebeurd.

We hebben alleen positieve reacties gehoord en kijken terug op een geslaagde eerste avond. Leuk hoor.

De ideeën voor de invulling van nog meer avonden Kerkcafé zijn al binnen. Wat zou het mooi zijn als we op deze manier verder kunnen gaan.

De volgende avond is op vrijdag 7 maart. Het is dan Wereld Gebeds Dag. Na de dienst komt Kiki Kint in ons Kerkcafé. Het thema is dan Wijsheid en Inspiratie.

Iedereen is van harte uitgenodigd en we hopen dat we elkaar ook op deze avond weer kunnen inspireren en ontmoeten.

De deur is open om 19.45. Graag tot ziens.

Namens Jan, Huibertje en Peter,
een hartelijke groet, Marja de Boer

Interessante websites



www.geloventhuis.nl voor gezinnen met jonge kinderen:

www.katholiekgezin.nl voor katholieke gezinnen

www.hoeksteen.org over huwelijk en gezin

www.katholieknederland.nl zeer uitgebreide website over

alles wat met het katholicisme te maken heeft.

www.rk-kerkplein.org kritische katholieken in debat

www.cuypersjaar.nl alles met betrekking tot het Cuypersjaar

www.2008re.nl in het jaar van het religieus erfgoed geeft deze website o.a. een overzicht van alle activiteiten die in het kader hiervan worden georganiseerd.

www.laverna.nl met het nieuwe aanbod cursussen op het gebied van spiritualiteit

De meeste website zijn ook gelinkt aan onze eigen website

www.kerkenouderkerk.nl

KERK EN JODENDOM: Over geboden en verboden.

In het christendom zijn ‘De tien geboden’ die Mozes als minimumpakket voor een godvruchtig leven de berg afdroeg, ruim bekend. Men noemt ze ook wel ‘De tien Woorden’. Ze komen uit de Thora, de eerste vijf boeken van het Eerste (Oude) Testament. Joden zelf kennen een veel groter aantal geboden en verboden die in hun dagelijkse leven van toepassing zijn, namelijk 613. Voor heel wat van die geboden geldt dat ze in ‘èrèts Yishrael’ zelf (het land Israel) moeten worden nageleefd. Een groot deel van het joodse volk leeft echter buiten ‘èrèts Yishrael’. Die doen het dus met minder, al zijn het nog steeds veel meer geboden dan de tien die wij, de christenen, kennen en proberen na te leven.



Noachidische geboden

In de Talmoed wordt het aantal na te leven geboden voor alle niet-joden teruggebracht tot zeven. Eerst waren het ‘De zes van Adam’, maar na de zondvloed kwam er nog één bij. Vandaar dat ze de noachidische geboden worden genoemd: Geldend vanaf Noach.

Moord, diefstal en wreedheid (ook tegen dieren) betreffen de geboden ten opzichte van de relatie met onze medeschepselen. God vloeken / lasteren, afgoderij en ontucht betreffen de geboden ten opzichte van God. Het zevende, toegevoegde, gebod is dat van de rechtvaardige rechtspraak.

‘Heilige zeven’

Centraal in deze ‘heilige zeven’ staat de goddelijke eis van het beheersen van de menselijke driften en begeertes. Wie zich hieraan houdt, verdient in het joodse denken de titel ‘Vrome (of rechtvaardige) onder de volkeren’. Het staat wel eens in rouwbrieven. Er is echter wel één strikte voorwaarde aan deze titel verbonden: Men dient de geboden uit te voeren vanuit een

gelovige houding. Omdat God, de Schepper van hemel en aarde, deze regels heeft opgelegd. Men dient te erkennen dat God bij alle gewone aardse dingen, bij alles in de natuur ook, betrokken is. Deze titel is dus alleen voor gelovigen weggelegd.

Het minimumaantal van zeven geboden voor alle (niet-)joden kan toch nog minder worden in extreme omstandigheden. Soms worden mensen gedwongen tot het begaan van zeer ernstige overtredingen. Dan geldt voor joden dat afgoderij, moord en ontucht nooit en te nimmer mogen worden gedaan. Men zal dan liever willen sterven.

Simon Nagelmaeker

KRI, werkgroep Liturgie en Pastoraat

coherente

BAZAR

ZATERDAG
10 NOVEMBER A.S.

VAN 10.00 TOT 15.30 UUR

IN HET
DIENSTENCENTRUM
D. Van Haarlemstraat 3
met o.a.

RAD VAN AVONTUUR
HANDWERKVERKOOP
POFFERTJES
DELICATESSENMAND
STERRENBOOM
HAPJES EN DRANKJES
ENVELOPPENSPEL
MINI - ROMMELMARKT
SPEELGOEDKRAAM

**Kleine dingen voor de (mini) rommelmarkt
ontvangen wij graag op vrijdag 9 november
tussen 14.00 en 19.00 uur**

. OUDERKERK A.D. AMSTEL. 2007.

Parochiële Caritas Mw.W.Out

4964469

Gezinsdiensten 't Kwetternest

	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elekerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begravenisvereniging	"Antonius de Kluizenaar"	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	