

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
maart 2006

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster	Mw. K.Kint-van Os	4961320
Emailadres	Urbanusparochie@xs4all.nl	
Website H.Urbanus	www.kerkenouderkerk.nl/urbanus	
Parochiesecretariaat	Ronde Hoep Oost 31	4961320
en	1191 KC Ouderkerk ad Amstel	
Coördinator	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
	Dhr.C.J.Broers privé	4961422
Parochiebestuur	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	4965894
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	4964936
	Secretaris Vacant	
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	4964082
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk	Postbank 4400643	
	Rabobank 300589786	
Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel	Postbank 4401198	
	Rabobank 351821872	
Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Werkgroep Liturgie	Vacant.	
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw.Jansen&	4722220
	dhr.Ph.Kint	4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Vacant	
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Redactie parochieblad	Mw.J.Straatman-van Muijen	4964225
Lay-out parochieblad	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	4964082
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	Gezellenhuis	4961255
	Dhr.A.van de Vall	4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam.Post	4963090
Parochiehuis beheerder	Dhr.D.Wessel	4964082
afspraken	Dhr.D.Wessel/Mw.Wessel	4964082
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge	0294-293063
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845t.n.v. Urbanus-Parochie	
Bestuur Ouderkerk ad Amstel.		

Veertigdagentijd: op weg naar Pasen

Maart 2006

1 Maart begint de Veertigdagentijd met de viering van Aswoensdag waarop traditioneel in de rooms-katholieke traditie het zogenaamde 'askruisje' wordt gehaald. Vorig jaar hebben wij samen voor de eerste keer deze Aswoensdag samen met onze broeders en zusters van de Nieuwe Kerk gevierd. Voor beide kerkgemeenschappen was dit een bijzondere ervaring, zo bijzonder dat in de Raad van Kerken is besloten in de veertigdagentijd samen op weg te gaan: samen vieren, samen luisteren, samen bezinnen en samen doen om ons voor te bereiden op Pasen. Bij dit parochieblad is een bijzonder extra nummer toegevoegd met activiteiten van beide kerken, zowel op **alle** woensdagvonden door de week als op de zondagen. Als christenen kunnen we niet voorbijgaan aan de tijd voor Pasen. Het getal veertig roept de herinnering op aan vele bijbelverhalen o.a. de tocht van Israël door de woestijn naar het beloofde land en de veertig dagen waarin Jezus zich op zijn roeping voorbereidde. Ook wij kunnen en mogen wat met de Veertigdagentijd doen, persoonlijk, in het gezin of samen. Het is een tijd van stilte, van inkeer, van omkeer, concentratie en bezinning.

Alle woensdagvonden op een ritie:

-**Aswoensdag 1 maart:** 19.30 uur: gebedsdienst in de St. Urbanuskerk

-**Woensdag 8 maart:** 20.00 uur: uitvoering van het Stabat Mater door Luci Serene in de St. Urbanuskerk **Prachtig, van harte aanbevolen!**

-**Woensdag 15 maart:** 18.30 uur: sobere maaltijd in de Cuyperskamer van de pastorie. Opgave via de website, telefonisch via 4961320 of een briefje in de brievenbus van de pastorie van de Urbanuskerk of Nieuwe kerk. Opgave mogelijk tot en met maandag 13 maart. Kosten 7.50 euro voor een goed doel. **Doen! Welkom!**

-**Woensdag 22 maart:** 20.00 uur, gesprek met de theoloog Johan Vos over de betekenis van de dood van Jezus. Bijeenkomst in de Cuyperskamer van de pastorie. **Bociend en uitdagend!**

-Woensdag 29 maart: 20.00 uur, meditatieve rondgang langs de kruiswegstaties in de St. Urbanuskerk. **Bezinnend!**

-Woensdag 5 april: 20.00 uur in de Cuyperskamer, vervolggesprek met Johan Vos over het onderwerp 'Jezus voor onze zonden gestorven.'
Inspirerend!

In de Goede Week zijn er in beide kerken diverse verschillende vieringen waarbij in het bijzonder de verspervieringen in de Nieuwe Kerk van harte worden aanbevolen.

Meer informatie, teksten, gedichten, de vieringen van de zondagen en alle bijzonderheden van de Goede Week in beide kerken kunt u vinden in het bijgevoegde aparte nummer van de Raad van kerken, waar wij met recht trots op zijn. We hopen op goede opkomsten om samen tijd vrij te maken voor God en voor elkaar en ons zo zinvol voor te bereiden op Pasen, hoogtepunt van ons christelijk geloof.

Hartelijk dank voor alle leuke en mooie kaarten die ik in de laatste maand tijdens mijn ziekteverlof mocht ontvangen. De vaak bemoedigende woorden zijn hartverwarmend. Het potje was helaas leger dan ik had verwacht en ik heb meer tijd nodig voor volledig herstel dan ik gehoopt had. Dank ook aan collega's die bereid zijn om de vieringen over te nemen, dank aan de werkgroepen en het bestuur die het mij mogelijk maken een tijd rust te nemen.

In overleg met het dekenaat en enkele bestuursleden wordt er gewerkt om mijn terugkeer op de pastorale werkvloer mogelijk te maken. In maart zal ik weer voorzichtig starten met enige werkzaamheden en dit hoop ik stap voor stap weer uit te bouwen naar wederom een gezonde fulltime basis.

Een en ander verloopt op dit moment misschien anders dan u gewend bent en de pastorie is op dit moment misschien minder goed bereikbaar. Ik hoop van harte dat u hiervoor begrip hebt.

In gedachten ben ik vaak in Ouderkerk (even loslaten blijkt moeilijk!) en heb ik al menig lichtje gebrand voor de parochie en alle parochianen in de hoop en het vertrouwen dat we straks weer met hernieuwde energie samen op weg mogen gaan.

Met heel veel hartelijke groeten, pastor Kiki Kint.

Eerste Communie



Achterste rij: Fabienne, Pauline, Anouk, Libby, Wisse, Sonje en Fleur. Voorste rij: Youri, Tim, Mara, David, en Djiure. Barbara en Grace (staan niet op deze foto)

Deze 14 vrolijke kinderen komen elke maandagmiddag bij elkaar om zich voor te bereiden op hun Eerste H. Communie.

Gezellige en leerzame uurtjes waarin veel verteld en geknutseld gaat worden.

Wij wensen de kinderen en hun ouders een fijne voorbereiding toe.

Zondag 5 maart

Gezinsdienst

om 10.00 uur.

Een viering waarin 14 kinderen,
die op 23 april hun Eerste Communie
gaan doen, zich mogen voorstellen.
Pater Bartels zal in deze viering voorgaan
en het Kwetternest zorgt weer
voor een vrolijke noot.



.... een viering voor groot en klein

- 6 -

We are Invited! Jongerenprogramma bij 125 jaar Stille Omgang

In het kader van de feestelijke viering van 125 jaar Stille Omgang wordt er dit jaar een breed opgezet jongerenprogramma aangeboden in de avond/ nacht van 18 op 19 maart 2006. Het thema van de Stille Omgang van dit jaar is "Voor een kerk met open deuren" Voor het jongerenprogramma is als thema gekozen: "We are invited!"

Miracle City

Dat Amsterdam werkelijk een Miracle City is zal je ontdekken als je deelnaamt aan de Stille Omgang op 18 maart 2006. Vele jaren daarvoor, op 15 maart 1345, is er een wonder gebeurd met de Hostie die een zieke katholiek ontvangen had. Kijkend naar het huidige imago van Amsterdam is het onwerkelijk, maar Amsterdam is door dit wonder werkelijk een bedevaartsplaats geworden. Kom en stap in een eeuwenoude traditie!

Programma

19.30 uur: Eucharistieviering voor en door jongeren met Kardinaal Simonis en de Miracle City Singers. (heel flitsend!). Aansluitend een afwisselend avondprogramma met Lars Peetam (spreker), Gert v/d Vijver (mime), muziek en ontmoeting. Rond middernacht lopen we met elkaar de Stille Omgang. Vervolgens praten we en drinken we nog iets na (afsluiting rond 2:30 uur).

Locatie

De Eucharistieviering is in de Nicolaaskerk (tegenover Amsterdam Centraal Station), Prins Hendrikkade 73, Amsterdam. Het aansluitende programma vindt plaats in de Doopsgezinde kapel aan het Singel 452.

Kosten

Voor de hele avond (inclusief enkele consumptie) betaal je 5 euro.

Meer info op de flyer achterin de kerk en

Kijk op www.stille-omgang.nl/jongeren, bel 023-5112635 of mail naar jongerenpastoraat@bisdomhaarlem.nl

Organisatie

De organisatie van het jongerenprogramma is in handen van een groep enthousiaste jongeren, waaronder de RKJ Amsterdam met ondersteuning van het bisdom Haarlem,

De jongerengroep van de Urbanuskerk

Er wordt ons wel eens gevraagd of wij jongeren hebben in de parochie en of wij iets voor en met hen doen. Jazeker hebben wij jongeren.....Uit de vormelingen van 2004 is een Jongerengroep ontstaan die maandelijks bijeenkomen op de pastorie. Enkele jongeren van het Vormsel 2005 hebben zich hierbij aangesloten. Ieder maand gaan we eerst samen aan tafel en deze maaltijden worden door henzelf bereid. We mogen zeggen: iedere keer weer een verrassing en iedere keer weer erg lekker! Zélf hebben zij hun jaarprogramma opgesteld want sámen iets doen blijkt gewoon heel erg leuk te zijn. En zij zijn ook altijd in om bij grote kerkelijke feestdagen hun bijdrage te leveren aan de viering, helpen mee met het uitreiken van de communie enz. Wat doen zij bijvoorbeeld groepsgewijs? In december hebben zij kerststukjes gemaakt voor parochianen waarvan we vonden dat die wel een bloemetje mochten ontvangen. In oktober hebben de jongeren het Historisch Museum in Amsterdam bezocht en in januari mochten ze het hoofd breken over een bijbelquiz.

In het kader van hun eigen jaarprogramma vond in februari een 'dropping' plaats (heel veel dank aan de uitstekende voorbereiding door José Jansen). Na de gebruikelijke gezamenlijke warme maaltijd op de pastorie op vrijdagavond 10 februari werden de jongeren in geblindeerde auto's naar de plaats van bestemming gebracht, Huizen aan het Gooimeer. Gedesoriënteerd, maar voorzien van kompassen begonnen zij aan hun avontuur op basis van de 'cartografische' gegevens van José. Dwars door het bos waarvan toch wel het grootste deel over begaanbare paden, zochten de jongeren in het kille donker hun weg. Zij waren ingedeeld in drie groepen. De ene groep ging de tocht wat gemakkelijker af dan de andere, maar alle jongeren ondergingen de dropping als een enerverend en spannend avontuur. Tot bijna het einde van hun zoektocht was moeilijk te voorspellen of de groepen werkelijk de 'thuishaven' zouden bereiken, maar gelukkig werd de leiding niet voor onoverkomelijke problemen geplaatst. Ook de vragenlijst die de jongeren moesten beantwoorden vereisten gezamenlijk overleg en goede onderlinge samenwerking.

De volgende samenkomst in maart staat in het teken van een kerkelijke activiteit en wel op zaterdag 11 maart: een heuse House Painting Party.....iets in de kerk zal worden gepoetst/opgeknapt!

Denk je nu.....dat lijkt me leuk, dat wil ik ook wel eens meemaken: je bent van harte welkom! Informatie hierover kun je inwinnen bij Mevr. José Jansen, tel: 4722220

Vrijdag 7 april:

18.00 uur aanvang met een warme maaltijd
Paasactiviteit/boswandeling

Zaterdag 20 mei

5.00 uur verzamelen pastorie
Met auto en stuk wandelen richting Putje van Heiloo.
Ontbijt in parochiehuis

Zaterdag 17 juni:

10.00 uur verzamelen op het parkeerterrein van de pastorie en dan wassen we auto's! De opbrengst gaat dan naar een goed doel!

We hebben dus jongeren (trouwens héle leuke) en we doen wat met en voor jongeren! Voor alle jongeren van de parochie geldt ook de volgende uitnodiging.



KINDERKERSTFEEST 2005

En weer was het de laatste vrijdag voor Kerstmis en om 18.30 uur stonden er al heel wat kinderen met ouders, opa's en /of oma's voor de deur van de Nieuwe Kerk, want, ze wilden allemaal de Kerstmusical zien. Binnen was het lekker warm en iedereen zocht een plaatsje. Soms was het wel even zoeken om toch bij diegene te kunnen zitten waar je een beetje op gerekend had. Na het zingen van "Midden in de winternacht" heette ds. Jos de Heer iedereen

hartelijk welkom en wenste de spelers van de musical veel succes. Na een medley van Kerstliedjes, bevinden we ons als toeschouwers ineens in het sportlokaal van een school. Onrustig is het bij de bovenbouw, want er is niets georganiseerd voor het komende Kerstfeest. 't Is rommelig wegens de verbouwing, dus overal stof en lawaai. Vandaar dat zelfs de kerstboom helemaal in de hal staat, ver bij de klas vandaan. En door alles heeft de juf eigenlijk helemaal geen tijd voor haar klas, ze is steeds in onderhandeling met de bouwers over w.c. potten, vloertegeltjes enz., dus gaat de klas zichzelf maar vermaken. En zoals iedereen begrijpt, vindt de juf dat nu juist weer helemaal niet leuk. Ze heeft werk zat en de leerlingen kunnen toch ook zelfstandig werken? Onvrede dus en dat pal voor Kerstmis!

Uiteindelijk brengt een dol enthousiaste conciërge redding. Hij gaat wel iets organiseren met deze klas. En als ze bij elkaar zijn en het organiseren toch moeilijker is dan ze dachten, komt al puffend de belhamer van de klas binnen vallen. Ze heeft iets, pfffach, pfff, 't zal toch wel niets zijn..... pfff, maar ze blijkt een prachtige diaserie bij zich te hebben over het verhaal van Kerstmis. Iedereen is blij en tevreden.

De juf wordt uitgenodigd en zoals altijd komt alles keurig voor elkaar: er wordt gezongen, gedanst, 'oma' vertelt hoe het Kerstfeest vroeger gevierd werd en de conciërge heeft ook nog wat te vertellen, mee, te zingen. En dan het klapstuk van dit speciale Kerstfeest van de bovenbouw: de prachtige diaserie, over keizer Augustus en Maria en

Jozef en de stal, waar Maria's kindje geboren wordt. Tot slot de herders, die schrikken van het Licht van de engelen. Er waren zelfs engelen in de kerk! Hebben jullie dat gezien?

De juf is overdonderd, blij verrast, dat haar klas het Kerstfeest gered heeft.

't Was knap, zoals er gespeeld werd en gezongen op het toneel. Je zult er maar moeten staan zingen. Heeft u enig idee hoe dat is? Tijdens een repetitie is dat toch wel even heel anders dan in zo'n volle kerk.

En met - "eindelijk Kerstmis, een wereld vol met vrolijkheid

't is eindelijk Kerstmis. Een fijne tijd,
iedereen vrij, vrolijk en blij. Geluk en vrede
om ons heen. Voor iedereen!

werd de musical afgesloten.

Theresia bedankt de spelers, die voor de laatste keer mee hebben gedaan met een prachtige bloem en een eigen gemaakt kaartje. Ook voor de geluidsman en de dia-man is er een bedankje. Zelf krijgt ze een boeket bloemen als symbolisch bewijs van dank. Uit eigen ervaring binnen het jeugdwerk weet ik hoe intens je met dit werk bezig bent. Energie, geduld en tijd zijn dan niet meer een begrip, 't is gewoon gaan en doen. Dat niet in een 'bedankje' uit te drukken.

Maar het grootste bedankje wat Theresia maar zou kunnen krijgen, klonk uit de kelen van de spelers op het toneel:

-“ THERESIA BEDANKT, THERESIA BEDANKT!”

en dit zegt genoeg!

De collecte, die gehouden werd voor een project van SOS-kinderdorpen in Benin, om precies te zijn in Abomay-Calavi, waar de kleindochter van Stieneke Klopper werkt, heeft

€487.15 opgebracht. Een mooi resultaat na een prachtige avond.

Mijn complimenten, voor iedereen, die dit mogelijk maken, elk jaar opnieuw!

Rineke Alberts

Veertigdagentijd

De tekst van het evangelie van Marcus, dat dit jaar (het jaar B) in de liturgie van de Eerste zondag van de Veertigdagentijd gelezen wordt, zegt ons dat Jezus veertig dagen doorbracht in de woestijn. Hij was daar door de Geest van God naartoe gedreven. Daarmee zet dit evangelie de toon voor geheel de periode van voorbereiding op het paasfeest. De woestijn is immers het beeld van de ontbering en de beproeving.

Christelijke solidariteit

Veertig dagen lang laten ook wij ons leiden door Gods Geest om ons voor te bereiden op de jaarlijkse viering van het paasfeest. Het gaat dus primair om een geestelijke voorbereiding. Maar omdat wij niet alleen geestelijk zijn maar ook een lichamelijk wezen, dienen we deze tijd van bezinning op een goede manier te ondersteunen door ons vrijwillig lichamelijke beperkingen op te leggen, zoals blijkt uit de traditie van onze Kerk. Daarbij valt te denken aan het afzien van of het beperkt tot ons nemen van voedsel en sterke drank. Of de overdaad aan snacks en andere versnaperingen te laten staan.

Vanouds is de Veertigdagentijd ook een periode die gekenmerkt wordt door vormen van christelijke solidariteit. In de geschiedenis van de Kerk bestaat deze in het intens meeleven met de doopleerlingen bij hun laatste voorbereiding op hun doopsel om je zo weer bewust te worden van je eigen geloof, of met de (openbare) boetingen om voor hen te bidden en met hen boete te doen voor onze tekortkomingen en zonden. Daarnaast kan onze solidariteit tegenwoordig gestalte krijgen in een bijdrage aan hulpprojecten van christenen in andere delen van de wereld. Maar ook kunnen we dicht bij huis blijven en aandacht schenken aan de leefwijze van moslims om te komen tot een beter leefbare wereld.

Betekenis van dat feest

Voorbereiden op Pasen betekent ook het zich door gebed, meditatie of bijbellezing bezinnen op de betekenis van dat feest. We vieren dan immers het centrale geheim van ons geloof: op Witte Donderdag gedenken we de instelling van de eucharistie samen met het begin van

het priesterschap van de gewijde ambtsdragers, op Goede Vrijdag het lijden en de dood van Jezus, op Stille Zaterdag de grafrust en de nederdaling ter helle en in de Paaswake de verrijzenis van Jezus uit de doden.

Moge zo deze tijd van veertig dagen voor ieder van ons heilzaam zijn.

Evert de Jong

“Open huis”

Dienstencentrum

Diederick van Haerlemstraat 3
(naast de ingang van de Drieburg)

houdt ‘open huis’ op:

zaterdagmiddag 25 maart 2006

Vanaf 14.00 tot 17.00 uur bent U van harte welkom bij koffie/thee of een drankje.

Wij zijn trots op ons nieuwe onderkomen en willen U dat graag laten zien!

De inloopmiddagen op zondag zijn: **19 maart, 23 april, 28 mei.**

Weer gratis koffie en thee. Drankje is betaalbaar.

In het nieuwe Dienstencentrum, Dietrich van Haarlemstraat 3.

Dieet of vasten?

In maart en april bereiden we ons voor op Pasen. De Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd. Met carnaval hebben we luidruchtig afscheid genomen van het onbekommerd eten en drinken. En dan? Vasten is wat anders dan trimmen, afslanken of op dieet gaan. Vasten is ook niet honger lijden. Vasten is je zoveel ontzeggen, dat je aandacht krijgt voor iets anders.

‘Verlossing door de buik’

Koken, eten klaar maken, tafel dekken en aan tafel gaan zijn aspecten van het goede leven. Bij onze Europese cultuur hoort een eetcultuur. Amerikanen kijken wel eens wat neer op Europeanen, als mensen die zo lang aan tafel zitten en die ook nog eens lang op vakantie gaan. Het tafelen en het vakantie houden zijn gewoonten die de laatste eeuw wellicht alleen maar sterker geworden zijn. In de Vastentijd schorten we die gewoonten dus even op. We versoberen de maaltijd, we drinken niet of minder en we versterven ons een beetje. Augustinus noemde het eens: ‘verlossing door de buik’. Het zijn oefeningen in los laten, in onthechten en in ruimte scheppen. We leven even weg van de eigen behoeften. We letten op wat anderen nodig hebben. Het is een oefening om oog te krijgen voor de naaste en het is een moment om elkaars naaste te zijn. Vandaar het thema van de Vastenactie van dit jaar: ‘hét moment van uw steun’.

Nieuw evenwicht

Het is ook een tijd om los te komen van vastgeroeste gewoonten, die wellicht eens toe zijn aan vernieuwing. Het is tijd om aandacht te krijgen voor wat anders: voor andere spijs en drank. Aan het einde van de Vastentijd is er de Goede Week. Andere spijs en drank, namelijk de eucharistie. Een andere en nieuwe beleving van de Maaltijd van de Heer vergt tijd, reflectie, aandacht. De Vastentijd. Zeven weken. Dieet, in de oerbetekenis, is leefregel, is ordening van het leven. De voedselleer beklemtoont regelmaat en evenwicht. Een goede vastentijd loopt uit op een nieuw evenwicht, een leven gecentreerd op het paasgeheim. De oudste christenen leefden bij de week: elke vrijdag de herdenking van

het lijden en elke zondag de viering van de verrijzenis. Wij leven daarentegen bij het jaar: een lange voorbereiding die ons in staat moet stellen lijden en verrijzen eens per jaar intens te beleven.

Eduard Kimman

Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie

Wereldgebedsdag.

Door omstandigheden komt het uur van gebed op de jaarlijkse "Wereldgebedsdag" dit jaar te vervallen. Gelukkig zijn er veel andere kerkelijke activiteiten i.v.m. de 40-dagentijd, waar een ieder aan deel mag nemen. Lees daarvoor, op uw gemak, het '40-dagenboekje' door, wat u ontvangen heeft gelijk met dit parochieblad. vriendelijk groetend,

namens de Raad van Kerken,
Rineke Alberts,

Kerk en Jodendom: de bijzondere tijd voor Pasen.

De Veertigdagentijd, Vastentijd, heeft een speciale betekenis. Terecht is hier tegenwoordig herwaardering voor. Soms door ontmoeting met moslims en Ramadan. Ook houden parochies meditatiediensten, sobere maaltijden, oecumenische vieringen, Derde Wereldacties. Het accent ligt op solidariteit en verantwoordelijkheid. Vasten is bij alle religies bekend. Dus ook bij joden, christenen en moslims. Wat zijn de motieven?

Treurdagen

Vanuit de bijbelse traditie kennen we: het oproepen van de woestijntijd; bekering en boete tot vergiffenis/verzoening; droefheid over pijnlijke gebeurtenissen. Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn. We kennen dit van Johannes de Doper, de profeet Elia en de Essenen. Verblijf in de woestijn is toetsing van de radicaliteit van je geloof in God, die zich aan Israël openbaarde. God beproefde de liefde en trouw van zijn volk.

De joodse traditie kent ook de treurdagen, waarop men vast: de dag van de ondergang van het Noord-Rijk in 722 v.Chr., begin van de Assyrische ballingschap; de dag van de ondergang van Juda en de verwoesting van de eerste Tempel in 586, begin van de Babylonische ballingschap; de dag van de verwoesting van Jeruzalem en de tweede Tempel door de Romeinen in 70 n. Chr. en de dag ter herdenking van de verloren vrijheidsstrijd in 135 onder leiding van Bar Kochba en Rabbi Akiba. Treurnis over de ellende, die toen het volk trof. Het vasten gebeurt in solidariteit met de joden, die toen die verschrikkingen moesten doorstaan. Ingetogenheid door nu ook jezelf beperking op te leggen, een wijze van gedenken.

Nieuw leven

Het vasten tot inkeer, bekering (tesjoeva) en boetedoening is sedert de dagen van Mozes heel uitdrukkelijk op Grote verzoendag, dag van vergiffenis. Nog immer de grote dag voor de joden, want dan gaat het om het herstel van de goede relatie met je medemensen en God. Alle drie motieven mogen in ons vasten blijven doorklinken: herinnering aan de woestijntijd en dus aan Gods appel op onze verantwoordelijkheid; treuren uit solidariteit met de mensen in nood door soberheid als teken van denken aan hen; bekering omdat je fouten/zonden erkent en de noodzaak tot verzoening beseft. Dat is nieuw

leven, we zijn op weg naar Pasen ... Vasten is terecht, noodzakelijk en onmisbaar.

Frans Zwarts

Werkgroep Liturgie en Pastoraat KRI

Stabat Mater van Pergolesi

in de Urbanus op 8 maart aanvang 20.00 uur

Een bijzonder concert van ensemble Luci Serene in het kader van het gezamenlijke 40dagen programma van Urbanus en Nieuwe Kerk. Het beroemde Stabat Mater van Pergolesi wordt in een abstracte enscenering gezongen, waardoor de dramatiek van het verhaal nog eens versterkt wordt.

Een bijzondere belevenis in de sfeervolle Urbanus van Ouderkerk. De toegang is vrij (principieel), maar er is wel een collecte bij de uitgang om de kosten te dekken van dit professionele ensemble.

Op www.luciserene.com treft u meer info aan. Ook in het Veertigdagenboekje. We hopen velen te treffen. Een mooie gelegenheid om uw vrienden, familie en burens mee te nodigen!!

Namens de Raad van Kerken, Ouderkerk, Jos de Heer

Wanneer Elckerlyc zingt en waar?

11-03	19.00	Nes a.d. Amstel.
01-04	19.00	Ouderkerk a.d. Amstel.

Uittreksel van de toespraak van de nieuwe deken van Amsterdam

Op 10 januari j.l. heeft de nieuwe ad interim deken van Amsterdam pater A. Bakker sma een toespraak gehouden op de nieuwjaarsreceptie van het dekenaat. Wij heten hem van harte welkom in ons dekenaat en wensen hem een goede tijd toe.

De reorganisatie van acht naar drie grote dekenaten is geen exclusief gebeuren voor het bisdom Haarlem. In de afgelopen jaren is het bisdom Groningen teruggebracht tot twee dekenaten, het aartsbisdom Utrecht tot vijf, het bisdom Breda telt nu drie dekenaten en ook het bisdom Rotterdam gaat terug naar twee of drie dekenaten. Het zal u duidelijk zijn dat deze grote dekenaten nieuwe-stijl om een andere organisatie en een andere aanpak vragen. Er zal zwaar worden ingezet op de vorming van regio's en op kortere beleidslijnen. Rond de deken zullen een vijftal dekenale commissies worden gevormd rond de vijf belangrijkste pastorale beleidsterreinen als regiovorming, diaconie, catechese, liturgie en jongeren. "Het is voor mij nog te vroeg om aan te geven waar in 2006 mijn pastorale prioriteiten komen te liggen. Daarvoor ben ik als deken van Amsterdam nog te vers en bovendien stel ik die prioriteiten liever samen met de leden van het dekenaatbestuur, in mijn toekomstige contacten met parochiebesturen en met mijn collegae in het pastoraat. Toch wil ik u best vertellen wat mij persoonlijk ter harte gaat. Dat betreft een vijftal terreinen: catechese, diaconie, regiovorming, pastoraat van nabijheid en het interreligieus gesprek. Dat wij daarbij, naast onze interne katholieke samenwerking, waar mogelijk oecumenisch samenwerken, is voor mij vanzelfsprekend.

Waarom catechese? Omdat wij net als Jezus van Nazareth voortdurend in de leer moeten gaan bij Schrift en Traditie met het oog op dienst aan de wereld en een persoonlijke innerlijke groei. Wat betekent Jezus volgen in onze tijd? Hoe laat hij zich ontmoeten in mijn leven? In mijn eigen pastorale praktijk ervaar ik steeds meer dat veel jonge mensen in onze tijd weer op zoek zijn naar zingeving en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het verhaal van de Levende blijft doorverteld van vader op dochter en van moeder op zoon?

"Waarom diaconie? Omdat, zeker in een stad als Amsterdam, de zorg om de naasten, van welke afkomst, huidskleur, religie, seksuele geaardheid ook, onze voortdurende aandacht en zorg vraagt. Aan de wijze waarmee wij omgaan met marginalen kan afgelezen worden of wij echt volgelingen van Jezus van Nazareth zijn. Steeds meer raak ik ervan overtuigd dat bij het eindoordeel God ons maar een vraag zal stellen. En dat is de vraag "mens waar is, op je reis naar Mij toe, je broer gebleven, waar is je zuster?" Ook in een stad als Amsterdam neemt de tweedeling toe. En dan kan minister Zalm wel zeggen dat het met de echte armoede best meevalt, want niemand is armer dan in de jaren vijftig, het werkt, zoals burgemeester Cohen dat ook in zijn nieuwjaarstoespraak zei, een sociaal isolement van bevolkingsgroepen en individuen in de hand. Ik was dan ook verheugd zondagavond te vernemen dat Regina Mac Nack, die zich enorm inzet voor de voedselbank in Zuidoost, is uitgeroepen tot Amsterdammer van het jaar 2005.

Waarom regiovorming? Persoonlijk denk ik ook dat we in regioverband elkaar kunnen stimuleren en aansturen en ook samen kunnen zoeken naar vernieuwende vormen van pastoraat. Het voorkomt navelstaarderij en isolement. **Waarom nabijheid?** Naast alle vormen van samenwerking pleit ik ook hartstochtelijk voor een nabij pastoraat. Als we de Geest willen koesteren in elk mens, dan zullen wij elkaar nabij moeten zijn, misschien nog meer om naar elkaar te luisteren en elkaar te bevestigen, dan te vertellen hoe het allemaal moet. Met het geduld van een boer die zaait en er op vertrouwt dat het zaad groeit in de nacht zonder dat je het ziet.

Tenslotte **waarom interreligieus gesprek?** Het antwoord is eigenlijk vanzelfsprekend. In onze multiculturele hoofdstad hebben we als geen ander mogelijkheden om met andere culturen, andere godsdiensten, andere leefstijlen kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Streven naar eenheid in verscheidenheid. Voortdurend op zoek niet naar wat ons scheidt maar wat ons samenbindt. Voor mij zijn dit vijf pastorale ankerpunten die ook in 2006 alle aandacht verdienen.

Bedankt voor uw bijdrage aan de kerstcollecte voor de PCI

Hierbij wil de PCI de parochianen bedanken voor de bijdragen die werden gegeven tijdens de 2^{de} collecte voor de PCI tijdens de Nachtmissen en op Eerste kerstdag. Zoals aangekondigd in het parochiebericht van December was de opbrengst bestemd voor 3 projecten, namelijk de Voedselbank Amsterdam (2/3 deel) en voor de stichting Hayat-e-Nau in Pakistan en het Albanie-project van Mw. de Kuiper. De PCI heeft inmiddels €1.030,- overgemaakt aan de Voedselbank Amsterdam en aan de 2 andere projecten ieder €300,- . Als je bedenkt dat Hayat-e-Nau met een dergelijk bedrag een gehandicapte de juiste hulpmiddelen kan verschaffen om weer te kunnen lopen en in Albanië slechtziende mensen weer een bril krijgen om te kunnen zien, moet duidelijk zijn dat de bijdragen goed terecht te komen. Over het werk van de Voedselbank Amsterdam verneemt u waarschijnlijk voldoende via berichten in de lokale media; de uitdeelplaatsen van de Voedselbank zijn plekken waar de kwetsbare medemensen samenkomen en kunnen worden benaderd om hun problemen aan te pakken. Het kan het beginpunt zijn voor andere oplossingen zoals schuldhulpverlening, budgetbeheer, bijzondere bijstand e.d. Namens de PCI nogmaals bedankt,
Nico van Wieringen

Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op
Woensdagmiddag 5 april om 13.00 uur.
Mogen wij weer een beroep op u doen?
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Voor vragen en/of suggesties m.b.t. de website kunt u per e-mail contact opnemen met Ron Korrel (r.korrel [at] planet.nl) of maak gebruik van het contactformulier van onze website.

- Heeft u de laatste **nieuwsberichten** al gelezen?
- U kunt ons parochieblad altijd “on line” raadplegen
- Tip: raadpleeg de **agenda** op onze website en blijf op de hoogte van alle activiteiten en vieringen.

Op www.misboekje.nl vindt u de “Online Misboekje Maker” waar u zelf een liturgieboekje kunt samenstellen ten bhoeve van een huwelijk, uitvaart of doop. U kunt kiezen uit een ruim assortiment teksten en liederen en ook de omslag van het boekje kunt u zelf ontwerpen. Er bestaat tevens de mogelijkheid om uw eigen afbeelding op de omslag te plaatsen!

- Gratis website
- Liturgisch verantwoord
- Persoonlijk karakter
- Snel en eenvoudig samen te stellen
- Zelf printen, of
- Via een drukker binnen 3 werkdagen thuisgestuurd krijgen

Bericht van de redactie.

De kopij voor het **april/Paasnummer** kunt u t/m **donderdag 16 maart** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres:
wesse136@planet.nl

Liturgie-agenda.

07-01-06. t/m 05-02-06.

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger .</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
25-02	19.00	Pater C. Bartels o.carm.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
26-02	10.00	Pater C. Bartels o.carm.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	
Woe 01-03	19.30	Pastor K. Kint p.w.	Gebedsdienst.	Caeciliakoor.	Aswoensdag.
04-03	19.00	Pater C. Bartels o.carm.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
05-03	10.00	Pater C. Bartels o.carm. Gezinsviering.	Eucharistieviering.	't Kwetternest.	1^{ste} zon.40-dagentij
Woe.08-03	20.00	Stabat Mater van Pergolesi door Luci Serene.			
11-03	19.00	Pastor G v. Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
12-03	10.00	Pastor G v. Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	2^{de} zon.40-dagentijd.
woe.15-03	18.30	sobere maaltijd in de Cuyperskamer van de pastorie			
18-03	19.00	Pastor N. Reuzenaar S.J.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
19-03	10.00	Pastor N. Reuzenaar S.J.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	3^{de} zon.40-dagentijd.
Woe.22-03	20.00	gesprek met de theoloog Johan Vos over de betekenis van de dood van Jezus.			
25-03	19.00	Pastor G v. Tillo.	Eucharistieviering.	Orgel en zang.	
26-03	10.00	Pastor G v. Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	4^{de} zon.40-dagentijd.
Woe. 29-03	20.00	meditatieve rondgang langs de kruiswegstaties in de St. Urbanuskerk.			
01-04	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Wrd.-en comm.viering.	Elckerlyc.	
02-04	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Wrd.-en comm.viering.	Caeciliakoor.	5^{de} zon.40-dagentijd.