

# De Brug



## Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

Mei/ Juni/ Juli 2019



# Parochie RK Amstelland Geloofsgemeenschap Sint Urbanus Ouderkerk



Adres: Rondehoep Oost 31,  
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel  
Telefoon: 020- 496 1320  
e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl  
web-site: [www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)

---

## Openingstijden secretariaat

woensdagochtend 09.00 - 12.00 uur  
donderdagochtend 09.00 - 12.00 uur

---

## Locatieraad

locatieraad.urbanusouderkerk  
@rkamstelland.nl

Mw. Yvette Saan  
Dhr. Jan de Jong  
Mw Hélène van Huizen  
Mw Didy Brugman  
Dhr. Wanderval Santos  
Diaken Eugène Brussee

Locatie coördinator a.i.  
Penningmeester  
Lid a.i.  
Lid  
Lid  
Pastorale zorg  
e.brussee@rkamstelland.nl

---

## Parochiebestuur RK Amstelland

secretariaat@rkamstelland.nl

Voorzitter  
Vice-voorzitter  
Secretaris  
Penningmeester  
Communicatie  
Bouwzaken

Pastoor Eugène Jongerden  
Dhr. Ad Verkleij  
Dhr. Hans ten Rouwelaar  
Dhr. Edwin Saan  
Mw. Yvette Stronkhorst  
Dhr. Gert-Jan Zijp

---

## Rekeningnummers

Sint Urbanuskerk  
Kerkbijdrage  
Parochiële Caritas (PCI)  
Stichting Urbanus  
Stichting Vollebregt

NL 61 RABO 0351 8018 55  
NL 40 RABO 0351 8062 10  
NL 51 RABO 0351 8011 62  
NL 86 RABO 0351 8218 72  
NL 42 RABO 0300 5897 86



# De Geest en de Kerk

**Pastor Eugène Brussee, diaken**

Het feest van Pinksteren, waar we naar op weg zijn, is het feest van de heilige Geest die door zijn komst de Kerk begint. Want door die Geest worden de eerste leerlingen in vuur en vlam gezet en aangespoord om de Blijde Boodschap over Jezus te gaan verkondigen.

Anno 2019 is het goed om daar eens naar terug te kijken, hoe de Kerk begonnen is: klein en met zwakke mensen die Jezus op een cruciaal moment in de steek hebben gelaten door weg te vluchten bij zijn gevangenneming of door zelfs te ontkennen dat ze bij Hem hoorden.

En toch blijkt de vurige en enthousiaste wijze waarop zij na de komst van de Geest over Jezus spreken aanstekelijk te zijn. En niet alleen dat. Ook de manier waarop de eerste leerlingen leefden, samen baden, hun bezit deelden en liefdevol met elkaar omgingen, ook dat bleek mensen het gevoel te geven: daar wil ik bij horen.

In onze tijd lopen we het risico dat we te negatief kijken naar onze eigen Kerk door alleen te zien wat er mis gaat. Maar in alle eeuwen dat de Kerk bestaat, gaan er dingen mis, blijken mensen soms grove fouten te maken, inclusief dus de eerste leerlingen van Jezus.

Maar in al die eeuwen is er ook veel goeds gebeurd vanuit de Kerk en door mensen van die Kerk. Het is goed om dat te blijven zien. Denk aan de rijkdom van de liturgie en de schoonheid van de kerkgebouwen. Denk aan het geloof dat juist in en door de Kerk wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie. Denk aan de zorg voor mensen die tussen de wal en het schip vallen en de begeleiding van mensen in de laatste fase van hun leven.

Juist die niet volmaakte groep mensen, waar wij zelf ook deel van uitmaken, vormt samen de Kerk, steeds geleid, gecorrigeerd en geïnspireerd door de Geest van God. Zelfs een door brand verwoeste kerk, zoals de Notre Dame in Parijs of de St. Urbanuskerk in Bovenkerk, kan mensen niet stoppen om dat geloof samen te beleven.

Want het is niet alleen  
mensenwerk wat hier gebeurt.  
De Kerk is altijd ook iets van God.

Wij hoeven ons niet te schamen  
voor die Kerk, hoe zwak ze zich  
soms ook toont. Want steeds  
opnieuw is God in en door die Kerk  
aanwezig, in deze wereld en  
werkzaam voor deze wereld. Dat is  
allemaal het gevolg van Pinksteren.  
Daarom mogen we ook in onze tijd  
blijven vertrouwen op die Geest.



## Laatste nieuws

Zoals u in Spirit kunt lezen is het parochiebestuur van RK Amstelland actief op vele gebieden, waaronder ook voor onze locatie Sint Urbanus Ouderkerk. Zo zijn er onlangs gesprekken gevoerd met de econoom van ons bisdom over de mogelijkheden tot het veiligstellen van onze vloer en het aanbrengen van noodverlichting en nooduitgangen. De econoom heeft hiervoor onze locatie een bezoek gebracht. Verdere stappen zullen binnenkort gezet worden. Het parochiebestuur is tevens bezig met een gebouwenplan welke ze eind mei zal presenteren aan de locatiesturen binnen de parochie RK Amstelland. Ook heeft u kunnen lezen in de lokale krant dat de plannen van de projectontwikkelaar over de gronden, maar ook over de bestemming van het Gezellenhuis, in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Het kruispunt waar het parochiebestuur eerder over sprak, is nu bereikt. U kunt zich voorstellen dat de vervolgstappen zorgvuldig en weloverwogen gezet dienen te worden, wat veel aandacht vraagt en een goede communicatie. De locatieraad wilt u dan ook wijzen op het feit dat de heren Ad Verkleij en Edwin Saan namens het parochiebestuur RK Amstelland hiervoor de spreekbuis zijn, mocht u vragen hebben.

# Locatieraad

De locatieraad van onze geloofsgemeenschap begint steeds meer heldere vormen aan te nemen. Het is altijd even zoeken als er iets nieuws op touw gezet moet worden. De locatieraad is in het leven geroepen nadat onze parochie gefuseerd is met de parochie RK Amstelland.

## **Wat is een locatieraad nu eigenlijk?**

De locatieraad is de groep parochianen, die én de praktische gang van zaken op de locatie coördineert én vanuit een pastorale insteek, oog en oor is van de plaatselijke geloofsgemeenschap en aandacht heeft voor het welzijn van de parochianen: individueel en in groepen. De locatieraad is geen zelfstandig bestuursorgaan, maar een uitvoerend orgaan van het parochiebestuur.

Met de locatieraad krijgt iedere geloofsgemeenschap een eigen aanspreekpunt voor de parochianen en voor het parochiebestuur.

Het is niet de bedoeling dat de locatieraad alles zelf gaat bepalen, organiseren en uitvoeren. Wel zal zij coördineren en aanspreekpunt zijn. Voor het (voort)bestaan van onze locatie bent u nodig!

## **Formele taken:**

- Dagelijkse zorg rondom kerkgebouw en geloofsgemeenschap.
- Organiseren van lokale vrijwilligerswerk; eventuele commissies en werkgroepen in de eigen gemeenschap.
- Dagelijkse zorg voor beheer van financiële/secretariële administratie.
- Dagelijks beheer van gebouwen, inboedel en materieel.
- Organiseren van bijeenkomsten voor locatievrijwilligers en parochianen.

De locatieraad van de locatie Urbanus Ouderkerk bestaat momenteel uit onderstaande personen. Tijdens de vrijwilligersdag op 25 mei zullen de leden zich officieel aan u voorstellen. Aangezien de leden van de locatieraad nog zoekende zijn naar een werkbare invulling van alle taken en zaken die op hun pad komen, is er nog geen officiële taakverdeling.

U kunt de locatieraad bereiken via het secretariaat (020-4961320) en via emailadres: [locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl](mailto:locatieraad.urbanusouderkerk@rkamstelland.nl).

De locatieraad bestaat uit:

Yvette Saan: locatiecoördinator a.i.

Jan de Jong: financiële- en ledenadministratie

Wanderval Santos: lid

Didy Brugman: lid

Eugène Brussee: pastorale zorg

Helene van Huizen: lid a.i.

## **Diaconale zondag 16 juni a.s.**

In deze editie van De Brug mag de werkgroep Urbanus Ouderkerk van Caritas Amstelland uw aandacht vragen voor een diaconale collecte tijdens de viering op diaconale zondag 16 juni a.s. De opbrengst van deze collecte wordt gereserveerd voor de activiteiten van de werkgroep binnen Ouderkerk. Daaronder valt onder andere de ondersteuning van de bezoekgroep van onze Urbanuskerk. De vrijwilligers van deze groep bezoeken mede-parochianen die ziek zijn of met andere tegenslagen kampen en parochianen met bijzondere (huwelijks)jubilea en in die situaties is een bos bloemen of “een ander klein opkikkertje” de normale geste. De diaconie is er voor om dergelijke activiteiten dan financieel te ondersteunen en het is van groot belang dat dit in de toekomst wordt gecontinueerd.

Overigens is de bezoekgroep nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mede-parochianen willen bezoeken; u kunt zich daarvoor wenden tot de coördinator Mw. H. van Huizen (tel. 020-4961243 of e-mail [hcvhuizen@upcmail.nl](mailto:hcvhuizen@upcmail.nl))

Wij hopen op een ruimhartige bijdrage voor de diaconale collecte op 16 juni. Bij voorbaat dank voor uw steun, Nico van Wieringen

# Agenda mei, juni, juli 2019



## Week 14

Di	07 mei	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Wo	08 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia. Voorganger: Pastor G. van Tillo
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
Do	09 mei	14.30 uur	Huwelijksviering: Elise Stronkhorst&Robbert Hulst
Zo	12 mei	10.00 uur	Eucharistieviering met St. Caeciliakoор Voorganger: Pastoor E. Jongerden Moederdag met Kindernevendienst

## Week 15

Wo	15 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
Zo	19 mei	10.00 uur	Woord&Communieviering met samenzang Voorganger: Pastor E. Brussee

## Week 16

Wo	22 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia Voorganger: Pastor G. van Tillo
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
Zo	26 mei	10.00 uur	Eerste Communieviering met kinderkoор Voorgangers: Pastoor E. Jongerden / pastor E. Brussee

## Week 17

Wo	29 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
Do	30 mei	10.00 uur	Hemelvaartsdag Eucharistieviering met St. Caeciliakoор Voorgangers: Pastor g. van Tillo/ E. Brussee
Zo	02 juni	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor G. van Tillo
		23.59 uur	Kopij inleveren parochiebladen Spirit en De Brug

De agenda is zo veel mogelijk naar waarheid ingevuld, wijzigingen leest u op de website of in het twee wekelijks "Bruggetje".

**Week 18**

Wo	05 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zanguurtje Theresia
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Zo	09 juni	10.00 uur	Pinksteren Eucharistieviering met St. Caeciliakoor Voorgangers: Pastor G. van Tillo / E. Brussee

**Week 19**

Wo	12 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo	16 juni	10.00 uur	Heilige Drie-eenheid/ Caritas zondag Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger: Pastor J. Stam
		10.15 uur	Vormselviering in de Titus Brandsmakerk met tienerkoor Vivace.

**Week 20**

Wo	19 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo	23 juni	10.00 uur	Oecumenische jongerenviering voor jong en oud(er) Voorgangers: Pastor E. Brussee en ds. B. Bos

**Week 21**

Wo	26 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Do	27 juni	19.30 uur	Eucharistieviering met Stille Aanbidding Voorgangers: Pastoor E. Jongerden/ E. Brussee
Zo	30 juni	10.00 uur	Eucharistieviering met de Duif Voorganger: Pastoor E. Jongerden

**Week 22**

Wo	03 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zanguurtje Theresia
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Vr	05 juli	09.00 uur	Oecumenische Kloosterdag. Aanmelden zie blz.
Zo	07 juli	10.00 uur	Gezinsviering met kinderkoor Voorganger: Pastor E. Brussee



## Week 23

Wo	10 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		09.00 uur	Verspreiden parochiebladen de Brug en Spirit
		11.00 uur	Eucharistieviering in Theresia Voorganger: Pastor G. van Tillo
Zo	14 juli	10.00 uur	Woord&Communieviering met koor Elckerlyc Voorganger: Pastor E. Brussee

# Gezinsvieringen



26 mei om 10.30 uur

Eerste H. Communieviering

In deze viering gaan Pastoor E. Jongerden en pastor E. Brussee voor en zingt het Kwetternest en de Boventoontjes o.l.v. Ria de Bruijn.

\*\*\*\*\*

Zondag 7 juli om 10.00 uur

In deze viering gaat pastor E. Brussee voor en zingt het Kwetternest en de Boventoontjes weer een vrolijke noot.

\*\*\*\*\*

*We wensen iedereen een  
fijne en zonnige zomer toe!*



# Oecumenische kloosterdag 2019

De Sint Urbanuskerk en de Amstelkerk organiseren op vrijdag 5 juli een dagtocht naar de abdij Koningsoord van de zusters trappistinnen in Arnhem. We vieren een aantal gebedstijden mee, krijgen informatie over de abdij en een gesprek met één van de zusters. Samen genieten we een warme maaltijd. In de middag hebben we tijd voor een groeps gesprek en eigen rust en bezinning. Ook is er dan de mogelijkheid de abdiwinkels te bezoeken.

## Praktisch

Om 9.00 uur vertrekken we uit Ouderkerk. Om 19.00 uur zijn we weer terug in Ouderkerk. We gaan met beschikbare auto's. Voor de kloosterdag zijn de kosten € 30,- (inclusief warme lunch, consumpties en gebruik van ontvangstruimte in het klooster), graag meenemen op de dag zelf. Aanmelden en meer info bij Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of via 4961320 of Benedikte Bos: benedikte@planet.nl.

09.00 uur: Vertrek uit Ouderkerk (plein bij de Amstelkerk)

10.00 uur: Aankomst in de abdij Koningsoord; koffie / thee  
en ochtendgebed eigen groep.

10.30 uur Gesprek met één van de zusters; film over het leven de zusters.

12.10 uur: Gebed (Sext): 25 minuten.

12.35 uur: Warme maaltijd in het klooster,  
aansluitend tijd voor eigen invulling.

14.10 uur: Gebed (Noon): 25 minuten.

14.35 uur: Koffie en thee, groeps gesprek.

15.30 uur: Vrije tijd (gelegenheid ook om de abdiwinkels  
te bezoeken tot 16.30 uur).

16.55 uur: Gebed (Vespers): 60 minuten.

18.00 uur: Terugkeer naar huis.

19.00 uur: Terug in Ouderkerk.

<http://www.koningsoord.org>



## **† In Memoriam Nel Kea**

Nel was met haar 96 jaar een echte mater familias, een moedige en sterke vrouw, zorgzaam ook en waardig, iemand die niet veroordelend was, die naar mate ze ouder werd ook milder is geworden. Iemand met belangstelling voor iedereen. Maar ook gewoon een mens die net als wij niet zonder gebreken was. Ik herinner me hoe ze vertelde over een inbraak en hoe ze daar mee omging. Daar sprak veel moed en kracht uit. En dat terwijl ze een hele breekbare indruk maakte door haar ouderdom. Ze fietste tot voor kort nog alles. Naar familie bijvoorbeeld maar ook elke week naar verpleeghuis 'Groenelaan' in Amstelveen om daar Riet Hilhorst op te zoeken, net als zij parochiaan van de St. Urbanuskerk. Elk jaar ging ze een weekend fietsen met haar dochters. Dat waren mooie en dierbare herinneringen voor haar, net als de boottocht in september met al haar kleinkinderen. Dat vond ze prachtig. En toen ze daar over vertelde, wees ze naar het boeket rozen dat ze van haar kleinkinderen had gekregen en dat naast haar bed stond. Ze was dankbaar voor alle aandacht en voor alle bijzondere momenten met haar familie. En het was bijzonder hoe ze de dood die komen ging, rustig en vol overgave in de ogen keek. Dat heeft ook te maken met haar geloof, een geloof dat zich uitte in vertrouwen. Nelly was ook een trouwe kerkganger. Ze heeft het leven vol vertrouwen durven loslaten en wij vertrouwen haar leven toe aan haar Schepper, met een dankbaar hart voor alles wat ze voor ons betekent heeft en voor wie ze was.

## **† In Memoriam Nel van Wieringen**

Nel werd geboren op 11 april 1923 als jongste telg van de Salmen familie in Zoeterwoude. Na de lagere school ging zij op de fiets naar de Naaischool bij de Blauwe Zusters midden in Leiden. En al op jonge leeftijd kwam zij in dienst bij de familie van Leeuwen. Cor van Wieringen (Kek genoemd vanaf zijn jeugd) was al vroeg in het vizier. In mei 1952 zijn ze getrouwd. Na de huwelijksdag vertrokken Nel en Cor naar de dienstwoning van het KI-station aan de Amsteldijk in Ouderkerk. Hij werkte daar als één van de eerste inseminators van koeien in Nederland.

Op de KI werden vier van de vijf kinderen geboren, helaas ook een doodgeboren kindje wat Nel veel verdriet heeft gedaan, maar waar in die tijd niet over kon worden gepraat. Na 15 jaar insemineren werd Cor commissair in levend vee en kocht hij een huis aan het begin van de Amsteldijk. Nel was een sterke vrouw die zichzelf vaak wegcijferde. Zij toonde dat vooral ook in de tijd dat zij van de trap was gevallen en twee nekwervels had gebroken. Maar haar familie gaf ook aan dat het woord 'zorgzaam' haar op het lijf geschreven is. Het is kenmerkend voor de manier waarop zij in het leven stond: zorg voor haar man Cor, zorg voor haar kinderen, zorg ook voor mensen die langskwamen. Daar past ook een woord als 'gastvrij' bij, en het feit dat ze heel attent was door kaartjes, bloemetjes en dergelijke. Maar de laatste jaren van haar leven had ze juist zelf zorg nodig. Met haar Vasculaire Dementie werd zij in de afgelopen veertien jaar steeds dankbaarder en alle zorgverleners werden bij binnenkomst ontvangen met een gulle lach. Haar familie gaf aan dat ze langzaam van hen is weg gegleden in deze afgelopen jaren. We vertrouwen haar nu toe aan God in wie zij vast geloofde en in de hoop en met het vertrouwen dat Hij haar vol zorg bij zich opneemt.

## **† In Memoriam Henk de Koning**

Henk is geboren op 4 maart 1931 en een dag nadat hij 88 jaar zou zijn geworden was zijn uitvaart in Ouderkerk a/d Amstel, het dorp waar hij geboren is en altijd van is blijven houden. Hij is opgegroeid in een groot gezin en als werk begonnen met het venten van brood voor Koolhaas met een paard en wagen. Later heeft hij bij de Oude Smidse gewerkt, toen nog een smederij. Daarna is hij terecht gekomen bij Bieshaar carrosseriebouw in Duivendrecht waar hij vele jaren heeft gewerkt. Als laatste heeft hij bij de Gemeente Amstelveen in de groenvoorziening gewerkt. Op 13 april 1959 is hij getrouwd met Lida Splinter en in Duivendrecht gaan wonen. Samen hebben zij twee kinderen gekregen, José en Fred. Ook heeft hij drie kleinkinderen, Ynez, Damian en Nadine waar hij heel trots op was.

Henk was een eerlijk man die nooit iemand zou bedonderen en altijd hard gewerkt heeft.

Hij hield veel van sport, met name voetbal en schaatsen, iets wat hij altijd op TV volgde. Maar zelf kon hij ook goed schaatsen. Gedurende zijn leven heeft hij heel veel jaren besteed aan de verbouwing van het huis, hij was hier heel precies in. Vooral in het bewerken van hout. Ook had hij als hobby het houden van kanaries. De laatste jaren heeft hij veel gepuzzeld, legpuzzels en woordzoekers. Dat deed hij met een engelengeduld. Vol bewondering voor zijn wilskracht heeft zijn familie op 5 maart afscheid genomen van Henk en hebben we hem toevertrouwd aan zijn Schepper.

Nooit meer hier,  
maar altijd bij ons.

## † In Memoriam Henk Smit

Anderhalf jaar na het afscheid van zijn vrouw Mies hebben we op 29 maart afscheid genomen van Henk Smit. Henk was een lieve man, heel bescheiden, nooit op de voorgrond tredend. Een man met veel interesses, heel intelligent, oprecht geïnteresseerd niet alleen in de politiek en het voetbal ,maar zeker ook in mensen, en allereerst in zijn eigen gezin. Een vader die altijd langs de kant stond als z'n zoon moest voetballen en zelf ook gek was van Ajax: 62 jaar lang supporter. Wie kan dat zeggen. Een man die bij slecht nieuws op de TV stond te huilen bij het leed dat mensen overkwam.

Henk was al lang ziek. Hij snapte ook niet waarom Mies nou eerder gegaan was dan hijzelf. In de afgelopen anderhalf jaar heeft hij dat veel gezegd. Vorig jaar heeft hij het flink te pakken gehad met een delier maar daar was hij toch weer van hersteld. De laatste weken was hij erg in de war en kon hij ook niet meer alleen thuisblijven. Toch heeft hij thuis zijn laatste adem uitgeblazen. Zijn kinderen hebben dicht om hem heen gestaan en zo heeft hij het kunnen volhouden. Nu heeft Henk rust, en mag hij weer samen zijn met zijn vrouw Mies die hij zo ontzettend miste. Mag hem dat gegund zijn in het huis van God.

## † In Memoriam Herman Compier

Op 29 maart hebben we afscheid moeten nemen van Herman Compier: een lieve man, vader, schoonvader en opa. Herman was een zorgzame man voor zijn gezin. Veel was goed, maar wel binnen bepaalde normen en waarden. Hij was iemand die van grapjes hield en die door zijn eigen kinderen ondeugend werd genoemd, al is het aan zijn vrouw Marian te danken dat hij die kant van zichzelf heeft kunnen laten zien. Herman genoot van aandacht, stal de show door met zijn mooie auto's door Ouderkerk te rijden en daarmee de aandacht te trekken van omstanders en bekenden. Hij was heel trots op zijn bedrijf, de firma Compier. Toen zijn broer Jan wegviel hielp hij zoon Paul en neef Hein om zich in te werken in het bedrijf. En hij liep tot voor kort nog graag rond in het bedrijf om wat toezicht te houden en tips te geven. Hij zag alles. Het 150 jarig bestaan van de zaak heeft hij bewust meegemaakt en was voor hem een belangrijke mijlpaal. Gelukkig heeft hij ook na zijn pensioen kunnen genieten van wat meer vrije tijd. Al bleef hij heel actief. Het zeemanskoor, vissen, maar ook lunchen met Marian en weg met de boot. En natuurlijk het Caeciliakoor. Meer dan zestig jaar lid. Dan heb je heel wat meegemaakt op zo'n koor. Ik heb hem er gelukkig nog voor mogen onderscheiden vanuit de kerk. En vanuit de Urbanuskerk wil ik hem heel hartelijk bedanken voor zijn tijd op het Caeciliakoor en voor alles wat hij voor de St. Urbanuskerk gedaan heeft. Een tijd terug kreeg Herman kanker maar door nieuwe medicijnen knapte hij weer op. Helaas heeft dat niet zo lang mogen duren. Op zondag 24 maart was het gedaan. Hij voelde het zelf aankomen. Zijn familie moet hem loslaten, maar wel na een lang en gelukkig leven, zoals op de rouwkaart staat. Moge hij vol liefde opgenomen worden bij zijn hemelse Vader.



# Contactpersonen Sint Urbanusparochie

## Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Dhr. Paul Liesker	06-1418 1919
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Jongereengroep	Dhr. Paul Liesker	06-1418 1919
1�� Communiewerkgroep	Via secretariaat	020-496 1320
Kerkhofbeheer	Via secretariaat	020-496 1320
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	0297 – 582258
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-496 4941

## Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624 226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Marcel v/d Velde	0612 119 204
Sint Caeciliakoor (di-ochtend)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis	020-496 1255 interkerkelijkstencil bureau@gmail.com

**Redactie 'De Brug'/'Bruggetje': [redactieurbanusouderkerk@gmail.com](mailto:redactieurbanusouderkerk@gmail.com)**

'De Brug' is het communicatieblad van geloofsgemeenschap locatie Sint Urbanuskerk in Ouderkerk a/d Amstel welke onderdeel is van parochie RK Amstelland. De Brug komt 5x per jaar uit en bevat naast de agenda van de vieringen en andere activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap, ook berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit de eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

**Uiterlijke kopij datum: 21 juni 2019**

**De nieuwe Brug: 10 juli 2019**



## Opgave intenties

---

Intentie voor ..... (naam)

Intentie tijdens de viering van ..... dag, / / ..... (datum)

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van ..... dag, / / ..... (datum)

Opgegeven door ..... (naam)

Telefoonnummer ..... 06 .....

Emailadres .....

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het secretariaat,

Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk,

**NL61 RABO 0351 8018 55** ). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Intentie**.

## Laat je kennen; help onze administratie

---

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam .....

Huidig adres .....

Nieuw adres .....

Postcode en plaats .....

Telefoonnummer: .....06.....

Emailadres: .....

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via

urbanusparochie@xs4all.nl of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te

Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v) en geboorte datum. Dank u wel.

