

# De Brug



## Parochieblad Sint Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

Mei/ juni/ juli 2018



## **Sint Urbanusparochie**

---

Rondehoep Oost 31

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

020- 496 1320

e-mail: [urbanusparochie@xs4all.nl](mailto:urbanusparochie@xs4all.nl)

[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)



<b>Parochiesecretariaat</b>	woensdagochtend	09.30 - 12.00 uur
	donderdagochtend	09.00 - 11.30 uur
	vrijdagochtend	09.00 - 11.30 uur
	verder na overleg met pastor E. Brussee	

### **Parochiebestuur**

Pastoor	Pastoor Eugène Jongerden	020-641 3233
Diaken	Pastor Eugène Brussee	020-496 1320
Vice-voorzitter	Dhr. Alfred Schwegler	020-496 5894
Secretaris	Dhr. Paul Theeuwes	020-679 0774
Penningmeester	Dhr. Edwin Saan	020-496 5310
Kerkopbouw/Regiozaken	Mw. Hélène van Huizen	020-496 1243
Regiozaken	Mw. Yvette Stronkhorst	0625 012 258
Parochiecoördinator	Vacant	

<b>E-mailadressen</b>	Pastoor Eugène Jongerden	<a href="mailto:ejongerden68@hotmail.com">ejongerden68@hotmail.com</a>
	Pastor Eugène Brussee	<a href="mailto:e.brussee@rkamstelland.nl">e.brussee@rkamstelland.nl</a>
	Secretariaat RK Amstelland	<a href="mailto:secretariaat@rkamstelland.nl">secretariaat@rkamstelland.nl</a>

### **Rekeningnummers**

Sint Urbanusparochie	NL 61 RABO 0351 8018 55
Kerkbijdrage	NL 40 RABO 0351 8062 10
Parochiële Caritas (PCI)	NL 51 RABO 0351 8011 62
Stichting Vrienden Urbanus	NL 86 RABO 0351 8218 72
Stichting Vollebregt	NL 42 RABO 0300 5897 86



## Gedrevenen

Waar komt de wind vandaan?

Waar gaat de wind naar toe?

Luister naar de bomen,  
kijk naar de wolken.

Wie verandert hun richting,  
wie legt hen het zwijgen op,  
wie wakkert hen aan?

De wind zucht, suist,  
loeit, schudt en rukt.

Vogels laten zich opstuwten.

De wind verfrist, duwt, verzet zich.

De wind brengt adem van mens naar mens.

Mensen leven van de wind laten zich drijven,  
zetten anderen in beweging,  
zuchten, bidden, protesteren,  
schreeuwen, worden stil.

En mensen veranderen, worden sterk,  
dragen anderen, zeggen het voort,  
brengen verfrissing, geven warmte,  
komen, gaan en komen opnieuw,  
onverwacht, steeds weer anders.

Zo zijn mensen die leven van de wind.  
(Naar Johannes 3:8)



## Pastoraal woord

### Geloven in een ongrijpbare God

Onlangs mocht ik een gastles verzorgen op de katholieke school 'Het Kofschip' over geloven. Ik maakte duidelijk hoe moeilijk het is om te geloven in een God die je niet kunt zien en aanraken. Dat blijkt in de Bijbel al als er een gouden stier wordt gemaakt om te aanbidden. Maar het blijft moeilijk ook in onze tijd. De kinderen van groep zeven begrepen goed dat niet alles wat bestaat ook zichtbaar is. Bacteriën bijvoorbeeld. En dus ook God. Maar omdat het lastig is om iemand of iets te vereeren die niet waarneembaar is, vereerden mensen vroeger bomen of de zon en de maan maar ook mensen, leg ik uit, omdat die voelbaar of tenminste zichtbaar waren. Als God zich aan Abraham laat kennen als de Schepper en als de enige God dan is dat een beweging vanaf de andere kant: vanuit God die zich openbaart. En dan komt het echt aan op geloven. In onze tijd is dat lastig.

Misschien omdat veel dingen die vroeger aan God werden toegeschreven, zoals de gezondheid van mensen, of het weer, nu onderzocht zijn en als wetenschap gepresenteerd. Maar het risico daarvan is dat de werkelijkheid beperkt wordt tot datgene wat wij kunnen zien en onderzoeken.

Op weg naar Pinksteren komen we dan helemaal in de problemen. Want bij God de Vader hebben we nog een beeld, omdat we zelf ook een vader hebben. Dat geldt nog meer bij God de Zoon, niet alleen omdat we goed weten wat een zoon is maar ook omdat Jezus een historische persoon is. Dat erkent zelfs de wetenschap. Maar als het gaat om God als Geest hebben we geen houvast meer aan bekende beelden.

Daarom wordt de heilige Geest met omschrijvingen aangeduid en met beelden die we wel kennen, zoals vuur of wind of liefde. Maar hoe mooi die beelden ook kunnen zijn, de Geest blijft ongrijpbaar voor ons. Dat helpt ons nog beter te beseffen dat God niet grijpbaar is of begrijpelijk gemaakt kan worden. We hebben geen grip op God. Hoe lastig dat ook voor ons is.

Dan komt het dus op iets anders aan. Daarom is het goed om te zien wat die Geest doet in mensen, zoals het verhaal van de neerdaling van de heilige Geest, dat we met Pinksteren lezen, laat weten.

Door deze ervaring veranderen de leerlingen van bange mensen in enthousiaste verkondigers van het geloof. De Geest van God maakten hen blij en liet hen ervaren wie God is: geen straffende God, zoals in de geschiedenis van geloven vaak wordt aangenomen, maar een God die ons liefheeft.

Als het om God gaat zijn ervaringen dus heel belangrijk, ook in ons eigen leven. De hele Bijbel staat vol verhalen van mensen die Gods aanwezigheid hebben ervaren in hun leven en daarom op Hem zijn gaan vertrouwen. Als je daar zelf iets van hebt ervaren in je leven laat je dat nooit meer los en kun je je eerder toevertrouwen aan God. In groep 7 op school ben ik daar mee geëindigd en dat doe ik nu ook: geloven en vertrouwen liggen dicht bij elkaar. Je kunt je pas door God laten leiden in je leven en in Hem geloven als je God ook vertrouwt.

Pastor Eugène Brussee, diaken

## **Meimaand = Mariamaand**

Stil en onopvallend,  
bescheiden op de achtergrond,  
een beetje vergeten,  
vind je haar toch overal terug.  
In kerken en kapellen, op hoeken van  
straten,  
verkleurd door regen en wind,  
in huiskamers, oud of modern  
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.



Op de woensdagavonden in mei, om 19.30 uur in de Mariakapel, bidden wij het rozenkrans gebed. Het bidden van de rozenkrans geeft veel kracht en genade voor ons menszijn. Wees welkom.

## Vanuit het Parochiebestuur

We zijn onderweg naar Pinksteren, van oudsher een oogstfeest. Als je door het dorp loopt, zie je de lente volop aanwezig, de bomen staan vol bloesem en de zon schijnt. De brug gaat weer vaker open en de bezoekers komen weer langs op de fiets. Een nieuwe lente een nieuw geluid, zo ook voor de apostelen.

Direct na Pasen werd 'Beloken Pasen' gevierd. 'Beloken' doet ons denken aan gesloten, aan het woord 'luik'. De apostelen hadden zich na Jezus dood en verrijzenis afgezonderd, ze waren bang voor de dingen die konden gebeuren.... Met de komst van de heilige Geest, dat wij vieren met Pinksteren, verloren de apostelen hun angst en afzondering en begonnen met de prediking van de Goede Boodschap. Zij bloeiden weer open en kregen nieuwe inspiratie.

De heilige Geest mag ook over ons komen, en mag je beschouwen als Gods nabijheid. Laten wij ons door de heilige Geest raken! De heilige Geest die ons open doet gaan en hernieuwde inspiratie geeft, en voor ons altijd aanwezig is als Helper en Trooster.

Wat hernieuwde inspiratie betreft, kunnen wij een voorbeeld nemen aan de 'tien geboden voor het milieu' welke Paus Benedictus XVI ons heeft gegeven: richtlijnen voor een levensstijl die minder beslag legt op de draagkracht van de aarde. Richtlijnen die naadloos aansluiten bij de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijke huis.

Goed rentmeester zijn valt hier ook onder: op een verantwoorde manier zorg dragen voor Gods schepping en wat onze voorouders hebben achtergelaten. Ook rondom het kerkgebouw proberen wij een goede rentmeester te zijn, ons bewust van de zorg die wij hebben voor ons milieu.

Een deel van de nieuwe led verlichting in de kerk is al geplaatst. In de komende maanden zal deze verlichting afgemaakt (en waar nodig) bijgesteld worden.

Het parochiebestuur werkt aan het verkrijgen van de financiële ondersteuning voor het laatste deel van de restauratie van het kerkgebouw; de gewelven. Op korte termijn wensen wij dat er vloerverwarming komt; gevolgd door het toepassen van warmtepompen, een vorm van duurzame energie waarbij lage temperatuur-omgevingswarmte wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Deze laatste fase zal ingrijpend zijn, de vloer gaat immers open, maar met architect van Vliet zullen wij door middel van fasen zorgen dat de kerk in gebruik blijft.

Er zal ook werk uitgevoerd worden aan de zolder van de pastorie, onder andere door het aanbrengen van isolatie.

Laat de Geest met ons zijn.

Vriendelijke groet, het Parochiebestuur



## **Vrijwilligersdag 2018**

Op vrijdag 25 mei, de feestdag van Sint Urbanus, zetten we alle vrijwilligers van onze parochie in het zonnetje. Als dank voor alle gedane werk en de fijne samenwerking. Alle vrijwilligers hebben of krijgen op hun huisadres een uitnodiging. Wij hopen op een zonnige en gezellig namiddag.



## Communie 2018

Afgelopen zondag, 15 april, kwamen Daan, Gabriëlle, Jelle, Thomas, Tim en Uraixa samen met hun familie en vrienden naar de prachtige ,door de ouders, versierde kerk om voor de eerste keer de Heilige Communie te ontvangen. Wat een bijzonder mooie viering. De kinderen hebben hun eigen geschreven gebedjes voorgelezen, geholpen met het altaar klaarmaken, een kaarsje bij Maria aangestoken en prachtig meegezongen met 't Kwetternest.

Niet alleen op deze dag maar ook in de voorbereidingen was het al snel duidelijk dat deze 6 lieve kinderen erg leuk en enthousiast meededen. Ze maakten opmerkingen in de trant van: 'God is onze vader, dan is Jezus dus onze broer en zijn wij familie!' en "Is hij echt opgestaan?? Dan is hij nu een zombie!" en de mooiste: "Ik snap niet dat niet iedereen katholiek is, het is toch fijn hier in de kerk?"



Ook het jaarlijkse bezoek aan bakker was een succes. Iedereen heeft prachtige broodjes gemaakt en wat waren ze weer heerlijk. Bedankt, bakker Out! Ook voor het sponsoren van de broodhaantjes op Palmzondag.

De kinderen hebben tijdens de lessen ook geleerd om te delen met anderen en elkaar te helpen. Ze hebben geld bij elkaar gespaard door heitje voor een karweitje te doen voor de Stichting Derde Wereld Hulp van Margreet van Coeverden. De week ervoor is zij op bezoek geweest en de kinderen waren erg onder de indruk. Ook de 2de collecte was voor deze actie bestemd. In totaal is er € 519,14 ingezameld waarvan € 149,01 door de kinderen! Knap gedaan hoor! De wens om een koe te schenken voor € 900,- is net niet gelukt maar bij de evaluatiemiddag gaan we samen met de kinderen besluiten wat ze wél kunnen schenken. Eén van de andere wensen was bijvoorbeeld het sport/speel veld opknappen. Wie weet wordt dat het. Daar komen we uiteraard nog later op terug. Als het dan zover is zal Margreet foto's naar ons sturen voor de kinderen. We kijken er met plezier en trots op terug en wensen de kinderen een mooie voortzetting van hun eigen weg in het land van God.

Namens de communiewerkgroep,  
Isabel Land-dos Santos

*Indien u niet in de gelegenheid bent geweest om afgelopen zondag bij te dragen aan de spaaractie van de communicanten en dat alsnog wil doen: U kunt een bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL 81 RABO 035 18 89 086 t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen o.v.v.: Communicanten 2018  
Bij voorbaat dank voor uw bijdragen. Voor verdere info zie de website [www.sdwh.nl](http://www.sdwh.nl).*

## Oecumenisch Ochtendgebed,

Iedere woensdag 8.45 uur in de Sint Urbanuskerk of in de Amstelkerk.

Sinds jaren is er het ochtendgebed iedere woensdagmorgen van 8.45 – 9.00 uur. Een kwartiertje slechts, maar er gebeurt veel.

De kerk is open vanaf 8.30 uur en de deelnemers komen in stilte binnen.

Sommigen steken eerst een kaarsje aan. We zitten op stoelen in een rondje, aan de linker zijde zowel in de Amstelkerk als in de Sint Urbanuskerk.

Er wordt in stilte gebeden.

Daarna steekt om 8.45 uur de voorganger de Paaskaars aan met de woorden: “Christus, het licht van de Wereld”. De voorganger is één van de voorgangers van de kerken of één van de deelnemers. We zingen een lied uit het bundeltje van het ochtendgebed, a capella. Er is een Schriftlezing: Psalm- en

Evangelielezing. De voorganger gaat voor in gebed en geeft ruimte voor eigen

gebed, waarbij ieder vrij is zijn eigen gedachten hoorbaar uit te spreken.

Er worden namen genoemd van zieken en overledenen en wie men ook gedenken wil. Daarna bidden we met elkaar hardop het Onze Vader.

En dan eindigt de voorganger met een prachtige Zegenbede van St. Patrick:

De Levende zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.

De Levende zij achter u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De Levende zij in u om u te troosten als u verdriet heeft en omgeve u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen.

De Levende zij boven u om u te zegenen, zo zegene u God, vandaag, morgen en in eeuwigheid. *Amen!*

Nadat de klok negen uur heeft geslagen gaat ieder weer zijnsweegs. Buiten wordt nog wat gepraat. Ik kom er sinds ik zware tijden mee maakte. Het doet me goed bij het Ochtendgebed te zijn. Een mooi begin van de dag.

U mag met ons komen genieten.

Piet Postema

# Agenda mei, juni, juli 2018



## Week 18

Wo	02 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		09.00 uur	Uitkomen van de parochiebladen
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
Zo	06 mei	10.00 uur	Woord Gebedsviering met samenzang Voorganger: Pastor D. Boersma

## Week 19

Wo	09 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
Do	10 mei	10.00 uur	Hemelvaart Eucharistieviering met Sint Caeciliakoор Voorgangers: Pastor G. van Tillo en pastor E. Brussee
Zo	13 mei	10.00 uur	Woord&Communieviering met 't Kwetternest Voorganger: Pastor E. Brussee

## Week 20

Wo	16 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
Zo	20 mei	10.00 uur	Hoogfeest van Pinksteren Eucharistieviering met Sint Caeciliakoор Voorganger: Pastor G. van Tillo

## Week 21

Wo	23 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
Do	24 mei	19.30 uur	Eucharistieviering met Stille aanbidding
Vr	25 mei	16.00 uur	Vrijwilligersmiddag (zie uitnodiging)
Zo	27 mei	10.00 uur	Woord&Communieviering met koor Elckerlyc Voorganger: Pastor P. Koopman

## Week 22

Wo	30 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Mariakapel
Zo	03 juni	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor G. van Tillo
		15.30 uur	Operaconcert Stichting Vollebregt

**Week 23**

Wo	6 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Zo	10 juni	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger: Pastor J. Stam

**Week 24**

Wo	13 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zo	17 juni	10.00 uur	Eucharistieviering met Caeciliakoor Voorganger: Pastor J. Adolfs

**Week 25**

Wo	20 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Zo	24 juni	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger: Pastor G. van Tillo
		16.00 uur	Midzomerconcert op het kerkplein
			Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij parochiebladen

**Week 25**

Wo	27 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Do	28 juni	19.30 uur	Eucharistieviering met Stille aanbidding
Zo	01 juli	10.00 uur	Oecumenische viering in Amstelkerk met kinderkoor 't Kwetternest en I-Openerband Voorgangers: Pastor E. Brussee/ dominee A. v/d Stoel

**Week 15**

Wo	04 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Zo	08 juli	10.00 uur	Woord&Communieviering met Caeciliakoor Voorganger: Pastor E. Brussee

**Week 16**

Wo	10 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		09.00 uur	Uitkomen van de parochiebladen
Zo	15 juli	10.00 uur	Eucharistie viering met koor Elckerlyc Voorgangers: Pastor J. Stam

De agenda is zo veel mogelijk naar waarheid ingevuld, wijzigingen leest u op de website of in het twee wekelijks "Bruggetje".

## **Elckerlyc nieuws**

De Paasviering viel in het vroege voorjaar, de bomen waren nog kaal en de echte bloesem moest nog beginnen. In ons koor was het ook nog geen lente, er waren veel zieken en door de langdurige griep koorleden zonder zangstem. Dat had als voordeel dat een zanger op een andere manier naar het koor kon luisteren: vanuit de kerk en dan klinkt het heel anders, veel zachter, dan wanneer je tussen de koorleden staat.

Vorig jaar hebben wij de Passion gezongen en dat gaf ons allen veel energie, nu zoeken wij een nieuwe uitdaging en ook nieuwe koorleden om het koor nog meer volume te geven. Kunt u op dinsdagavond van kwart voor acht tot tien uur bij ons repeteren, dan kunt u eens komen kijken, luisteren en wie weet meezingen. We doen dit in het Elckerlyc gebouwtje aan de Schoolweg. Rond kwart voor negen is er een pauze en na afloop is er een drankje voor wie nog wat na wil praten.

Wij zijn ook nieuwe nummers aan het instuderen met onder andere "Pak maar mijn hand" van Nick en Simon. Misschien heeft u zelf een idee over een geschikt lied voor de kerkdienst, dan kunt u ons dat vertellen en daarna zal de muziekcommissie bekijken of het ook voor ons koor geschikt is.

Wij wensen u een mooie zomer, veel luisterplezier bij Elckerlyc en hopen op inspiratie van uw kant.

## **Mariakapel**

Er is een groepje van zes personen dat om de beurt de Mariakapel 's ochtends opent en 's avonds sluit. Wij wisselen elkaar wekelijks af volgens een rooster. Daarom vindt u elke dag de kapel open en staan de kaarsje klaar. Zes mensen is wel een minimum en daarom vragen wij of er misschien iemand is die mee wil doen. Als u dit leest denk er eens over na. 's Ochtends om ongeveer 9 uur even de deur openen en een kaarsje aansteken en 's avonds de deur weer sluiten. Tijd kost het niet. Je moet er alleen even naar toe. Als er nog een paar mensen bij komen betekent dit dat u ongeveer één keer in de 7 of 8 weken aan de beurt bent. Alles in overleg, ook vakanties of periodes dat u niet kunt.

Voor meer informatie of een reactie kunt u bij mij terecht; Cor Gravestein  
cgravestein@ymail.com telefoon 020-496 1190, of bij pastor Eugène Brussee ,  
e.brussee@rkamstelland.nl telefoon: 020- 496 1320. U kunt natuurlijk ook  
gewoon het secretariaat bellen.

Ik hoor graag van u.

Cor Gravestein

## Gezinsvieringen

met zang van 't Kwetternest  
o.l.v. Laurens de Boer



10.00 uur

\*\*\*\*\*

Zondag 13 mei

In deze Woord&Communieviering gaat  
pastor E. Brussee voor.

\*\*\*\*\*

Zondag 1 juli

Oecumenische viering in de Amstelkerk.

De muziek wordt verzorgd door

I-Opener en 't Kwetternest.

In deze dienst gaan dominee A. v/d Stoel en  
pastor E. Brussee voor.

\*\*\*\*\*

## Operaconcert 2018



Op zondagmiddag 3 juni, 15.30-16.30 zal in de Sint Urbanuskerk een concert gegeven worden met operamuziek.

Maté Fulep (bariton) en Susanne Brussee (sopraan) zingen duetten uit opera's van W.A. Mozart, G. Donizetti, G. Verdi, G. Rossini, G. Puccini, Fr. Lehár en Z. Kodály. Zij worden daarbij op de piano begeleid door Gijs Boelen. Daarnaast zal Gijs Boelen op het Vollebregtorgel transcripties van gedeeltes uit opera's van J.B. van Bree, G. Rossini en Fr. von Suppé ten gehore brengen.

**Maté Fulep** werd geboren in Hongarije. Daar studeerde hij af als zanger in 2009. Daarnaast studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag waar hij in 2013 afstudeerde. Hij won verschillende competities en zong in het koor van het Csokonai Theater in Debrecen. Máté verzorgde liederenrecitals en zong in oratoria en opera's. In 2016 maakte hij grote indruk als bariton in het operaconcert van de Stichting Vollebregt.

**Susanne Brussee** studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag in 2002. Zij treedt regelmatig als soliste op. Haar repertoire omvat de genres opera, oratorium en lied.

**Gijs Boelen** voltooide zijn orgelstudie aan het Conservatorium van Amsterdam. Als uitvoerend musicus won hij prijzen tijdens diverse nationale en internationale concoursen. Gijs brengt graag muziek onder de aandacht die volgens hem ten onrechte onderbelicht is gebleven, zoals operettemuziek. Zo gaf hij in 2017 een concert op het Vollebregtorgel met een transcriptie van der Vogelhändler van Carl Zeller.

Na afloop van het concert wordt een receptie aangeboden door Bakkerij Out, Keurslager Wim Stronkhorst en Plus Vreeswijk.

De toegang tot de concert is vrij.

Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken.





## Midzomerconcert 24 juni 2018

Zomerse muziek in de buitenlucht.

Na het Brugconcert van 2017 was iedereen ervan overtuigd dat dit een vervolg moest krijgen.

En met trots presenteren wij dan ook hierbij het Midzomerconcert, dat op zondagmiddag 24 juni om 16.00 uur gaat plaatsvinden.

Het wordt een gezellig en sfeervol concert met zomerse muzikale klanken. Weense melodieën, het Bloemenduet, Plaisir d'amour, Funiculi Funicula, allemaal melodieën die zorgen voor herkenning en een zomers gevoel.



Het salonensemble Haagse kringen onder leiding van pianist Peter Lefeber met Sophie Zaijer op viool, Tineke Molenaar op cello en Theo Hatema op contrabas zorgt voor de muzikale begeleiding van de sopraan Susanne Brussee-van de Vosse, de alt-mezzo Esther Kuiper en de bariton Sven Weyens.



Ook zal een jong accordeonduo, Dos Locos, accordeonmuziek met muziek van o.a. Galliano en Piazzolla op een frisse manier ten gehore brengen. De tango staat vaak centraal, gespeeld met passie en het liefst overgoten met een jazzy sfeer.

Dus kom en geniet van deze zomerse muziek.

Het concert vindt plaats op het plein achter de Sint Urbanuskerk en duurt ongeveer 1,5 uur. Na het concert is er voor iedereen een drankje en een hapje. De toegang tot de concert is vrij. Er staat een bus voor uw vrijwillige bijdrage.

## **In Memoriam Nico Spaansen**



Nico was een sterke man, iemand die gezond leefde, biologisch at, veel bewoog. Iemand met een brede interesse en altijd vol plannen. In november 2016 werd hij ziek, alvleesklierkanker. Het zette zijn leven op z'n kop. Nico heeft er lang tegen gevochten, tot het laatste toe. Hij wilde geen afscheid nemen van het leven en vooral niet van zijn geliefde Truus. Maar hij moest er toch aan geloven, hoe sterk zijn lichaam ook was. We herinneren ons wie Nico was. Zijn trouw en zorgzaamheid, zijn stiptheid en zijn eerlijkheid, zijn gevoel voor rechtvaardigheid ook. Hoe hij was als echtgenoot en als broer en zwager. We denken aan zijn werk als personeelsadviseur, zijn liefde voor fotografie en voor reizen, vooral naar Frankrijk met de caravan. Zijn interesse in geschiedenis en de betekenis van dingen. We denken ook aan zijn betrokkenheid bij de politiek vooral vanuit het CDA en de tennisclub en daarmee zijn betrokkenheid bij Ouderkerk en Ouder-Amstel. Voor de kerk ging hij elk jaar bij mensen langs voor de Kerkbalans. Nico heeft het lang volgehouden en gelukkig nog tot voor kort aan veel kunnen meedoen. Op 3 januari vierde hij zijn 70ste verjaardag en half februari liep hij nog samen met Truus rond de Ouderkerkerplas. Maar vlak daarna kwam hij in bed te liggen en op 26 februari blies hij zijn laatste adem uit. We vertrouwen deze sterke lieve en zorgzame man, met al zijn doorzettingsvermogen, toe aan zijn Schepper.

## **In Memoriam Cornelia Noordeloos**



Cornelia was een vrolijke en zachtmoedige vrouw, iemand met een scherpe geest ook. Vol toewijding en zorg voor allen die haar lief waren. Ze ging graag op vakantie en is ook overal geweest, met name ook bij haar zus die als zuster in het klooster woont in Italië. Cornelia werd in Andijk geboren een dorp in West-Friesland. Ze heeft in Oudewater gewerkt en later hier in Ouderkerk met name in het oude Theresia als verzorgster. Daarnaast was ze ook kerkelijk actief. Haar vriendin voor het leven, Truus, is overal met haar meegegaan. Ze hebben elkaar al op jonge leeftijd leren kennen, op hun 13de, en samen gewerkt en geleefd, samen hun leven gedeeld tot het einde toe. Daarnaast waren er ook andere warme contacten. Zoals met Joost met wie Cornelia en Truus de laatste jaren veel hebben ondernomen. En de verzorging in Theresia was liefdevol. Op deze plek in Theresia is ze uiteindelijk zelf komen te wonen en is ze overleden op 20 maart. We vertrouwen haar toe aan haar Schepper.

## **In Memoriam Rie van Tol - Roeleveld**



Rie was een vrouw die door haar familie herinnerd wordt als iemand die graag mensen om zich heen had, die ook aandacht voor je had, liefdevol was, ook al kon ze soms ook scherp zijn. Rie was al sinds 1979 weduwe van Hein. En ze hadden samen geen kinderen. Maar toch waren er bij Rie vaak kinderen over de vloer. Neefjes en nichtjes kwamen logeren, soms ook voor langere tijd. Ze hield ook bij hoe het met hen ging, wanneer er iets belangrijks gebeurde zoals het afzwemmen of zoiets. Rie hield ook van dieren, ze woonde graag op de boerderij die gelukkig in de familie is gebleven. Maar toen ze naar Theresia moest verhuizen maakte ze ook daar het beste van. Haar familie omschrijft haar niet voor niets als iemand die tevreden was.

Iemand die zich bovendien niet zo uitsprak over anderen. Dat is knap. Zo houd je het goed. Velen hebben een mooie herinnering aan haar. Daarom is er ook dankbaarheid voor alles wat zij in haar liefdevolle leven heeft betekend en gedaan. Met die dankbaarheid in het hart nemen we afscheid van haar en vertrouwen we haar toe aan haar Schepper.

## **In Memoriam Ko van Thienen**



Ko was een hele integere man, zachtaardig en loyaal. Ook iemand met een sterke eigen mening, een beetje koppig soms, ook al zou hij nooit iemand iets aan doen. Hij hield altijd zijn interesse in anderen. Hij kon dan ook goed met mensen omgaan. Hij was optimistisch, iemand die veel lol had in zijn leven. Ko had goede herinneringen aan Ouderkerk waar hij is opgegroeid en heel lang misdienaar is geweest in de kerk. Hij werd geboren aan de Julianalaan als tweede zoon van de banketbakker A. van Thienen. Na zijn dienstitijd ging hij met groot verlof en met vader en Ton begonnen ze samen een cateringbedrijf. Dat was in 1955, Amstelzijde 37. In 2000 kreeg Ko ernstige problemen met zijn gezondheid. Van toen af aan moest hij steeds meer van zijn zelfstandig functioneren prijs geven. Bewonderenswaardig was hoe hij dit heeft ondergaan. We vertrouwen deze bijzondere man toe aan God.

**‘Als iemand een herinnering wordt,  
dan is die herinnering van onschatbare waarde’**

# Contactpersonen Sint Urbanusparochie

## Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Mw. Isabel Land-dos Santos	020-616 9393
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Jongerengroep	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097
1 <sup>e</sup> Communiewerkgroep	Mw. Isabel Land-dos Santos	020-616 9393
Kerkhofbeheer	Via secretariaat	020-496 1320
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	rkorrel@kpnmail.nl
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-496 4941

## Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624 226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Marcel v/d Velde	0612 119 204
Sint Caeciliakoor (di-ochtend)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering (do-middag)	Mw. Bets Harte	020-496 4941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis	020-496 1255

**Redactie 'De Brug'/'Bruggetje': [redactieurbanusouderkerk@gmail.com](mailto:redactieurbanusouderkerk@gmail.com)**

'De Brug' is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie, alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht. De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit de eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

**De nieuwe Brug: 10 juli 2018**  
**Uiterlijke kopij datum: 24 juni 2018**



## Opgave intenties

---

Intentie voor ..... (naam)

Intentie tijdens de viering van ..... dag, / / (datum)

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van ..... dag, / / (datum)

Opgegeven door ..... (naam)

Telefoonnummer ..... 06 .....

Emailadres .....

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipendium” aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, **NL61 RABO 0351 8018 55** ). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Intentie**.

## Laat je kennen; help onze administratie

---

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam .....

Huidig adres .....

Nieuw adres .....

Postcode en plaats .....

Telefoonnummer: .....06.....

Emailadres: .....

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via [urbanusparochie@xs4all.nl](mailto:urbanusparochie@xs4all.nl) of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v) en geboorte datum. Dank u wel.

