

De Brug



Parochieblad
Sint Urbanusparochie
Ouderkerk aan de Amstel
Mei/Juni 2015



Sint Urbanusparochie

Rondehoep Oost 31

1191 KC Ouderkerk a/d Amstel

020- 496 1320

e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Parochiesecretariaat

maandagmiddag	14.00 - 16.00 uur
dinsdagmiddag	13.30 - 16.00 uur
woensdagochtend	09.30 - 11.30 uur
donderdagochtend	09.00 - 11.30 uur
vrijdagmiddag	13.30 - 16.00 uur

Parochiebestuur

Pastoor/Administrator	Pastoor Tom Buitendijk	020-641 6301
Diaken	Pastor Eugène Brussee	020-496 1320
Vice-voorzitter	Dhr. Alfred Schwegler	020-496 5894
Secretaris	Dhr. Paul Theeuwes	020-679 0774
Penningmeester	Dhr. Edwin Saan	020-496 5310
Kerkopbouw/Regiozaken	Mw. H�el�ene van Huizen	020-496 1243
Regiozaken	Mw.Hanneke Brummelhuis	020-496 7561
Parochieco�rdinator	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097 0614-181 919

E-mailadressen

Pastoor Tom Buitendijk	tom.buitendijk@hetnet.nl
Pastor Eug�ne Brussee	e.brussee@rkamstelland.nl
Secretariaat RK Amstelland	secretariaat@rkamstelland.nl

Rekeningnummers

Sint Urbanusparochie	NL 61 RABO 0351 8018 55
Kerkbijdrage	NL 40 RABO 0351 8062 10
Parochi�le Caritas (PCI)	NL 51 RABO 0351 8011 62
Stichting Urbanus	NL 86 RABO 0351 8218 72
Stichting Vollebregt	NL 42 RABO 0300 5897 86

Vanuit het Parochiebestuur

Edwin Saan

Als u zeer onlangs nog langs de pastorie bent geweest, zal het u ongetwijfeld opgevallen zijn dat de pastorie in de steigers staat.

Er zullen in de komende maanden uitgebreide onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Zo worden de daken hersteld waar nodig, het houtwerk rond de ramen gecontroleerd en eventueel vervangen en al het schilderwerk zal worden gedaan. De afgelopen maanden heeft de voorbereiding hiertoe de nodige aandacht gevraagd.

De pastorie is immers een nationaal monument waar we goed voor moeten zorgen.

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de laatste fase van de restauratie van de kerk. De planning is nog niet precies bekend maar alles is erop gericht dat de werkzaamheden aansluitend door zullen lopen na het grote onderhoud van de pastorie. De totale begroting voor de werkzaamheden is in grote lijnen klaar. Van een aantal zaken moeten nog offertes worden aangevraagd.

Er ligt ook een plan voor de financiering klaar. Daarin is wel opgenomen dat we als parochie een actieve fondsenwerving zullen moeten gaan starten.

In 2017 bestaat de kerk 150 jaar en eigenlijk willen we dat de kerk er dan tip top bij zal staan. Natuurlijk hopen we dat u actief met ons mee wilt doen. Dat kan in de vorm van een financiële bijdragen maar zeker ook in het actief werven van fondsen.

Een aantal projecten staat hoog op de verlanglijst:

- *Het verbeteren van de geluidsinstallatie*
- *Het aanbrengen van buitenverlichting*
- *Het opknappen en aankleden van de Dagkapel*
- *Het aanbrengen van een moderne toiletgroep in of nabij de grote hal*

Er is een commissie ingesteld voor de inrichting van de kerk na de verbouwing. Het altaarpodium zal bijvoorbeeld helemaal worden weggehaald en er zal goed moeten worden nagedacht over eventuele vervanging daarvan.

Er zijn veel wensen waar we rekening mee willen gaan houden.

Bijvoorbeeld goede toiletten, ook voor minder validen, een plaats om koffie te drinken.

Zoals de plannen er nu liggen, zal er vloerverwarming komen. Ook willen we kijken naar mogelijkheden om de grote hal van de kerk open te stellen voor publiek en toeristen. Zo kunnen zij of via glazen deuren of via een hekwerk een blik in de kerk werpen.

De Dagkapel zal zeker blijven bestaan, deze voorziet zeker in een behoefte maar het zou natuurlijk prachtig zijn als bezoekers van de Dagkapel via een mooi wandelpad langs de kerk ook de kerk zelf zouden kunnen inzien.

Een eerste stap naar betere en warmere toegankelijkheid is al gezet met de renovatie en het aanleggen van een nieuwe oloop naar de ingang van de kerk. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijzondere gift van de familie Bakker en mede mogelijk gemaakt door Nico Zeldenrijk, Carlo Leurs en onze tuinmannen. Een zeer bijzonder gebaar waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Het pad is breder gemaakt en voorzien van een fraai hekwerk. De omliggende stukken tuin zijn opnieuw beplant. Een zeer welkome vooruitgang.

Het is erg leuk om te melden dat onze parochiezaal en de parochietuin door de gemeente zijn aangemerkt als huis der gemeente. Suzanne Brussee is benoemd als ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat betekent dat de parochiezaal en -tuin nu mogelijke trouwlocaties zijn geworden.

Op pastoraal niveau begint de fusie steeds meer gestalte te krijgen. Zo heeft het pastoraal team integraal in de hele parochie Amstelland alle mensen uitgenodigd in een beperkte leeftijdscategorie om met elkaar eens van gedachten te wisselen over geloof en spiritualiteit. Traditiegetrouw was de kerk het middelpunt van geloof, maar in de afgelopen decennia heeft de kerk daarin zijn glans verloren en zoeken mensen voor de invulling van hun spirituele behoeften buiten de kerk. Zou de kerk met een andere invulling die rol weer enigszins terug kunnen krijgen? Interessante vraagstelling waar over je al snel een avond met elkaar van gedachten kunt wisselen.

Een ander voorbeeld is het tot stand komen van een gezamenlijk parochieblad. Verder op in 'De Brug' leest u hier meer over.

Omdat de Brug nu minder vaak uitkomt (5x) per jaar, willen wij u graag wijzen op het bestaan van 'Het Bruggetje'. Dit is ons informatieblad wat elke 2 weken verschijnt.

Hierin leest u het laatste nieuws, de activiteiten, de agenda, de Intenties en de In Memoria. Het 'Bruggetje' kunt u vinden achter in de kerk, in de Dagkapel en het is te vinden op onze website. Ook wordt er altijd een stapeltje neergelegd in Theresia op de balie. Vraag er gerust naar mocht u ze onverhoopt niet zien liggen.

Zoals u leest gebeuren er dus veel goede dingen. Laten we met elkaar blijven bouwen, op naar het 150 jarig bestaan van onze kerk.

Wij willen u uitnodigen om ook met uw ideeën, vragen of suggesties te komen, dus laat het ons weten!

In de binnenkant van 'De Brug' vindt u onze namen en contactgegevens.

Dank u wel.



Pastoraal woord

Eugène Brussee, pastor-diaken

We hebben Pasen gevierd en zijn op weg naar Pinksteren. Terug naar het ontstaan van de kerk. Daarin vinden we misschien aanknopingspunten voor ons eigen geloofsleven en inspiratie voor de toekomst.

We zien in de Bijbel veel aarzelingen bij de leerlingen van Jezus als het over de verrijzenis gaat van de Heer. Wat is er precies gebeurd? Niemand weet het eigenlijk. Er is een leeg graf en er zijn verschijningen en mensen die getuigen dat Hij leeft. En langzaam aan maakt verdriet plaats voor vreugde en verandert moedeloosheid in nieuw geboren hoop. Maar dan begint het pas.

Wat nu?

Zelfs de twaalf apostelen die drie jaar lang intensief hebben samengeleefd met Jezus zijn bang en komen samen in afgesloten ruimtes om samen te bidden en te praten over wat ze hebben meegemaakt. Jezus laat zich door die gesloten deuren niet tegenhouden. Hij staat in hun midden en zegt: 'wees maar niet bang'.

Hij wenst hen vrede toe en blaast de heilige Geest over hen uit. Een ander verhaal vertelt over vurige tongen die uit de hemel komen de leerlingen in vuur en vlam zetten.

En dan komen die bange leerlingen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn en gaan over Jezus vertellen. Dat doen ze zo enthousiast dat veel mensen zich laten dopen en zo ontstaat er gaandeweg een gemeenschap van mensen die willen leven zoals Jezus en met Hem in hun midden.

Wat heeft ons dat nu te zeggen?

Misschien beleven wij ons geloof in deze tijd ook vaak wat teruggetrokken. Het is niet meer vanzelfsprekend om gelovig te zijn en we hebben zelf misschien ook veel vragen bij het geloof. Dat maakt, dat je er ook niet zo makkelijk over kunt praten. En wat moet je nu met de kerk?

Maar de verhalen over het ontstaan van de kerk laten zien, dat het niet allereerst om een instituut ging of organisatie maar om een inspiratie. Het is belangrijk om dat terug te vinden in jezelf of het vuurtje wat aan te wakkeren waar nodig.

Want inspiratie hebben we hard nodig in ons leven om niet uit te blussen of af te stompen of moedeloos te worden.

We zijn als gemeenschap van de Urbanuskerk op weg naar het 150 jarig bestaan van de kerk in 2017. Dat is prachtig. Maar nog meer dan een gebouw gaat het om mensen. Wat maken wij ervan? Waardoor laten wij ons raken en inspireren? En hoe kunnen we dat doorgeven aan onze kinderen en mensen om ons heen?

Iemand schrijft in deze Brug zijn ervaring over de Alpha-cursus in Ouderkerk. Daarin zegt hij: 'De oprechte emoties van anderen raakten me diep en lieten me zien dat het geloof in God niet eenvoudig is en mensen kan veranderen'.

Zo kunnen we dus ook elkaar inspireren. En misschien dat de Geest van God ook ons een handje wil helpen op onze religieuze weg in deze tijd.

Oproep nieuwe leden Parochiële Charitas ('PCI')

Nico van Wieringen

De PCI-leden Martin den Blanken, Willy Out en ondergetekende vormen al sinds 2001 de PCI van de Sint Urbanus. Aangezien de PCI-leden door het Bisdom Haarlem voor een beperkte periode van tweemaal 4 jaar worden benoemd, is de maximale termijn voor de aanstelling al lange tijd verstreken. De laatste ontheffing voor de verlengde benoemingstermijn loopt nu af op 30 juni 2016 dus het wordt zeer urgent dat er nieuwe PCI-leden gaan toetreden.

De nieuwe PCI wordt onderdeel van de PCI van de RK parochie Amstelland, maar het blijft noodzakelijk om met een actieve PCI-werkgroep in de Ouderkerkse gemeenschap te blijven werken. "Een mens die niet dient, dient nergens voor", dus wij hopen dat er voldoende parochianen zijn die het stokje van de huidige PCI-leden willen gaan overnemen. Wij verzoeken geïnteresseerden zich aan te melden bij Willy Out (tel. 4964469) of willy@bakkerout.nl

Feest! Weet wat je viert

In Nederland worden veel verschillende religieuze feesten gevierd. Voor de christelijke feestdagen krijgen we ieder jaar zelfs een vrije dag. Dat komt omdat het christendom meer dan duizend jaar een grote rol heeft gespeeld in ons land. Waar komen deze feesten vandaan en wat is hun betekenis? Voor u uitgelicht...

Hemelvaart

Het is nooit leuk als je afscheid moet nemen van je vrienden. Hemelvaart is een christelijke feestdag met een verhaal over afscheid nemen en alleen verder gaan. Het valt veertig dagen na Pasen en sluit de paastijd af. De paastijd begint trouwens ook met veertig vastendagen vóór Pasen, vanaf Aswoensdag.

Met Pasen was Jezus opgestaan uit de dood. Veertig dagen later ging hij met zijn vrienden Jeruzalem uit. Ze beklommen een berg aan de oostkant van de stad. Daar vertelde hij dat hij zijn taak op de wereld had volbracht. Toen steeg Jezus tot ieders verbazing op naar de hemel. Maar zijn vrienden moesten niet verdrietig zijn.

Ze moesten doorgaan met het verspreiden van de boodschap van God. Na de dood zouden ze elkaar allemaal weer ontmoeten in de hemel. Toch bleven de apostelen verslagen, bang en in de war achter.

Niet alleen in het christendom bestaat er een hemelvaart. Ook in de Islam kennen ze die: de profeet Mohammed (Hemelvaart van de Profeet) heeft zelfs twee hemelreizen gemaakt. In de Oosterse orthodoxe kerken geloven mensen bovendien dat iemands ziel na de dood begint aan een hemelreis. En die duurt dan veertig dagen.



Pinksteren

Voor christenen is Pinksteren een heel belangrijk feest, samen met Pasen en Kerstmis. Alleen weten veel mensen eigenlijk niet meer precies waarom. Pinksteren is nu vooral een lekker lang weekend met allerlei activiteiten in de open lucht: traditionele schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden en natuurlijk ook Pinkpop.

Maar waar is het dan allemaal begonnen? De naam "Pinksteren" komt van het Griekse woord "pentakosta". Dat betekent "vijftigste". En Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen. Dat is afgeleid van het joodse oogstfeest Sjawoe'ot. Sjawoe'ot heet ook wel "Wekenfeest", want het komt zeven weken na Pesach, het joodse paasfeest. En zeven maal zeven dagen is? Reken maar uit.

In de christelijke kerk herdenken mensen met Pinksteren dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De apostelen waren de vrienden en leerlingen van Jezus. Na diens Hemelvaart waren ze alleen achtergebleven en wisten ze



niet wat ze moesten doen. Toen gebeurde er iets heel bijzonders.

Het geluid van een stormwind klonk en er was plotseling een verschijnsel van vuur. Dit vuur leek op de hoofden van de apostelen te branden. Opeens spraken ze allerlei vreemde talen... De apostelen gingen de opdracht van Jezus verder uitvoeren: de boodschap van God in alle landen van de wereld verspreiden. Zo begon de christelijke kerk.

De Heilige Geest zie je wel eens afgebeeld als "vurige tongen": vlammetjes boven de hoofden van de apostelen. Maar vaak heeft de Geest de vorm van een duif. Een duif staat voor hemelse inspiratie en vrede. En voor de ziel, het deel van de mens dat volgens christenen ook na de dood blijft leven.

Sacramentsdag, Corpus Christi Het lichaam van Christus!

De Eucharistie is een van de belangrijkste sacramenten in de Katholieke Kerk. Zo belangrijk zelfs dat een aparte dag is aangewezen om de instelling van de eucharistie te vieren: Sacramentsdag.

In de wereldkerk valt deze dag op de tweede donderdag, de tiende dag, na Pinksteren, maar in de Nederlandse kerkprovincie wordt die dag op de daaropvolgende zondag gevierd.

Instelling van de eucharistie

Bij het Laatste Avondmaal deelde Jezus met zijn leerlingen brood en wijn, terwijl Hij zei: "Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken." Daarmee werd de viering van de eucharistie ingezet.

De gelovigen vieren dat God daadwerkelijk in een stuk brood (de H. Hostie) onder hen aanwezig is. Een geconsacreerde hostie wordt ook wel het Heilig Sacrament genoemd, oftewel het Allerheiligste. Dit wordt in elke katholieke kerk bewaard in het tabernakel, een beveiligd kastje, in een Sacramentsaltaar.



Julienne de Cornillon (van Luik)



Meer weten?

Op feestweetwatjeviert.nl kom je van alles over feesten te weten. Ontdek aan de hand van echte kunstwerken en bijzondere voorwerpen nog veel meer over feesten en de eeuwenlange tradities die erbij horen.

Er zijn Feest!-tentoonstellingen in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, het Openluchtmuseum in Arnhem, het Bijbels Museum, Ons' Lieve Heer op Solder in Amsterdam en in Huis Bergh in 's-Heerenberg en het Catharijneconvent in Utrecht. In de meivakantie is daar een speciaal programma voor families. Tijdens een toer door het museum kom je langs allerlei voorwerpen en schilderijen die met deze feestdagen te maken hebben. Kun jij herkennen wat erop staat? De familierondleidingen zijn op 3, 6, 10, 14 en 17 mei om 14.00 uur.

Alpha cursus

Kennismaken met het christelijk geloof, in Ouderkerk

Paul Kösters

De Alpha-cursus in het eerste kwartaal van dit jaar was voor de deelnemers een bijzondere ervaring. Hieronder vertelt Paul Kösters zijn persoonlijke verhaal.

In maart hebben negen deelnemers de Alpha-cursus afgesloten. Als kind ging ik veel naar de (RK) kerk. Door en met mijn ouders, door en met school en als misdienaar. Op school vertelden ze over God, Jezus, de Bijbel. Van jongs af aan ben ik opgegroeid en opgevoed met het (RK) geloof, thuis werd er vooral veel gebeden rondom de maaltijd. Aan het regelmatig naar de kerk gaan is op een gegeven moment een einde gekomen. Wel ben ik me altijd Rooms Katholiek blijven beschouwen en dus ook gelovig, ondanks mijn worsteling met de vraag of God nu wel of niet bestaat? Daarnaast blijf ik moeite houden met de conservatieve houding van de leiding in de RK-kerk.

Een paar jaar geleden ben ik na “eens een keer mee te zijn

geweest”, een regelmatige bezoeker geworden van de Protestantse Kerk in Ouderkerk. Daarom leek de Alpha-cursus mij in eerste instantie geen cursus voor mij. Ik ging toch weer en nam toch genoeg deel aan het christelijk geloof...?



Toch ben ik in januari gestart met de Alpha-cursus. En ik heb er tot nu toe veel aan gehad. De Alpha-cursus brengt je bij de basis van het christelijk geloof: wat kan ik met de Bijbel, waarom is Christus aan het kruis gestorven, wat is bidden. Ik ging opnieuw nadenken over onderwerpen die tot dan toe voor mij vanzelfsprekend waren geweest. En ik ontdekte bijvoorbeeld dat een gebed een oprecht gesprek met God kan zijn. Daarnaast vond ik het fantastisch om te horen over de ervaringen van anderen.

Wanneer we, na de algemene inleiding, in onze groep het onderwerp van die avond verder

bespreken, deelden we allerlei vragen en twijfels met elkaar. De oprechte emoties van anderen raakten me diep en lieten me zien dat het geloof in God niet eenvoudig is en mensen kan veranderen.

Iedere bijeenkomst begonnen we met een gezamenlijke maaltijd in de pastorie van Jos de Heer. In deze huiselijke sfeer spreken we over alledaagse dingen en elkaars voorgeschiedenis voordat we met de serieuze onderwerpen begonnen. Zo leerden we elkaar beter kennen, want behalve de motivatie verschillen we veel in achtergrond, zoals leeftijd, geslacht, gelovig of juist niet. Na een inleiding van een deskundige bespreken we hoe ieder tegen het onderwerp aankijkt. We luisterden geïnteresseerd naar elkaars mening. Zo af en toe ontstond een discussie, maar we respecteren de persoonlijke principes.

Een bijzondere ervaring was “het weekend”. Op een vrijdagavond en de aansluitende zaterdag hebben we in een doordringend gesprek eerst over de Geest gesproken. Vervolgens aan beide kerken een bezoek gebracht. Voor sommigen was het voor één of zelfs beide kerken een eerste kennismaking.

We hebben in stilte de sfeer van beide gebouwen op ons in laten werken. Verassend was het hoe verschillend ieder persoonlijk deze momenten heeft ervaren. Door de Alpha-cursus voel ik me dichter bij God staan en ben ik me nog meer bewust van zijn liefde voor ons mensen. De Alpha-cursus is een aanrader voor iedereen!

Begin 2016 wordt de cursus opnieuw aangeboden.



Nieuwtjes rond de Kerk

Thee en koffie in de kerk

Met hulp van wat meer mensen en de extra inzet van de trouwe



koffieschenkploeg van Ans Sweers en Bep Pilmeijer kan er elke week koffie en thee geschonken worden na afloop van de Mis in de kerk. Dat is heel fijn.

Het is een moment om elkaar even te ontmoeten voor ieder weer zijn of haar eigen weg gaat.

Mochten er nog mensen zijn die mee willen helpen, dan is dat zeer gewenst.

U kunt zich melden bij de pastorie, de pastor of het secretariaat: (020) 4961320 of mailen naar e.brussee@rkamstelland.nl.

Kindernevendienst

Een groeiende groep kinderen maakt gebruik van de Kindernevendienst op de vierde zondag van de maand. Juist voor kleine kinderen is dit een goede manier om bij de kerk betrokken te worden omdat voor hen de gezinsviering nog wat te moeilijk is. Maar ook de wat grotere kinderen vinden het leuk en worden ook aangesproken op hun eigen kunnen. Het is fijn dat we een

enthousiast team hebben van begeleiders: Melanie Kok-Visser, Sandra Rios-Vital en ikzelf. Daarnaast zijn er ook anderen die in de toekomst mee willen draaien in het team. We hopen dus dat steeds meer ouders deze gelegenheid gebruiken om naar de kerk te komen met hun kinderen. Van harte welkom, elke vierde zondag van de maand in onze Urbanuskerk.



Susanne Brussee – van de Vosse

Telefonische bereikbaarheid

Ik ben telefonisch te bereiken op het telefoonnummer van de parochie: 4961320. Als u mij niet treft spreek dan gerust in. Ik luister elke dag de voicemail af en probeer zo snel mogelijk op dezelfde dag terug te bellen.

Pastor Eugène Brussee

Vieringen in Theresia

Eucharistievieringen in Theresia zijn elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

Ze beginnen om 15.00 uur.

Voorganger is pastor van Tillo.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Groep Vijftigers

Eugène Brussee, pastor-diaken

De geslaagde eerste bijeenkomst met vijftigers in RK-Amstelland krijgt een vervolg op 3 juni.

Op 8 april kwamen 19 mensen af op de uitnodiging vanuit het pastoraat om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over de zoektocht naar verdieping en eigen spiritualiteit en welke rol de kerk daarin kan spelen. Dat was zo positief dat we daar een vervolg aan willen geven.

In de uitnodiging hebben we vanuit het pastoraat aangegeven dat het kerkelijke leven voor velen de vanzelfsprekendheid van vroeger heeft verloren, maar dat er tegelijkertijd bij veel mensen een verlangen is naar zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit. Maar ook hebben we in die uitnodiging genoemd dat we het als een uitdaging zien om mensen, die zoeken naar die verdieping en het vormgeven van hun eigen spiritualiteit, bijeen te brengen en mogelijke handvaten te bieden bij die zoektocht, samen met anderen en vanuit een christelijk perspectief.

Dat laatste is gelukt in een open dialoog aan de hand van een korte inleiding. Uitspraken als 'de grijze pruikenkerk is niet uitnodigend' en 'soms heb ik het idee dat ik in de wachtkamer van de cardioloog zit als ik in de kerk kom met allemaal mensen van 70 en 80 jaar' gaven aan dat het goed is om eens met leeftijdgenoten over geloof te praten. Tegelijk bleek er een grote diversiteit aan behoeften. Waar de een meer muziek en een *Passion* in de kerk wil, zoekt een ander het de stilte en de eenvoud van een klooster.

Ook pijnpunten werden genoemd. Bijvoorbeeld als een voorganger die teveel zegt 'zoals het moet' en een schuldbelijdenis die 'als een riedel' telkens maar weer gezegd moet worden. Of een te strenge geloofsofvoeding van de ouders kwamen aan bod. Maar daarnaast werd ook genoemd dat mensen zelf soms weer de weg naar de kerk hebben teruggevonden of zich gewoon goed voelen in de vieringen zoals die worden aangeboden.



We kregen ook wat tips mee. Dat de voorganger moet aanspreken en uit eigen ervaring moet spreken. Bijvoorbeeld in een goede preek met aandacht voor de actualiteit. Het belang van muziek kwam naar voren en het verlangen dat de kerk niet teveel 'invult' als het om geloven gaat. Ook zouden kleine groepjes naast de vieringen goed kunnen werken en bleek dat er behoefte bestaat te praten over hoe je je eigen waarden doorgeeft aan je kinderen.

In een volgende bijeenkomst willen we hier vorm aan geven. Door samen te beginnen met een gebed en een lied en dan na de koffie in deelgroepen met verschillende onderwerpen uiteen te gaan. We sluiten vervolgens gezamenlijk af met een glas wijn. Nieuwe mensen (ook vijftigers) kunnen zich hierbij aansluiten.

De volgende bijeenkomst is op woensdag 3 juni om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Tituskapel.



Waar praten ze over?
Welke verwachtingen hebben ze?
Waar lachen ze om, waar huilen ze om?
Welke dromen dromen ze?

Wat ze nodig hebben:
aanstekelijke mensen.
Mensen met een vuur in hun ziel. Mensen, die verhalen vertellen
Verhalen, die hen dragen.
Verhalen die hen voeden.

Wat ze nodig hebben:
de warmte van mensen, die metterdaad mens zijn.

(Uit 'De ogen van je verbeelding'
van Hans Bouma)

Agenda mei 2015

Week 18

Wo	29 apr.	12.00 uur	Verspreiding parochieblad 'De Brug'
		08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk
Zo	03 mei	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor van Tillo

Week 19

Wo	06 mei	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
Vr	08 mei	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	10 mei	10.00 uur	Eucharistieviering met zang van 't Kwetternest Voorganger is pastor van Tillo

Week 20

Wo	13 mei	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Do	14 mei	10.00 uur	Hemelvaart; Eucharistieviering met zang van het Caeciliakoor. Voorgangers: Pastor Jansen en pastor Brussee
Zo	17 mei	10.00 uur	Woord- en Communieviering met zang van koor Elckerlyc. Voorganger is pastor Brussee
		15.30 uur	Zondagmiddagconcert; een reis door de geschiedenis van de opera

Week 21

Wo	20 mei	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Do	21 mei	20.00 uur	'Aanbidding' in de Urbanuskerk
Vr	22 mei	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	24 mei	10.00 uur	Pinksteren; Eucharistieviering met zang van koor Caeciliakoor. Voorganger is pastor van Tillo

Week 22

Wo	27 mei	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Za	30 mei	19.00 uur	Vormselviering in de Titus Brandsmakerk. Voorganger: pastor Buitendijk
Zo	31 mei	10.00 uur	Eucharistieviering met zang van koor de Duif. Voorganger is pastor Buitendijk

Agenda juni 2015

Week 23

Wo	03 juni	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
Zo	07 juni	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor van Tillo

Week 24

Di	09 juni	24.00 uur	Laatste mogelijkheid tot inleveren kopij voor De 'De Brug' betreffende de periode juli/aug/sept 2015
Wo	10 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Vr	12 juni	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	14 juni	10.00 uur	Woord- en communieviering met het Caecilia koor. Voorganger is pastor Brussee

Week 25

Wo	17 juni	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Do	18 juni	20.00 uur	'Aanbidding' in de Urbanuskerk
Zo	21 juni	10.00 uur	Oecumenische viering in de Urbanuskerk met zang van 't Kwetternest. Voorgangers zijn dominee de Heer en pastor Brussee

Week 26

Wo	24 juni	12.00 uur	Verspreiding parochieblad 'De Brug'
		08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk
Vr	26 juni	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	28 juni	10.00 uur	Woord- en Communieviering met zang van koor Elckerlyc. Voorganger is pastor Brussee

Inleveren kopij de Brug uiterlijk 09 juni 2015

Via de brievenbus van de pastorie of via email:

redacteurbanusouderkerk@gmail.com

Actie Kerkbalans

Edwin Saan, Penningmeester

In januari heeft weer de actie kerkbalans plaatsgevonden. Natuurlijk willen we in de eerste plaats alle parochianen bedanken die de moeite hebben genomen om het formulier weer in te vullen en eventueel voorzien van een bijdrage weer in te leveren. Zonder onze groep lopers kunnen we deze actie niet doen, althans niet zoals we dat nu doen. En we zijn van mening dat iemand uit de buurt die in zijn haar beurt de enveloppen verspreid en weer ophaalt toch een positieve bijdrage levert aan het resultaat.

De kerkbalans is eenvoudig gezegd een zeer belangrijke bron van inkomsten voor onze parochie. We willen u graag nog steeds de mogelijkheid onder de aandacht brengen dat giften aftrekbaar zijn van de belasting indien u voor een periode van minimaal 5 jaar een bepaald bedrag aan de kerk wilt schenken. Zo betaalt de belastingdienst mee aan uw gift. Ik zou iedereen graag willen uitnodigen daarvan gebruik te maken.

Het enige wat daarvoor hoeft te gebeuren is het sluiten van een overeenkomst tussen uzelf en de parochie. Deze overeenkomst hebben we voor u klaar liggen. Met één telefoontje of een mailtje naar het secretariaat kunnen we dat voor u in orde maken. Dan hoeft u een aantal jaren niet meer na te denken over uw gave aan de kerk, betaalt de overheid een stukje mee en het is als parochie fijn om te weten dat we voor langere tijd op u kunnen rekenen.

Zondag 21 juni
in de St. Urbanuskerk
om 10.00 uur

Oecumenische viering voor jong en oud

met zang van 't Kwetternest
o.l.v. Laurens de Boer



In deze viering gaan
pastor E. Brussee en
dominee J. de Heer voor.



Terugblik Eerste Communie

De zondag dat de kinderen hun Eerste Communie deden was heel feestelijk en een mooie afsluiting van een inspirerend traject. Teun, Yaël, Raul, Seth, Thijs en Elizabeth: van harte gefeliciteerd.

We herinneren ons nog goed hoe deze zes kinderen binnenkwamen bij de eerste bijeenkomst: schuchter en wat verlegen en heel benieuwd wat er allemaal zou gaan gebeuren. Dat er bij de laatste bijeenkomst van verlegenheid geen sprake meer was, maar juist een enthousiast meedoen, laat zien dat we samen iets opgebouwd hebben.

De kinderen gingen door verschillende poorten naar het land van God en hoorden daarbij verhalen over 'erbij horen', 'vergeving', 'dankbaarheid voor wat je krijgt', 'de betekenis van het joodse Paasfeest' en 'het Laatste Avondmaal'.

Zo zijn we toegegroeid naar wat de Eucharistie betekent en hoe je kunt leven in navolging van Jezus.

Als team hebben we dat met veel plezier begeleid. Eugène dit jaar voor het eerst, met veel plezier. Karin dit jaar voor het laatst na dit negen jaar met veel enthousiasme gedaan te hebben. Het is ontzettend fijn dat ze zoveel betekend heeft voor de kinderen. Isabel neemt het stokje over en was ook bij deze voorbereiding al heel actief met een grote betrokkenheid.

We kijken er goed op terug en wensen de kinderen en hun ouders en broertjes en zusjes alle goeds en een mooie voortzetting van hun eigen weg in het land van God

Karin Lötters
Isabel dos Santos
Eugène Brussee



**Proficiat met je
Communie**

Nieuws van Caritas Amstelland

De **Witte Donderdagcollecte**, gehouden voor de hulpbehoevenden in onze regio, is ook dit jaar weer een groot succes geworden. U hebt in de kerkdiensten gul gegeven, zowel etenswaar en spullen als geld. De Urbanus in Ouderkerk deed dit jaar weer mee. Van daaruit konden wij een auto vol goederen afleveren in het Harriët Tubmanhuis voor vluchtelingen, gelegen in Amsterdam Zuid-Oost.

In de Augustinus- en H.Geestkerk was ingezameld voor het Jeanette Noëlhuis. In Amsterdam Zuid-Oost en de Titus Brandsma had het opvanghuis van de zusters van Mother Teresa in de Jordaan als bestemming.

Alle bewoners van de huizen en de zusters waren weer blij verrast met de aandacht die zij krijgen vanuit de Parochie Amstelland en natuurlijk ook met de ontvangen etenswaren en goederen. Zij laten u daarvoor heel hartelijk danken.

Verder hebben wij de afgelopen maanden weer een aantal mensen en gezinnen kunnen helpen met onze boodschappenhulp 'mee-eten

op afstand', met geld en in toenemende mate met goederen. Alles gegeven door parochianen na een oproep in de kerkbladen. Op die manier hebben wij al fietsen, wasmachines, koelkasten, kasten, bedden, banken, tafels en stoelen en veel textiel en kleding kunnen ronddelen.

Wij merken dat veel mensen het fijn vinden als op deze manier spullen die zij over hebben nog een goede bestemming krijgen. Heeft u iets staan waar wij mogelijk mensen mee kunnen helpen, belt of mailt u ons, dan maken wij een afspraak voor het ophalen.

Thomas Bauer - 020 3411353
thsbauer@gmail.com

Harry van de Grint - 020 3454515
hvandegrint@gmail.com

Voor nu zijn wij nog op zoek naar bedden 1 en 2 persoons, fietsen in allerlei maten voor kinderen en een damesfiets, een niet al te grote tv en schoenen maat 37.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.



Gezocht: leden voor Missie Ontwikkelingswerkgroep

Nico van Wieringen

Binnen de RK Parochie Amstelland waarbij ook de Urbanus Parochie in de toekomst zal aansluiten is, in tegenstelling tot de Urbanus Parochie, wel een zeer enthousiaste Missie en Ontwikkelingswerkgroep actief. Deze werkgroep heeft de naam Missie en Ontwikkelings Werken Amstelland ("MOWA"). Binnen de Urbanus Parochie heeft de PCI op enig moment de activiteiten van de Missiewerkgroep "geadopteerd", maar wij raken nu in een fase waarin het gewenst is om aansluiting te zoeken bij de MOWA.

De MOWA richt zich op Missie en Ontwikkelingswerk buiten Europa. Voor onze parochie kan dan worden gedacht aan de bekende projecten zoals Stichting Derde Wereld Hulp voor India, Stichting Faranfare voor Mali, Pater Picavet in Oeganda e.a. Kortom, alle projecten die de behoeftige medemens in andere werelddelen helpen hun (vaak hopeloze) levenssituatie te verbeteren.

Daarvoor is het noodzakelijk dat er ook parochianen uit Ouderkerk toetreden tot het MOWA, omdat iedere gemeenschap uiteraard ook lokaal activiteiten moet opzetten om fondsen voor de afgesproken doelen te werven.

De PCI hoopt dat een aantal parochianen zich zal willen inzetten voor de diverse MOWA-projecten buiten Europa.

Geïnteresseerden kunnen daarvoor bellen met Wil Out (tel. 4964469), Eugene Brussee (tel. 4961320) of Nico van Wieringen (tel. 4964175), die u uiteraard ook nader willen informeren over de activiteiten van de MOWA.



Parochieblad voor RK parochie Amstelland

Zoals u wellicht weet maakt uw kerk, onze kerk, sinds 1 juni 2014 deel uit van het pastorale verzorgingsgebied 'RK parochie Amstelland'. Dit betekent dat we gaandeweg onze krachten bundelen en door verschillende vormen van samenwerking hieraan invulling geven. Het gevoel van 'één parochie zijn' moet echter groeien, ook op het gebied van de communicatie. Op 23 maart jl. waren de redacties van de verschillende kerkbladen door het parochiebestuur uitgenodigd voor een informatieve avond over het maken van een gezamenlijk parochieblad. Mevrouw Laetitia v/d Lans van het bureau voor geloofscommunicatie 'De Zalige Zalm' heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden om een eigentijdse uitgave van een gezamenlijk parochieblad te realiseren. Via www.dezaligezalm.nl kunt u een indruk krijgen van dit communicatiebureau en hun opmaakprogramma voor parochiebladen. Veel parochies zijn ons al voorgegaan en vervaardigen via dit medium hun parochieblad.

De aanwezige waren enthousiast en hebben afgesproken te gaan werken aan een gezamenlijk startnummer, dat na de zomervakantie uitkomt. Het wordt een kleurrijke editie in een ander formaat dan u gewend bent (170 x 240, oftewel 'Donald Duck-formaat'). Vervolgens staan een Kerst- en een Paasnummer op het programma. Het staat daarbij iedere geloofsgemeenschap vrij om edities van een eigen locatieblad te blijven uitgeven. Onze intentie is om met de berichtgeving alle doelgroepen van onze parochie te bereiken en hopen dat ook u zich aangesproken zult blijven voelen! Het blad biedt berichten op parochieel niveau – zoals een schema van alle vieringen in de kerken- en daarnaast is er ruimte gereserveerd voor nieuws uit uw eigen geloofsgemeenschap. De naam van het blad is in eerste instantie wat u hier als titel leest, maar wij nodigen u van harte uit om mee te denken over een passende naam. Suggesties kunt u insturen naar de redactie van 'De Brug'. Het moet vooral een blad voor en door parochianen zijn en blijven! Vertrouwd, maar in een nieuw jasje.

4 mei Herdenkingsconcert met Requiems Duruflé en Fauré

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert het LPK Cantemus Dominum op maandag 4 mei om 20.45 uur een Herdenkingsconcert in de St. Augustinuskerk in Amsterdam-Buitenveldert. Tijdens dit concert wordt klassieke koormuziek afgewisseld met korte gedichten, voorgedragen door de Stadsdichter van Amstelveen, Matthijs den Hollander en drie andere personen. Dit jaar staat een combinatie van twee requiems op het programma, namelijk die van Maurice Duruflé en Gabriel Fauré. Daarnaast klinkt het Laudate Dominum uit Mozarts Vesperae solennes de Confessore en de prachtige Cantique de Jean Racine, eveneens van Fauré.

De St. Augustinuskerk wordt vanaf 19.30 uur opengesteld om bezoekers de gelegenheid te geven in alle rust stil te staan bij de oorlogsslachtoffers die op 4 mei worden herdacht. De Nationale Herdenking op de Dam kan op een scherm in de kerk worden gevolgd.

Cantemus Dominum wordt voor deze bijzondere gelegenheid versterkt met een groot aantal zangers van koren uit de regio. Koor en solisten worden begeleid door violist Tony Rous en de organisten Chris Bossano en Vincent Kuin. Het geheel staat onder leiding van dirigent Herman Paardekooper.

Maandag 4 mei 2015
20.45-21.45 uur
4 MEI HERDENKINGSCONCERT
Gratis toegang
De kerk is open vanaf 19.30 uur

St. Augustinuskerk
Amstelveenseweg 965
Amsterdam-Buitenveldert
[www.facebook.com/
HERDENKINGSCONCERT](http://www.facebook.com/HERDENKINGSCONCERT)



Jaarverslag

Urbanus Concerten 2014

Hans Swart

Het voorgenomen programma van de Urbanus Concerten 2014 is gerealiseerd.

De Urbanus Concerten werden goed bezocht (totaal 680 bezoekers). Dit aantal was echter $\pm 10\%$ lager dan in de voorgaande jaren (in 2011: 807; 2012: 804; 2013: 756).

Of deze dalende tendens moet worden toegeschreven aan het groeiende aanbod aan klassieke concerten in Ouderkerk en omgeving, is niet klip en klaar. Gezien de reacties van de bezoekers (algemene tendens "Weer een mooi concert, blijf ermee doorgaan") kan de daling niet worden geweten aan kwalitatief mindere concerten. Hoe dan ook, de motivatie van de bezoekers om te bezoeken, blijft een punt van aandacht.

De gemiddelde opbrengst van de Urbanus Concerten (€ 4,93) lag lager dan in 2012 (€ 5,46/pp) en 2013 (€ 6,15/pp) en ietwat hoger dan in 2011 (€ 4,73/pp).

De subsidies bleven achter bij het geraamde subsidiebedrag (resp. € 1000 en € 750).

De donaties van particulieren waren spectaculair hoger dan geraamd (ruim 50%).

De uitgaven bleven achter bij de raming. De belangrijkste meevaller was de vergoeding aan de musici. Enkele musici vroegen een 'vriendenprijs' en brachten hun reiskosten niet in rekening. Verwacht moet worden dat dit een eenmalige meevaller was. Ondanks de tegenvallers en dankzij de meevallers werd in 2014 een positief resultaat geboekt (€ 495). Dit bedrag is in de begroting 2015 verwerkt.

Op grond van het voorgaande mag worden geconcludeerd dat de Urbanus Concerten nog steeds aanslaan, zeker als in aanmerking wordt genomen dat er geen brede belangstelling bestaat voor concerten met klassiek repertoire alsook dat het aanbod van dit type concerten in en nabij Ouder-Amstel is toegenomen, hetgeen op zichzelf verheugend is.



Urbanus

Zondagmiddag concert

“Een reis door de geschiedenis van de opera”



Op zondag 17 mei, 15.30 uur zal in de Sint Urbanuskerk een operaconcert worden gegeven door Susanne Brussee-Van de Vosse (sopraan), Valerie Friessen (alt), Leo van der Plas (tenor) en Peter Arink (bas). Zij zullen aan de vleugel begeleid worden door Hans van Beelen.

Op het programma staan solo's, duetten, terzetten en kwartetten uit bekende opera's, hiernaast weergegeven.

Na afloop zal U een receptie worden aangeboden door Bakkerij Out, Keurslager Wim Stronkhorst en Plus Ingrid van der Neut.

De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte om de onkosten te dekken.

Alvast voor in uw agenda: Vrijdag 25 september, vrijdag 09 oktober en zondag 13 december staan de volgende concerten gepland. Tot ziens!

Handel:

Giulio Cesare:

- aria Cesare: Empio diro tu sei
- aria Cleopatra: E pur cosi
-Piangero la sorte mia

Mozart:

- *Don Giovanni*: Il mio tesoro
- Duet Don Giovanni: Laci darem la mano

Donizetti:

- *Don Pasquale*: Bella siccome un angelo
- *L'elisir d'amore*: Una furtiva lagrima

Rossini:

L'italiana in Algeri: Per lui che adoro

Verdi:

- *La forza del destino*: Son giunta..Madre, pietosa Vergine
- *La Traviata*: Libiamo

Bizet:

- *Carmen*: - Votre toast Carmen
- Pres des remparts de Sevilla
- *De Parelvisers*: Duet

Offenbach:

Les contes d'Hoffmann: Duet Baccarole

Nieuws van het Kofschip

Carla Pfeiffer

In het vorige nieuws stond geschreven, dat dit schooljaar ons goede doel “KNGF Geleidehonden’ is en dat wij op de kerstmarkt al een mooi bedrag van € 350,00 voor dit doel opgehaald hebben.

In de maand maart (ons Goede Doel maand) zijn er meer acties geweest. Maandag 16 maart was het zover. Vanaf dat moment konden oude telefoons, lege cartridges en doppen op school worden ingeleverd en hiermee willen wij doorgaan tot aan het eind van dit schooljaar.

In de week van 23 april was er een sponsorloop. Alle leerlingen hebben meegedaan, van kleuters t/m groep 8 leerlingen.



Inmiddels is er al veel geld opgehaald en binnenkort zullen wij aan de ambassadeur van “het KNGF

Geleidehonden”, Harold van der Voort, een cheque met het behaalde bedrag overhandigen.

Harold van der Voort woont in Ouderkerk en ik denk dat menigeen hem wel eens heeft zien lopen met zijn hond Robbie.

Harold heeft op school aan de kinderen verteld hoe het is om blind te zijn, en liet een dvd vertonen over kinderen die slechtziend zijn. Dit om onze actie nog meer tot leven te laten komen.

April was een sportieve maand. Naast het schoolvoetbaltoernooi waaraan groep 8 mee mag doen aan het regionale toernooi, deden de leerkrachten mee met een beachvolleybaltoernooi van de Onderwijs Stichting Amstelland. Dit is de stichting waartoe onze school behoort met nog een tiental andere scholen.

Ook de schaaklessen op school werden afgesloten met een toernooi. Iedereen heeft het weer prima gedaan en een medaille ontvangen.

En dan hebben we nog de Oranje roeiwedstrijd van afgelopen woensdag 22 april, waaraan kinderen uit groep 7&8 meededen met 3 boten en streden tegen de andere scholen hier uit Ouderkerk.

Zondag 12 april ontvingen een aantal kinderen de Eerste Heilige Communie. Zij hebben in de klas verteld over de voorbereidingen hiervoor. Het was een mooi feest. Gefeliciteerd!

In Memoriam

Catrina Margaretha Adriana de Kuiper-Barlag

Catrien is geboren op 28 juli 1923. Een lieve vrouw met een grote liefde voor haar gezin en familie en vele, vele anderen. Ze kwam zelf uit een groot gezin en laat een grote en mooie familie achter. De zin 'Haar gedachten en haar handen, waren altijd bezig voor anderen' typeert haar. Ze was niet alleen bezig voor haar gezin maar ook voor mensen die het moeilijk hadden, dichtbij en veraf, met name ook in Albanië. Vandaar ook dat zij verschillende onderscheidingen ontving. Ze is een groot voorbeeld voor velen. Op 28 januari overleed zij, op de gezegende leeftijd van 91, maar toch nog vrij onverwacht. Haar familie zal haar missen maar kijkt met grote dankbaarheid terug op wie ze is geweest. Bidden we voor hen en voor Catrina.

In Memoriam

Maria Johanna Sluijs – Könst

Ria werd op 21 juni 1945 geboren. Ze trouwde met Adriaan Sluijs en kreeg na een moeilijke start twee kinderen, André en Sylvia. Ze was een zorgzame vrouw met hart voor mensen, een goed mens, iemand waar geen kwaad in zat. Ze werkte hard en deed met veel plezier mee met de duivenvereniging waarin ze veel prijzen heeft gewonnen.

Een paar jaar geleden werd ze ziek. Uiteindelijk was haar lichaam op, kon ze niet meer. Ze overleed op 3 februari. We vertrouwen haar toe aan haar Schepper en bidden voor haar gezin die haar nooit zullen vergeten.

In Memoriam

Leonard Clemens Maria Boersma

Leo werd op 4 september 1931 geboren. Hij was een ingetogen man, rustig en eerlijk, betrouwbaar en zorgzaam, iemand van de klok. Hij was ook een liefdevolle man maar uitte dat niet altijd zo. Leo was een gelovig mens, een praktiserend katholieke man. Voor de Urbanusparochie heeft hij veel betekend als penningmeester met name, maar ook op andere manieren, soms op verborgen wijze, met het hart op de goede plaats. Vanwege zijn ziekte was Leo steeds minder bewust aanwezig, door de familie op bijzondere wij weergegeven met de woorden: 'zoals een boot langzaam achter de horizon verdwijnt, zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap afscheid van je moeten nemen'. Met grote toewijding en zorg is hij begeleid door Akous.

Na het sacrament van de zieken te hebben ontvangen eind januari is hij op 7 februari overleden. Hij zal gemist worden door Carla zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. We vertrouwen hem toe aan de Heer.

In Memoriam

Maria Petronella de Koning-van Rijn

Riet werd geboren op 26 februari 1936. Ze trouwde met Herman de Koning en kreeg met hem drie kinderen: André, Margret en Jacqueline. Haar familie en vrienden herinneren haar als een lieve en zorgzame vrouw, die altijd klaarstond als je haar nodig had. Heel bijzonder gold die liefde en zorg naar haar kleinkinderen. Die waren alles voor haar. Maar ook met haar eigen broers en zussen had ze een goede band, een sterke familieband. Zes broers en een zus heeft ze ook al verloren. Riet was eigenlijk nooit ziek en tot voor kort nog heel actief. Toen de botkanker ontdekt werd, kwam dat onverwacht. Ze is na een kort ziekbed overleden op 9 maart 2015. We vertrouwen deze lieve mens aan haar Schepper toe en bidden heel bijzonder voor haar man Herman met wie ze volgend jaar 60 jaar zou zijn getrouwd.

In Memoriam

Everdina Maria Petronella Morssink – Visser

Ien werd geboren op 3 februari 1918 en heeft daarmee de hoge leeftijd bereikt van 97 jaar. Haar kinderen typeren haar als iemand die gastvrij was, sociaal, creatief, met een hele sterke eigen mening, opkomend tegen onrecht,

iemand die geen blad voor de mond nam, een vrijgevochten kunstenaar. Tot haar 92ste heeft ze haar eigen huishouden gerund. Veel meegemaakt ook. Drie kinderen verloren en twee kleinkinderen. En ondanks dat zware verlies was ze toch iemand die kon genieten van kleine dingen. Een sterke vrouw. Ze had ook een sterk geloof, heel praktisch ook. Iemand die nog al eens een kaarsje brandde bij Maria voor allerlei intenties. Ze twijfelde ook wel eens maar geloofde toch bovenal dat God goed is. Op 20 maart overleed zij. Dat die goede God haar tot zich mag nemen.

In Memoriam

Gijsbertus Petrus de Graaf

Gijs werd geboren in 1921 te Weesperkarspel. Daar groeide hij op en werkte hij op de boerderij van zijn vader. Daarnaast leerde hij het vak van koperslager en ging hij werken op de Amstelbrouwerij en later bij Werkspoor. Hij trouwde met Bets de Zwaan. Het echtpaar kreeg zeven kinderen. Gijs leefde en werkte voor zijn gezin. Op zijn 54ste werd hij afgekeurd, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Nu had hij meer tijd voor zijn gezin. Bovendien had hij een volkstuin, verleende diensten aan anderen, was actief in een sportvereniging en was ook nog een groot dierenliefhebber. Hij woonde lange tijd in Zorgcentrum Theresia, waar hij geliefd was bij zijn

medebewoners en bij het personeel. Gijs bezocht trouw de vieringen en was een goed parochiaan. Op 27 maart j.l. overleed hij in de leeftijd van 93 jaar. Op 31 maart hebben we in een eucharistieviering met gregoriaanse zang afscheid van hem genomen en hem begraven op het kerkhof van de parochie. Moge hij rusten in vrede.

In Memoriam

Leo Copier

Op 11 augustus 1920 werd Leo Martinus Johannes Copier geboren aan de Oostermeerkade in een gezin van zes kinderen. Al jong ging hij aan het werk uiteindelijk met een eigen fietsenstalling met werkplaats, petroleumhandel en winkel. Want fietsen en m.n. wielrennen, was zijn grote hobby. Na de oorlog is hij zijn vrouw Riekie Broeksteeg tegengekomen en werd hij na het huwelijk de stiefvader van Rina en Wim. Riekie overleed begin jaren negentig onverwachts. Maar het alleen zijn ging Leo goed af, zo nu en dan geholpen door familie. Tot na verschillende valpartijen met de fiets, in 2007 bleek echter dat zijn linker knie aan vervanging toe was. Door de operatie in 2008 en de nasleep daarvan is Leo uiteindelijk in zorgcentrum Theresia terecht gekomen.

Een jaar geleden werd hij bedlegerig en was tot weinig meer in staat hoewel zijn humor en zijn guitige ogen hem tot het laatst toe kenmerkten. Op 3 april, Goede Vrijdag, blies hij in het bijzijn van neef Leo zijn laatste adem uit. We vertrouwen deze sterke, eenzame fietser, die een beetje vrijgevochten was en goudeerlijk in zijn omgang met mensen, toe aan zijn Schepper.



Lege plek

Een hand, een woord,
een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt
verliezen moet
De lege plek,
het doet zo'n pijn
maar in gedachten zal hij
altijd bij ons zijn

Op weg naar Lourdes?

Paul Liesker, parochiecoördinator

Met de jongerengroepen heb ik een aantal keer de reis mogen maken naar Lourdes. Samen met onze vorige pastor Kiki en haar man Phil, hebben we de jongeren een ervaring mee gegeven die ze hopelijk niet gauw vergeten. De reizen naar Lourdes hebben voor mij in ieder geval een blijvende herinnering; als u daar bent geweest kunt u er wellicht over mee praten.

Misschien heeft u er altijd wel naar toe willen gaan, maar is het er door omstandigheden nooit van gekomen. In verband daarmee zou het nu anders kunnen zijn.

Het organiseren van een reis naar Lourdes is niet zo maar iets, dat vergt de nodige tijd en voorbereidingen. Echter, door de bijzondere ervaringen die daar worden opgedaan is het des te meer reden mensen in de gelegenheid te stellen de reis te laten maken. Natuurlijk, het kost een hoop geld maar dat is ook afhankelijk van verscheidene factoren.



Om bij het begin te beginnen wil ik u vragen zich te melden bij het secretariaat als u wel mee zou willen gaan met de reis. U verplicht zich nergens toe, het is alleen om een indicatie te krijgen met betrekking tot de organisatie.

U kunt bellen, mailen of een briefje in de bus doen van de pastorie. Graag uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel mailadres vermelden.

Uw reactie zie ik graag tegemoet.



Contactpersonen Sint Urbanusparochie

Werkgroepen

Raad van Kerken	Mw. Linda den Hartog	020-496 4759
Parochiële Caritas/PCI	Mw. Willy Out	020-496 4469
Bezoekgroep	Mw. H��l��ne van Huizen	020-496 1243
Jongerengroep	Dhr. Paul Liesker	020-644 8097
1 ^e Communiewerkgroep	Mw. Karin L��tters	020-496 5733
Kerkhof	Dhr. Rob Cerpentier	020-496 1853
Websitebeheer	Dhr. Ron Korrel	rkorrel@kpnmail.nl
Bloemengroep	Mw. Bets Harte	020-4964941

Koren

Dirigent	Dhr. Laurens de Boer	0624-226 872
Koor Elckerlyc (di-avond)	Dhr. Hans Out	020-496 4469
Sint Caeciliakoor (do-avond)	Dhr. Wim Compier	020-496 3146
Kwetternest/gezinsviering (ma-middag)	Mw. Bets Harte	020-4964941

Ledenadministratie	Dhr. Jan de Jong	020-496 4608 jongj@upcmail.nl
Bezorging parochieblad	Dhr. Marcel Schwegler	020-496 5733
Interkerkelijk Stencilbureau	Dhr. Ton van de Vall R.K. Gezellenhuis	020-496 1749 020-496 1255

Redactie 'De Brug'/'Bruggetje': redactieurbanusouderkerk@gmail.com

'De Brug' is het parochieblad van de Sint Urbanusparochie in Ouderkerk a/d Amstel en komt 5x per jaar uit. Het bevat de agenda van de vieringen en andere activiteiten in de parochie alsmede berichten over opmerkelijke zaken op kerkelijk en sociaal gebied, ook elders in de regio. Ook bijdragen aan geloofsverdieping krijgen aandacht.

De redactie geeft de voorkeur aan berichten vanuit eigen gemeenschap en is daarom graag bereid om bijdragen van parochianen op te nemen, maar behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te veranderen.

Opgave intenties

Intentie voor (naam)

Intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

2^e intentie tijdens de viering van dag, / / (datum)

Opgegeven door (naam)

Telefoonnummer 06

Emailadres

Het is gebruikelijk om bij een intentie ook een “stipidium” aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep Oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk, **NL61 RABO 0351 8018 55**).

Gelieve op de enveloppe te vermelden: **misintentie**.

Laat je kennen; help onze administratie

Verhuizing of verandering in uw gezin? Geef het door!

Naam

Huidig adres

Nieuw adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer:06.....

Emailadres:

Graag ontvangen wij uw gegevens, en die van uw gezinsleden, via urbanusparochie@xs4all of in de brievenbus aan de Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk a/d Amstel. Om u goed te kunnen inschrijven vragen wij om de volledige namen (m/v), geboorte datum en godsdienst. Dank u wel.

