

de brug



**parochieblad St. Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel**

mei 2014

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **496 1320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **496 5894**
Penningmeester Dhr. Edwin Saan
Regiozaken/kerkgebouw
Mw.Hélène van Huizen **496 1243**
Regiozaken Mw.Hanneke Brummelhuis **496 7561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **679 0774**

Beheer gebouwen

Parochiesecretariaat Rondehoep oost 31 **496 1320**
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur / 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur / 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur / 11.30 uur
vrijdagmiddag 14.00 uur / 16.00 uur

Ledenadministratie Dhr. Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl **496 4608**

Website www.kerkenouderkerk.nl/urbanus.

Stichting Urbanus Ouderkerk a/d Amstel
Rabo bank **NL86 RABO 0351 8218 72**

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk
Rabo bank **NL42 RABO 0300 5897 86**

Urbanus-Parochie Bestuur
Rabo bank **NL61 RABO 0351 8018 55**
ten name van Parochie St. Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel

Kerkbijdrage Rabo bank **NL40 RABO 0351 8062 10**

Overige adressen Zie binnenzijde achter in de brug.

Beste Parochianen

Wij nodigen U van harte uit om op zondag 25 mei 2014 afscheid te nemen van onze pastoraal werkster Kiki Kint-van Os. Dit afscheid zal plaatsvinden in een bijzondere viering in onze kerk om 10.00 uur. Aansluitend is er een ontspannen samenzijn.

Pastor Kint heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zij zal op haar eigen wijze afscheid nemen van de parochie en van Ouderkerk. Zij heeft enorm veel betekend voor Ouderkerk. Na een moeilijke periode voor haar komst in de parochie, heeft zij met veel inzet en gebaseerd op een schijnbaar onuitputtelijke innerlijke kracht, de parochiële gemeenschap in Ouderkerk weer bijeen kunnen brengen.

Tijdens de afscheidsviering en in het aansluitende ontspannen samenzijn zullen wij over de afgelopen periode samen kunnen praten. Pastor Kint is immers ruim elf jaar werkzaam geweest in de Urbanusparochie en dat is niet onopgemerkt gebleven.

Er zijn zoveel goede herinneringen aan deze periode. Ik denk dat het "zo heeft moeten zijn", dat het goed is geweest dat er over deze periode een vrouwelijk pastor in Ouderkerk aangesteld was. Pastor Kint was niet zo maar een pastor, zij was ook de moeder, de manager van de parochie en het gezin dat de parochie is; zij was de persoon die partijen bij elkaar bracht, bruggetjes bouwde en oog had voor alle kleine nuttige details.

Pastor Kint is waarschijnlijk de eerste vrouwelijke bouwpastor. Ondanks steigers en andere problemen, ondanks een roet-ontploffing van de olie ketel, is het bijna altijd mogelijk geweest om de kerk open te blijven houden.

Dan waren er de gezinsvieringen met de pratende ezel, de opening van de dagkapel, de kerststal in de tuin van de pastorie en natuurlijk haar abseilen van de toren tijdens het 140 jarig bestaan.

Het monumentje voor de kinderen op de begraafplaats. De persoonlijke aandacht voor heel veel mensen en met de jongeren naar Lourdes en Rome.

Te veel eigenlijk om op te noemen.

Wat te denken over het dopen van de verschillende offshore platformen ... In de afgelopen periode hebben we met Pastor Kint kunnen praten over wat er in de laatste jaren bereikt is. Soms is het moeilijk om dat tastbaar te maken en vraag je je zelf vertwijfeld af wat er eigenlijk bereikt is, wat heb je al die jaren gedaan?

Met uw hulp kan het antwoord op deze vraag zichtbaar worden.

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij haar afscheids- viering. Op deze manier kunnen wij gezamenlijk een blijk van waardering en dank geven.

Dit is het mooiste cadeau voor Pastor Kint.

Indien mogelijk, neem ook iets mee voor de Voedselbank in Diemen.

Symbolisch zullen wij onze dank zichtbaar en tastbaar maken door een blijvende herinnering aan de familie Kint in onze pastorietaan te planten.

In Ouderkerk zijn al meer dan duizend jaar appelbomen geplant, de appelbomen van de hoop. De kerk is al meer dan duizend jaar aanwezig in ons dorp en Pastor Kint heeft de afgelopen jaren overal in Ouderkerk nieuwe bomen geplant.

Maarten Luther zei: Als ik zou horen dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag een appelboom planten. Luther liet zich niet intimideren door doemdenken en angst voor de toekomst.

De boodschap voor Ouderkerk is duidelijk: als er iets wegvalt, is er weer ruimte voor iets nieuws, iets anders.

Het parochiebestuur en de gemeenschap van de Urbanusparochie zijn Kiki veel dank verschuldigd voor alle jaren dat zij zich buitengewoon heeft ingezet voor de parochie.

Laten wij door onze aanwezigheid zorgen dat 25 mei een schitterende dag voor Pastor Kint zal worden.

Namens het Parochie bestuur,

Alfred Schwegler, vicevoorzitter.

PASTORAALTJE

Het maakt weemoedig, maar bij alles wat ik op dit moment bewust doe, weet ik in mijn hart dat het de laatste keer is.....De laatste keer communicantjes en hun viering voorbereiden in Ouderkerk, de laatste Goede Week hier, de laatste meditatie gegeven en bijvoorbeeld het voorlaatste parochieblad. Het laatste prachtige voorjaar in de pastorietaan waar de bomen de laatste dagen geëxplodeerd zijn van teer groen naar volop gebladerte. Het nieuwe leven zie je overal om je heen. Het nieuwe leven dat ons ook opnieuw is aangezegd bij de paasvieringen. Het nieuwe leven dat ik na deze meimaand tegemoet ga. Dat zal wennen zijn, maar het is overigens ook iets waar ik me ook op verheug. De Meimaand lijkt bij uitstek de maand te zijn waarin mensen meer openstaan en open gaan dan in welke andere maand ook. Mei is de maand van écht (samen) léven!

Juist in deze maand gaan we van de late Pasen van 2014 op weg naar Hemelvaart, eind mei, en Pinksteren in juni. De Opgestane van Pasen komt telkens weer opnieuw en op vele manieren zijn leerlingen tegemoet, Hij die door lijden en dood is heengegaan. Leven blijkt in Jezus veel sterker dan de dood.

Wanneer de leerlingen hun verrezen Heer ontmoeten dan brandt hun hart. Ze zijn vol vreugde en weten zich zielsgelukkig in zijn nabijheid. Ze houden van Hem zoals ze nog nooit van Hem gehouden hebben. Maar toch, ze mogen Hem niet vasthouden.....

Keer op keer verzekert Jezus hen dat Hij naar zijn Vader zal gaan en daarna zal terugkomen, ooit.....eens. De leerlingen zijn geroepen om aan de mensen, en dan vooral aan de meest kwetsbare medemensen om Zijn verhaal waar te maken; te leven zoals Hij hen heeft voorgedaan om voor elkaar een 'bevrijder' te zijn. Want alleen dan zal het Rijk van God, het Rijk van onderlinge liefde, het Rijk van écht samen leven ook werkelijk op aarde gestalte krijgen.

Voor velen van ons is de meimaand ook de maand van de herinneringen. Het was en is een Mariamaand, een maand waarin de moeder en de eerste apostel van Jezus op een bijzondere wijze wordt vereerd. Onder haar bescherming en naar haar voorbeeld te leven, weten mensen zich veilig en echt vrij. Ter ere van haar en om samen ons geloof te beleven, zullen we dan ook iedere woensdagavond in de stillerimte het aloude rozenkransgebed bidden. De eerste avond is 7 mei en we beginnen om 19.30 uur. Weet u hiertoe van harte welkom! Gebed is en blijft hard nodig voor alle noden in de wereld maar ook voor onze eigen intenties.

Voorts is mei ook de maand, waarin wij herdenken hoe Nederland na vijf jaar van grove onderdrukking en schending van mensenrechten door ander landen is bevrijd en als vrij land zijn geschiedenis weer kon oppakken.

Voor de meimaand lijkt het erop dat vrij, bevrijding en bevrijder sleutelwoorden zijn, die ons brengen bij echt samen leven. Wij kunnen niet heen om de wonderen van de schepping. We kunnen niet heen om het leven van Jezus. Aan ons dan ook in Ouderkerk de taak om bevrijding en vrijheid te brengen aan onze medemensen in navolging van de 'Grote Bevrijder'. Wij allen zijn hiertoe geroepen en uitgenodigd. Het zijn grote woorden, maar toch.....voel u vrij om samen te proberen een stukje van het Rijk van God waar te maken. Laat u hiertoe voeden binnen de muren van onze kerk, plek van samenkomst en inspiratie, maar ook buiten de muren. We mogen ons immers niet opsluiten binnen onze 'eigen' groep. Dat is broodnodig in onze tijd. Het huis van God is niet alleen een plek voor de kleine groep van getrouwen, maar een plaats waar iedereen welkom is, oud en jong, jonge gezinnen, pas gehuwden, jongeren, ouders van

dopelingen en eerste communicantjes enz. Een plaats om geïnspireerd te raken en ons geloof te voeden. Iedereen is er welkom.

Voorts is de meimaand ook de maand van mijn afscheid na ruim 11 jaar in Ouderkerk te mogen werken als jullie pastor. Mooie, boeiende jaren met vele ontmoetingen, fijne en droevige momenten, heel veel vieringen, uitvaarten en gesprekken. Er is veel opgebouwd en dan denk ik in het bijzonder aan de fijne samenwerking tussen de gemeente van de Amstelkerk en de eigen parochie. Het waren jaren, soms met tegenwind en soms met de wind vol in de zeilen. Maar ik mocht me altijd gedragen weten door de Eeuwige, de Ene.

Ik hoop velen van jullie te mogen begroeten tijdens mijn afscheidsviering op 25 mei aanstaande, een viering die opgeluisterd wordt door onze drie koren. Een volle kerk zou voor mij een groot geschenk zijn. En mocht u iets willen meebrengen, dan heel graag voor de voedselbank Diemen. Afscheid nemen is beslist niet mijn beste kant en de doos tissues is al aangeschaft. Want ik zal er staan met een grote knoop in mijn maag....Maar het is goed geweest en met het vertrek van iemand komt er weer ruimte voor iets anders, iets nieuws. Mits we hier voor openstaan en we bereid zijn er samen de schouders onder te zetten!

Graag tot ziens op 25 mei en het blad van juni zal dan écht het allerlaatste parochieblad van mijn kant zijn.

Een hartelijke groet

Kiki Kint, pastoraal werkster.



Geachte parochianen,

Fusie of geen fusie?

Al enige tijd gaan er geruchten rond dat de Urbanusparochie per 1 juni gaat fuseren met de Amstelveense parochies. Het parochiebestuur wil u graag op de hoogte brengen van wat er gaande is met betrekking tot de regio en de parochie.

In de regio Amstelland is vorig jaar een werkgroep fusie i.o. in het leven geroepen. Zij wil schaalvergroting in de regio bewerkstelligen door de parochies zo snel mogelijk te fuseren tot één parochie. De dalende lijnen in aantal parochianen, financiën en aantal pastores is een realiteit en Ouderkerk wordt daar ook mee geconfronteerd. Het is dan ook verstandig om na te denken hoe we ons op een andere en betere wijze kunnen organiseren.

Standpunt parochiebestuur

Het parochiebestuur van de Urbanusparochie ondersteunt een fusie van de parochies in Amstelland tot één parochie. Die noodzaak is er zonder meer. In de regio kunnen de parochies niet zonder elkaar. Ze hebben elkaar ook veel te bieden. Er is in de regio één pastoraal team waar de nieuwe diaken onderdeel van is.

Echter, om verschillende redenen is een volledige fusie op dit moment voor onze parochie niet gewenst. De vraag is dus niet of er gefuseerd moet worden maar de vraag is wanneer en in welk tempo.

Waarom niet nu fuseren tot één parochie?

Onze parochie heeft een aantal belangrijke onderwerpen die specifieke, deskundige en lokale aandacht behoeven:

- De parochie heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap en de restauratie en het onderhoud van vier

rijksmonumenten: Vollebregtorgel, Urbanuskerk, pastorie en Gezellenhuis. Om aan deze verantwoordelijkheid tegemoet te komen is er besloten een deel van de parochiegrond te verkopen. Verkoop van de grond levert decennia behoud van de gemeenschap op. Om dit proces te laten slagen is grote zorgvuldigheid en deskundigheid nodig.

- De huidige administrator, pastor G. van Tillo, garandeert stabiliteit, de sacramentenbediening en de liturgie.

- De gemeenschap heeft zich tijdens de parochieavond in september jl., uitgesproken voor behoud van zelfstandigheid met regionale ondersteuning. Dit komt voort uit het cultuurverschil tussen de meer stedelijk georiënteerde regio en de gerichtheid van Ouderkerk op de belangen en de (financiële) instandhouding van de eigen gemeenschap. Hierin past een fusie op korte termijn niet.

- Met het vertrek van de pastoraal werker die voornamelijk in en voor Ouderkerk werkzaam was en de komst van de diaken voor de gehele regio dient er een heroriëntatie op de pastorale zorg en gemeenschapsorganisatie plaats te vinden. Dit kost tijd en menskracht.

- Het langlopende project van de restauratie van kerk en pastorie dient gecontinueerd te worden.

Wat dan wel?

Het parochiebestuur heeft een model ontwikkeld om de samenwerking met de regio verder vorm te geven, uitlopend in een fusie over vijf jaar. In dit model worden er steeds meer taken overgedragen aan de regio. De keuze voor een groeimodel is ingegeven door de gedachte dat Ouderkerk eerst de kans moet krijgen om vanuit eigen kracht in de regio te stappen. Dit houdt in dat eerst de gemeenschap, de financiën en de grondverkoop op orde moeten zijn. In de regio is er één pastoraal team dat uitstekend haar werkzaamheden kan verrichten in het door ons voorgestelde groeimodel.

Hoe verder?

Op 26 maart jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met de werkgroep fusie i.o. van de regio Amstelland. In dit gesprek is de visie van het parochiebestuur op de toekomst van de Urbanusparochie aan de orde gekomen.

De komende tijd zullen er meer gesprekken met de werkgroep fusie i.o. regio Amstelland volgen. Wij gaan er van uit dat we de samenwerking van de parochies in de regio op een voor onze Urbanusparochie passende wijze kunnen organiseren. We gaan fuseren. Alleen wat ons betreft niet nu maar middels een groeimodel dat gericht is op samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Het parochiebestuur.

Bloemenoffer

De meimaand is vanouds de maand voor het bloemenoffer, een oude traditie in Ouderkerk. Met het bloemenoffer wordt de kerk en de dagkapel versierd het hele jaar door met bloemen versierd. Sinds twee jaar wordt er hiervoor echter niet meer gecollecteerd, maar kan men achter in de kerk in de bloemenofferbus zijn of haar bijdrage doen. Het was ook mogelijk dit te doen in een offerbus in de dagkapel.



Helaas is deze vorig jaar opengebroken en het risico is te groot om er weer een bus te plaatsen.

Men kan uiteraard altijd een envelop in de brievenbus doen of geld overmaken naar het Urbanus Parochie Bestuur o.v.v. 'bloemenoffer' Rabobank: NL61 RABO 0351801855

De opbrengst bloemenoffer 2013 bedroeg € 369,45. (In 2012 was 't nog € 880,12) Het zijn bedragen die beduidend minder zijn dan de collecte langs de deuren. Maar wij zijn blij met ieder bedrag en danken alle gevers van harte.

Uw bloemetje in de vorm van een zeer welkome gift is van harte welkom.

LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
26-04	geen viering		
27-04	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
03-05	geen viering		
04-05	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
10-05	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
11-05	10.00 uur	Pastor K. Kint	St. Urbanuskerk
<hr/>			
17-05	geen viering		
18-05	10.00 uur	Pastor J.Adolfs/Pastor K. Kint	St.Urbanuskerk
<hr/>			
24-05	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
25-05	10.00 uur	Pastor K.Kint/pastor Van Tillo	St. Urbanuskerk
29-05	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
<hr/>			
31-05	geen viering		
01-06	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk

Mei 2014

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
	De Duif
<hr/>	
koffiedrinken	Samenzang
<hr/>	
moederdag	Koor Elckerlyc
<hr/>	
1 ^e communie	't Kwetternest
<hr/>	
Afscheid Pastor K. Kint	Alle koren
Hemelvaartsdag	St. Caeciliakoor
<hr/>	
koffiedrinken	Samenzang

Misintenties voor de maand Mei 2014

Zondag 04 mei om 10.00 uur.

Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Agatha Mooren-v.d.Hulst, Cock Rietveld.

Zondag 11 mei om 10.00 uur. Moederdag

Jan Out en To Out-Fritschy, Rien Verlaan, Theo Kouwenhoven, Sophie Kea, Annie Mouris, Ton van Thienen, Elena Kruishaar-Demtschenko, Willemien van Emmerik, Jan Compier, Riet Jansen-Reijsbergen, Wil Mortier-van Essen, Riki Groen-Hendriks.

Zondag 18 mei om 10.30 uur. 1^e communie.

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Overleden fam. van Wees-Kolk, George Baron, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Sophie Kea, Ben Fakkeldij, Henk Mesman, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Johny Baron, overleden fam. van Wieringen-van de Salm en Cor van Wieringen.

Zondag 25 mei om 10.00 uur. Afscheid van Pastor K.Kint.

Theo Kouwenhoven, Overleden ouders Alberts-Alberts,Rien Verlaan,Ben Fakkeldij, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Ton de Kort, Monique Dols-Lesage, Corrie van Leeuwen-Scholten, Nellie van Buuren, Ruud Oud, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Joop Platje.

Familieberichten



In onze geloofsgemeenschap werd opgenomen,

Tom Claes

zoon van Vivian en Tjeerd van Ginkel –Claessens,
woonachtig in Amstelveen

Op 13 april werd **Isaac Joost** gedoopt,
zoon van Jeroen Kahlman en Julia Kahlman – Vytopil,
woonachtig in Ouderkerk.

Wij wensen hen toe dat zij op mogen groeien tot gelovige en stabiele mensen.

In de Paaswake werd door de doop in onze geloofsgemeenschap opgenomen mevrouw Shiva Naqavi, woonachtig in Ouderkerk. Tevens ontving zij het sacrament van het Vormsel en ontving zij voor de eerste keer de H. Communie. Wij wensen haar toe dat deze geloofsstap haar veel vreugde en kracht mag schenken op haar verdere levensweg.

In Memoriam



Op 2 april overleed in de leeftijd van 58 jaar **Hans Kreutzkamp**
partner van Hannie Waque, Boomvalk 3

Hans overleed te jong, hij die zo verschrikkelijk van het leven hield en dit op allerlei wijze gestalte gaf, ook muzikaal.

Op 10 april werd met velen afscheid van hem genomen in een viering waarin zijn leven recht werd gedaan in persoonlijke woorden en muziek.

Hans werd begraven op Karssenhof. Moge zijn Schepper voltooien wat Hij eens met Hans begonnen is. Hannie wensen wij veel kracht toe dit zware verlies te dragen.

Meimaand - *Maria* maand

Laat ons gewoon met U het Wees Gegroet meebidden en daarin onze nood, onze hoop en vertrouwen uitspreken.

Elke woensdagavond in de maand mei wordt om 19.30 uur de rozenkrans gebeden in de stilteruimte/Mariakapel van de kerk.

Mevr. B. Stronkhorst zal op deze avonden weer voorgaan in het rozenkransgebed.

U bent van harte welkom op deze avonden. 7, 14, 21 en 28 mei

Gebed is en blijft hard nodig voor alle noden in de wereld, voor de slachtoffers van oorlog en geweld en voor de parochie!

Uit : Theun de Vries , De Vijfde Mei. Voor mijn dochtertje

Geef mij je handje. Kom, mijn kind.

Dit is jouw dag. Hoe vreemd je 't vindt.

Jij weet niet wat er is gebeurd.

Wat in ons levend is verscheurd.

En wat met dood en ondergang

gered is uit de zwartste dwang.

Opdat jij hier, naast mij, zou staan

als de lantarens branden gaan.

En wij voor bloeden offermoed

ons buigen in de diepste groet -:

Dit land. Dit volk. Dit mensenslag

het werd bevrijd op deze dag.

Ik leer je schrijven op je lei:

De vijfde mei, de vijfde mei.



Vertel je kinderen wat ik zei.

Leer hun het woord: de vijfde mei.

Zondag 18 mei a.s. in de St. Urbanuskerk

Eerste Communie

10.30 uur

*In deze feestelijke viering zullen 10 kinderen
de Heilige Communie ontvangen.*

Pastor J. Adolfs en K. Kint, p.w.

gaan in deze viering voor en het Kwetternest

o.l.v. Edwin Saan zal de muzikale bijdrage verzorgen.

In acht bijeenkomsten zijn de kinderen op een speelse wijze 'door de poort' naar het land van God gegaan waar iedereen welkom is, waar niemand wordt buitengesloten en waar om vergeving wordt gevraagd. Een land waar samen wordt gegeten en samen wordt gedeeld en waar nog veel meer wordt beleefd. Ook de ouders zijn een paar keer 'door de poort' gegaan om zich samen met hun kinderen voor te bereiden op de Eerste Communie.



U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

Fauve, Saskja, Melina, Amélie, Sjors, Samuël, Isabel, Mats, Bente, Thijs en hun ouders wensen wij een mooie en fijne dag toe.

Woensdagochtendgebed

Woensdagochtend van 8.45 – 9.00 uur St. Urbanuskerk - Amstelkerk Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal.

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en God te komen. De kerk is open vanaf 8.30 uur.

Voorgangers: Kiki Kint, p.w., ds. Jos de Heer.

de even maanden in de St. Urbanuskerk, (ingang via de dagkapel)

de oneven maanden in de Amstelkerk

Bijbelwerkplaats

De Bijbelwerkplaats is afgelopen en start weer in september.

Zanguurtje

Oude kerkelijke liedjes zingen in Zorgcentrum Theresia

Elke 1e woensdag van de maand Aanvang 10.45 uur in de glazen zaal een ieder is van harte welkom mee te zingen, maar meer nog om even mee te helpen.

Vesper op 11 mei m.m.v de zanggroep 'De Duif'

Zondag 11 mei is de laatste vesper van dit seizoen in de Amstelkerk. Het thema van de zondag is de Goede Herder en de zanggroep de Duif o.l.v. Franz Straatman zal medewerking verlenen en wil vanwege de moederdag en mei(maria)maand een gregoriaans koorstuk zingen op tekst van het Ave Maria.

Aanvang 19.30 uur. Inzingen om 19.00 uur.

Van harte welkom.

Namens de Vespergroep, Corrie van Til

Schoonmaken kerk

Woensdagmiddag **1 mei** om 13.00 uur
gaan we de kerk weer schoonmaken.
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

kopij De Brug

Inleveren voor parochieblad **juni - dinsdag 20 mei**

e-mail : [Bernyvanw \[at\] hotmail.com](mailto:Bernyvanw@hotmail.com)



Nieuws uit Het Kofschip

Door een foutje bij de redactie , is ons stukje van april helaas niet geplaatst .
Niet getreurd , we gaan er weer voor !

Een korte terugblik . De maand maart stond in het teken van ons Goede Doel en van het schoolvoetbal . De voedselbank heeft weer veel mensen blij kunnen maken met artikelen , die onze leerlingen hadden verzameld . Ook dit jaar weer een reuze succes . Bij de voetbal heeft iedereen gestreden voor wat ie waard was maar helaas geen finaleplekken dit jaar . De leerlingen van de groepen 8 hebben allemaal een plekje gevonden in het vervolgonderwijs . Niet voor iedereen de eerste keus maar alles is toch goed gekomen .

Ook was de maand maart voor veel groepen de museummaand . De groepen 4 gingen naar het Cobramuseum in Amstelveen . De groepen 7 naar het Van Gogh (met de echte museumbus) en de groepen 8 zijn naar het Rijksmuseum geweest . Het waren zeer leerzame bezoeken .

In de kleutergroepen zijn allerlei kweekbakjes te zien . Tomaatjes , bietjes , bosuitjes ,te veel om op te noemen . Als alles groot en stevig genoeg is ,wordt het buiten achter de school geplant . En dan maar groeien.....

Op 25 april doet de hele school mee aan de Koningsspelen . Op de vrijdag voor Palmпасen zijn de oudste kleuters met een afvaardiging van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 6 op bezoek geweest bij het zorgcentrum Theresia . Zij zongen weer liedjes en brachten mooi versierde palmpaasstocken en allerlei leuke verrassingen mee. Op de woensdag voor Pasen heeft groep 6b in Theresia een paasontbijt gehad samen met de bewoners .

Vanaf 25 april hebben we 2 weken meivakantie . Daarna volgen nog 8 weken . We beginnen sportief met de avondvierdaagse . Ook gaan de groepen 4 t/m 8 weer iedere vrijdag heerlijk zwemmen in het Amstelbad . Dit was het dan weer , tot de volgende keer .

Team Het Kofschip

Gebed om roepingen voor de maand mei

Goede God,
in staat van schoonheid ontloken
heeft de maand van mei
zich op de winter gewroken.
De velden zijn bedekt
met een spreij van bloemen,
heel de natuur
wil uw glorie roemen.
De bloesems aan de bomen
vertellen luide van het Koninkrijk
dat eens gaat komen.
Deze maand is Maria toegewijd.
Heel haar leven getuigt van uw heiligheid.
Uit haar geloof is de Kerk geboren;
zij is onze moeder
en haar willen wij toebehoren.

Wij bidden U om roepingen
voor de Kerk van onze tijd.
Er is honger naar Christus' woord;
wij hopen dat U onze bede hoort.

Maria, u zij gebenedijd.
Wees onze voorspraak voor altijd.
Met u loven wij Gods grote heerlijkheid,
vandaag en altijd tot
alles voltooid zal zijn in de eeuwigheid.
Amen.

REGIONIEUWS: BISDOMPELGRIMAGE NAAR ROME IN 2015

Er wordt een tiendaagse busreis (30 april t/m 9 mei 2015)
georganiseerd en een zevendaagse vliegtour (2 mei t/m 7 mei 2015).
Kosten: respectievelijk € 1.000 en € 850.

De organisatie is in handen van de VNB, de Vereniging van Bedevaarten. Kinderen, tieners en jongeren worden in het bijzonder uitgenodigd. Voor hen is er speciaal programma. Naast bezoek aan kerken en bezienswaardigheden in Rome is er een audiëntie bij de paus gepland. Het bisdom zal zich aan hem kunnen presenteren.

Op **8 mei** is er in de pastorie van de **Augustinuskerk** een eerste bespreking voor mensen uit het dekenaat Amsterdam die als 'contactpersoon of ambassadeur' met de organisatie mee willen doen. Mensen die op enige manier bij de organisatie en de begeleiding van deze Rome bedevaart betrokken willen zijn kunnen zich *bij pater Tom Buitendijk of pater Ambro Bakker opgeven*.

Informatie/vragen/opmerkingen: bedevaart [at] bisdomhaarlem-amsterdam.nl of de Facebookpagina bisdombedevaart of www.vnbreizen.nl.

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas Mw. W. Out **496 4469**
Rabo bank **NL51 RABO 0351 8011 62**
Ten name van P.C.I. Ouderkerk a/d Amstel

Gezinsdiensten 't Kwetternest

Vormselwerkgroep / Jongerengroep Dhr. P. Liesker **06-141 81 919** **644 8097**

Communiewerkgroep Mw. K. Lötters **496 5733**

Koor Elckerlyc Dhr. H. Out
496 4469

St. Caeciliakoor

Muzikaal begeleider alle koren
Dhr. Laurens de Boer **06-242 26 872**

Bezoekgroep Mw. Héléne van Huizen
496 1243

Raad van Kerken Secretariaat Mw. Linda den Hartog **496 4759**

Lay-out Parochieblad Mw. Berny van Wieringen **496 4175**
Bernyvanw [at] hotmail.com

Bezorging parochieblad Dhr. M. Schwegler **496 5733**

Administratie parochieblad Dhr. Jan de Jong **496 4608**

Stencilbureau Dhr. A. van de Vall **496 1749**
R.K. Gezellenhuis **496 1255**

Verhuur parochiehuis (kosterwoning) Via secretariaat **496 1320**

Kerkhof Dhr. R. Cerpentier **496 1853**

Opgave intenties

Intentie voor

Intentie tijdens de viering van dag / / uur

2° intentie tijdens de viering van dag / / uur

Opgegeven door telefoon

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipidium" aan te bieden. In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van € 10,- per intentie. Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat, Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **misintentie**.

✂-----

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam _____

Huiding adres _____

Verhuisdatum _____

Nieuw adres _____

Postcode en plaats _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden

Voorn. Achternaam geboorteplaats/ - datum -godsdienst

1. m/v

2. m/v

3. m/v

4. m/v

5. m/v