

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
mei 2013**

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Edwin Saan
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl **4964608**

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Meimaand

De maand mei is de maand , waarin de schepping zich doorgaans in al haar pracht en praal laat zien. Bomen komen tot bloei, planten schieten op en de natuur is een en al leven. 's Morgens wordt het opkomende licht door de vogels verwelkomd. Zij vliegen af en aan om hun nesten te bouwen, leggen eitjes en zijn druk in de weer. Meer dan in welke maand ook mag je in mei ervaren dat elke dag weer meer licht geeft dan de vorige en dat het leven een wonder is. De Meimaand lijkt bij uitstek de maand te zijn waarin mensen op elkaar verliefd worden, elkaar en alle leven beminnen. Het lijkt er ook haast op dat mensen meer openstaan en open gaan dan in welke andere maand ook. Mei is de maand van écht (samen) léven!

Juist in deze maand gaan we van Pasen op weg naar Hemelvaart en

Pinksteren. De Opgestane van Pasen komt telkens weer opnieuw en op vele manieren zijn leerlingen tegemoet, Hij die door lijden en dood is heengegaan. Leven blijkt in Jezus veel sterker dan de dood.

Wanneer de leerlingen hun verrezen Heer ontmoeten dan brandt hun hart. Ze zijn vol vreugde en weten zich zielsgelukkig in zijn nabijheid.

Ze houden van Hem zoals ze nog nooit van Hem gehouden hebben.

Maar toch, ze mogen Hem niet vasthouden.....

Keer op keer verzekert Jezus hen dat Hij naar zijn Vader zal gaan en daarna zal terugkomen, ooit.....eens. De leerlingen zijn geroepen om aan de mensen, en dan vooral aan de meest kwetsbare medemensen, Zijn verhaal waar te maken; te leven zoals Hij hen heeft voorgedaan om voor elkaar een 'bevrijder' te zijn. Want alleen dan zal het Rijk

van God, het Rijk van onderlinge liefde, het Rijk van écht samen leven ook werkelijk op aarde gestalte krijgen.

Voor de meeste van ons is de meimaand ook de maand van de herinneringen. Het was en is een Mariamaand, een maand waarin de moeder en de eerste apostel van Jezus op een bijzondere wijze wordt vereerd. Onder haar bescherming en naar haar voorbeeld te leven, weten mensen zich veilig en echt vrij. Ter ere van haar en om samen ons geloof te beleven, zullen we dan ook iedere woensdagavond in de stilte ruimte het aloude rozenkransgebed bidden. De eerste avond is 1 mei en we beginnen om 19.30 uur. Weet u hiertoe van harte welkom! Voorts is mei ook de maand, waarin wij herdenken hoe Nederland na vijf jaar van onderdrukking en schending van mensenrechten door ander landen is bevrijd en als vrij land zijn geschiedenis weer kon oppakken.

Voor de meimaand lijkt het erop dat vrij, bevrijding en bevrijder sleutelwoorden zijn, die ons brengen bij echt samen leven. Wij kunnen niet heen om de wonderen van de schepping. We kunnen niet heen om het leven van Jezus.

Aan ons dan ook in Ouderkerk de taak om bevrijding en vrijheid te brengen aan onze medemensen in navolging van de 'Grote Bevrijder'. Wij allen zijn hiertoe geroepen en uitgenodigd. Het zijn grote woorden, maar toch.....voel u vrij om samen te proberen een stukje van het Rijk van God waar te maken. Laat u hiertoe voeden binnen de muren van onze kerk, plek van samenkomst en inspiratie. Dat is broodnodig in onze tijd. Het huis van God is niet alleen een plek voor de kleine groep van getrouwen, maar een plaats waar iedereen welkom is, oud en jong, jonge gezinnen, pas gehuwden, jongeren, ouders van dopelingen en eerste communicantjes enz. Iedereen is er welkom.

Welkom bent u ook bij de regionale avond op Donderdag 23 mei omtrent **Liturgie: is de vernieuwing geslaagd?** In de Titus Brandsmakerk. U leest er elders over in het parochieblad. Een boeiende avond voor allen die geïnteresseerd zijn in liturgie en hieraan meewerken: koorleden, koster, lectoren en anderen. Wellicht kunnen we weer terugkeren naar een meer sacrale liturgie waarin niet de mens maar God centraal staat.

Welkom bent u ook bij de regionale vormselviering op zondag 26 mei om 10.15 in de Titus Brandsmakerk waarin ook de vier jongeren van onze parochie het sacrament van het vormsel zullen ontvangen te samen met 14 andere jongeren uit de gehele regio.

Welkom zijn met name de jonge ouders voor een workshop communiceren met kinderen. En wel op maandag 27 mei in het Dienstencentrum. Het belooft een hele leuke en goede workshop te worden met uitdagend en creatief materiaal. Van harte aanbevolen dus!

Meimaand is óók vakantiemaand en natuurlijk vieren we het Pinksterfeest. Met Pinksteren vieren we het feest dat de geest van God zichtbaar wordt in mensen en hen in beweging zet.

Dat gebeurde ruim 2000 jaar geleden met de bange leerlingen van Jezus die zich uit angst verschole achter gesloten deuren en luiken. Geraakt door de Geest van God traden ze samen onverschrokken en moedig naar buiten om te laten zien dat de boodschap van Jezus waardevol is voor iedereen die dit maar horen én aanvaarden wil. Ze deden dit zo overtuigend en levendig dat allen het verstonden. Er was sprake van communicatie van hart tot hart, die alle taalbarrières overwint.

Deze kracht is al eeuwenlang de motor die de kerk aanwakkert en in beweging houdt. Ook nu nog! Dat vuur van het begin, van de geboorte van de geloofsgemeenschap van de Kerk, dat vuur mag ook nu weer ons inspireren en in beweging zetten de toekomst in. Omdat we elkaar kunnen aanspreken over wat ons ten diepste bezighoudt. Voor geloof heb je elkaar nodig. Mét elkaar moeten wij dit vuur telkens weer aanwakkeren, brandend houden en doorgeven aan elkaar. Dat lukt wanneer we ontvankelijk zijn en ons hart openhouden voor de fluisteringen van de Geest.

Kom Heilige Geest, zingen we met Pinksteren, kom...vuur ons aan. Laten we doorgaan....laten we geloven, samen met elkaar. Als je je ideeën, dromen en idealen niet deelt, verliezen ze uiteindelijk hun waarde. Door ze te delen krijgen ze kracht.

Een hartelijke groet, Kiki Kint, p.w.

Wijzigingen in de vieringen

Vanwege Oranjefeesten in de glazen zaal van zorgcentrum Theresia vervalt de zaterdagviering op zaterdag 27 april. Deze viering wordt verschoven naar de zaterdag 4 mei om 18.30 uur.

De viering van zaterdagavond 4 mei in de St. Urbanuskerk vervalt vanwege de dodenherdenking.

Dankbetuiging aan het bestuur, pastor Kint en de medewerkers en leden van de parochie

Langs deze weg wil ik mede namens mijn familie iedereen bedanken die op een of andere wijze aandacht heeft geschonken aan mijn 50-jarig priesterjubileum. De goed bezochte viering, de vele felicitaties en kado's, de lunch met mijn familie in de pastorie, en de wijze waarop in zorgcentrum Theresia het jubileum gevierd is, waren hartverwarmend. Ik heb het geïnterpreteerd als een teken van waardering voor de wijze waarop het parochiebestuur, pastor Kint, de koren en de andere vrijwillige medewerkers samen met mij en u allen gestalte proberen te geven aan de parochie. Ik hoop dan ook dat bewaarheid wordt wat velen mij hebben toegewenst, dat ik de parochie nog lange tijd van dienst kan zijn.

Pastor G. van Tillo, Administrator

Meimaand-Mariamaand

Maria

laat ons gewoon met U het Wees Gegroet meebidden en daarin onze nood, onze hoop en vertrouwen uitspreken.

Elke woensdagavond in de maand mei wordt om 19.30 uur de rozenkrans gebeden in de stilteruimte/Mariakapel van de kerk. Mevr. B. Stronkhorst zal op deze avonden weer voorgaan in het rozenkransgebed.

U bent van harte welkom op deze avonden.

1, 8, 15, 22 en 29 mei

Gebed is en blijft hard nodig, zeker voor de parochie!



14 april jl. ontvingen vijf kinderen uit de parochie hun Eerste Communie. De viering had als thema: 'de poort die altijd open is'. De kerk was feestelijk versierd en de viering zelf goed en aansprekend waarin kinderen én hun ouders tot hun recht kwamen. Jammer genoeg

liet menig parochiaan verstek gaan, terwijl de Eerst Communie toch een echt parochiefeest is! Volgend jaar hopen we op een goed gevulde kerk.

Op 15 april overleed in zorgcentrum Theresia
in de leeftijd van 91 jaar

Willemien J.G. van Emmerik

Familieberichten

Op 27 maart jl. overleed op 78-jarige leeftijd

Ton van Thienen.

In de uitvaart op 3 april, voorgegaan door pastor J. Adolfs, werd er afscheid van hem genomen, waarna begrafenis op het parochiekerkhof. Moge hij rusten in vrede en wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Op 11 april overleed in verzorgingshuis d'oude Raai in Amsterdam

Elisabeth Boleslawa Maria Teunissen-Onstee

Zij mocht de hoge leeftijd van 96 jaar bereiken. Betty, zoals zij genoemd werd, bleef tot het laatste moment interesse houden voor de wereld om haar heen. Deze wereld moest zij echter loslaten. Op 17 april was de gezongen requiemmis, voorgegaan door pastor P. Valkering, geheel in de door haar gewenste stijl. Na de uitvaartplechtigheid werd zij bijgezet in het graf van haar overleden echtgenoot. Mogen zij samen verenigd zijn bij hun Schepper. Op haar rouwkaart stonden de volgende woorden van Cicero.

*“Ouderdom is alleen draagbaar onder voorwaarde,
dat het zichzelf verdedigt,
zijn rechten behoudt,
zich aan niemand ondergeschikt maakt
en tot de laatste ademtocht
zijn eigen domeinen blijft beheersen.”*

Sinds september 2010 was Willemien woonachtig in het zorgcentrum. In 1958 verliet deze rasechte Limburgse haar geboortedorp Brunssum om zich in Amsterdam te vestigen waar zij tot haar pensioen in 1982 werkzaam was in het VU Medisch Centrum. Daar leerde zij Jacqueline van Sas kennen waarmee zij een hechte vriendschap van 53 jaar opbouwde. Samen reisden ze veel in binnen -en buitenland en beide gelovige vrouwen bezochten menigmaal Lourdes en andere bedevaartplaatsen. Willemien was een sterke persoonlijkheid, sociaal betrokken met een blijvende belangstelling voor haar familie in Limburg voor wie zij een zeer leuke en geliefde tante was Haar vriendin Jacqueline bezocht haar dagelijks en maakte het onomkeerbare proces van dementie mee. Vele malen werd Willemien ziek, maar steeds krabbelde zij er lichamelijk weer bovenop, mede ook door de liefdevolle verzorging en aandacht in het zorgcentrum. Willemien was er zeer geliefd en zorgde vaak voor grappige situaties door haar op -en aanmerkingen. Uiteindelijk gaf haar lichaam het op en overleed zij in haar slaap en begon zij aan haar laatste reis naar haar Schepper.

Op zondag 21 april was er een korte gebedsviering en zegening op haar kamer in bijzijn van haar vriendin Jacqueline en neef Wim met zijn vrouw. Het kruisje met haar naam is opgehangen in onze St. Urbanuskerk. Maandag 22 april was de uitvaart in Brunssum waarna bijzetting in het familiegraf op het parochiekerkhof.

Op 18 april overleed in de leeftijd van 68 jaar

Riet M. M. Jansen-Reijsbergen,

weduwe van Cor Jansen. Geboren in Den Haag ontmoette zij haar man Cor in Amstersfoort en trouwden zij in 1975. Een koningswens werd vervuld met de geboorte van zoon Alex en dochter Carin. Riet was een nuchtere, realistische vrouw met een positieve inslag. Zij zette zich in voor de Zonnebloem en maakte vele reisjes mee als begeleidster. Ook bij de parochie was zij, evenals haar man Cor, erg betrokken. Menig communicantje en vormeling is mede door haar voorbereid. Jarenlang heeft zij ook de bloemen verzorgd en was zij lector totdat dit vanwege haar gezondheid niet meer kon. Voor haar werk en inzet mocht zij de parochiepenning ontvangen. De zeer onverwachte dood van haar man Cor in 2005 moet ongetwijfeld een grote schok zijn geweest. Maar met alle wilskracht die ze bezat heeft Riet het leven weer opgepakt, een leven dat de laatste acht jaar werd getekend door ziekte en tegenslagen. Drie keer per week moest zij naar het Vu-ziekenhuis voor haar nierdialyse. Menig maal moest ze onverwacht worden opgenomen vanwege toenemende hartklachten. Maar Riet bleef altijd positief en hoopvol gestemd ook al moest ze steeds meer inleveren. Voor haar kinderen was zij een lieve moeder, altijd bereid om te luisteren en nooit druk uitoefenend. Dolblij was zij met de geboorte van haar kleinkinderen en keek ze uit naar het huwelijk van Carin.

De laatste weken kreeg het hart van Riet echter meer en meer te verduren. Een hartkatheterisatie in het Vu-ziekenhuis volgde en eventjes leek het weer goed te gaan. Toch nog zeer onverwacht volgde een hartstilstand en mocht hulp niet meer baten. Het afscheid was te vroeg, maar vanuit haar geloof mogen we weten dat Riet nu verenigd is met haar man Cor.

Op 25 april was de afscheidsviering van Riet, waarna de crematie in Westgaarde volgde. Kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte bij dit grote verlies.

Regionale Vormselviering



Op **zondag 26 mei** wordt aan de vormelingen van de regio Amstelland het sacrament van het Vormsel toegediend door Deken A. Bakker s.m.a. Deze feestelijke gebeurtenis -vanwege de regiovorming jaarlijks in een andere kerk - zal dit jaar plaatsvinden in de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1 te Amstelveen en wel om 10.15 uur. Deze viering zal muzikaal ondersteund worden door tienerkoor Vivace van de Augustinskerk.

Negentien jongeren uit vijf kerken zijn in twee groepen voorbereid op het sacrament van het Vormsel middels het missionaire project 'In Vuur en Vlam'. Voor hen was er tevens op 6 april jl. de jaarlijks gezamenlijke vormelingsdag op het gastvrije en prachtige Kaageiland. De ochtend stond in het teken van kennismaking, teambuilding en verdieping. De zeiltocht 's middags in een botter over de Kagerplassen werd niet alleen begeleid door een stevige bries, maar gelukkig ook door een zonnetje. Door de stevige wind moesten we regelmatig overstag en werd er samengewerkt om goed koers te houden. De dag werd afgesloten met een korte viering rond een groot vuur waarbij de jongeren een flesje met goudsnippers ontvingen, omdat deze jongeren goud waard zijn! We hopen van harte dat zij in hun verdere leven ook koers blijven houden en mensen mogen ontmoeten die in hun leven iets ervaren hebben van het geheim van God. Die hen kunnen vertellen dat het geloof een houvast is waarmee je verder komt en bergen kunt verzetten.

Voor de ouders was er -naast een introductieavond - een verdiepingsavond op 7 februari jl. in de H. Geestkerk o.a. rond het thema Godsbeelden. Niet een makkelijk thema, maar wel een onderwerp dat aanzet tot nadenken over je eigen persoonlijke relatie met God. We hopen van harte dat de ouders samen met hun kinderen mogen groeien in geloof.



Van onze eigen parochie ontvangen de volgende jongeren het Vormsel:

Yaëll van der Marck
Daphne Ridder
Fabienne Mouris
Luke Saan

U bent van harte welkom op zondag 26 mei om samen met de vormelingen en hun ouders deze belangrijke dag te vieren.

K. Kint, p.w. , namens het jongerenpastoraat regio Amstelland.

Misintenties voor de maand Mei 2013

Zondag 05 mei 10.00 uur: samenzang met Taizéliederen

Riet Jansen-Reijsbergen, Willemien van Emmerik, Betty Teunissen-Onstee, Ton van Thienen, Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler.

Hemelvaart Donderdag 09 mei 10.00 uur: Caeciliakoор

Jan Out en To Out-Fritschy. Voor degenen die het moeilijk hebben.

Moederdag Zondag 12 mei 10.00 uur: koor Elckerlyc

Riet Jansen –Reijsbergen, Willemien van Emmerik, Betty Teunissen-Onstee, Ton van Thienen, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Elena Kruishaar-Demtschenko, Ben Vergouw, Rie van Blokland-de Waal, Elisabeth Baetings-Bunnik, Wes Korrel en Riet Korrel-Papôt, Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Rien Verlaan, Theo Kouwenhoven, Jan Compier, Jan Out en To Out-Fritschy.

Pinksteren Zondag 19 mei 10.00 uur: Caeciliakoор

Riet Jansen-Reijsbergen, Willemien van Emmerik, Betty Teunissen-Onstee, Ton van Thienen, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Overleden ouders Brummelhuis-Jansen, Sophie Kea, Overleden fam.van Wees-Kolk, Jan v.d.Lee, Hans Lohhof, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg, AndréBremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Overleden fam. van Wieringen-v.d.Salm, Sophie Jooren-Timmer, Wim van Beek, Leo van Dijk, Jan Out en To Out-Fritschy.

Zondag 26 mei 10.00 uur: pastor Phil Kint met samenzang

Riet Jansen-Reijsbergen, Willemien van Emmerik, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Ben van Dijk, Riet Groen in't Woud-Bosman, Jo Vergouw-Neelink, Jo Balvert-v.d.Weijgert, Grada Dekker-v.d.Lugt, Nellie de Kort-Massingh, Lucia Copier-v.d.Heide

Meimaand: bloemenoffer

Voor het bloemenoffer werd jarenlang in de meimaand gecollecteerd door een grote groep vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn al op meerdere fronten in de parochie actief. Vorig jaar is men gestopt met collecteren vanwege het te kort aan collectanten en de grote organisatie hiervoor te zwaar werd.

Wij willen graag weer een beroep op u doen om te doneren voor het bloemenoffer.

Gedurende de maand mei en juni staan er **in de dagkapel en achter in de kerk** collectebussen met en opschrift **BLOEMENOFFER**.

Wij vragen u vriendelijk hierin uw welkome bijdrage voor het bloemenoffer te deponeren.

De dagkapel is alle zeven dagen van de week open van 's morgens 8 tot 's avonds 8 uur en is altijd een bezoekje meer dan waard. In het weekend kan uw gift in de bus achter in de kerk.

Als u op een ander tijdstip langs de kerk komt kunt u uw bijdrage ook nog in de brievenbus (die mooie natuurstenen) bij de deur van de pastorie deponeren. Onder vermelding van **bloemenoffer** kunt u het ook overmaken naar Rabobank **3518.06.210** ten name van Urbanus Parochie Bestuur.

In de meimaand kunt u met de mooie traditie van het bloemenoffer meedoen. Met het bloemenoffer wordt de kerk en de dagkapel het hele jaar door met bloemen versierd.

Uw bloemetje in de vorm van een zeer welkome gift is van harte welkom.



Pinkstercollecte: Week van de Nederlandse Missionaris:

Help de missionaire traditie voort te zetten. Steun onze missionarissen! Missionarissen geven veel. En zij vragen weinig. Zij hebben echter wel onkosten. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt daarvoor soms een bijdrage. Vandaar de jaarlijkse Pinksteractie voor de WNM. Dan wordt de steun van ons allen gevraagd, steun voor onze missionarissen en missionair werkers!

We hebben allemaal een missie. Ons inzetten voor kansarme medemens: dat willen we allemaal. Een leven ten dienste van de missie is echter voor weinigen weggelegd. Daarom moeten we zuinig zijn op onze missionarissen. Elke dag helpen ze anderen, ver van hier. Uit het oog, maar niet uit het hart. Integendeel, door de Week Nederlandse Missionaris te steunen, toont u dat u achter hen staat. Zo zetten we de missionaire traditie voort.

Zij geven veel en vragen weinig Een bijdrage voor werk, woning, zorg of diaconie. Het is niet veel wat missionarissen aan de WNM vragen. Terwijl ze zoveel geven. Zoals concrete hulp. En tomeloze energie! Missionarissen ontvangen daarom ook eens in de paar jaar een bijdrage voor welverdiend verlof. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van missionair werkers – jonge mensen die in de voetsporen van missionarissen treden.

In 2012 gaf de WNM bijvoorbeeld een bijdrage voor:

- Onderhoud woning - zuster Antonetta van Winden, Kameroen
- Uitrusting kantoor - broeder Jan Sjerps, Indonesië
- Koelkast - pater van Bussel, Kenia
- Definitieve terugkeer naar Nederland - Father Frans Meulemans

Nieuw WNM-boekje vol bezieling. Tijdens de Pinksteractie is er in de parochies weer een collecte voor de WNM. Ook verschijnt dan het nieuwe WNM-boekje, waarin inspirerende mensen centraal staan. Broeder Jan Heuft (73 jaar) bijvoorbeeld. Al meer dan veertig jaar zet hij zich in voor vluchtelingen in Algerije. Het zijn mensen uit heel Afrika, die hoopten hun heil te vinden in een ander land. Ze worden echter nergens toegelaten. Nu bivakkeren ze in Algerije in krotten en gaan ze gebukt onder armoede en ziekte. Broeder Jan helpt hen waar hij kan, en ondanks tegenslag blijft hij vol vuur en vol liefde voor zijn medemens. Ook leest u over missionair werker Pritha Belle (27) in het WNM-boekje. Zij staat in Colombia mensen bij die met geweld van hun geboortegrond werden verjaagd. Pritha zet zich met hart en ziel in voor hun recht op een autonoom bestaan, zoals u kunt lezen in het inspirerende WNM-boekje van 2013.

Start campagne: Pinksteractie 2013! Zo staan Jan Heuft en Pritha Belle symbool voor de tomeloze energie en bezieling waarmee onze missionarissen zich inzetten voor anderen. Laten wij ons op onze beurt sterk maken voor hen! Steun de Week Nederlandse Missionaris tijdens de Pinksteractie van 9 t/m 19 mei! Met uw bijdrage zetten wij samen de missionaire traditie voort.

U kunt onze missionarissen steunen door:

- een gift via giro 17.12.11.111, WNM, Den Haag
- een bijdrage aan de Pinkstercollecte
- bestelling van het WNM-boekje 2013 (€15 via giro 17.12.11.111, WNM, Den Haag, onder vermelding van 'WNM-boekje')
- uw omgeving te vragen óók bij te dragen

Woorden van erkentelijkheid

'Ik wil u hartelijk danken voor de bijdrage. Het is een bewijs dat de Nederlandse gelovigen hun missionarissen nauw aan het hart hebben. Nogmaals hartelijk dank.'

Pater Ferdinand van Campen, Tanzania

Gesprek bij de koffie.

Donderdag 30 mei om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,
maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.

(mei in de Amstelkerk)

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen.

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Bijbelwerkplaats.

Dinsdagavond **14 mei om 20.00 uur Bijbelwerkplaats**

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrond informatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte welkom.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.

De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig.

Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: jos.de.heer@hetnet.nl

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

LITURGIE AGENDA

<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Voorganger</u>	<u>Plaats</u>
27-04	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
28-04	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
04-05	18.30 uur	Pastor G van Tillo	Theresia Zorgcentrum
04-05	19.00 uur	vervalt in Urbanuskerk vanwege dodenherdenking	
05-05	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
09-05	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
11-05	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
12-05	10.00 uur	Pastor K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
19-05	10.00 uur	Pastor v. Tillo/ K.Kint pw	St. Urbanuskerk
20-05	Geen Viering		
25-05	18.30 uur	Pastor K. Kint	Theresia Zorgcentrum
26-05	10.00 uur	Pastor Phil Kint	St. Urbanuskerk
01-06	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-06	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk

MEI 2013

<u>Bijzonderheden</u>	<u>Muzikale invulling</u>
	Caeciliakoor
	Samenzang: Taizéliederen
Hemelvaartsdag	St.Caecilliakoor
Moederdag	Koor Elckerlyc
Pinksteren	St.Caecilliakoor
2 ^e Pinksterdag	
	Het Kwetternest
Regionaal Vormsel in Titus Brandsmakerk	Samenzang
	Samenzang: Taizéliederen

Urbanus Lunchtijd Concert

Amerikaanse muziek



Op vrijdag 7 juni 2013 (aanvang 12.30) zal in de St. Urbanuskerk door Laurens de Boer (piano) en Anton Weeren (trompet) een Lunchtijd Concert worden gegeven.

Op het programma staan werken uit het Amerikaanse repertoire van onder andere George Gershwin, Frank Zappa en Elvis Presley. Na afloop van het concert is er gelegenheid na te praten bij een kopje koffie of thee.

De toegang is gratis. Na afloop wordt een deurcollecte gehouden om de onkosten te bestrijden.

Laurens de Boer studeerde piano aan het *Rotterdams Conservatorium* bij Barbara Grajewska. Hij specialiseerde zich in hedendaagse muziek en kamermuziek.

Met het *Rosa Ensemble* gaf hij meer dan 10 jaar als vaste pianist concerten in binnen- en buitenland.

Sinds 2012 is Laurens op de solotour. In zijn project *Percussive Piano* laat hij de piano op geheel eigen wijze klinken met speciaal voor hem geschreven composities. Deze hebben een sterk ritmische invalshoek. Hiernaast is Laurens een bevlogen kerkmusicus. Hij heeft de ambitie zo actueel en aansprekend mogelijk te werken aan inspirerende kerkmuziek.

Hij is hij inmiddels bijna 10 jaar dirigent van het *St Caeciliakoor* van de S^t Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel en sinds bijna 5 jaar heeft hij daar ook de leiding over *Koor Elckerlyc* en *Kinderkoor 't Kwetternest*.

Anton Weeren studeerde cum laude af aan het *Rotterdams Conservatorium* als trompettist en behaalde daarna zijn 2^{de} fase diploma trompet klassieke muziek aan het *Koninklijk Conservatorium* in Den Haag. Vervolgens behaalde hij de diploma's harmonie- en fanfaredirectie 1^{ste} en 2^{de} fase.

Als trompettist is hij o.a. verbonden aan de *David Kweksilber Bigband*. Ook als solist is Anton regelmatig te horen.

In de door de Stichting Vollebregt georganiseerde Urbanus Concerten heeft hij al enkele keren meegewerkt aan een succesvol concert.

Wel en wee van het Vollebregt Orgel

Zoals bekend was het Vollebregt Orgel een aantal weken onbespeelbaar. De oorzaak daarvan was de aanhoudende droogte. Het is echter niet de eerste keer sinds de restauratie van het orgel in 2006 dat dat probleem zich voordoet. Hoe is dat te verklaren en is er iets aan te doen?

De orgelpijpen van het Vollebregt Orgel zijn voor het overgrote deel van metaal. De mechanische aanleg - dat is de verbinding tussen de toets en pijp - is een houten constructie. Hout is en blijft een levend materiaal. Het is zeer gevoelig voor het vochtgehalte van de lucht in de ruimte waarin het orgel zich bevindt. Wil de houten mechaniek goed functioneren, dan moet de relatieve vochtigheid in het orgel minimaal 50 % zijn. De orgelbouwers in Nederland hebben gezamenlijk vastgesteld dat zij geen garantie geven als het relatieve vochtgehalte beneden de 50% komt.

In droge periodes zakt de hygrometer - een instrument om de relatieve vochtigheid te meten - in de S^t Urbanuskerk bij tijd en wijle naar de 40 of de 30%. Bij het Vollebregt Orgel beginnen dan doorgaans de problemen: er ontstaan 'hangers'. Dat wil zeggen, de toetsen komen niet meer vanzelf omhoog nadat je ze hebt ingedrukt. Als het aantal 'hangers' niet te groot is, kan dat in eigen beheer worden bijgesteld.

Begin april zakte de hygrometer echter naar 24 %. Dat was een historisch dieptepunt. Er waren zoveel hangers dat het probleem noch door ons zelf noch door de orgelbouwer verholpen kon worden.

Nadat het weer omsloeg kwam de hygrometer weer boven de 50% en herstelde de mechaniek zich vanzelf. Zoals het er nu uitziet, is er geen blijvende schade.

Veel orgels (en piano's!!) hebben last gehad van de lange droge periode. Lang niet overal was het zo erg als in de S^t Urbanus, maar er

op sommige plaatsen was de situatie vergelijkbaar. Zo liet de architect van de renovatie van de S^t Urbanus, de heer Van Vliet, die zelf organist in Loosdrecht is, weten dat hij in zijn kerk dezelfde problemen had. Aldaar is geprobeerd het probleem op te lossen door elke dag liters water over de vloer uit te storten. Volgens de orgelbouwer Verschuere die het Vollebregt Orgel heeft gerenoveerd en het onderhoudt, werkt die methode echter alleen als de kerk vloerverwarming heeft. Anders verdampt het water niet voldoende. De Stichting Vollebregt treedt binnenkort in overleg met de architect, de orgelbouwer en de adviseur van de orgelrestauratie om na te gaan welke oplossing duurzaam, haalbaar en betaalbaar is.

Namens de Stichting Vollebregt Orgel

Johan Vos

Programma Jaar van Geloof : regionaal toerustingprogramma



Vijftig jaar geleden werd het Tweede Vaticaans Concilie geopend. Paus Benedictus XVI heeft 2013 tot Jaar van geloof uitgeroepen. In de regio Amstelland willen we in drie bijeenkomsten aandacht besteden aan de doorwerking van dit concilie in de kerk van vandaag, vijftig jaar later.

Donderdag 23 mei 2013 : Liturgie: is de vernieuwing geslaagd?

Het eerste officiële document van het Concilie was de Constitutie over de Heilige Liturgie: Sacrosanctum Concilium. In Nederland werd de mogelijkheden die deze liturgievernieuwing gaf van het begin af aan ruim gebruikt. Deze mogelijkheden zijn: het gebruik van de volkstaal, de Eucharistie wordt gevierd met het gezicht naar het volk, het volk is actief deelnemer aan de liturgie in een eigen rol. In de laatste tien jaar worden deze regels anders geïnterpreteerd dan vijftig jaar geleden. Er komen steeds strakkere richtlijnen en voorschriften. Met verwelcoming van de nieuwe liturgie is de hang naar de oude liturgie niet verdwenen. Veel koren zingen nog graag Latijnse gezangen. Ook in Nederland is er belangstelling voor de Tridentijnse Mis in het Latijn. Paus Benedictus XVI verruimde de mogelijkheden om deze te vieren in de parochies. Een vaak gehoorde klacht is dat de liturgie 'te gewoon' is geworden en niet meer als 'iets heiligs' beleefd kan worden. Daarom de volgende vragen:

Welke verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie willen we niet opgeven? Hoe vieren wij liturgie als sacrale momenten van ons gelovig leven.

Inleider: Drs. Loek Seeboldt OCarm

**Plaats en tijd: Ontmoetingsruimte Titus Brandsmakerk ,
Westelijk Halfrond 1 , 1183 HN Amstelveen.**

Gespreksleider : pastor T. Buitendijk

Twee andere bijeenkomsten: noteer alvast in uw agenda!

Dinsdag 17 september 2013 : De kerk in de wereld van deze tijd.

Wat is de rol nog van het Europese christendom.? Kunnen we van jonge kerken leren?

Dinsdag 22 oktober 2013: Oecumene

Hoe kunnen we oecumenische contacten uitbouwen op andere terreinen dan de zondagse liturgie? Kunnen katholieken en protestanten in plaats van gezamenlijke vieringen te houden elkaar gastvrijheid verlenen in elkaars vieringen? Kan dat ook in vieringen van Eucharistie en Avondmaal?

Open Dag Bonifatiusinstituut 4 mei 2013

SAMEN THEOLOGIE STUDEREN OP DE TILTENBERG: EEN VERRIJKING VOOR JEZELF EN ANDEREN!

Theologie studeren is sterker worden, sterker in je eigen geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg in het geloof te vinden. Het Sint Bonifatiusinstituut geeft vele mogelijkheden om je te verdiepen in het katholieke geloof: van korte cursussen tot het in deeltijd behalen van een bachelor of master in de theologie. De colleges en cursussen vinden (voornamelijk) op zaterdag plaats.

Op **zaterdag 4 mei** is er een **OPEN DAG** waarop je kunt kennismaken met het Bonifatius instituut. Een dagdeel of een hele dag kennismaken met studenten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan.

Je bent van harte welkom op deze open dag!



Gezamenlijk gebed in de kapel van De Tiltenberg

Studenten geven hun indruk van de opleiding: "Mijn motivatie om aan het Bonifatiusinstituut te gaan studeren was om me te verdiepen in het Katholieke geloof om zo later het geloof ook goed met anderen te kunnen delen. (...) De studie bevalt mij heel goed. De inhoud van de colleges is boeiend en goed verzorgd. De Heilige Schrift en de Katholieke leer ga je door de opleiding steeds beter begrijpen, waardoor je je geloof ook beter kunt verantwoorden. Ook vakken waarin actuele onderwerpen aan de orde komen vind ik belangrijk. Hier leer ik hoe ik vanuit het geloof kan omgaan met bijvoorbeeld medisch-ethische of maatschappelijke onderwerpen. (...) Het is heel stimulerend dat er op De Tiltenberg een goede sfeer heerst, waar personeel, docenten en studenten aandacht voor elkaar hebben. Zo kun je ook meer uit de lesstof halen. Je leert omgaan met andere visies en zo kun je je eigen kijk op de dingen leren verantwoorden en kritisch bijstellen. De kwaliteit van de opleiding is top!" (Raquel German)

"Mijn motivatie om theologie te gaan studeren is ontstaan op wat oudere leeftijd (d.w.z. 50+) en is vooral ingegeven door het feit dat de zogenaamde 'zinvraag' toch wat vaker boven de horizon van het je leven verschijnt. (...) Samen met anderen bezig zijn met bidden en studeren, juist in deze tijd waarin alles lijkt te draaien om targets, deadlines en cashflow is dit een verademing. (...) Het enige nadeel dat

ik kan bedenken is waarom ik er niet tien jaar eerder mee begonnen ben." (Jos van Bellen)

Programma open dag

08.45 - 09.00 uur	Binnenkomst en welkom
09.00 - 10.15 uur	Lauden (Gezamenlijk ochtendgebed) en eucharistieviering
10.15 - 10.30 uur	Koffie/thee
10.30 - 11.15 uur	College Kerkelijke documenten (Mgr.dr. J. Hendriks)
11.20 - 12.00 uur	Over theologie studeren op de Tiltenberg (Rector Bruggink)
12.10 - 12.50 uur	Praktische zaken, wat zijn de mogelijkheden voor studeren aan het Bonifatiusinstituut, rondleiding gebouw (studieprefect Diederik Wienen)
13.00 - 14.10 uur	Gezamenlijke lunch met aansluitend middagpauze en gelegenheid tot uitwisseling en gesprek met studenten
14.10 - 14.40 uur	Theologie studeren en geestelijk leven, een toelichting door één van de spirituaals van de opleiding
14.50 - 15.15 uur	Gelegenheid tot vragen over studeren aan De Tiltenberg
15.15 - 15.45 uur	Afsluiting met hapje en drankje
15.45 - 16.00 uur	Vespers (Avondgebed) De Tiltenberg

De Tiltenberg is een prachtig en sfeervol gebouw, dichtbij de duinen in Vogelenzang (ten zuiden van Haarlem) en is per auto of met het openbaar vervoer te bereiken

Opgave voor open dag en/of verdere informatie

Opgave kan via een email naar evenementen@tiltenberg.org onder vermelding van 'Open Dag Sint Bonifatiusinstituut'

Kunt u daarbij de volgende zaken vermelden?

Naam en voornaam m/v:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoon en email:

Deelname aan de open dag:

Kan niet deelnemen, maar heb wel belangstelling voor studie:

Verdere informatie

Voor aanvullende informatie over de open dag en over de mogelijkheden te studeren of een cursus te doen aan het Bonifatiusinstituut kunt u contact opnemen met de studieprefect van het Sint Bonifatiusinstituut, drs.

Diederik Wienen: telefoon 0252-345333, evenementen@tiltenberg.org.

De collecte in natura op Witte Donderdag.

Ook dit jaar is er in de vieringen op Witte Donderdag een inzameling gehouden voor het opvanghuis voor daklozen van de zusters van Mother Teresa in de Jordaan en voor het Jeanette Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost, dat onderdak biedt aan vluchtelingen.

Beide huizen moeten het geheel hebben van giften. De parochies in de regio Amstelland steunen hen al een aantal jaren met geld etenswaren en goederen, via de gezamenlijke diaconie.

Naast de Augustinusparochie, de Titus Brandsma en de H. Geest/Urbanusparochie in Bovenkerk, heeft zich dit jaar ook de Urbanusparochie in Ouderkerk bij onze actie aangesloten.

Het resultaat was een overweldigende hoeveelheid, vooral houdbare, voedingsmiddelen, handdoeken, ondergoed en toiletartikelen die we op vrijdagochtend verzamelden in de Titus Brandsmakerk en daar verdeelden over de twee huizen waar de gaven voor bestemd waren.

Tevoren hebben we bij de huizen geïnformeerd waar de meeste behoefte aan is en daar met de verdeling zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Ook waren er dit jaar door u veel enveloppen met geld gegeven. We konden daarmee elk van de huizen ook nog een bedrag van vele honderden euro's schenken.

Met dit geld en een aantal volgeladen auto's zijn we alles op vrijdag gaan brengen naar de zusters en naar het Jeanette Noëlhuis.

De reacties waren, zoals steeds wanneer we daar komen, hartverwarmend en alles wat we brengen wordt buitengewoon gewaardeerd. De zusters en de bewoners van het Jeanette Noëlhuis laten u heel hartelijk danken voor alle goede gaven en zeker ook voor uw aandacht en hulp op afstand voor hun werk voor anderen.

Diaconie Parochies Amstelland - Harry van de Grint.

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 3 april om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

Lay-out parochieblad

Misschien is het u niet opgevallen, maar het aprilblad jl. kreeg een andere lay-out en stonden de stukken in een ander lettertype. Eén commentaar was dat het lettertype niet 'lekker' las en één commentaar was het gemis aan plaatjes. Dus in dit blad voor mei wederom een ander lettertype en wat plaatjes er bij. Suggesties voor verbeteringen zijn natuurlijk altijd welkom!

Graag zelfs.

kopij De Brug

Inleveren voor parochieblad **juni - uiterlijk t/m dinsdag 21 mei**

e-mail : Bernyvanw@hotmail.com

Religieuzenprijs 2013 gaat naar Jeannette Noëlhuis

Hilversum (van onze redactie) 10 april 2013 - De Religieuzenprijs is dit jaar toegekend aan het Jeannette Noëlhuis. Deze leefgemeenschap in Amsterdam-Zuidoost krijgt de prijs voor haar inzet ten behoeve van vluchtelingen.

Kunstwerk en geldbedrag

De Religieuzenprijs, die één keer in de twee jaar wordt uitgereikt, is ingesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van 5.000 euro.

Catholic Worker

Het Jeannette Noëlhuis is ontstaan vanuit de Catholic Worker Movement in de Verenigde Staten. De leden van de gemeenschap streven ernaar “om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten”.

Dorothy Day

De *Catholic Worker*-beweging werd gesticht door de activiste Dorothy Day, een kandidaat voor zaligverklaring. Het huis in Amsterdam is genoemd naar een inspirerend lid van Catholic Worker New York.

Asielzoekers

Het Jeannette Noëlhuis biedt hulp en onderdak aan asielzoekers. De gemeenschap organiseert ook waken bij vreemdelingengevangenissen. Volgens de KNR sluit het evangelisch geïnspireerde activisme van de Catholic Worker goed aan bij de zending van de religieuzen van de Katholieke Kerk.



Centrum voor
Jeugd en Gezin
Amstelland
Ouder-Amstel

Van harte aanbevolen door
Kiki Kint, p.w. en Ds. Jos
de Heer namens de beide
kerken

Workshop; “Communiceren met kinderen.”

Een vol leven, je smartphone die om aandacht schreeuwt en herrie in huis... Soms loopt je hoofd over en blijft er maar een half oor over voor je kind(-eren). Terwijl jouw aandacht en betrokkenheid juist zo belangrijk voor hen zijn. Hoe communiceer je met 'hart en ziel' met je kind? Wat doen andere ouders om de band met hun kind te versterken?

Inspirerend en creatief

Een energieke workshop boordevol slimme en nuttige tips en ideeën. Er is veel tijd om met andere ouders tips en ervaringen uit te wisselen. Bovendien kun je de leukste ideeën op de kop tikken voor dingen die je samen met je zoon of dochter kunt doen. Het wordt een echte workshop, interactief. Je gaat naar huis met een prachtig aan-het-werk boekje en je eigen communicatieplan. Je kunt meteen aan de slag! Hoe leuk is dat!?!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ouder-Amstel organiseert deze workshop

Wie	voor Ouders van basisschoolkinderen
Wat	Een inspirerende workshop
Wanneer	Maandag 27 mei; 20.00-21.30 uur.
[Zaal open 19.45 uur]	
Waar	Coherente, D.van Haarlemstraat 3 [Het Dienstencentrum]

Kosten: De workshop wordt je aangeboden door CJG Ouder-Amstel

Aanmelden Ma t/m vrij op telefoonnummer 020 47 22 159 van 9.30-10.30 uur, of per mail

cjg-wmo@coherente.nl



LITURGISCH JAAR: HEMELVAART VAN DE HEER

Op donderdag na de Zesde zondag van Pasen, dat is veertig dagen na Pasen, wordt in Nederland het hoogfeest gevierd van de Hemelvaart van de Heer. In de landen waar dit hoogfeest geen verplichte feestdag meer is, vindt de viering plaats op de Zevende zondag van Pasen.

Tot aan de liturgievernieuwing na het Tweede Vaticaans Concilie is aan de viering van Christus' hemelvaart een dag van gebed en boete voorafgegaan ter voorbereiding op dit feest, aangeduid met de term vigilie. Door de vigiliëvieringen werd de betekenis van het komende feest voor de beleving van het geloof onderstreept. Oorspronkelijk beperkte deze voorbereiding zich tot de vooravond. Bij de liturgievernieuwing is dit oorspronkelijke gebruik hersteld in de vorm van een vigiliëmis op de vooravond.

Vigiliëmis

In het jaar 2002 is in het Latijn een derde standaarduitgave van het Romeins missaal verschenen.

Daarin is, zoals bij een aantal andere hoogfeesten reeds het geval was, nu ook voor het feest van Hemelvaart van de Heer op de vooravond van dit hoogfeest een vigiliëmis opgenomen. In de bede van het openingsgebed wordt als troost voor Jezus' hemelvaart gebeden dat Hij overeenkomstig zijn belofte ons hier op aarde altijd nabij zal zijn. In zijn laatste woorden, voordat Hij ten hemel werd geheven, gaf Jezus immers aan zijn apostelen de belofte dat zij kracht zouden ontvangen van de heilige Geest die over hen zou komen.

Hemelvaartsdag zelf

In de eucharistieviering op Hemelvaartsdag zelf horen wij in de eerste lezing het verhaal van Jezus' hemelvaart zoals dat staat beschreven aan het begin van de Handelingen van de Apostelen. Opvallend is dat het definitieve heengaan van Jezus uit deze wereld plaats vindt op de Olijfberg. Dit is precies ook de plaats waar Jezus zijn lijden begon. In deze ene plaats worden twee belangrijke gebeurtenissen van Jezus' leven met elkaar verbonden. Zo wordt indirect duidelijk gemaakt dat in navolging van Jezus al het menselijk lijden tot de dood de weg is om te komen tot de hemelse heerlijkheid.

Het feest van Jezus' hemelvaart staat ook in het teken van Jezus wederkomst op het einde van de tijden. Direct aan het begin van de eucharistieviering worden wij daar op gewezen in de openingstekst: 'De Heer zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.' Deze woorden zijn ontleend aan het verhaal van de hemelvaart in de Handelingen van de Apostelen. Het openingsgebed verwoordt onze hoop dat ook wij eenmaal Gods heerlijkheid zullen binnengaan vanwege onze verbondenheid met Jezus Christus als ledematen van zijn lichaam, dat de kerk is.

E. de Jong

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas Mw.W.Out **4964469**
Rekeningnummer 3518.01.162
t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.

Gezinsdiensten 't Kwetternest

**Vormselwerkgroep/
Jongerengroep** Dhr. P. Liesker **06-14181919** **6448097**

Communiewerkgroep Mw. K. Lötters **4965733**

Koor Elckerlyc Dhr.H.Out **4964469**

St. Caeciliakoor Dhr.M.v.d.Linden **4961635**

Muzikaal begeleider alle koren Laurens de Boer **06-24226872**

Bezoekgroep Hélène van Huizen **4961243**

Raad van Kerken Secretariaat Linda den Hertog **4964759**

Lay-out parochieblad Berny van Wieringen **4964175**
bernyvanw [at] hotmail.com

Bezorging parochieblad Dhr.M.Schwegler **4965733**

Administratie parochieblad Dhr. Jan de Jong **4964608**

Stencilbureau R.K.Gezellenhuis **4961255**
Dhr. A.van de Vall **4961749**

Verhuur parochiehuis (kosterwoning): via secretariaat **4961320**

Kerkhof Dhr.R.Cerpentier. **4961853**

Uitvaartleiders R.v.d.Velde v.h. J Bouwens **0297-583448**
Vinkeveen

Opgave intenties

Intentie voor :

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat Rondehoop oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie**.

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorn. Achternaam **geboorteplaats / -datum** **- godsdienst**

1. _____ m/v - -

2. _____ m/v - -

3. _____ m/v - -

4. _____ m/v - -

5. _____ m/v - -