

# de brug



parochieblad st. urbanus  
ouderkerk aan de amstel  
mei 2012

## Adressen St. Urbanus Parochie

**Pastoraal Werkster** Mw. K. Kint- van Os **4961320**  
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

**Parochiebestuur** Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**  
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbittel **4967078**  
Regiozaken/kerkgebouw  
Hélène van Huizen **4961243**  
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**  
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

**Beheer Gebouwen** Dhr. F. Assendelft **06-20302388**

**Parochiesecretariaat** Rondehoep Oost 31 **4961320**  
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur  
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur  
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

**Ledenadministratie** Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl  
4964608

**Website** [www.kerkenouderkerk.nl](http://www.kerkenouderkerk.nl)  
[www.rkamstelland.nl](http://www.rkamstelland.nl)

### **Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel**

Rabobank 3518.21.872

### **Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk**

Rabobank 3005.89.786

### **Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.**

Rabobank 3518.01.855  
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur  
Ouderkerk aan de Amstel

**Kerkbijdrage:** Rabobank: 3518.06.210

**Overige adressen:** Zie binnenzijde achter in de Brug

## **ZONDAG 27 MEI 2012 - HOOGFEEST VAN PINKSTEREN**



*Het is 'n bekend gezegde: "als Pasen en Pinksteren op één dag vallen!" Dat gebeurt natuurlijk nooit, en daarmee is, in het gezegde, de zaak afgedaan. Maar als gelovig mens kun je toch wat ánders naar deze dagen kijken, en dan hebben ze wel degelijk wat met elkaar te maken! Maar wat belangrijker is, ze hebben heel wat met mijn leven te maken. Met Pasen vieren wij de kern of het hart van ons geloven. De Heer heeft de dood overwonnen en is verrezen. Zo is ook onze dood niet het einde, maar de deur naar eeuwig leven.*

*De apostel Paulus schrijft - ook aan ons!: "Als Christus niet verrezen is, dan is ons geloven zinloos, en dan zijn wij de meest beklagenswaardige mensen." Toch horen wij in onze dagen ook een heel ander geluid. Voor velen is geloven in een leven na de dood geen vanzelfsprekende zaak meer. Wij leven immers in een tijd, waarin alles geregeld kan worden. We zeggen dan ook: "Je kunt je laten verzekeren van de wieg tot het graf, maar daarna houdt het op!" Daarom is het wellicht zo moeilijk te geloven in "leven" dat je niet kunt zien of berekenen! Maar is 't niet tegelijk een stuk armoede in ons leven? Wij kunnen ons soms zo weinig meer verwonderen over het*

*leven: ons eigen leven, of het leven met elkaar in het gezin of daarbuiten. Zwarte kanten vallen ons wel op. En daar maken we ons boos over! Maar hebben we nog oog en oor voor onverwachte momenten? Kunnen we nog genieten van de natuur met al z'n variaties van nieuw leven? Pas als wij die verwondering weer in ons toelaten, kan ook het geloven in Pasen, in de Verrijzenis van onze Heer Jezus en van ons zelf, weer groeien. Dan krijgt ons leven weer meer diepte en ruimte.*

*Daarom is de komst van de Heilige Geest ook zo belangrijk. Zo hoort Pinksteren wel degelijk bij Pasen! Ze vallen niet op één dag, maar die Geest moet het vieren van Pasen wel in ons levend houden. Zonder die Geest vallen wij weer zo gauw terug op het leven van de ene dag na de andere, met alle gevolgen vandien! Maar juist in deze tijd van vieren en beleven van nieuw leven kunnen we elkaar ook helpen die Geest van Jezus onder ons levend te houden, en wel door voor Hem open te staan in ons leven en in het leven met elkaar, en natuurlijk ook in ons Samen kerk zijn!*

*In het Evangelisch-Luthers Dagboek lees ik in de bijdrage van Klaas Eldering:*

*O Pinksterdag  
Paasfeest in 't goud:  
God heeft ons niet verlaten;  
zijn Geest getuigt  
zeventigvoud,  
brengt ons in alle staten.*

*O Hemelvuur  
stormende kracht  
als duif hier neergestreken,  
brand ons vooruit  
door diepe nacht  
de aarde tot een teken.*

*O Trooster lief  
berg ons in U,  
Wij waren haast verloren;  
Waar blijft de hoop  
als wij niet nu  
uit U worden herboren?*

*Met aan hartelijke groet,  
Pater Ambro Bakker s.m.a.  
Pastoor-deken H. Augustinus  
Amsterdam/Amstelveen*

### **Pinksteren: geest van liefde**

*Wil ons door het vuur van Uw Liefde  
hoop geven, als wij wanhopig zijn*

*Wil ons door het vuur van Uw Liefde  
moed geven, als wij moedeloos zijn*

*Wil ons door het vuur van Uw Liefde  
kracht geven, als wij zwak zijn*

*Wil ons door het vuur van Uw Liefde  
troost geven, als wij verdrietig zijn*

*Wil ons door het vuur van Uw Liefde  
geborgenheid geven, als wij angstig zijn*

*Wil ons door het vuur van Uw Liefde  
vrede geven, als wij verbitterd zijn*

*Wil ons door het vuur van Uw Liefde  
Liefde geven, zodat ook wij Liefde zijn*



## Familieberichten

Op 1 april is door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen:  
**Maribella Esperanza dos Santos e Sousa da Luz**  
Dochter van Isabel dos Santos e Sousa da Luz en  
Richard Land,  
Vink 8.



## In Memoriam

V

Op 23 maart jl. overleed Maria van Blokland - de Waal in het Zonnehuis te Amstelveen. Zij was weduwe van Wim van Blokland. Zij werd 87 jaar. Haar leven konden we niet helemaal onder woorden kunnen brengen, omdat over haar verleden niet veel bekend is. Haar huwelijk met Wim van Blokland bleef kinderloos en dat zal Rie zeker als heel verdrietig hebben ervaren, maar ze was van een generatie die niet over gevoelens sprak. Rie was het allerliefste thuis in haar eigen woning in Ouderkerk, hoewel ze ook wel huishoudelijk werk verrichtte bij andere families. Thuis was voor haar gezelligheid, de zorg voor allerlei poezen die aan kwamen waaien, een praatje met de burens, kopje koffie.....

Groot was de ontreding van Rie toen Wim 16 jaar geleden overleed, want zij was geheel afhankelijk van hem. Dit verlies kon Rie moeilijk onder woorden brengen. Zij was een vrouw die niet met haar gevoelens te koop liep, gesloten, onmachtig om haar diepste innerlijk ter sprake te brengen. Dit moet niet makkelijk geweest zijn voor haarzelf en haar omgeving. Haar wereld werd daardoor steeds kleiner. Was zij teleurgesteld in mensen? Teleurgesteld in het leven? We weten het niet.....Gelukkig heeft Rie in haar leven veel steun ervaren van de vriendschap van Ans van Putten en bleven schoonzus Irene en haar man Theo omzien naar Rie, zeker in de laatste zes jaren toen Rie in het Zonnehuis verbleef omdat gebeurde waar wij zo bang

voor zijn.....vergeetachtig en beetje bij beetje de grip op het leven verliezen. En dat is zo hard en zo moeilijk- de ziekte van Alzheimer (dementie) is een onomkeerbaar proces. Verwarring dient zich aan, hulpeloosheid.... Wie steeds vergeet raakt het spoor bijster. Ontreding blijft niet uit. Gelukkig waren er nog wel eens momenten van herkenning, soms nog een klein gesprekje mogelijk, maar vaak ook innerlijke onrust. Meer en meer kwam Rie terecht in haar eigen schimmige wereld, een ons onbekende wereld. En dat is pijnlijk voor hen die erom heen staan, want je bent zo machteloos en het enige wat je kunt doen is je handen uitsteken, totdat het definitieve moment daar is.....al het oude is voorbij.

Nu is er weer plaats voor nieuw leven. God zal voltooien wat Hij met Rie is begonnen, ruim 87 jaar geleden en haar nieuw en eeuwig leven schenken, verenigd met haar man Wim.

## Rozenkrans Bidden:

Meimaand - Mariamaand

**Maria**



laat ons gewoon met U het Wees Gegroet meebidden en daarin onze nood en onze hoop uitspreken.

Elke woensdagavond in de maand mei wordt om 19.30 uur de rozenkrans gebeden in de stilleruimte/Mariakapel van de kerk.

Mevr. B. Stronkhorst zal op deze avonden voorgaan in het rozenkransgebed.

U bent van harte welkom op deze avonden.

2, 9, 16, 23 en 30 mei

Gebed is en blijft hard nodig!



**Zaterdag 05 mei 19.00 uur en Zondag 06 mei 10.00 uur**

Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer- Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, Rien Verlaan, Piet Timmer, Ben Vergouw, Rie van Blokland-de Waal.

**Zondag 13 mei 10.00 uur**

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Ton Tetteroo, Riet Copier-Baas, Tonny v.d.Velde-Ronday, Jan Dekker, Jos Schrama, To Out Fritschy en Jan Out, Elena Kruishaar-Demtschenko, Overleden fam. Schreurs-v.d.Wurff, Rie van Blokland-de Waal, Jan Compier.

**Zaterdag 19 mei 19.00 uur en Zondag 20 mei 10.00 uur**

Agatha te Beek-Broodbakker, Sophie Kea, Anton van Beek, Jo de Jong-van Rijn, Jan van Hensbergen, Loes Witmond- van Leeuwen, Ina Wijffjes, Miep de Zwart-Braat, Overleden fam. van Wees-Kolk, Maria van Rijn-Pappot, Overleden ouders Bomars.

**Zondag 27 mei 10.00 uur**

Nellie Kooter-Ursem, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Overleden fam. Brummelhuis-Jansen, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Dirk de Jong, Dora v.d.Maagdenberg-Jansen, Cathrien Droog-van Tol, André Caminada, Margaretha Keizer-Schalkwijk, Overleden fam. Wolffenbuttel-Ripken, Overleden fam. Bomars-Schelling

Op vrijdag 1 juni (12.30 uur) wordt het eerstvolgende Urbanus Luchttijd Concert gegeven in de S<sup>t</sup> Urbanus te Ouderkerk a/d Amstel door:

Laurens de Boer (piano) en Peter Jessen (contrabas).

Op het programma staat Russische muziek

Sergei Rachmaninov

Prelude opus 3 nr. 2 (pianosolo)

Prelude opus 32 nr. 12 (pianosolo)

Vocalise (contrabas en piano)

Polichinelle opus 3 nr. 4 (pianosolo)

Dimitri Shostakovich

Preludes uit opus 87 nr. 3 (contrabas en piano)

nr. 5 (contrabas en piano)

nr. 22(contrabas en piano)

Igor Stravinski

Chez Pétrouchka (pianosolo)

Peter Iljitsch Tsjaikovski

Zwanenmeer (contrabas en piano)

**Laurens de Boer** studeerde piano aan het Rotterdams Conservatorium bij Barbara Grajewska. In de 2<sup>de</sup> fase specialiseerde hij zich in hedendaagse ensemblemuziek.

In 2005 toerde Laurens door Nederland met de grote theaterproductie Amadeus over de laatste levensjaren van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij schreef hiervoor ook de muziek.

In 2006 stond Een Carmen op zijn programma, een muziektheaterproductie van Het Zuidelijk Toneel.

Tot 2012 was hij de vaste pianist van het Rosa Ensemble.

Laurens is als dirigent/pianist verbonden aan de drie koren van de Urbanusparochie te Ouderkerk aan de Amstel.

**Peter Jessen** studeerde basgitaar aan het Alkmaars Conservatorium. Na de afronding van deze studie zette hij zijn opleiding voort met een studie klassieke contrabas aan het Rotterdams Conservatorium bij Peter Leerdam. In 2007 behaalde hij zijn Masters Degree.

Hij volgde masterclasses op verschillende internationale festivals in Engeland en Tsjechië. Peter is actief als freelance (contra)bassist en remplaceerde bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Holland Symfonia.

Daarnaast speelt hij regelmatig in kamermuziekensembles.

Momenteel speelt Peter als vaste kracht bij o.a. het Rosa Ensemble, Vera, Raskolnikov en De Bezetting Speelt.

De toegang tot het Urbanus Lunchtijd Concert is gratis.

Na afloop is er een deurcollecte om de kosten te bestrijden.

## ghgh

Beste parochianen,

In deze tijd, waarin de crisis om ons heen toeslaat, kan het gebeuren dat mensen of gezinnen ineens met veel minder geld moeten rondkomen. Bijvoorbeeld als mensen hun baan verliezen of om andere redenen.

Vaak is het zo, dat degene die dit treft, hier niet mee te koop loopt.

Mensen kunnen hierdoor in een isolement raken. Voor de mensen om hen heen blijft dat soms verborgen.

Wij, als PCI, zouden graag willen weten of er in onze parochie of in ons dorp noden zijn, op allerlei gebied, of misschien mensen die onder de armoedegrens leven.

Ons verzoek om Uw ogen en oren open te houden en ons tips te geven als U kunt.

Als U namen of adressen weet, dan horen wij dat graag. Wij leven tenslotte in een parochiegemeenschap van en voor elkaar. Ten overvloede: uiteraard zal een en ander vertrouwelijk behandeld worden.

Namens de PCI

Willy Out-Stokkel - Tel. 020 4964469

## Komen de muren op u af?

### Praat eens met iemand van de bezoekgroep.

Zij zijn er voor u en komen graag bij u langs om naar u te luisteren. Maar zij weten u alleen te vinden als u zich kenbaar maakt. Een telefoontje naar pastor Kiki Kint (020 4961320) of Hélène van Huizen (020 4961243) of een briefje in de pastorie-brievenbus is genoeg.

De bezoekgroep bestaat al ruim 22 jaar in de parochie en heeft in die tijd heel veel parochianen bezocht. Zij blijft daar graag mee door gaan.

Het bezoekwerk in de parochie is van grote betekenis en er wordt veel tijd en energie in gestoken door iedereen die er bij betrokken is. Mensen ontmoeten en luisteren naar elkaar is een van de speerpunten van onze parochie en in wezen van ons geloof. Gaf Jezus ons namelijk daarin niet het voorbeeld?

De bezoeken zijn telkens anders, want ieder mens heeft een eigen verhaal. Voor die verhalen staan de leden van de bezoekgroep open. Verhalen over uw leven, uw blijde en droeve gebeurtenissen, uw eenzaamheid, uw leed of zomaar om wat aanspraak te hebben. Ook momenten van vreugde hebben de aandacht van de bezoekgroep: een bijzondere verjaardag of huwelijksdatum. Een bloemetje van de kerk laat weten dat we aan u denken.

Echter, iedereen wordt ouder, zo ook de dames van de bezoekgroep. Het aantal leden is geslonken en er is veel te doen. Iedereen vindt het belangrijk dat de kerk haar gezicht laat zien. Misschien wilt u zelf in de toekomst wel een keer bezoek hebben. Er moeten dan ook mensen zijn die kunnen komen.

Daarom zoekt de bezoekgroep nieuwe leden: dames en heren die denken dat zij een luisterend oor kunnen bieden, bereid zijn hun eigen verhaal even opzij te zetten en een paar uurtjes over hebben. Denkt u dat dit iets voor u is neem dan vrijblijvend contact op met pastor Kiki Kint of Hélène van Huizen. Zij kunnen u alles vertellen over het bezoekwerk en u kunt uw mogelijkheden, drempels en tijdsinvestering bespreken. Alle leden van de bezoekgroep kunnen u vertellen dat de bezoeken veel dankbaarheid brengen.



## MEIMAAND BLOEMENOFFERMAAND

Voor het bloemenoffer werd jarenlang in de meimaand gecollecteerd door een grote groep vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn al op meerdere fronten in de parochie actief. Wij willen graag een beroep op u doen om de taak van collecteren als volgt overbodig te maken.

Gedurende de meimaand komt in de dagkapel een grote collectebus te staan met het opschrift **BLOEMENOFFER**.

Wij vragen u vriendelijk hierin uw bijdrage voor het bloemenoffer te deponeren.

De dagkapel is alle zeven dagen van de week open van 's morgens 8 tot 's avonds 8 uur en is altijd een bezoekje meer dan waard.

Als u op een ander tijdstip langs de kerk komt kunt u uw bijdrage ook nog in de brievenbus (die mooie natuurstenen) bij de deur van de pastorie deponeren.

Onder vermelding van **bloemenoffer** kunt u het ook overmaken naar Rabobank 3515.06.210 ten name van Urbanus Parochie Bestuur.

In de meimaand kunt u met de mooie traditie van het bloemenoffer meedoen. Met het bloemenoffer wordt de kerk en de dagkapel het hele jaar door met bloemen versierd.

Uw bloemetje in de vorm van een gift is van harte welkom.



### **Gesprek bij de koffie.**



Op donderdag 31 mei om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven.  
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

### **Bijbelwerkplaats.**

Op dinsdagavond 8 mei om 20.00 uur bijbelwerkplaats. Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is van harte welkom.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.



De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar: [jos.de.heer \[at\] hetnet.nl](mailto:jos.de.heer@hetnet.nl)  
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31.

### **Schoonmaken kerk.**



Woensdagmiddag 2 mei om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken. Daarna gezellig koffiedrinken. U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

## LITURGIE AGENDA

<i>Datum Tijd</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Plaats</i>
28-04 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
29-04 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
05-05 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
06-05 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
12-05 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
13-05 10.00 uur	K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
17-05 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
19-05 19.00 uur	K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
20-05 10.00 uur	K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
26-05 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	<b>Theresia Zorgcentrum</b>
27-05 10.00 uur	Pastor G.van Tillo/K. Kint	St. Urbanuskerk
28-05	<b>geen viering</b>	
02-06 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
03-06 10.00 uur	Pastor J. Adolfs	St. Urbanuskerk

## MEI 2012

<i>Bijzonderheden</i>	<i>Muzikale invulling</i>
4 <sup>e</sup> zondag van Pasen	Gregoriaans
5 <sup>e</sup> zondag van Pasen	Elckerlyk
Moederdag	samenzang
Hemelvaartsdag	Caeciliakoор
	samenzang
Pinksteren	Caeciliakoор
H. Drieenheid	Samenzang





## Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,  
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,  
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,  
maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen  
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.  
(mei in de Amstelkerk)

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de  
ander en God te komen:

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.



De verkoop van loten voor de paaskaars heeft het mooie bedrag  
opgeleverd van € 220,- waarvoor hartelijk dank.

De vicevoorzitter, Dhr. A. Schwegler, heeft tijdens de  
bestuursvergadering van 16 april de trekking verricht:

De grote paaskaars uit de kerk is gevallen op lotnummer: **827**

De kleinere paaskaars is gevallen op lotnummer: **816**

Willen de winnaars zich melden bij de pastorie?

De kaarsen kunnen opgehaald worden op maandagmiddag, woensdag  
en donderdagochtend of na telefonische afspraak:

020-4961320



De kopij voor het Parochieblad juni kunt u inleveren

t/m dinsdag 15 mei

E-mailadres: [bernyvanw \[at\] hotmail.com](mailto:bernyvanw[at]hotmail.com)



## **BONDGENOTEN!**

### **De Dag van de Caritas**

Wij hoeven het niet allemaal zelf te doen,  
als Kerk.

In heel de wereld zetten mensen zich in  
voor kwetsbare mensen, mensen in nood.

Op allerlei terreinen vinden wij  
bondgenoten, mensen en organisaties, die  
zich inzetten voor die droom van een

betere wereld.

Op de **Dag van de Caritas** op zaterdag 2 juni a.s. wil de Caritas aandacht  
geven aan dat thema. Wie zijn onze bondgenoten? Wat doen ze? En wat  
kunnen zij voor onze parochie betekenen? En ....wat kan onze parochie voor  
hen betekenen?

Dit thema staat centraal op de Dag van de Caritas op 2 juni 2012 te Heiloo.  
Zeven organisaties geven uitleg over hun werk en praktische voorbeelden  
van samenwerking in workshops. Voedselbanken ondersteunen mensen  
onder het bestaansminimum. Parochies zamelen voedsel in. Maatschappelijk  
werk helpt mensen in de knel. Parochies kunnen een netwerk rond hen  
vormen. Kerk en Stage geeft de mogelijkheid om jonge mensen in contact te  
brengen met de idealen van de Kerk. Een Inloophuis vangt mensen op.  
Parochies ondersteunen met geld en vrijwilligers. Openen soms zelf hun  
deuren. De Stichting Present organiseert groepen die zich inzetten voor  
anderen. Iets voor de groepen van de parochie? En wat kan de parochie met  
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Verder zetten veel jonge mensen  
zich in voor de 3<sup>e</sup> Wereld in talloze lokale initiatieven. Kent u ze en steunt u  
ze?

Al deze voorbeelden geven de mogelijkheid  
om de Caritas actief zichtbaar te maken in  
en buiten de parochie. In het **Diaconale  
Weekend** van 10 en 11 november staat ook  
dit thema centraal. Wie zijn onze  
bondgenoten en wat kunnen wij voor elkaar  
betekenen?



Ernst Meyknecht, Diocesane Caritas

## **Week Nederlandse Missionaris 2012: Samen de missionaire traditie voortzetten**

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Zij zetten zich, geïnspireerd door ons geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun van de Week Nederlandse Missionaris. Dit jaar loopt de Pinksteractie van 17 mei t/m 28 mei.



Samen de missionaire traditie voortzetten is het motto van de Week Nederlandse Missionaris 2012. De campagne laat zien dat de missionaire traditie springlevend is. Naast de 'traditionele' missionarissen, waarvan er vanuit Nederland ruim 850 actief zijn, zetten jongere missionair werkers zich in voor mensen in moeilijke omstandigheden. Zij zetten de traditie voort, in de voetsporen van de missionarissen, vanuit hun persoonlijke talenten en betrokkenheid. Maar dat lukt niet zonder steun van parochies en donateurs, die het missionaire werk een

warm hart toedragen. Met uw deelname aan de collecte of uw bijdrage op giro 676 zorgt u dat de WNM de missionarissen kan blijven steunen.

Afrika staat dit jaar centraal. Verschillende missionarissen en missionair werkers vertellen over hun leven en werk in Afrika, waarbij de nadruk ligt op hun werk met de jongeren. Zij zijn het immers die de toekomst van Afrika bepalen. Dankzij de missie leren zij naast kennis en vaardigheden ook normen en waarden waar zij hun leven lang iets aan hebben.

De WNM is een laagdrempelig fonds waar missionarissen steun kunnen aanvragen voor noodzakelijke dingen zoals een computer,

reparaties of liturgische benodigdheden. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld aanvragen, zodat zij eens in de paar jaar met verlof naar Nederland kunnen. De WNM wil graag al diegenen steunen die dit nodig hebben en uitzendingen mogelijk blijven maken. Helaas voorziet de WNM voor dit jaar een tekort. U kunt de WNM steunen door:

- deel te nemen aan de Pinkstercollecte
- uw bijdrage over te maken op giro 676 t.n.v. de Week Nederlandse Missionaris in Den Haag
- het WNM-boekje te bestellen (15 euro incl. verzendkosten)

Wilt u meer informatie over het organiseren van de WNM-campagne in uw parochie, of wilt u direct campagnematerialen bestellen? Of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer: 070- 3136731 of per e-mail: [contact\[at\]weeknederlandsemissionaris.nl](mailto:contact[at]weeknederlandsemissionaris.nl).

Of kijk op [www.weeknederlandsemissionaris.nl](http://www.weeknederlandsemissionaris.nl).



### **De fraaie paden van ons kerkhof !**

Hierbij wil ik de vrijwilligers die de aanblik van het kerkhof zo hebben verbeterd door het uitrijden van heel veel kubieke meters fijn (schelpen-)grint hartelijk bedanken voor hun fantastische werk. Ik neem aan dat ik namens alle regelmatige bezoekers van het kerkhof spreek als ik stel dat het kerkhof hierdoor een veel fraaiere aanblik heeft gekregen, waarbij de bezoekers niet door het rulle zand naar de graven hoeven te lopen. Het maakt op mij een prima indruk waarvoor heel hartelijk bedankt !  
Nico van Wieringen



## Het Pinksterfeest

*Zoals in de naam doorklinkt wordt het hoogfeest van Pinksteren gevierd op de vijftigste dag van Pasen. Met het Pinksterfeest wordt de paasviering afgerond. Pinksteren is de bekroning van de viering van de verrijzenis van de Heer die gedurende geheel de paastijd herdacht is, en aldus tot voltooiing komt met de gave van de heilige Geest die is uitgestort over de apostelen en in de kerk. Jezus heeft immers beloofd dat als Hij heengaat, Hij iemand anders zal zenden als Helper (vgl. Joh. 16, 7).*

*Het feest kent een verscheidenheid aan aspecten*

*De liturgie van Pinksteren kent een rijke inhoud vanwege de verschillende aspecten van het feest die aan de orde komen, zowel in de vigiliemis als in het misformulier van de dag zelf.*

*De liturgie van Pinksteren zelf begint met de diepzinnige openingstekst die ontleend is aan het boek Wijsheid: 'De Geest van de Heer heeft bezit genomen van de aarde; heel de wereld krijgt kennis van het Woord. Alleluia.' Zo wordt de kosmische dimensie van het scheppend handelen van Gods Geest onder onze aandacht gebracht. Het is een teken van Gods liefde, zoals naar voren komt in de aan de Romeinenbrief ontleende keuzetekst: 'De liefde van God is uitgestort in ons hart door zijn Geest die in ons woont. Alleluia.'*

*Het openingsgebed brengt in herinnering dat God door de sacramentele viering van dit feest alle volken en talen heiligt. Hem wordt gevraagd dat Hij wereldwijd de gaven van de heilige Geest laat neerdalen en dat wat de persoon van God tot stand gebracht heeft tijdens het begin van de Evangelieverkondiging ook nu weer geheel en al in het hart van de gelovigen zal doordringen.*

*De Geest van God brengt eenheid tot stand*

*In de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen horen wij alle jaren het verhaal van het eerste Pinksterfeest van de Kerk: de nederdaling van de heilige Geest op Maria en de apostelen in de gedaante van vurige tongen. Bezield door de adem van Gods Geest legt deze groep mensen in de persoon van de apostel Petrus getuigenis af van de kracht en de liefde van God tot verbazing en verwondering maar ook tot verwarring van de samengestroomde menigte. Door het Pinksterwonder kon ieder hen horen spreken in zijn eigen taal.*

*Volgens paus Leo de Grote (+ 461) is dit een teken dat God gewild heeft dat het Evangelie in alle talen van de mensheid wordt verkondigd.*

*In de prelatie van Pinksteren wordt de Geest van God geduid als de bewerker van de eenheid van de Kerk: 'Alle volken heeft Hij de ware God doen kennen, alle talen heeft Hij één gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof.'*

## DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG

### Hemelvaart en Pinksteren

*"Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan." (Handelingen 1, 11)*

*Een eigen bedrijf op poten houden, vergt zéér veel van de ondernemer. Het zijn niet alleen de kwaliteiten en een gedegen kennis van zaken die hij moet bezitten. Ook tijd, héél veel tijd, zal hij moeten investeren in zijn droombedrijf. Met "Vandaag even niet!" kan het morgen einde verhaal zijn. Was met Jezus' hemelvaart ook een einde gekomen aan Zijn eigen 'onderneming'? Stonden Zijn leerlingen nu werkloos op straat? Schittert Jezus door afwezigheid?*

*Wie het verhaal leest van Jezus' hemelvaart, zou in eerste instantie dat idee krijgen, zéker wanneer de tekst snel en oppervlakkig wordt gelezen. Het enigste wat dan nog blijft hangen: de laatste samenkomst van Jezus' met Zijn leerlingen en vervolgens Zijn hemelvaart. Punt uit! Dat is wel héél afgebeten. Voor een wat duidelijker zicht op de zaak is het zinvol om Hemelvaart te verbinden met Pinksteren. Hoewel deze twee feesten uitdrukking geven aan twee totaal verschillende heilsfeiten, moet men deze niet scheiden. Goede Vrijdag zonder Pasen, bijvoorbeeld, zou een doodlopende weg zijn. Het is dus raadzaam dit alles in het grote geheel van het kerkelijk jaar te blijven zien. Jezus beloofde Zijn apostelen, vlak voor Zijn hemelvaart, de Heilige Geest*

te zenden. Hiermee maakte Hij duidelijk dat Hij hen - en uiteindelijk ook ons - niet in de steek zou laten. Hij wilde Zijn kudde niet verweesd achterlaten (zie: Joh. 14, 18). Jezus' mededeling: "Thans ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft ... " (Joh. 16, 5), zorgde aanvankelijk voor onrust onder Zijn leerlingen. Ze begrepen er niets van. Per slot van rekening hebben ze vanaf het begin Jezus vergezeld. Misschien hebben ze wel even gedacht: "Een vaag verhaal! Dat gaat niet goed komen!" Ze bleven vertrouwen en de hemel zweeg niet ... Integendeel! Ná Handelingen 1 (Hemelvaart), komt Handelingen 2 (Pinksteren). Gods Geest vervulde allen die met Pinksteren waren samengekomen. De aanwezigen werden innerlijk aangeraakt door Gods liefde. Alle harten stonden in vuur en vlam. Niemand kon hieraan weerstand bieden. Jezus vervulde Zijn belofte. Pinksteren kun je niet met je verstand vatten; je moet het in je ziel ervaren. Nodig de Heilige Geest uit: "Kom, Heilige Geest, vervul mijn hart!" Wanneer je dit van harte kunt bidden, levert je dit alvast enige geestelijke 'winst' op.

Een grotere Pinkstervreugde bereiken we pas, als we met Hemelvaart afscheid nemen van onze geestelijke zwaartekracht. Deze tegenkracht belemmert namelijk ons innerlijk leven, ons gehele hart, om zich tot God en de hemelse zaken te verheffen. Troostrijke woorden uit prefatie I van de Hemelvaart van de Heer: "Hij is niet van onze zijde geweken, zwakke mensen heeft Hij hoop gegeven: Hij is ons Hoofd, wij vormen Zijn lichaam. Waarheen Hij ons is voorgegaan zullen wij eenmaal volgen."

Eric Mengerink

## KERK EN JODENDOM

### 'Tellen' van Pasen tot Pinksteren

'Tellen' staat er niet zomaar. Pinksteren heet 'de vijftigste dag' in de Latijnse liturgie genaamd Pentecostes. Dat 'tellen' komt uit de Joodse traditie. In de dagen tussen Pesach en het Wekenfeest, de Joodse naam, wordt van dag tot dag nauwkeurig geteld. De Eeuwige zij gezegend: weer een dag, tot dé grote dag van het Wekenfeest. Het zijn immers 7 weken en 49 dagen, zoals ook bij ons van Pasen naar Pinksteren.

Die opgang naar het Wekenfeest heeft een bijzondere betekenis. Pesach is de bevrijding uit de slavernij. Vrijheid, ja gelukkig, maar wat is vrijheid als er geen richting en sturing is: waarom, waarvoor en waar naar toe. Vele weken zwierf het volk door de woestijn zonder die oriëntatie. Toen kwam hét grote moment aan de voet van de Sinai. De Eeuwige openbaarde zich en schonk aan Mozes en het volk Zijn Tora, de Wet, de Tien Geboden. Ze zeiden 'dat zullen wij doen en luisteren' (Exodus 24, 7). Het zijn de dagen dus van de Verbondsluiting. Zij werden toen van zomaar een volk hét Godsvolk, Gods bondgenoten. Vrijheid werd daarmee verantwoordelijkheid in deze wereld voor God en voor elkaar, voor heel de schepping, later voor het land en voor een leven in die verbondenheid met God, naar de wereld toe, gericht op de voltooiing ervan. De Tora, de wetten en voorschriften zijn de richtinggevende steun daarbij.

Het 'tellen' van Pasen naar Pinksteren is dus de opgang naar hun eigenlijke bestemming. In de Joodse kalender heet die periode dan ook 'Omer'telling, een naam ontleend aan het offeren van een maat, 'omer', van de oogst. Wekenfeest is oorspronkelijk een groots oogstfeest, waarbij uit dorpen en steden de mensen optrokken om in Jeruzalem oogstoffers te brengen. Deze vijftig dagen zijn tevens dagen waarin ook droeve zaken worden herdacht, zoals de vele slachtoffers van de Kruistochten en dat in de eerste eeuw door een besmettelijke ziekte vele leerlingen van rabbi Akiba om kwamen. Maar op de 33<sup>e</sup> dag (Lag Ba'omer) was die ziekte opgehouden en kon/kan er weer vreugde zijn.

Voor christenen heeft deze tijd ook zo'n betekenis. Wij worden vanaf Pasen toegerust met de kracht van Gods Geest, die Jezus ons heeft beloofd. Dat betekent dat wij onze verantwoordelijkheid voor het Evangelie op ons willen nemen, om in de Goede Geest te leven en te doen.

Frans Zwarts, lid Katholieke Raad voor Israël

## **Ergens gelezen.....**

### *De heiligen hebben koude voeten*

*Met een economische crisis en een crisis in de kerk, hopen de heiligen dat ze wat meer te doen krijgen. Nu worden er weinig kaarsjes bij hun voeten gebrand, maar misschien verandert dat. Een discussie in een lege kerk, opgetekend door domincanes Christa Hijstek.*

*Het is donker, koud en stil in de kerk. Alleen bij het tabernakel brandt het vlammetje van de godslamp. Ineens wordt de stilte verstoord:*

*‘Wat is het toch saai tegenwoordig’, bromt het beeld van Antonius van Padua, de patroon van alle sloddervossen. ‘Ik verveel me. Niemand heeft mij meer nodig wanneer er iets zoek is.’*

### **Duur**

*‘Ik ben ook werkeloos,’ zucht het beeld van de heilige Apolonia. ‘Het lijkt net of niemand meer last van kiespijn heeft.’*

*‘De mensen gaan naar de tandarts, dat helpt veel beter’, merkt Sint Joris op.*

*‘Houdt moed, Appolonia’, zegt Judas Taddeus. ‘De tandarts wordt zó duur dat de mensen het niet meer kunnen betalen. Ze komen beslist binnenkort weer kaarsjes bij jou branden, als hun smoel zeer doet.’*

*‘Alles wordt duurder, dus de mensen worden arm, dan hebben ze mij ook nodig’, klinkt het uit een donkere hoek waar een stoffig beeld staat.*

*‘Och hemel, Benedictus Labre, ben jij er ook nog?’ reageert Antonius verwonderd. ‘Ik dacht dat de vlooiën jou al lang opgegeten hadden.’ Benedictus Labre, de patroon van armen en zwervers en in zijn leven zelf een wandelende voddenaar, krabt eens in zijn oksel en slaat zijn ogen ten hemel bij zo’n domme opmerking.*

### **Hopeloze zaken**

*Er ontwikkelt zich een discussie over welke heilige het eerst weer werk zal hebben. Judas Taddeus is ervan overtuigd dat de mensen dringend om zijn diensten zitten te springen. Hij is immers de patroon van hopeloze zaken.*

*Daar is iedereen het mee eens, want het is echt een hopeloze toestand in de kerk; met regeltjes en voorschriften krijg je daar geen verbetering in. Integendeel, daardoor wordt het nóg erger. De mensen moeten weer vertrouwen krijgen in God en... in zijn grondpersoneel. ‘Dan heb je eerst mij nodig’, vindt Sint Joris. ‘Ik kan draken bestrijden. De draken van angst, wantrouwen, het streven naar macht en het verlangen om carrière te maken.’*

*‘Met mijn fakkel kan ik de kerk wat licht geven en de mensen laten zien dat je geloven samen doet en dat naastenliefde de basis is’, mengt Sint Dominicus zich in het gesprek.*

*‘Dan ben ik weer overbodig, dan is het niet hopeloos meer’, moppert Judas Taddeus. ‘Hoe erger het wordt, des te beter is het voor mij. Dan komen de mensen weer kaarsjes bij mij opsteken en heb ik geen last meer van koude voeten.’*

*‘Laat die tandartsen dan maar snel onbetaalbaar worden’, zegt Appolonia, ‘want ik vernikkel ook van de koude.’*

*‘Laten wij maar gaan bidden’, zegt Dominicus. ‘Want al vergeten de mensen ons; wij vergeten hén niet.’ En zoals vaker gebeurt: in een discussie heeft deze heilige het laatste woord.*



## Nachttocht Naar Heiloo 2012.

### *Nachttocht naar Heiloo – De nieuwe 2 in 1 formule*

*In de nacht voor Hemelvaart donderdag 17 mei 2012 vindt dit jaar weer de Nachttocht naar Heiloo plaats. Voor iedereen tussen de 14 en de 30 wordt er weer een eigentijdse nachtelijke pelgrimstocht georganiseerd naar het putje van Heiloo. Maar let op, want dit jaar heeft de Nachttocht een 2 in 1 formule. Naast de inspirerend en gezellige wandeling krijg je nu ook de kans om geld op te halen voor een goed doel. Kortom het is een eigentijdse pelgrimstocht en een sponsorloop in één. Dus zet in je smartphone of agenda 16-17 mei 2012 Nachttocht Heiloo.*



#### **Zoek een goed doel**

*De Nachttocht lopen voor een goed doel betekent dat je vooraf een doel of actie uitkiest. Zo kun je alleen of met je jongerengroep een leuk bedrag bij elkaar krijgen voor een goed doel, een reis naar de volgende WereldJongerenDagen, of een actie in je eigen parochie. Hiervoor ga je opzoek naar sponsors om jou te steunen in de Nachttocht. Je kunt bijvoorbeeld aan je familie, vrienden, klasgenoten, parochianen en iedereen die je kent vragen of ze jou willen sponsoren voor een bepaald bedrag. Als je in de vroege morgen in het Heiligdom OLV er Nood in Heiloo aankomt ontvang je een bewijs dat jij de Nachttocht hebt volbracht. Kortom je loopt dit jaar de Nachttocht met een extra doel!*

#### **Nieuw: Junior Nachttocht**

*Dit jaar is er naast de bestaande Nachttocht ook een junior Nachttocht. Speciaal voor vormselgroepen, en tieners in die leeftijd 11-14 jaar, is er dit jaar een korte Nachttocht met een vertrektijd vanaf 06:00uur. Deze nieuwe dauwtrap-actie laat je door de prachtige velden lopen rond Egmond en Heiloo naar het putje, waar je de andere Nachttocht groep zal ontmoeten. Een leuke en ludieke mogelijkheid om met je vormselgroep op pad te gaan. In januari kun je terecht op onze nieuwe website van de Nachttocht voor alle informatie en aanmelding.*

***Heb je zin om mee te lopen in de nacht, altijd een bijzondere ervaring? Opgave vóór zaterdag 12 mei bij Phil Kint: 4961320  
Om jullie veiligheid te garanderen krijg je een leuk T-shirt.***

## Adressen St. Urbanus Parochie

<b>Parochiële Caritas</b>	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	<b>4964469</b>
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest</b>	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
<b>Vormselwerkgroep/ Jongerengroep</b>	Dhr. P. Liesker	<b>06-14181919 6448097</b>
<b>Communiewerkgroep</b>	Mw. K. Lötters	<b>4965733</b>
<b>Koor Elckerlyc</b>	Dhr.H.Out	<b>4964469</b>
<b>St. Caeciliakoor</b>	Dhr.M.v.d.Linden	<b>4961635</b>
<b>Muzikaal begeleider alle koren</b>	Laurens de Boer	<b>06-24226872</b>
<b>Bezoekgroep</b>	Hélène van Huizen	<b>4961243</b>
<b>Raad van Kerken</b>	Secretariaat Linda den Hertog	<b>4964759</b>
<b>Lay-out parochieblad</b>	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	<b>4964175</b>
<b>Bezorging parochieblad</b>	Dhr.M.Schwegler	<b>4965733</b>
<b>Klachten adm.parochieblad</b>	Dhr. J. de Jong ( na 18.00)	<b>4964608</b>
<b>Stencilbureau</b>	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	<b>4961255 4961749</b>
<b>Verhuur parochiehuis (kosterwoning):</b>	via secretariaat	<b>4961320</b>
<b>Kerkhof</b>	Dhr.R.Cerpentier.	<b>4961853</b>
<b>Uitvaartleiders</b>	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	<b>0297-583448</b>



## Opgave intenties

Intentie voor : .....

Intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

2<sup>e</sup> intentie tijdens de viering van: ..... dag, .../.../..... ..... uur

Opgegeven door: ..... Tel.: .....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

## Laat je kennen

### **Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!**

Naam: \_\_\_\_\_

Huidige adres: \_\_\_\_\_

Verhuisdatum: \_\_\_\_\_

Nieuwe adres: \_\_\_\_\_

Postcode en plaats: \_\_\_\_\_

Telefoon nr. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### **Gezinsleden:**

<b>Voorl.</b>	<b>Achternaam</b>	<b>geboorteplaats /</b>	<b>-datum</b>	<b>- godsdienst</b>
---------------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

2.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

3.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

4.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

5.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---