

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
mei 2011**

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolfenbuttel **4967078**
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**
Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Geloof in beeld

Het Weesgegroet

Een van de populairste gebeden, uitgesproken en gezongen, is het Weesgegroet ofwel het Ave-Maria, maar aanvankelijk bestond er alleen een korte versie. Die is ontleend aan het evangelie van Lucas. Toen de engel Gabriël de blijde boodschap aan Maria bracht (feest 25 maart) begroette hij haar: 'Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.' En bij het bezoek van Maria aan Elisabet riep deze uit: 'Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.' Alleen deze teksten, met elkaar verbonden, vormden eeuwenlang het Weesgegroet. Ze komen in het westen het eerst voor rond 650 in een Grieks inschrift in de kerk, Sancta Maria Antiqua, te Rome. Op het einde van die eeuw werd dit Weesgegroet als offerlied gebruikt in de pausmis op het feest van Maria Boodschap. Vanaf de 10e eeuw maakte het deel uit van het kleine officie van de maagd Maria. Dit was een getijdenboek voor geestelijken dat ook werd aanbevolen voor leken. Niet alleen in kloosters maar ook daarbuiten werd het Weesgegroet met de opkomst van de Mariadevotie een zeer populair privé gebed. De kroniekschrijver Herimannus van Doornik vertelt ons eind 11e eeuw van een visioen, waarin Maria over de adellijke dame Ada zegt: 'De groet van de engel is voor mij op aarde het begin van de blijdschap geweest. Hieraan herinnert ze mij iedere dag zestigmaal, twintigmaal plat ter aarde liggend, twintigmaal geknield en twintigmaal staande in de kerk, op haar kamer of op een eenzame plaats. Telkens herhaalt ze dan voor mij: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.' Volgens een eigentijdse levensbeschrijving bad de heilige Aybert van Crespin, benedictijns kluizenaar (gestorven 1140), iedere dag 150 maal het Weesgegroet met iedere keer een kniebuiging. Deze vermoeiende gebedsoefening wordt gezien als een voorloper van het rozenkransgebed dat immers uit 15 tientjes bestaat. De heilige Mechtild van Hackeborn (gestorven in 1299) kreeg een visioen van



Maria die haar de opdracht gaf dagelijks drie Weesgegroeten te bidden. Ze bad het derde om Maria's bijstand te vragen in het uur van haar dood. Een Middelnederlandse vertaling laat Mechtild zeggen: 'Ic bidde di, maget Maria, dattu mi bi wesen wilste in die ure mijnre doot.' Een brevier van de Karthuizers uit 1350 bevat het gebed: 'Heilige Maria, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van de dood. Amen.' Zo zijn er in de middeleeuwen elementen te ontdekken van het tweede gedeelte van het huidige Weesgegroet. De definitieve en officiële vorm hiervan verscheen in de Romeinse Cathechismus van 1566 in opdracht van het concilie van Trente en Paus Pius V.



Rozenkrans Bidden:

Meimaand - Mariamaand

Maria



laat ons gewoon met U het Wees Gegroet meebidden en daarin onze nood en onze hoop uitspreken.

Elke woensdagavond in de maand mei wordt om 19.30 uur de rozenkrans gebeden in de stilteruimte/Mariakapel van de kerk. Mevr. B. Stronkhorst zal op deze avonden voorgaan in het rozenkransgebed.

**U bent van harte welkom op deze avonden.
Gebed is en blijft hard nodig!**

Familieberichten



Op zondag 3 april werd door het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen
Samuel Wesley Scott,
zoon van Samuel Andrew Scott en Saskia Schaberg,
Zilvermeeuw 17

In Memoriam

V

Op 21 maart, de eerste lentedag, overleed op de leeftijd van 85 jaar Antoon van Beek. Antoon was een echt mensen-mens en heeft zijn gehele leven veel aan vrijwilligerswerk gedaan in ziekenhuizen en zorg voor ouderen o.a. veel rijden met een taxi. Hij was een geboren en getogen Amsterdammer die bijna vijftig jaar lief en leed deelde met zijn vrouw Aty. Een zorgzame en geïnteresseerde vader voor de drie kinderen die er uit hun huwelijk werden geboren. De dochters Marian en Irene verwoordde zijn levensweg in de afscheidsviering die op vrijdag 25 maart in de kerk werd gehouden, waarna de begrafenis op ons kerkhof volgde.

Moge God voltooien wat Hij eens met Antoon is begonnen en moge Antoon bij de Heer verenigd zijn met zijn vrouw Aty. De kinderen wensen wij veel sterkte dit verlies te dragen.

In Memoriam

V

Op de leeftijd van 91 haar overleed op 30 maart te Rotterdam Jo de Jong-van Rijn. Geboren te Vinekenveen verhuisde zij na haar huwelijk met Han de Jong, afkomstig uit de Waver, naar Den Haag om daar met hem een kaaswinkel te beginnen. Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren. Samen met haar man bouwde zij de zaak op en naast het harde werken was zij een lieve, attente en vrolijke moeder. Uiteindelijk keerden zij weer terug naar Ouderkerk, waar Han op 66-jarige leeftijd overleed. Vele jaren heeft Jo nog in de Abraham Rademakerstraat gewoond waar ze na de dood van haar man het leven goeddeels weer oppakte. Na een afnemende gezondheid, verhuisde Jo naar zorgcentrum Theresia. Het oud worden met toenemende gebreken viel haar zwaar. Het bracht haar uit haar evenwicht. Het leven leek alle glans verloren en zij miste haar kinderen die niet in de buurt woonden. Na haar verhuizing naar een verpleeghuis in Rotterdam konden kinderen en kleinkinderen haar vaker bezoeken.

Haar kinderen hebben haar ook tot de brug gebracht toen Jo uiteindelijk haar aardse leven moest loslaten na een kort ziekbed. Ze hebben haar uitgezwaaid naar nieuwe, veilige toekomst, daar waar God een huis voor haar heeft bereid.

Op 5 april werd Jo na de afscheidsviering begraven bij haar geliefde man Han. Moge zij beiden rusten bij hun Schepper en de kinderen en kleinkinderen de kracht ontvangen het verlies van moeder en oma te verwerken.

In Memoriam

V

Op 7 april overleed plotseling Jan van Hensbergen, woonachtig in de Drieburg. Hij is 79 jaar geworden. Jan van Hensbergen was een zorgzame vader voor zijn twee kinderen. Ook was hij een groot natuurliefhebber en jarenlang voorzitter van vereniging Natuur en

Genot. In persoonlijke woorden hebben de kinderen in de afscheidsviering op 13 april het leven van hun vader herdacht, waarna de begrafenis op ons kerkhof. Moge God voltooien wat Hij eens met Jan begonnen is en hem eeuwig leven schenken. De beide kinderen wensen wij veel sterkte toe.

In Memoriam

V

Op 15 april overleed in het Zonnehuis Loes Witmond-van Leeuwen op de leeftijd van 85 jaar. Na haar huwelijk met Ton Witmond vestigde het jonge paar zich in Ouderkerk. Hun eerste kindje mocht slechts een paar dagen leven. Dit grote verdriet werd enigszins verzacht door de geboorte van twee zonen: Sjef en Coen. Voor hen was Loes een zorgzame moeder. Loes was een gelovige vrouw die enorm van zingen hield en jarenlang in het 'vrouwenkoor' van de zusters van zorgcentrum Theresia zong. Toen het parochiële Caeciliakoor 'gemengd' werd, is zij hiervan koorlid geworden. De laatste jaren van haar leven werden getekend door veel ziekte. Door afnemende geestelijke gezondheid werd Loes opgenomen in het Zonnehuis waar zij in de laatste dagen van haar leven het sacrament van de zieken mocht ontvangen. Boven haar rouwkaart stond:

Het verlies was er al voor het einde,

de rouw voordat het afscheid kwam,

toen die onzekere verwarring
bezit van haar gedachten nam.

Wij voelden mee met haar verdriet,
nu rouwen wij.....maar treuren niet.

Op 20 april was haar afscheidsviering, waarna begrafenis volgde op het kerkhof. Ton en de kinderen wensen we veel sterkte toe.

Misintenties voor de maand Mei 2011

Zondag 1 mei om 10.00 uur

Riet Copier-Baas, Tonny v.d.Velde-Ronday, Antoon v.Beek, Jo de Jong-van Rijn, Jan v.Hensbergen, Loes Witmond-van Leeuwen, Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d. Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Kees Bon, Alice Neeven-Hekker, Henk Dols en Rien Verlaan.

Zaterdag 7 mei 19.00 uur en Zondag 8 mei 10.00 uur.

Loes Witmond-v.Leeuwen, Jo de Jong-van Rijn, Antoon v.Beek, Tonny v.d.Velde-Ronday, Jan v.Hensbergen, Frederik Timmer en Woltera Timmer-Stut, Voor degenen die het moeilijk hebben, Sophie Kea, Kars van Tol en Maria van Tol-van Nes, Jannie Persoon-van 't Schip, Riny Helsloot de Groot.

Zondag 15 mei om 10.00 uur.

Jo de Jong-van Rijn, Jan van Hensbergen, Loes Witmond-van Leeuwen, Antoon van Beek, Tonny v.d.Velde-Ronday, Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Jan Kea, Wim Pappot, Corrie de Wit-Kooyman, Overleden familie van Wees-Kolk, Lenie Meesters-van Riel, Ben Meijer.

Zaterdag 21 mei 19.00 uur en Zondag 22 mei 10.00 uur.

Jo de Jong-van Rijn, Overleden ouders de Jong-Al, René de Jong en Rob Horstman, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Johan Berndsens, Margaretha Dellelijn-Honselaar, Annie Nelis-van Rijn, Ton Tetteroo, Jan v.Hensbergen, Loes Witmond-van Leeuwen, Niek en Jos Stuyt.

Zondag 29 mei 10.00 uur

Rien Verlaan, Overleden familie v.d.Ancker, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Herman van Veen, Rie van Veen-Emous, Cornelia Feddema-van As, Jan v.Hensbergen, Loes Witmond-van Leeuwen.

*Zondag 15 mei in de St. Urbanuskerk
Eerste Communie
10.30 uur*

*In deze feestelijke viering zullen 16 kinderen
de heilige communie ontvangen.
Pastor J. Adolfs en K. Kint, p.w.
gaan in deze viering voor en 't Kwetternest
o.l.v. Laurens de Boer zal de muzikale bijdrage verzorgen.*

*In acht bijeenkomsten zijn de kinderen op
een speelse wijze 'door de poort' naar het
land van God gegaan waar iedereen
welkom is, waar niemand wordt
buitengesloten en waar om vergeving
wordt gevraagd. Een land waar samen
wordt gegeten en samen wordt gedeeld en
waar nog veel meer wordt beleefd. Ook de
ouders zijn een paar keer 'door de poort'
gegaan om zich samen met hun kinderen
voor te bereiden op de Eerste Communie.*



U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.

*Kylie, Sam, Sasha, Björn, Louise, Olaf, Philip, Ruben,
Rosanne, Annick, Koen, Quinten, Carina, Josephine,
Isabelle, Bente en hun ouders wensen wij een mooie en fijne
dag toe.*

Vormsel

*Zondag 22 mei om 10.30 uur in de Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965 zal het sacrament van het Vormsel
worden toegediend door Mgr. J. van Burgsteden aan de 23
vormelingen van regio Amstelland. Deze feestelijke viering
zal worden opgeluisterd door tienerkoor Vivace.*

*Vanuit onze parochie worden gevormd:
Sven, Anouk, Rik, Tobias en Susanne.*

*Famke, Michèle, Bengt, Josephine en
Christiaan: uit de Augustinusparochie*

*Noah, Alan en Annique uit de Goede
Herderparochie*

*Teske, Hermon, Adriana, Michelle en Claudia uit de H.
Geestparochie
Christian, Peter en Marieke uit de Urbanus Bovenkerk*

Georg en Alex uit de Titus Brandsmaparochie

*Wij wensen de jongeren toe dat zij op hun verdere levensweg
kracht mogen putten uit dit sacrament.*

*Dat zij mogen ervaren dat geloof een houvast is waarmee je
verder komt en bergen kunt verzetten.*



Gesprek bij de koffie.



U bent op
donderdag 26 mei om 10.00 uur
weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof,
ongeloof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed

Midden in de week,
midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,
midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven,
is er

iedere woensdagmorgen
in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.

(Mei in de Amstelkerk)

Tijd en ruimte om te leven,
om op te ademen,
om tot jezelf,
om tot de ander en God te komen:

De kerk is open om 8.30 uur.
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.



Bijbelwerkplaats maandagmiddag en –avond 9 mei

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbel verhalen in het
'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over
te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook deze
maand weer

van harte welkom in de Bijbelwerkplaats.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is.
De bijbel staat voor humor en we lachen ook heel wat af.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. Wanneer u via e-mail
werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

jos.de.heer@hetnet.nl

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag **4 mei** om **13.00 uur**
gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken
Je bent van harte welkom!!!



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad **juni**
kunt u inleveren

t/m dinsdag 17 mei

E-mailadres: bernyvanw@hotmail.com

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	Plaats
30-04	Geen viering	
01-05 10.00 uur	K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
07-05 19.00 uur	K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
08-05 10.00 uur	K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
14-05 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
15-05 10.00 uur	Pastor Adolfs/ K.Kint p.w.	St. Urbanuskerk
21-05 19.00 uur	Pastor Reuzenaar	St. Urbanuskerk
22-05 10.00 uur	Pastor Reuzenaar	St. Urbanuskerk
28-05 18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
29-05 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
02-06 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
04-06 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
05-06 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk

MEI 2011

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Woord en Communie	Beloken Pasen
Woord en Communie	Samenzang
Woord en Communie	3 ^e zondag van Pasen .Caeciliakoor met orgel
Eucharistieviering	
Gezinsviering	1^e Communie
	't Kwetternest
Eucharistieviering	
Eucharistieviering	5 ^e zondag van Pasen
Eucharistieviering	Samenzang
Eucharistieviering	
Eucharistieviering	6 ^e zondag van Pasen
Eucharistieviering	Elckerlyc
Eucharistieviering	Hemelvaart
Eucharistieviering	St.Caeciliakoor
Eucharistieviering	Diaconale Zondag
Eucharistieviering	Samenzang

Gevraagd: parochiebladloper

Voor de wijk van Dhr. Wim Schreurs zijn we dringend op zoek naar iemand die daar het parochieblad wil bezorgen. Het gaat om de Amstedijk Noord. U kunt zich opgeven bij Marcel Schwegler: 4965733.

Voor klachten over bezorging kunt u zich wenden tot Dhr. J de Jong, telefoon: 4964608 (na 18.00 uur) en niet bij het secretariaat of de pastorie. Zij gaan hier niet over!

Interne verhuizingen of nieuwe bewoners worden niet meteen verwerkt in de administratie. In deze is de administratie afhankelijk van de externe input van gegevens.

Mocht u het parochieblad missen, dan liggen er altijd exemplaren in de dagkapel.

Bloemenoffer



Zoals aangekondigd tijdens de Paasvieringen en in latere vieringen, komen de medewerkers aan het bloemenoffer weer langs om uw gift in ontvangst te nemen ter versiering van onze kerk.



Deze actie wordt al jarenlang gedragen door de dames Nel Drubbel en Truus Kouwenhoven. Zij hopen en vertrouwen erop hulp van parochianen te krijgen om de giften in te zamelen. Wilt u meedoen aan het lopen van het bloemenoffer, meldt u dan alstublieft bij Truus Kouwenhoven (4963591) of Nel Drubbel (4963812) Zij kunnen heel hard meerdere lopers gebruiken. En het mooie weer komt er aan, dus even wandelen voor het goede doel is misschien wel aantrekkelijk. Het mogen overigens óók heren zijn!

Deze inzet en doelstelling verdienen 't om weer een jaar lang onze bloemengroep financieel in staat te stellen creatief en harmonieus met kleuren de schoonheid van Gods schepping in de Hem gewijde plaats, die onze kerk is, te laten blijken.

Verslag regionale vormelingsdag: 9-4-2011

Vandaag moesten we allemaal vroeg opstaan, we gingen namelijk naar het 'putje van Heiloo'. We gingen er heen met alle vormelingen, van de regio Amstelland om elkaar te leren kennen, en natuurlijk nog een beetje over het geloof.

Om 8:45 uur moesten de vormelingen van de Urbanus kerk zich bij de pastorie verzamelen. De fietsen mochten we in de gang van de pastorie zetten. Al snel was iedereen er, en konden we vertrekken naar de Augustinuskerk. Daar stonden alle andere vormelingen ons op te wachten. Er waren maar 2 afmeldingen.

Vervolgens gingen we weer verder met onze reis. Dit keer gingen we dan echt naar echt op weg naar Heiloo. Na ongeveer een half uurtje kwamen we aan.

We liepen eerst naar een zaaltje in het klooster waar we soms bij elkaar moesten komen, en waar we onze spullen mochten achterlaten. Ook was daar een jongerenwerker, Maurice, en kregen we van hem een rondleiding door het klooster en het heiligdom. We liepen door de grote tuin met kruiswegstaties en kregen verhalen te horen, waarom het klooster en de kapel er stonden en wat er zo speciaal is. Er was namelijk vroeger een jongentje dat struikelde over een Mariabeeldje in het weiland en dat hij vervolgens plaatste bij zijn openhaard. De volgende dag was het beeldje weg. Teleurgesteld liep hij die dag weer door het weiland en kwam het beeldje weer op dezelfde plek tegen. Nu staat daar een kapel op die plek. Ook werd er nog een verhaal verteld over een man die in een storm terecht kwam. Toen hij het op wilde geven, kwam er een vrouw voor hem staan (Maria), die zei: "Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren." Deze tekst kan je nu vinden op de poort bij het heiligdom.



Al snel kwamen we bij het putje aan en mochten we ervan drinken, zo konden we net zo oud worden als de zusters (80 tot 100 jaar). Toen we weer terug kwamen, moesten we weer terug naar de tuinzaal. We kregen een opdracht om elkaar te interviewen om zo een paspoort te maken van elkaar. Zo leerden we elkaar beter kennen. Je werd ingedeeld met iemand die je nog niet echt goed kende. Het was wel leuk, want aan het einde werd ook alles voor gelezen. Ook moesten we een aantal symbolen van de 7 sacramenten bij elkaar leggen, kregen we er uitleg over van pastor Kiki Kint en een voorbede schrijven voor onze vormselviering.



Toen dat voorbij was mochten we voetballen. Snel werden er teams gemaakt en we hadden veel lol en iedereen hoorde erbij.



Net toen het 1-2? stond moesten we eten. We aten pasta als hoofdgerecht en als toetje kon je nog yoghurt (met fruit eten). Na het toetje mochten we weer even voetballen, weer met erg veel lol en saamhorigheid: ontspanning na inspanning. Daarna mochten we een fiets uitzoeken, en gingen we op weg naar het strand.



Als we nog een keer gaan, hoop ik dat er mountainbikes zijn of een fiets met versnellingen, want de duinen op was voor sommigen best wel zwaar! Maar goed alles wat omhoog gaat, gaat ook weer naar beneden en het was stralend weer!

Snel schoenen en sokken uit, broek opstropen en de zee in (niet hoger dan je knieën want het was best kout)!

Na een paar minuten moesten we bij de leiding komen: Paul Liesker en Kiki Kint. We werden in teams ingedeeld om vervolgens spelletjes te gaan doen zoals: eierlopen, een vragenlijst invullen m.b.t. geloof en kerk en boerengolfen in het zand. Paul had erg veel eieren gekocht, waarvan er maar 3 stuk gingen. Eentje viel en 2 werden er lekker gegoid.



Met mijn groepje gingen we voor de vragenlijst gewoon lekker op een terras zitten. Dat was best handig want er waren mensen genoeg die ons konden helpen bij een vraag waarvan we het antwoord niet van wisten (hopelijk is het al nagekeken, want anders krijgen we misschien punten aftrek... Dus als het nog niet is nagekeken door Paul, heeft hij dit niet gelezen).



Al snel werden we geroepen omdat we moesten golfen en de andere groep op ons wachtte.

Na alle teamspelletjes mochten we nog 5 minuten wat voor ons zelf doen. En daarna gingen we weer terug fietsen naar Heiloo, naar het klooster.



We kregen daar een zakje chips en wat drinken. Lekker even op de stoelen in het zonnetje uitrusten van alle inspanningen. Er werd nog na gepraat over het strand en over nog veel meer.

Toen moesten we naar de 'tuin' bij de Calvarieberg, waar speciaal voor ons een gebedsviering was in de open lucht. Ook werd er gezongen voor ons door het koor Vivace uit de musical Jesus Christ Superstar wat erg mooi was.



Daarna was het toch echt afgelopen. We moesten alles een beetje opruimen en gingen we weer naar huis met de ouders die ons kwamen halen.

Het doel is bereikt want iedereen elkaar nu wel, en het was erg gezellig, leerzaam en goed georganiseerd!

Verder heeft iedereen ook heerlijk geslapen, want iedereen was volgens mij best wel moe geworden.

Iedereen nogmaals erg bedankt en tot het vormsel!

Door: Susanne Hermsen



Kom mee naar de Wereldjongerendagen (WJD) Madrid 2011
Bisdom organiseert reis met de naam: MeetMe@Madrid

Deze zomer vindt de 26^e editie van de Wereldjongerendagen plaats in Madrid. Ga jij al mee? Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert voor alle jongeren uit het Bisdom een reis naar Spanje. Deze reis wordt gehouden van 10 tot en met 23 augustus 2011. Meer dan 100 jongeren hebben zich al ingeschreven. Allemaal jongeren die besloten hebben het avontuur aan te gaan. Jij ook?!

Wat is de WJD?

De WJD zijn het grootste internationale jongerenevenement ter wereld. Eens in de drie jaar komen honderdduizenden jongeren bij elkaar om de wereldkerk te beleven, een heleboel plezier te hebben en zich onder te dompelen in een onvergetelijke ervaring. De WJD vonden eerder plaats in o.a. Rome (2000), Keulen (2005) en Sydney (2008).

De kosten voor deze reis bedragen € 790 euro. Dit is inclusief vervoer, overnachtingen, maaltijden en outdooractiviteiten. Aarzel niet te lang, wat op **15 mei** sluit de inschrijving voor de reis.

Aarzel niet te lang! Op 15 mei sluit namelijk de officiële inschrijving voor de reis.

Tip: Zit een 14-daagse reis er voor jou niet in? Maar je wil wél de WJD meemaken? Dan is de backpack-optie iets voor jou! Met deze reisoctie geef je jouw eigen reis vorm. Je zorgt zelf voor vervoer naar Madrid en terug, maar je kunt volledig aansluiten bij de groep en het programma van de WJD. Kosten: €300.

Wil je meer weten?

Aarzel niet en neem contact op met Beate Gloudemans, projectleidster WJD: (023)5112 637
BGloudemans@bisdomhaarlem-amsterdam of bezoek de website: www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd. Of neem eens een kijkje op >



Ergens gelezen.....

Alternatief scheppingsverhaal 1. In den beginne schiep God de Bit en de Byte. En hieruit schiep hij het Woord.
2. En er waren twee Bytes in het Woord en daarbuiten bestond niets. En God scheidde de Een van de Nul; en hij zag dat het goed was.
3. En God zeide: Er zij Data; en er was Data. En God zeide: Laat de Data opgeslagen worden op geschikte media. En hij schiep diskettes en harde schijven en cd-roms.
4. En God zeide: Dat er computers zijn, opdat er een plaats zij waar de diskettes en harde schijven en cd-roms in gelezen kunnen worden. Daarom schiep God de computers en noemde hen hardware.
5. En er was nog geen Software. Maar God schiep programma's, kleine en grote..... En zeide: Gaat heen en vermenigvuldigt u en vul al het geheugen.
6. En God zeide: Laat ons een Programmeur maken; En de Programmeur zal nieuwe programma's maken en heersen over de computers en de programma's en de Data.
7. En God schiep de Programmeur, en hij plaatste hem in het Commandocentrum; En God liet hem de Directoryboom zien en zeide: Gij kunt alle volumes en subvolumes vrij gebruiken maar Windows zult gij NIET gebruiken.
8. Ook had God gesproken: Het is niet goed, dat de Programmeur alleen zij. Hij nam een van de ribben van de Programmeur en hij schiep een schepsel dat tegen de Programmeur zou opkijken; en dat de Programmeur zou bewonderen; en dat zou houden van de dingen die de Programmeur doet; En God noemde het schepsel: de Gebruiker.
9. En de Programmeur en de Gebruiker maakten beiden gebruik van het naakte DOS en het was goed.
10. Bill nu was listiger dan al de andere schepselen van God. En Bill zeide tot de Gebruiker: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult geen programma's gebruiken?
11. En de Gebruiker antwoordde: Elk programma en alle Data zullen wij gebruiken, maar van Windows heeft God gezegd dit niet te gebruiken, nog te starten of te installeren, opdat gij niet sterft.
12. En Bill zeide tot de Gebruiker: Hoe kunt gij spreken over iets dat gij zelfs niet geprobeerd hebt? Ten tijde dat gij Windows gebruikt zult

gij gelijk worden aan God. Gij zult in staat zijn om alles te kunnen maken wat gij wilt door een simpele klik van de muis.

13. En de Gebruiker zag dat de vruchten van Windows mooier waren en gemakkelijker te gebruiken. En de Gebruiker zag dat alle kennis zinloos was, omdat Windows het kon vervangen.

14. En hij installeerde Windows op zijn computer; en hij zeide tot de Programmeur dat het zeer goed werkte.

15. En de Programmeur begon onmiddellijk te zoeken naar nieuwe drivers. En God vroeg hem: Wat zoekt gij? En de Programmeur zeide: Ik ben op zoek naar nieuwe drivers omdat ik ze niet kan vinden in DOS. En God zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij drivers nodig hebt? Hebt gij Windows geïnstalleerd? En de Programmeur zeide: Bill heeft ons bedrogen en wij hebben Windows geïnstalleerd.

16. En God zeide tot Bill: Dewijl gij dit gedaan hebt, zult gij gehaat zijn onder alle schepselen. En de Gebruiker zal altijd ongelukkig met u zijn. En gij zult altijd Windows verkopen.

17. En God zeide tot de Gebruiker: Dewijl gij dit gedaan hebt, zal Windows u teleurstellen en al uw systeembronnen bezetten; en gij zult waardeloze programma's gebruiken; en gij zult altijd afhankelijk zijn van de hulp van de Programmeur.

18. En God zeide tot de Programmeur: Dewijl gij luisterde naar de Gebruiker zult gij nooit gelukkig worden. Al uw programma's zullen errors hebben en gij zult ze moeten repareren en repareren tot aan het einde der tijden.

19. En God joeg hen uit het Commandocentrum en deed de deur op slot en beveiligde het met een wachtwoord.

20. ALGEMENE BESCHERMINGSFOUT.

Regionieuws

Inspirerende regionale bezinningsdag



‘Wat geloof ik, of waarom geloof ik? En waarom ben ik actief in de kerk? Dit soort overwegingen kwamen in openhartige gesprekken naar voren tijdens de regionale bezinningsdag op zaterdag 26 maart jl. in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk. Onder het motto 'creëren in plaats van frustreren' waren vijftienvijf vrijwilligers van diverse pluimage uit zes verschillende RK kerken van Amstelland naar de Titus Brandsmakerk gekomen.

In de ochtend spraken de deelnemers openhartig over hun geloof en over zaken als vertrouwen, twijfel en zingeving. 's Middags konden de deelnemers aangeven wat hen motiveerde in het kerkelijk vrijwilligerswerk en, ook dat kwam aan bod, wat hen frustreerde. Uit deze openlijke gesprekken kwam bijvoorbeeld naar voren dat men zaken als verbondenheid, dienstbaarheid en inspirerende contacten als zeer positief ervoer. Als meer weerbarstige zaken werden genoemd: behoudzucht, miscommunicatie en een (soms) te groot beroep op dezelfde groep vrijwilligers. Ook constateerde men een grote kloof tussen de kerk en de belevingswereld van jongeren. Vrijwel iedereen was het erover eens dat het een zinvol initiatief was. De dag werd afgesloten met aanbevelingen aan het regiobestuur. Benadrukt werd dat hier een begin was gemaakt dat zeker een gevolg zou moeten hebben.

De dag was voorbereid door de pastores Paul Koopman en Jaap van der Meij en tevens Héléne van Huizen en Guido van den Berg. Wie geïnteresseerd is in een vervolg kan een mailtje sturen naar [rkkerkamstelland \[at\] gmail.com](mailto:rkkerkamstelland[at]gmail.com)

PERSBERICHT RK REGIO AMSTELLAND d.d. 11-04-2011

SAMENGAAN PAROCHIES URBANUS BOVENKERK EN HEILIGE GEEST STAAT LOS VAN GEBOUWENDISCUSSIE

De discussie over het samengaan van de parochies van de St. Urbanus in Amstelveen Bovenkerk en de Heilige Geestkerk moet niet verward worden met de vraag welk kerkgebouw op korte of middellange termijn gesloten zal worden. De discussie is vanwege toegezegde gelden door provincie en rijksoverheid voor restauratie van de St. Urbanus begrijpelijk, maar over sluiting van één van de kerkgebouwen is nog geen enkel besluit genomen. Niet door het parochiebestuur van de St. Urbanus, niet door het parochiebestuur van de Heilige Geestkerk, niet door het bisdom Haarlem-Amsterdam en niet door het bestuur van de gezamenlijke RK Kerken in Amstelveen, Amsterdam-Buitenveldert en Ouderkerk aan de Amstel.

Na de viering op zondag 10 april j.l. in de Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan konden parochianen van de St. Urbanus Bovenkerk en de Heilige Geestkerk vragen stellen over de stand van zaken rond de ontwikkelingen van de parochies. Zoals bekend vinden de vieringen op zondag thans plaats in de Heilige Geestkerk omdat de St. Urbanus in Bovenkerk vanwege bouwtechnische redenen tijdelijk gesloten is. Op de goed bezochte bijeenkomst werden soms emotionele vragen gesteld over de vraag of en wanneer de St. Urbanus in Bovenkerk weer opengaat en of dat misschien zou kunnen betekenen dat de Heilige Geestkerk op termijn gesloten zou gaan worden. ‘Er is echt nog niets besloten over sluiting van één van de kerkgebouwen,’ verzekerden de vertegenwoordigers van beide parochiebesturen. ‘Wat wel aan de hand is, is dat er gelden zijn toegezegd voor de restauratie van de St. Urbanuskerk.’ De St. Urbanuskerk, gebouwd door de bekende negentiende-eeuwse architect Cuijpers, is een monument en komt daardoor in aanmerking voor restauratiesubsidies.

Om het belang van de bijeenkomst te onderstrepen, was ook de deken van Amsterdam, pater Ambro Bakker sma naar de bijeenkomst gekomen. ‘Wat in heel Nederland aan de hand is,’ zei hij, ‘is dat parochies meer en meer moeten samenwerken omdat kerken vergrijzen en het aantal kerkleden terugloopt. Op termijn zullen er dus kerkgebouwen gesloten moeten worden, en dat is een heel pijnlijk proces.’ Maar zoals gezegd, verzekerden nogmaals de aanwezige vertegenwoordigers van de beide parochiebesturen, is over sluiting van één van de twee genoemde kerkgebouwen nog geen enkel besluit genomen. Wat wél besloten is, is dat de besturen van de twee parochies tot één kerkbestuur willen komen. Als die samenwerking een feit is, zal zo objectief mogelijk getracht worden om tot een voorlopig besluit te komen om één van de kerkgebouwen te sluiten. De parochianen zullen daarbij volledig worden betrokken. Formeel zal het bisdom Haarlem-Amsterdam daarna het besluit moeten nemen.

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4961320
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler Paul Liesker	4961320 06-14181919
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :.....

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:.....

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie**.

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

<u>Voorn.</u>	<u>Achternaam</u>	<u>geboorteplaats /</u>	<u>-datum</u>	<u>- godsdienst</u>
---------------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

2.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

3.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

4.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

5.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---