

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
mei 2010

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbittel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk a/d Amstel

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank 3518.06.210

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Pinksteren, de vuurdoop

De betekenis van Pinksteren is bij veel mensen totaal onbekend en ieder jaar is er wel ergens een enquête of straatinterview hierover. Voor veel mensen zijn het gewoon een paar heerlijk vrije dagen, zoals de meeste kerkelijke feestdagen. Of we dat heel erg moeten vinden? Persoonlijk vind ik het wel jammer dat juist deze dagen aan betekenis inboeten, omdat ze zo verweven zijn met de geloofsverhalen van ons leven.

Pinksteren is de afronding van de Paas-cyclus die begon met Aswoensdag. Er zijn heel veel parallellen te vinden tussen de geschiedenis van het joodse volk, Jezus van Nazareth en de feesten van het kerkelijk jaar. Zo kun je een parallel trekken van de doortocht door de Rode Zee en de zwerftocht van het joodse volk door de woestijn naar de doop van Jezus in de Jordaan en de veertig dagen bezinning die Hij doorbracht in de woestijn. Van daar uit is het niet zo moeilijk dit in het kerkelijke jaar door te trekken naar de Aswoensdag en de veertig dagen bezinning op weg naar Pasen.

Ten tijde van het wekenfeest in Jeruzalem -het oogstfeest – kwam bij de leerlingen van Jezus hét moment dat zij zich realiseerden dat Jezus wel degelijk nog bij hen was en voor hen leefde: Pinksteren! Ze treden naar buiten, niet langer overmand door verdriet, maar zelfbewust, om het leven dat Jezus hen had voorgeleefd door te geven en voort te zetten. Al bijna 2000 jaar lang!

Ondanks de moeilijke tijd die de (institutionele) kerk doormaakt, ondanks het verdriet, het aangedane leed door misbruik, ondanks geboden, verboden, machteloosheid, ongelof, twijfel en nog veel meer gevoelens, moeten en mogen we hopen en geloven dat de geschiedenis van God met mensen ook in onze tijd nog toekomst heeft. We zijn een kerk van heiligen en zondaars en als één lichaamsdeel lijdt, lijden andere lichaamsdelen mee (Kor. 12, 26)

Kunnen wij het vuur van Pinksteren, het begin de kerk weer aanwakkeren? Terug naar de boodschap van Jezus Christus? Ik blijf er heilig in geloven dat Gods Geest waait waar zij wil!

Bezieling, vurigheid en nieuwe toekomst wens ik u toe,

met hartelijke groet, Kiki Kint, p.w.

Pinksteren

De Geest waait waar hij wil, waar mensen er voor open staan en geraakt willen worden. Laat ons met Pinksteren om die welkome Geest bidden die ons blijvend inspireert, ons gaande houdt op weg met God, ons troost en ons voorziet van levensadem.

*De Geest fluistert.....
fluistert...
Zelfs als je
je moe voelt,
als je illusies doven,
zelfs als de pijn
je ogen doet branden,
zelfs als het erop lijkt
dat er altijd onrecht is,
zelfs als je angst
heel diep is,
zelfs als je de prijs
moet betalen...*

*Begin toch iedere dag
opnieuw met God,
en met vreugde,
begin opnieuw met
vertrouwen en liefde,
begin zowel op
zonnige als op
stormachtige dagen,
begin opnieuw
zonder ooit
de moed te verliezen!*

*Ik ben met je en zal je
nooit verlaten!*

Van missionaris zuster Anne Marie Mbila - werkend in Rwanda

Zondag 9 mei om 10.30 uur ontvangen rond de 40 jonge mensen uit de regio Amstelland het sacrament van het vormsel, toegediend door Mgr. J. Punt

Koor Elckerlyc zal deze viering muzikaal opluisteren.



De viering heeft als thema: in vuur en vlam

Vanwege het feit dat die dag ook de Rondehoeploop wordt gelopen, verzoeken wij de parochianen met de fiets of te voet naar de kerk te komen. Gasten uit de regio kunnen dan gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de Schoolstraat, Ambachtenstraat en bij het Gezellenhuis.

Na de viering is er gelegenheid om in de kerk koffie te drinken en de vormelingen te feliciteren. We hopen dat ook de bisschop in de gelegenheid is nog wat na te blijven en zijn gelovigen te ontmoeten.

Het koffiedrinken met zoveel mensen vergt enige organisatie. Wie is bereid om mee te helpen. Graag aanmelden bij Kiki Kint, 4961320. Met een man/vrouw of 6 kunnen we laten zien hoe gastvrij we zijn en met elkaar is het werk zo gepiept!

Familieberichten

In onze geloofsgemeenschap zijn door het doopsel
opgenomen
Irene van Nek,
dochter van Jeroen van Nek en Annemieke van Nek -de Bake,
Groenling 15

Giel en Sjors Steur,
zonen van Jeroen Steur en Anita Timmer,
Rondehoop West 41.



In memoriam

V

Op 7 april jl. overleed in zorgcentrum Theresia Janny Persoon –van 't Schip op de leeftijd van 78 jaar, weduwe van Joop persoon. Janny werd geboren in het grote gezin van 't Schip op boerderij de Elsenhove. Samen met haar man Joop woonde zij in de ark met de toepasselijke naam 'de wijde blik', waar zij 5 kinderen kregen en opvoedden. Janny werd op 13 april in een druk bezochte afscheidsviering herdacht als een lieve, zorgzame moeder die altijd klaar stond voor haar kinderen. Een zachte vrouw met ondeugend twinkelende ogen, genietend van wat het leven aan moois te bieden had. Naast haar drukke bezigheden als moeder, nam Janny alle tijd om te genieten van de natuur, de zon en haar grote hobby schilderen. Met heel veel talent legde zij vele tafereel vast in kleurrijke, natuurgetrouwe kleuren. Na een lichte hersenbloeding moest zij helaas haar geliefde ark verlaten en bracht zij haar laatste jaren door in zorgcentrum Theresia. Na de ziekenzegen op Goede vrijdag is zij in alle rust en vrede overleden. Boven de rouwkaart stond: 'de laatste streek gezet'.....Janny is bijgezet in het familiegraf op ons kerkhof. Moge Janny rusten in de vrede van de Heer, verenigd met haar man Joop en dochter Ansjie.

DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK

Dankzij de inzet van Martin Kouwenhoven en Martien Harte is de Mariakapel/stilteruimte weer pico-bello in orde. De vloer had behoorlijk geleden onder de sneeuw en het strooizout van afgelopen winter. Nu ligt alles er weer keurig geschuurd en gelakt bij en kunnen de vele mensen die even bij Maria willen vertoeven weer genieten van de kleine, maar fraaie ruimte. Bovendien is ook alles een keer grondig schoongemaakt, zijn de gordijnen gewassen, de ramen gelapt enz.

Ook Truus Kouwenhoven hartelijke dank voor het werk dat op de achtergrond is verricht!

In juni is het alweer vijf jaar geleden dat deze ruimte feestelijk werd geopend. En nog steeds beschouw ik -en vele mensen met mij - deze ruimte als een aanwinst voor Ouderkerk. Heel veel mensen zijn blij met dit plekje waar je even in alle rust kunt vertoeven, een kaarsje opsteken, stil zijn, bidden of een intentie opschrijven.
K. Kint



Een moment van stilte midden in de week.

Vanmorgen zaten we weer met een kleine groep mensen in de Mariakapel, ook wel stilteruimte genoemd, van de Urbanuskerk. Een prachtige ruimte die uitnodigt tot een moment van stilte en rust. Ieder voor zich maar toch ook samen op zoek naar hoe wij willen leven: loslaten van wat niet belangrijk is en zoeken en vinden waar het echt om gaat: leven uit de bron.

Sinds enkele maanden ben ik een geregelde bezoeker van dit ochtendgebed en het voelt goed. Even, midden in de week, een moment van rust. Er wordt een psalm gelezen en een stukje uit een evangelie. Daarnaast zingen we een Taizé-lied of psalm. Juist door

deze vaste liturgie lukt het om in korte tijd meer tot inkeer te komen. En zo bereik ik dat ik na een kwartier weer naar buiten loop en de dag er toch anders uitziet dan toen ik naar binnen ging.

Dit ochtendgebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken. Het is bedoeld voor gemeenteleden van de Urbanuskerk en de Amstelkerk maar ook voor iedereen uit ons dorp die behoefte heeft aan een moment van bezinning midden in de week. Ik zou het fijn vinden als meer mensen van deze mogelijkheid gebruik zouden maken. Dus: als u de kinderen naar school gebracht heeft, of net het ontbijt op hebt: kom eens kijken en ervaar zelf hoe zo'n moment van stilte, midden in de week, ook u goed kan doen. Neem vooral vrienden en bekenden mee: het staat open voor iedereen.

Diana Berendsen

Rozenkrans Bidden

Meimaand - Mariamaand

Maria

laat ons gewoon met U het Wees Gegroet meebidden en daarin onze nood en onze hoop uitspreken.

Elke woensdagavond in de maand mei wordt om 19.30 uur de rozenkrans gebeden in de stilleruimte/Mariakapel van de kerk. Mevr. B. Stronkhorst zal op deze avonden voorgaan in het rozenkransgebed.

**U bent van harte welkom op deze avonden.
Gebed is en blijft hard nodig!**

Maria - nieuwe Eva

Vanaf de tweede eeuw heeft geen ander symbool of beeld van Maria meer ingang gevonden dan dat van Maria als nieuwe Eva. Deze opvatting maakt deel uit van de interpretatie die de kerkvaders aan het paradijsverhaal hebben gegeven. Volgens hen waren Adam en Eva in

het paradijs nog maagd. Met de zonde, het eten van de verboden vrucht, werden ze zich bewust van hun seksualiteit en ontstond het huwelijk. Hun zonde had kwalijke gevolgen zoals de menselijke dood en het verlies van de goede relatie met God. Een van de vele uitspraken van de kerkvaders zegt: 'Eva die Adam tot man had en nog maagd was, is ongehoorzaam is geweest en voor het menselijk geslacht de oorzaak van de dood geworden. Zo is daarentegen Maria aan wie een man was toegewezen en die maagd was, gehoorzaam geweest en voor het menselijk geslacht de oorzaak van het heil geworden.' Aldus Irenaeus van Lyon (ca. 180). Kort na 200 zegt Tertullianus: 'Geloofde Eva de slang, Maria geloofde Gabriël. Wat de een heeft bedorven, heeft de ander hersteld.'



Het geloof van Maria heeft betrekking op de boodschap van de engel die haar vroeg de moeder van Jezus te worden en haar begroette: Ave Maria, wees gegroet Maria. Een bekende en vaak gezongen hymne die van de 9e eeuw dateert, is het 'Ave maris stella'. Hierin wordt Maria bezongen als de gelukkige poort naar de hemel die het 'Ave' van Gabriël heeft aangenomen en zo de naam van Eva heeft veranderd. Dit is een woordspeling, waarbij het woord 'Eva' van achteren naar voren gelezen moet worden. In de beeldende kunst wordt Maria zelden tegenover de oude Eva afgebeeld. Des te vaker vinden we haar als Nieuwe Eva in kerkelijke geschriften. Het Tweede Vaticaans Concilie beroept zich op de oude kerkvaders (Dogmatische

Constitutie over de Kerk, 8) en zegt: 'Haar met Eva vergelijkend, noemen zij Maria de moeder van de levenden en zij herhalen meermaals: de dood kwam door Eva, het leven door Maria'.

Toon Brekelmans, *Kerkhistoricus*

Koor Elckerlyc bestaat 40 jaar

Pastor Bouke Halma gaat voor in jubileumviering

Koor Elckerlyc, voorheen jongerenkoor en jongerengroep Elckerlyc, verbonden aan de r.k. Urbanusparochie in Ouderkerk aan de Amstel bestaat dit jaar precies 40 jaar. Om dit heuglijke feit te vieren organiseren leden en oud-leden een jubileumviering in de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk op zaterdag 29 mei a.s.

In deze bijzondere viering zullen niet alleen Pastor Van Tillo voorgaan en Kiki Kint, pastoraal werkster van de St. Urbanusparochie, maar tevens pater en de oud-jongerenpastor Bouke Halma. Elckerlyc is deze zeer gewaardeerde oud-jongerenpastor ondanks zijn omzwervingen op de Filippijnen, in Frankrijk en in verschillende parochies in Nederland weer op het spoor gekomen via internet.

Koor Elckerlyc zal de viering opluisteren met liederen uit het uitgebreide, 40-jarige repertoire. Elckerlyc maakte destijds furore met een geheel eigen wijze van liturgie en liederen. Het gerucht gaat dat zelfs in Rome de naam en faam van het jongerenkoor waren doorgedrongen. Het koor (nu al lang geen jongerenkoor meer) brengt nog altijd zeer eigen en eigentijdse liederen ten gehore zowel in de St. Urbanuskerk van Ouderkerk als van Nes aan de Amstel. Het treedt ook op bij bijzondere gelegenheden. Het koor staat nu onder bezielende leiding van Laurens de Boer (dirigent) en Edwin Saan (pianist).

Op de dag zelf, 29 mei a.s. dus, zullen leden en oud-leden elkaar kunnen ontmoeten bij diverse festiviteiten.

's Avond na de viering zal er een ouderwets gezellig jubileumfeest worden georganiseerd met medewerking van de jaren '70/'80 discotheek Soundcrash van oud-Ouderkerker en Elckerlycer Cyrill de Vries. Er zijn ca. 200 (oud) leden uitgenodigd. Mochten er (oud) leden zijn die ondanks alle navorsingen niet zijn opgespoord, dan zijn ook zij uiteraard welkom. Zij kunnen dan contact opnemen met Marcel van der Velde via het e-mail adres:

marcelvandervelde@hotmail.com.

Vormelingen in vuur en vlam naar Bavodag 2010

Al vroeg in de morgen moesten alle vormelingen van dit jaar naar bushalte Hoger Einde om te vertrekken richting de St. Bavo in Haarlem. Na een busrit van ongeveer 50 minuten, kwamen de vormelingen uit Ouderkerk en Amstelveen aan in een al volle St. Bavo.

Een plekje zoeken op de banken was een lastige zaak, dus moest de hele delegatie genoeg nemen met het staan tijdens de opening. Vol met vuur werd de dag geopend. Als eerst vertrokken we richting de UVH (Universiteit van Haarlem, leraaropleiding) Hier stond als eerst een workshop op ons te wachten. Niet echt leuk!

Toen de tijd, gelukkig, voorbij was moesten we ons door de drukte heen naar de andere kant van het gebouw zien te plaatsen. Hier kregen we een voorstelling te zien over 'Hoe digi ben jij?' Na de voorstelling gingen we weer terug richting de St. Bavo. Hier mochten we achterin 'chillen'. Echter kozen we hier niet voor, en na het maken van een tekening over je eigen droom, kreeg iedereen vrijaf tot de volgende activiteit. Iedereen mocht zelf doen wat ze wilden. Onder tussen liepen er allemaal cameramannen rond. Zij maakte een reportage over de Bavodag, die woensdag om 17.10 uur te zien was bij de RKK (voor wie na wilt kijken op uitzendinggemist.nl, het programma heet Katholiek Nederland).

Ondanks dat iedereen vrijaf kreeg, kon niet iedereen goed klokkijken. Twee kinderen kwamen te laat, en zelfs twee kinderen konden aan de laatste activiteit niet meedoen omdat ze zoek waren en uiteindelijk niet te laat binnen kwamen. De laatste activiteit heette 'Surfen' Eerlijk gezegd hadden we aan de titel iets anders verwacht dan dat we kregen. Als eerst moesten de kinderen met blinddoeken op door een gebied, vast aan een touw, lopen. Ze werden hierbij gecoacht door de vrijwillige ouders die zo stoer waren, het waren alleen maar mannen, om mee te durven gaan. Hier nog bedankt voor! Het tweede deel was een tocht door smalle trappen naar de klok. Echter moesten we eerder weg omdat één van de kinderen zich niet in kon houden en zonodig de klok moest luiden. We weten nog steeds niet hoeveel trappen het waren! Aan het einde was er nog een kleine mis gepland en werd er uiteindelijk met een zege van de bisschop afgesloten. Al met al dus toch een geslaagde dag!

Voor wie alles nog rustig na wilt kijken; alle foto's staan op de site van de Urbanusparochie.

Stille Omgang

Op zaterdagavond 20 maart was er een viering in de kerk, waarbij de vormelingen zich moesten voorstellen. We stonden met z'n allen op het altaar en we vertelden iets over onszelf in de microfoon. In de viering werd verteld over de Stille Omgang, waaraan wij die nacht ook zouden gaan deelnemen.

Om 23:00 uur verzamelden we ons bij de kerk, om vanaf daar richting Amsterdam te gaan. We stapten in de auto en we reden naar Buitenveldert, en vanaf daar zouden we met een bus het laatste stuk rijden naar het Spui Plein, waar we met zijn allen moesten verzamelen. Ondanks dat onze groep niet zo groot was, was het hartstikke gezellig in de bus. We hadden er natuurlijk ook allemaal zin in om midden in de nacht door Amsterdam te wandelen!

Het viel me op dat veel oudere mensen, die ook bij ons in de bus zaten, mee zouden gaan doen aan de Stille Omgang.

Wij waren een van de weinige groep jongeren, dus dat maakte het wel apart. Toen we rond 24:00 uur bij het Spui Plein aankwamen, stonden er al heel veel mensen. We voegden ons bij hen en we begonnen te lopen.

Het is de bedoeling van de Stille Omgang, dat er niet tot nauwelijks gepraat wordt. Nou is dat natuurlijk wel heel moeilijk voor ons jongeren! Ook vanwege de drukke straten van Amsterdam was het zeker niet helemaal stil. Gelukkig konden we wel gewoon fluisterend met elkaar praten dus het was zeker niet saai, we hebben het eigenlijk heel erg gezellig gemaakt.

Het was best mooi om al die mensen in een grote zwijgende stoet door te drukke straten van Amsterdam te zien lopen. De tocht duurde ongeveer een uur.

Toen kwamen we bij een hele mooie kerk, waar we na afloop van de tocht lekker konden gaan zitten met koffie of een broodje. De kerk was prachtig, met mooie kroonluchters en boven ons een balustrade en een trap. Vele dure TV-schermen maakten de kerk ook weer modern. We zaten nog maar net of we moesten weer naar buiten, omdat de bus

zo zou komen. We waren nog een paar mensen van onze groep kwijtgeraakt, maar na een tijdje hadden ze ons weer gevonden. Toen kwam de bus om ons weer naar Buitenveldert te brengen, waar de auto's stonden. We werden allemaal weer veilig thuisgebracht. Om 02:30 was ik pas thuis, maar het was wel hartstikke leuk.

Desiree Korrel



Hallo allemaal,

Afgelopen zaterdagavond, 20 maart was er een Stille omgang. Maar voor dat we aan de Stille omgang begonnen werden alle aankomende vormelingen in de kerkdienst voorgesteld. Om 19:00 begon de dienst, en alle aankomende vormelingen mochten naar voren komen om zich voor te stellen. De dienst duurde iets langer dan een uur, en na dit uur ging iedereen naar huis toe.

Maar... 3 uur later kwamen er weer een paar mensen terug. Om 23:00 verzamelden we bij de kerk: Simone, Desiree, Thomas, Martijn, Joachim, Sander, en .. Paul. Cees kwam hier ook heen om een deel van de groep te vervoeren, want we pasten niet met zijn allen in de hippe panda van Paul, met een Knorretje knuffel op de achterbank. We reden een deel van de route met de auto naar Amsterdam, en de rest gingen we met de bus. De bus zat helemaal vol. Op naar Amsterdam, op een plein verzamelden zich heel veel mensen, en toen kon het wandelen beginnen. De tocht duurde ongeveer 1 uur, het was de bedoeling dit uur stil te zijn, maar dat heb ik alleen niet zo goed volgehouden, ik vond het wel interessant om een keer mee te maken! Na de tocht gingen we nog een kerk in, en daarna weer met de bus naar huis.

Het was leuk! Groetjes Simone Korrel.

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
24-04	19.00 uur	Pastor G.vanTillo	Eucharistieviering
25-04	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
01-05	19.00 uur	K. Kint, p.w.	Woord en Communie
02-05	10.00 uur	K. Kint, p.w.	Woord en Communie
08-05	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
09-05	10.30 uur	Mgr. J. Punt	Eucharistieviering
13-05	10.00 uur	Pastor G.vanTillo	Eucharistieviering
15-05	19.00 uur	K.Kint, p.w.	Woord en Communie
16-05	10.00 uur	K.Kint , p.w.	Woord en Communie
22-05	19.00 uur	Pastor G v Tillo	Eucharistieviering
23-05	10.00 uur	Pastor G.v.Tillo/K.Kint	Eucharistieviering
24-05			Geen viering
29-05	19.00 uur	Pastor Halma/v Tillo	Eucharistieviering
30-05	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
05-06	19.00 uur	K. Kint, p.w.	Woord en Communie
06-06	10.00 uur	K. Kint, p.w	Gezinsviering

MEI 2010

Bijzonderheden	Muzikale invulling
	Koor Elckerlyc
	Caeciliakoor
Regionale Vormselviering	Koor Elckerlyc
Hemelvaart	Caeciliakoor
	Caeciliakoor
Pinksteren	Caeciliakoor
2 ^e Pinksterdag	
40 jaar Elckerlyckoor	koor Elckerlyc
	Caeciliakoor
Diaconaal weekend	't Kwetternest

Week voor de Nederlandse Missionaris

De Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) gaat dit jaar over Afrika en heeft als thema 'Afrika opent je hart'. Van 13 t/m 24 mei (van Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren) wordt in vele kerken door het hele land gecollecteerd voor de WNM.

Missionarissen en missionair werkers vertellen over hun inzet tegen uitsluiting van groepen mensen in Afrika. Hun visie en die van de WNM is dat iedereen recht heeft op een plek in de maatschappij, van straatkinderen en ex-kindsoldaten tot inheemse volkeren. Groepen die vaak uitgesloten zijn van een volwaardige plek in de samenleving.

De campagne van 2010 vraagt aandacht voor de standvastigheid van missionarissen en missionair werkers die vaak onder zware omstandigheden werken en leven. Zij stellen zich in hun werk toegankelijk, open en oprecht op. Zij leven tussen de mensen, zijn geworteld in de samenleving en voelen zich verbonden met de gemeenschap. *Zij hebben hun hart geopend voor Afrika.*

Door de missionarissen en missionair werkers aan het woord te laten en hun belevenissen verder te vertellen, wil de WNM het belang laten zien van oprechte interesse: *open je hart en kijk zonder vooroordelen naar mensen en gemeenschappen.*

Uitsluiting is de voornaamste oorzaak van armoede en conflict in Afrika. En er kan alleen sprake zijn van ontwikkeling wanneer mensen open staan voor elkaar. In de actieweek van de WNM -13 t/m 24 mei 2010- wordt benadrukt dat mensen hun hart voor elkaar moeten openen. Pas dan verdwijnen vooroordelen en is vreedzame ontwikkeling mogelijk.

Voor de campagne van de WNM is een speciale website ontwikkeld: www.weeknederlandsemissionaris.nl. Hier vindt u achtergronden, materialen en portretten.

Ook dit jaar geeft de WNM een boekje uit in de reeks Mensen met een Missie. Hierin staat het werk en de inspiratie van missionarissen en missionaire werkers centraal.

Dit jaar wordt een aantal mensen geportretteerd die in Congo, Kenia en Uganda missionair actief zijn. Net zoals het thema van de Pinksteractie zullen deze portretten uw hart openen, laat u inspireren door de verhalen.

Voor meer informatie: www.weeknederlandsemissionaris.nl

De uitvoering van de campagne rond de Week Nederlandse Missionaris is toevertrouwd aan Mensen met een Missie.

Zie ook de bijgevoegde folder in dit parochieblad!

HELP

mensen met een missie

GEEF aan

de Week Nederlandse Missionaris



GIRO 676

bank 64.45.33.676

NEDERLANDSE MISSIONARIS, DEN HAAG



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad juni kunt u inleveren

t/m dinsdag 18 mei

bij : Berny van Wieringen,

E-mailadres:

bernyvanw [at] hotmail.com



Bloemenoffer



Zoals aangekondigd tijdens diverse vieringen, komen de medewerkers aan het bloemenoffer weer langs om uw gift in ontvangst te nemen ter versiering van onze kerk.

Deze actie wordt al jarenlang gedragen door de dames Nel Drubbel en Truus Kouwenhoven. Zij hopen en vertrouwen erop hulp van parochianen te krijgen om de giften in te zamelen. Deze inzet en doelstelling verdienen 't om weer een jaar lang onze bloemengroep financieel in staat te stellen creatief en harmonieus met kleuren de schoonheid van Gods schepping in de Hem gewijde plaats, die onze kerk is, te laten blijken.

Het zou heel erg fijn zijn indien er enkele mensen zijn die als looper op pad willen gaan. Mevrouw Truus Kouwenhoven zou er erg blij mee zijn, omdat het aantal lopers in de loop der jaren is uitgedund. U kunt zich bij haar melden: 4963591

Actie Kerkbalans 2010

Van de toegezegde kerkbijdrage ad €43.168 is tot medio april binnengekomen €33.194.

Als u nog geen kerkbijdrage heeft overgemaakt wordt u van harte uitgenodigd dit te doen op rekeningnummer 3518.06.210.

Nico Wolffenbuttel, penningmeester

Extra verkeersdrukte op 9 mei!

Gelijktijdig met de Vormselviering vindt ook de Rondehoep loop plaats. Vooral bij het verlaten van de kerk zal dit extra drukte kunnen opleveren.

Verkeersregelaars zullen toezien op een veilige doortocht van de lopers. Wij verzoeken u gebruik te maken van de parkeergelegenheden aan de Rondehoep Oost/Gezellenplein of bij het Industrie terrein Ambachtenstraat en/of Schoolweg, aangezien het verlaten van het parkeerterrein bij de kerk gedurende de

Rondehoeploop problemen zal opleveren. Met dank voor uw medewerking, namens de organisatie van de Rondehoeploop.

Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 27 mei** om **10.00 uur** weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er vanaf nu **iedere woensdagmorgen** in onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

De even maanden in de Urbanuskerk, de oneven in de Amstelkerk.

Dus de maand mei in de Amstelkerk.



Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag **5 mei** om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

Je bent van harte welkom!!!

Het is de meimaand, dus Mariamaand!

De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er een bijzondere devotie tot Maria, de moeder van Jezus.

Mariamaand

De meimaand als Mariamaand was een reactie op de heidense feesten die in de oudheid aan het begin van de maand mei werden gevierd. Sommige heiligen gaven zelf een voorbeeld van hoe het anders kon. Zo bad de heilige Filippus Neri in de 16de eeuw samen met de Romeinse jongeren in de maand mei speciaal tot Maria.

Devotie

Door de eeuwen heen is de Mariadevotie tot een volksdevotie uitgegroeid. Eerst werd dit gebruik in huiselijke kring gevierd, gewoonlijk rond een versierd Mariabeeld, maar later werd de Mariadevotie ook teruggevonden in het kerkgebouw. Omstreeks het midden van de 19e eeuw is de Mariadevotie verspreid over heel Europa, de Verenigde Staten en zelfs tot aan de missie in China toe. Latere missionarissen verspreiden de devotie in alle missiegebieden.

Maria in de kerk

In Nederland wordt de Mariamaand nog steeds in ere gehouden. Het Mariabeeld in de kerk wordt vaak versierd met bloemen en krijgt soms een prominentere plaats in de kerk. Ook wordt er in veel parochiekerken in de meimaand dagelijks het rozenkransgebed gebeden. Parochianen nemen soms ook zelf bloemen mee om bij het Mariabeeld te leggen, of doen dat thuis bij het Mariabeeld. Vaak wordt er in de meimaand een kaarsje opgestoken bij Maria.

Op bedevaart

Nog steeds trekken de Mariabedevaartsoorden (zoals Handel in Noord-Brabant, en Maastricht in Limburg) in de meimaand een groter bezoekersaantal dan in andere maanden. Mariaplatsen die net over de grens liggen doen het ook goed bij de Nederlandse pelgrims: denk bijvoorbeeld aan Kevelaer (Duitsland) en Banneux en Scherpenheuvel (Belgie).

Bron: Annemarie Latour/www.bisdome-roermond.nl.

KERK EN JODENDOM

Van Hemelvaart en Pinksteren.

Voor ons christenen behoren Hemelvaart en Pinksteren ook tot de belangrijke feestdagen. Ze staan keurig vernoemd op onze kalenders en in onze agenda's. Wel moeten we constateren, dat ze in de feitelijke geloofsbeleving bij velen op de achtergrond zijn geraakt veel al door alternatieve tijdsbesteding. Dat is spijtig. Naast Pasen zijn juist deze beide kerkelijke feestdagen ook onmisbare poorten naar onze band met de Joodse geloofstraditie.

In Tanach (Oude Testament) is immers sprake van mensen, die ten hemel zijn opgenomen, als ook van belangrijke personen, wier graf niet bekend is maar die boodschappers zijn en blijven. Er is het besef, dat zij opgenomen zijn in 'de bundel des levens', dat zij bij God zijn. Zij leven voort als dé getuigen. Zelfs is er de verwachting van hun wederkomst. Van Mozes is het graf onbekend als ook van Melchisedek. Van Elia kennen we het verhaal van zijn opgenomen worden ten hemel, de merkaba.

Uit het Nieuwe Testament kennen we de verwachting van de wederkomst van Elia als aanvangsmoment van de messiaanse tijden.

Vanuit deze geloofsbeseften/geloofsconcepten is evenzo in het Nieuwe Testament sprake van de hemelvaart en de wederkomst. Opvallend is dat daarmee ook wordt verbonden de schenking van de beloofde geestkracht. We kennen deze verbinding uit het verhaal van Elia en Elisa. Elisa zal een deel van de geest van Elia ontvangen. Daarmee komt ook een verbinding met het Pinksterfeest in zicht. Oorspronkelijk is dat een oogstfeest, maar nu ook nauw verbonden met de Wetgeving op de Sinai. Daar ontvangt het volk de Tora met de opdracht, die met hart en ziel te volbrengen, d.w.z. van binnen uit, vanuit de werkzame kracht van Gods geest. Dus een daadwerkelijk beleven en doen (Ex.24,7: 'Alles wat de Heer gezegd heeft zullen wij doen en ter harte nemen'). Het ontvangen van de Tora, het leven mét de Ene (Verbond) is verweven met leven uit Zijn geest.

Hemelvaart en Pinksteren zijn voor ons een voortzetting van dat proces. Tot ons gekomen door en dankzij Jezus, die al bij de

verheerlijking op de Tabor die verbondenheid met Mozes en Elia als dé getuigen beleeft. Als Jezus spreekt over de gaven van de geest/Geest is dat met de bedoeling dat ook wij doen, wat de Eeuwige van óns vraagt.

Frans Zwarts, werkgroep Liturgie en Pastoraat KRI



Jongeren

Woensdag op donderdagnacht 12/13 mei 2010 voor de 17^e keer: Nachttocht naar Heiloo (naar de Runxput, Mariabron) georganiseerd door het Jongerenpastoraat Bisdom Haarlem. Om half acht 's morgens zal daar gezamenlijk worden ontbeten.

Bestemd voor jongeren tussen de 14 en 25 jaar. Een sportieve uitdaging, ook voor de vormelingen!! Vanuit verschillende plaatsen in Noord-Holland wordt gestart (Wijk aan Zee, Krommenie, Purmerend, Hoorn).

Het thema dit jaar is: “schoenen”.

Opgave vóór woensdag 1 mei bij Phil Kint: 4961320. We starten in Krommenie. En als de schoenen van Phil het dit jaar uithouden, hebben jullie een aangename tochtgenoot! Dan zal zijn vrouw er voor zorgen dat het gas is uitgedraaid. ☺

Folders liggen achter in de kerk! Om jullie veiligheid te garanderen krijg je een leuk T-shirt. De kosten bedragen €5

Ook achterin de kerk, maar tevens al uitgedeeld aan de Jongerengroepen I en II, de vormelingen van 2010 en tijdens de afgelopen Paaswake, folders met alle jongerenactiviteiten die georganiseerd worden in de regio Amstelland. Je kunt deze ook vinden in de dagkapel. Bekijk deze eens en sluit je aan. Gewoon doen!



Workshop kleur en symbolen in het Kerkcafé

Achttien personen hebben op vrijdag 12 maart aan een workshop over de wereld van kleuren en symbolen meegedaan. De avond, onder leiding van AEdske van Steenberg, deed een fors beroep op ieders creativiteit. Er was veel materiaal voorhanden waarmee we drie opdrachten moesten uitvoeren. Een eigen krabbel op een vel papier, aangevuld met krabbels door acht anderen leverde soms heel verrassende informatie op. Vervolgens maakte ieder voor zichzelf een zojuist daarvoor ingebeeld landschap met daarin verborgen een kadootje dat je in die droomwereld dacht ontvangen te hebben en een kadootje voor andere deelnemer aan de workshop. Desgewenst kon AEdske op het een en ander dieper doorgaan, waar sommigen dan ook gebruik van maakten. De netto opbrengst van de avond, circa € 50, hebben we via AEdske geschonken aan een project in Tibet.

Vrijdag 16 april gaan we, als afsluiting van het seizoen, dansen met Astrid en Eric Jan van Wordragen. Eric Jan is een bekende wedstrijddanser geweest en geeft nog steeds dansles, samen met Astrid, waar hij na zijn actieve periode is gaan dansen.

We kunnen we die avond wat demonstraties verwachten in de bekende Ballroom en Latijns Amerikaanse dansen. Het danspaar zal ook proberen wat van hun kennis over te dragen, maar voorop staat dat bezoekers naar hartelust kunnen zwieren en zwaaien door de Amstelstroom.

U bent van harte welkom in het kerkcafé op vrijdag 16 april vanaf 19:45.

Paul Kösters

Beste dames en heren,

De begraafplaats Buitenveldert bestaat dit jaar in november 175 jaar. Het kerkgebouw van de Augustinusparochie, gelegen aan de Amstelveenseweg en eigenaar van de begraafplaats, bestaat 75 jaar. In deze maand zullen er diverse activiteiten plaatsvinden.

De R.-K. Begraafplaats Buitenveldert wil meer voor u gaan betekenen. Dat willen we onder meer bereiken door u te informeren over zaken waar u mogelijk niet zo gauw bij stilstaat. Daarom organiseren we dit jaar op vier maandagen, van 20.00 tot 21.30 uur in de condoleancekamer van de R.-K. Begraafplaats Buitenveldert, speciale thema-avonden:

- *Maandagavond 21 juni, van 20:00 tot 21.30 uur*

DOOD EN RELIGIE

Waar staan we als katholieke begraafplaats in deze tijd?

Presentatie door drs. Ko Schuurmans, pastor van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Drs. Schuurmans is coördinator en liturgist van de Pastorale Dienstverlening en tevens docent liturgie aan de Fontys Hogeschool te Amsterdam.

- *Maandagavond 20 september, van 20:00 tot 21.30 uur*

JONGEREN EN ROUW

Hoe ga je om met jongeren en met rouw?

Hoe gaan jongeren zelf om met rouw?

Presentatie door Nora Brouwer, werkzaam voor Humanitas, coördinator Jongeren in rouw.

- *Maandagavond 22 november, van 20:00 tot 21.30 uur*

GESCHIEDENIS VAN KATHOLIEKE GEBRUIKEN OP BEGRAAFPLAATSEN

Presentatie door Leon Bok, Terebinth funeraire vereniging voor begraafplaatsen.

- *Zondag 31 oktober, van 14:00 tot 20:00 uur*

ALLERZIELENVIERING EN OPENING VAN DE JUBILEUMMAAND

Vanaf 14:00 uur staat de koffie en thee klaar in de condoleancekamer;

Om 15:30 de Allerzieldenviering met aansluitend zegening van de graven;

Na de dienst de begraafplaats verlicht door fakkels en olielampen;

Boeken, kaarsen en kaarten te koop.

- *Dinsdag 2 november, van 12:00 tot 22:00 uur*

ALLERZIELEN UITGEBREID

Verschillende activiteiten op het hof van de begraafplaats;

Begraafplaats verlicht;

Koffie, thee en chocolademelk voor iedereen;

Verkoop van boeken, kaarsen en kaarten.

- *Zondag 14 november*

SPECIALE KINDERDAG

Speurtocht;

Kindervoorstelling.

- *Zondag 28 november*

LAATSTE ACTIVITEIT OMTRENT HET JUBILEUM

Kunst en de begraafplaats;

Receptie voor genodigden.

Er verschijnt ter gelegenheid van het jubileum ook een boekje onder de titel “De mens en de begraafplaats”.

Blijf op de hoogte via onze website: www.begraafplaats-buitenveldert.nl. U kunt ook contact opnemen met Mirjam Wiersma-van Tooren voor meer informatie of aanmelden om te helpen (telefonisch op maandag 020-6629890 of via mail: m.wiersma@begraafplaats-buitenveldert.nl).

Aarzelt u niet, we staan klaar om u van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert

Anja Vink
Directeur

Mirjam Wiersma-van Tooren
Coördinator activiteiten en
vrijwilligers

Première Passiespelen Tegelen 2010

In 2010 worden in Tegelen voor de negentiende keer de Passiespelen gehouden.

Regisseur Cees Rullens maakt iets bijzonders van deze editie met een weldoordacht artistiek concept, een groots decor, nieuw gecomponeerde muziek en nieuwe kostuums. Meer dan 400 medewerkers zetten een gedenkwaardige theatervoorstelling neer. Dit vijfjaarlijks evenement, dat plaatsvindt in het majestueuze décor van Openluchttheater De Doolhof in Tegelen, is ontstaan in 1931 en uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure.



De première is op zondag 16 mei 2010 in de Doolhof in Tegelen. Het is de eerste voorstelling van in totaal 23, waarvan er 18 op zondagmiddag (14.30 uur), 1 op maandagmiddag (Pinksteren) en 4 op zaterdagavond (18.00 uur) plaatsvinden. De zaterdagvoorstellingen zijn in de periode van 17 juli tot en met 7 augustus, om 18.00 uur. De laatste voorstelling van de reeks 2010 is op zondag 12 september. De uitvoering duurt ongeveer 3 uur, inclusief een pauze van 30 minuten.

Kaarten zijn via de site www.passiespelen.nl, telefonisch en fysiek bij verschillende VVV-kantoren in o.a. Limburg te verkrijgen.

Meer informatie: www.passiespelen.nl

Parochiële Caritas	Mw. W. Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw. J. van Meerveld-Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr. H. Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr. M. v.d. Linden	4961635
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat: Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr. M. Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis Dhr. .A. van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr. R. Cerpentier	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J. Bouwens Vinkeveen	0297-583448
	Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	6184771