

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
mei 2009

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Tijdelijk afscheid.....

Onze weken kennen een rustdag, de zondag, om even bij te komen van de drukte van het dagdagelijkse leven door de week, zoals de joden hun sabbatdag kennen om hun leven voor een dag aan de voeten van God te leggen, te genieten en nieuwe krachten op te doen.

Het joodse volk kent ook uit de wet van Mozes de regel dat het land zes jaar lang bewerkt moet worden -planten/zaaien en oogsten - om de grond daarna een jaar lang, het sabbatjaar, braak te laten liggen. De grond mag bij wijze van spreken even tot rust komen. Naar dit joodse gebruik mogen ook pastores een sabbatperiode opnemen. Weliswaar geen jaar, maar wel drie maanden als periode van bezinning, reflectie, verdieping en studie.

Daar ik afgelopen 1 april mijn zevende werkjaar in Ouderkerk inging, maak ik van de gelegenheid gebruik om inderdaad een periode van rust en bezinning te nemen. Lijf en geest geven af en toe aan dat ik toe ben om even bij te tanken, want soms is de bodem van het potje inspiratie te zien. Er zijn hier vast en zeker mooie uitdrukkingen voor: de koek is op, het potje is leeg, ik heb het even gehad, de motor dreigt op te raken..... Ik wil heel graag de resterende vijf jaren nog met veel plezier én gezond werken, dus heb ik -in overleg met pastor Van Tillo en het bestuur- een sabbatperiode aangevraagd bij het bisdom en is mijn verzoek ingewilligd.

Ga ik nu ruim drie maanden vakantie houden? Nee, buiten de broodnodige rust, ga ik weer eens echt theologie studeren, voor de eerste keer naar Lourdes en me verdiepen in ouderenpastoraat en stervensbegeleiding. Ik wil niet graag louter op routine draaien en ga de komende periode dus gebruiken om mijn eigen vaardigheden te vergroten en mijn eigen religiositeit verdiepen. Om ongestoord te kunnen studeren is het voor mij noodzakelijk elders onderdak te zoeken daar ik in de pastorie bijna altijd aanspreekbaar ben. Het voelt wel een beetje bizar aan om je eigen huis uit te moeten, maar ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik aan het werken (en bemoeien!) sla indien ik in Ouderkerk blijf. In de weekenden ben ik in Ouderkerk bij hen die mij lief zijn. Voor de rest ben ik elders in kloosters waar ik in het levensritme van studie en stilte vast en zeker veel inspiratie zal

opdoen voor lichaam en ziel. En vast en zeker ook eens een weekje thuis.

Ik vertrouw er op dat u sterk genoeg bent om in de komende maanden met elkaar kerk te zijn. In de vieringen van de weekends zullen de pastores Van Tillo, Adolfs en Reuzenaar voorgaan. De parochie blijft verder normaal functioneren. Het secretariaat is op maandagmiddag en woensdagochtend gewoon bemand en verder zo veel mogelijk door Paul Liesker wiens telefoonnummer ook op het antwoordapparaat staat. Er ligt een overdrachtsrapport van A (antwoordapparaat) tot en met Z (ziekenzalving), het bestuur vergadert gewoon door, de werkgroepen kennen hun taken, het parochieblad zal gewoon verschijnen en de website wordt onderhouden. De Bezoekgroep zal wat extra werk op zich nemen en ik ga met een gerust hart weg in de hoop dat er zich geen al te grote calamiteiten voordoen. Misschien kan niet meteen iedere vraag van uw kant beantwoord worden, maar dan reken ik op enig begrip en geduld van uw kant. Liturgisch gezien gaan we een rustige periode tegemoet en bovendien is het over enkele maanden vakantie, waarin het altijd wat kalmer is in de parochies.

Verder hoop ik dat jullie in de parochie in de eerste plaats goed op jezelf blijft passen, maar ook op elkaar. Blijven omzien naar elkaar, elkaar steunen en met elkaar (geloofs)gemeenschap zijn, is en blijft belangrijk in een tijd waarin de individualisering hoogtij viert en gemeenschapsgevoel soms ver te zoeken is. En blijf allemaal leven, want ik hoop u 13 augustus bij leven en welzijn allemaal weer terug te zien.

Rest mij nog u allen heel hartelijk te danken voor de lieve en mooie kaarten, bloemen en cadeautjes bij gelegenheid van mijn zestigste verjaardag. Ook de mensen die met mij, mijn gezin en gasten het prachtige kroonjaarconcert bijwoonden, hartelijk dank. Samen met de zon als extra geschenk is het voor mij een prachtige dag geweest.

Een hele hartelijke groet en tot ziens,
Kiki Kint, p.w.



Als je in de Urbanusparochie Eerste Communie zegt, zeg je bijna automatische **Bets Harte**. Hoeveel kinderen heeft zij de afgelopen 12 keer mee begeleid op hun weg naar het grote moment dat ze hun Communie mochten ontvangen? Zeer velen! Maar ook de organisatie rondom dit grote gebeuren heeft Bets twaalf jaar lang op zich genomen, uiteraard bijgestaan door hulp. Maar heel veel van de creativiteit en het organisatorische gedeelte nam Bets zelf op zich. En altijd tot in de perfectie verzorgd, waarbij ze nooit iets heeft vergeten: de contacten met school, fotograaf, stukjes in het parochieblad, versiering in de kerk, uitnodigingen en noem maar op.

Hier is –helaas – een einde aan gekomen, want Bets heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar was. We moeten dit besluit natuurlijk respecteren, maar dat neemt niet weg dat we haar heel erg zullen missen, want haar inbreng en inzet waren ongelooflijk groot. Vanaf deze plek wil ik, namens het bestuur, Bets heel veel dank zeggen voor al die jaren goede en prettige samenwerking. En ik weet zeker dat ik ook namens veel kinderen en hun ouders spreek.

Kiki Kint, p.w.



Eerste Communie

Op zondag 19 april heeft een groepje van 7 kinderen de 1e Heilige communie gedaan.



Samen met de begeleiders Bets Harte, Karin Lötters en pastor Kiki Kint hebben wij, ouders en onze kinderen, in een aantal bijeenkomsten de 1^e Communie van de kinderen voorbereid. Wij ouders volgden verdiepingsavonden met thema's zoals ons Godsbeeld, de bijbel, de geloofsbelijdenis en de Eucharistie.

Op de kinderbijeenkomsten werden onze kinderen aan de hand van het werkboekje van Vico de Vis mee op reis genomen, op weg naar de communie om zelf de stappen naar Jezus te zetten. Onze kinderen werden gevangen door de verhalen, het knutselen en de eigen gebedjes maken. God heeft voor hen een betekenis gekregen als helper, de wegwijzer, de trooster, de vergever, degene tot wie je bidt en degene die onvoorwaardelijk van je houdt.

De kerk is voor hun een plaats geworden waar ze samen komen om te vieren en om vreugde en verdriet met elkaar te delen.

Door de 1^e Communie is Jezus in hun hart gekomen. Wij hopen dat ze zich in onze kerk als een vis in het water zullen voelen

Langs deze weg willen wij nogmaals de dames bedanken voor de voortreffelijke begeleiding. Mede door hun is het voor onze kinderen en ons een onvergetelijke dag geworden.

Alex Revenberg

Enthousiaste ouder(s) gevraagd.

De Eerste Communie is gevierd, de voorbereiding van 10 weken voor ouders en kinderen zit er op. Waarbij we van harte hopen dat ouders én kinderen hun geloof verder blijven verdiepen en samen groeien in dit geloof.

We hopen hen nog vaak terug te zien in de gezinsviering. Alleen voor en met elkaar kunnen we een geloofsgemeenschap opbouwen.

De voorbereiding van de Eerste Communie is een project van een paar maanden. We zoeken, nu Bets Harte de werkgroep heeft verlaten, minimaal twee enthousiaste moeders (vaders zijn trouwens ook van harte welkom!) om de werkgroep te versterken. Karin Lötters en ik redden het niet met z'n tweetjes! Er is een uitgebreid draaiboek. Wie houdt er van organiseren en is bereid zich vanaf oktober/november (dan beginnen we met de kinderen/ouders aan te schrijven) tot en met de Eerste Communie (meestal in april) ons te helpen? Vanaf half januari is de hulp intensiever, vanwege de wekelijkse bijeenkomsten.

Laat u ons niet in de steek? We horen graag van u. Indien er enkele ouders zich aanmelden, kan het werk ook beter verdeeld worden en doen we geen al te groot beroep op uw tijd. U kent immers het gezegde: vele handen maken licht werk. En die vele handen zijn broodnodig.

Kiki Kint, p.w.

Stichting Speel-o-theek in Chili.

De Eerste Communie hebben we afgelopen 19 april gevierd op een zonnige zondag. De zeven communicantjes hadden zich weken voorbereid mét hun ouders op deze grote dag. Tijdens de weken voorbereiding hebben ze gespaard voor de Stichting speel-o-theek in Chili, waarvoor de Ouderkerks Afra Vogel zich al jaren inzet. De communicantjes hebben zelf in hun spaardoosjes €45,- gespaard en de collecte in de kerk bracht het mooie bedrag op van € 347,25. Samen dus €393,25. Afra Vogel was heel gelukkig met dit bedrag en dankt u allen, ook namens Isabel in Chili voor dit mooie resultaat waarvan alles ten goede komt aan de kinderen in Chili.

Zondag 17 mei Gezinsdienst

Pastor Reuzenaar gaat in
deze viering voor
en o.l.v. Laurens de Boer zingt
het Kwetternest zingt
weer vrolijke noten.



Iedereen is hierbij weer van harte welkom.

Mariaviering

Zaterdag 16 mei om 19.00 uur
in de St. Urbanuskerk

Zang: Esther Kuiper
Piano: Froukje Degenaar



Rozenkrans Bidden:

Meimaand - Mariamaand

Maria

laat ons gewoon met U het Wees Gegroet meebidden en
daarin onze nood en onze hoop uitspreken.
Elke woensdagavond in de maand mei wordt om 19.30
uur de rozenkrans gebeden in de
stilteruimte/Mariakapel van de kerk.
Mevr. B. Stronkhorst zal op deze avonden voorgaan in
het rozenkransgebed.

U bent van harte welkom op deze avonden.
Gebed is en blijft hard nodig!

Op reis in het Land van Geloven.

In september start opnieuw de cursus 'Op Reis in het Land van Geloven' op verschillende plaatsen in het bisdom Haarlem. De cursus wordt verzorgd vanuit de dekenale centra en is bedoeld om je eigen geloof te verdiepen in de ontmoeting met tochtgenoten. Samen ga je op ontdekkingsreis en krijg je met elkaar meer achtergrondkennis. In ons dekenaat wordt de cursus gegeven op het prachtige Begijnhof midden in Amsterdam.

Opzet

De cursus is opgezet als een reis door de mooiste streken in het Land van Geloven, waarbij een bezoek gebracht wordt aan de belangrijkste monumenten en plaatsen. In elke etappe van de reis vindt verkenning en verdieping plaats en staan we stil bij persoonlijke ervaringen.

Het is dus een virtuele groepsreis waarin ieder zijn of haar eigen bagage meebrengt. Het doel is bekend te raken met de fascinerende geschiedenis, de intrigerende ideeën, de bijzondere rituelen, de centrale plaatsen. U ontmoet een reeks tot de verbeelding sprekende personen in het Land van Geloven, uit de katholieke geloofstraditie en de geloofsactualiteit.

Cursusboek

Het cursusboek dat bij de prijs is inbegrepen bevat meer dan in de cursus kan worden gedaan. Elk hoofdstuk heeft een titel naar de reisbestemming die in die periode wordt bezocht.

Zo heet de eerste bestemming **De Vallei van de Verhalen**. Na een Panorama (overzicht) waarin het gaat over verhalenvertellers, de manier waarop mensen verhalen vertellen en verschillende genres hierin, gaan we Op Verkenning. Dat betekent dat we als in een reisgids een keuze maken uit verschillende mogelijke excursies. In de Vallei van de verhalen gaan we op verkenning naar ons eigen levensverhaal, verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en verdiepen ons in de betekenissen die deze verhalen voor ons kunnen hebben. Aan het einde van een bestemming zitten wij neer op de Pleisterplaats waar we voor onszelf nagaan wat we van deze

bestemming meenemen. Zo is elk hoofdstuk opgebouwd uit **Panorama, Op Verkenning en de Pleisterplaats**. Dit cursusboek is alleen beschikbaar voor cursisten.

In totaal bestaat de cursus uit 33 bijeenkomsten die verdeeld worden over de maanden september tot juli. Er is een vaste cursusavond per cursusplaats. Een enkele keer wordt een zaterdag besteed aan de cursus, ook in verband met mogelijke excursies.

De **kosten** van deze cursus zijn €95. Dit is inclusief lesmateriaal, koffie/thee en excursies. Voor een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten is veelal een regeling te treffen met het eigen parochiebestuur.

Voor alle cursusplaatsen worden informatieavonden georganiseerd. Deze staan vermeld op de pagina 'waar wordt de cursus gegeven'

Meer informatie is te vinden op www.landvangeloven.nl.

Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die hun geloof willen verdiepen, maar zeker ook voor vrijwilligers die hun kennis willen verrijken en uitbreiden.

Folders liggen achter in de kerk en in de stilteruimte. **DOEN! HET IS EEN VERRIJKING EN CADEAUTJE VOOR U ZELF!**

Kiki Kint, p.w.

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
25-04	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
26-04	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
02-05	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
03-05	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
09-05	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
10-05	10.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
16-05	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
17-05	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
21-05	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
23-05	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
24-05	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
30-05	19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
31-05	10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
06-06	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering
07-06	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistieviering

MEI 2009

Bijzonderheden	Muzikale invulling
3 ^e zondag van pasen	Caeciliakoор
zondag van Pasen	4 ^e Caeciliakoор
5 ^e zondag van Pasen	Elckelyc Caeciliakoор
Gezinsviering	't Kwetternest
Hemelvaart	
7 ^e zondag van Pasen	Caeciliakoор
Pinksteren	Caeciliakoор
Heilige Drie-Eenheid	Caeciliakoор

Actie Kerkbalans

Het toegezegde bedrag van de parochiebijdrage in 2009 is totaal €42.696,-

Een toename ten opzichte van 2008 toen €40.312,- werd toegezegd.

Het bedrag dat daadwerkelijk binnenkomt is overigens altijd groter dan het toegezegde bedrag; in 2008 € 45.910,-. We doen in deze parochie dus meer dan we beloven en dat is een uitstekende eigenschap.

Wij bedanken alle parochianen die door het invullen van het formulier hun steun voor de eigen kerk reeds op voorhand hebben bevestigd. Inmiddels is er al €35.648,- door u overgemaakt of contant betaald.

Veel waardering gaat uit naar de medewerkers van de actie Kerkbalans die door weer en wind zijn gegaan om in het dorp en in de buitengebieden de formulieren weg te brengen en weer op te halen. Namens het parochiebestuur,

Nico Wolffenbuttel

Bloemenoffer



Zoals aangekondigd tijdens de Paasvieringen en in latere vieringen, komen de medewerkers aan het bloemenoffer weer langs om uw gift in ontvangst te nemen ter versiering van onze kerk.



Deze actie wordt al jarenlang gedragen door de dames Nel Drubbel en Truus Kouwenhoven. Zij hopen en vertrouwen erop hulp van parochianen te krijgen om de giften in te zamelen. Deze inzet en doelstelling verdienen 't om weer een jaar lang onze bloemengroep financieel in staat te stellen creatief en harmonieus met kleuren de schoonheid van Gods schepping in de Hem gewijde plaats, die onze kerk is, te laten blijken.



Op de vrijdag voor palmpasen hebben de oudste kleuters, aangevuld met twee leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 weer een bezoek gebracht aan de bewoners van zorgcentrum Theresia.

Met per groep één versierde palmpaasstok vertrokken zij om half 10 voor de wandeling naar de Ronde Hoep Oost.

Om 10 uur werd de stoet met open armen ontvangen.

De in de voorafgaande week ingezamelde paasverrassingen waren reeds met de auto gebracht. Zo kon iedereen verrast worden.

Ook werden er paasliedjes gezongen en er was voor elke leerling een versnapering.

Na een gezellig uurtje werd aan de terugwandeling begonnen.

Om kwart over 11 was iedereen weer op de thuisbasis.

Op woensdagmorgen 22 april vertrekken de leerlingen van groep 8 op de fiets naar Ter Aar voor de traditionele groep 8 driedaagse.

De weersvoorspellingen zien er goed uit dus gaan ze vast drie leuke dagen tegemoet om daarna anderhalve week de tijd te hebben om uit te rusten!

Het sportieve gedeelte van het schooljaar is begonnen.

Het schoolvoetbal is al geweest.

De meisjes van groep 8 werden kampioen en mogen naar de volgende ronde.

Maandagavond 20 april namen wel 12 Kofschipteams deel aan het jaarlijkse handbaltoernooi. Daarna volgen nog de oranjeroeiwedstrijden, een sportdag en de avondvierdaagse waarbij ook altijd veel Kofschipleerlingen de 5 of 10 km meelopen.

Dan zijn we alweer aangeland in de maand juni voor de laatste loodjes.

Wij hopen op een zonnige meimaand zodat al deze evenementen doorgang kunnen vinden.

Team Het Kofschip



Gesprek bij de koffie.

Het geloofsgesprek vervalt in de maanden mei, juni en juli.
We beginnen weer op de laatste donderdag van augustus.

Schoonmaken kerk.

Woensdag **6 mei om 13.00** uur gaan we
de kerk weer schoonmaken.
Daarna gezellig koffiedrinken.

Je bent van harte welkom.!!!



Bericht van de redactie:

De kopij voor het parochieblad van **juni**
kunt u inleveren t/m

dinsdag 19 mei

bij : Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.
E-mailadres: bernyvanw @hotmail.com
Kopij het liefst inleveren per mail.

GELOOF IN BEELD: Bloemaand en Mariamaand

De maand mei wordt traditioneel de Mariamaand genoemd. Haar oorsprong heeft vooral te maken met de propaganda van de jezuïeten in Rome. In 1724 publiceerde pater Jacolet een boekje dat 'Mensis Marianus' (Mariamaand) heette. Een andere jezuïet, Alfonso Muzzarelli, schreef in 1785 zijn 'mese di Maria', dat 150 uitgaven in verschillende talen kende.

Hierin spoort hij de gelovigen niet alleen aan om over Maria te mediteren, maar ook om iedere dag van de meimaand een Marialied te zingen.

Misschien was deze maand als een tegenhanger van een antiek feest bedoeld. In de Romeinse oudheid was Flora de godin van de lente, de bloemen en planten. Het was een vruchtbaarheidsgodin, van wie het feest, de floralia, rond 1 mei uitbundig met bloemen werd gevierd, en hieruit ontstonden de latere meifeesten.

Wat Nederland betreft is een andere benaming dan Mariamaand veel ouder: de bloemaand. Deze heeft een relatie met de Mariamaand. Sommige bloemen worden naar Maria genoemd: mariahartje, mariaklokje, mariaschoen, lievrouwbedstro en mariadistel. Het madeliefje of meizoentje heette in de middeleeuwen 'marienbloemkyn'. Veel bloemen zijn in oude gedichten en liederen een symbool van Maria. Zo noemt 'God groet u zuiv're bloeme': Maria lelie reine, rooske zonder doren, violette zoet en bloemke blauw in 't koren. Dit is de blauwe korenbloem en blauw is de Mariakleur.

Ook andere Europese talen hebben voor sommige bloemen bepaalde Marianamen. Verder zij opgemerkt dat bijbelse uitspraken zeker van invloed zijn geweest. Het hooglied zegt: 'Ik ben een veldbloem en een lelie van de dalen.' En Jezus Sirach spreekt van 'de roos geplant aan de oevers van het water'. Reeds middeleeuwse schrijvers hebben deze bloemen als een symbool van Maria beschouwd.

Dit alles heeft de populaire Mariadevotie van de westerse kerk gestimuleerd om de meimaand als haar maand te benoemen en te bezingen: 'Gekomen is uw lieve mei, Maria!'

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG

Jezus sprak: "Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug." (Johannes 14, 18)

In het leven van alledag wordt Hemelvaart dikwijls direct in verband gebracht met dauwtrappen. Voor een groot deel van de werkende bevolking begint hiermee dan tegelijkertijd een 'lang weekend'. Dit laatste geldt ook voor Pinksteren. Wat extra tijd voor onszelf, voor ons gezin, buiten de vakantietijd om ... heerlijk toch? Hemelvaart en Pinksteren, wat hebben deze dagen ons eigenlijk te zeggen?

Het Bijbelgedeelte waaruit het bovenvermeld citaat is genomen, laat al iets doorklinken over de hemelvaart van Jezus en over Pinksteren. Jezus spreekt met Zijn leerlingen over de dingen die aanstaande zijn. Hij spreekt hen woorden van bemoediging toe, waardoor ze zich gesterkt mogen weten. Als Jezus ten hemel gevaren zal zijn en Hij vervolgens Zijn Geest zal zenden, moeten Zijn leerlingen Zijn werk voortzetten. Dan zal Hij, op geheel andere wijze, hen nabij blijven: namelijk door Zijn heilige Geest. Dit geldt niet alleen voor Jezus' leerlingen, maar ook voor ons. Op mystieke wijze blijft Jezus door Zijn heilige Geest ons heel dicht nabij. "Ik zal u niet verweesd achterlaten... ", verzekert Jezus ons.

Wat een wees is weten we allemaal. Een wees is een kind zonder ouders. Vrij vertaald zouden we dan kunnen zeggen: "Ik zal je niet als

een kind zonder ouders achterlaten...". Jezus houdt van ons, zoals een vader van zijn kinderen. Dit mag, evenals Zijn grote zorgzaamheid, een hele steun zijn voor ons dagelijks leven. Dat Jezus ons niet verweesd heeft achtergelaten, blijkt ook heel duidelijk uit het feit dat Hij ons de zeven Sacramenten heeft nagelaten: Doopsel, Vormsel, het Heilige Sacrament des Altaars, Biecht, Heilig Oliesel, Priesterschap en het Huwelijk. Door dit 'Geestelijk Voedselpakket' blijft ons geestelijk leven op een gezond peil. De Sacramenten zijn door Jezus ingesteld en geven ons genade. Pinksteren maakt ons duidelijk, dat God dóór Zijn heilige Geest werkzaam blijft in deze wereld. Hoofdstuk veertien uit het Johannesevangelie noemt op twee plaatsen (in vers 16.17 en vers 26) de heilige Geest de 'Helper'. Zonder deze 'Helper' kunnen wij niets beginnen. Hij verzekert ons Zijn bijstand, waardoor wij ons niet langer 'verweesd' hoeven te voelen.

"God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen."

Zalig Pinksteren!

Eric Mengerink

**KERK EN JODENDOM:
Pentecost: Shavuot, het Joodse Wekenfeest**

Het Joodse Wekenfeest (*Shavuot* = “zeven weken”) is één van de drie belangrijke feesten in het jodendom, samen met Pesach en het Loofhuttenfeest. In de tijd van de Tempel trok men op naar Jeruzalem om de eerste opbrengst van de oogst te offeren.

Verwijzingen naar het oogstfeest staan in Exodus 23:16 en Numeri 28:26. Het feest werd door de Grieks sprekende Joden Pentecost genoemd vanwege het feit dat het juist 50 dagen na het joodse Pasen (Pesach) was.

Pesach valt in de vroege lente ten tijde van de gerstooogst, terwijl Shavuot met de tarweoogst aan het begin van zomer samenvalt. Elk van de 49 dagen tussen Pesach en Shavuot wordt gemarkeerd door een proces dat men noemt het “tellen van de omer” (Leviticus 23:15-16). Een omer of “schoof,” is een specifieke graan maat . Op de dag van Pentecost werd van de eerste opbrengst van de oogst een offer gebracht dat bestond uit twee broden, gebakken van speciale fijne tarwe. Dit symboliseerde de wijding van de hele oogst aan God en gaf aan dat men afhankelijk is van God voor de voorziening van het dagelijks brood.

Gebaseerd op berekeningen van Exodus, gelooft men ook dat Shavuot de dag is waarop Moses de Tien Geboden van God ontving. Na de vernietiging van de Tempel in 70 na de jaartelling werd het offeren van de opbrengst van de oogst onmogelijk en kwam de wetgeving bij Sinai centraal te staan.

Een nog andere traditie die samenhangt met Shavuot is het lezen van het bijbelboek Ruth. Dit komt voor een deel omdat het verhaal van Ruth plaatsvond tussen de gerst en tarwe oogst. Maar meer dan dat, staat Ruth voor iemand die vrijwillig koos om van Israël en de God van Israël te houden en zo haar leven te geven.

Zoals Shavuot de voortzetting is van Pesach, zo is Pinksteren de vijftigste dag van Pasen.

Elizabeth Boddens Hosang
Lid werkgroep Liturgie en pastoraat Katholieke Raad voor Israël

Voor meer informatie zie info@kri-web.nl

Week voor de Nederlandse Missionaris 21 mei t/m 1 juni

Campagne 2009

De Week voor de Nederlandse Missionaris wordt dit jaar gehouden van 21 mei tot en met 1 juni 2009. In deze periode voert de WNM campagne voor het welzijn én werk van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Daarvoor wordt tijdens de Pinkstervieringen in kerken door het hele land gecollecteerd voor de WNM. Daarnaast houdt de Week Nederlandse Missionaris in deze periode een eigen fondswervende actie onder ruim 100.000 trouwe donateurs, en publiceert de WNM in het voorjaar een boekje in de reeks Mensen met een Missie.

De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt de Nederlandse missionarissen met een financiële bijdrage aan hun verloop in Nederland, cursussen, lectuur, verzekeringen, en pastorale benodigdheden. Ook stelt ze missionaire werkers in staat zich in te zetten voor mensen in arme landen, waarmee ze in de voetsporen van de missionarissen treden. Deze bevlogen mensen met een missie werken uit naam van onze katholieke geloofsgemeenschap. Daarom vragen zij ons hen financieel te ondersteunen.

Azië staat dit jaar centraal en Dialoog van het leven is het thema. Interreligieuze dialoog is voor Azië van levensbelang. Onderlinge strijd ontwricht de samenleving en de conflicten raken met name de allerarmsten en minst weerbare mensen. De verhoudingen tussen religies en de onderlinge dialoog is zo sterk verweven met het levensgeluk en de levenskansen van mensen dat het gaat om een dialoog van het leven. Missionair werk in Azië staat altijd in het spanningsveld van de

dialogo van het leven en het gesprek tussen religies. De werkers spreken een taal die iedereen verstaat en die mensen bij elkaar brengt en verbindt. Tevens is het een taal die mensen inspireert en kracht geeft om hun eigen leven ter hand te nemen. In actie te komen en daadwerkelijk iets te veranderen.

HELP

mensen met een missie

GEEF aan

de Week Nederlandse Missionaris

GIRO 676

bank 64.45.33.676

NEDERLANDSE MISSIONARIS, DEN HAAG

www.weeknederlandsemissionaris.nl

www.mensenmeteenmissie.nl



Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	