

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
mei 2008

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbittel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Pinksteren: geest van liefde

Wil ons door het vuur van Uw Liefde
hoop geven, als wij wanhopig zijn

Wil ons door het vuur van Uw Liefde
moed geven, als wij moedeloos zijn

Wil ons door het vuur van Uw Liefde
kracht geven, als wij zwak zijn

Wil ons door het vuur van Uw Liefde
troost geven, als wij verdrietig zijn

Wil ons door het vuur van Uw Liefde
geborgenheid geven, als wij angstig zijn

Wil ons door het vuur van Uw Liefde
vrede geven, als wij verbitterd zijn

Wil ons door het vuur van Uw Liefde
Liefde geven, zodat ook wij Liefde zijn



Gelovige mensen dragen zelf hun gemeenschap

God is altijd met ons bezig, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. In het pastoraat gaat om de fundamentele relatie van de mens tot God, tot zijn medemensen en tot zichzelf, de zelfaanvaarding.

Het is onze overtuiging dat de r.-k. regio Amstelland toekomst heeft in de mate waarin parochianen zelf het pastoraat (leren) dragen. De taak van de pastor: op beroepsmatige wijze dienstbaar zijn aan de cura animarum, het heil van de zielen. Onder ziel wordt verstaan: 'heel de mens' in geestelijk opzicht. Onze dienst heeft als doel: 'opdat zij gezond zijn in het geloof'. De pastor is zielzorger; iemand die, op grond ook van eigen ervaring, mensen toeleidt naar, opent voor en binnenvoert in het onuitsprekelijke geheim van God zelf. De pastor dus als mystagoog, degene die mensen inwijdt in de relatie van God met mensen. Ook als hij catechetisch, diaconaal, liturgisch of bestuurlijk bezig is. De pastor doet dit door zich toe te leggen op gebed, op de lezing van de Schrift en op luisteren.

Wat wordt bedoeld met mystagogie? Mystagogie is de traditionele pastorale werkwijze, die mensen door ervaring wil inwijden in het geheim van God.

In onze visie moeten parochies weer mystagogische ruimten worden waar mensen religieuze ervaring kunnen opdoen. De pastores willen mensen individueel en groepsgewijs begeleiden bij het omvormingsproces dat in mensen gaande is. Ons doel is mensen helpen om een geestelijke weg te gaan en de werking van God in hun leven op het spoor te komen. Uw pastores zijn deels al gekwalificeerd om te zorgen voor goede geestelijke begeleiding, deels zullen zij zich hierin verder bekwamen.

Echter, wil deze vorm van pastoraat toekomst hebben, dan dienen ook parochianen nu al te worden opgeleid om straks op deze wijze pastor te kunnen zijn voor elkaar. Om dit doel te bereiken bepleiten wij het opzetten van regionaal centrum van bezinning en vorming, waar alle nieuwe initiatieven gebundeld kunnen worden.

Bovenstaand stukje komt uit een praatpapier *Pastoraat in Amstelland: zorgen en kansen. Een visie van de pastores in Amstelland* en is door pastores en bestuursleden/leden parochievergadering en leden van

pastoraatsgroepen besproken op de regionale bezinningsdag van 19 april jl. Het is maar een klein onderdeel van het paper, maar wel een belangrijk onderdeel! De gehele visie van de pastores kunt u vinden op de website in de sectie 'kerkbibliotheek' bij artikelen uit kranten en tijdschriften. Op onze parochieavond 11 juni aanstaande hopen wij uitgebreid met de parochianen te kunnen praten over de regiovorming en de consequenties daarvan voor de afzonderlijke zeven parochies die samen 1 priester hebben en 2 2/5 pastoraal werkers. Het paper is geschreven vanuit de gedachten dat er over pakweg 6 jaar geen pastores meer zijn in de regio Amstelland. Samenwerking is nu al geboden op diverse terreinen en dit zal in de toekomst toenemen. Met name zal er geïnvesteerd moeten worden in het toerusten van vrijwilligers, omdat –zo zegt het kopje boven dit artikelje – gelovige mensen zelf drager zijn van de gemeenschap.

Marita Melchers van het bestuur heeft op die bewuste 19 april een mooie PowerPoint presentatie gehouden met de sterke en zwakke kanten van de parochie. Ook deze presentatie zal ter sprake komen op de parochieavond. Als sterke punten kwam naar voren:

- Dagkapel dagelijks open: 300 à 400 bezoekers per maand
- Bezoek website: vanaf maart 2004, bijna een miljoen paginabezoekers.
- Jong energiek en initiatiefrijk bestuur
- Restauratie kerkgebouw, orgel, Gezellenhuis
- Werkt aan sociale cohesie parochie en gemeenschap ouderkerk
- Relatie met maatschappelijk middenveld
- Dopen en 1e communie blijft redelijk stabiel
- Voldoende vrijwilligers, maar vergrijzend
- Bezetting secretariaat
- Veel individueel pastoraat
- Financieel selfsupporting voor de lange termijn

Zwak:

- Pastorale invulling: ondersteuning van de pastor door geschoolde vrijwilligers.
- Ontbreken geschoolde Werkgroep liturgie
- Ontbreken behoefte om zich te scholen/toe te rusten
- Geen contact met de scholen
- Buitenschoolse kindercatechese

Afscheid.....

Zoals gezegd: bestuur en ik hopen dit met heel veel parochianen te kunnen bespreken. Er is nog veel werk aan de winkel, maar dat moet lukken indien er inzet is van uw kant.

En dan is er nog het 'persoonlijke verlanglijstje' van de pastor. Deze heeft betrekking op de liturgie. Heel blij ben ik met de koren die zich veelvuldig inzetten om de vieringen zo goed mogelijk te ondersteunen, maar het Caeciliakoor en 't Kwetternest kunnen best wat meer zangers/tjes gebruiken. Laurens de Boer is enthousiast en zéér deskundig. Hij gaat vanaf september ook het koor Elckerlyc onder zijn hoede nemen. De kinderen van het Kwetternest leert hij noten lezen, doet met hen ritmische oefeningen en zorgt ervoor dat zij plezier hebben in zingen en muziek maken met elkaar. Kinderen zijn dus van harte welkom en op deze manier worden zij ook muzikaal geschoold.

Liturgie is het visitekaartje van de parochie. Maar ik mis de misdienaars - zeker op hoogfeestdagen- en ook wordt er regelmatig gevraagd naar 'het belletje' tijdens de consecratie. We hopen dat we kinderen en ouderen (acoliëten) enthousiast kunnen maken om tot misdienaar te worden opgeleid.

Zoals gezegd.....nog plannen genoeg. Plannen die we kunnen realiseren als we ons weer kunnen laten begeistere door het vuur van Pinksteren. Laat ons bevangen door de Geest van God, door Zijn adem om met elkaar verder te bouwen aan de toekomst van onze parochie. Laat de Geest waaien die ons inspireert en ons in herinnering zal brengen wat Christus ons heeft geleerd.

Met hartelijke groet,
Kiki Kint, pastoraal werkster.

31 Mei as. zingt in de viering van die avond het koor Elckerlyc. Hoewel september dan nog even op zich laat wachten, is het wel de laatste keer dat dit koor in Ouderkerk zingt onder leiding van Niek Baas. Na veertig jaar bevoegen dirigentschap gaat Niek Baas per september het stokje doorgeven aan Laurens de Boer. Veertig jaar geleden -ná het 2^e Vaticaans Concilie - is Niek Baas in Nes aan de Amstel begonnen met een popkoor, Tobith genaamd. Het was de tijd van de liturgische vernieuwing en de opkomst van popkoren en combo's. Negentien jaar geleden is Tobith samengevoegd met koor Elckerlyc uit onze parochie. De jongeren van destijds zijn nu de ouderen, maar gelukkig is er nog aanwas van jeugd. Héél veel jaren heeft Ouderkerk mogen genieten van Niek Baas als bevoegen, enthousiaste dirigent. **We kunnen hem waarschijnlijk geen groter plezier doen dan een goedgevulde kerk met mensen die al die jaren genoten hebben van de swingende zang van koor Elckerlyc. Geef het dus door aan oud-parochianen, oud-leden, Nessers enz. en KOM!**

Noteert u vast in uw agenda! Parochieavond op 11 juni

Het is al weer behoorlijk lang geleden dat er een parochieavond is georganiseerd, maar nu is het dan zover. Op 11 juni willen bestuur en pastor u informeren over o.a. de regiovorming, de voortgang van de restauratie van onze kerk, maar vooral over de toekomst van onze parochie aan de hand van stellingen. Naast de serieuze onderwerpen is er uiteraard gelegenheid voor een drankje en een hapje.

Voor wie is deze avond bedoeld? Voor alle parochianen, jong en oud en voor alle vrijwilligers/werkgroepen. Het zou geweldig zijn als ook jonge ouders en de jongeren uit de parochie acte de presence zouden willen geven: zij zijn immers de toekomst van de kerk. Zij kunnen het beste aangeven wat zij nu en de toekomst van de kerk als geloofsgemeenschap verwachten.

Schrijf deze datum nu al op in uw agenda, het is immers voor uzelf!

Familieberichten



In onze geloofsgemeenschap zijn door het doopsel opgenomen

Tim van Schie

zoon van Arthur van Schie en Vera te Beek,
woonachtig in Vinkenveen.



Wesley

zoon van Gerrie van den Ancker en Sacha van Leeuwen,
Holendrechteweg 57



Tuulia

dochter van Roy Berents en Pia Rauhala,
Amstellandlaan 3

Juna

dochter van Sylvia van Saaze en **U** Frans Schouten,
Hendrik van Avercampweg 43

Otto Storm van 's Gravensande

Jacob van Ruysdaelweg 7

In Memoriam



Dora Copier-Verkerk

overleed op 23 maart jl. op 87-jarige leeftijd in verpleeghuis Beth Sjalom te Amsterdam. Zij werd geboren in de Middelpolder en groeide op in Ouderkerk. Op 51 jarige leeftijd werd zij weduwe en bleef achter met de zorg voor haar nog drie thuiswonende kinderen.

Het huis aan de Oostermeerweg was niet meer zo aantrekkelijk vanwege de vele herinneringen. Dora verhuisde met de nog thuiswonende kinderen naar Amstelveen, vlakbij het Amsterdamse bos waar vele voetstappen van haar liggen. De wind zat weer stevig tegen bij de plotselinge dood van zoon Harry. Dora zocht afleiding in de gezelligheid bij haar kinderen, in korte en langere reizen, maar het gemis en verdriet bleven. Moge zij nu zijn opgenomen bij de Heer en daar verenigd zijn met haar man en zoon.

Op 81-jarige leeftijd overleed op 30 maart jl.



Jos Burger-Pijzel,

weduwe van Joop Burger. Zij werd geboren in Amsterdam waar zij haar man leerde kennen op de avondschoon. Jos was een uitermate sportieve vrouw en heeft tot op hoge leeftijd getennist. Ook was zij zeer sociaal voelend en heeft zich in Ouderkerk ingezet op allerlei terreinen. Wie in zorgcentrum Theresia en in het dienstencentrum kent niet mevrouw Burger. Onvermoeibaar bij de bingo en in de handwerkclub. Zij was een praktische vrouw die graag de dingen deed. De laatste jaren van haar leven bracht zij door in huize De Bocht in Amsterdam. Dora werd begraven op ons kerkhof. Haar naam is nu definitief geschreven in de palm van Gods hand. Moge zij daar geborgen zijn, verenigd met haar man.

Een herhaling van de minimale ‘eerbiedsregels’ tijdens de vieringen in een kerk. (OP VERZOEK!)

Staan: Belijden, ontvangen.

Knielen: Summum van eerbied, onderwerping, overgave, boete

Zitten: Rust, beschouwing

-kruisteken en begroeting: staan

-Staan onder het Evangelie en de geloofsbelijdenis,

-knielen onder het Eucharistisch gebed na het Sanctus

-na de communie knielen als overgave

-staan onder de zegen.

En hoe de communie te ontvangen?

Je rechterhand vouw je onder de linkerhand als ‘kommetje’ men beaamt het ontvangen van de communie na de woorden “het lichaam van Christus/het bloed van Christus” met een welgemeend Amen (het zei zo!). Op de plek van uitreiking zélf, nuttigt men de communie en niet al lopende. Een kruisteken daarbij maken misstaat niet.

Wanneer we ons samen aan bovenstaander vijf regels houden (uitgezonderd ouderen die wellicht moeilijk kunnen knielen) tonen we eerbied en respect voor God in Zijn huis.

Bloemenoffer.

Meimaand is Mariamaand en ook bloemenmaand. De medewerkers aan het bloemenoffer komen deze maand weer bij u langs om uw bijdrage aan de versiering van de kerk in ontvangst nemen.

Het hele jaar zorgt de bloemengroep ervoor dat onze kerk er voor de vieringen op gepaste, feestelijke wijze uitziet. Denk nog eens terug aan het 140 jarig bestaan en hoe mooi de kerk er toen uitzag. Uw bijdrage is meer dan welkom.

Wilt u zelf ook helpen met de inzameling dan kunt u contact opnemen met Truus Kouwenhoven of Nel Drubbel.



LITURGISCH JAAR:

Mariadevotie

De verering van de maagd Maria kent in de katholieke Kerk twee onderscheiden benaderingswijzen: enerzijds een sterk verspreide volksdevotionele omgang waarin de nadruk ligt op Maria's bemiddelende voorspraak bij haar goddelijke Zoon, anderzijds een meer theologische, liturgische benadering waarin Maria's betrokkenheid bij het verlossingswerk van haar Zoon tot uitdrukking komt.

Meimaand

Daarover zegt de Constitutie over de liturgie (nr. 103): “Bij de viering van deze jaarlijkse kring van de mysteries van Christus vereert de Kerk met een bijzondere liefde de heilige moeder van God, Maria, die onverbrekkelijk met het heilswerk van haar Zoon is verbonden.”

In de volksvroomheid van de laatste eeuwen is één van de typische uitingen van Mariadevotie de viering van de meimaand die haar wortels heeft in de populaire, door de Kerk afgewezen, heidense vieringen van de meimaand als bloeimaand tijdens de middeleeuwen. De eigenlijke meimaanddevotie stamt echter uit de baroktijd en is sterk beïnvloed door de jezuiten, die deze volksdevotie stimuleerden als een oefening van ‘innigheid’ in het gezin of in de religieuze gemeenschap rond een versierd Mariabeeld. Deze devotie is vandaar in het kerkgebouw terechtgekomen.

Mariamissaal

Over de verhouding van volksvroomheid tot liturgie zegt de Constitutie over de liturgie (nr. 13): “De oefeningen van godsvrucht worden bijzonder aanbevolen. Men moet echter wel rekening houden met de liturgische tijden en deze oefeningen zo inrichten, dat zij harmoniëren met de heilige liturgie, die immers door haar aard hoog boven deze oefeningen uitsteekt.” Om aan deze bepaling te voldoen is een zogenaamd Mariamissaal uitgegeven, dat echter op de zondagen in de paastijd niet gebruikt mag worden. Wel kan het Mariamissaal van dienst zijn voor de *verkondiging* op deze zondagen, omdat in de inleidingen op de misformulieren de relatie wordt toegelicht van Maria tot de mysteries die in de paastijd herdacht

worden. Zo verduidelijkt de inleiding bij het misformulier van de 'Heilige maagd Maria, bron van licht en leven' de betekenis van het doopsel in ons leven dat juist in de paastijd herdacht wordt. De teksten van de misformulieren 'de heilige maagd Maria in de bovenzaal van het laatste avondmaal' en 'Maria, koningin van de apostelen' verwoorden hoe Maria met de apostelen biddend de komst van de heilige Geest afwachtte. Zij maken de betekenis duidelijk van ons gebed om de heilige Geest ter voorbereiding op het Pinksterfeest.

Evert de Jong



Meimaand - Mariamaand

Rozenkrans Bidden

Maria

**laat ons gewoon met U het wees gegroet meebidden
en daarin onze nood en onze hoop herhalen.**

**Elke woensdagavond in de maand mei
wordt om 19.30 uur de rozenkrans gebeden in de
stilteruimte/Mariakapel van de kerk.**

**Mevr. B. Stronkhorst zal op deze avonden
voorgaan in het gebed.**

U bent van harte welkom op deze avonden

Op **zaterdagavond 17 Mei** willen wij graag een woord-en communieviering rondom Maria houden. Muzikaal zal de viering met Marialiederen worden opgeluisterd worden door Esther Kuiper, studente aan het Amsterdamse Conservatorium en in de St. Urbanuskerk bekend als voormalig muzikaal begeleidster van 't Kwetternest. Zij zal op de vleugel worden begeleid door Froukje Degenaar, studente piano aan het

conservatorium te utrecht. U bent van harte welkom in deze bijzondere viering waarin Maria centraal zal staan in gebed en zang.



Raakpunt, Centrum van Spiritualiteit

Maria, Icoon van Geestelijk leven.

De meimaand is Mariamaand. Het is goed om stil te staan welke plaats Maria inneemt in ons gelovig leven. Zij is de eerste van alle gelovigen: zij is onze zuster, zij is de Moeder van Jezus, onze broeder en Heer: zij is onze moeder.

Zuster Sanny Bruijns OCarm zal op dinsdag 13 en 20 en 27 mei van 19.30 – 21.30 uur ons begeleiden op onze zoektocht wie Maria voor ons is. U bent welkom in het Karmelklooster, Westelijk Halfroond 3A. Er wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
26-04 19.00 uur	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering
27-04 10.30 uur	Pastor J. Adolfs/Kint	Eucharistieviering
01-05 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
03-05 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
04-05 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
10-5 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
11-5 10.00 uur	Pastor G. van Tillo/Kint	Eucharistieviering
12-5	GEEN VIERING	
17-05 19.00 uur	Pastor Kint	Mariaviering
18-05 10.00 uur	Pastor Kint	Gezinsviering
24-05 19.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistieviering
25-05 10.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistieviering
31-05 19.00 uur	Pastor Kint	Woord en Communie
01-06 10.00 uur	Pastor Kint	Woord en Communie

MEI 2008

Bijzonderheden	Muzikale invulling
1 ^e Communie	't Kwetternest
Hemelvaart	Caeciliakoor
7 ^e zondag van Pasen	Caeciliakoor
1 ^e Pinksterdag	Caeciliakoor
2 ^e Pinksterdag	
	zang: Esther Kuiper Piano: Froukje Degenaar
H. Drie-eenheid	't Kwetternest
Sacramentsdag	Caeciliakoor
	Koor Elckerlyc
9 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoor

Zondag 18 mei

Gezinsdienst

Heilige Drie-Eenheid

Pastor K. Kint zal in
deze viering voorgaan

Het kwetternest
verzorgt weer de muziek.



Een viering waarbij iedereen
weer van harte welkom is

Week Nederlandse Missionaris: 'Un abrazo!'

In de week voor Pinksteren vindt traditiegetrouw de Week Nederlandse Missionaris plaats. Het thema van 2008 is: 'Un abrazo! Spiritualiteit in het missionaire werk'. Het Spaanse woord 'abrazo' betekent omhelzing. Het staat ook wel voor persoonlijke inbreng, contact of ontmoeting. Contact en ontmoeting zijn voor de spiritualiteit van mensen met een missie van essentieel belang. Net als missionair werk is een Abrazo, een omhelzing, ook wederzijds. Voor een Abrazo moet je minstens met z'n tweeën zijn. De warmte van een omarming is voor twee mensen voelbaar.

Tijdens deze week getuigen Nederlandse katholieken van hun solidariteit met Nederlandse missionarissen en missionaire werkers en werksters. De Week Nederlandse Missionaris collecteert in kerken door het hele land. Jaarlijks geeft de Week Nederlandse Missionaris ook een boekje uit in de reeks 'Mensen met een Missie'. Hierin staat telkens het werk en de inspiratie van een missionaris, een missionair werker of een missionaire beweging centraal. Dit jaar verschijnt de dertigste editie.

Doel van de Week Nederlandse Missionaris is om middelen te verzamelen voor de sociale zekerheid van de ongeveer 1.000 Nederlandse missionaire werkers en werksters in landen van vooral de Derde Wereld, zo meldt de website van de Nederlandse Missieraad (www.missieraad.nl): het gaat hierbij om priesters, zusters, broeders en leken. Het is tevens bedoeld om hen een prettig en onbezorgd verlof in Nederland te verschaffen en indien gewenst, als tegemoetkoming in kosten voor training of vorming. Ook wordt het geld bestemd voor de boeken- en abonnementenservice, voor de uitgave van het maandblad voor Nederlandse missionarissen en voor de betaling van premies voor sociale- en ziektekostenverzekeringen.



Via internet het katholieke geloof verkennen:
www.waaromjesus-rk.nl

Veel mensen zijn op zoek, maar de drempel naar 'iets van de Kerk' is vaak (te) hoog. WaaromJezus?-rk is een ideale 'begin-cursus' voor deze zoekenden. Met slechts een paar muisklikken kunnen belangstellenden sinds enige jaren meedoen aan deze internetcursus van vier weken over het katholieke geloof, voor jong en oud.

Parochies en gelovigen kunnen mensen op het bestaan van deze cursus wijzen. Ouders en grootouders kunnen hun kinderen en kleinkinderen er op attent maken. En wanneer iemand vragen stelt, dan kan na een gesprek doorverwezen worden naar deze cursus. Tijdens WaaromJezus?-rk komen de kernpunten van het katholieke geloof aan de orde: wat is waardevol in ons leven, hoe kunnen we God leren kennen, Wie is Jezus...? Elke week is er wat leesstof met vragen, die tot nadenken stemmen. Er is ook een forum en men kan met andere deelnemers chatten.

Een cursus via internet lijkt misschien wat onpersoonlijk, maar iedere deelnemer krijgt contact met een zogeheten *e-coach*, met wie hij/zij deze vier weken kan e-mailen. Aan deze coach kan de deelnemer de antwoorden mailen, en verder zijn eigen verhalen, vragen, twijfels en ervaringen. Eén of meerdere keren per week probeert de coach hier wat dieper op in te gaan. Deelnemer en e-coach gaan dus samen op weg. Er kan in een maand veel gebeuren en veel uitgewisseld worden. Misschien wil de deelnemer erna wel verder, bijvoorbeeld middels een Alpha-cursus?

Aanmelden voor de cursus kan via www.waaromjesus-rk.nl. Er is ook een aparte tienercursus met jongere e-coaches.

Wereldreizigers gezocht!

Heb je er altijd al van gedroomd om naar Afrika, Azië of Latijns-Amerika te gaan? Wil je een nieuwe cultuur intensief leren kennen en vriendschappen sluiten met mensen die onder heel andere omstandigheden leven dan jij? Is voor jou een goede voorbereiding belangrijk? Wie deze vragen met 'ja' beantwoordt, is welkom op de informatiebijeenkomst van Jongeren & Missie op zaterdag 17 mei. Jongeren & Missie vertelt die dag over de mogelijkheden die deze organisatie jongeren kan bieden. Deelnemers zijn om 10.30 uur welkom in het kantoor van Jongeren & Missie aan de Havensingel 25 in 's-Hertogenbosch. Wie het aanspreekt, kan meedoen met de voorbereiding in de periode van 8 t/m 11 juli.

Opgeven voor de informatiebijeenkomst: info@jongerenenmissie.nl of tel.: 073 6130715. Eerst meer informatie? Kijk dan op www.jongerenenmissie.nl.

Jongeren & Missie wil jonge mensen inspireren zich in te zetten voor een betere wereld. Zij worden voorbereid om een tijd het leven te delen met mensen in het zuidelijk deel van de wereld. Omgaan met andere ideeën, gebruiken en leefomstandigheden, maar vooral hoe om te gaan met elkaar als mens, staan daarin centraal. Dit geldt ook zo tijdens de voorbereiding en begeleiding.



Nachttocht Heiloo

Dit jaar wordt de nachttocht naar de bedevaartsplaats Heiloo NIET op de vooravond van Hemelvaart gelopen, omdat de woensdag voor Hemelvaartsdag dit jaar gelijk valt met Koninginnedag (30 april). Vanwege de meivakantie die daarop volgt, wordt de nachttocht dit jaar gelopen van **zaterdag 24 mei op zondag 25 mei!**

De opstapplaats voor de regio Amstelland is De Goede Herder (Van Boshuizenstraat 420, Amsterdam). Om ongeveer twee uur in de nacht (al een belevenis op zichzelf) vertrekken we per auto naar Krommenie. De parochies van de regio Amstelland willen de tocht met jongeren uit de regio samen lopen. Eerst gaan we in Krommenie als groep aan de slag met het thema. Het thema van dit jaar is "Water". Daarna trekken we al **wandelend naar Heiloo, naar de Runxput**. Afgesloten wordt daar met een lekker ontbijt en een korte viering. Ook is het mogelijk om er de eucharistie te vieren.

Deze jongerenbedevaart is altijd supergezellig en boeiend en vindt alweer voor de 15^e keer plaats. Niet voor niets zijn er elk jaar zo'n **200 deelnemers!** Iedereen tussen de 14 en 25 jaar kan zich aanmelden.

Lees meer over de Nachttocht op www.nachttocht.nl

Deelname kost €5 en je krijgt hiervoor een leuk, lichtgevend T-shirt om veilig te lopen.

Opgave vóór 15 mei bij pastor Phil Kint: 020 - 6420843 / 4961320 of 0613624227; email: philkint@xs4all.nl



Nieuws uit Het Kofschip.

Bij het lezen van dit nieuws genieten wij van een heerlijke vakantie. Dit jaar wel ruim 2 weken omdat alle feestdagen erin vallen. Na de vakantie is het nog maar 7 weken en dan is het schooljaar al weer voorbij, gevlogen mogen we wel zeggen. Er wordt hard gewerkt om alles op tijd af te hebben. De groepen 3 t/m 8 hebben een bezoek gebracht aan het Tropenmuseum. Deze keer ging het over Bombay in India. Het was zeer leerzaam en de leerlingen vonden het erg leuk en hebben veel opgedaan over deze immense stad. De afgelopen en komende maand staat er ook veel sportiefs op het programma. Veel jongens en meisjes hebben meegedaan aan het schoolvoetbal- en schoolhandbal toernooi. Ook doen er veel leerlingen mee aan de Ronde Hoeploop om te proberen ook dit jaar weer de beker voor de school te winnen. En dan natuurlijk nog de avondvierdaagse waar er weer door velen vier avonden 5 of 10 km wordt gelopen. Groep 8 gaat eind mei drie dagen op kamp om de basisschooltijd gezamenlijk af te sluiten. De school citotoetsen staan ook nog in mei op het programma dus er wordt nog heel hard gewerkt tot het eind van het schooljaar. In het volgende parochieblad kunt U lezen hoe wij het schooljaar gaan afsluiten.

Tot dan.

Team Het Kofschip.

Herhaalde Oproep

Geloof en bijgeloof in Ouderkerk

Het Gemeentelijk Historisch Museum Ouderkerk gaat een tentoonstelling organiseren over geloof en bijgeloof in Ouderkerk. In het najaar van 2008 zal deze geopend worden.

Ik ben op zoek naar gebruiksvoorwerpen van particulieren die tentoongesteld mogen worden. Ik denk bijvoorbeeld aan bidprentjes, rozenkransen, oude missaaltjes of brevieren, maar andere religieuze voorwerpen zijn ook welkom. Ook voor oude foto's zal zeker plaats zijn op de tentoonstelling!

Als u iets leuks heeft dat u wilt uitlenen voor de periode van ongeveer een half jaar, meld u het dan bij pastor Kint of telefonisch bij mij.

Namens het museum alvast hartelijk bedankt!

Peter Lichtenveldt, 020-6477222

Kerkcafé



Dit seizoen willen we feestelijk afsluiten met muziek en gelegenheid geven om te dansen, voor koppels en singels.

Ook als je niet kunt dansen maar het wel leuk vindt om ernaar te kijken, of wanneer je het gewoon gezellig vindt om in het café te komen ben je uiteraard van harte welkom.

Dus: vrijdag 16 mei, Amstelstroom, deur open vanaf 19.45 uur.

Het vorige café had veel belangstelling. Zo'n 40 mensen die, enthousiast geworden door Noor Geurts, aan het tekenen gingen met houtskool en krijt. Er werd muziek gedraaid, waardoor we ons konden laten inspireren. En leuk is het om te zien wat muziek voor verschillende belevingen oproept. Alles is dus ook goed, niets is verkeerd. Dat is mooi om te beseffen.

Aan de muren hingen verschillende werken van Noor, die ook volop werden bekeken.

We mochten deze avond weer nieuwe mensen begroeten.

Een geslaagde café-avond, waarop we met plezier terugkijken.

Graag tot ziens, namens Jan, Huibertje en Peter,
Marja

KERK EN JODENDOM:

Bevrijding

Zondag 4 mei, Dodenherdenking. We herdenken degenen die op de een of andere manier slachtoffer zijn geworden van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op verschillende plaatsen in het land zijn herdenkingsdiensten, terwijl 's avonds een minuut stilte in acht genomen wordt om stil te staan bij de gevallen van toen.

Samen met het feestelijke van Bevrijdingsdag willen we het besef levend houden dat wij bevrijd zijn, bevrijd van alle dictatuur en onderdrukking. Maar toch mag het inzicht dat we vrij zijn nooit in de vergetelheid raken, vrij in denken, spreken en geloven. Maar is dat wel zo? Zijn wij vrij in ons denken, spreken en geloven? Aan de ene kant wel. Wij leven vandaag de dag in een democratie, en onze vrijheden zijn in de Grondwet vastgelegd. Maar aan de andere kant lijken wij ook steeds banger te worden. Bang voor het vreemde, de anders-denkende, de anders gelovende.

Kerker van de ziel

Plotseling stond Jezus in hun midden “en zei: ‘vrede zij u’.” De evangeliëperikoop Lucas 24,35-48 werd geschreven voor een Hellenistisch, Grieks sprekend publiek. Niet vreemd wanneer je bedenkt dat voor vele Grieks sprekenden het geloof in de lichamelijke verrijzenis niet zo vanzelfsprekend was. Sterker: voor de meeste Grieken was het lichaam het minderwaardige deel van de mens, de kerker van de ziel. Men zag de dood als een bevrijding van de ziel uit die ‘kerker’. De joodse voorstelling van een lichamelijke opstanding kwam hen dan ook als zeer vreemd voor.

Vanuit deze achtergrond wordt de nadruk duidelijk waarmee Lucas de lichamelijke verschijning van Jezus beschrijft. Natuurlijk weet Lucas dat het verrezen lichaam van de Heer ‘anders’ is, niet onderhevig aan de wetten van tijd en ruimte. Het is juist daarom dat het verschijnen van Jezus zo verrassend wordt geformuleerd: plotseling stond Hij in hun midden. De leerlingen waren niet overtuigd: “In hun verbijstering en schrik meenden

ze een geest te zien.” Verlamd van angst en door twijfels overmand na het lijden en sterven van Jezus, waren ze niet in staat om de verrezen Heer te herkennen. Maar Jezus nam hun twijfel, verbijstering en schrik afdoende weg. “Waarom zijt ge ontsteld”, vroeg Hij hun, “en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf.” Door hier naar te kijken blijkt de identiteit van de verrezen identiek met de gekruisigde Heer, die zij lichamelijk kenden. Overtuigd van Jezus’ verrijzenis moesten ze wel getuigen van de blijde boodschap. De boodschap dat de Heer leeft, de boodschap van vrede en verzoening.

Ligt hierin nu eigenlijk niet het grote geheim? Door het overwinnen van angsten en twijfels konden de leerlingen de verrezen Heer herkennen, en in vrijheid verkondigen onder alle volkeren. Doordat de gesloten deuren van hun hart geopend werden, kon de Heer ook in hun hart verrezen zijn. Deze aanvaarding kon niet resulteren in een passieve houding, maar riep op tot verantwoordelijkheid, tot verkondiging in woord en daad. En geldt dat dan nu ook niet voor onze vrijheden: ons vrij-zijn in denken, spreken en geloven? Totalitaire regimes kunnen dan nog zo vaak van hun tronen worden gestoten, 4 en 5 mei nog zo vaak gevierd worden, en vrijheden nog zo vaak verwoord zijn in dikke wetboeken, maar wanneer het niet leeft in ieders hart, een hart dat vrij is van elke angst voor het andere, dan ...

Drs. Max. G.L. van de Wiel, pr.
KRI, werkgroep Liturgie en Pastoraat

**Uit : Theun de Vries , De Vijfde Mei.
Voor mijn dochtertje**

*Geef mij je handje. Kom, mijn kind.
Dit is jouw dag. Hoe vreemd je 't vindt.*

*Jij weet niet wat er is gebeurd.
Wat in ons levend is verscheurd.*

*En wat met dood en ondergang
gered is uit de zwartste dwang.*

*Opdat jij hier, naast mij, zou staan
als de lantarens branden gaan.*

*En wij voor bloeden offermoed
ons buigen in de diepste groet -:*

*Dit land. Dit volk. Dit mensenslag
het werd bevrijd op deze dag.*

*Ik leer je schrijven op je lei:
De vijfde mei, de vijfde mei.*

.....

*Vertel je kinderen wat ik zei.
Leer hun het woord: de vijfde mei.*

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur Elckerlyc gebouwtje	Dhr. en mevr. Kouwenhoven	4961288
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begravenisvereniging	“Antonius de Kluisenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	
Kerkbijdrage:	Bankrekening: 35.18.06.210 / giro: 290535	