

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
mei 2007

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbuttel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Postbank 4401198
Rabobank 35.18.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Postbank 4400643
Rabobank 30.05.89.786

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Pinksteren: vuur van het begin

Keek u naar Kruispunt zondagavond 15 mei of las u in uw krant over het onderzoek “God in Nederland”, een kwantitatief onderzoek naar de geloofsbeleving van de Nederlanders? Voor steeds meer mensen is Kerk en geloven volgens het onderzoek van steeds minder belang. De gang naar de kerk wordt minder en minder en de betrokkenheid neemt meer en meer af. Weliswaar is de rol van de kerk in de maatschappij niet uitgespeeld, want zelfs niet gelovige Nederlanders waarderen de kerk als moreel en sociaal kapitaal voor de samenleving. Als zingevingkader willen de ondervraagden de kerk niet missen en bij rites de passage (dopen, trouwen, uitvaarten: de scharniermomenten in het leven) vindt men de kerk van grote betekenis. Als er geen kerken meer zouden zijn, dan vreest men voor een verdere verharding en vervreemding van de samenleving, want van oudsher hebben de kerken oog voor de zwakken in de samenleving. Je krijgt dus best een dubbel gevoel bij het lezen van zo’n rapport. Enerzijds is het pijnlijk voor al die mensen die trouw en volhardend hun beste krachten aan de kerk geven zoals de vele vrijwilligers, anderzijds confronteert het wél met de vraag: hoe nu verder? Onze samenleving is de laatste decennia sterk veranderd. Moet de kerk mee veranderen en op welke wijze? Dat zijn vragen die niet een, twee, drie zijn op te lossen. Een ding is wél duidelijk: mensen zullen altijd op zoek blijven naar zingeving. Alleen gebeurt dat op dit moment buiten de kerk om en in andere vormen. Komt dit omdat men zich niet aangesproken voelt door de taal die er in de kerk wordt gesproken? Of zijn er andere oorzaken aan te wijzen? Het zijn allemaal vragen die boeiende gespreksstof zouden kunnen opleveren tijdens een parochieavond. Ook al weten we niet meteen tot antwoorden en oplossingen komen, we kunnen en mogen de moed niet verliezen en erop vertrouwen dat de Geest zal blijven waaien.

Laten we dan ook niet al te zeer onder de indruk zijn van de cijfers uit het rapport en ons laten neerdrukken door alle getallen. Bij God telt immers ook niet het getal, maar de enkeling. Zijn marketingstrategie is: zoek het verlorene. Ons verder terugtrekken achter gesloten ramen en deuren heeft weinig zin. Dus.....open die deuren en ramen, niet afhaken om wat

voor reden dan ook, maar tegen elkaar blijven zeggen hoe erg we elkaar nodig hebben. En hoe we God nodig hebben, Hij die ons steeds weer uitnodigt. Zijn uitnodiging naar ons toe blijft bestaan, is eeuwig en grenzeloos. God heeft ons nodig en wij Hem. Met Pinksteren vieren we het feest dat de geest van God zichtbaar wordt in mensen en hen in beweging zet.

Dat gebeurde 2000 jaar geleden met de bange leerlingen van Jezus die zich uit angst verscholen achter gesloten deuren en luiken. Geraakt door de Geest van God traden ze samen onverschrokken en moedig naar buiten om te laten zien dat de boodschap van Jezus waardevol is voor iedereen die dit maar horen én aanvaarden wil. Ze deden dit zo overtuigend en levendig dat allen het verstonden. Er was sprake van communicatie van hart tot hart, die alle taalbarrières overwint.

Deze kracht is al eeuwenlang de motor die de kerk aanwakkert en in beweging houdt. Dat vuur van het begin, van de geboorte van de geloofsgemeenschap van de Kerk, dat vuur mag ook nu weer ons inspireren en in beweging zetten. Opdat we elkaar kunnen aanspreken over wat ons ten diepste bezighoudt. Voor geloof heb je elkaar nodig. Mét elkaar moeten wij dit vuur telkens weer aanwakkeren, brandend houden en doorgeven aan elkaar. Dat lukt wanneer we ontvankelijk zijn en ons hart openhouden voor de fluisteringen van de Geest.

Pinksteren is VUUR waaraan je je warmen kunt, LICHT dat je leidt door de duisternis, STORM in een zeil waardoor het schip meer vaart krijgt, REGENBUI op dorre grond die weer vruchtbaar wordt, WEGWIJZER die de verdwalde de juiste richting geeft.

Kom Heilige Geest, zingen we met Pinksteren, kom....vuur ons aan.
Laten we doorgaan.....laten we geloven, samen met elkaar.

Een vurig Pinksteren wens ik u toe,
K. Kint – van Os, pastoraal werkster.



FAMILIEBERICHTEN

Door het heilig doopsel werden in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Remco Pieter Cornelis

zoon van Mark en Petra Willers – van de Zwart

en

Lukas Martijn

zoon van Jeroen en Annemieke van Nek – de Bake



In memoriam



Op 21 maart overleed in het A.M.C. te Amsterdam Hendrikus Theodorus van Tol woonachtig aan de Sluisvaart 22. Hij werd 76 jaar. Henk was een rustige man, die intens kon genieten van zijn gezin, de natuur en zijn kleinkinderen. De laatste jaren nam zijn gezondheid meer en meer af, maar daarover klaagde hij niet. De uitvaart van Henk vond plaats op 27 maart in onze Urbanuskerk, waarna hij begraven werd op ons kerkhof. Moge hij opgenomen zijn in het Eeuwig licht. Veel kracht toegewenst aan zijn vrouw Annie, de kinderen en kleinkinderen.

In memoriam



Op 26 maart overleed in zorgcentrum Theresia op de leeftijd van 82 jaar, Anna Christina van Bentheim – Gouweleeuw. Nog geen drie maanden daarvoor stierf haar man Jas met wie zij 55 jaar getrouwd was. Anna en Jas waren een zeer hecht stel en hadden in hun huwelijk drie kinderen gekregen. De uitvaartviering voor Anna was op 30 maart waarna haar lichaam werd gecremeerd. Moge zij nu geborgen zijn in Gods hand, tezamen met haar man Jas.

BAVODAG 2007

Zaterdag 14 mei, zijn alle kinderen die het vormsel gaan ontvangen dit jaar, 's ochtends om 8:15 uur vertrokken naar de Bavokerk in Haarlem. Het begon met een vuurspektakel, abseilers en daarna gingen we line dancen. Niet snel daarna hebben wij een gewelventocht gedaan in de kerk. We gingen via heel veel trappen omhoog en waren toen op ongeveer 30 meter in de toren. Daar hadden ze een soort bos gemaakt. Een sprookjesbos en een spookbos, dat was heel leuk. Daarna mochten we in de vrouwentoren (de klok luiden) en die was wel 50 meter hoog. Ook hebben we gekeken naar een theatershow, waarbij we een regenapplaus gingen oefenen. Heel grappig! Toen dat afgelopen was gingen we naar een soort circus waar we zelf leuke dingen mochten doen. Helaas hebben we de Bavo-trofee niet gewonnen, maar we gaan er vanuit dat de volgende vormelingen dat wel winnen, haha! Het was heel erg leuk en gezellig en we hopen dat ook de andere vormelingen die daar ook nog eens naar toe gaan, het dan ook zo leuk vinden.

Groetjes van alle vormelingen en de begeleiders

VORMSEL OP 20 MEI

In een feestelijke viering op 20 mei aanstaande zullen 17 jonge mensen het sacrament van het Vormsel ontvangen, toegediend door Deken A. Bakker. De viering begint om **10.30 uur**. De vormelingen zijn jonge mensen met pit, met spirit, die gaandeweg en stap voor stap ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat belangrijk is voor hen in het leven. Langzaam maar zeker ontwikkelen ze eigen ideeën en gedachten, niet alleen in het leven, maar ook in hun geloof. Deze jonge mensen verdienen onze gelovige steun en dat kunnen we doen door sámen met hen hun Vormsel te vieren op zondag 20 mei en op deze manier ook samen ons eigen doopsel bekrachtigen, waardoor wij op de weg van Jezus zijn gezet.

U bent dus van harte welkom in deze viering!

Stichtingen Urbanus en Vollebregt



Als bijdrage tot de viering van de bevrijdings-herdenkingsdag organiseert de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk een feestelijk orgelconcert op zondag 5 mei 2007, aanvang 15.00 uur. Het Vollebregt orgel in de Sint Urbanuskerk, Achterdijk 1, zal worden bespeeld door Matthias Havinga. Het muzikale programma is er op gericht de veelzijdige kwaliteiten van ons Vollebregt orgel ten gehore te brengen.

Programma

- | | |
|---|---|
| Louis Vierne (1870-1937) | - Carillon
uit: 24 Pièces en style libre |
| César Franck (1822-1890) | - Cantabile |
| Olivier Messiaen (1908-1992) | - Force et agilité des corps glorieux
uit: Les corps glorieux - sept visions brèves de la Vie des Ressuscités |
| J.S. Bach (1685-1750)/
J.E. von Sachsen-Weimar | - Concerto in G Dur:
Allegro - Grave - Presto |
| Hendrik Andriessen (1892-1981)- | - Sonata da chiesa:
Tema con variazioni e finale |
| Ad Wammes (1953-) | - Miroir |
| Max Reger (1873-1916) | - Introduktion und Passacaglia d-moll |
| Eugène Gigout (1844-1925) | - Toccata in b |

De palmares van de nog jonge musicus Matthias Havinga vermeldt reeds opmerkelijke hoogtepunten.

Matthias Havinga (1983) studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam piano bij Marcel Baudet en orgel bij Jacques van Oortmerssen. Voor beide instrumenten behaalde hij het diploma Bachelor of Music (DM), momenteel vervolgt hij zijn studie orgel bij Jacques van Oortmerssen voor de titel Master of Music (UM). Daarnaast studeert Matthias kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en improvisatie bij Jos van der Kooij.

Matthias gaf diverse solo-orgelconcerten en werkte mee aan een cd-opname met verschillende Renaissancemuziek. Hij behaalde prijzen op het

Prinses Christina Concours, het 10^e Internationaal Orgelconcours in Leiden en het Internationaal Sweelinckconcours. Ook werd hij toegelaten tot de eindronde van het Internationaal Schnitger-concours 2007 in de Grote Kerk te Alkmaar, dat in juni plaats zal vinden. Matthias werkte mee aan concerten met diverse koren, o.a. in het Concertgebouw Amsterdam en de Philharmonie te Haarlem. Als kerkmusicus bespeelt hij regelmatig het Bätz-orgel (1843) in de Amstelkerk te Amsterdam.

Het muzikale programma zal worden gevolgd door een receptie. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd het concert te komen beluisteren. Toegang tot concert en receptie is vrij.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt.

KERKBALANS: Daar geef je voor

Kerk als plaats van verzoening.

Mededinging is een spel. Mededinging kan ook uitdraaien op ruzie, conflict, oorlog. Een discussie kan beginnen als een uitwisseling van gedachten, maar kan ook leiden tot verharding van standpunten. Onze maatschappij is competitief. Elkaar de loef afsteken. In de kerk heerste een ander klimaat: voor elkaar zorgen, elkaar aanvaarden, elkaar dienen. De ander hoger achten. Het gelijk niet zoeken. Maar de verzoening. Het vertrouwen goed begrepen te worden.

Spelletje doen?

Wie het eerst
vergeeft,
heeft gewonnen!


Visje

WWW.VISJE.POSTERS.NL

Als gelovigen worden we opgeroepen te bidden om verzoening. In de kerk is de verzoening een de eendracht een genade. Het zijn de karaktertrekken van de eindtijd.

'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God

mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priester gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.'

(Boek van de Openbaring 5: 9-10)

Actie Kerkbalans 2007

De enveloppen van de actie Kerkbalans 2007 zijn in januari bezorgd en inmiddels al weer even retour bij de parochie.

De toegezegde parochiebijdrage voor het jaar 2007 is: 42.599,-- euro.

Inmiddels daadwerkelijk ontvangen 28.597,-- euro.

Ter vergelijking: in 2006 werd 38.224,-- euro toegezegd en 41.978,-- ontvangen.

De weg omhoog gaat dus ook in 2007 door.

Voor alle toegezegde bedragen alvast hartelijk dank. Speciaal willen we de vrijwilligers bedanken die in weer en wind de enveloppen hebben bezorgd en weer opgehaald.

Dankzij uw inzet is deze voor de parochie zo belangrijke actie succesvol gestart.

Nico Wolffenbittel,

Penningmeester

Zondag 13 mei
Moederdag
Gezinsdienst

10.00 uur

**Pastor K. Kint gaat in deze viering voor en
het Kwetternest verzorgt weer de muziek.**



Rozenkrans Bidden

Meimaand - Mariamaand

Maria

**laat ons gewoon met U het wees gegroet meebidden
en daarin onze nood en onze hoop herhalen.**

**Elke woensdagavond in de maand mei
wordt om 19.30 uur de rozenkrans gebeden in de
stilteruimte/Mariakapel van de kerk.**

**Mevr. B. Stronkhorst zal op deze avonden
voorgaan in het gebed.**

U bent van harte welkom op deze avonden.



Op de vrijdagochtend voor palmpasen liep een grote optocht van ongeveer 80 leerlingen naar het Theresia zorgcentrum.

Veel bewoners hadden een plaatsje gezocht in de grote zaal in afwachting van de kinderen.

De verrassingen die de kinderen mee naar school hadden genomen waren reeds gearriveerd en de leerlingen zorgden voor mooie versierde palmpaasstokken, die zij voor het raam mochten zetten.

Daarna deelden zij allerlei lekkernij aan de aanwezigen uit, die het zeer op prijs stelden. Ook zongen ze diverse leuke Paas liedjes.

Na een snoeperij in ontvangst te hebben genomen en een glaasje limonade gedronken te hebben, liepen ze weer opgetogen terug naar het Kofschip.

In de Goede Week waren de groepen 1 t/m 4 vrij maar in de andere groepen is er veel aandacht besteed aan het komend paasfeest.

De groepen 7 brachten een bezoek aan de kerk en kregen een mooie rondleiding van pastor Kint.

Op donderdagochtend was er een Paas ontbijt.

De leerlingen hadden thuis voor elkaar iets lekkers gemaakt en dit mee naar school genomen.

Het zag er allemaal heel gezellig uit en iedereen at met smaak.

Zondag 22 april deden een aantal leerlingen van onze school hun eerste communie tijdens een feestelijke viering.

We gaan nu op weg naar de meivakantie om daarna aan de laatste etappe te beginnen.

Tot volgende keer.

Team Het Kofschip.

LITURGIE AGENDA

Datum Tijd	Voorganger	
28-04 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
29-04 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
05-05 19.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
06-05 10.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistieviering
12-05 19.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
13-05 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
Do.17-05 10.00 uur	Pastor K. Kint	Woord en Communie
19-05 19.00 uur	Pastor N.Reuzenaar	Eucharistieviering
20-05 10.30 uur	Deken Bakker/Pastor Kint	
26-05 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
27-05 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
28-05	geen viering	
02-06 19.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering
03-06 10.00 uur	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering

Van 28 april t/m 3 juni 2007

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Voorjaarsvakantie t/m 6 mei	Samenzang
4 ^e zondag van Pasen	Caecilliakoor
	Elckerlyc
5 ^e zondag van Pasen	
	Samenzang
6 ^e zondag van Pasen gezinsviering	't Kwetternest
Hemelvaart	Caecilliakoor
7 ^e zondag van Pasen vormsel	Elckerlyc
	Samenzang
1^e Pinksterdag	Caecilliakoor
2e Pinksterdag geen viering	
	Samenzang
H. Drie-eenheid	

Meditaties bij de 'Kruiswegstatiën' stond er in de Veertigdagentijd uitnodiging.

De kerk was schaars verlicht en heerlijk warm.
Pastor Kint gaf eerst een algemene uitleg over de Kruiswegstatiën. Het zijn er 14 en het beginpunt is in iedere kerk op dezelfde plek. Pas rond 1200 heeft Franciscus de afbeeldingen voor het eerst naar Europa gebracht. De meeste mensen waren toen analfabeet en konden via deze beeldtaal zich de lijdensverhalen gemakkelijker herinneren.

We kijken naar de beelden en horen: 'Jezus, ben jij dat?' 'wat zie je eruit!' Ineens ben je zelf toeschouwer, maak je het zelf van heel dichtbij mee. Het lijdensverhaal van toen wordt ineens het verhaal van mensen in deze tijd. Er is geen ontkomen meer aan.
Zo'n last is voor geen mens te dragen...
Wie steunt je? Ben jij een ander tot steun?
In je allerdiepste smart sta je moederziel alleen....
Waar haal jij de kracht vandaan om op te staan en je weg te vervolgen?

Na elke drie kruiswegstaties speelde Peter van de Kamp piano, heel mooi, heel rustig.

Zeer indrukwekkend heb ik deze meditatie gevonden.

Dianne Duncker

Gesprek bij de koffie.



Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongeloof en ons eigen leven.

Donderdag **3 mei** en wel om **10.00 uur** in de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Schoonmaken kerk.



De kerk wordt weer schoongemaakt op woensdagmiddag **2 mei om 13.00 uur**

Mogen wij een beroep op U doen ?

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet.

Bericht van de redactie:

De kopij voor het volgende nummer (juni) kunt u t/m

dinsdag 22 mei

inleveren bij:

Berny van Wieringen, Rondehoep Oost 16.

E-mailadres: bernyvanw [at] hotmail
[dot]com

Kopij het liefst inleveren per mail



Gezocht:
Vrijwilligers bij de geestelijke verzorging in het A.M.C.



Geestelijk verzorgers in een ziekenhuis leggen contacten met patiënten met de bedoeling hen ondersteuning te bieden bij wat ze tijdens hun opname meemaken. Behalve die persoonlijke gesprekken wordt er ook nog een ander aanbod gedaan: de zondagse kerkdienst.

Iedere zondag is er in het Stiltecentrum van het AMC een oecumenische viering, waarin de vier geestelijk verzorgers met een kerkelijke achtergrond voorgangers zijn: twee r.-k. pastores en twee predikanten.

Om deze vieringen praktisch te organiseren is er een groep actieve vrijwilligers. Zij brengen de zaal in orde, halen en brengen de patiënten en maken de vieringen mee.

In de afgelopen periode is een aantal van hen, vanwege het bereiken van hun 73^e levensjaar met dit vrijwilligerswerk gestopt. Om die reden heeft de afdeling geestelijke verzorging behoefte de groep uit te breiden.

Als u vrijwilliger zou worden, wat wordt er dan van u verwacht?

- Enige affiniteit met zondagse vieringen.
- Ongeveer 14 maal per jaar dienst te doen op zondagmorgen van 9.30 uur tot ongeveer 13.00 uur.
- Op die zondag onder leiding van een coördinator in een groep samen te werken.
- Na de viering het Stiltecentrum weer in te richten voor de komende week.

Wat staat er tegenover uw activiteiten?

- Indrukwekkend, maar ook bevredigend vrijwilligerswerk.
- Lid zijn van een grote groep vrijwilligers, wat onverhoopte ruiling met elkaar goed mogelijk maakt.

- Veel waardering van de instelling – het AMC -, wat o.a. blijkt uit een eindejaarsgeschenk en een vrijwilligersborrel.
- U wordt ‘organisatorisch’ ondergebracht bij de Vrijwilligersorganisatie van het AMC.
- Een reiskostenvergoeding en een ongevallenverzekering.

Wanneer u na het bovenstaande gelezen te hebben belangstelling voor dit vrijwilligerswerk hebt, kunt u zich melden bij :

Ds. Dick Kuiper,
telefoon 020-5663425
[\(d.h.kuiper \[at\] amc \[dot\] uva \[dot\] nl\)](mailto:d.h.kuiper@amc.uva.nl)

of bij

Pastor Leo Raymakers,
telefoon 020-5663526
[\(l.t.raymakers \[at\] amc \[dot\] uva \[dot\] nl\)](mailto:l.t.raymakers@amc.uva.nl).

Bovendien kunt u op maandag 14 mei, 20.00 uur een informatieavond meemaken in:

De Amstelstroom,
Kerkstraat 12,
1191 JD Ouderkerk a/d Amstel.

Hier zal, behalve ondergetekende, ook een lid van de vrijwilligersgroep aanwezig zijn. U bent dan in de gelegenheid zich persoonlijk te oriënteren op dit vrijwilligerswerk.

Dick Kuiper,
Coördinator team geestelijke verzorging AMC

Week voor de Nederlandse Missionaris 27 mei t/m 5 juni

Uit de hoop leven

Nederlandse missionarissen en missionaire werkers durven de samenwerking aan met mensen in arme landen. Zij geven mensen hoop en bemoediging. Daarmee zijn zij ook voor ons een teken van hoop. Over Frans Baartmans, een Nederlandse missionaris die dit alles waarmaakt, gaat het boekje in de serie 'mensen met een missie' 'Perfekte chaos'. Het is een zeer lezenswaardig relaas van de ontmoeting met deze verwonderlijke missionaris, die al meer dan 30 jaar zijn leven met de armsten deelt in een Indiase krottenwijk. 'Frans duwde alweer een ander deurtje open. Een mufte lucht sloeg naar buiten en binnen was het donker. We liepen een kleine gang in met aan de linkerkant een donker kamertje. Er stond een bed met een dikke deken. Frans vertelde dat hier iemand woonde die Tb had. Een meisje kwam het huisje ingelopen en kreeg de hand van Frans op haar hoofd gelegd. Weer zag ik die ontspannenheid die mensen bij Frans lieten zien. Iedereen die hem kende, keek hem breed glimlachend aan, zonder spoor van wantrouwen of stress, zonder de indruk te geven op zijn of haar hoede te zijn, alsof hij een familielid was. Het was opvallend dat Frans zoveel zichtbaar vertrouwen genoot bij de mensen.'

Gratis

Helpt u de Nederlandse missionarissen met een gift, dan kunt u de uitgave over missionaris Frans Baartmans *Perfekte chaos; Ontmoetingen aan de Ganges* gratis aanvragen.

'Wij, Nederlandse missionarissen, weten ons door de Week Nederlandse Missionaris geweldig gesteund.'
Frans Baartmans (69), meer dan dertig jaar werkzaam met de allerarmsten in India.

HELP

mensen met een missie

GEEF aan

de Week Nederlandse Missionaris

Week Nederlandse Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt de Nederlandse missionarissen met een financiële bijdrage aan hun verlof in Nederland, cursussen, lectuur, verzekeringen, en pastorale benodigdheden. Ook stelt ze missionaire werkers in staat zich in te zetten voor mensen in arme landen, waarmee ze in de voetsporen van de missionarissen treden. Deze bevlogen mensen met een missie werken uit naam van onze katholieke geloofsgemeenschap. Daarom vragen zij ons hen financieel te ondersteunen.

GIRO 676

bank 64.45.33.676

NEDERLANDSE MISSIONARIS

DEN HAAG





BLOEMENOFFER



Hoewel niet aangekondigd tijdens de Paasvieringen maar in latere vieringen, komen de medewerkers aan het bloemenoffer weer langs om uw gift in ontvangst te nemen ter versiering van onze kerk.

Deze actie wordt al jarenlang gedragen door de dames Nel Drubbel en Truus Kouwenhoven. Zij hopen en vertrouwen erop hulp van parochianen te krijgen om de giften in te zamelen. Deze inzet en doelstelling verdienen 't om weer een jaar lang onze bloemengroep financieel in staat te stellen creatief en harmonieus met kleuren de schoonheid van Gods schepping in de Hem gewijde plaats, die onze kerk is, te laten blijken.

DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK

- Dank voor het prachtig verzorgde Veertigdagboekje met de mooie en inspirerende teksten.
- Dank voor de mooie Aswoensdagviering waarin ik letterlijk en figuurlijk mocht 'loslaten' en mijn loslaatbriefje mocht verbranden.
- Dank voor alle activiteiten in deze afgelopen veertig dagen op weg naar Pasen.
- Dank aan de Raad van Kerken die dit alles heeft mogelijk gemaakt.
- Dank vooral voor de indrukwekkende meditaties langs de staties van de kruisweg. Muziek, teksten en de sfeer heb ik als zeer bijzonder ervaren. Ik was zeer geraakt.
- Dank voor alle mooi verzorgde vieringen van de Goede Week. Een feestelijke Witte donderdag met koor Elckerlyc, een ingetogen Goede Vrijdag, een plechtige Paaswake en een mooie zondag van Pasen.
- Dank aan het St. Caeciliakoor dat erg geconcentreerd en mooi heeft gezongen o.l.v. hun dirigent en begeleider. Laurens de Boer.

- Dank aan **allen** die dit hebben mogelijk gemaakt en speciaal dank aan mevr. Kint, pastoraal werkster van de Urbanuskerk en inspirerende motor achter dit alles.

WWW.KERKENOUDERKERK.NL/URBANUS

Voor vragen en/of suggesties m.b.t. de website kunt u per e-mail contact opnemen met Ron Korrel (r.korrel [at] planet [dot] nl) of maak gebruik van het contactformulier van onze website. Via het contactformulier kunt u ook pastor K. Kint bereiken.

Op de website vindt u:

- Ø de laatste nieuwsberichten
- Ø de preken van pastor Van Tillo (in de 'kerkbibliotheek')
- Ø het archief van de parochiebladen
- Ø de agenda waarmee u op de hoogte blijft van alle activiteiten en vieringen
- Ø in de 'kerkbibliotheek': publicaties uit kranten en tijdschriften
- Ø veel interessante links op gebied van de R.K. kerk, liturgie, catechese, theologie, jongeren enz.
- Ø een link naar de website van de Nieuwe Kerk
- Ø een peiling m.b.t het interieur van onze kerk. Voor ons is uw stem hierover belangrijk!

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. Enz. enz. enz.



Hemelvaart (17 mei)

We kunnen ons indenken dat de zichtbare hemel een diepe en mysterieuze indruk maakte op de mensen van vroeger, en misschien ook nog wel op die van nu. De mens kan de aarde bewerken, ontginnen en bebouwen, maar op de hemel heeft hij minder vat.

Afhankelijk

De hemel strekt zich boven hem uit in eindeloze en onbekende verten. Daar vindt een groot gebeuren plaats, waar de mens bij betrokken is. De op- en ondergang van de zon, het dagen van de morgen en het vallen van de avond. Licht, warmte en regen komen uit de hemel.

De mens kan de aarde bewerken, naar zijn hand zetten, manipuleren en uitbuiten, maar het gebeuren van de hemel kan hij alleen maar ontvangen. Hij is afhankelijk van de hemel, hij kan niet ingrijpen, hij kan alleen maar verwachten en wachten tot hogere hemelse machten en krachten hem overkomen.

Goddelijke hand

Het is daarom begrijpelijk dat vroegere godsdiensten die hemelse krachten tot goden hebben verheven. De joods-christelijke godsdienst heeft ze vervangen door de ene God. En het is begrijpelijk dat de mensen van de bijbel en de christenen die ene God plaatselijk hebben voorgesteld in die bovenaardse en bovenmenselijke ruimte die ze hemel noemen.

De Hemelvaart van Jezus wordt voorgesteld als een heengaan naar zijn hemelse Vader. Die laat zich vanuit de hemel niet onbetuigd. Hij steekt zijn hand uit naar zijn Zoon en trekt hem naar boven de hemel in. Hetzelfde gebaar van God vinden we vanaf de vroege christelijke kunst eveneens bij de tenhemelopneming van Maria. Een goddelijke hand die uit de hemel steekt komt soms ook voor bij het martelaarschap van heiligen. Zo is de zichtbare hemel een beeld of verwijzing naar Gods verblijf en de hand verbeeldt God zelf die betrokken is bij het gebeuren op aarde.

Toon Brekelmans, *Kerkhistoricus*

Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw..Jansen & Dhr. Ph.Kint	4722220 4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. .A.van de Vall	4961255 4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam. Post	4963090
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
R.k.Begravenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	0297-583448 6184771
Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.	Bankrekening 35.18.01.855 Postrekening 6259845 t.n.v.	