

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
mei 2006

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster	Mw. K.Kint-van Os	4961320
Emailadres	Urbanusparochie@xs4all.nl	
Website H.Urbanus	www.kerkenouderkerk.nl/urbanus	
Parochiesecretariaat	Ronde Hoep Oost 31	4961320
en	1191 KC Ouderkerk ad Amstel	
Coördinator	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
	Dhr.C.J.Broers privé	4961422
Parochiebestuur	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	4965894
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	4964936
	Secretaris Vacant	
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	4964082
Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk	Postbank 4400643	
	Rabobank 300589786	
Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel	Postbank 4401198	
	Rabobank 351821872	
Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Werkgroep Liturgie	Vacant.	
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Jongereengroep	Mw.Jansen&	4722220
	dhr.Ph.Kint	4961320
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St.Caeciliakoor	Vacant	
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
Redactie parochieblad	Mw.J.Straatman-van Muijen	4964225
Lay-out parochieblad	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	4964082
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	Gezellenhuis	4961255
	Dhr.A.van de Vall	4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam.Post	4963090
Parochiehuis beheerder	Dhr.D.Wessel	4964082
afspraken	Dhr.D.Wessel/Mw.Wessel	4964082
R.k.Begrafenisvereniging	"Antonius de Kluizenaar"	
Uitvaartleiders R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge		0294-293063
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845t.n.v. Urbanus-Parochie	
Bestuur Ouderkerk ad Amstel.		

Na Pasen.....samen leven, samen geloven

De maand mei is de maand , waarin de schepping zich doorgaans in al haar pracht en praal laat zien. Bomen komen tot bloei, planten schieten op en de natuur is een en al leven. 's Morgens wordt het opkomende licht door de vogels verwelkomd. Zij vliegen af en aan om hun nesten te bouwen, leggen eitjes en zijn druk in de weer. Meer dan in welke maand ook mag je in mei ervaren dat elke dag weer meer licht geeft dan de vorige en dat het leven een wonder is. De Meimaand lijkt bij uitstek de maand te zijn waarin mensen op elkaar verliefd worden, elkaar en alle leven beminnen. Het lijkt er ook haast op dat mensen meer openstaan en open gaan dan in welke andere maand ook. Mei is de maand van écht (samen) léven!

Juist in deze maand gaan we van Pasen op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. De Opgestane van Pasen komt telkens weer opnieuw en op vele manieren zijn leerlingen tegemoet, Hij die door lijden en dood is heengegaan. Leven blijkt in Jezus veel sterker dan de dood.

Wanneer de leerlingen hun verrezen Heer ontmoeten dan brandt hun

hart. Ze zijn vol vreugde en weten zich zielsgelukkig in zijn nabijheid.

Ze houden van Hem zoals ze nog nooit van Hem gehouden hebben.

Maar toch, ze mogen Hem niet vasthouden.....

Keer op keer verzekert Jezus hen dat Hij naar zijn Vader zal gaan en daarna zal terugkomen, ooit.....eens. De leerlingen zijn geroepen om aan de mensen, en dan vooral aan de meest kwetsbare medemensen, Zijn verhaal waar te maken; te leven zoals Hij hen heeft voorgedaan om voor elkaar een 'bevrijder' te zijn. Want alleen dan zal het Rijk van God, het Rijk van onderlinge liefde, het Rijk van écht samen leven ook werkelijk op aarde gestalte krijgen.

Voor de meeste van ons is de meimaand ook de maand van de herinneringen. Het was en is een Mariamaand, een maand waarin de

moeder en de eerste apostel van Jezus op een bijzondere wijze wordt vereerd. Onder haar bescherming en naar haar voorbeeld te leven, weten mensen zich veilig en echt vrij. Ter ere van haar en om samen ons geloof te beleven, zullen we dan ook iedere woensdagavond in de stilte ruimte het aloude rozenkransgebed bidden. De eerste avond is 3 mei en we beginnen om 19.30 uur. Weet u hiertoe van harte welkom!

Voorts is mei ook de maand, waarin wij herdenken hoe Nederland na vijf jaar van grove onderdrukking en schending van mensenrechten door ander landen is bevrijd en als vrij land zijn geschiedenis weer kon oppakken.

Voor de meimaand lijkt het erop dat vrij, bevrijding en bevrijder sleutelwoorden zijn, die ons brengen bij echt samen leven. Wij kunnen niet heen om de wonderen van de schepping. We kunnen niet heen om het leven van Jezus. Aan ons dan ook in Ouderkerk de taak om bevrijding en vrijheid te brengen aan onze medemensen in navolging van de 'Grote Bevrijder'. Wij allen zijn hiertoe geroepen en uitgenodigd. Het zijn grote woorden, maar toch.....voel u vrij om samen te proberen een stukje van het Rijk van God waar te maken. Laat u hiertoe voeden binnen de muren van onze kerk, plek van samenkomst en inspiratie. Dat is broodnodig in onze tijd. Het huis van God is niet alleen een plek voor de kleine groep van getrouwen, maar een plaats waar iedereen welkom is, oud en jong, jonge gezinnen, pas gehuwden, jongeren, ouders van dopelingen en eerste communicantjes enz. Iedereen is er welkom.

Met hartelijke groet,
Pastor Kiki Kint.



Familieberichten

☪ Doopsel ☪

In onze geloofsgemeenschap zijn opgenomen

Julian Joseph Petrus en Willem Joep,
zonen van Joep de Man en Johanna Lohman te Mijdrecht

Wisse Pepijn en Kasper Wachter,
zonen van Dhr. en Mevr. Lemminga-van Grieken, Patrijs 10

”

Bloemenoffer

Zoals aangekondigd bij de Paasvieringen, komen de medewerkers aan het bloemenoffer weer langs om uw gift in ontvangst te nemen ter versiering van onze kerk.

Deze actie wordt al jarenlang gedragen door de dames Nel Drubbel en Truus Kouwenhoven. Zij hopen en vertrouwen erop hulp van parochianen te krijgen om de giften in te zamelen. Deze inzet en doelstelling verdienen 't om weer een jaar lang onze bloemengroep financieel in staat te stellen creatief en harmonieus met kleuren de schoonheid van Gods schepping in de Hem gewijde plaats, die onze kerk is, te laten blijken.

C.J Broers, parochie-coördinator

In Memoriam

V

In het ziekenhuis Amstelland te Amstelveen overleed op 19 maart jl. in de leeftijd van 86 jaar Mevr.

Catharina Hendrika Moes-Bank,

Achterdijk 15B

Zij was weduwe van Antoon Karel Moes sedert maart 2001. Naast haar man vervulde ook Kitty Moes door haar grote gastvrijheid en behulpzaamheid een belangrijke rol in de verkennerij. Niets was haar te veel. Toen zij, getroffen door invaliditeit, op hulp aangewezen was hebben haar man en haar kinderen deze op voorbeeldige wijze geboden. Dankzij de welwillende medewerking van het bestuur van de Nieuwe Kerk kon haar uitvaart aldaar plaatsvinden, daar onze Ur-banuskerk op dat moment een enige weken vergende schoonmaak- beurt moest ondergaan na een roetgolf uit een defecte verwarm-ingsinstallatie. Moge Kitty Moes het Hemels Paradijs zijn ingegaan.

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890 of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320

Eerste Communie

'Zorgzaam op weg'

In een feestelijke versierde kerk hebben op zondag 23 april Fabienne, Pauline, Anouk, Libby, Mara, Wisse, Sonja, Fleur, Youri, Tim, David, Djune, Barbara en Grace hun Eerste H. Communie gedaan.

Een fijne viering met een warm thema. 'Zorgzaam op weg'.

Het verhaal van de Goede Herder heeft ons verteld hoe we voor elkaar kunnen zorgen zodat ook wij goede herders mogen zijn.

De wens die de kinderen meekregen:

Dat je altijd zorgzaam op weg mag blijven gaan, met open ogen en oren voor alles om je heen! onder de bescherming van de Goede Herder.



Onze felicitaties voor alle kinderen en hun ouders Bets Harte en pastor Kiki Kint

‘Ga je mee?’ – tweede materialenkoffer ‘Geloven thuis’ verschenen.

Eind maart verscheen de tweede geloofskoffer van het project ‘Geloven thuis’: ‘Ga je mee?’ De inhoud sluit aan op de leefwereld van 6-9 jarigen, met als steekwoorden variatie, innovatie en verrassing. Vorm en verhaal zijn per onderdeel zorgvuldig op de doelgroep toegesneden.

Het materiaal in ‘Ga je mee?’ omvat thema’s als: op weg gaan, het aangaan van vriendschappen, trouw zijn, het leven vieren, verantwoordelijkheid voelen en je bijdrage leveren. De inhoud van deze tweede koffer biedt een verrassende vertaling van deze thematieken in onder meer de volgende vormen:

- Een kinderbijbel van kinderboekenschrijfster Gerrie Huiberts.
- Het gezelschapsspel ‘In de ban van de farao’, waarmee 2-4 spelers een tocht maken naar het beloofde land.
- Een tafelkalender voor de Veertigdagentijd en Pasen met teksten, tekeningen en korte opdrachten voor de afzonderlijke dagen in deze periode.
- Het kwartetspel ‘Doe je mee?’ met maar liefst 9 kwartetten, waaronder Planten, Feesten, Bijbelse dieren, Heiligen en Parabels.

Daarnaast bevat de koffer gebedskaarten met een standaard, een groeimeter voor de kinderkamer, een cd met liedjes, verhalen en versjes, een houder voor kindertekeningen en een handleiding met tips en achtergronden voor ouders: ‘Geloven thuis, stap voor stap’.

Het project ‘Geloven thuis’ wil ouders helpen om op een speelse manier met verhalen, symbolen en rituelen om te gaan. Sinds het moment van verschijnen zijn van de eerste koffer ‘Beginnen maar!’ ruim 5.000 exemplaren verkocht.

‘Geloven thuis’ is een project van de Katholieke Bijbelstichting in

‘s-Hertogenbosch en de Vlaamse Bijbelstichting in Leuven, in samenwerking met de Diocesane Pastorale Dienstverlening (DPD) van het aartsbisdom Utrecht en het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) in Nijmegen.

Het project heeft eigen websites: www.geloventhuis.nl en www.geloventhuis.be

In de maanden april-mei-juni is de koffer voor een tijdelijk verlaagde introductieprijs beschikbaar: €22,50 in plaats van de vastgestelde verkoopprijs van €27,50. Beide materialenkoffers zijn verkrijgbaar via de boekhandel in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is bestelling mogelijk via dpd@aartsbisdom.nl en www.rkijbel.nl

Van harte aanbevolen voor alle jonge ouders die samen met hun kinderen hun geloof willen verdiepen op een speelse en kindvriendelijke manier! Indien men het koffertje wil bekijken, dan kan dat. Er is op de pastorie een presentie-exemplaar.
Pastor K. Kint.



LITURGISCH JAAR: Paastijd 2006

De oudste visie op de paastijd, de periode van vijftig dagen vanaf de Eerste Paasdag tot en met Pinksteren, beschouwt deze tijd van vreugde om de verrijzenis van Christus als één doorlopende viering van Pasen. Men zag en beleefde de zeven weken durende paastijd als één aaneengesloten tijd van feest.

Afzonderlijke feesten

Het veelvuldig zingen van het alleluia in die tijd is de uitdrukking van de feestvreugde van de Kerk over de verrijzenis van Christus. Bovendien heeft elke dag van die vijftig dagen dezelfde waarde en dezelfde functie. De voorrechten van de dag des Heren, de zondag, gelden dan ook voor elke dag van de paastijd: in die periode bidt men staande als teken dat wij met Christus verreezen zijn in het doopsel, zoals de apostel Paulus zegt in hoofdstuk zes van zijn brief aan de christenen van Rome – de epistellezing in de Paaswake – en is het vasten verboden.

Ongeveer vanaf het eind van de vierde eeuw komt er in de Kerk een meer historiserende benadering op bij de viering van het centrale mysterie van ons geloof. Deze benadering bewerkte dat men de afzonderlijke gebeurtenissen zoals die vermeld staan in de Handelingen van de Apostelen: de verrijzenis van Jezus Christus, zijn Hemelvaart en de nederdaling van de heilige Geest op de apostelen, niet langer als één groot heilshistorisch gebeuren zag, maar dat ze als afzonderlijke feesten gevierd werden. Dit was een tegemoetkoming aan wat leefde onder het volk. Zo is met name de herdenking van Jezus' Hemelvaart op de veertigste dag na Pasen tot een afzonderlijke feest geworden en vieren wij op die dag het feest van Hemelvaart van de Heer.

Trooster

Het feest van de Hemelvaart van de Heer verdeelt de paastijd in twee delen. Kwam tot aan het Tweede Vaticaans Concilie in de dagen na Hemelvaart meer het verweesd zijn van de Kerk naar voren, omdat Jezus van deze aarde was heengegaan, thans schenkt de liturgie grotere aandacht aan het uitzien naar de Trooster, de heilige Geest. Daarom

staat er in nr. 26 van de Algemene Normen van het liturgisch jaar: “De weekdays na Hemelvaart tot en met de zaterdag vóór Pinksteren zijn een voorbereiding op de komst van de heilige Geest, de Trooster.”

Deze dagen hebben het karakter van een noveen (negendaagse voorbereiding) ter ere van de heilige Geest gekregen, zoals blijkt uit de teksten van het Romeins missaal, die alle bidden om de komst van de Geest van God.

Evert de Jong



Zondag 14 mei

Gezinsdienst

om 10.00 uur

Pastor v. Tillo en pastor Kint
gaan in deze viering voor.
Een viering waarin twee kinderen
het H. Doopsel ontvangen.
De muziek wordt verzorgd
door het Kwetternest
o.l.v. Irene Westgeest.



.... een viering voor jong en oud

- 12 -

Pinksteren

*Luister of het begint
Ergens zal het gaan zingen
Tegen het klagen in
Helder en vol geheim
Sterker dan harde woorden
Warmer dan heet getwist
Vuur van andere oorsprong
Storm van een nieuw bewegen
Dwars op de geest van de tijd
Onrust en nochtans vrede
Wacht maar en wees bereid*

*Uit: Of de hemel ook open is.
Gedichten voor Hemelvaart en Pinksteren,
Inge Lievaart*



Raad van Kerken A'veen/Buitenveldert

Beste mensen,

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen heeft de Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert het initiatief genomen om op **zaterdag 3 juni 2006** (dat is de zaterdag vóór Pinksteren) een bijzondere dag te organiseren voor de bewoners van Amstelveen/Buitenveldert. Een dag die lijkt op de jaarlijkse Monumentendag. Op de Monumentendag immers bezoeken veel mensen kerken om hun schoonheid, hun architectuur, hun historie. De gebouwen zijn bezienswaardig. Je zou dit kunnen noemen: "**Amstelveen Monumenteel**". Maar kerken zijn evenzeer plaatsen waar het geloof van mensen beleden, gevierd en beleefd wordt. Kerken zijn niet alleen gebouwen; ze zijn ook een geestelijk thuis voor mensen. Ze hebben daardoor ook een geestelijke of spirituele betekenis. Dit bracht de Raad op het idee om een dag "**Amstelveen Spiritueel**" te organiseren. Het gaat dan niet om de buitenkant van de kerk, maar om de binnenkant.

Deze dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

- a) Om 10:00 uur een centrale openingsviering in de Goede Herderkerk (Buitenveldert);
- b) gaandeweg de dag is er in tal van kerken in Amstelveen/Buitenveldert 'iets te doen'. Kerkgemeenschappen presenteren iets van hun innerlijk leven;
- c) Om 19:30 uur is er een oecumenische **SLOTVIERING** in onze eigen Annakerk.

De Slotviering duur ongeveer een uur. Na afloop van de Slotviering zal er in de Annakerk een receptie plaatsvinden.

In de Slotviering zullen ds. Marco Visser (Dorpskerk) en pastor Phil Kint (Goede Herderparochie) voorgaan.

De Slotviering van Amstelveen Spiritueel is tevens de slotviering van de jaarlijkse Pinksternoveen

De muzikale kant van de Slotviering.

Inmiddels heeft zich een klein voorbereidingscomité gevormd om de muzikale kant van de Slotviering nader in te vullen. Hierbij is als leidraad genomen dat de te zingen liederen met het Pinksterfeest verband houden en door de aanwezige kerkgangers meegezongen moeten kunnen worden.

Het comité heeft de volgende keuze gemaakt:

- Alle eer en glorie
- Als de wind die waait met vlagen
- God van Liefde en genade
- Alles wat adem heeft love de Heer (ps 150)
- Spiritus sancta gratiae
- Veni sancte spiritus
- Ave Verum
- U zij de glorie

Op 3 juni zullen in ieder geval het Bankraskerkkoor en het Franciscuskoor *acte de presence* geven. Daarnaast hopen we dat ook de "gewone kerkganger" deze bijzondere viering gaat bijwonen. Langs deze weg willen wij daarom ieder van u van harte uitnodigen voor deze wel heel bijzondere viering op zaterdagavond 3 juni om 19:30 uur in de Annakerk!!

Een beter begin van Pinksteren kunt u zich niet indenken.

Cees Sitvast

Ontmoetingsochtenden in de Drieburg (Dienstencentrum)

Vanaf 20 april willen we maandelijks een ontmoetingsochtend in het prachtig vernieuwde Dienstencentrum houden met (in de eerste plaats) bewoners van de Drieburg, hoewel ook mensen van buiten zeer welkom zijn. Je hoeft dus ook niet per se lid van de kerk te zijn. Iedereen is welkom. Al enkele keren eerder hebben we in het oude Dienstencentrum dit soort bijeenkomsten belegd. We willen hiermee een vast maandelijks trefpunt gaan ontwikkelen, waar we met elkaar over belangrijke geloofs- en levensvragen spreken. De leden van de Taakgroep Pastoraat zullen samen met Jos de Heer leiding geven aan deze gesprekken. Wanneer Jos er bij is zal hij dit aan de hand van een Psalm doen. We hopen op deze wijze een hechtere band met elkaar te krijgen. Ook dit zien we als een vorm van omzien naar elkaar.

Alle bewoners van de Drieburg krijgen via een persoonlijke brief een uitnodiging voor deze ochtenden die van 10.00 tot ongeveer 11.30 zullen duren. De koffie staat dan voor u klaar. We komen bijeen in de mooie en sfeervolle bovenruimte van het Dienstencentrum.

De volgende data zijn gepland:

20 april, 18 mei, 15 juni, 17 augustus, 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december.

Dit is een initiatief van de Taakgroep Pastoraat (Joke Stam, Willem van Bloemen, Henk Worm, Diana Berendsen, Jos de Heer)

Wanneer Elckerlyc zingt en waar?

13 mei	19.00	Ouderkerk aan de Amstel
03 juni	19.00	Nes aan de Amstel

Uit de hoop leven

Week voor de Nederlandse Missionaris 27 mei t/m 5 juni

Nederlandse missionarissen en missionaire werkers durven de samenwerking aan met mensen in arme landen. Zij geven mensen hoop en bemoediging. Daarmee zijn zij ook voor de katholieke geloofsgemeenschap een teken van hoop.

Frans Baartmans, een Nederlandse Mill Hill-missionaris, schenkt de allerarmsten in een krottenwijk in Varnasi, India, die hoop en bemoediging. “Hij keek om naar de bewoners van de krottenwijk Nagwa in een tijd dat niemand anders dat deed. Niet om hen te bekeren tot het christendom. Hij deed het slechts voor hen. En met hen. Onvoorwaardelijk en zonder er iets voor terug te verlangen.” (Uit: ‘Perfecte chaos; Ontmoetingen aan de Ganges’. Uitg. Week Nederlandse Missionaris, 2006.)

De Week Nederlandse Missionaris ondersteunt Nederlandse missionarissen als Frans Baartmans met een financiële bijdrage aan hun verlof in Nederland, cursussen, lectuur, verzekeringen en pastorale benodigdheden. Ook stelt ze missionaire werkers in staat zich in te zetten voor mensen in arme landen, waarmee ze in de voetsporen van de missionarissen treden. Deze bevlogen mensen met een missie werken uit naam van onze katholieke geloofsgemeenschap en vragen ons hen financieel te ondersteunen.

Gratis

Wie de Nederlandse missionarissen helpt met een gift, kan de uitgave ‘Perfecte chaos; Ontmoetingen aan de Ganges’ GRATIS aanvragen.

Giro 676, bank 64.45.33.676, Nederlandse missionaris, Den Haag

Meer informatie: CMC, Postbus 16442, 2500 BK Den Haag, tel.: 070 3136700, cmc@cmc.nu, www.cmc.nu

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Enige weken geleden ontvingen we plotseling van Verschueren Orgelbouw Heythuysen de mededeling dat door een schemawijziging in hun werkzaamheden de restauratie van ons Vollebregt orgel eerder zal zijn voltooid dan de planmatige verwachtingen. In nader overleg is afgesproken dat al op 1 mei met de opbouw van het orgel op de locatie Urbanus kerk zal worden begonnen. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. Als u dit leest zullen dus al zichtbare vorderingen moeten zijn gemaakt. We gaan ons nu voorbereiden op een feestelijke (her)ingebruikname, later dit jaar.

Een goede gelegenheid om iets meer van de scheppers van ons orgel, de meester orgelbouwers Vollebregt, onder uw aandacht te brengen in de volgende familie historie.

Vollebregt stamboom

Jacobus Vollebregt

geboren 23 september 1761 te Bergschenhoek,
overleden 30 augustus 1813 te Vlaardingen
beroep instrumentmaker (orgelmaker)

gehuwd in januari 1790 met

Cornelia Geijling

geboren 1768 of 1769 te Maassluis,
overleden 1831 te Vlaardingen

Kinderen uit dit huwelijk

1. Jacobus, geboren 13 augustus 1791 te Maassluis,
overleden voor 1800 te Maassluis
2. **Johannes, geboren 21 mei 1793 te Maassluis,
overleden 17 mei 1872 te 's-Hertogenbosch**
3. Maria, geboren 6 februari 1795 te Maassluis,
begraven 20 oktober 1803 te Vlaardingen

4. Neeltje (Helena Charlotte), geboren 25 september 1798 te Maassluis, overleden 26 augustus 1830 te Vlaardingen
5. Hermanus, geboren 25 september 1798 te Maassluis, overleden 1800 te Maassluis
6. Anna (Johanna), geboren 3 mei 1800 te Vlaardingen, overleden 22 december 1867 te Vlaardingen
7. Jacobus, geboren 8 april 1804 te Vlaardingen, overleden 10 april 1804 te Vlaardingen
8. Jacobus, geboren 3 september 1805 te Vlaardingen, overleden 8 november 1805 te Vlaardingen
9. Maria, geboren 7 september 1808 te Vlaardingen, overleden 31 oktober 1808 te Vlaardingen

Johannes (Josephus) Vollebregt

geboren 21 mei 1793 te Maassluis,

overleden 17 mei 1872 te 's-Hertogenbosch

beroep orgelmaker (schrijnwerker, lijstenmaker)

gehuwd op 3 april 1818 met

Anna Maria van den Tempel

geboren 1793 of 1794 te Schiedam,
overleden 18 april 1841 te Rotterdam

Kinderen uit dit huwelijk

1. Johanna, geboren 16 juli 1819 te Vlaardingen,
gehuwd 15 september 1841 met J.G. Durivou
2. Cornelia, geboren 4 oktober 1821 te Rotterdam,
gehuwd 28 oktober 1846 met H.A. Koch
3. Maria Charlotte, geboren 16 juli 1823 te Rotterdam,
gehuwd 11 augustus 1847 met C.J. Durivou
4. **Jacobus Johannes, geboren 19 oktober 1825 te Rotterdam,
overleden 2 september 1888 te 's-Hertogenbosch**
5. Francina Hendrika, geboren 14 oktober 1827 te Vlaardingen
6. Helena Charlotte, geboren 19 mei 1830 te Schiedam,
overleden 26 augustus 1830 te Schiedam

Jacobus Johannes Vollebregt
geboren 19 oktober 1825 te Rotterdam,
overleden 2 september 1888 te 's-Hertogenbosch
beroep orgelmaker

gehuwd op 5 mei 1847 met

Helena Barends
geboren 3 maart 1822 te Rotterdam,
overleden 16 april 1901 te 's-Hertogenbosch

Kinderen uit dit huwelijk

1. Anna Maria, geboren 30 juli 1848 te 's-Hertogenbosch,
overleden 21 augustus 1927 te Vught, kinderloos
2. Sebastiana Francina, geboren 14 augustus 1849 te 's-Hertogen-
bosch, overleden 30 april 1916 te Rheden, kinderloos

Bron: Frans Jaspers & Ad van Sleuwen, Tot roem van zijn makers – Een studie over J.J. Vollebregt en Zoon, Meester orgelmakers te 's-Hertogenbosch (Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1979). (alleen antiquarisch verkrijgbaar)

Een paar opmerkingen ter aanvulling op de stamboom.

- Het gaat om Hollandse families uit de regio Westland. Ook heden ten dage is de naam Vollebregt veel voorkomend in het gebied van Rotterdam, Schiedam, Naaldwijk, Berkel en Rodenrijs, Honselers-dijk.
- Het orgelbedrijf J.J. Vollebregt en Zoon werd door vader Johannes en zoon Jacobus in 1845 in 's-Hertogenbosch gesticht. Ze verwierven veel opdrachten voor bouw van orgels in de katholieke kerken in Brabant.
- Op latere leeftijd voegde vader Johannes de tweede voornaam Josephus toe. Dit bracht de gestegen welstand en het maatschappelijk aanzien verworven met zijn succesvolle firma tot uitdrukking.
- Vader Johannes was een krachtige figuur. Na zijn overlijden in 1872 werden er geen grote nieuwe orgels meer gebouwd.

- De gezinnen van grootvader Jacobus en vader Johannes werden geteisterd door het leed van grote kindersterfte. Slechts drie van de negen kinderen uit gezin Jacobus werden ouder dan tien jaar. De drie jongstgeborenen stierven al als baby.
- Er is geen nageslacht in de rechte mannelijke lijn met de familienaam Vollebregt uit de gezinnen van zowel vader Johannes als zoon Jacobus. Een Brabantse familietak ontbreekt geheel.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Prijsvraag-uitkomst

Vrijdag 24 maart werd op een gezellige, feestelijke wijze het dienstencentrum geopend. De volgende dag hielden we OPEN HUIS voor onze dorpsgenoten.

Het kinderkoor "Kwetternest" zorgde voor de nodige afwisseling tijdens de bezichtiging en zong de sterren van de hemel. Tussendoor werden kind en volwassene geboeid door het spannende spel van de Heer Overhaus, die goochelde zodat je werkelijk geloofde wat hij deed. Op tafel lagen formulieren met vragen, waardoor je mee kon dingen naar een prijs. Eén van de koorleden deed dat en voorzag het geheel van een kleurrijk jasje en daarmee won ze de troostprijs.

Simone Korrel is de winnares. Mevrouw De Hertog won de eerste prijs. Bravo, leuk dat jullie meededen.

Open Huis werd afgesloten met een muzikaal optreden van de heer Meesters. Beide dagen waren een groot succes. Iedereen bedankt die hieraan heeft meegewerkt.

Namens St. Dienstverlening aan Ouderen

Coby van Harten

Nieuws uit Het Kofschip.

Wanneer U in de week voor Pasen langs de glazen zaal van het Theresia bent gekomen, kan het U niet ontgaan zijn, dat voor alle ramen een versierde palmpaasstok stond.

In de week voor palmpasen was in de groepen 1 t/m 5 de aandacht gericht op de ouderen, alleenstaanden en zieken in ons eigen dorp. Om die mensen eens in het zonnetje te zetten hebben alle leerlingen een kleine lekkernij of een ander aardigheidje mee naar school genomen en in een grote mand verzameld. Ook werd in alle groepen een palmpaasstok versierd. Dit alles werd op vrijdagmorgen in een feestelijke optocht door de oudste kleuters en 2 leerlingen uit de groepen 3-4 en 5 naar het zorgcentrum gebracht. Daar werden tijdens een liedje en een drankje de bejaarden verrast.

Ieder jaar is dit voor beide kanten weer een gezellige bijeenkomst. De hele maand april stond het Kofschip in het teken van "het goede doel". Dit keer was het thema 'water voor mens en dier'.

Het opgehaalde geld gaat naar een waterproject in Tanzania.

Alle leerlingen hebben over dit onderwerp een schilderijtje geschilderd, dat in elkaar was getimmerd door dagcentrum "De Ronde Hoep". De schilderijtjes werden rondom de eigen groep gehangen in het ruim. Burgemeester Nawijn komt de vier allermooiste uitzoeken en die leerlingen krijgen een verrassing. Alle ouders hebben een bod op het schilderij van hun kind gedaan en zo is er veel geld opgehaald voor het goede doel. Hoeveel het is geworden leest U in het volgende parochieblad. In de maand mei wordt de jaarlijkse avondvierdaagse gehouden. Voor de tweede keer in Ouderkerk en er zullen veel sportieve leerlingen van Het Kofschip meewandelen.

Ook wordt de Ronde Hoep loop weer gehouden en veel leerlingen zullen proberen voor de vierde keer op rij de beker mee naar Het Kofschip te nemen.

U leest het; buiten het leren zijn de leerlingen ook met andere activiteiten in de running.

Tot volgende maand.

Team Het Kofschip.



Bericht van de redactie.

De kopij voor het kunt u t/m **donderdag 18 mei** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18, e-mail adres: wesse136@planet.nl

Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op **Woensdagmiddag 3 mei om 13.00 uur.**

Moge wij weer een beroep op u doen?

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Voor vragen en/of suggesties m.b.t. de website kunt u per e-mail contact opnemen met Ron Korrel (r.korrel [at] planet.nl) of maak gebruik van het contactformulier van onze website. Via het contactformulier kunt u ook pastor K. Kint bereiken.

Op de website vindt u:

- de laatste nieuwsberichten
- de preken van pastor Van Tillo (in de 'kerkbibliotheek')
- het archief van de parochiebladen
- de agenda waarmee u op de hoogte blijft van alle activiteiten en vieringen
- nieuw in de 'kerkbibliotheek': publicaties uit kranten en tijdschriften
- veel interessante links op gebied van de R.K. kerk, liturgie, catechese, theologie, jongeren enz.
- een link naar de website van de Nieuwe Kerk
- een peiling m.b.t het interieur van onze kerk. Voor ons is uw stem hierover belangrijk!

Algemene ledenvergadering

R.K.Begraffenisvereniging Sint Antonius de Kluizenaar

De begrafenisvereniging houdt op maandag 8 mei 2006 om 20.00 uur in het Gezellenhuis haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De leden worden van harte uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Namens het bestuur van R.K. begrafenisvereniging Sint Antonius de Kluizenaar

Gerard de Jong, secretaris/penningmeester

*Liturgie-agenda.**29-04 t/m 04-06*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>	
29-04	19.00	Pastor J. Adolfs.	Eucharistieviering	Piano en zang
30-04	10.00	Pastor J. Adolfs	Eucharistieviering	Caeciliakoor
06-05	19.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Piano en zang
07-05	10.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Caeciliakoor
13-05	19.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Elckerlyc
14-05	10.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	't Kwetternest
Gezinsdienst				
20-05	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord en comm.viering	Piano en zang
21-05	10.00	Pater E. Bolsius SJ	Eucharistieviering	Caeciliakoor
25-05	10.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord en comm.viering	Caeciliakoor
				Hemelvaartsdag
27-05	19.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Piano en zang
28-05	10.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Caeciliakoor
03-06	19.00	Pastor G. v. Tillo	Eucharistieviering	Piano en zang
04-06	10.00	Pastor N. Reuzenaar	Eucharistieviering	Caeciliakoor

N.B. door een foutieve vermelding in het parochieblad is de datum dat Elckerlyc zingt in de viering 20 mei i.p.v. 13 mei.
Dus 13 mei is de juiste datum.