

Mei 2005

*Parochieblad
Sint Urbanus
Ouderkerk a/d Amstel*



Adressen Urbanusparochie.

Pastoraal Werkster e-mailadres	Mw. K.Kint-van Os	4961320
Web-site H.Urbanus Parochiesecretariaat en	Urbanusparochie@xs4all.nl www.kerkenouderkerk.nl	
Coördinator	Ronde Hoep Oost 31	4961320
	Ouderkerk ad Amstel fax	4963102
	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
Parochiebestuur	Dhr.C.J.Broers privé	4961422
	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	4965894
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	4964936
	Secretaris Dhr.C.Jansen	4964482
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	4964082
Parochiële Caritas Kerkhof	Mw.W.Out	4964469
Werkgroep Liturgie	Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers	4961853
	Mw.C.Ammerlaan-Beuken	4963324
Gezinsdiensten 't Kwetternest Kinder/Jongerenkatechese	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Communiewerkgroep	Vacant	
Vormselwerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Koor Elckerlyc	Mw.Jansen	4722220
St.Caeciliakoor	Dhr.D.Wessel	4964082
	Dhr.C.Jansen	4964482
Bezoekgroep Raad van Kerken	Dhr.W.Schreurs	4961890
	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
	Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen	4963938
Redactie parochieblad Lay-out parochieblad	Mw.J.Straatman-van Muijen	4964225
Bezorging parochieblad	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	4964082
Stencilbureau	Dhr.M.Schwegler	4965733
	Gezellenhuis	4961255
	Dhr.A.van de Vall	4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam.Post	4963090
Parochiehuis beheerder afspraken	Dhr.J.Barlag	6972478
	Mw.M.Barlag	4964706
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluzenaar”	
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge	0294-293063
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845	
t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur	Ouderkerk ad Amstel.	

Pinksteren

mei 2005

De Geest waait waar hij wil, waar mensen er voor open staan en geraakt willen worden. Laat ons met Pinksteren om die welkome Geest bidden die ons blijvend inspireert, ons gaande houdt op weg met God, ons troost en ons voorziet van levensadem.

*De Geest fluistert.....
fluistert...
Zelfs als je
je moe voelt,
als je illusies doven,
zelfs als de pijn
je ogen doet branden,
zelfs als het erop lijkt
dat er altijd onrecht is,
zelfs als je angst
heel diep is,
zelfs als je de prijs
moet betalen...*

*Begin toch iedere dag
opnieuw met God,
en met vreugde,
begin opnieuw met
vertrouwen en liefde,
begin zowel op
zonnige als op
stormachtige dagen,
begin opnieuw
zonder ooit
de moed te verliezen!*

*Ik ben met je en zal je
nooit verlaten!*

Van missionaris zuster Anne Marie Mbila - werkend in Rwanda

Familieberichten

Z Huwelijk Z

Op vrijdag 20 mei as. om 13.00 uur trouwen in onze kerk
Marcel Lammers en Myrna Bosma.
Dit huwelijk zal gesloten worden ten overstaan van pater J.C.M.
Bentvelzen sj. Uit Amsterdam.
Het bruidspaar betreft de woning Reinier Noomastraat 47, alhier.

Op dezelfde middag om 16.00 uur trouwen hier ten overstaan van
pastor G. van Tillo en pastor Kint:
Roy Berents en Pia Rauhala, beiden uit Amsterdam.

ã

Mevr. Schrama is na een verblijf van enkele weken in het Zonnehuis
weer thuis in haar eigen woning aan het Theresiahof 11.

Ook Mevr. van Hulssen is na een verblijf in de Luwte weer
teruggekeerd naar haar huis aan de Rembrandt van Rijnweg 83.

Mevr. Van Onna van de Cordesweg 18 is verhuisd naar zorgcentrum
Vredeveld in Amstelveen.

Dhr. van Wijk van de Kon. Emmalaan is opgenomen in het ziekenhuis
van Amstelveen.

Allen wensen wij herstel toe en gedenken wij in onze gebeden.

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in
een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of
van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890
of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320

In Memoriam

V

Aansluitend aan de Eucharistieviering ten uitvaart in onze kerk werd op
23 maart jl. in het familiegraf op ons kerkhof bijgezet onze oud-
parochiaan mevrouw

Johanna Wilhelmina te Beek-Evers.

Zij overleed te Duivendrecht op 18 maart in het woonzorgcentrum 't
Reijgersbosch op de gezegende leeftijd van 96 jaar. Moge zij, vrij van
zorgen voor hen die haar liefwaren, rusten in vrede.

V

In het zorgcentrum Theresia overleed op 29 maart jl. in de leeftijd van
86 jaar mevrouw

Elisabeth Johanna Bosman.

Gekomen vanuit Nes aan de Amstel heeft zij gedurende 10 jaar in
Theresia gewoond. Haar uitvaart en begrafenis hebben plaatsgevonden
te Nes aan de Amstel.

Moge zij zijn bij de Heer.

V

In de Willebrordstaat 1 ten huize van haar dochter Ans -die haar
liefdevol bijstond in de laatste dagen van haar leven - overleed op 8
april jl. mevrouw

Alida Modderman-Hesseling

in de leeftijd van 84 jaar, laatstelijk woonachtig in het zorgcentrum
Theresia. Haar leven heeft tegenslagen gekend; zij bleef echter wie ze
was, een zorgzame en sterke vrouw, die zich door die tegenslagen niet
van de wijs liet brengen.

Moge zij nu de vreugde deelachtig zijn van het Hemels Paradijs.

V

In memoriam

Onverwacht is uit ons midden heengegaan
Jacomina Stil

*27 Aug. 1926

U17 Mrt. 2005

Zo stond op de kaart vermeld, die een dag later na het heengaan bij ons op de deurmat viel. Juffrouw Stil zo werd ze door vele dorpsgenoten genoemd en zo herinneren ook velen haar nog van de tijd dat ze op het gemeentehuis werkte.

Gedurende 22 jaar was ze maatschappelijk werkster op de Soc.Dienst en Huisvesting van de gemeente Ouder-Amstel. Ze was een goed accurate, hardwerkende maatschappelijk werkster die opkwam voor de belangen van haar cliënten. Ze ondervond waardering van de mensen, dat vooral tot uiting kwam lang na haar pensionering. Mensen spraken haar aan op straat: "Ha, juffrouw Stil, leuk u te zien, ik heb mijn huis aan u te danken, weet u nog wel." Of " u hebt mij toen heel fijn geholpen, weet U nog wel."

De laatste 1 1/2 jaar woonde ze in Theresia tussen de cliënten van vroeger. Oude verhalen kwamen weer tot leven. Het werk kwam terug in een geheel andere "setting", vooral milder en beschouwerder.

Hier was ze weer de vertrouwenwekkende "Juffrouw Stil".

Ze is maar kort in Theresia geweest, maar ze voelde zich goed op haar plek. Vrijwilligers bezochten haar en dat leverde weer verhalen op van vroeger, waarin ze zich met hart en ziel verbonden wist.

Het is juist daarom goed haar in ons midden te gedenken als iemand die heel veel voor de mensen op ons dorp heeft betekend.

Woensdag 23 Maart is zij gecremeerd in Driehuis-Westerveld.

Coby van Harten.

In Rome begon op 18 april het conclaaf van kardinalen dat een nieuwe paus zou gaan kiezen.

De afgelopen weken was het overlijden van paus Johannes Paulus II volop in het wereldnieuws. Een pontificaat van 27 jaar werd afgesloten. Vele tv.zenders en kranten besteedden er ruim aandacht aan; de goede en slechte kanten van het pausschap van JP II werden uitvoerig belicht en becommentarieerd. Miljoenen mensen van heinde en ver namen in de St. Pieter te Rome afscheid van hem. Wat zagen zij in hem? En hielden zij zich aan de eisen die hij stelde? Zullen we dat überhaupt ooit weten?

En nu zijn we in afwachting van een nieuwe paus, van wie sommigen hopen dat hij op JP II zal lijken en anderen uitzien naar een ander soort pausschap; naar een paus die problemen zal oplossen die z'n voorganger heeft laten liggen. Zal hij een nieuw elan in de kerk brengen? Zal de oecumene een nieuwe impuls krijgen? Zullen vrouwen in het ambt mogen treden? Zal het celibaat onverplicht worden? Of zullen dat ijdele dromen blijven? Zal hij bijdragen aan de vrede in de wereld? Zal hij wijs zijn? Zal hij de kerk bij de tijd brengen? Zal hij ons voorgaan in vrede, gerechtigheid en heilheid van de schepping? Zal van hem de geest door de hele kerk mogen waaien. Ja zelfs over haar grenzen heen?

Dezer dagen en de komende tijd zullen we het weten.

Rob de Groot



In April bezocht ik tijdens enige vrije dagen in België het bedevaartsoord Scherpenheuvel. De oorsprong van dit bedevaartsoord moet gezocht worden in de donkere Middeleeuwen. Tussen Zichem en Diest stond op de heuveltop een eik in kruisvorm die een christelijke betekenis kreeg toen een vrome man er een Mariabeeld aan hing. Velen kwamen er bidden. De toeloop werd nog groter toen, volgens de legende, een herdersjongen het beeldje wilde meenemen. Toen zijn baas hem kwam opzoeken, trof deze de herdersjongen verlamd aan. Deze kon weer bewegen toen het beeldje werd teruggezet. De mensen zagen hierin een teken dat Maria op deze plaats vereerd wilde worden. Jaren later bouwde men voor de eik in 1602 een houten kapel en daarna een kapel van steen. De eik werd gekapt en uit het hout werden verschillende Mariabeeldjes gesneden die nu verspreid zijn over de hele wereld. Ook het beeldje in Scherpenheuvel is gemaakt van de oude eik.

Kort daarop namen Albrecht en Isabella het initiatief tot de bouw van de huidige basiliek, gebouwd in de vorm van een zevenster, de koepel uitwendig versierd met sterren. Bij de inwijding in 1627 van dit eerste barokke gebouw in de Nederlanden, offerde aartshertogin Isabella goud en juwelen op de altaartrappen. Hiermee wilde zij aanduiden dat aardse goederen nooit de hoogste waarden zijn in het leven. Vele bedevaartgangers volgen nog steeds haar voorbeeld en werpen muntjes op de trappen.

Jaarlijks komen duizenden bedevaartgangers hier bidden om verlichting en troost, maar ook om de moeder Gods te danken. Van mei tot september worden elke eerste zondag in de nabijgelegen Mariahal de kinderen gezegend. Daartoe haalt men het beeld van de zilveren sokkel en houdt Maria boven de hoofden van de kinderen. Het is maar een klein beeld en Maria, met op haar arm het kind Jezus, is bijna onzichtbaar door de grote, rijk versierde brokaten mantel die om het beeldje hangt. Alleen de beide hoofdjes steken boven de mantel uit. Maar het is daardoor ook een ontroerend beeldje. Ontroerend zijn ook de vele mensen die de basiliek inlopen,

stil in de bank gaan zitten of in gebed verzonken zijn. Vaak met een gebedssnoer, de rozenkrans, in de hand: een pure vorm van gebed dat zo eenvoudig zo dichtbij is, dat men het steeds kan herhalen. Het is een meditatie: ritmisch bidden en je hart openen. Voor veel mensen is het bidden van de rozenkrans een oerkatholiek gegeven. Voor sommigen ook wat ouderwets, maar juist door de kracht van herhaling kunnen we bemoedigd worden. Het riep bij mij herinneringen op aan vroeger. Ook een beetje pijnlijke herinneringen, want de rozenkrans werd gebeden op de kokosmat. Na het bidden stonden de rode striemen in de knieën!

Katholieken zijn overigens niet de enigen die gebedssnoeren gebruiken. Ook de Islamieten, Hindoes en Boeddhisten gebruiken bij hun gebed een kralensnoer. Ons woord Rozenkrans is sterk verwant met de cultuur uit het Midden-Oosten. In het Sanskriet, een taal uit het Midden-Oosten is de naam voor gebedssnoer 'japa mala'. Het woordje 'japa' betekent echter ook roos en zo komt men aan de naam rozenkrans.

De rozenkrans is als een soort familiealbum, het album van Maria dat het leven van Jezus, haar zoon, vanaf de zwangerschap tot over de grens van de dood heen vertelt. Kent U ze nog.....de geheimen van de Rozenkrans? De **blijde geheimen**, de **geheimen van het licht**, de **droevige geheimen** en de **glorievolle geheimen**. In onze kerk is dat familiealbum van Maria en Jezus ook daadwerkelijk zichtbaar. Behalve de geheimen van het licht, vinden we de overige geheimen van de rozenkrans afgebeeld in de gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor. En wie weet wordt straks, wanneer de stilte ruimte/kapel helemaal klaar is, de rozenkrans weer volop gebeden. Als geheugensteuntje de bidwijze van de rozenkrans:

Onze Vader - drie x Weesgegroet - Onze Vader - Overweging van het eerste geheim (grote kraal) - tien x Weesgegroet (10 kleine kralen) - Onze Vader.....enz.

KK, (informatie over de Rozenkrans uit Met Maria op weg....)

Zondag 22 mei

Gezinsdienst

In deze viering gaat pastor Kint voor en zingt het Kwetternest



Een gezinsviering waarvoor we iedereen weer van harte uitnodigen

- 11 -

Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Het is vanuit de verre omtrek zichtbaar en u zult het ook hebben gezien: de restauratie van de Urbanuskerk is begonnen. Het gaat in eerste instantie om de westgevel waartoe de toren en het koor met Caecilia venster behoren. Na de afronding van de werkzaamheden, op termijn van weken dus, zullen de rekeningen van de aannemers (voor gevel, dak en glas) bij het Parochie Bestuur in de brievenbus vallen. Reden genoeg dus voor de Stichtingen om de acties van geldwerving met kracht voort te zetten.

In maart werden we verblijd met de ontvangst van een wel uiterst royale donatie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fonds draagt €18.000 bij in de kosten van restauratie van het Vollebregt orgel. In de toekenning van de subsidie is de waardering van het orgel als een cultuurhistorisch monument van de eerste orde van beslissende betekenis geweest. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kan alleen de goede doelen steunen als het zelf van begunstigers ruimhartig bijdragen ontvangt. We helpen dus het fonds graag zijn naamsbekendheid verder uit te dragen.

Ook in maart, zegde de Gravin van Bylandt Sichting een bedrag van € 1000 toe voor de orgelrestauratie. Dit alles helpt ons verder op de goede weg. Niettemin, we hebben voor een volledige dekking van de kosten voor het orgel nog zo'n €60.000 nodig. We vragen u daarom nog eens te overwegen of u ons met een grotere of kleinere bijdrage naar de eindstreep kunt helpen. Kijkt u ook eens naar de peilglazen achter in de kerk.



Deze maand zal de promotiefolder om bekendheid te geven aan de restauratie Urbanuskerk verschijnen en u zult deze tegelijk met De Amstelgids van 12 mei ontvangen. Er is naar onze mening een aantrekkelijke folder tot stand gekomen die in kleurige afbeeldingen en pakkende tekst uiteenzet wat de opgave tot restauratie inhoudt. De Stichting Urbanus is dankbaar tegenover Bureau Kellerman en medewerkers, en voor Drukkerij Amstelland voor de geweldige medewerking en gunstige condities bij de vervaardiging van de folder. Uw aandacht voor de folder en uw ideeën om steun te realiseren zijn voor ons van grote betekenis.

De jaarverslagen 2004 van de Stichtingen Urbanus en Vollebregt zijn inmiddels goedgekeurd. Ze zijn voor algemene kennisname op de website van de Urbanuskerk (www.kerkenouderkerk.nl) geplaatst. Indien u om wat voor reden dan ook deze bestanden in pdf formaat niet kunt inzien of afdrukken is het Bestuur beschikbaar om u een exemplaar te doen toekomen.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

Vieringen in Zorgcentrum Theresia 18.00 uur.

Woensdag 4 mei	pastor G. van Tillo
Zaterdag 7 mei	pastor G. van Tillo
Zaterdag 14 mei	pastor G. van Tillo
Zaterdag 21 mei	pastor G. van Tillo
Zaterdag 28 mei	pastor K. Kint

KRO-campagne Vertaling van de tien geboden.

In de KRO-vertaling ligt de nadruk niet op het dwingende van de teksten van de oude Geboden, maar op de uitdaging die er voor iedereen van uitgaat. Geen bevel van bovenaf, maar een keuze die je vanuit jezelf doet. Vandaar dat niet over 'geboden' wordt gesproken, maar over 'beloften' - beloften ten opzichte van jezelf, je medemens, je Schepper.

- 1. God is er**
*'Ik ben de Heer, Uw God.
Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden
en boven alles beminnen.*
- 2. Ik eerbiedig**
*Gij zult de naam van de Heer, uw God niet zonder eerbied
gebruiken.*
- 3. Deze dag is heilig**
Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
- 4. Ik respecteer mijn afkomst**
Eer uw vader en uw moeder.
- 5. Ik wil leven**
Gij zult niet doden.
- 6. Ik ben trouw**
Gij zult geen onkuisheid doen.
- 7. Ik heb genoeg**
Gij zult niet stelen.
- 8. Ik ben eerlijk**
Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
- 9. Mijn liefde is puur**
Gij zult geen onkuisheid begeren.
- 10. Ik ben dankbaar**
Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.



Wilt u actief meedenken en praten over de koers van de KRO? Dan is het werk in de KRO-ledenraad iets voor u! In september zijn er weer verkiezingen voor de ledenraad. Stel u kandidaat!

Voor de KRO bent u niet louter een papieren lid, zoals de politici wel eens beweert. Wie vertegenwoordigt gers in de ledenraad heeft u medezeggenschap over de koers en het beleid van de KRO.

In september zijn er weer verkiezingen voor deze raad. Als u zich betrokken voelt bij uw KRO, kunt u daar nu werk van maken door u kandidaat te stellen voor de ledenraad.

Ook jongeren zijn van harte welkom.

Vraag informatie aan of kijk op www.kro.nl/verkiezingen.



Vernieuw KRO-licentie: vraagstelling? Stuur de licentie naar KRO-omroepingsturea, antwoordnummer 281, 1900 VB, Heteren. U kunt het informatiepakket ook per email aanvragen: licentie@kro.nl of telefonisch: 020-67 3121.

Kijk het beste te link voor de KRO-ledenraad en vraag hierbij een informatiepakket aan:

Naam: _____ Wijk: _____
Straat: _____
Postcode/plaats: _____
Telefoon: _____ Mobiel: _____

Geloofsgemeenschappen van allochtonen

Ruim 30 jaar geleden richtten de bisschoppen Cura Migratorum op. Buitenlanders die in Nederland verbleven, dikwijls om economische redenen zoals gastarbeiders, vroegen om kerkdiensten in hun eigen taal. Later kwamen daar immigranten bij uit de landen rond de Middellandse Zee. Weer later vluchtelingen vanuit de hele wereld. Op den duur bijna vijftig taalgroepen.

Moedertaal

De gewone katholieke parochies merkten hier weinig van. De allochtone geloofsgemeenschappen komen soms bijeen in kerkgebouwen, maar ná de gewone zondagsviering, of in een parochiehuis, een schoolgebouw en soms een zaaltje achter een café. In de vier grootste steden van ons land vormen de allochtonen nu al een kwart van de kerkgangers. En dat neemt toe. Straks misschien de helft. In Amsterdam, Den Haag of Rotterdam groeien geloofsgemeenschappen met allochtone priesters, bestuurders en zangkoren. Andere steden zullen volgen.

De allochtone geloofsgemeenschappen bestaan dikwijls uit gelovigen die blij zijn een viering in hun moedertaal te mogen vieren. Ze weten dat hun kinderen en kleinkinderen Nederlandser zullen worden. Dat accepteren ze. Maar toch hebben ze nog de behoefte om het mysterie van Gods Verlossing te vieren op hun eigen traditionele wijze en in hun eigen taal.

Terrorismebestrijding

Het wordt steeds moeilijker voor buitenlandse pastores om een visum voor Nederland te krijgen. De oorzaken liggen niet bij hen, maar bij de terrorismebestrijding. De goeden moeten onder de kwaden lijden. Vanaf 1 januari 2005 zijn de bisdommen rechtstreeks betrokken bij het wel en wee van de allochtone gemeenschappen, want straks zullen de pastores uit de gewone parochies wat Spaans, Portugees of Swahili moeten leren om voor te gaan in vieringen. Andersom zullen straks Poolse, Vietnamese en Afrikaanse priesters, die Nederlands spreken, gaan helpen in de gewone parochies.

Het werk van Cura Migratorum is veranderd zoals ook onze samenleving veranderd is. Misschien is die boeiende samenleving van

vandaag dichterbij het multiculturele ideaal van de oerkerk dan ooit tevoren.

Eduard Kimman

Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie

Zondagmiddag-inloop Dienstencentrum.

De eerstvolgende inloopmiddag is op

zondag 29 mei.

De tijd is van

14.00 uur tot 16.00 uur

in het Dienstencentrum.

Koffie en thee zijn gratis, het drankje moet worden betaald.

ùùùùù

Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt als de ergste stof vanwege de verbouwing ten einde is(loopt) we zullen u daar op tijd over in kennis stellen.

Mogen wij dan weer een beroep op u doen?

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

Activiteiten door het bisdom voor jongeren in Mei

Op 5 mei 2005: de nacht voor Hemelvaart: Nachttocht naar Heiloo.

Er kan gestart worden vanuit vier verschillende startpunten, in Heerhugowaard, Beverwijk, Krommenie en Purmerend. Eerst vindt er op de verschillende startpunten een creatieve uitwerking van het thema plaats, daarna wordt midden in de nacht doorgelopen naar het putje van Heiloo. Aansluitend is in Heiloo nog een gezamenlijk gebedsmoment. De nachttocht staat dit jaar in het teken van het thema "Vrijheid" en is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar. Van harte uitgenodigd om mee te lopen! Voor meer informatie: www.nachttocht.nl of JP Zaanstreek/Purmerend: (075) 6147441 of jp.pz@freeler.nl of jongerenpastoraat@bisdomhaarlem.nl.

Je kunt je voor de nachttocht opgeven bij Phil Kint: 020-4961320 die met enkele jongeren van de Jongerengroep vanaf Krommenie naar Heiloo loopt. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Maandagavond 23 mei: Informatieavond in Hoorn voor vrijwilligers die willen meewerken aan de sociaal-diaconale actie Diaconaction, die van 4 t/m 6 november wordt gehouden in het bisdom. Het voortouw van de organisatie wordt genomen door de dekenaten Hoorn en Zaanstreek-Purmerend. Voor meer informatie: Karin Blaauw (0229) 214 941 of dekenaat.hoorn@tref.nl

Wat doet het jongerenpastoraat nog meer?

Naast het organiseren van activiteiten, zo maar een greep:

- Bijscholing van vrijwillige jongerenwerkers.
- **Toerustingscursus voor vrijwilligers kerkelijk tiener-en jongerenwerk.**

Thema's die aan de orde komen zijn o.a. welke mogelijkheden biedt onze huidige samenleving voor kerkelijk tiener-en jongerenwerk, welke ontwikkelingen maken tieners--20-

en jongeren door en hoe kunnen wij daarop ingaan, hoe breng ik geloofsinhoud over aan tieners en jongeren, hoe stel ik een creatief programma samen voor een avond? Kortom voldoende gespreksstof voor zes avonden. Ook als u iets wilt opzetten voor tieners of jongeren in uw parochie, bent u van harte welkom. In de cursus wordt een directe link gelegd naar de praktijk van het kerkelijk tiener- en jongerenwerk. De avonden zullen praktisch van aard zijn en er is ruimte voor vragen, ideeën, en onderlinge uitwisseling. Er heeft in het najaar van 2004 een cursus in Obdam plaatsgevonden. De eerstvolgende cursus staat gepland voor het najaar van 2005 of het voorjaar van 2006. Maar op aanvraag vanuit het bisdom, kunnen wij ook kijken wat er mogelijk is. Info jongerenpastoraat (023) 511 26 35 of jongerenpastoraat@bisdomhaarlem.nl.

- Het onderhouden van contacten met jongerenwerkers.
- Het onderhouden van contacten en samenwerking met andere bisdommen en met landelijke organisaties en verenigingen.
- Verder een initiatief dat we van harte willen aanbevelen: de 3 jarige opleiding voor vrijwilligers in katholiek tiener- en jongerenwerk. De opleiding heet: **Duc-in-altum**. Inhoud van de opleiding: theologische/ filosofische vorming, jeugdwerk, leidinggevende vaardigheden, stages en persoonlijkheidsvorming. De opleiding zal in deeltijd drie jaar duren. Het studieprogramma bestaat per studiejaar uit 14 zaterdagen, 1 weekend en 1 week zomercursus. Er bestaat ook de mogelijkheid enkele modules te volgen. Locatie: Utrecht. Info: tel (0492) 477657, info@DucInAltum.net of www.DucInAltum.net.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer weten, je inzetten als vrijwilliger of persoonlijk op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het jongerenpastoraat?

Neem contact met ons op!

Mirjam Borst *woensdag en donderdag*
of Igno Osterhaus *woensdag en donderdag*

Kruisweg 69 Postbus 1053
2011 LB Haarlem 2001 BB Haarlem
tel. 023 - 511 26 35
fax. 023 - 511 26 29
email jongerenpastoraat@bisdomhaarlem.nl

Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving aan de hand van een stelling, een tekst of iets wat u zelf wilt inbrengen. Omdat het op de eerste donderdag van de maand mei Hemelvaart is, verschuift dit gesprek naar

Donderdag 12 mei om 10.00 uur

in de pastorie. Het onderwerp van deze ochtend zal gaan over “ouder worden”.

Pastor Kiki Kint

Bericht van de redactie.

De kopij voor het **juni-nummer** kunt u t/m **donderdag 12 mei** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18.

*Liturgie-agenda.**24-03 t/m 05-05.*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
30-04	19.00	Pastor K.Kint. p.w.	Woord en comm.viering.	Piano en zang.	
01-05	10.00	Pastor K.Kint. p.w.	Woord en comm.viering.	Caeciliakoор.	6 ^{de} zon.v.Pasen
DON.05-05	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoор.	Hemelvaartsdag.
07-05	19.00	Pastor K.Kint. p.w.	Woord en comm.viering.	Piano en zang.	
08-05	10.00	Pastor K.Kint. p.w.	Woord en comm.viering.	Caeciliakoор.	7 ^{de} zon.v.Pasen
14-05	19.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Elckerlyc.	
15-05	10.00	Pastor G. van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoор.	Pinksteren
16-05		2 ^{de} Pinksterdag is er GEEN VIERING.			
21-05	19.00	Pater E. Bolsius SJ.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
22-05	10.00	Pater E. Bolsius SJ. Gezinsdienst.	Eucharistieviering.	't Kwetternest.	H..Drie-eenheid
		Pastor K. Kint gaat voor in de H.Geest parochie			
28-05	19.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
29-05	10.00	Pastor A. Adolfs.	Eucharistieviering.	Caeciliakoор.	Sacramentsdag.
		Pastor K. Kint gaat voor in de H.Geest parochie			
04-06	19.00	Pastor K.Kint. p.w.	Woord en comm.viering.	Piano en zang.	
05-061	10.00	Pastor K.Kint. p.w.	Woord en comm.viering.	Caeciliakoор.	10 ^{de} zon.d.h.jaar.