

*Maart-Pasen 2005*

*Parochieblad  
Sint Urbanus  
Ouderkerk a/d Amstel*



## Adressen Urbanusparochie.

<b>Pastoraal Werkster e-mailadres</b>	Mw. K.Kint-van Os	<b>4961320</b>
<b>Web-site H.Urbanus Parochiesecretariaat en Coördinator</b>	<a href="mailto:Urbanusparochie@xs4all.nl">Urbanusparochie@xs4all.nl</a> <a href="http://www.kerkenouderkerk.nl">www.kerkenouderkerk.nl</a> Ronde Hoep Oost 31 Ouderkerk ad Amstel fax dagelijks van 11.00 tot 12.00	<b>4961320</b> <b>4963102</b>
<b>Parochiebestuur</b>	Dhr.C.J.Broers privé Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler Penningmeester Dhr.L.Boersma Secretaris Dhr.C.Jansen Gebouwen Dhr.D.Wessel	<b>4961422</b> <b>4965894</b> <b>4964936</b> <b>4964482</b> <b>4964082</b>
<b>Parochiële Caritas Kerkhof</b>	Mw.W.Out Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers	<b>4964469</b> <b>4961853</b>
<b>Werkgroep Liturgie</b>	Mw.C.Ammerlaan-Beuken	<b>4963324</b>
<b>Gezinsdiensten 't Kwetternest Kinder/Jongerenkatechese</b>	Mw.W.Bentinck-van Wieringen Vacant	<b>4967466</b>
<b>Communiewerkgroep Vormselwerkgroep</b>	Mw.B.Harte-Keizer Mw.Jansen	<b>4964941</b> <b>4722220</b>
<b>Koor Elckerlyc St.Caeciliakoor</b>	Dhr.D.Wessel Dhr.C.Jansen	<b>4964082</b> <b>4964482</b>
<b>Bezoekgroep Raad van Kerken</b>	Dhr.W.Schreurs Secretariaat: Mw.H.Alberts Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen	<b>4961890</b> <b>4964139</b> <b>4963938</b>
<b>Redactie parochieblad Lay-out parochieblad Bezorging parochieblad Stencilbureau</b>	Mw.J.Straatman-van Muijen Mw.J.Wessel-Duivenvoorden Dhr.M.Schwegler Gezellenhuis Dhr.A.van de Vall	<b>4964225</b> <b>4964082</b> <b>4965733</b> <b>4961255</b> <b>4961749</b>
<b>R.K.Gezellenhuis Parochiehuis</b> beheerder afspraken	Fam.Post Dhr.J.Barlag Mw.M.Barlag	<b>4963090</b> <b>6972478</b> <b>4964706</b>
<b>R.k.Begraffenisvereniging</b>	“Antonius de Kluizenaar”	
<b>Uitvaartleiders</b> R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge		<b>0294-293063</b>
<b>Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam</b>		<b>6184771</b>
<b>Bankrekening 35.18.01.855</b>	<b>Postrekening 6259845</b>	
<b>t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur</b>	<b>Ouderkerk ad Amstel.</b>	

## PASEN: belofte dat Leven sterker is dan de dood

Na een trektocht van veertig dagen van inkeer en bezinning klinkt met Pasen in alle christelijke kerken ter wereld: “de Heer is verzezen, Hij leeft, Hij heeft de dood overwonnen”. Uit vele monden zal het Alleluia klinken om op deze manier uiting te geven van ons geloven in Hem die uit de dood is opgestaan. Hoewel.....het hoogfeest van Pasen spreekt mensen minder aan dan het kerstfeest. De geboorte van het kind Jezus brengt ieder jaar weer veel mensen naar de kerk. Op de weg naar Golgotha, waar het leven van datzelfde kind Jezus met zijn gruwelijke kruisdood eindigt, lopen veel minder mensen mee. Eigenlijk heel erg jammer, want Pasen zouden we immers niet kunnen vieren als er geen kerstmis, geen geboorteverhaal was. Allen die zich geïnspireerd weten door de boodschap die Jezus bracht, een boodschap van vrede en gerechtigheid, zijn keuze voor de armen en uitgestotenen van deze wereld, nodigen wij van harte uit de Goede Week in onze geloofsgemeenschap mee te vieren.

In de Goede Week, van Palmzondag tot en met Pasen, komt alles wat een mens kan overkomen in één week aan de orde in de liturgie. We staan in die week stil bij pijn, verdriet, onrecht, oorlog, honger en plagen, niet gezien of meegeteld worden. Op Palmzondag, 20 maart, staat de triomfantelijke intocht van Jezus te Jeruzalem centraal. Er worden palmtakjes gewijd die ons herinneren aan de takken waarmee de joden Jezus begroetten als degenen die hen kwam bevrijden. Het is echter een dag met een rouwrandje, want als anticlimax op het gejuich volgt het passieverhaal. In diezelfde week vieren we het **Paastriduum**, drie dagen van intens gebed en bezinning rond het lijden en sterven van Jezus. Het paastriduum is veruit de belangrijkste periode uit het liturgisch jaar vol rituelen en symboliek. Het triduum begint met Witte Donderdag, de dag waarop wij de instelling van de Eucharistie gedenken en het afscheid van Jezus van zijn leerlingen. Na de viering blijft het tabernakel leeg en wordt het Heilig Brood plechtig weggedragen.

Op Goede Vrijdag herdenken wij 's middags de kruisdood van Jezus door stil te staan bij de staties van de kruisweg. In onze kerk zijn we al jaren gewend deze viering van 15.00 uur met en voor de kinderen te

doen. Op een voor hen aanschouwelijke wijze vertellen we hen over het lijden en sterven van Jezus. Ouders en hun kinderen zijn van harte welkom deze kinderkrusweg te vieren. 's Avonds is er de zogenaamde kruishulde, een sobere viering waarbij bloemen en lichtjes gebracht worden bij het kruis om onze betrokkenheid te tonen met het lijden van Jezus. Naast de Aswoensdag is deze dag een verplichte vasten -en onthoudingsdag, waarbij onthouding betekent dat we geen vlees mogen eten die dag.

Op de Stille Zaterdag zijn er overdag geen uitbundige activiteiten in de kerk tot de Paaswake 's avonds, een feestelijke viering die begint in een donkere kerk. We kijken wakend uit naar de verrijzenis van de Heer. De nieuwe Paaskaars wordt plechtig naar voren gedragen onder de paasjubelzang en het licht van de paaskaars wordt doorgegeven aan de gelovigen. De gehele liturgie van de Paaswake is feestelijk, indrukwekkend en vol symboliek. Het nieuwe doopwater wordt gezegend, de aanwezige gelovigen hernieuwen hun doopbelofte en er is een keur aan prachtige bijbellezingen. De paaswake sluit het triduum af. Aansluitend op de zondagochtend vieren we de Verrijzenis van de Heer, de kern of het hart van ons geloven.

De kerk vertelt ons het verhaal van Jezus' verrijzenis, zoals Zijn vrienden hebben ervaren drie dagen na zijn dood. We hebben dat verhaal broodnodig om het geloof in het leven levend te houden ondanks alle doodservaringen die we allemaal beleven. Ik hoop met velen van u de Goede Week van begin tot eind te mogen vieren en wens u hierop een goede voorbereiding toe om u straks van harte een Zalig Pasen toe te wensen.

Pastor Kiki Kint.

## Familieberichten

### ☪ Doopsel ☪

Door het doopsel is opgenomen in onze geloofsgemeenschap:

**Morgan Charlotte Broekmeulen**

dochter van Dimitri Broekmeulen en Josephine Alofs, Waver 36

{ { }

### ã

Opgenomen in het ziekenhuis Amstelveen:

Dhr. Toon Rietveld uit zorgcentrum Theresia

Mevr. Bart, heeft inmiddels het ziekenhuis Amstelveen verlaten waar zij een knieoperatie heeft ondergaan. Thuis in de Hoger Amstellaan 30 mag zij hiervan herstellen!

Wij wensen hen herstel toe en gedenken hen in onze gebeden.

Wij zijn niet altijd op de hoogte van ziekenhuisopnames of opname in een verpleeghuis. Stelt u een bezoekje op prijs van de bezoekgroep of van de pastor, dan kunt u dit doorgeven aan Dhr. Schreurs, tel: 4961890 of via een telefoontje naar de pastorie: tel: 4961320

## Vormsel----Eerste Communicanten-----Jongeregroep

-Nog een paar maanden van voorbereiding op het H. Vormsel dat 2 juli door Vicaris Geukers aan 5 jongeren zal worden toegediend. Maandelijks komen we bij elkaar, afwisselend bij gastouders of op de pastorie, om samen te werken aan opdrachten, te luisteren naar verhalen of met elkaar te praten over diverse onderwerpen. Wat is er zo al aan de orde geweest? Een speelse kennismaking met elkaar over wie we zijn, afgesloten met een groepsfoto die u achter in de kerk kunt bewonderen. Er is gesproken over spiritualiteit en 'mensen en hun inspiratie'. Wat is de bijbel voor soort boek en hoe we ons kunnen laten raken door de geest van Jezus? Bij het onderwerp Kerk en Gemeenschap werden de eigen activiteiten van de parochie verkend en in groter verband gebracht met dekenaat, bisdom en wereldkerk. 22 Februari volgt er een speurtocht door de kerk. Uiteraard gaan we op 2 april naar de jaarlijkse Bavodag, een activiteit voor vormelingen van het bisdom Haarlem. We zullen ons uiterste best doen om de hieraan verbonden trofee in de wacht te slepen.

In de Goede Week zal op Witte Donderdag een Seidermaaltijd plaatsvinden! U leest het.....een druk en afwisselend programma, waarbij ook de ouders betrokken zijn via enige catechese tijdens de ouderavonden. Hun steun is hard nodig, want zij zijn degenen die hun kinderen voor moeten gaan in geloof.

-Ook 17 kinderen zijn inmiddels aan de voorbereiding op hun Eerste Communie begonnen. Iedere maandag na schooltijd wordt er in de Cuyperskamer geluisterd naar verhalen over Jezus, naar de eigen verhalen en wordt er gekleurd en geknutseld in het eigen werkboek. Er is een fijne kam gehaald door het communieproject zodat er dieper op de aangeboden stof kan worden ingegaan en wij hopen op deze wijze samen te mogen groeien in geloof. De steun van de ouders is hierbij onontbeerlijk. Zij ontvangen ondersteunende catechese tijdens de ouderavonden. Als kerkgemeenschap hebben wij hen heel hard nodig. Geloven doe je immers samen! 21 Februari zal koster Ton van de Vall de kinderen rondleiden in de kerk en hen de nodige uitleg geven van

alles wat er te zien is in onze mooie kerk. 30 Maart wordt het traditionele bezoek aan bakker Out gebracht, waar de kinderen de fijne kneepjes van het broodbakken kunnen zien én zelf uitproberen. Altijd een hele leuke en spannende middag voor iedereen 10 April zal de Eerste Communieviering plaatsvinden, waarin pastor Adolfs en pastor Kint zullen voorgaan. We hopen zowel voor de Vormselviering als de Eerste Communieviering dat vele parochianen deze diensten bij zullen wonen om de jeugd een warm welkom te heten en hen gemeenschapsgevoel te laten ervaren.

-De Jongeregroep komt maandelijks bij elkaar in de Cuyperskamer. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd en dit blijkt heel goed te bevallen. Samen eten verstevigt het saamhorigheidsgevoel en is gewoon hartstikke gezellig! Na de maaltijd is er ruimte voor diverse activiteiten: een strandwandeling met thema, een video met discussie of een spel. Er wordt nagedacht of we deel kunnen nemen aan de Wereldjongerendagen in Keulen die gehouden worden van 13-22 augustus. Het bisdom Haarlem is van plan om met de boot naar Keulen te gaan. Dat is toch een hele leuke avontuurlijke uitdaging.

De groep is nog te klein voor een 'jongerenviering' in de kerk, maar vieren in de Cuyperskamer zelf zou een goede optie kunnen zijn. Mochten er jongeren uit de parochie zijn die zich bij de jongeregroep willen aansluiten, dan zijn zij uiteraard van harte welkom! Het gaat om jongeren in de leeftijd vanaf 14 jaar.

## Bericht van de redactie.

De kopij voor het **april-nummer** kunt u t/m **donderdag 16 maart** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18.

## Van bergruimte naar kapel/stilteruimte

Bestuur en pastores hebben het idee opgepakt om de voormalige dagkapel weer in ere te herstellen en opnieuw in te richten. In vroegere tijden was deze ruimte het zogenaamde 'armenhuisje' waar minder bedeelden van de parochie geldelijke steun konden ontvangen. Jaren later werd deze ruimte gebruikt als oefenruimte voor het koor Elckerlyc en weer later werd het armenhuisje omgetoverd tot dagkapel voor doordeweekse vieringen in klein verband. Tot voor kort werd de dagkapel echter meer en meer opslagruimte. Eigenlijk doodzonde!

Nu is het plan opgepakt om de ruimte weer te herstellen, de ingang aan de Rondehoepzijde opnieuw te openen en er een kapelletje annex stilteruimte van te maken. Het ligt in de bedoeling dat deze ruimte dagelijks open zal zijn, dus ook in de weekenden. Om onze gemeenschap in Ouderkerk de kans te geven een kaarsje op te steken, iets neer te schrijven in een intentieboek, om zomaar stil te bidden of even op adem te komen. Het zal ook een ruimte worden, waar de vele mensen die op de fiets of met de boot Ouderkerk aandoen een bezoekje aan kunnen brengen. We hebben de ervaring dat hieraan behoefte is en het lijkt ons een verrijking voor ons mooie dorp. Eigenlijk vinden we dat een kerk dagelijks open zou moeten zijn als plek om even stil te worden in deze vaak hectische tijd. Helaas is dit niet mogelijk omdat het ons aan man/vrouwkracht ontbreekt die bij een geopende kerk als 'kerkwacht' zouden willen fungeren. Met het oog op de komende restauratie en het gevaar van diefstal is een dagelijks geopende kerk een optie die wij achter ons hebben gelaten. Maar wel graag een kapel/stilteruimte voor iedereen!

Enkele bestuursleden hebben enige weken geleden spontaan op een zaterdagmorgen de eerste klap met de sloophamer gegeven om de ingang naar buiten toe vrij te maken. Twee vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld voor het nodige sloop en herstelwerk. Maar wij zouden het fantastisch vinden, wanneer we allen samen als geloofsgemeenschap deze ruimte tot een fraaie stilteruimte kunnen omtoveren. Een belangrijke reden om het écht samen te doen zijn ook

de financiën. We staan als gemeenschap voor de grote kosten van de restauratie van kerk en orgel en het is niet verantwoord ook nog eens hoge kosten te maken voor herstel en inrichting van een stilteruimte. Er is dus werk aan de winkel voor de vele handige parochianen en Ouderkerkers die het leuk vinden hun talenten te besteden aan deze klus waarvan we hopen dat die tegen de zomer geklaard zal zijn. Maar natuurlijk niet voordat deze ruimte is ingezegend. De eerste klappen leverden meteen uitzicht naar buiten toe, want de muur waarin zich de ingang/uitgang bevindt is in slechte staat en de deur blijkt opnieuw verankerd te moeten worden. Ook moeten enkele muren gestukadoord worden. Tegen de tijd dat u dit leest, zal het sloopwerk al achter de rug zijn, o.a. het weghalen van het verlaagde plafond waarboven tot ieders verrassing het originele plafond in zachtgele teint. **(foto's van het tot nu toe geleverde werk zijn al te bekijken op de website: [www.kerkenouderkerk.nl](http://www.kerkenouderkerk.nl))** Maar dan begint het echte werk pas! Wat staat er zoal te gebeuren?

Het plafond schoonmaken, repareren en schilderen. Wanden stukadoors en schilderen, een gaskachel verwijderen, schoonmaken en opnieuw terugplaatsen, luiken schuren en vernissen, een raamsponning herstellen, plakplastic van de ruiten verwijderen en ramen herstellen. Ongetwijfeld zijn er veel meer klussen die ik als pastor over het hoofd zie! Als laatste de parketvloer herstellen, schuren en lakken en vanaf de deur een paadje maken naar de stoep van de Rondehoep om de weg naar de stilteruimte te markeren. Daarna kan de kapel worden ingericht.

Wie zoeken wij? Stukadoors, schilders, timmerlui en iedere handige man of vrouw die enthousiast hieraan kan/wil meewerken. Ook zoeken wij 8 mensen die bereid zijn ieder een bidstoel te schuren en te lakken. De inrichting zal eenvoudig zijn, maar oude zaken 'nieuw' maken is een grote en leuke uitdaging. Intussen mochten we een gift ontvangen om een devotieblok of verlichting aan te schaffen. Hartelijk dank voor dit geweldige gebaar!

Heeft u ideeën om op een financieel verantwoorde wijze aan materiaal zoals verf e.d. te komen, dan zijn uw spontante invallen meer dan welkom! Voor de klussen en/of ideeën kunt u zich melden bij Dhr. Cor

Jansen, 4961320 of bij de pastorie. Geef blijk van uw betrokkenheid bij onze mooie kerk die zo bepalend is voor Ouderkerk.

Voorlopig wordt er iedere zaterdag gewerkt en wel vanaf half 10.

Eerder beginnen mag uiteraard. Echt, alle hulp is zeer welkom en het zal toch fantastisch zijn om straks heel trots te kunnen zeggen:

**Dit hebben wij samen gerealiseerd!**

Pastor Kiki Kint

### Bericht van het St. Caeciliakoor.

Onze dirigent, Laurens de Boer gaat deelnemen aan een theaterproductie.

Deze productie getiteld "Amadeus" is ook te zien en te horen in de Schouwburg te Amstelveen, en wel op 17 – 18 – en 19 mei a.s..

Aan deze voorstelling werken ook mee: Jeroen Krabbé en Marc-Marie Huijbregts.

Door deze theaterproductie is het Laurens de Boer niet mogelijk het koor gedurende de maanden april en mei te leiden.

Voor deze periode heeft hij gezorgd voor vervanging.

Haar naam is: Stephanie Muller

Zij heeft echter op de donderdagavond verplichtingen in Rotterdam en derhalve is gedurende deze maanden de koorrepetitie weer verplaatst naar de dinsdagmiddag.

In de maand april is zij ook op de zondagochtend nog verhinderd.

U zult als parochiaan haar dus voor het eerst ontmoeten tijdens de eerste viering in mei welke door ons muzikaal wordt opgeluisterd.

**Cor Jansen.**

### Data gezinsvieringen met medewerking van 't Kwetternest

**6 maart: woord -en communieviering: voorganger pastor Kint**

**20 maart: Palmпасen: kindernevendienst**

**26 maart: Goede Vrijdag, 15.00 uur kinderkruisweg**

**10 april: Eerste Communieviering**

**22 mei: Eucharistieviering, voorganger Pater Bolsius.**

**19 juni: oecumenische gezinsviering**

10 juli: laatste gezinsviering vóór de grote vakantie, voorganger pastor

Kint

### Afscheid deken J. Stam

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het dekenaat heeft pastoor J. Stam afscheid genomen als deken van het dekenaat Amsterdam. Hij heeft deze functie zeven jaar lang bekleed op een wijze en pastorale manier. Op de zeer druk bezochte receptie namen vele pastores en bestuursleden afscheid van de deken, zo ook de bisschop en hulpbisschop van Haarlem. Voor zijn grote inzet voor het pastoraat en kerk werd de scheidend deken door Mgr. Punt benoemd tot erekapelaan van Z.H. de Paus. Met deze eretitel mag pastor Stam zich nu ook monseigneur noemen, en bij voorkomende gelegenheden "klein paars" dragen, dat wil zeggen: een paarse sjerp en een toog met paarse zoom. J. Stam blijft als pastoor verbonden aan de St. Nicolaaskerk in de binnenstad van Amsterdam. Vanaf deze plaats willen wij graag onze waardering en dank uitbrengen aan deze hartelijke en beminlijke pastoor.

## Toevoeging door de administrator van de parochie

De periode waarin ik een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren is eigenlijk al voorbij. Want dat is die van de afbraak van het oude. Iedereen die wel eens naar een preek van mij luistert, of een boek of een artikel van mij gelezen heeft, kan dat weten. Maar de bedoeling is altijd wel, dat er iets nieuws voor in de plaats komt. Dat geldt ook voor het interieur van ons kapelletje.

In verband met mijn overige werkzaamheden komt mij het beste uit om een oude bidstoel mee te nemen en die thuis op te knappen. Het lijkt me leuk om zo'n oud lor weer als nieuw te maken. Er is een bijbeltekst die mij het meest aanspreekt van allemaal. Dat is de zin: 'Zie ik maak alles nieuw'. Daarom ben ik wel blij dat ik in Ouderkerk terecht gekomen ben. Want over een aantal jaren hebben we een gerestaureerde kerk met een vernieuwd orgel, en kun je even binnenwippen in de nieuwe dagkapel.

Naast mijn poging om een bidstoel op te knappen zal ik nog een financiële bijdrage geven die voor de aanschaf van materiaal of iets anders dat noodzakelijk is, gebruikt kan worden. Dit zijn de dingen die ik kan doen. Ik hoop dan maar, dat er anderen zijn die ook iets doen. En die zijn er. Want dat is intussen al duidelijk gebleken. Het mooiste zou zijn als het enthousiasme van degenen die nu acte de présence geven, op de andere parochianen en betrokkenen overslaat. Dan wordt de kapel een juweeltje waar we trots op kunnen zijn. Het aardige van het plan is dat het goed haalbaar is en binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan zijn. Want de kapel moet eenvoudig blijven en niet te vol zijn. Het belangrijkste zijn ruimte en stilte. Dat is wat mensen zoeken om tot zichzelf te komen.

Daar staan mooie gedachten over in het *Lied om bezinning*, dat het koor Elckerlyc op haar repertoire heeft. De laatste strofe van dat lied is direct van toepassing op het kapel-project:

*Een moment van rust en van bezinning  
dan gewapend op naar elke dag  
dan weer 's avonds laat dankbaar kunnen zeggen  
toch wel fijn, dat dat in ons vermogen lag.*

Een enkele keer fiets ik wel eens langs de Amstel. Dan stap ik zeker af om de dagkapel te bezoeken. Ik ga dan wel op mijn eigen stoel zitten. Zolang die er staat. Want we moeten er rekening mee houden dat er wel eens een kaarsje of een stoeltje wordt meegenomen. Maar zulke boeven moeten we eigenlijk dankbaar zijn, want daardoor maken ze nog meer ruimte dan er al was. Zo draagt de penoze er zorg voor, dat er in de kapel een kloosterlijke sfeer blijft hangen van eenvoud en leegte. En boeven moeten tenslotte ook ergens op zitten. Als ze dan maar wel positief blijven, in de trant van: *lekker stoeltje, goed geschilderd.*

Over de inzegening van de kapel moeten we het nog maar eens hebben. Misschien wil de bisschop of de deken het wel doen. Maar het is een geruststellende gedachte dat we het in geval van nood ook zelf kunnen. Zoals we straks ook kunnen zeggen dat we samen een klein kerkje hebben neergezet. Eigenlijk zou het project de leiding van het bisdom wel moeten aanspreken. Die heeft tenslotte de slogan bedacht: ***Kerk wij samen.***

Pastor Gérard van Tillo

## Gesprek bij de koffie

Op de eerste donderdag van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving aan de hand van een stelling, een tekst of iets wat u zelf wilt inbrengen. Iedereen die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en kalfjes is van harte welkom op **donderdag 3 maart om 10.00 uur** in de pastorie.

Pastor Kiki Kint.

## Paaszaterdag (26 maart)

Uit de naam van een feestdag of gedenkdag is meestal af te leiden wat er op die dag gevierd wordt. Bij de voor velen vertrouwde naam Paaszaterdag blijkt dat echter niet voor iedereen zo eenvoudig te zijn.

### *Eén doorlopend gebeuren*

Gedurende een lange periode in de geschiedenis van de Kerk werd met 'Paaszaterdag' aangegeven dat het paasfeest als gedachtenis van Jezus' verrijzenis uit de doden op de zaterdagmiddag vóór paaszondag begon. Het was dan al Pasen en het vasten was voorbij. Elke grote feestdag in de Kerk begint namelijk met het avondgebed op de vooravond of de eerste vespers: zo ook natuurlijk het grootste feest van de christenheid. Nu weer duidelijk geworden is dat de jaarlijkse viering van het paasmysterie één doorlopend gebeuren is, dat op drie aaneengesloten dagen wordt herdacht: Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Eerste Paasdag, is de betekenis van de middelste dag veranderd. De gedachtenis van Jezus' opstanding uit de dood begint immers pas met de Paaswake, waarin wij wakend uitzien naar de morgen, het tijdstip van Jezus' ontwaken uit de slaap van de dood.

### *Stille Zaterdag*

Op Paaszaterdag gedenken wij de grafrust van Jezus. De Zoon van God is als mens ontslapen en door Jozef van Arimatea neergelegd in een nieuw graf. Daarom heerst er op aarde een diepe stilte en rust. Vanwege deze stilte wordt Paaszaterdag ook wel Stille Zaterdag genoemd. Maar in de beleving van vele gelovigen lijkt het dat deze dag als het ware wordt overgeslagen. Goede Vrijdag en Pasen vieren wij en wij gedenken op die dagen de dood en de verrijzenis van Jezus, maar de dag die tussen deze twee dagen ligt, betekent in ons godsdienstig leven veelal niets. Toch belijden wij iedere zondag in de geloofsbelijdenis dat Jezus is neergedaald ter helle, dat wil zeggen: dat Hij is afgedaald in het dodenrijk. De rust van Jezus in het graf betekent dat Hij werkelijk dood is gegaan. Maar zo bidden wij in psalm 16: 'Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over.' Dat is het geloofsgeheim dat wij vieren op Paaszaterdag.

### **Evert de Jong**

## Pasen

Eén dezer dagen kreeg ik een 'glossy' tijdschrift onder ogen met een reportage over het nieuwe toerisme in Kroatië. Nadat daar tien jaar geleden een nietsontziende oorlog woedde, krabbelen het land en de bevolking langzamerhand op en hervinden zich.

### *Symbool*

Eén van de mooiste symbolen van het feit dat dit vast gaat lukken, vind ik de herbouw van een eeuwenoude brug in het stadje Mostar. Honderden jaren lang vormde de 'Stari Mosti' niet alleen een toeristische attractie, een verbinding tussen oost en west, maar ook het symbool van een vreedzame samenleving van moslims en christenen. Jongens 'bewezen' er hun volwassen-ording door op hun achttiende verjaardag met veel stoerheid er vanaf te springen in de rivier Neretva, en er werden romantische afspraakjes gemaakt. Totdat een fatale beschieting in november 1993 een einde maakte aan het zo betekenisvolle bestaan. De brokstukken vielen in de kolkende rivier, en velen die het zagen konden hun tranen niet bedwingen. Het was immers een brug met een ziel!

### *Paasgedachte*

Toen de rust wat begon terug te keren, groeiden ook de plannen tot herbouw van de brug, die zoveel meer betekende dan een gewone verbinding tussen twee oevers. Duikers dolven de brokstukken op, en met veel liefde en investering werden ze opnieuw gebruikt om de oude brug te restaureren. Zoveel jaar nadat men had gedacht: dit komt nooit, maar dan ook nooit meer goed, kon men de overkant weer bereiken. De brug werd een symbool van verzoening en solidariteit. Men had zich niet laten leiden door: het is onmogelijk, maar door 'en toch'. Voor mij geldt dat als een regelrechte Paasgedachte, ook in de tijd dat Nederland soms dreigt te verzinken in moedeloosheid over de verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

### **Henny Wessel**



## Restauratie kerk en orgel

Terugblikkend blijkt de maand december 2004 ook voor de restauraties van kerk en orgel een geschenkmaand te zijn geweest.

Op 14 december vaardigde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, via de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, een beschikking uit waarin ook de stijging van kosten over de laatste vijf jaren voor de restauratie van het Vollebregt orgel subsidiabel worden verklaard. Het subsidiabele bedrag wordt hierdoor verhoogd van de aanvankelijke €230.426 naar €310.443, d.w.z. naar de thans geldende prijzen die overeenkomen met de contractueel vastgelegde verplichtingen. Tegen het tarief van 70% bedraagt de aanvullende subsidie €56.012.

Hiermede is definitief komen vast te staan dat de restauratiekosten €310.443 bedragen en de Rijkssubsidie €217.310, resulterende in een noodzakelijke eigen bijdrage van €93.133. We zijn uitgekomen op de meest gunstig denkbare situatie. In de overtuiging dat het bijeenbrengen van de vereiste eigen middelen een haalbare opgave moet zijn herhalen we hier ons beroep op uw vrijgevigheid. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de fiscaal aantrekkelijke periodieke schenking voor een tijdvak van vijf jaar. We richten ons in het bijzonder tot de parochianen van St. Urbanus, de overige Ouderkerkers, en alle orgel sympathisanten.

Ook in december, besloot het Rabobank Coöperatiefonds als algeheel sponsor voor de restauratie van het Caecilia rozetvenster op te treden. Het venster voorstellende St. Caecilia, patrones van de kerkmuziek en haar beoefenaren, is een van de schitterende ornamenten in de Urbanuskerk. Met de restauratie is een bedrag gemoeid van €22.750. Niet alleen zal het glas-in-loodwerk waar nodig worden gerenoveerd. Ook zal de mechanische steunconstructie die nu vervaardigd is van ijzeren staven worden vervangen. De uitzetting van ijzer als gevolg van roestvorming vernietigt de invoeging in het van bakstenen gemetselde ronde kozijn. Door de vervanging met roestvrij brons zullen we in de toekomst van deze perikelen verschoond blijven.

Het Comité van Aanbeveling voor de restauratie van de kerk bestaat in zijn definitieve samenstelling uit de volgende leden.

- Prof. dr. H.A.M. van Alphen, voorzitter CDA Ouder-Amstel
- J. (Senior) Coronel, voorzitter Portugees-Israëlietische Gemeente
- Ds. drs. J. de Heer, predikant De Nieuwe Kerk
- G.C.M. Korrel, lid Gemeenteraad Ouder-Amstel, CDA, voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Abcoude Ouder-Amstel
- Mw. A.M. Nagel, lid Provinciale Staten Noord-Holland, CDA
- J.R.A. Nawijn, burgemeester Ouder-Amstel
- Mr. P.R. Stoffelen, voormalig lid Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, PvdA

De Stichting Urbanus prijst zich gelukkig deze prominente personen uit de Ouderkerkse gemeenschap bereid gevonden te hebben het lidmaatschap van het Comité te aanvaarden. Deze ambassadeurs voor onze zaak vormen voor u de garantie dat we een behartenswaardig goed doel nastreven.

C.A.J. Ammerlaan, secretaris Stichtingen Urbanus en Vollebregt

## Zondagmiddag-inloop Dienstencentrum.

De eerstvolgende inloopmiddagen zijn op  
**zondag 27 februari en 20 maart.**

De tijd is van  
**14.00 uur tot 16.00 uur**  
in het Dienstencentrum.

Koffie en thee zijn gratis, het drankje moet worden betaald.

ùùùùù

*zondag 6 maart*

*10.00 uur*

# *Gezinsdienst*

*Laat de kinderen*

*tot mij komen*



*U bent allen weer van harte welkom*

Uitnodiging voor alle kinderen

KINDERNEVENDIENST

op

**PALMZONDAG ..... PALMPASEN**

Maak jij een palmpaasstok?

Kom dan meelopen in de palmpaasprocessie  
op 20 maart (palmzondag) om 10.00 uur in de Urbanuskerk!

De kinderen lopen met hun stok in de processie  
en gaan een gedeelte van de dienst naar de  
pastorie voor hun eigen verhaal.





## GOEDE VRIJDAG



*Een moment van bezinning.*

*Op Goede vrijdag 25 maart is er  
de Kruisweg in de Urbanuskerk.  
Om 15.00 uur herdenken we de weg  
die Jezus moest gaan voor Hij stierf  
aan het kruis.  
Het Kwetternest zal hierbij zingen.*



*s'Avonds is er om 19.30 uur de  
Kruishulde  
waarbij het Caeciliakoor zingt.*



## Parochianen bedankt.

Die dank wil uw PCI overbrengen namens de Stichting Derde Wereld Hulp van Margreet van Coeverden, Hayat-E-Nau in Hyderdabad Sindh, en het project van Mw. De Kuiper in Bushat Albanie vanwege de ontvangen bijdragen door de kerstcollecte.

Hoewel de totale opbrengst met € 1640,- lager was dan in 2003 (€ 40,-), kon de PCI aan ieder project € 550,- overmaken.

Kort voor Kerstmis '04 bezochten wij een goed georganiseerde informatieavond van de Stichting Derde Wereld Hulp; daar werd op aansprekende wijze duidelijk hoe gericht en structureel deze Stichting hulp biedt aan zeer veel hulpbehoevenden (waaronder veel zwervkinderen) in Vijayawada in India.

Achter in de kerk heeft u de foto's kunnen zien van de gehandicapte kinderen die door Hayat-e-Nau weer een nieuw leven wordt gegeven door ofwel noodzakelijke operaties of hulpmiddelen.

Mw. de Kuiper is na een lange reis naar Bushat in de maand december ook weer met een goed gevoel in Ouderkerk teruggekeerd.

De vracht uit Nederland was daar inmiddels gearriveerd en zij is heel druk geweest met de verdeling van alle goederen.

De arme gezinnen en ook de weeskinderen (ca. 60 kinderen) in het plaatselijke weeshuis waren gigantisch blij met de voedselpakketten en de cadeaus die zij van haar en haar dochter Helen mochten ontvangen.

Het blijkt keer op keer dat Albanië door de meeste hulpverleningsinstanties wordt vergeten. De directeur van het weeshuis vertelde haar dat de kinderen in het weeshuis nog nooit enige hulp van buiten Albanië hadden ontvangen.

De herinneringen aan de blije gezichten zijn voor Mw. de Kuiper onvergetelijk en het geeft haar een goed gevoel dat dochter Helen met haar gezin in Bushat haar vele werk met veel enthousiasme voortzetten. U moet het met uw PCI eens zijn dat bovengenoemde projecten veel voldoening geven.

Namens uw PCI, Nico van Wieringen

## Stille Omgang in de nacht van 12 op 13 maart 2005

De intentie van de a.s. Stille Omgang is ontleend aan het verhaal van de Emmausgangers Lucas 24, 13-35. Brood voor onderweg voor ons allen. Twee mensen onderweg nodigen de "vreemdeling" uit bij hen te blijven. Zij merken nog niet dat het Jezus zelf is. De vreemdeling wordt als vriend binnengeloodst. Jezus gaat met hen aan tafel. Ze bieden Hem een ereplaats aan. Er is vrede en eensgezindheid. Dan wordt Hij hun gastheer bij het breken van het brood. En zij herkenden Hem. Zo is Jezus ook onze gastheer. Zo wilde Christus op unieke wijze aanwezig blijven in de wereld, ook in onze wereld waar Hij vrede brengt als wij Hem daarom vragen en waar wij door Hem vrede vinden. Zie ook [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl)

Het thema luidt derhalve: "**Eucharistie broodnodig voor ons dagelijks leven.**"

Dit jaar, het 124ste jaar van de Stille Omgang verwachten wij wederom uit het hele land tegen de tien duizend bedevaartgangers, die de traditie voortzetten, die in het jaar 1345 na het zgn. 'Mirakel van Amsterdam' is ontstaan. Vele katholieken, maar inmiddels ook andere medechristenen trekken deze nacht in de 40- dagentijd (tijd voor Pasen) naar Amsterdam om ieder op eigen wijze en in stilte door de stad de route te lopen en Eucharistie te vieren. De tocht is dezelfde als de middeleeuwse Mirakelprocessie, ontstaan in het jaar 1345. Steeds meer groepen van jongeren ondernemen de tocht, maar dan vaak van grote afstand te voet of per fiets.

Uit de overlevering: Deze processie is ontstaan n.a.v. van de geschiedenis van een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ontvangen moest hij braken. Het braaksel werd toen in het haardvuur geworpen met het wonderbaarlijke gevolg, dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in de as van de haard werd aangetroffen. De hostie werd door de verzorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd geroepen. De pastoor moest uiteindelijk tot drie keer toe de hostie ophalen omdat de hostie steeds weer in de kist werd aangetroffen. De laatste keer werd de hostie in een officiële

processie naar de parochiekerk overgebracht, de huidige Oude Kerk. Zo heeft dit wonder bekendheid gekregen.

In deze tijd wordt de Stille Omgang pluriform beleefd: voor sommigen als een verering van Christus in de gedaante van het brood ( de hostie ); voor anderen als een activiteit in de 40- dagentijd, de tijd voor Pasen met een eigen vaak heel persoonlijke intentie. Voor weer anderen met name de jongeren als een onderdeel van een groter en gemeenschappelijk project waarin gebeden en gemediteerd wordt afgewisseld met muziek en ruimte is voor een gezellige lunch voorafgaand aan de nachtelijke Omgang.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot het secretariaat voor verdere inlichtingen. Er zijn 70 groepen uit het hele land. Individuele deelname is ook mogelijk door zich aan te sluiten bij een van de Eucharistievieringen bijvoorbeeld in de Krijtberg aan het Singel 448 te Amsterdam om 22.30 speciaal voor Amsterdammers en om 24.00 uur voor jongeren.

## Wereldgebedsdag

De Wereldgebedsdag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 4 maart a.s. om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk.

Wereldwijd wordt deze gebedsdag gevierd en dit jaar is de liturgie, met als thema "Laat je licht schijnen", samengesteld door vrouwen uit Polen. Deze gebedsdag begint met een viering in het Verre Oosten, daar waar de zon opgaat tot daar waar zij ondergaat. Dit betekent, dat er 24 uur lang doorlopend gebeden wordt.

Door de wereld gaat één lang gebed, in vele verschillende talen, maar allemaal gebruik makend van dezelfde orde van dienst.

Een unieke dag, waar u aan mee kunt doen, door als een 'warme' haag om een ander land heen te staan of door solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

'Laat ook uw licht schijnen!' en voel u welkom in deze gebedsdienst, die georganiseerd wordt door de plaatselijke Raad van Kerken.

namens de Raad van Kerken,

R. Alberts, Secr.

## Oecumenische viering in de week van Gebed voor de Eenheid.

Op 16 januari j.l. was de oecumenische viering van Gebed voor de Eenheid. Voorgangers: pastor K. Kint en ds. J. de Heer. De zang werd verzorgd door Capella nova en het Caeciliakoor o.l.v. E.J. Joosse. Het thema was: "Christus als fundament."

Na het welkomstwoord volgde het "Lied aan het licht". Daarna werd het litaniegebed van dankzegging gebeden wat begon met: "Zo spreekt Jezus, de Heer omwille van mijn liefde tot U, mijn volk, werd ik geboren in Betlehem" en eindigde met: "Mijn dierbaren, luisert naar mij, want Ik ben met jullie, iedere dag tot aan het einde der tijden." Het lied: "Dankt, dankt nu allen God" sloot hierop aan. De eerste lezing was uit Genesis 28,10-17 van Jacobs droom in Betel, gevolgd door psalm 118 "Laat 's Heren goedheid prijzen," waarvan couplet 1, 7 en 8 gezongen werden. Hierna volgde de lezing uit de brieven aan de 1 Korintiërs 3,10-13a. De evangelielezing was van Matteus 7,23-27. Daarna werd het lied: "Een rijke schat van wijsheid," gezongen. In de overweging hield pastor Kint ons voor dat het kruis van Christus het diepste fundament is van alle christenen en dat, dat ons protestanten en katholieken met elkaar verbindt. Natuurlijk zijn er tegenstellingen maar God is groter dan al onze verschillen. De kinderen kwamen terug van de kindernevendienst en de pastor vroeg hen hulp om de 2 planken die vanaf het begin van de dienst in de kerk stonden met elkaar te verbinden. Wat kun je hiervan maken vroeg ze? De een opperde een dak, de ander zei: "Misschien een huis". maar dan heb je planken te kort. "En zo dan?" zei de pastor. Ja, een kruis! en zo werden de 2 planken met touw verbonden tot 'n kruis, waarbij de pastor hulp kreeg van 'n sterke jongen. De collecte was bestemd voor de bouw van een tehuis voor weeskinderen in Sri Lanka wat werd toegelicht door een van de initiatiefneemsters van de stichting, "Raja Sri Lanka" en bracht €602,19 op waarvoor allen heel, heel hartelijk dank. Tijdens het gebed om vergeving werden 4 symbolen geplaatst, een korenaar, een baksteen, water en vuur waarin de wens tot uitdrukking kwam om mee te werken aan de opbouw van die ene kerk.

Na de vredeswens en geloofsbelijdenis van Nicea werden de voorbeden beantwoord met een gezongen: Kom tot ons oh Heilige Geest. Het oecumenisch "Onze Vader" en slotlied: "Aan wat op aarde leeft", werden besloten met wegzending en zege. De deurcollecte was voor de Raad van Kerken welke €161.80 heeft opgebracht. Mensen, allemaal hartelijk dank.

Na afloop was er gelegenheid een kopje koffie te drinken in Reho-both en nog wat na te praten. De volle kerk versterkte onze saamhorigheid en we kunnen terugzien op een inspirerende dienst.

Namens de Raad van Kerken  
Tonny Broersma - van Engen.

## Aktie kerkbalans

Stand van zaken Kerkbalans per 26 november 2004

Totaal toegezegd:	€ 41.713,94
Totaal ontvangen	€ 39.349,73
Niet ontvangen	€ 2.364,21

U ziet het jaar is afgesloten met een negatief saldo. Laten wij met zijn allen ons best doen om 2005 positief af te sluiten. Met het inboeken van de toegezegde bedragen voor 2005 ben ik druk bezig. Ik hoop u in het volgende parochieblad de stand te kunnen medelen.

Girorekeningnummer: **290535**  
Bankrekeningnummer: **3518.06.210**

Groeten, Cor Jansen.

## Vastenactie: Schoon drinkwater en overlevingskansen voor de Maasai, Tanzania.

De Maasai in Tanzania worden in hun bestaan bedreigd door gebrek aan grond, educatie en schoon drinkwater. De opkomst van grote landbouwbedrijven en grootschalig toerisme leidt ertoe dat het leefgebied van de Maasai steeds kleiner wordt: ook het graasgebied voor het vee wordt steeds kleiner. De Maasai moeten dan ook andere manieren van bestaan vinden. Jongeren trekken naar de steden om daar een baan te zoeken. De Maasai die achterblijven maken langzamerhand de overstap van een nomadenbestaan naar kleinschalige landbouw.

Het ontwikkelingsbureau van het bisdom Arusha steunt de Maasai om de omschakeling naar landbouw te maken en uit de positie van armoede te geraken. Door de langdurige droogte zijn de oogsten erg slecht: de grond brengt te weinig op om een gezin van voedsel te kunnen voorzien. Tijdens landbouwtrainingen worden duurzame landbouwtechnieken geleerd, bijvoorbeeld over het voorbereiden van het land, het planten van (bepaalde) gewassen en het gebruik van zaden. Ook wordt geleerd om het weinige regenwater dat valt te benutten: door contouren om het land te maken stroomt het regenwater niet weg. Het resultaat is een aanmerkelijk grotere oogst! Op deze wijze zijn zij beter in staat in het bestaan van het gezin te voorzien. De volgende stap is het afzetten van wat over is op de lokale markten.

Naast duurzame landbouwmethodes is er ook aandacht voor schoon drinkwater en educatie. Gezamenlijk worden initiatieven genomen ter verbetering van de situatie. Doel is het opbouwen van een duurzame toekomst. De Vastenactie steunt hen hierbij.

## Bazar 2004

Weet U het nog op de tweede zaterdag in november 2004 hebben we de bazar gehouden. Ieder jaar een weerkerend evenement, dat gezien de opbrengst de moeite waard is om te organiseren. Het werk en alle activiteiten van de instellingen worden voor een heel jaar daaruit betaald.

De opbrengst is bruto €4303,96. Het jaar ervoor was dat €4170,=. Dus toch weer een winst je van €130,=. Na aftrek van de onkosten wordt het bedrag over 5 organisaties verdeeld. Die zijn daar heel blij mee. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, de mensen die ons financieel ondersteunden en alle bezoekers onze welgemeende dank. Namens het Gezamenlijk Vrijwilligers Overleg, Coby van Harten

## JAARVERGADERING

De R.K. Begraafenisvereniging van "St. Antonius de Kluizenaar" houdt haar jaarvergadering op **vrijdag 18 maart as. om 20.15 uur** in het Gezellenhuis.

Het bestuur waardeert het wanneer de leden door hun bezoek aan de vergadering blij geven van hun betrokkenheid.

De secretaris,

J.P.F. Snel

De voorzitter,

C.J. Broers

## Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt op (dit is een Paas/voorjaars-schoonmaakbeurt. Dus..... vele handen maken licht werk)

**woensdagmiddag 16 maart om 13.00 uur.**

Moge wij weer een beroep op u doen?

Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .



## **Nieuws uit het Kofschip.**

Bij het schrijven van dit stukje verblijven velen in sneeuwgebieden om de ski's weer eens onder te binden.

Hopelijk komt iedereen weer veilig en uitgerust terug.

Tussen de kerst en deze vakantie lagen maar vijf weken.

Maar oh, wat is er hard gewerkt. Voor groep 8 was er de belangrijke Cito-toets.

Al is er na al die jaren op de basisschool wel duidelijk wat de mogelijkheden zijn, men wil toch nog wel graag een bevestiging hiervan.

In deze maand volgt de uitslag en kan men zich gaan inschrijven op de school naar keuze.

Ook voor de overige groepen was er eind januari een week van Cito-toetsen.

Daarin wordt dan duidelijk waar de eventuele problemen liggen en bij wie extra hulp nodig is.

Door de leerkrachten wordt hier hard aan gewerkt, zodat extra hulp wordt geboden waar nodig is.

De leerlingen van de groepen 2 hebben een rapport gehad waarop een gesprekje volgt met de betreffende leerkracht.

De overige groepen krijgen op 1 april ( geen mop) hun tweede rapport.

Na de vakantie gaan we op weg naar de lente en Pasen.

De school zal er weer lenteachtig uit komen te zien en tijdens de catecheselessen zal eraandacht worden besteed aan de voorbereiding op Pasen.

Hierover leest U in het volgende parochieblad.

## **Team Het Kofschip.**

*Liturgie-agenda.**26-02 t/m 02-04.*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
26-02	19.00	Pastor J.Adolfs.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
27-02	10.00	Pastor J.Adolfs.	Eucharistieviering.	Caeciliakoор.	<b>3<sup>de</sup> zon.v.d.Vastentijd</b>
05-03	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
06-03	10.00	Pastor K. Kint p.w.	<b>Gezinsdienst.</b>	Woord-en comm.viering.	't Kwetternest. <b>4<sup>de</sup> zon.v.d.Vastentijd.</b>
12-03	19.00	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
13-03	10.00	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering.	Caeciliakoор.	<b>5<sup>de</sup> zon.v.d.Vastentijd.</b>
19-03	19.00	Pastor K. Kint p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
<b>20-03</b>	<b>10.00</b>	<b>Pastor K. Kint p.w.</b>	<b>Kindernevendienst.</b>	<b>Woord-en comm.viering.</b>	<b>Caeciliakoор.</b> <b>Palmpasen.</b>
di.22-03	19.30	Pastor K. Kint p.w.	Gebedsdienst.	Meditatieve muziek.	Dienst om inkeer.
<b>24-03</b>	<b>19.30</b>	<b>Pastor G. van Tillo</b>	<b>Eucharistieviering.</b>	<b>Elckerlyc.</b>	<b>Witte Donderdag.</b>
<b>25-03</b>	<b>15.00</b> <b>19.30</b>	<b>Pastor K. Kint p.w.&amp; leden gezinsdienst.</b> <b>Pastor K. kint p.w.</b>	<b>Gebedsdienst.</b>	<b>'t Kwetternest.</b> <b>Caeciliakoор.</b>	<b>Kruisweg.</b> <b>Kruishulde.</b>
<b>26-03</b>	<b>22.00</b>	<b>Pastor G v. Tillo&amp;Pastor K. Kint p.w.</b>	<b>Eucharistieviering.</b>	<b>Elckerlyc.</b>	<b>Paaswake.</b>
<b>27-03</b>	<b>10.00</b>	<b>Pastor A. Fritschy&amp;Pastor K. Kint.</b>	<b>Eucharistieviering.</b>	<b>Caeciliakoор.</b>	<b>1ste Paasdag.</b>
<b>28-03</b>		<b>GEEN VIERING.</b>			<b>2<sup>de</sup> Paasdag.</b>
02-04	19.00	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
03-04	10.00	Pastor G. van Tillo	Eucharistieviering.	Caeciiakoор .	2 <sup>de</sup> zon.v.Pasen.