

Kerstnummer 2004

Zalig Kerstmis

Parochieblad

Sint Urbanus

Ouderkerk a/d Amstel



Adressen Urbanusparochie.

Pastoraal Werkster e-mailadres	Mw. K.Kint-van Os	4961320
Web-site H.Urbanus	Urbanusparochie@xs4all.nl	
Parochiesecretariaat en	www.kerkenouderkerk.nl	
Coördinator	Ronde Hoep Oost 31	4961320
	Ouderkerk ad Amstel fax	4963102
	dagelijks van 11.00 tot 12.00	
	Dhr.C.J.Broers privé	4961422
Parochiebestuur	Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler	4965894
	Penningmeester Dhr.L.Boersma	4964936
	Secretaris Dhr.C.Jansen	4964482
	Gebouwen Dhr.D.Wessel	4964082
Parochiële Caritas	Mw.W.Out	4964469
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier/Dhr. C.J. Broers	4961853
Werkgroep Liturgie	Mw.C.Ammerlaan-Beuken	4963324
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.W.Bentinck-van Wieringen	4967466
Kinder/Jongerenkatechese	Vacant	
Communiewerkgroep	Mw.B.Harte-Keizer	4964941
Vormselwerkgroep	Mw.Jansen	4722220
Koor Elckerlyc	Dhr.D.Wessel	4964082
St.Caeciliakoor	Dhr.C.Jansen	4964482
Bezoekgroep	Dhr.W.Schreurs	4961890
Raad van Kerken	Secretariaat: Mw.H.Alberts	4964139
	Cont.pers:Mw.T.Broersma-van Engen	4963938
Redactie parochieblad	Mw.J.Straatman-van Muijen	4964225
Lay-out parochieblad	Mw.J.Wessel-Duivenvoorden	4964082
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Stencilbureau	Gezellenhuis	4961255
	Dhr.A.van de Vall	4961749
R.K.Gezellenhuis	Fam.Post	4963090
Parochiehuis beheerder	Dhr.J.Barlag	6972478
afspraken	Mw.M.Barlag	4964706
R.k.Begraffenisvereniging	“Antonius de Kluizenaar”	
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Baambrugge	0294-293063
Spierings,Kok en Lemkes Amsterdam		6184771
Bankrekening 35.18.01.855	Postrekening 6259845	
t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk ad Amstel.		

Kerstmis: kind ons geboren

Kerstmis2004/januari 2005

Ruim 2000 jaar geleden zochten Maria en Jozef een plek in de stad van koning David. In Bethlehem was David ooit geboren als zoon van Jesse, een boer. David groeide op en verzorgde de kudde van zijn vader totdat de profeet Samuel hem in Gods naam riep om koning te worden. David die geleerd had wat het was om een kudde te hoeden, werd de koning die vrede en welvaart moest brengen voor Gods volk. Vrede waar het volk in latere jaren met heimwee aan terugdacht. Soms leek die vrede verder weg dan ooit, zoals ook wij de vrede vaak ver weg ervaren. Maar altijd waren er mensen die bleven geloven dat het ooit toch goed zou komen in de wereld. Profeten die de mensen herinnerden aan Gods bedoelingen. En gelovige mensen die bleven hopen, bidden en werken om die vrede en gerechtigheid waar te maken in de eigen omgeving. Zulke mensen zijn Maria en Jozef geweest. Op hun eigen oprechte en gelovige manier leefden zij naar Gods bedoeling. Zij wisten niet waartoe hun leven leiden zou, maar met een zuiver gevoel voor richting en een groot vertrouwen in God hebben zij gedaan wat hen te doen stond: vader en moeder worden van een kind, waarvan zij toen nog niet wisten hoe hij zich ontwikkelen zou.

Volgens de evangelist Lucas waren Jozef en Maria in de stad van David toen het kind geboren moest worden. Ze zochten er een veilige, warme plek voor de geboorte van hun kind. De ouders zochten onderdak en hoopten dat er ruimte was voor hen.

Ze vonden bij de mensen van Bethlehem geen onderdak en kwamen uiteindelijk terecht op een plek waar herders zoals hun voorvader David een schuilplaats wisten. Daar werd hun kind geboren, Jezus, het kind dat zich later het lot zou aantrekken van allen die verloren dreigen te lopen. Het kind dat later als volwassen man niet werd geaccepteerd door de maatschappij van zijn dagen. Jezus wil alleen maar goedheid en liefde laten zien. Hij leefde zó dat er iets van Gods bedoelingen met de mens zichtbaar werd: vrede, liefde, goedheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid.

Als het straks met kerstmis weer vol wordt onder het dak van de Urbanuskerk, houden we ons die idealen weer voor. Dan vertellen we

weer het verhaal van dat kind ons geboren in wie de goedheid en liefde van God verschenen is. Zijn boodschap is nog steeds bestemd voor allen die hunkeren naar echt geluk, echte vriendschap, vrede, aandacht en liefde. Kerstmis mag voor ons allen het feest zijn, waarop dit alles waar mag worden voor u en allen uit uw kring van mensen om u heen.

Mede namens mijn gezin wens ik u een heel zalig en vredevol kerstfeest toe en een gezegend 2005.

Pastor Kiki Kint.



☆☆ Kindje wiegen ☆☆

De viering op kerstavond is minder geschikt voor kleine kinderen. Voor de allerkleinste is er op 1° Kerstdag om 15.00 uur het traditionele Kindje wiegen.

☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

- 5 -

Beste Parochianen

De voorbereidingen voor het Kerstfeest zijn in volle gang. Ook dit jaar zullen de pastores samen met de vele vrijwilligers en koren zorgdragen voor mooie vieringen rondom het Kerstfeest.

Met een nieuw jaar voor ons, willen wij terug blikken op het afgelopen jaar waarin veel gebeurd is. Binnen het parochiebestuur zijn er veranderingen geweest: bestuursleden zijn weggegaan en nieuwe bestuursleden zijn gekomen. Vrijwilligers die decennia lang iets voor onze parochie hebben betekend, gaven aan het rustiger aan te willen doen of zijn gestopt met hun werkzaamheden om de fakkel door te willen geven aan jonge mensen.

Ook hebben wij van Dhr. P van Dijk en Dhr.T de Lange door hun overlijden afscheid moeten nemen. Beiden zijn jarenlang drijvende krachten geweest binnen onze parochie. We houden hun naam met ere in herinnering.

We zijn oprecht dankbaar voor de inzet van al onze vrijwilligers en de inzet van onze pastores Van Tillo en pastor Kint.

In 2005 zal een parochie avond georganiseerd worden waarop wij als bestuur diverse parochianen op gepaste wijze namens de parochie bedanken voor hun jarenlange toewijding aan onze gemeenschap.

De parochie drijft op al deze vrijwilligers die zichtbaar en soms onzichtbaar het kloppend hart van de parochie vormen. De vrijwilligers mogen trots zijn op hetgeen gerealiseerd is gedurende de soms moeilijke laatste jaren. Uw geloof heeft de Urbanus Parochie in stand gehouden met een sterke en solide basis voor de toekomst.

In 2005 zullen we weer een beroep moeten doen op onze vrijwilligers, maar eigenlijk op alle parochianen. De restauratie van het kerkgebouw gaat dan beginnen en het proces van regiovorming zal verder gaan. Als Urbanus Parochie heeft het bestuur de intentie uitgesproken om met de parochies van Amstelveen samen te werken binnen de regio. Deze intentie zal concreet ingevuld moeten worden.

Als bestuur willen wij vreugde en enthousiasme uitstralen. Onze deur staat altijd open en wij verwelkomen graag uw commentaar en advies. Wij nodigen u hiervoor van harte uit om de parochievergaderingen bij te wonen.

Onze belangrijkste taak is het scheppen van voorwaarden en het blijvend in stand houden van deze voorwaarden om ons geloof door te geven aan de volgende generaties. De pastores zijn hierin de sleutelfiguren en zij worden hierbij ondersteund door de vrijwilligers. Het bestuur zal vooral faciliterend werken, maar hopelijk ook inspirerend opdat u zich welkom voelt in onze gemeenschap.

In de geest van het Licht van Kerstmis spreken wij de hoop uit, dat een ieder die om persoonlijke redenen niet meer naar onze kerk wilde komen, door onze open deur het Licht zal zien om in 2005 terug te komen voor een nieuw begin.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar,

Alfred Schwegler, vice-voorzitter.



Wel en wee in de parochie.

ã

-Dhr. Toon Rietveld: van het Zonnehuis te Amstelveen verhuisd naar Theresia zorgcentrum

-Mevr. Sanne van Beek, Bancrasweg, opgenomen in het VU ziekenhuis. Wij wensen haar Gods kracht en ontferming toe.

Kindje wiegen en de kerststal.

In de St. Urbanuskerk zijn de allerkleinsten, hun ouders, grootouders en alle andere geïnteresseerden van harte welkom bij het “kindje wiegen.” En wel op 1^e kerstdag om 15.00 uur. De kerststal wordt dan bewonderd, er worden kerstliedjes gezongen en verhalen voorgelezen. Kindje wiegen en kerststal zijn nauw met elkaar verbonden, maar waar komt eigenlijk het ‘kindje wiegen’ vandaan?

De kerststal heeft een geschiedenis die begint met de geboorte van Jezus. Het sobere gegeven van het evangelie is een bron geweest van allerlei kerstvoorstellingen en gebruiken.

Vanaf de 4^e eeuw vinden we kerstvoorstellingen in de kerk. In de middeleeuwen nemen die voorstellingen toe: schilderijen, kapitelen en altaarstukken. De eigenlijke kerststal vinden we pas op het einde van de middeleeuwen. Het initiatief voor een kerststal wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi. Hij wilde de herinnering oproepen van het Kind dat in Bethlehem geboren werd op stro, in een kribbe tussen de os en de ezel. Op deze manier wilde Franciscus aan iedereen de behoeftige omstandigheden aanschouwelijk maken waaronder Jezus was geboren. Met zijn bijzondere aandacht voor de menselijkheid en armoede van Jezus, heeft de franciscaanse beweging bijgedragen tot het ontstaan en de verbreiding van de kerststal. Rijke lieden konden zich op het einde van de middeleeuwen veroorloven een kerstgroep in eigen huis te hebben. Ze moesten daartoe een beeldhouwer of houtsnijder de opdracht geven.

In de huiskamer van het gewone volk begint de kerststal heel klein met een wiegje met popje van hout of was. Het is een soort kinderspeelgoed. Vanaf 1500 zijn berichten bekend over het “**kindje wiegen**”. Tijdens de kerstplechtigheden stond er in de kerk op het altaar een wieg met een pop, de kribbe met het kindje Jezus. Ook de kinderen die met hun ouders naar de kerk kwamen, hadden een wiegje met een popje bij zich. Wanneer de priester het kindje op het altaar begon te wiegen, deden ook de kinderen met hun speelgoed mee. Uit dit gebruik zijn oude kerstwiegeliedjes ontstaan. Het wiegje met het poppetje kreeg na de

plechtigheid in de kerk een ereplaats in de huiskamer. Zo is het eerste kerststalletje eigenlijk een kinderaangelegenheid. Later is het kerstkind met andere beeldjes omgeven: Maria, Jozef, de herders en de drie koningen. Ook in de kerk neemt het aantal beeldjes toe. Vooral in Italië wordt de kerstkribbe vaak omgeven met een dorpje of stadje, waarin zich het bonte volksleven afspeelt.



Even voorstellen: de mensen in het parochiebestuur

-Gérard van Tillo, administrator.

Na mijn emeritaat als hoogleraar godsdienstsociologie aan de Universiteit van Amsterdam in 2002 vroeg de deken mij administrator te worden van de Urbanus parochie. Als administrator ben ik voorzitter van het parochiebestuur. Dit brengt met zich mee, dat ik als priester ook de eerstverantwoordelijke ben voor de sacramenten- bediening in de parochie. Een parochie moet volgens mij zelfstandig kunnen functioneren. Daarom bemoei ik me alleen met de grote lijnen. Mijn ambities als administrator zijn om van de parochie een bloeiende kerkelijke gemeenschap te helpen maken met een krachtige uitstraling naar de hele regio, en om langzaam maar zeker deel te gaan nemen aan de samenwerking binnen de regio, zodat de parochie deel gaat uitmaken van een groter geheel en zo hopelijk ook in de verdere toekomst kan blijven functioneren. Naast dit administratorschap participeer ik ook aan de liturgie in enkele andere kerken, en ben ik momenteel part-time geestelijk verzorger in het AMC. Verder houd ik me als socioloog en publicist bezig met het houden van lezingen en het schrijven van boeken en artikelen.

=====

-Mijn naam is Paul Liesker, alleenstaand en ben 42 jaar. Geboren in Naarden, opgegroeid in Amsterdam en sinds 4 ½ jaar woonachtig in Amstelveen. Ik werk in Utrecht bij een assurantietussenpersoon. Daar houd ik mij bezig met individuele en collectieve pensioenen. Per toeval heb ik ruim 20 jaar geleden de Urbanuskerk “ontdekt”. Sinds die tijd ga ik hier naar de kerk. Zo’n twee jaar geleden ben ik benaderd om als vrijwilliger aan het werk te gaan. Als algemeen lid heb ik toen zitting genomen in de parochievergadering. Dit jaar kwam de gelegenheid toe te treden tot het parochiebestuur. Tevens ben ik lid van de Stichting “Urbanus Kerk Ouderkerk aan de Amstel” alsmede van de Stichting “Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk”. Voor beide Stichtingen help ik de penningmeester. Door de ophanden zijnde regiovorming is een regiораad gevormd en heb daar

zitting namens het parochiebestuur. Planning is dat ik in het nieuwe jaar begin met de toerustingscursus, Deo volente.

=====

Zoals afgesproken in één van de bestuursvergaderingen om zich als bestuur voor te stellen wordt nu aan dit verzoek voldaan.

Mijn naam is **Cor Jansen**. Bij vele parochianen reeds bekend.

Ik ben geboren op 7 juli 1941 in de gemeente Nieuwer-Amstel. Sinds 1950 woon ik in de gemeente Ouder-Amstel. Mijn grootste hobby is koorzang. Ik ben dan ook lid van 3 koren, n.l. het St. Caeciliakoor, het KLM Mannenkoor en het Ouderkerks Gedempte Havenkoor.

Binnen de eerste twee genoemde koren bekleed ik een bestuursfunctie. Bij het St. Caeciliakoor is dit voorzitter en bij het KLM Mannenkoor secretaris. Ook in het bedrijfsleven heb ik in diverse vertegenwoordigende commissies en verenigingen functies bekleed. Zoals u ziet is deelneming in besturen mij niet vreemd. Toen ik dan ook gevraagd werd door het parochiebestuur om deel te nemen in het bestuur heb ik niet lang na hoeven te denken.

=====

Mijn naam is **Marita Melchers**, ik ben 50 jaar oud, gehuwd en heb een zoon van bijna 15 jaar. Ik woon 10 jaar in Ouderkerk. Mijn beroep is pedagoog. Ik zing in het koor Elckerlyc en ben daar penningmeester geweest. In die functie heb ik kennis gemaakt met het parochiebestuur en later met de parochievergadering. Omdat er een nieuwe pastor werd aangesteld die mij inspireerde was dat voor mij een reden om actief te worden in de parochie. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in religiositeit, spiritualiteit, andere culturen en geloven en de rituele uitingen. Ik ben altijd op zoek naar het universele in de mens, ook in geloof. Wat bindt mensen! Ik werk 25 jaar in het onderwijs en heb mij in verschillende functies als groepsleerkracht, directeur van een katholieke basisschool en op dit moment als lid van het management van een interconfessionele pabo bezig gehouden met de invulling van het geloof, de religieuze identiteit van een school. In de tijd van toenemende secularisering vond ik dat geen gemakkelijke opgave. Nu, jaren later denk ik dat de secularisering zijn grens heeft bereikt. Door de tijdgeest en de maatschappelijke ontwikkelingen gaan mensen steeds meer nadenken over hun religieuze identiteit. Het debat over waarden

en normen is geopend. Deze waarden en normen worden voor een groot deel afgeleid uit de al of niet religieuze opvoeding van mensen. Ik hoop dat de parochie een inspiratiebron kan zijn voor jong en oud om de religieuze identiteit van een ieder te laten ontwikkelen. Een parochie kan in deze tijd een belangrijke sociale functie in het dorp vervullen. Ik hoop dat mensen elkaar kunnen ontmoeten tijdens bezinningsmomenten en zorg voor elkaar blijven houden. Ik wil door in het bestuur zitting te nemen mijn steentje bijdragen om de parochie te laten voortbestaan en verder te ontwikkelen naar een inspirerende religieuze gemeenschap.

=====

Mijn naam is **Dick Wessel**, 52 jaar geleden geboren te Santpoort Noord. Ik kom uit een RK gezin bestaande uit vader, moeder en 7 kinderen. Na mijn middelbaar onderwijs, ik was toen 18 jaar heb ik het ouderlijk huis verlaten. Ik heb een jaar in Arnhem gewoond, intern als aspirant, op de toenmalige opleidingsschool van de Rijkspolitie. Binnen de politie heb ik diverse functies bekleed. Nu ben ik werkzaam als africhter en geleider van speciale speurhonden, bij het Korps Landelijke Politie Diensten. Ik ben in 1974 getrouwd met José en we zijn de trotse ouders van twee mooie meiden. Toen de kinderen onderwijs genoten op de RK Basisschool "DeDuiventil", ben ik actief geweest in de ouderraad en daarna in het schoolbestuur.

Sinds een jaar of 12 ben ik lid van het koor Elckerlyc, (de drummer) waarvan de laatste 8 jaar actief als voorzitter. Nu niet meer, want nu maak ik deel uit van uw huidige parochiebestuur. Ik heb de portefeuille "Beheer gebouwen en terreinen". Een grote uitdaging gezien de komende restauratie's. Kortom er is voor ons een hoop werk aan de winkel, maar ik heb veel vertrouwen in dit parochiebestuur. Maar ook uw steun als parochiaan hebben wij nodig. Ik hoop in de nabije toekomst een beroep op u te kunnen doen. Er zijn nog een hoop mensen nodig die ons met raad en daad bij willen staan. Samen als geloofsgemeenschap, samen als parochie St. Urbanus Ouderkerk aan de Amstel.

=====

Mijn naam is **Bernadette Stronkhorst-Brockhoff**. Ik ben 38 jaar en getrouwd met Wim. Wij hebben 4 lieve kinderen. Mijn motivatie om in het bestuur te gaan is., dat ik al een aantal jaren in diverse werkgroepen hebt gewerkt. Daar merkte ik dat de communicatie tussen het bestuur en werkgroepen niet altijd lekker liep. Het geloof is een grote inspiratiebron voor mij. Ik wil dit graag met de parochie (parochianen) delen, om samen aan de toekomst van onze Kerk te bouwen. We hebben elkaar hard nodig!

=====

Mijn naam is **Alfred Schwegler**.

Begin 2004 gaf ik in de enquête met 2 woorden aan dat ik wel "iets" in het bestuur van de parochie wilde doen. Na deze enquête is het snel gegaan en sinds juni ben ik vice-voorzitter van het parochie bestuur. Niet geboren maar wel getogen in Ouderkerk in een echte ouderkerkse familie. Vader stond bekend als "Theo de zingende Bakker" terwijl moeder naast de kerk in de Oude Smidse werkte. Door mijn ouders ben ik altijd betrokken geweest bij Urbanus Parochie. Eerst als misdienaar (als penningmeester mocht ik de jaarlijkse contributie ophalen voor het misdienaarsreisje, wat een mooie tijd...) en later als acoliet. Ook ben ik samen met mijn vader werkzaam geweest in de pastorietuin. Na het beëindigen van mijn studie ben ik naar het buitenland vertrokken. In de tussenliggende jaren verschillende keren terug gekomen naar Ouderkerk: voor ons trouwen, het dopen van de kinderen en de begrafenis van de ouders. In 1996 definitief met vrouw en 3 kinderen terug gekomen naar Ouderkerk. We hebben enkele jaren nodig gehad om te her-integreren in de Nederlandse maatschappij, maar nu voel ik me klaar voor om weer een actieve rol te gaan spelen binnen het vrijwilligers werk. Sinds het vertrek uit Ouderkerk in 1985 alleen van verre gehoord van problemen binnen de parochie. Ik ben er niet actief bij betrokken geweest en heb daarom ook geen mening over het verleden. Ik ben met een open geest begonnen binnen het parochiebestuur met een blik op de toekomst. Ik zie het als mijn taak om de scherpe kantjes er af te halen, faciliterend bezig te zijn en indien nodig relativerend op te treden en te zorgen dat binnen de RK Urbanus Parochie het geloof aan de volgende generaties kan worden doorgegeven.

=====

Mijn naam is **Leo Boersma**, toen ik met ons gezin vanuit Amstelveen naar Ouderkerk kwam, was Sluisvaart nog in aanbouw. Onze jongste 2 kinderen zijn hier geboren. Ik denk dat de verhuizing een goede keus is geweest, want we hebben hier al die jaren met veel plezier gewoond. We zijn altijd erg betrokken geweest bij het kerkgebeuren. Inmiddels ben ik een trotse opa van 3 kleinkinderen. Een paar jaar geleden ben ik met mijn werk gestopt, waardoor ik wat meer vrije tijd kreeg. Op verzoek van het toenmalige parochiebestuur ben ik penningmeester geworden. Door het werk als penningmeester draag ik mijn steentje bij aan het instandhouden van onze parochiegemeenschap.



v.l.n.r. Leo Boersma, Cor Jansen, Alfred Schwegler, Marita Melchers, Paul Liesker, Bernadette Stronkhorst, pastor Kiki Kint, Dick Wessel.

2005

*wij wensen u allen
een
Voorspoedig Nieuwjaar*

de eerste

Gezinsdienst

in dit nieuwe jaar
zal zijn op
Zondag 6 februari
om 10.00 uur
Pastor v. Tillo zal in deze viering
voorgaan en het Kwetternest
zorgt weer voor
♪ een vrolijke noot ♪
♪ ♪

een viering waarbij iedereen weer
van harte welkom is.

DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK

-Mevr. Ammerlaan-Beuken heeft middels een brief aan het bestuur laten weten per 1 december te willen stoppen met haar vrijwilligerswerk in de parochie. Zij heeft, zoals zij in haar brief aangeeft, meer dan dertig jaar met vreugde voor onze kerk mogen werken en is zij actief geweest in de regio, het dekenaat, het bisdom en zelfs in het landelijk pastoraal overleg. De Werkgroep Liturgie zal haar node missen als secretaris en als degene met grondige kennis van zaken. Het bestuur wenst mevr. Ammerlaan nog vele goede en mooie jaren toe, samen met haar echtgenoot. Tevens wil het bestuur mevr. Ammerlaan heel hartelijk danken voor haar grote inzet op vele terreinen voor onze parochiegemeenschap en hopen haar en haar echtgenoot nog vele jaren in de kerk te mogen ontmoeten als zeer betrokken parochianen.

-Jarenlang zijn de vieringen van de zaterdagavond opgeluisterd door "orgel en zang". Het orgel werd zestig (!) jaar lang trouw bespeeld door dhr. Piet de Jong. Zelden heeft hij verstek laten gaan en dat is zeer bijzonder te noemen. Gezien zijn gezondheid heeft dhr. De Jong -met pijn in het hart - afscheid moeten nemen van het muzikaal opluisteren van de zaterdagavondvieringen. Samen met zijn vrouw Truus heeft dhr. De Jong ook besloten dat het qua gezondheid niet meer mogelijk is om bij het Caeciliakoor te zingen. Het bestuur is hen beiden, maar in het bijzonder Piet, zeer veel dank verschuldigd en wensen ook hen goede, maar vooral gezonde jaren toe.

Namens het bestuur,
Pastor K. Kint

Afscheid Toos Ammerlaan

Na ruim 30 jaar inzet voor de liturgie in onze kerk en binnen de regio heeft Toos Ammerlaan afscheid genomen van de liturgiegroep. Toos heeft de ontwikkelingen op het gebied van de liturgie actief gevolgd en voor onze kerk mede richting mogen gegeven: de overschakeling van het Gregoriaans naar het Nederlands, de invloed van het Tweede Vaticaans Concilie, de teksten van Huub Oosterhuis, Kerk wij Samen, de oecumene, etc.. Het hield Toos al die jaren geboeid en betrokken.

Toos ook vanaf deze plaats ontzettend bedankt voor al die jaren. We zullen jouw inbreng en persoonlijkheid node missen, maar we wensen je veel voldoening bij de nieuwe activiteiten die je je hebt voorgenomen.

B. Stronkhorst-Brockhoff

Namens de werkgroep liturgie.

Oproep.

Vanwege gezondheidsredenen heeft één van de bezorgsters van het parochieblad haar taak moeten beëindigen.

Mevrouw Schweiger wordt bij deze dan ook hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet.

Voor het bezorgen van het parochieblad wordt dus nu een opvolger gezocht.

Het gaat om de wijk: Koningin Wilhelminalaan – Koningin Emmalaan – Porto Buenolaan en Amstellandlaan.

De tijdsbesteding welke u hieraan kwijt bent bedraagt 20 minuten per maand.

Geef u op als nieuwe bezorger bij het secretariaat van de parochie.

Cor Jansen.

Restauratie St. Urbanuskerk.

Beste medeparochianen,

Vrijdag 3 december j.l. heeft de 1^e bouwvergadering, inzake de restauratie 1^e fase kerkgebouw, plaatsgevonden.

Indien de machtiging van het bisdom op tijd ontvangen wordt, zal er 10 januari 2005 daadwerkelijk een aanvang gemaakt worden met de restauratie.

Hoewel er naar gestreefd wordt de overlast voor de kerkbezoekers zoveel mogelijk te beperken, ontkomen wij er toch niet helemaal aan.

De meeste overlast zal worden ondervonden door hen die gewend zijn om via het trapje, bij de fietsenrekken, naar de toreningang te gaan. Dit trapje wordt door de steigerbouw buiten gebruik gesteld. Een ieder dient dan de ingang te betreden via de hellingbaan.

Vanaf de ingang zal een korte overkapping worden aangebracht over deze hellingbaan ter bescherming van eventueel vallende stenen of leien.

Op het kerkplein zal voor het parochiehuis een bouwkeet en materiaalcontainer worden geplaatst.

Cor Jansen.

Bericht van de redactie.

De kopij voor het **februari-nummer** kunt u t/m **donderdag 13 januari** inleveren bij José Wessel, Jonge Linde 18.

De Watertoren brengt een Vuurgloed

Laurens de Boer, de dirigent/muzikaal begeleider van het Caecilia-koor vormt samen met musicus Martijn Krijnen “**De Watertoren**”, een duo dat actief is in de hedendaagse ensemblemuziek.

Met het muzikale project “**De Vuurgloed**” willen zij het publiek inspireren met bijzonder slagwerk en de klankrijkdom van de piano, aangevuld met de warme sopraanstem van Claudia de Clercq.

“**De Vuurgloed**” is gebaseerd op zeven bijbelteksten die U door eeuwenoude levensthema's leiden: de weldaad van rust, de wanhoop van de hel, de hartstocht van de liefde, de onontkoombaarheid van strijd en de mogelijkheden van de schepping.

DEZE ZEVEN BIJZONDERE EN INSPIRERENDE MUZIEKSTUKKEN KUNT U OP 15 JANUARI BELUISTEREN IN BROEK OP LANGEDIJK IN DE GEREFORMEERDE KERK AAN DE DORPSSTRAAT 41, 'S AVONDS OM 20.00 UUR. KAARTJES KUNT U TELEFONISCH RESERVEREN: 0226-314036

Open uw oor, luister naar de vurige energie van ‘Een Vuurgloed’

Meer informatie over dit bijzondere concert, dat op 25 februari herhaald wordt in theater Kikker te Utrecht, kunt u binnenkort vinden op de website: www.kerkenouderkerk.nl



De goede doelen van de Kerstcollecte 2004.

Voordat wij u informeren over de bestemming van de Kerstcollecte 2004 willen wij u melden dat de opbrengst van de collecte in 2003 in Bushat in Albanië in goede orde is ontvangen.

Die collecte was bestemd voor het gehandicaptenhuis bij het klooster in Bushat; dat huis is inmiddels geopend en ingericht en de gehandicapten kunnen er uitstekend worden verzorgd. De opbrengst van de collecte bedroeg €1675,-, waarvoor wij u opnieuw hartelijk voor bedanken. In 2004 willen wij de opbrengst van de Kerstcollecte bestemmen voor meerdere doelen namelijk de Stichting Derde Wereld Hulp die wordt geleid door de Ouderkerkse Margreet van Coeverden die zich richt op projecten in Vijajawada in India, de Stichting Hayat-E-Nau in Pakistan en tenslotte een bijdrage voor het laatste transport naar Bushat Albanië dat deze maand door Mw. de Kuiper is georganiseerd. Mw. de Kuiper is begin December na het vertrek van het transport naar Bushat vertrokken om de distributie van de goederen te begeleiden en om Kerstmis 2004 te kunnen vieren met dochter Helen en schoonzoon Dick en haar kleinkinderen. Zij zijn in juli j.l. naar Bushat geëmigreerd om daar te helpen met de opzet van een kaarsenfabriek en met andere projecten om de lokale bedrijvigheid te bevorderen.

De Stichting Hayat-E-Nau in Pakistan heeft een nieuw project gestart voor directe hulp aan invalide kinderen. U moet bedenken dat u met uw bijdrage aan deze collecte een aantal kinderen een nieuw en menselijk leven kunt geven (bijv door de aanschaf van prothesen). Achter in de kerk is een korte beschrijving opgehangen van de kinderen voor wie dit project is bedoeld. Wij bevelen de 2^{de} collecte tijdens de Kerstvieringen zeer dringend bij u aan, want al deze projecten brengen uw financiële hulp direct bij de medemensen die het meest hulpbehoevend zijn. De opbrengst zal gelijkelijk over de 3 projecten worden verdeeld. De PCI wil u bij voorbaat danken voor uw bijdrage en wenst u een vreedig en gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2005.

Namens de PCI, Nico van Wieringen

Zaterdagavond 8 januari 2005 luisterrijke eucharistieviering met het Neva-ensemble.

In het parochieblad is gemaakt van NEVA-Petersburg op januari as. om Eucharistie-Bedoelde gedaan om u er attenderen de missen deze ristieviering bij Met gezangen Byzantijnse Russisch onuitwisbare hiervan Aansluitend



het koor nog enkele Russische volksliederen zingen uit het licht klassieke repertoire.

Na afloop zal aan de uitgang van de kerk een collecte worden gehouden door en voor het NEVA-ensemble. Eveneens kan dan hun nieuwste CD worden aangeschaft.

U bent allen van harte welkom in deze viering.

voorgaande reeds melding het optreden van het ensemble uit St. zaterdagavond 8 19.00 uur tijdens de viering in onze kerk. mededeling is vroegtijdig op te gelegenheid niet te plechtige Eucharistie wonen. schitterende volgens de Slavisch-ritus maakt dit kleinkoor een indruk. Wij kunnen meepraten! aan de viering zal

C.J. Broers

In den beginne was de hoop

'Wat ik over God gehoord heb, in een eeuwenoude geloofstraditie die in de bijbel verdicht is tot verhaal en lied, is dit: dat je hem op het spoor komt overal waar mensen opnieuw beginnen met menszijn.

Geboorte en nieuwe geboorte - zevenmaal als het moet, als het mag - is geboorte uit God.

In bijbelse verhalen en liederen word je gezegd dat je 'God' niet ver weg hoeft te zoeken. Je mag hem vinden in je eigen leven - op die momenten, ooit, dat je opnieuw begonnen bent, dat je bleef volharden, dat je trouw bent geweest aan een ander.

Dat je vandaag de kracht vindt om lief te hebben, en dat je hoopt die kracht morgen weer te vinden; dat je samen met anderen proberen wilt in deze wereld het begin van een nieuwe wereld te zijn - dat verlangen, die hoop is God-in-jou.

Je mag dat overal rondslingerende woord 'god', dat voor van alles gebruikt wordt, betekenis geven vanuit je eigen levenservaringen. Heb je het zelf ooit ervaren, of in anderen gezien dat je opnieuw geboren werd, dan was dat godservaring. Hij raakte je aan, hij brak de vliezen, trok je uit de schoot.

Uit: De geboren vreemdeling, Huub Oosterhuis

Zouden er dit jaar nog kerstbestanden komen in landen waar (burger)oorlogen gaande zijn? Je hoort er de laatste jaren niet meer van. Als het gebeurde, gaf dat toch een beetje hoop. Misschien bracht zo'n bestand de strijdende partijen tot enig inzicht in wat ze elkaar aandeden. Maar die hoop bleek meestal te bestaan uit enkele vonkjes die al gauw verwaaiden in de koude oorlogsnacht.

En nu lijkt bijna iedereen de hoop te hebben opgegeven dat er ooit nog een vredige wereld zal komen. Zoveel oorlog, zoveel armoede, zoveel vernedering, zoveel vluchtelingen, zoveel zieken zonder medicijnen en verzorging, zoveel misbruikte kinderen en vrouwen, zoveel geïndoctrineerde jongeren, zoveel politieke gevangenen. Zo weinig begrip, zo weinig mededogen.

Hoe moet ooit de wereld worden zoals we geloven dat die zou moeten zijn? Is er nog hoop? Is er nog iemand die zwaar tilt aan de vrede? Ondanks alles denk ik van wel. Geloof ik van wel. Er zijn mensen die niet berusten, die niet geloven dat alles onwrikbaar vastligt. Op hun eigen wijze zijn ze dagelijks bezig met hun talenten om op de plek waar zij leven vrede te brengen in zorg, in aandacht, in hulpverlening, in een luisterend oor; kleine oases in een grote woestijn. En velen van hen vinden steun in dat boek, waarin we elke zondag - en wie weet vaker - lezen en overwegen. Dat boek waarin oorlogen, ellende en wanhoop staan te lezen, maar vooral tekenen van hoop, vertrouwen, gerechtigheid en liefde. Hoop tegen wanhoop, geloof tegen apathie.

Oosterhuis dicht het zo:

*'Gelezen heb ik wat geschreven staat,
mij toevertrouwd aan onbewezen woorden:
niet voor de afgrond hebt Gij ons gemaakt.
Geschreven staat uw Naam: Ik zal er zijn.'*

Dat met Kerstmis nieuwe hoop mag doorbreken.

Rob de Groot

Bijbelwerkplaats Derde Jaargang, maandagmiddag en –avond 17 januari 2004

Wie geïnteresseerd is in de betekenis van de bijbelverhalen in het 'hier en nu', het boeiend vindt daar enige achtergrondinformatie over te krijgen en het gesprek met anderen erover aan te gaan, is ook in het volgende jaar weer van harte welkom in de Bijbelwerkplaats. We hebben er nu één jaar op zitten en gaan vrolijk verder, zowel op de middag als op de avond.

Denkt u niet dat het alleen voor hele serieuze mensen is. De bijbel staat vol humor, meestal ironie en we lachen daarom ook heel wat af.

De opzet was dat we het evangelie zouden lezen dat dat jaar in de kerken centraal staat. Dit jaar is het zogenaamde A-jaar, dat wil zeggen dat het eerste evangelie, Matteus, gelezen wordt.

De toegang is vrij, aanmelding niet nodig. De Bijbelwerkplaats is een activiteit van de Raad van Kerken van Ouderkerk. Wanneer u via e-mail werkmateriaal wilt ontvangen, graag een mailtje naar:

jos.de.heer@hetnet.nl. Het materiaal kan ook van de website gedownload worden.

Aanvang: 14.00 (-16.00) en 20.00 (-22.00) uur (zelfde programma).

Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31

Jos de Heer

Gesprek bij de koffie

Op de **eerste donderdag** van elke maand bent u welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloven, ons eigen leven, onze vragen en twijfels en onze eigen beleving. Iedereen die belang stelt in een gesprek dat verder gaat dan koetjes en kalfjes is van harte welkom op donderdag **6 januari om 10.00 uur** op de pastorie. Die ochtend gaan we met elkaar in gesprek over de bijbel, de achtergrond van dit prachtige boek, het ontstaan, de verschillende genres enz. Hoogst actueel nu de gloednieuwe bijbelvertaling onlangs is verschenen.

“Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David” (Lc. 2,11)

*"Het ware licht, dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld" (Joh 1,9).*

Met blijdschap geven wij u kennis van de geboorte
van onze zoon:

*** Jezus ***

Wie ons wil komen feliciteren en het Kindje hulde wil brengen, is van harte welkom in de stal.

Maria en Jozef ***** Betlehem, 24 december 1

Jezus' leven hier op aarde zou later niet gericht zijn op aardse prestaties. Hij zou zeker niet (willen) beantwoorden aan de profielschetsen, die wij kunnen aantreffen in de vele personeelsadvertenties: commercieel ingesteld, zakelijke houding, snel kunnen werken, etc.

Neen, niets van dit alles. Omzien naar de ander zonder enig onderscheid: een totaal andere profielschets, heel kenmerkend voor Jezus. Als Jezus in onze samenleving had rondgelopen, hadden sommigen Hem misschien wel gevraagd: "Wat doet u eigenlijk voor werk, meneer?" Dan had Jezus open en eerlijk gezegd: "Ik voed de hongerigen, die dorst hebben geef Ik te drinken, Ik bezoek en genees de zieken, Ik geef onderricht, Ik troost de bedroefden." Dan zouden er zeker mensen geweest zijn die zeiden: "Ja maar, daar kunt u toch niet van leven?!" Jezus' leven zou een levengevend leven worden. Hij vervulde Zijn opdracht, Zijn zending. Jezus was niet geboren voor Zichzelf, Hij leefde niet voor Zichzelf, maar alles deed Hij tot heil van de mensheid en ter ere Gods. Hij ging hierbij tot het uiterste. Tóch was er voor Hem geen plaats in de herberg, alleen in de stal. Als baby werd Hij al afgewezen door de Herodessen van die tijd.

Maria timmerde samen met Jozef aan de weg. Tezamen brachten zij geluk, warmte en liefde in deze wereld. Jezus Zélf is namelijk die Weg (vgl. Joh 14,6). Maria, Jozef en het Kindje Jezus: portret van een bijzondere familie. Liefdevolle Jezus, wees een toevlucht voor allen die zich afgewezen voelen: dat wij voor hen een lichtje mogen zijn tijdens 'donkere' dagen.

Eric Mengerink

Kerkbalans 2005: overal en dichtbij

Kerkbalans is een landelijk samenwerkingsverband, waarin vijf kerkgenootschappen elk jaar actie voeren om geld te werven voor alle onkosten die het onderhouden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen met zich meebrengt. De kerken die aan de actie Kerkbalans deelnemen dragen de zorg voor de instandhouding van meer dan 5.000 kerkgebouwen. Die kerkgebouwen staan **overal** in het land verspreid. Van groter belang is dat er daardoor voor ons altijd een kerkgebouw **dichtbij** is als plaats van samenkomst en ontmoeting.

Overal & dichtbij is het motto van de actie Kerkbalans die tussen 9 en 23 januari 2005 gehouden wordt. Voor de plaatselijke parochie en voor deze kerk **dichtbij** vragen wij u om uw bijdrage. Die bijdrage is onmisbaar voor de voortgang van het kerkelijk werk in onze geloofsgemeenschap..

In de meer dan 5.000 kerkgebouwen komen overal mensen samen om God te dienen en te eren en om te zien naar elkaar. Dat er **dichtbij** voor ons zo'n plaats is, is onze royale inzet zeker waard.

Overal en dichtbij

Soms lukt het begenadigde geestelijken, dichters, kunstenaars of musici ons in woord, beeld of muziek een glimp van God te laten opvangen. Door een aansprekende tekst, een treffend beeld of ontroerende klank kunnen wij ons soms in een flits – heel voorzichtig – realiseren hoe groots en alomtegenwoordig de Almachtige is.

Toch staat die grootheid van God Zijn nabijheid bij ieder van ons niet in de weg. Wij allemaal kunnen God leren kennen door een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan: door gebed bijvoorbeeld, door de stilte te zoeken, maar ook in ons contact met andere mensen kan iets van God zichtbaar worden.

God is ons bovendien nabij in Zijn zoon Jezus Christus, in wie Hij mens werd. Jezus wees ons niet alleen de weg naar de Vader, hij wás

zelf ook die weg! In Jezus wordt treffend duidelijk dat God ons heel dichtbij kan zijn: “Wie mij hoort, hoort vader. Wie mij ziet, ziet vader”.

‘Op de hoek’

Zoals God alomtegenwoordig is, zo is de Kerk dat ook. Wereldwijd komen op ieder moment van ieder etmaal wel ergens mensen samen in Zijn naam. Iedere gemeenschap heeft zijn eigen taal, zijn eigen gewoonten, maar leeft en werkt vanuit dezelfde inspiratie. Op die manier wordt de wereldkerk concreet in de kerk op de hoek; in de eigen parochie of gemeente. Hier kent iedereen je naam, hier weet iedereen wie je bent. Je vormt met elkaar een gemeenschap. En zo is ook de Kerk **‘overal en dichtbij’**.

Evenwicht

De financiën van de lokale gemeenschappen staan de afgelopen jaren sterk onder druk door stijgende kosten en dalende inkomsten. Inkomsten die grotendeels door de gemeenschap zelf moeten worden opgebracht. Daarmee dreigt de nabijheid van de Kerk in gevaar te komen en daarmee ook de balans tussen ‘overal’ en ‘dichtbij’. Het wordt steeds meer duidelijk dat ‘overal’ niet meer persé ook ‘dichtbij’ betekent. Het is onze eigen verantwoordelijkheid als gemeenschap ervoor te zorgen dat de wereldwijde Kerk ook voor ons dichtbij blijft. Dat er ook straks nog een kerk ‘om de hoek’ te vinden is. Daarom vraagt de Actie Kerkbalans dit jaar opnieuw uw inzet en concrete financiële steun. Zodat de Kerk dichtbij blijft, en daarmee ook ‘overal’

De Kerkbalans-lopers gaan de komende januari bij de parochianen langs om hun bijdrage voor onze geloofsgemeenschap te vragen. Mogen wij op uw steun rekenen zodat onze fraaie St. Urbanuskerk dichtbij blijft?

Uw inbreng hiervoor is onontbeerlijk!

Actie Kerkbalans

Stand van zaken Kerkbalans per 22 oktober 2004

Totaal toegezegd:	€ 41.209,27
Reeds ontvangen:	€ <u>35.780,41</u>
Nog te ontvangen:	€ 5.428,86
	=====

Helaas is het niet mogelijk de stand van november te melden, daar de bankafschriften van november nog niet zijn ontvangen.

Wel doe ik reeds een beroep op u om, indien u uw eenmalige jaartoezegging nog niet hebt voldaan dit met spoed te doen.

Ik vertrouw op uw verantwoordelijkheid in deze.

Girorekeningnummer: 290535
Bankrekeningnummer: 3518.06.210

Groeten,
Cor Jansen.

Op de oproep voor nieuwe lopers voor de kerkbalans in het parochieblad van september hebben zich 3 personen gemeld. Dames en heer hartelijk dank voor u bereidheid.

Schoonmaken kerk.

De kerk wordt weer schoongemaakt gemaakt op,
woensdagmiddag 19 januari om 13.00 uur.
Moge wij weer een beroep op u doen?
Bij voorbaat bedankt voor uw inzet .

Initiatief Pastoraal Beraad i.o.

Naast een bestuurlijke kant kent het samenwerkingsproces van de parochies H. Anna, Z. Titus Brandsma, H. Geest, Goede Herder en H. Urbanus (Ouderkerk) ook een pastorale kant. Hiermee is een begin gemaakt. Uit deze parochies zijn enkele deskundige mensen gevraagd om samen met de benoemde pastores, te weten pastor Buitendijk van de Titus Brandsmaparochie en pastor Kint van de St. urbanusparochie een zogenaamd pastoraal beraad i.o. te vormen. Omdat we weten hoe belangrijk goede communicatie is bij zo'n veelomvattend proces, is in deze groep het idee ontstaan om een mededelingenblad te maken. Het is de bedoeling dat deze 'Amstelland berichten' met ingang van januari 2005 tweewekelijks zullen verschijnen. U treft deze aan achterin de kerk of ze worden u uitgereikt. Zo blijft u tijdig op de hoogte van nieuws en activiteiten die voor de gezamenlijke parochies interessant kunnen zijn.

Het pastoraal beraad i.o.

Dankbetuiging



Hartelijk dank voor Uw medewerking en ondersteuning van de Bazar gehouden op **13 November 2004** in het dienstencentrum, U hebt het mogelijk gemaakt dat het rode Kruis, de Schakel, Zonnebloem, Theresiasoos en de gastheren en gastvrouwen van S.D.O. hun werk volgend jaar weer kunnen voortzetten in dienst van ouderen en minder validen. Nogmaals bedankt en wij wensen U alvast prettige feestdagen. Namens Gezamenlijk Vrijwilligers Overleg
Coby van Harten

Inleiding tot het samenwerkingsconvenant regio Amstelland.

De katholieke kerken in het gebied Amstelveen, Amsterdam Buitenveldert en Ouderkerk a/d Amstel hebben vanaf het jaar 1998 met elkaar de wegen verkend om tot een goede vorm van samenwerking te komen. Deze wegen zijn niet van tevoren bekend.

Dat de kerk wel vergeleken wordt met een schip, maar nooit met een trein, kan nauwelijks toeval zijn. Gebaande wegen, automatische wissels en slagbomen langs het traject zijn de kerk niet gegeven. Varen op een schip veronderstelt niet alleen kennis van het schip en de stuurinrichting, maar ook kennis van water en wind. Stuurmanskunst betekent: stromingen benutten, klippen omzeilen en Koers houden!

Deze koers is dan ook aangehouden door middel van min of meer regelmatig gevoerde gesprekken tussen de besturen van de Amstelland parochies, te weten: de H. Anna - , de H. Geest- , de Goede Herder, de Z. Titus Brandsmaparochie en de H. Urbanusparochie te Ouderkerk. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in een convenant gereed ter ondertekening door de afzonderlijke parochiebesturen. Dit convenant beoogt te leiden tot daadwerkelijke en effectieve samenwerking in de bestuurlijke en pastorale zorg van de regio Amstelland. De St. Urbanusparochie van Ouderkerk is het weliswaar met tekst van het samenwerkingsconvenant eens, maar zal het document als intentieverklaring ondertekenen.

Met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant is een nieuwe samenstelling van de regio Amstelland voor zover het van de parochies afhangt een feit! Dekenaat en bisdom hebben hun verbale goedkeuring gegeven, maar zullen alles te zijner tijd volgens de kerkelijke juridische richtlijnen gaan toetsen, en daar waar nodig corrigeren. Het belangrijkste voor de regio is nu “daadwerkelijk beginnen”.

Om handen en voeten te geven aan de pastorale en organisatorische invulling zijn drie organen opgericht:

- **Regioraad**
De Regioraad fungeert als bestuur van de regio en richt zich uitsluitend op de bestuurlijke taken, waarvoor zij van de parochies mandaat heeft gekregen;
- **Pastoraal team**
Dit ontwerpt in overleg met anderen het pastoraal beleid en voert de pastorale zorg uit binnen regio Amstelland
- **Pastoraal beraad**
Dit draagt mede de verantwoordelijkheid voor het beleid en voor de uitvoering van de pastorale taken binnen de regio Amstelland.
Het Pastoraal Beraad richt zich op de inhoudelijkheid van het basispastoraat, te weten: liturgie, catechese, diaconie, kerkopbouw, communicatie, individueel pastoraat en groepspastoraat.

Er zit veel waars in het oude Nederlandse spreekwoord: “God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst.” Waar mensen oprecht blijven, blijkt de juiste balans, de juiste koers toch gevonden te worden. Het Evangelie is bron van eenheid, maar helaas ook bron van verdeeldheid geworden. Meer dan ooit zijn we er van overtuigd dat we al onze zeilen moeten bijzetten om in de stormachtige ontwikkelingen van deze tijd onze koers te kunnen blijven bepalen om het Evangelie en de evangelische waarden ook door te kunnen geven aan toekomstige generaties. Steeds meer mogen wij elkaar vinden in datgene wat ons samenbindt: “Bezinning, vieren, acties en gebed.

Namens de voorzitter van de regioraad,

P.J.A. Th. Verstraten

Alle medewerkers van

Het Kofschip



wensen U allen

goede Kerstdagen

en een voorspoedig

2005 - 34 -

*Liturgie-agenda.**27-11 t/m 30-01-2005*

<i>Datum.</i>	<i>Tijd.</i>	<i>Voorganger.</i>	<i>Bijzonderheden.</i>		
Di.21-12	19.30	Pastor K.Kint p.w.	Gebedsviering.	Muzikale omlijsting.	
24-12	19.30 23.00	Pater C.Bartels o.carm.& pastor K.Kint. Pastor G. van Tillo & pastor K. Kint.	Eucharistieviering. Eucharistieviering.	't Kwetternest. Elckerlyc.	Kerstavond. Kerstavond.
25-12	10.00 15.00	Pater J. de Jong Pastor K.Kint p.w.	Eucharistieviering. KINDJE WIEGEN.	Caeciliakoor.	1 ^{ste} Kerstdag.
26-12	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	2 ^{de} Kerstdag.
31-12	19.00	Pastor K. Kint. p.w.	Gebedsviering.	Muzikale omlijsting.	Oudejaarsavond.
01-01-05	GÉÉN VIERING.				
02-01-05	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering. Na de viering	Caeciliakoor. Nieuwjaarwensen&koffiedrinken	Openbaring v.d.Heer.
08-01	19.00	Pastor G.van Tillo.	Eucharistieviering.	Neva-ensemble.	
09-01	10.00	Pastor G.van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	Doop v.d.Heer.
15-01	19.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
16-01	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Oecumenische viering.	Caeciliakoor.	2 ^{de} zon.d.h.jaar.
22-01	19.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering.	Piano en zang.	
23-01	10.00	Pastor K. Kint. p.w.	Woord-en comm.viering.	Caeciliakoor.	3 ^{de} zon.d.h.jaar.
29-01	19.00	Pastor G.van Tillo.	Eucharistieviering.	Piano en zang.	
30-01	10.00	Pastor G.van Tillo.	Eucharistieviering.	Caeciliakoor.	4 ^{de} zon.d.h.jaar.