

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
juni 2013**

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Edwin Saan
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl **4964608**

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Beste parochianen,

Zoals u haast ongetwijfeld weet is het parochiebestuur al enige jaren bezig om behoorlijke gedeelten van haar grond te verkopen.

Graag willen we u langs deze weg informeren over de huidige status, maar zeker ook willen we u een stukje geschiedenis niet onthouden om op deze wijze u allen te informeren ten aanzien van deze ontwikkelingen.

Om op langere termijn het voortbestaan van de parochie, waaronder de kerk, de pastorie, het Vollebrectorgel (alle drie rijksmonumenten) en de begraafplaats te kunnen waarborgen is ook op langere termijn financiële draagkracht nodig. De laatste jaren sluit de parochie financieel gezien de jaren af met steeds groter wordende tekorten. Ook al blijft de bijdrage van parochianen in de vorm van de kerkbijdrage bovengemiddeld – waar we uiteraard zeer trots op zijn – het is helaas niet genoeg om de alsmear oplopende kosten structureel te kunnen dekken. De bezoekersaantallen van de kerk lopen langzaam maar zeker steeds verder terug. De belangrijkste financiële basis, namelijk de kerkbijdrage - ter ondersteuning van de parochie wordt daardoor ook steeds smaller.

Het doel van de parochie is het creëren van een solide (financiële) basis voor het behoud van de monumenten en haar voortbestaan tot in de verre toekomst. Een gezonde parochie dient natuurlijk bij uitstek de plaatselijke gemeenschap. Dat gebeurt door de monumenten van de parochie (kerk, pastorie, Gezellenhuis) in stand te houden en te kunnen behouden. Dat gebeurt door de typisch parochiale gemeenschapsactiviteiten betreffende de zielzorg, liturgie en gemeenschapszin en dat gebeurt door de bijzondere activiteiten rondom geboorte, trouw, en rouw.

Als parochie moeten we daarom op zoek naar een verbreding van onze financiële basis op langere termijn. Enige jaren geleden is daarom besloten om te onderzoeken of gedeelten van de grond rondom de kerk verkocht zouden kunnen worden.

Daarmee zouden dan financiële reserves gecreëerd kunnen worden waarmee, middels defensieve beleggingen, in ieder geval het onderhoud van de gebouwen voor langere termijn (> 50 jaar) gewaarborgd zou kunnen worden. Om nog maar een gerucht te ontkrachten moet u ten aanzien van de opbrengst van deze gronden niet het beeld hebben dat hier tientallen miljoenen mee gemoeid zijn. Laten we het erop houden dat we met een

defensieve bellegingsportefeuille het jaarlijkse maar ook grote onderhoud op termijn kunnen waarborgen.

In de zoektocht naar een mogelijke oplossing zijn vele onderzoeken geïnitieerd. Uiteindelijk is in projectontwikkelaar Van Amt een partner gevonden, die met een voorgestane ontwikkeling, aan alle door de parochie vastgestelde voortbestaanseisen kon voldoen.

Met het oog op die ontwikkelingen is contact gezocht met de gemeente. We spreken dan over 2008. In 2009 heeft de ontwikkelaar een ruimtelijke visie aan de gemeente gepresenteerd, met het verzoek medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het terrein achter de kerk, alsmede van het Gezellenhuis. Ook is er gesproken over mogelijkheden tot oprichting van een gemeenschapshuis en het opknappen en uitbreiden van de begraafplaats. Het oprichten van een gemeenschapshuis op de voorgenomen locatie maakt een belangrijk deel uit van de wijze waarop de parochie wil functioneren.

De gemeente heeft een jaar na dato, in 2010, gereageerd met een eigen ruimtelijke visie. Hierbij is geen contact gezocht met zowel de parochie als de projectontwikkelaar. Deze visie houdt op geen enkele wijze rekening met de eventuele plannen van de projectontwikkelaar in het gebied rondom de kerk.

De projectontwikkelaar heeft haar plannen verder uitgewerkt en aan de gemeente, maar ook aan de gemeenschap, gepresenteerd. Kritiekpunten vanuit de gemeente zijn door de ontwikkelaar opgenomen en er is voortdurend getracht om in overleg met de gemeente te komen tot gezamenlijk gedragen plannen.

Helaas heeft dit tot op heden nog niet tot voor eenieder bevredigende resultaten geleid.

De plannen van de ontwikkelaar zijn gebaseerd op langdurig en zorgvuldig onderzoek naar de stedenbouwkundige en historische context, de planologische haalbaarheid en de financiële haalbaarheid. Vanuit de parochie is tevens voortdurend gestimuleerd om één en ander steeds in overleg en gesprek met de gemeente te laten plaatsvinden. Het uitgangspunt voor de parochie was en is nog steeds dat de gemeente ook een taak heeft toe te zien op verantwoorde planologie in het gebied. Als de plannen van de ontwikkelaar goedkeuring en instemming verkrijgen van de gemeente betekent dit derhalve ook dat er ook door de gemeente goed is gekeken naar een verantwoorde invulling van het gebied. Uiteraard

is iedereen vrij om daar iets van te vinden, maar het is nu eenmaal zo dat daarvoor een belangrijke taak ligt bij de gemeente.

Eind 2012 werd ons duidelijk dat de gemeente inmiddels een zogenaamd ontwerp-bestemmingsplan op de agenda had geplaatst. Dat betekent dat de bestemming voor de verschillende gebieden in de gemeente opnieuw beoordeeld en bestemd gaan worden. Het plan van de ontwikkelaar was uiteraard bekend bij de gemeente, echter werd hier in het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan naar de mening van ontwikkelaar onvoldoende rekening mee gehouden.

Mede daarom heeft de ontwikkelaar zich genoodzaakt gezien om de definitieve ontwikkelingsplannen voor het gebied versneld in te dienen. Het betrekken van de omgeving en de voorlichting aan de buurt is helaas later tot stand gekomen dan wenselijk was.

De uitleg van de plannen en het gesprek daarover wordt nu op 3 juni 2013 gepland. Dan zal een volledige presentatie worden georganiseerd, waarbij eenieder die daar belangstelling voor heeft uitgenodigd is.

De kritiek die vanuit de buurt op de plannen is geuit begrijpen het parochiebestuur en de ontwikkelaar wel. Zeker op basis van de vele geruchten rondom dit proces en de eerste tekeningen is wellicht een verkeerd beeld ontstaan. De ontwerpen zijn allemaal zeer goed doordacht en onderzocht. Er bestaat een duidelijke visie, waarbij rekening is gehouden met de stedenbouwkundige opzet van het gebied, de historische context en de eisen van de moderne tijd, maar ook – en zeker niet onbelangrijk – de haalbaarheid. Zicht op de kerk blijft gewaarborgd en de opzet is zodanig dat er een ruimtelijk gevoel ontstaat.

Natuurlijk ontstaan er gebouwen op plekken waar deze nu niet staan en natuurlijk verandert de directe leefomgeving rondom de kerk, maar naar het oordeel van de ontwikkelaar en daarbij volledig gesteund door het parochie bestuur, gebeurt dat op een zeer verantwoorde wijze.

Voor een gezonde financiële basis op de lange termijn is de voorgestelde ontwikkeling noodzakelijk. Het is ten behoeve van het behoud van de rijksmonumenten en de parochiegemeenschap. Dat is ons inziens een meer dan gerechtvaardigd belang. Wij beseffen ons dat het geen eenvoudig proces is maar het past in de verantwoordelijkheid die wij als parochiebestuur dienen te nemen. Wij gaan graag in gesprek met de parochianen, de gemeente en andere betrokkenen. Aarzelt u dan ook niet om ons aan te spreken als u vragen of opmerkingen heeft.

De tijd vliegt

Afgelopen April was het al weer tien jaar geleden dat ik als pastoraal werkster hier in Ouderkerk benoemd werd. In deze afgelopen tien jaren is er veel gebeurd. Jaren waarin mensen door de dood wegvielen, vertrokken of stopten met hun vrijwilligerswerk. En zijn er weer mondjesmaat nieuwe mensen gekomen die zich willen inzetten voor de parochie en de gemeenschap. Al die verschillende mensen maken het werken in het pastoraat boeiend en divers. Uiteindelijk zijn de mooiste momenten de persoonlijke ontmoetingen met mensen, waaruit ik mijn eigen inspiratie mag putten. Zij zijn het die je tot pastor maken waardoor het werk zo waardevol is. Dat is de brandstof waar de motor op draait! Maar helaas is het persoonlijke pastoraat de laatste jaren vaak ook sluitpost, omdat veel en ander werk voorrang moet hebben. Met name de liturgie vergt veel voorbereiding door het ontbreken van een werkgroep Liturgie. En af en toe constateer ik dat er bij mezelf de rek er wel eens uit is. We hebben op alle fronten mensen nodig: mensen die in een werkgroep plaats willen nemen, mensen die mee willen denken, mensen die de koren komen versterken. Vanaf 2005 vraag ik met grote regelmaat om kosters, maar de beloofde fles champagne bij een aanmelding ligt er nog steeds!

Zo terugkijkend besef je ook hoe de parochie langzaam verandert: bijvoorbeeld een afnemende kerkgang. De volkskerk van vroeger bestaat niet meer en geloof en geloven is meer en meer een persoonlijke keuze geworden dat –althans volgens sommigen uit onze regering - maar achter de voordeur moet plaatsvinden. De kerkbezoekers zijn voornamelijk de oudere, zeer trouwe parochianen (en wat ben ik blij met hen!) Dat geldt ook voor de vrijwilligers: een trouwe groep mensen waaronder echter ook de vergrijzing toeslaat. Zonder hen kunnen we niet. Zij werken vaak onzichtbaar achter de schermen. Om een voorbeeld te noemen: wanneer uw parochieblad in de bus valt is er al heel wat werk verzet door vele mensen: parochieblad maken, lay-out verzorgen, drukken, rondbrengen en

verspreiden. En dan gaat het alleen nog maar over het parochieblad. Samen-kerk-zijn beperkt zich niet tot dat ene uur op de zondagochtend, maar beïnvloedt ook de gehele week. Zo is er iedere woensdagochtend het ochtendgebed, maandelijks Bijbelwerkplaats, meditatieavonden en zieken –en jubileabezoek door de Bezoekersgroep.

Wij moeten intussen ook leren om over de parochiegrenzen heen te kijken, zeker naar de huidige samenleving met een andere cultuur en andere vragen. Maar wél met behoud van onze eigen identiteit en datgene waarvoor we staan.

Kortom: we zullen écht in beweging moeten komen om samen te proberen ons geloof in daden om te zetten om met elkaar en voor elkaar gemeenschap te zijn die elkaar direct ontmoeten, bemoedigen en dragen. Die voortzetten wat waardevol is en blijft. Niet alleen nu, maar zeker in de nabije (pastorloze) toekomst in een veranderend kerkelijk klimaat en een veranderende samenleving.

Vandaar ook de ontwikkelingen van de gronden rond de kerk. Niet alleen noodzakelijk om een gezonde financiële basis te waarborgen voor de toekomst, maar in de eerste plaats om met elkaar (geloofs)gemeenschap te zijn in een ander kerkelijk klimaat. Als pastor kan ik de toekomstgerichte plannen van het parochiebestuur alleen maar toejuichen en van harte ondersteunen.

**Als je je ideeën en
idealen niet deelt,
verliezen ze uiteindelijk
hun waarde.
Door ze te delen
krijgen ze kracht.**

Een hartelijke groet,
Kiki Kint, pastoraal werkster

Parochievergadering 5 juni

Op 5 juni as. wordt in de Cuyperskamer de Parochievergadering uitgenodigd, evenals belangstellenden.

We gaan met stellingen aan de slag m.b.t de toekomst van onze parochie. Wat willen wij, wat verlangen wij en wat zijn onze verwachtingen met betrekking tot de (pastorloze) toekomst. We hopen op een goede en inspirerende avond.

Bloemenoffer

Voor het bloemenoffer werd jarenlang in de meimaand gecollecteerd door een grote groep vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn al op meerdere fronten in de parochie actief. Vorig jaar is men gestopt met collecteren vanwege het te kort aan collectanten en de grote organisatie hiervoor te zwaar werd. Wij willen graag weer een beroep op u doen om te doneren voor het bloemenoffer.

In de dagkapel stond tot 12 mei jl. de bloemenofferbus, maar onverlaten hebben op klaarlichte dag de bus opengebroken, vernield en gelicht! Evenals het kaarsenbusje.....

U begrijpt dat we de bus NIET kunnen terugplaatsen. Maar als u op eens langs de kerk komt, kunt u uw welkome bijdrage ook in de brievenbus bij de deur van de pastorie deponeren.

Onder vermelding van **bloemenoffer** kunt u het ook overmaken naar Rabobank **3518.06.210** ten name van Urbanus Parochie Bestuur.

In de meimaand kunt u met de mooie traditie van het bloemenoffer meedoen. Met het bloemenoffer wordt de kerk en de dagkapel het hele jaar door met bloemen versierd.



Familieberichten

Op 3 mei jl. overleed zeer onverwacht

George Baron

In de leeftijd van 66 jaar, woonachtig in de Vondelstraat 43. George werd geboren in Bandung in een groot gezin van 10 kinderen dat in 1952 naar Nederland kwam. Indische Nederlanders in Indonesië gezien als Nederlanders. Dat is zoeken naar een thuis hier met een meegebrachte eigen cultuur en achtergrond. Voor allen moet dat geen makkelijke situatie zijn geweest, hoewel kinderen zich snel aanpassen. Zo ook George.

De liefde van zijn leven heeft hij nooit ontmoet en hij bleef ongehuwd. Zijn familie schetste George als een man die nooit nam, maar alleen gaf: zorgzaamheid, klaar staan voor een ander, humoristisch, muzikaal. De zorgzaamheid uitte zich in bijvoorbeeld in koken voor de familie: samen gezellig boodschappen doen en samen aan tafel. Er was dagelijks contact met de familie, soms telefonisch, maar vaker even gezellig aanwippen. George was een mensenmens die er wilde zijn voor een ander, maar uiteindelijk –zo zei broer Ruud – eenzaam van zichzelf. Mensen leven en sterven uiteindelijk op hun eigen manier. George stierf alleen, te jong, overvallen door de dood, gewoon zittend op de bank alsof hij even wilde gaan rusten.....zijn gezicht ontspannen. Wie weet wat zijn laatste gedachten waren? Zijn laatste verlangen? Misschien alleen nog maar het lichaam loslaten, alleen naar het sterke licht, het grote wenkende Licht.....God.....eeuwig leven?

10 Mei was de afscheidsviering in de St. Urbanuskerk, waarna de crematie op Westgaarde.

.....
Op 26 mei werd door het H. Doopsel in de geloofsgemeenschap opgenomen:

Victor Guillaume Johannes Haan

zoon van Remco Haan en Denise Haan-Capello.

Zaterdag 01 juni 19.00 uur en Zondag 02 juni 10.00 uur

George Baron, Riet Jansen-Reijsbergen, Mathee de Jong, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Overleden ouders de Jong-Al, René de Jong en Rob Horstman.

Zondag 09 juni 10.00 uur. Caeciliakoor

George Baron, Riet Jansen-Reijsbergen, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, Elena Kruishaar-Demtschenko, Jo Vergouw-Neelink, Jo Balvert-v.d.Weijgert, Corrie Timmer-v.d.Zwaan, Grada Dekker-v.d.Lugt, Nellie de Kort-Massingh,

Zondag 16 juni 10.00 uur: Vaderdag, koor Elckerlyc

George Baron, Ton van Thienen, Fam. Meijer-Baars en een speciale intentie, Jan v.d.Lee, Rien Verlaan, Wes Korrel en Riet Korrel-Pappôt, Jan Out en To Out-Fritschy. verleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Overleden fam, van Wees-Kolk, Sophie Kea, Theo Kouwenhoven, Hans Lokhoff, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Sophie Jooren-Timmer, Wim van Beek.

Zondag 23 juni 10.00 uur, Oecumenische Gezinsviering met kinderkoor 't Kwetternest en de Regenboog.

George Baron, Voor degenen die het moeilijk hebben, Sophie Kea, Willemien van Emmerik, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Jo Bohncke-v.d.Maagdenberg.

Zondag 30 juni 10.00 uur: gregoriaans koor De Duif

George Baron, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Bep Baetings-Bunnik, Sophie Kea, Ben van Dijk, Riet Groen in't Woud-Bosman, Leo van Dijk, Lucia Copier-v.d.Heide, Jan Compier

Mijn bezoek van enkele weken terug aan het klooster te Chevetogne (Belgische Ardennen) was zo bijzonder dat het mij goed leek daar met gemeente- en parochieleden naar toe te gaan. Het programma van zo'n weekend is vooral de vieringen bij te wonen, voor de rest is er veel vrijheid die eenieder zelf inneemt. Het is een echte retraite. Alleen is er op het eind van de zaterdagmiddag een geplande groepsbijeenkomst. Je kunt de groep opzoeken of je eigen gang gaan, wandelen, lezen, enzovoort. We verblijven in een apart gastenverblijf op een paar honderd meter van het kloostergebouw, Bethanië geheten, met een eigen keuken, ontbijtkamer en huiskamer. De overige maaltijden nuttigen we in het klooster.

Het weekend loopt van vr. 11 okt. 12.00 (vertrek)- zondag rond 14.00 (kunt langer blijven) middageten en dan vertrek.

Kosten zijn ongeveer € 70-80 exclusief vervoer.

Het bijzondere en unieke van dit klooster is dat er twee 'riten' (ook in twee kerkgebouwen) zijn: een Latijnse in een RK kerk en een Byzantijnse (Oosters-Orthodoxe) en vooral die laatste is meditatief zeer boeiend.

Ik ga nadere info samenstellen voor de deelnemers en organiseer nog een infoavond over het Oosterse christendom en met name de liturgie. Nu verwijst ik u naar de website. Daar kun je je nader informeren: www.monasterechevetogne.com Als je links bij GEBEDSTIJDEN klikt en dan SYNAXARION hoor je de hemelse zang. Kenmerk van de Byzantijnse liturgie is dat daarin de hemel ervaren wordt- nu waar wachten we op?

Aanmelding en informatie bij:

Jos de Heer ([jos.de.heer \[at\] hetnet.nl](mailto:jos.de.heer[at]hetnet.nl))

LITURGIE AGENDA

| <u>Datum</u> | <u>Tijd</u> | <u>Voorganger</u> | <u>Plaats</u> |
|--------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 25-05 | 18.30 uur | Pastor K. Kint | Theresia Zorgcentrum |
| 26-05 | 10.00 uur | Pastor Phil Kint | St. Urbanuskerk |
| <hr/> | | | |
| 01-06 | 19.00 uur | Pastor G.van Tillo | St. Urbanuskerk |
| 02-06 | 10.00 uur | Pastor G.van Tillo | St. Urbanuskerk |
| <hr/> | | | |
| 08-06 | 18.30 uur | Pastor K. Kint p.w. | Theresia Zorgcentrum |
| 09-06 | 10.00 uur | Pastor K. Kint p.w. | St. Urbanuskerk |
| <hr/> | | | |
| 15-06 | Geen viering | | |
| 16-06 | 10.00 uur | Pastor G.van Tillo | St. Urbanuskerk |
| <hr/> | | | |
| 22-06 | 18.30 uur | Pastor K. Kint p.w. | Theresia Zorgcentrum |
| 23-06 | 10.00 uur | Pastor Kint/Ds.J.de Heer | St. Urbanuskerk |
| <hr/> | | | |
| 29-06 | Geen viering | | |
| 30-06 | 10.00 uur | Pastor G.van Tillo | St. Urbanuskerk |
| <hr/> | | | |
| 06-07 | 19.00 uur | Pastor K. Kint p.w. | St. Urbanuskerk |
| 07-07 | 10.00 uur | Pastor K. Kint p.w. | St. Urbanuskerk |

JUNI 2013

| <u>Bijzonderheden</u> | <u>Muzikale invulling</u> |
|--------------------------------------|--|
| | Twee kinderkoren Samenzang: Taizéliederen |
| <hr/> | |
| Sacramentsdag | Samenzang |
| <hr/> | |
| 10 ^e zondag door het jaar | St.Caecilliakoor |
| <hr/> | |
| 11 ^e zondag door het jaar | Koor Elckerlyc |
| <hr/> | |
| oec. gezinsviering | 't Kwetternest/De Regenboog |
| <hr/> | |
| 13 ^e zondag door het jaar | Gregoriaans koor de Duif |
| <hr/> | |
| | Samenzang |

Zondag 23 juni
Oecumenische Viering
voor jong en oud

10.00 uur
in de St. Urbanuskerk.

Ds. J. de Heer en Pastor K. Kint
zullen in deze viering voorgaan.

o.l.v. Laurens de Boer en Marga Ottenbross
zingen Het Kwetternest en de Regenboog
samen weer vrolijke noten.



Jong en oud weer van harte welkom

Kinderkoor 't Kwetternest

Kinderkoor 't Kwetternest bestaat uit basisschoolleerlingen en zij oefenen iedere maandagmiddag in de kosterwoning van de St. Urbanuskerk.

Met groot enthousiasme wordt er gewerkt aan liedjes en aan bijpassende dansjes, waarin iedereen z'n creatieve ei kwijt kan! Zij doen dit onder de bezielende leiding van musicus en dirigent Laurens de Boer.

't Kwetternest is op dit moment een prachtige groep van 7 kinderen, maar we kunnen natuurlijk best nog wat kinderen erbij hebben! Dus: Alle kinderen van groep 4 t/m groep 8: je bent hartelijk welkom om mee te komen doen. Naast zingen en dansen oefenen we ook met ritmes en noten lezen! Kom eens meedoen!



De repetitie begint om 15.30 uur (in de kosterwoning naast het kerkhof) maar je bent al na schooltijd vanaf 15.00 uur welkom voor limonade. Om 16:15 zijn we klaar.

We zingen ongeveer 1 keer per maand in de kerk en ook af en toe ergens anders.

Voor meer informatie of om je op te geven:

Bets Harte, tel: 020-4964941 of Laurens de Boer, tel: 06-24226872

Gesprek bij de koffie.

Donderdag 27 juni om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelooft en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week,

midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan,

midden in ons mooie dorp en ons vaak goede,

maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen

in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal.

(de maand juni in de St. Urbanuskerk)

Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen.

De kerk is open om 8.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Schoonmaken kerk.

Woensdagmiddag 5 juni om 13.00 uur

gaan we de kerk weer schoonmaken

Daarna gezellig koffiedrinken

U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

kopij De Brug

Inleveren voor parochieblad

juli/augustus -

uiterlijk t/m dinsdag 18 juni

e-mail : Bernyvanw [at] hotmail.com

Koning, wees profeet!

Hendro Munsterman, rooms-katholiek theoloog, sinds 2003 wonend en werkzaam in Frankrijk, directeur van het 'Institut Pastorale d'Études Religieuses' aan de Université Catholique de Lyon, docent systematische theologie aan het 'Centre Théologique de Meylan-Grenoble', docent godsdienstwetenschappen aan de 'Université Pierre Mendes France' te Grenoble

Majesteit,

Vanuit christelijke hoek wordt vanzelfsprekend vaak door een Bijbelse bril naar het koningsambt gekeken. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat veel van uw en mijn medechristenen zich vergissen wanneer ze – in oudtestamentische koninklijke categorieën denkend – uw nieuwe rol in de Nederlandse samenleving trachten te duiden.

Het door u aanvaardde ambt zou in Bijbelse termen wel eens veel meer tot de profetische dan tot de koninklijke categorie kunnen behoren. Het koningschap was in Israël verre van vanzelfsprekend. Sterker nog: de roep om een koning wordt in het Bijbelse verhaal door God zelf als een verwerping van Zijn eigen koningschap geïnterpreteerd (1 Samuël 8:7). Alsof Hij zeggen wil: "Ik heb jullie alles gegeven om in Shalom met elkaar te kunnen leven, jullie hebben geen koning nodig". Maar het volk dringt aan, want het wil op de omringende volkeren lijken,...en de God van Israël gaat overstag.

Dan gebeuren er twee wezenlijke dingen in de geschiedenis van Israël. Allereerst wordt het koningschap beschreven in termen van dienstbaarheid en dus niet in de eerste plaats met macht in verband gebracht. Dit wordt vooral uitgedrukt door het koningschap met het beeld van de herder te vereenzelvigen (David): hij die verantwoordelijkheid kan dragen voor het geheel, en voornamelijk voor de meest kwetsbaren onder hen (Psalm 72).

In het Nieuwe Testament wordt Jezus zelf als Goede Herder voorgesteld, dus met Koninklijke trekken, die op zoek gaat naar het verloren schaap.

Maar er gebeurt nog iets anders: in de koningstijd worden profeten actief, zoals Elia, Elisa, Amos en Hosea in het noorden; Jesaja, Micha en Jeremia in het Zuiden. Zij legden de vinger op de zere plek van machtsmisbruik en wezen op het persoonlijke en collectieve egoïsme van zowel koning als volk. Zij rukten de armen ('weduwe en wees') weer naar het centrum van de aandacht, en riepen – vaak tevergeefs – op tot hernieuwd respect voor de leefregels die het volk van zijn God ontvangen had. Omdat macht corrumpert, kon een functiebeschrijving in 'herderlijke termen' niet voldoen, maar moest een kritische instantie in het leven geroepen worden, een *contre-pouvoir*: God spreekt door de profeten.

roep om bekering

Uw nieuwe functie, beste Majesteit, lijkt in de verste verte niet meer op het koningschap van Saul, David of Salomo. De macht ligt in onze parlementaire democratie gelukkig bij de gekozen regering, bij het parlement, en dus bij het volk. Misschien is uw eigen koninklijke verantwoordelijkheid, in een moderne monarchie, dus wel vooral een profetische.

Deze profetisch-koninklijke rol die ik u en ons graag zou toewensen in het 21e-eeuwse Nederland zal pogen stem te geven aan het geweten; een stem die in alle politieke, technische en maatschappelijke hectiek soms onhoorbaar wordt. Om het in Bijbelse termen uit te drukken: de roep om bekering.

Zo wordt in Nederland, in Europa en op wereldniveau de afstand tussen arm en rijk steeds groter. Wie geeft er stem aan hen die lijden onder deze, vaak stille armoede? Wie wijst ons op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 'verloren schapen' op deze aardbol, en op de structurele oorzaken van het hun aangedane onrecht?

Een tweede voorbeeld: In Nederland, in Europa en op wereldniveau wordt het denken in 'wij en zij' de laatste decennia steeds sterker. Het terugtrekken op eigen vertrouwde eilandjes is een reflex die de politiek de afgelopen decennia heeft gekenmerkt. Wie durft in onze samenleving de etnische, culturele, religieuze diversiteit positief te duiden? Wie kan een samenbindende factor zijn in deze samenleving zijn? Wie durft ons aan te spreken op onze verantwoordelijkheid voor elkaar, over de grenzen van alle verschillen heen?

Ten slotte: In Nederland, in Europa en op wereldniveau delft onze verantwoordelijkheid voor het leefmilieu nog te vaak het onderspit tegen

zowel de economische belangen van de korte termijn, alsook tegen comfort waaraan we al te gemakkelijk gewend zijn geraakt. Wie heeft gezag genoeg om ons uit de luie welvaartsstoel op te doen staan en actief aan een verantwoordelijke samenleving voor de toekomst te werken?

Vooruitzien

Terwijl de Bijbelse profeten opriepen tot deze persoonlijke en collectieve ommekeer, deden ze nog meer: ze voorspelden de toekomst. En ook hier mag u profetisch zijn. Want op de keper beschouwd voorspelden deze oude profeten de toekomst opdát hun profetieën zich niet zou vervullen.

Om bij de drie genoemde voorbeelden te blijven: Als we niet in staat zijn de rijkdommen van deze aarde op een rechtvaardiger wijze te delen, komen de armen uit het Zuiden het in het Noorden halen – met alle gevaren van dien voor de wereldvrede. Of: Als we niet in staat zijn diversiteit in onze samenleving haar plaats te geven, lopen we het grote gevaar in een soort *clash of civilisations* terecht te komen. Of: Wanneer we niet radicaler gaan omzien naar de aarde, de kosmos en alles wat leeft en bestaat, dan raakt niet alleen Nederland overspoeld, maar richten we onszelf ten gronde.

Regeren is vooruitzien. En profetisch koningschap blijft de democratisch gekozen machthebbers wijzen op de herderlijke, koninklijke, taak die zij ontvangen hebben, en de samenleving als geheel wijzen op altijd noodzakelijke ommekeer. Vroeger en nu kan menselijk (individueel, collectief, politiek) handelen immers zowel heil als onheil over zich afroepen.

Ik heb de indruk dat de politiek dat alles niet alleen kan. Dat wij als samenleving en onze politieke elite deze tegenstem van het geweten hard nodig hebben. Uw niet-gekozen, maar vrij opgenomen taak is een zware en een lastige. Maar ik reken ons land gezegend met deze vorm van profetisch koningschap. De kersttoespraken van uw moeder gaven van deze nieuwe vorm van koningschap al veelvuldig blijk. De eerste stappen van de nieuwe (Argentijnse!) paus geven eveneens blijk van dit profetisch leiderschap.

Beste Koning, doe als zij, wees profeet!

Hendro Munsterman

Impulsavond catechese voor parochies in Amsterdam

In Nederland bevinden we ons op het moment in een overgangssituatie in onze Kerk: van een volkskerk naar een keuzekerk of missionaire kerk.

Opvallend is dat in ons denken en onze structuur, we vaak nog uitgaan van de situatie van de volkskerk (catechese alleen rondom de sacramenten, geloofsopvoeding vindt ook thuis en op school plaats), maar in de praktijk bevinden we ons volop in de situatie van een missionaire kerk: het gelovig zijn is niet altijd meer een moedertaal van mensen, maar is vaak een vreemde taal die moet worden aangeleerd. Waar lopen we in de nieuwe situatie tegenaan en hoe komt dat? En hoe zou die nieuwe catechetische praktijk er dan uit moeten zien voor kinderen, tieners en volwassenen? Zijn hiervoor aanknopingspunten te vinden?

Over dit thema zal Mirjam Spruit, van de afdeling Catechese van ons bisdom, ons inleiden en daarna is er de gelegenheid hierover met elkaar in groepjes uit te wisselen en van elkaar te leren. Tenslotte zal de avond nog met de gehele groep worden afgesloten.

Doelgroep: voor een ieder die in de catechese actief is in de parochies, vrijwilligers zowel als pastorale krachten in Amsterdam en de regio Amsterdam.

Datum: woensdag 12 juni 2013

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: De Oude Gracht, Keizersgracht 218 B Amsterdam

Kosten: vrijwillige bijdrage

Opgave en info: diaken Eugène Brussee: (020) 3206924 of e.brussee[at]nicolaas-parochie.

