

de brug



**parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
juni 2012**

Adressen St. Urbanus Parochie

Pastoraal Werkster Mw. K. Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr. A. Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr. N. Wolffenbittel **4967078**
Regiozaken/kerkgebouw
Hélène van Huizen **4961243**
Regiozaken Hanneke Brummelhuis **4967561**
Secretaris Dhr. P. Theeuwes **6790774**

Beheer Gebouwen Dhr. F. Assendelft **06-20302388**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**
Secretariaat bereikbaar maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.00 uur tot 11.30 uur

Ledenadministratie Jan de Jong jongj [at] upcmail.nl
4964608

Website www.kerkenouderkerk.nl
www.rkamstelland.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur- Ouderkerk a/d Amstel.

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank: 3518.06.210

Overige adressen: Zie binnenzijde achter in de Brug

Urbanuskerk 145 jaar met o.a 'kunst uit eigen huis'.

In september willen we graag het 145 bestaan van het kerkgebouw vieren en wel in het weekend van 8 en 9 september. Op zondagochtend zal er een feestelijke viering zijn met medewerking van alle koren. Voor de kinderen is er die dag ook een leuk programma en we hopen na de viering weer met elkaar in de tuin te brunchen. Bij goed weer uiteraard, anders in het Gezellenhuis. Verder willen we ook de ouderen en zieken onder ons natuurlijk niet vergeten en wordt aan hen een high-tea aangeboden in het Gezellenhuis, verzorgd door de jongerengroepen. In een werkgroepje wordt nagedacht op welke manier een en ander invulling kan krijgen. Een ding is in ieder geval al zeer zeker.

Omdat wij weten, dat er in onze parochie vele creatieve geesten actief zijn, lijkt het ons een leuk idee om, op zaterdag 8 en zondag 9 september tijdens het feestweekend 145 jaar Urbanuskerk, een kunstexpositie te houden in het Gezellenhuis. Daarom zijn wij op zoek naar amateurschilders, beeldhouwers, kaartenmakers, of andere kunstenaars die onze parochie rijk is om mee te doen aan deze expositie.

Alleen exposeren kan, maar een demonstratie geven en evt. verkoop is natuurlijk ook mogelijk. In dat geval hopen wij dan dat er een percentage wordt afgestaan t.b.v. onze kerk. We hebben al enkele toezeggingen, maar we hopen op meer! Schroom niet om uw talenten te tonen en gezien het feit dat er bijna maandelijks andere werken hangen in de kosterwoning betekent dit dat alleen al onder de leden van het Caeciliakoor creatieve geesten zijn. Doe dus mee en maak van de expositie een aantrekkelijk 'kunst uit eigen huisfeestje'

Wilt u meer weten? Dan kunt u voor info tot 8 juni bellen met Kiki Kint: 06-24603829 of Helene van Huizen: 4961243 (tot 15 juni)
U kunt ook mailen naar: Urbanusparochie {at} xs4all.nl
Wij wachten hoopvol af! Maar hopen alvast van u te horen voor 15 juni 2012 zodat we hierop verder kunnen borduren.

O ja, mocht u soms nog ergens een Rembrand of van Gogh hebben staan of hangen? Uiteraard ook zeer welkom!

Dan zijn er voor de organisatie van een en ander nogal wat helpende handen nodig:

Voor hulp bij de kinderactiviteiten

Koffieschenkers

Hulp bij de brunch

Hulp bij klaarzetten en opruimen van een en ander en vast nog meer dingen.

We hopen op veel parochianen een beroep te mogen doen en niet alleen op de vaste, trouwe vrijwilligers. Want.....

Feest..... geeft je het gevoel van 'bij-elkaar-horen'
Feest..... doet de scherpe kantjes tussen mensen vergeten
Feest..... tilt je boven de dagelijkse sleur uit.
Feest..... doet je het beste hopen voor de toekomst
Feest..... scheidt verbondenheid juist omdat je het samen doet.
Feest..... geeft je de kans om (dankbaar) terug te kijken naar wat je samen hebt gedaan en beleefd.
Feest..... werkt bevrijdend en roept om om op de goede weg door te gaan.

Noteer in ieder geval de datum van 8 en 9 september in uw agenda!

Met hartelijke groet, Kiki Kint, p.w.

Voor alle kaarten, bloemen, lieve en goede wensen, mailtjes en bezoeken tijdens mijn onverwachte verblijf in het ziekenhuis, wil ik iedereen graag hartelijk danken.

Het meeleven heb ik als hartverwarmend ervaren! Inmiddels ben ik weer voor halve dagen begonnen en hoop dit snel uit te breiden tot hele dagen.

Met hartelijke groet en dank, ook namens mijn man

Kiki Kint, p.w.

Pastor K. Kint is van 7 juni t/m 23 juni met vakantie.

Ook Thea de Rijk die altijd donderdagochtend op het secretariaat aanwezig is, is de gehele maand juni met vakantie.

Tevens is 6 juni op woensdagochtend het secretariaat niet bemand. Op maandagmiddag is het secretariaat wel bereikbaar.

Voor calamiteiten is in deze periode Dhr. Paul Liesker te bereiken als degene die de eerste opvang zal verzorgen.

Zijn mobiele nummer is: 06-6448097

De dagkapel zal gewoon dagelijks geopend en gesloten worden.

Bloemenoffer: rectificatie banknummer!

Voor het bloemenoffer werd jarenlang in de meimaand gecollecteerd door een grote groep vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn al op meerdere fronten in de parochie actief. Wij willen graag een beroep op u doen om de taak van collecteren overbodig te maken.

Gedurende de maand mei en juni staan er
in de dagkapel en achter in de kerk
collectebussen met en opschrift
BLOEMENOFFER.

Wij vragen u vriendelijk hierin uw welkome bijdrage voor het bloemenoffer te deponeren.



De dagkapel is alle zeven dagen van de week open van 's morgens 8 tot 's avonds 8 uur en is altijd een bezoekje meer dan waard. In het weekend kan uw gift in de bus achter in de kerk.

Als u op een ander tijdstip langs de kerk komt kunt u uw bijdrage ook nog in de brievenbus (die mooie natuurstenen) bij de deur van de pastorie deponeren. Onder vermelding van **bloemenoffer** kunt u het ook overmaken naar Rabobank **3518.06.210** ten name van Urbanus Parochie Bestuur.

In de meimaand kunt u met de mooie traditie van het bloemenoffer meedoen. Met het bloemenoffer wordt de kerk en de dagkapel het hele jaar door met bloemen versierd.

Uw bloemetje in de vorm van een zeer welkome gift is van harte welkom.

Voor de vakantie....Zegen van auto, motor, fiets of boot

Tevens bezichtiging van monumentale Urbanuskerk in Nes aan de Amstel

Op zondag 3 juni is er gelegenheid om uw auto, motor, fiets of boot te laten zegenen. De vakantieperiode breekt aan en vele mensen trekken er opuit. Waarom geen gebed voor mooie dagen en voor een veilige terugkeer?

De monumentale kerk (rijksmonument van Jos Cuijpers) in Nes aan de Amstel is geopend. Toevallig staat er deze maand een beschrijving van deze mooie kerk in het bisdomblad. Na de viering van 10.00u is er door de pastor een rondleiding in de kerk. Om 12.00u volgt dan de zegen van de voertuigen. Waarna om 13.00u er wederom een rondleiding is. Op dat uur gaat ook de toren open en kunt u van het weidse uitzicht genieten. Olaf Fuchs bespeelt het prachtige gerestaureerde orgel. Om 15.00u sluit de toren.

Omdat het Amstellanddag is heeft u daarna nog een heel program om dit prachtige stukje Nederland vlak bij Amsterdam te gaan verkennen (zie <http://www.beschermersamstelland.nl/>).

Pastor Rob Mascini

Hieronder treft u het volledige programma van de Amstellanddag

11.30: Presentatie boekje over het interieur van de kerk, gevolgd door het instellen van comité van aanbeveling van de stichting Vrienden van St. Urbanus.

12.00: Rondleiding door de kerk door Rob Mascini, gevolgd door inzegening van vakantie voertuigen.

13.00: Start beklimmen van de kerktoren.

14.00: Rondleiding door de kerk door Rob Mascini.

15.00: Einde beklimmen van de kerktoren.

Tussendoor orgelmuziek door Olaf Fuchs en bezichtiging van de monumentale kerk.

Misintenties voor de maand Juni 2012

Zaterdag 2 juni 19.00 uur en Zondag 3 juni 10 00 uur

Overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsoot-de Groot, Ben Vergouw, Dora v.d. Maagdenberg-Jansen, Cathrien Droog-van Tol, Miep de Zwart-Braat, Maria van Rijn-Pappot,

Zondag 10 juni 10.00 uur

Voor degenen die het moeilijk hebben.

Rosa Leurs-v.d.Ancker, Sophie Kea, Kars van Tol en Maria van Tol-van Nes, Loes Witmond-van Leeuwen, Ina Wijfjes, Dirk de Jong, Jos Schrama, To Out –Fritschij en Jan Out, André Caminada, Rien Verlaan, Piet Timmer, Rie van Blokland-de Waal.

Zaterdag 16 juni 19.00 uur en Zondag 17 juni 10.00 uur

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Agatha te Beek-Broodbakker, Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Jan van Hensbergen, Jan Dekker, overleden fam.van Wees-Kolk, Elena Kruishaar-Demtschenko, Wim Pappot, Overleden fam. Wolffenbuttel-Ripken.

De misintenties opgegeven voor zondag 24 juni heb ik verplaatst naar zondag 17 juni omdat op zondag 24 juni een oecumenische dienst in de Amstelkerk plaatsvindt. Ik hoop dat u dat niet erg vindt.

Zondag 1 juli 10.00 uur

Jan Compier, Overleden ouders v.d.Meer-Verkerk, Overleden ouders Boom-Driehuis, Overleden ouders de Jong-Al, René de Jong, Rob Horstman.

Attentie:

Als u misintenties voor de maanden Juli en Augustus wilt opgeven dan graag vóór 15 juni 2012 i.v.m. de vakantie. Het parochieboekje voor juli en augustus verschijnt in één boekje.

Zondag 24 juni

Oecumenische viering voor jong en oud

Op deze zondag is er in de Amstelkerk een oecumenische viering voor jong en oud. J.van Zelderen (stagiaire) en K. Kint p.w. gaan in deze viering voor.

Kinderkoren
Het Kwetternest en de Regenboog
verzorgen samen de muziek
o.l.v. Marga Ottenbros
en Laurens de Boer.



een viering waarbij iedereen
van harte welkom is

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	Plaats
26-05	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
27-05	10.00 uur	Pastor G.van Tillo/Kint	St. Urbanuskerk
28-05	geen viering		
02-06	19.00 uur	Pastor G.van Tillo	St. Urbanuskerk
03-06	10.00 uur	Pastor J. Adolfs	St. Urbanuskerk
09-06	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
10-06	10.00 uur	Pater Picavet	St. Urbanuskerk
16-06	19.00 uur	Pastor J. Adolfs	St. Urbanuskerk
17-06	10.00 uur	Pater Picavet	St. Urbanuskerk
23-06	18.30 uur	Pastor G.van Tillo	Theresia Zorgcentrum
24-06	10.00 uur	K. Kint p.w/J van Zelderen.	Amstelkerk
30-06	geen viering		
01-07	10.00 uur	K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
07-07	19.00 uur	Pastor /K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk
08-07	10.00 uur	Pastor /K. Kint p.w.	St. Urbanuskerk

JUNI 2012

Bijzonderheden	Muzikale invulling
Pinksteren	Caeciliakoор
H. Drieenheid	Samenzang
Sacramentsdag	Elckerlyc
11 ^e zondag door het jaar	Caeciliakoор
Viering voor jong en oud met kinderkoren 't kwetternest en de Regenboog	
13 ^e zondag door het jaar	samenzang
14 ^e zondag door het jaar	Elckerlyc

Nieuws uit Het Kofschip

Na een heerlijke meivakantie, zijn we aan de laatste etappe begonnen. Maar ook in de vakantie hebben een aantal leerkrachten zich van hun sportieve kant laten zien.

Liefst zeven leerkrachten en veel leerlingen hebben meegedaan aan De Ronde Hoeploop.

De juffen Bianca, Cindy, Saskia en Gemma hebben de 7 km. uitgelopen; de meesters Arjan, Jethro en Niels liepen de 17 km.

Bravo!

De jongens van groep 8 waren met voetbal kampioen van Ouder-Amstel geworden. In de meivakantie mochten zij proberen kampioen van de regio te worden.

In Uithoorn hebben zij gestreden voor wat ze waard waren, 1 keer verloren, 1 keer gelijk en 1 keer gewonnen. Helaas geen kampioen maar heel goed gedaan.

De groepen 8 zijn gestart met het instuderen van de eindmusical. Een hele klus, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten.

Al lijkt het eind in zicht, er valt nog veel te doen! De nodige cultuureducatie, natuurles in het veld, sportdagen, juffendag voor de onderbouw en begin juni 2 weken met de laatste cito-toetsen.

Ook gaan de groepen 4 t/m 8 weer iedere vrijdag schoolzwemmen in het Amstelbad.

Er wordt deze laatste 2 maanden op alle gebied nog hard gewerkt.

Meester Mark gaat begin juni Alpe D'Huez met de fiets een aantal malen beklimmen om zoveel mogelijk geld op te halen voor het kankerfonds. Als u hem wilt sponsoren, dan is dit mogelijk.

Volgende maand leest u alweer het laatste schoolnieuws van het schooljaar 2011 - 2012. Tot dan.

Team Het Kofschip.

Gesprek bij de koffie.



Op donderdag 28 juni om 10.00 uur bent U weer van harte welkom bij de pastor op de koffie. Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelof en ons eigen leven.
Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.



Oecumenisch Woensdagochtendgebed.

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er iedere woensdagmorgen in een van onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. (juni in de St. Urbanuskerk)
Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:
De kerk is open om 8.30 uur.
De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag 6 juni om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
U bent van harte welkom om mee te helpen.!!!

Gevonden

Op ons kerkhof is een trouwring gevonden.
Heeft U deze verloren ?
Bel Truus Compier tel.020-4963433.

Internationaal Eucharistisch Congres 2012 in Dublin

Van 10 tot 17 juni 2012 vindt in de stad Dublin het 50ste Internationaal Eucharistisch Congres plaats. Het congres, dat iedere vier jaar georganiseerd wordt, is sinds meer dan honderd jaar een vaste traditie. Doel van het congres is mensen bewust te maken van het belang van de Eucharistie voor het leven en de missie van de katholieke Kerk en om te helpen de liturgie beter te verstaan en vieren. De eerste editie van het Internationaal Eucharistisch Congres vond plaats in het Franse Rijsel in 1881, het laatste congres werd gehouden in Québec (2008). Het Internationaal Eucharistisch Congres van 2012 valt samen met de 50ste verjaardag van de start van het Tweede Vaticaans Concilie.

Het programma van het congres is opgebouwd rond een dagelijkse Eucharistieviering. Elke dag heeft een eigen thema, dat gerelateerd is aan het centrale thema, 'De Eucharistie. Communio met Christus en met elkaar'. Naast de vieringen staan onderdelen als catechisatie, geloofsgetuigenis, workshops en culturele activiteiten op het programma.

Meer informatie: www.iec2012.ie

Expositie over Lijkwade van Turijn in Bossche Sint-Jan

De kooromgang van de kathedrale basiliek van de Bossche Sint-Jan vormt tot 1 september het decor van een tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn. De expositie is samengesteld door een team van gerenommeerde wetenschappers. De Stichting Othonia, die de belangstelling voor en het wetenschappelijk onderzoek naar de Lijkwade promoot, zorgde voor de vervaardiging van exacte replica's van zowel de Lijkwade als van verschillende objecten. Zo is onder andere een kopie van de doornenkroon te zien. De expositie geniet internationale bekendheid en is momenteel ook te zien in Jeruzalem, Rome, Sacramento en de Portugese hoofdstad Lissabon. De expositie kan zelfstandig of onder begeleiding van een gids bezocht worden. Ruim veertig vrijwillige gidsen ontvingen hiertoe een voorbereidende training.

Datum: tot 1 september, dagelijks 13-17 uur
Locatie: Kathedraal St. Jan, Torenstraat 18 in Den Bosch
Meer info: www.jezusmysterie.nl



GELOOF IN BEELD:

Kazuifel

Een kazuifel is het voornaamste liturgisch gewaad van de priester. De naam is afkomstig van het Latijnse 'casula', dat huisje of hutje betekent. Middeleeuwse schrijvers geven een verklaring. Zoals een huisje de hele mens omgeeft, zo ook het kazuifel dat de priester draagt. Het had namelijk oorspronkelijk alleen boven een opening



voor het hoofd, bekleedde het hele lichaam en reikte tot aan de voeten. Het was al in de Romeinse oudheid een bovenkleed voor iedereen. De kerk heeft dit overgenomen voor haar liturgie. In de twaalfde eeuw werd het klokvormig kazuifel aan weerszijden korter gemaakt. Dit was een praktische maatregel om armen en handen meer vrij te maken voor liturgische gebaren. In de achttiende eeuw werd heel het kazuifel korter gemaakt en werden de zijkanten helemaal weggelaten. Het werd het

Romeinse kazuifel en door geestelijken schertsenderwijs 'vioolkist' genoemd. In de volgende eeuw kwam het zogenaamde gotische kazuifel in gebruik, een ruim misgewaad met zijkanten die de bovenarmen bedekten. Dit zijn in de loop van de geschiedenis de voornaamste modellen.

Kerkelijke schrijvers en oude rituelen voor de priesterwijding noemen de symboliek van het kazuifel. De wijdende bisschop zei tot de priesterkandidaat: 'Ontvang het priesterkleed (vestem sacerdotalem) dat de liefde betekent. Moge de almachtige God uw liefde, uw volmaaktheid, doen groeien...' Zoals het (oude) kazuifel de hele priester omhulde, zo moet ook de liefde van de priester alle mensen betreffen. Middeleeuwse en latere missalen hebben voorgeschreven gebeden die de priester moest verrichten bij het zich aankleden voor de mis. Een gebed bij het aandoen van het kazuifel uit het sacramentale de Séez (elfde eeuw): 'Bekleed mij, Heer, met het gewaad van liefde en vrede, opdat ik helemaal beschermd door

deugden weerstand kan bieden aan de ondeugden en vijanden van lichaam en geest.' Hier symboliseert het kazuifel niet alleen de liefde maar ook de weerstand tegen het kwaad. Het is een toespeling op de tekst van Paulus (1 Tess. 5,8): '...omgord met het harnas van geloof en liefde.' Symbolisch zijn ook de voorstellingen op het kazuifel zoals het kruis op de achterkant en de liturgische kleuren, maar dat is een ander verhaal.

KERK EN JODENDOM:

Onderweg...

'JHWH zei tegen Abram:

Ga uit je land!, verlaat ook je naaste verwanten,
en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

In jou zullen alle geslachten op aarde worden gezegend.'
(Genesis 12,1.3b).

In de zomertijd trekken veel mensen erop uit, op vakantie in Nederland of naar het buitenland. Soms lijkt het wel alsof wij met zijn allen onderweg zijn. Sommigen gebruiken hun vakantie voor een pelgrimstocht naar Israël, 'waar ieder volk geboren is' (Ps. 87), naar Santiago de Compostela (H.Jakobus), naar Assisi (H.Franciscus en H.Clara) of naar Kevelaer (H.Maria). Niet altijd zullen wij ons realiseren dat wij gelovigen van oorsprong 'mensen onderweg' zijn. Sinds de roeping van Abraham en van Sara om het met het *goede gerucht* van de Barmhartige te wagen, zijn Joden en christenen onderweg naar het veelbelovende land om een zegen te zijn voor alle mensen. Het is onze roeping! En deze is spannend, zeker wanneer je op pad gaat alleen met een stok en met 'vrede en alle goeds' als groet op je lippen (Vgl. Lk. 10,1-17).

Ook voor de oude Abraham en Sara was het spannend, omdat de Barmhartige niet meteen vertelt naar welk land zij moeten optrekken. Hoe weten zij dan dat zij hun bestemming bereikt hebben? 'Rabbi Levi zegt: Toen Abraham op reis was tussen Aram Naharaim en Aram Nachor, en toen hij de inwoners zag eten, drinken en brassen, riep hij uit: moge mijn deel niet in dit land zijn! Toen hij echter het voorgebergte van Tyrus bereikte en zag hoe iedereen zich bezighield met wieden en schoffelen op de gepaste tijd, riep hij uit: moge mijn deel in dit land zijn! De Heilige, gezegend zij zijn Naam, zei tot hem: aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven.' (Midrasj Rabba 39,8). De tocht naar Kanaän was voor Abraham en Sara zeker geen plezierige vakantiereis, maar zij klaagden niet, want zij waren zich ervan bewust 'weg te trekken uit het huis van hun vader om te gaan naar het huis van hun vader in de hemel dat alleen in het land Israël kon worden bereikt' (Midrasj Tora Schlema 12,35).

Misschien zijn deze (re)creatieve maanden een mooie tijd om ook na te denken over en te genieten van onze roeping om onderweg te zijn naar onze God, in het hemels Jeruzalem. Vakantie vieren en pelgrimeren kunnen goed hand in hand gaan.

Moge het uw wil zijn, Eeuwige,
 onze God en God van onze voorouders,
 dat U ons in vrede zult laten reizen,
 ons in vrede zult leiden, ons tot steun zult zijn vrede,
 dat U ons ons reisdoel zult laten bereiken,
 ons leven behoedend, in blijdschap en in vrede.
 Laat er zegen rusten op hetgeen wij ondernemen
 en laat ons sympathie en liefderijk medeleven vinden bij U
 en bij allen die wij ontmoeten.
 Moge U ons gebed horen,
 want U bent een God die een gebed verhoort.
 Gezegend, U, Barmhartige, die een gebed verhoort.
 (Joods reisgebed).

Voor onderweg: vrede en alle goeds!
 Henk Janssen

Adressen St. Urbanus Parochie

Parochiële Caritas	Mw.W.Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel.	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw.. J. van Meerveld - Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep/ Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919 6448097
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr.H.Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr.M.v.d.Linden	4961635
Muzikaal begeleider alle koren	Laurens de Boer	06-24226872
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr.M.Schwegler	4965733
Klachten adm.parochieblad	Dhr. J. de Jong (na 18.00)	4964608
Stencilbureau	R.K.Gezellenhuis Dhr. A.van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr.R.Cerpentier.	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J Bouwens Vinkeveen	0297-583448

Opgave intenties

Intentie voor :

Intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

2^e intentie tijdens de viering van: dag, .../.../..... uur

Opgegeven door: Tel.:

Het is gebruikelijk om bij een misintentie ook een "stipendium" aan te bieden.

In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van €10,- per intentie.

Dit formulier en wellicht uw bijdrage kunt u afgeven bij het parochiesecretariaat

Rondehoep oost 31 of in de brievenbus aldaar. (betaling via de bank is ook

mogelijk). Gelieve op de enveloppe te vermelden: **Misintentie.**

Laat je kennen

Verhuizing of verandering in uw gezin ? Help onze administratie !!

Naam: _____

Huidige adres: _____

Verhuisdatum: _____

Nieuwe adres: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoon nr. _____

E-mail _____

Gezinsleden:

Voorl.	Achternaam	geboorteplaats /	-datum	- godsdienst
---------------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------------

1.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

2.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

3.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

4.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---

5.	m/v	-	-	-
----	-----	---	---	---