

de brug



parochieblad st. urbanus
ouderkerk aan de amstel
juni 2010

Adressen Urbanusparochie

Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os **4961320**
E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl

Parochiebestuur Vice-voorzitter Dhr.A.Schwegler **4965894**
Penningmeester Dhr.N.Wolffenbittel **4967078**
Secretaris Dhr..P.Theeuwes **6790774**

Bouwzaken Dhr. T. Tetteroo **4961300**

Parochiesecretariaat Rondehoep Oost 31 **4961320**

Secretariaat bereikbaar
maandagmiddag 14.00 uur tot 16.00 uur
woensdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur
donderdagochtend 09.30 uur tot 11.30 uur

Website: www.kerkenouderkerk.nl

Stichting Urbanus Ouderkerk a.d. Amstel

Rabobank 3518.21.872

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Rabobank 3005.89.786

Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk a/d Amstel

Rabobank 3518.01.855
t.n.v. Urbanus Parochie Bestuur
Ouderkerk aan de Amstel

Kerkbijdrage: Rabobank 3518.06.210

Overige adressen: Zie achterzijde van de Brug.

Hartverwarmend

Er stroomt een mager zonnetje in mijn werkkamer, maar echt verwarmen doet de zon de dikke muren nog niet. De verwarming dus maar wat hoger gezet. De vogels doen wel hun uiterste best te laten horen dat het lente is en alles wat groeit en bloeit eveneens. Het is de eerste lente sinds mijn werk in Ouderkerk dat ik nog geen gebruik heb gemaakt van het terras waar ik vaak al begin maart kon werken. Ook al is de temperatuur buiten nog niet al te warm, binnen onze geloofsgemeenschap zijn er gelukkig wel hartverwarmende zaken. Op 18 april jl. deden 16 kinderen hun Eerste Communie. Enigszins gespannen liepen ze met hun doopkaars en mooi gekleed 'door de poort' de feestelijk versierde kerk in. 'Door de poort' was ook het thema van hun viering en de werkgroep was daadwerkelijk 7 keer met hen de poort doorgegaan: van de hal van de pastorie waar ze naar een verhaal uit de bijbel luisterenden onder een fraaie poort door naar de Cuyperskamer, naar het land van God. Iedere keer had de poort een ander naam: de poort van de gedroogde tranen (vergeving), de poort van samen eten, de poort die altijd open is enz. Op deze manier werden ze voorbereid op hun Eerste Communie. En iedere keer was het weer even spannend wat ze in het Land van God konden en mochten vinden.

In hun communieviering lazen de kinderen hun eigen gemaakte gebedjes, mochten ze meehelpen met het brengen van brood en wijn naar het altaar en haalden ze de spaarpotjes op. Dat er flink gespaard is door hen en dat de opbrengst van de collecte heel mooi was voor de Stichting derde Wereld is heel verheugend. Elders in het parochieblad leest u er meer over.

Zo'n Eerste Communieviering duurt altijd wat langer dan een gewone viering, maar na het grote moment - het ontvangen van de Communie - werd de spanning zichtbaar minder. Het Kwetternest liet zich van zijn beste kant horen. Samen zingen is leuk. Samen met elkaar muziek maken nog leuker. Zingen onder leiding van Laurens de Boer is het aller-leukst, want de kinderen krijgen er ook nog muzikles bij. Nieuwe kinderen zijn dus heel erg welkom!

Al met al was het een feestelijk gebeuren en hopen wij de communicanten met hun ouders nog vaak terug te zien in de kerk en

zeker in de gezinsvieringen. Enige foto's van de Communieviering zijn te zien op de website van de kerk.

Feestelijk en hartverwarmend was ook de regionale vormselviering afgelopen 9 mei: moederdag, vakantie en de Rondehoeploop. Uiteindelijk niet de meest gunstige dag (nadeel van vroegtijdig plannen!), maar dat nam niet weg dat de vlaggen vrolijk wapperden aan de toren en vanuit de pastorie. 37 Jonge mensen uit de regio hadden 'ja' gezegd na de voorbereiding op hun vormsel. 'Ja, ik wil gevormd worden.....' In deze tijd geen gemakkelijke keuze. Jonge mensen zijn immers op zoek naar hun eigen identiteit, al twijfelend en zoekend. Geloof en geloven horen daar niet vanzelfsprekend bij. Het is een keuze die moed vergt en dat verdient ons respect.

Voor deze gelegenheid waren de vaandels van onze parochie weer tevoorschijn gehaald en na halsbrekende toeren opgehangen. Ouders hadden de kerk versierd en Bets Harte had gezorgd voor 'vurige' boeketten analoog aan het thema: in vuur en vlam. Bij binnenkomst in de kerk werd de lange stoet vormelingen afgesloten door deken Bakker, pastoor Buitendijk, Guido Smit, p.w., een seminarist en bisschop Punt die gelukkig met mijter en al onder de bloemenboog doorkon. Koor Elckerlyc luisterde de viering muzikaal op. Uit onze parochie ontvingen Sacha Albers, Jurgen Baas, Thom Bentinck, Desirée en Raymond Korrel, Sander Bindels, Dennis en Sascha Brouwer, Mitchel de Groot, Elise Korrel, Martijn en Thomas van der Linden, Joachim van der Marck, Michael Schwegler, Floris van der Linden. Simone Korrel, Boyd Visser en Jasmin de Jong het Vormsel. Yves Couvert was door een al lang geplande vakantie naar Rome afwezig, maar wordt met Pinksteren gevormd.

Per groepje gaven de vormelingen te kennen waarom juist zij gevormd wilden worden. Hun motivaties waren soms kort en krachtig, soms wat langer, maar ontroerend en indrukwekkend. Bisschop Punt benadrukte in zijn overweging het belang van bidden, het bestaan van God bij wie wij gekend zijn en riep de jongeren op om het vuur van de H. Geest te blijven uitdragen. Wij hopen dat zij, en natuurlijk de overige vormelingen uit de regio, op hun levensweg de inspiratie van de Geest ervaren.

Na de viering was er koffie in de kerk, voor alle dames een roos vanwege moederdag, een icoon voor de vormelingen en een drukte en geroezemoes van belang. Door de inzet van vele mensen was deze regionale Vormselviering een voorbeeld van de toekomstige samenwerking van de parochies van de regio Amstelland.

Heel veel dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze viering en hebben laten zien dat we een gastvrije kerk zijn: vormselwerkgroep, koor, ouders, koster, bestuur, bloemenverzorging, vlaggen- en vaandelophangers en kerkversierders. Dat er ook nog een bestuurslid beschikt over ongekeerde kwaliteiten, mag niet onvermeld blijven. De secretaris, Paul Theeuwes, blijkt ook nog eens een voortreffelijke kok die namens het bestuur aan de bisschop en pastores een heerlijke lunch aanbod.

Op de website van de kerk: www.kerkenouderkerk.nl zijn de foto's te bewonderen. De eerste bijeenkomst ná het Vormsel is al weer gepland om even terug te blikken, maar ook vooruit te kijken wat wij als geloofsgemeenschap voor de jongeren kunnen betekenen en – het meest belangrijke – wat willen zij zelf? Regionaal is er een Jongerenpastoraat in Amstelland en we hopen van harte dat dit mag uitgroeien tot 'iets' van, voor en met jongeren.

De ouders –zowel van eerste communicanten als vormelingen – werden door middel van catechetische ouderavonden op weg gezet naar de Eerste Communie en het Vormsel van hun kinderen. Op deze manier proberen we de betrokkenheid te vergroten en ook hun geloof te verdiepen. Want geloven hangt niet alleen van de kerk af, maar ook van hen die voorbeelden moeten stellen en het geloof willen doorgeven. We willen immers niet alleen een mooi stenen gebouw, maar wij moeten zelf de levende stenen zijn die de gemeenschap opbouwen: nu en zeker voor de toekomst.

Vroeger was geloof voor de grote meerderheid der christenen vanzelfsprekend. Men was als het ware in het geloof geboren. Heel vanzelfsprekend. "Men" geloofde, iedereen geloofde, de hele familie, het hele dorp, de hele stad. Nu is geloven meer een persoonlijke keuze en beslissing. Geloven is immers niet wat je eenvoudig erft. Ook de doop haalt niets uit, als ze niet gedekt wordt door de geloofsbeslissing:

de doop is het sacrament van het geloven. Geloven betekent beslissen: Wil je je uiteindelijk op jezelf of God verlaten? Wil je zelf alles eigenmachtig in handen nemen of wil je alles onzelfzuchtig aan Hem overlaten? Wil je op Zijn Woord vertrouwen of niet? Geloven we of niet? Weten we ons gekend door Hem of niet? Dát moet ons ter harte gaan. Van zulke hartverwarmende zaken moeten we blijven dromen.

Een hartelijke groet,
Kiki Kint, pastoraal werkster

Familieberichten

In memoriam

V

24 april jl. overleed zeer onverwacht **Rien Verlaan**, 76 jaar oud. Hij woonde samen met zijn vrouw aan het Burgzatenplein 15. In een zeer druk bezochte viering namen we op 1 mei afscheid van Rien. Hij hield van het leven en was dol op zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Zijn vrouw Tiny had hij op een dansfeestje in het Gezellenhuis leren kennen. Samen kregen zij drie kinderen en ondernemend als Rien was bouwden zij samen een mooie zaak op in Ouderkerk. Een zaak om trots op te zijn welke sinds jaren wordt voortgezet door zoon Hans. Rien kon zo een paar jaar geleden met een gerust hart stoppen om met zijn Tiny te genieten van o.a. hun huisje in Garderen, zijn tuin, de gezamenlijke jaarlijkse wintersport met kinderen en kleinkinderen. Rien stond altijd klaar voor iedereen, was geïnteresseerd in alles en iedereen. Onverwacht overleed hij in Garderen. Wat een weekend met een gouden ranje moest worden, werd een weekend met een rouwrand. Zijn dood is een groot gemis voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen sterkte toe dit verlies te dragen. Na de afscheidsviering werd Rien begraven op Karsenhof. Moge hij rusten in vrede.

In memoriam

V

Op 7 mei overleed oud-raadslid en –wethouder **Piet Boomars**, 88 jaar oud en woonachtig aan de Achterdijk. Tot op het laatst is hij actief betrokken geweest bij het wel en wee van de gemeente Ouder-Amstel. De afscheidsviering vond plaats in de Domicuskerk te Amsterdam op 11 mei, waarna hij op ons kerkhof werd begraven in het graf van zijn vrouw. Mogen zij beiden verenigd zijn met elkaar bij hun Schepper.

Koninklijke onderscheiding voor Harry lammers

Op 29 april heeft de heer Harry Lammers, vicevoorzitter van de Annaparochie in Amstelveen en inwoner van Ouderkerk aan de Amstel - de Koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ ontvangen. Deze werd hem verleend vanwege zijn grote verdiensten op maatschappelijk en kerkelijk gebied. Zo heeft hij jarenlang zitting gehad in het school - annex kerkbestuur van de St. Urbanusparochie. Als vicevoorzitter van de Annaparochie is hij nauw betrokken bij het fusieproces met de Titus Brandsmaparochie en zet Harry zich op nauwgezette wijze in omtrent de regiovorming Amstelland.

Onze geloofsgemeenschap feliciteert de heer Lammers van harte met deze onderscheiding.

Opbrengh collecte en spaarpotjes eerste communicantjes.

Margreet van Coeverden was bij de evaluatie van de eerste communicantjes en mocht het geld in ontvangst nemen dat de kinderen gespaard hadden plus de collecte. Hieronder het berichtje dat ze me stuurde. Ze toonde die middag aan de kinderen een verschrikkelijk oude en versleten schooltas zoals die gebruikt wordt door ‘haar kinderen’ Het geld is dus zeer goed besteed en hartelijk dank voor de gulle gaven! De kinderen hebben fantastisch gespaard!

Goedemiddag Kiki,

Wat een leuke middag maandag !

Er zat het geweldige bedrag van € 667,01 van de collecte in de tas.

En het bedrag van de doosjes is € 225,20

Wij zijn hier ontzettend blij mee!!

En gaan dit gebruiken voor schooltassen, kleding voor de nieuwe kinderen die in maart en april bij ons gekomen zijn.

Zoals Balajee een jongen die door de politie gevonden was in een hut langs de kant van de weg hij lag daar naast zijn overleden moeder.

De moeder had aids en ook Balajee is hiv pos. hij is sterk ondervoed en heeft hierdoor ook een hele slechte huid met allemaal wonden.

Het is erg fijn dat wij voor de nieuwe kinderen kleding en schoolkleding kunnen kopen.

Ook moeten er wat bedden met matrassen bijgekocht worden, voor

Tulip Garden het tehuis voor de hiv pos en aids weeskinderen.

Hartelijk dank voor deze geweldige hulp!!!

Met vriendelijke groet, Margreet van Coeverden.

Oproep parochiebladloper!

Om alle nieuws uit de parochie te brengen en contact te houden met de parochianen geven wij het blad: 'De brug' uit. Dit parochieblad wordt een keer per maand bezorgd aan de parochianen. Mw. Baetings is niet meer in staat om het parochieblad rond te brengen voor haar wijk. Het betreft de G. van Aemstelstraat, Badelochstraat. Pr. Benhardlaan, W. van Egmondlaan en Burghzatenplein.

Het neemt ongeveer 1 uur per keer in beslag. Heeft u interesse, wat tijd en wilt u zich ALSTUBLIEFT opgeven?

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Marcel Schwegler, tel: 020-4965733 of de pastorie: 4961320.

Persbericht



Laurens de Boer (piano) en Matthijs Berger (viool) geven op vrijdag 4 juni aanstaande in de S^t Urbanus, Achterdijk 1 te Ouderkerk aan de Amstel tussen 12.30 en 13.00 uur een Luchttijd Concert.

Het thema van dit Luchttijd Concert is 'Hongaarse Melodieën'.

Het duo speelt

1. van Frans Liszt: Hongaarse Rhapsodie nr. 2,
2. een selectie 'zigeunermuziek': Transsylvaanse liedjes en dansen, o.a. 'Zwarte Ogen',
3. van Johannes Brahms: Hongaarse Dans nr. 1.

Na afloop van het concert wordt koffie aangeboden.

De toegang tot beide concerten is gratis.

Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden om zowel het gebouw als het orgel in te zetten voor culturele manifestaties.

Laurens de Boer studeerde piano aan het Rotterdams Conservatorium bij Barbara Grajewska. Zijn specialisatie is hedendaagse muziek/kamermuziek.

Laurens is medeoprichter en vaste pianist van *De Watertoren*, een duo van slagwerk en piano dat hedendaagse muziek speelt. Daarnaast speelt hij in de avant-garde muziekgroep *Rosa Ensemble*. Met de sopraan *Claudia de Clercq* vormt hij een vast duo.

Dit seizoen treedt hij met Jan Jaap van der Wal in het land op met de voorstelling 'De Kellner en de Levenden'.

Laurens componeerde de muziek voor en trad op in diverse theatervoorstellingen, o.a. in 'Amadeus' (2005), met in de hoofdrollen Jeroen Krabbé en Marc-Marie Huijbregts.

Laurens is in Ouderkerk aan de Amstel actief als dirigent van de parochiële kerkkoren, waarvoor hij eveneens composities en arrangementen schrijft.

Matthijs Berger genoot zijn vioolopleiding in Utrecht en in Aken, bij respectievelijk Lex Korff de Gidts en Charles André Linale.

Hij speelt in het Saffier Strijkkwartet, en - als free-lance violist - in een groot aantal Nederlandse Orkesten, waaronder Het Radio Filharmonisch Orkest en de Radio Kamer Filharmonie. Verder speelt hij wereldmuziek met o.a. Bouke Feleus onder de naam 'De Routinies' en is hij actief in producties met het Rosa Ensemble en Opera Spanga.

Tevens is hij de dirigent van het Utrechtse koor 'Zomaar'.

Hij heeft veel ervaring met muziektheater en met muziekvoorstellingen voor kinderen, o.a. in het kader van 'NedPhoGo!'

Stichting Speel-o-theek "San Miguel"

In het weekend van 5 en 6 juni wordt tijdens een gezinsviering de diaconale zondag gevierd.

Het "samen delen" willen wij ook in de bestemming van de collecte overbrengen en uw PCI heeft daarom de diaconale collecte in dit weekend bestemd voor de Stichting Speel-o-theek San Miguel. Het is bekend dat Chili in februari 2010 werd getroffen door een zware aardbeving, welke het voor de armere bevolking het nog moeilijker maakt in het levensonderhoud te voorzien.

Laat staan dat de kinderen van die armere bevolking de beschikking kunnen hebben over enig speelgoed.

Om die reden zijn de door de Stichting San Miguel opgezette Speel-o-theken nog onmisbaarder geworden.

De, volledig door vrijwilligers geleide, Speel-o-theken zijn verspreid over Chili en de kinderen kunnen daar speelgoed lenen en er ook direct mee spelen.

De Stichting werft ook fondsen in Chili, maar hulp vanuit Nederland zal in ieder geval de komende jaren onmisbaar zijn om de Speel-o-theken draaiende te houden.

Wij hopen daarom dat u de Stichting opgezet door Afra Vogel tijdens het diaconale weekend financieel wilt steunen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de vieringen te bezoeken kunt u uiteraard uw bijdrage overmaken op bankrekening 3518.12.202 bij de RABO Ouderkerk t.n.v. Stichting San Miguel of op bankrekeningnummer 3518.01.162 van uw PCI bij de RABO te Ouderkerk onder verwijzing van San Miguel. Uw PCI zorgt er dan voor dat deze bijdrage aan de Speel-o-theek wordt overgemaakt.

Namens de PCI, Nico van Wieringen

Gesprek bij de koffie.



U bent op **donderdag 24 juni** om **10.00 uur**

weer van harte welkom bij de pastor op de koffie.

Rondom dit samenzijn gaan we met elkaar in gesprek over geloof, ongelof en ons eigen leven.

Plaats: de werkkamer van pastor Kint op de pastorie.

Oecumenisch Woensdagochtendgebed

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke leven, is er vanaf nu **iedere woensdagmorgen** in onze fraaie kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen:

De maand juni in de Urbanus kerk.

De kerk is open om 9.30 uur.

De gebedsviering duurt van 8.45 tot 9.00 uur.

LITURGIE AGENDA

Datum	Tijd	Voorganger	
29-05	19.00 uur	Pastor Halma/v Tillo/Kint	Eucharistie
30-05	10.00 uur	Pastor G.van Tillo	Eucharistie
05-06	19.00 uur	K. Kint, p.w.	Woord en Communie
06-06	10.00 uur	K. Kint, p.w	Gezinsviering
12-06	19.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistie
13-06	10.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistie
19-06	19.00 uur	Pastor Adolfs	Eucharistie
20-06	10.00 uur	K.Kint p.w /Ds.J.de Heer	Gebedsviering
26-06	19.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
27-06	10.00 uur	Pastor Reuzenaar	Eucharistie
03-07	19.00 uur	K.Kint p.w	Woord en Communie
04-07	10.00 uur	K.Kint p.w	Woord en Communie

JUNI 2010

Bijzonderheden	Muzikale invulling
40 jaar Elckerlyckoor	koor Elckerlyc
H. Drie-eenheid	Caeciliakoor
Diaconaal weekend	't Kwetternest
	Caeciliakoor
	Koor Elckerlyc
Oec. gezinsviering Amstelkerk	De regenboog en 't Kwetternest
	Caeciliakoor
	Caeciliakoor

De Urbanus gaat weer in de steigers

Vanaf maandag 7 juni a.s. zal de aannemer beginnen met het plaatsen van de steigers voor de derde fase van de restauratie. Het buitenwerk aan het priesterkoor, de dagkapel, de sacristie en de gang naar de pastorie zal in deze fase worden voltooid.

De daken worden voorzien van nieuwe leien, de betonnen goten worden vervangen door koper, er komen koperen hemelwaterafvoer, het voeg- en metselwerk wordt hersteld, het houtwerk wordt waar nodig vernieuwd. Kortom alles wordt in de staat gebracht waarin het reeds gerestaureerde gedeelte van de kerk zich reeds bevindt. Voor het buitenwerk is een periode gepland van 7 juni tot 1 december 2010.

Binnen worden alleen steigers geplaatst om de twee glas-in-lood raampartijen op het priesterkoor te kunnen restaureren. In dat gedeelte (de eerste koortravee) wordt ook het laatste gedeelte van het houten gewelf in originele kleur en schildering gebracht.

Het binnenwerk begint ook op 7 juni a.s. en zal uiterlijk 7 augustus 2010 gereed zijn.

De overige werkzaamheden aan het interieur (vloeren, kruiswegstaties, muren beneden zes meter en het liturgisch centrum, kunnen we met de ervaring die we nu gaan opdoen plannen voor volgend jaar. Hierbij moeten nog keuzes gemaakt worden voor de inrichting waarvoor ook goedkeuring van het bisdom nodig is.

De subsidieregeling die een looptijd heeft van zes jaar, maakt het mogelijk de uitvoering overzichtelijk te houden en geen lange periodes van grote overlast in de kerk zelf te hebben.

Alle vieringen, huwelijksinzegeningen en geplande concerten kunnen doorgang vinden.

Helemaal zonder aanpassen en extra werk voor alle mensen die in onze kerk taken vervullen zal het niet gaan. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking en zijn ervan overtuigd, dat u zult genieten van de Urbanus die meer en meer in oude glorie herrijst.

Namens het parochiebestuur, Nico Wolffenbuttel

Zondag 6 juni Gezinsdienst

10.00 uur

In deze viering gaat K. Kint, p.w.
voor en zingt het kwetternest
o.l.v. Laurens de Boer



Zondag 20 juni Oecumenische viering

Op deze zondag is er om 10.00 uur
in de Amstelkerk een oecumenische
viering voor jong en oud

In deze viering zal K. Kint, p.w. voorgaan.
De muziek wordt verzorgd door
Kinderkoor de Regenboog en het Kwetternest

U bent allen van harte uitgenodigd.

Nieuwe boeken voor kinderen vanaf 8 jaar.

Grote vragen over ... van alles en nog wat

In de populaire 'vierkante' serie van de Katholieke Bijbelstichting is een nieuw boek verschenen: 'Grote vragen over de wereld, de mensen en jou!' Het bevat een bonte mengeling van 150 kindervragen over het ontstaan van de aarde, over ongeluk en oorlog, vriendschap, liefde en emoties. Ze worden beantwoord met gevoel voor het religieuze, maar godsdienstneutraal en voor elk kind (en leerkracht, ouder of grootouder) interessant. Een prachtig cadeau voor kinderen vanaf 8 jaar, voor €22,50

U kunt het boek aanschaffen via de **webwinkel** van de KBS op <http://www.reliboek./www.reliboek.eu>

Harde kern

Verhalen bij levensbeschouwelijke thema's

Zou God alle geheimen kennen?

Wanneer ben je echt rijk?

Licht God wel eens?

Het zijn vragen waar je niet zomaar antwoord op kunt geven, vragen die je aan het denken zetten. Het zijn ook vragen die zich goed lenen voor een gesprek met kinderen over wat hen bezighoudt en hoe zij tegen het leven aankijken.

Verhalen kunnen helpen om dat gesprek op gang te brengen. In dit boek staan daarom 45 verhalen over thema's als eerlijkheid, rijkdom en lachen, maar ook verdriet, afscheid en angst. De verhalen zijn geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar. Ze vormen een mooi vertrekpunt om met kinderen in gesprek te raken over levensbeschouwelijke thema's.

Geschreven door Erik Idema, Erik Renkema, Abe Thijs, Gesineke Veerman

Uitgeverij NZV

ISBN nummer 9789069863245

prijs € 19.50

Geloof in beeld

Vredeswens

In de eucharistieviering wenst de voorganger soms de aanwezigen de 'Vrede des Heren' (pax Domini) en nodigt de kerkgangers uit, zoals het missaal aanraadt: 'Wenst elkaar de vrede.' Zeker als de burenen min of meer vreemden voor elkaar zijn, geven ze vaak onwennig en lacherig elkaar de hand. Het is alsof de plechtigheid of ernst van de eucharistieviering plotseling wordt doorbroken en dat werkt tegelijk hilarisch en bevreemdend. Of betreft dit alleen nuchtere Nederlanders? In het maatschappelijk leven is bij kennismaking of afscheid een handdruk heel gewoon, maar in een liturgische situatie is de sfeer heel anders. Deze vredeswens is een voelbaar en symbolisch gebaar dat eenheid en onderlinge verbondenheid uitdrukt. Dit komt al in de oude kerk voor, maar toen was het teken van vrede



geen handdruk maar een kus. Het tijdstip van de vredeskus is verschillend geweest, maar paus Innocentius I (401-417) wilde hem na het 'Onze Vader' en vóór de communie plaatsen. Ook Augustinus koos voor dit tijdstip en zegt: 'Wanneer de vrede wordt gewenst, kussen de gelovigen elkaar met een heilige kus (preek, 227)'. Deze plaats heeft in het vervolg de voorkeur gekregen. In de late middeleeuwen kusten de kerkgangers elkaar niet meer. Ze gebruikten een zogenaamd paxtafeltje. Dit was een klein bordje, versierd met christelijke symbolen en voorzien van een handvat. Het werd bij de vredeswens eerst door de voorganger gekust die het dan aan de kerkgangers doorgaf om gekust te worden. Of die bordjes in alle kerken gebruikt werden is de vraag, want er zijn maar weinig exemplaren in musea bewaard gebleven. Na de 17e eeuw raakten ze in onbruik zoals ook de vredeswens van gelovigen. Pas met de uitgave van het nieuw Romeins missaal, door Rome in 1970 voorgeschreven, vinden we opnieuw een vredesgebaar. Het missaal zegt: 'Wat het vredesgebaar zelf betreft, moeten de bisschoppenconferenties de vorm vaststellen, naar de aard en gewoonte der volken.' In Nederland is het de handdruk geworden.

Dit is een teken van saamhorigheid en vanouds een voorbereiding op de heilige communie, waarin onze verbondenheid met Jezus Christus en met elkaar tot uitdrukking wordt gebracht.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

De bijbel in het leven van alledag

Jezus zegt: "Ik ben zachtmoedig en nederig van hart"
(Mattheüs 11, 29)

De maand juni is door de Heilige Kerk toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. De Rooms-Katholieke Traditie heeft ons vele godvruchtige gebeden overgeleverd, die ons willen opwekken om het Hart van Jezus te aanbidden en te vereren. Zeer bekend is de 'Litanie van het Heilig Hart van Jezus'. Wat is de betekenis van de H. Hartdevotie? Ouderwets of hartverwarmend? Hoe kunnen wij deze akte van godsvrucht in ons alledaagse leven verwezenlijken?

Vroeger had in vrijwel alle Rooms-Katholieke huishoudens het Jezusbeeld - met vlamkend hart en zegenende handen - een centrale plaats. Onder invloed van het modernisme in kerk en samenleving, sinds de jaren zestig, zijn vele (H. Hart-) beelden uit de huiskamers verdwenen. Gelukkig zijn er toch nog mensen die de traditie trouw zijn gebleven. Het H. Hartbeeld verbeeldt ons de mateloze liefde van Christus voor ons mensen. Iemand die in zijn woning dit beeld een ereplaats geeft, aanbidt en vereert uiteraard de gehele Christus, maar in het bijzonder Zijn liefde en ontferming. Het vurig rode hart als liefdessymbool toont ons dit overduidelijk. Zijn zelfgave door de kruisdood is in dit verband een unieke liefdesakte.

Om tot de diepere betekenis van de H. Hartverering te komen, kunnen de aanroepingen uit de gelijknamige litanie ons enige duidelijkheid verschaffen. Zeer treffend vind ik de bede: "Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons." Dit verklaart ons kort en beknopt de gehele devotie. De aanbidding en verering van Jezus' Hart, als bron van troost en liefde, verwarmt namelijk ons gehele geestelijke leven. "Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons." Deze aanroeping leert ons dat Jezus geduld met ons heeft; Hij heeft immers persoonlijk hart voor j ouw zaak! Jezus' goddelijk geduld wil ons ruimte geven en ons genezen van onze zwakheden. De bede "Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle Heiligen, ... ", doet mij denken aan de H. Margaretha Maria Alacoque. Zij werd in 1647 geboren in Paray-le-Monial (Frankrijk). Deze heilige kloosterzuster verspreidde de H.Hartdevotie. Ze werd hierin gesteund door haar biechtvader. Christus verscheen haar tot driemaal toe. Hij maakte aan haar de twaalf beloften van Zijn H.Hart bekend. Van haar oversten en medezusters ondervond ze vanwege dit feit maar weinig begrip. Die "hoogste vreugde" zorgde ervoor dat ze de vernederingen, die ze te verduren had, kon doorstaan. Ze nam haar toevlucht tot het Hart van Jezus, dat voor altijd en iedereen wijd openstaat. Hierin voelde zij zich geborgen. De vonken van genade uit die "gloeiende oven", ontvlamden haar zieleleven keer op keer. Een aanstekelijke geschiedenis in het leven van een religieuze.

De H. Hartdevotie kunnen wij in het leven van alledag verwezenlijken, door op geestelijke wijze onze intrek te nemen in Zijn Hart, de "woontent van de Allerhoogste" (zie H.Hartlitanie). Door hierin vaak te verblijven, vinden we een weldadige rust voor onze ziel. Met rust op de levenskust functioneren wij beter. In gebed verzonken, kijkend naar het H.Hartbeeld, mogen wij denken aan Jezus' belofte: "Ik zal de plaatsen zegenen waar de beeltenis van Mijn Hart tot verering zal worden uitgesteld." Jezus maakt Zijn beloftes waar en wel van harte! "Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons."

Eric Mengerink

Liturgisch jaar

Het heilig Hart van Jezus

Op de derde vrijdag na Pinksteren wordt het feest gevierd van het heilig Hart van Jezus. Op de direct daarop volgende zaterdag vindt de gedachtenis plaats van het Onbevlekt Hart van Maria. Beide dagen hebben als gemeenschappelijk *thema* het hart als het symbool van de liefde.

Op het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus is dat de verlossende liefde waarmee God de gevallen mens met zich verzoent. Dit komt concreet tot uitdrukking in het met een lans doorstoken hart van Jezus. Op de gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria komt de menselijke liefdevolle toewijding van Maria aan God naar voren als voorbeeld voor alle gelovigen.

Deze beide thematische feestdagen worden geduid als *devotioneel*. Daarmee wordt gezegd dat de oorsprong ervan gelegen is in een bijzondere vroomheid van een grote groepering gelovigen, die deze openlijk tot uitdrukking brengen in een apart feest. Het gaat dus eerder om een uiting van een bepaalde spiritualiteit die zich ontwikkelt vanaf de zeventiende eeuw en niet zozeer om een heilshistorisch gebeuren in het leven van Jezus.

Band met Goede Vrijdag

Door de keuze om het H. Hartfeest te vieren op een vrijdag wordt er een verbinding gelegd met Goede Vrijdag. Sommigen zien het H. Hartfeest dan ook als een zekere verdubbeling van Goede Vrijdag, hetgeen niet echt het geval is, want op Goede Vrijdag wordt het mysterie van de verlossing door het lijden en de dood van Christus als een heilzaam gedenken gevierd.

Bij de herziening van de kalender is dit feest vanwege die verbinding op vrijdag gehandhaafd. Daarom kan het niet naar de zondag verplaatst worden, zoals bijvoorbeeld bij Sacramentsdag wel het geval is. In het vernieuwde missaal zijn alle liturgische teksten herzien en in overeenstemming gebracht met de encycliek van paus Pius XII 'Haurietis aquas' ('Gij zult water putten') uit 1956.

Inhoud van het feest

De kerngedachte van het feest wordt duidelijk verwoord in de nieuwe pefatie: 'Omhoog geheven aan het kruis heeft Hij zich in zijn grote liefde voor ons overgeleverd. Uit zijn doorstoken zijde liet Hij bloed en water vloeien, de levensstromen van de sacramenten der kerk. Als Verlosser trekt Hij alle mensen tot zijn geopend hart: zij komen vol vreugde putten uit de reddende bron.' Met de levensstromen van de sacramenten worden de sacramenten van het doopsel en van de eucharistie aangeduid. Dezelfde gedachte vinden we in de beide communieteksten. In het gebed na de communie wordt de verbinding gelegd van de liefde tot God met de liefde tot de naaste. De begin woorden van de encycliek van paus Pius XII zijn als refrein opgenomen bij de antwoordpalm in het jaar B.

E. de Jong.



Schoonmaken kerk.



Woensdagmiddag **2 juni**
om 13.00 uur gaan we de kerk weer schoonmaken
Daarna gezellig koffiedrinken
Je bent van harte welkom!!!



Bericht van de redactie.

De kopij voor het Parochieblad juli/augustus kunt u inleveren
t/m dinsdag 22 juni

bij : Berny van Wieringen,
E-mailadres:
bernyvanw @hotmail.com

Parochiële Caritas	Mw. W. Out Rekeningnummer 3518.01.162 t.n.v. P.C.I. Ouderkerk aan de Amstel	4964469
Gezinsdiensten 't Kwetternest	Mw. J. van Meerveld-Kouwenhoven	
Vormselwerkgroep Jongerengroep	Dhr. P. Liesker	06-14181919
Communiewerkgroep	Mw. K. Lötters	4965733
Koor Elckerlyc	Dhr. H. Out	4964469
St. Caeciliakoor	Dhr. M. v.d. Linden	4961635
Bezoekgroep	Hélène van Huizen	4961243
Raad van Kerken	Secretariaat: Linda den Hertog	4964759
Lay-out parochieblad	Berny van Wieringen Bernyvanw [at] hotmail.com	4964175
Bezorging parochieblad	Dhr. M. Schwegler	4965733
Stencilbureau	R.K. Gezellenhuis Dhr. .A. van de Vall	4961255 4961749
Verhuur parochiehuis (kosterwoning):	via secretariaat	4961320
Kerkhof	Dhr. R. Cerpentier	4961853
Uitvaartleiders	R.v.d.Velde v.h. J. Bouwens Vinkeveen	0297-583448
	Spierings, Kok en Lemkes Amsterdam	6184771